



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 243

ngày 27 tháng 2, 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂM KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Dấn thân

*Dấn thân tận độ giải ưu sầu
Trí ý phân minh hợp chung tào
Tiến hóa không ngừng trong thức giác
Quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26-12-99 đến 1-1-00

Copyright © 1999 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Mảnh đất phù sanh có gì lạ không ?
- 2) Sự kích động mạnh của Trời Đất có hại cho nhơn loại hay không ?
- 3) Khuyến khích về không để làm gì ?
- 4) Tận hiếu tận trung có hữu ích gì không ?
- 5) Qui nguyên giếng mối có hữu ích gì không ?
- 6) Tại sao làm người luôn luôn bị tai nạn ?
- 7) Đầu năm 2000 có gì lạ không ?

Atlantic city, 26-12-99 8 : 20 AM

Hỏi : Mãnh đất phù sanh có lạ không ?

Đáp : Thừa mãnh đất phù sanh luôn luôn có sự chuyển động của Trời Đất, thay đổi từ giai đoạn một giáo dục lòng người tiến hóa từ giai đoạn một, mưa nắng cũng là thiên ý trong xây dựng

Kệ :

*Ngừa mưa ngừa nắng tự phân bàn
Ý nghĩa thâm sâu tự chuyển sang
Qui hội tình người trong chốc lát
Bình tâm thanh tịnh tự phân bàn*

Atlantic city, 27-12-99 9 : 15 AM

Hỏi : Sự kích động mạnh của Trời Đất có hại cho nơn loại hay không ?

Đáp : Thừa sự biến chuyển nguyên khí của Trời Đất góp phần cảnh cáo nơn sinh tự dẹp sự độc tài sẵn có trong nội tâm, hướng về sự thanh nhẹ mà tu để phần hồn tiến hóa thích ứng cơ Trời lập lại sự sống động của Trời Đất như lúc khởi đầu

Kệ :

*Hóa sanh sanh hóa có đuôi đầu
Tự thức tiến tu rõ nhiệm màu
Nguyên ý vuông tròn không dấy động
Duyên Trời sắp xếp tiến chung tàu*

Atlantic city, 28-12-99 8 : 48 AM

Hỏi : Khuyến khích về không để làm gì ?

Đáp : Thừa khuyến khích hưởng để có cơ hội giải nghiệp tâm cho phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa khỏi xác

Kệ :

*Qui không tiến hóa chẳng long đong
Giải quyết trần tâm tiến một vòng
Dứt khoát tâm tình trong tiến hóa
Thành tâm tu luyện chẳng cầu mong*

Atlantic city, 29-12-99 7 : 05 AM

Hỏi : Tận hiếu tận trung có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa tận hiếu tận trung rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Người tu rất cần thực hiện đường lối này nhiên hậu mới đạt pháp và tự giải sự rắc rối ở tương lai

Kệ :

*Tranh đua thất lợi lại không tài
Sửa tiến thông minh chẳng có hai
Tận diệt tham lam tránh tự hại
Thực hành chất phát rõ chơn tài*

Atlantic city, 30-12-99 7 : 15 AM

Hỏi : Qui nguyên giềng mối có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa qui nguyên giềng mối rất hữu ích và sẽ thấu triệt được sự sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của nơn sinh

Kệ :

*Điện năng sáng tạo lý chơn tu
Giải tỏa buồn vui và giải mù
Thức giác chính mình không tạo động
Tình thương đạo đức độ thân tù*

Atlantic city, 31-12-99 7 : 27 AM

Hỏi : Tại sao làm người luôn luôn bị tai nạn ?

Đáp : Thừa loài người hướng tâm về tiền tài danh vọng không lối thoát, bí lối tạo nạn là lẽ thường tình của luật nhân quả, về phần hồn thì có nạn mới có tiến, trong lúc nguy biến phần hồn mới có cơ hội dứt khoát lại để tiến hóa hơn

Kệ :

*Động loạn cảm minh rõ chơn hình
Bình tâm thanh tịnh rõ hành trình
Qui nguyên chơn thức tùy duyên tiến
Khai triển chơn hồn rõ chánh duyên*

Montréal, 01-01-2000 3 : 25 AM

Hỏi : Đầu năm 2000 có gì lạ không ?

Đáp : Thừa đầu năm 2000 như mọi năm chẳng có việc gì lạ xảy ra, nguyên khí của Trời vẫn trường tồn, nhẹ làm trời nặng làm đất xoay chuyển điều hòa

Kệ :

*Lo âu loạn xạ ý chưa thông
Tạo động khó nghĩ lại tạo phòng
Trời đất vẫn yên tình chiếu sáng
Tâm lành tự cứu từ ngoài trong*

THƯ TỪ LAI VẮNG

Kính thưa Thầy,

Cách nay khoảng 3 năm, tại Thiền Đường Hạnh Đức (Westminster, California) Thầy có trực tiếp trả lời câu hỏi của một bạn đạo về thứ tự việc học Mục Bé Tám và chung thiền. Thầy xác nhận học Mục Bé Tám trước, rồi thiền sau. Nhưng hiện nay có Thiền Đường làm ngược lại : thiền trước, rồi học Mục Bé Tám sau.

Câu hỏi: Thứ tự "Học" và "Thiền" có quan trọng không? Hoặc Thiền Đường cứ tùy tiện thay đổi ?

Trả Lời của Thầy:

"Phải học Mục Bé Tám trước khi thiền thì tốt hơn. Đọc Mục Bé Tám với mục đích là để giải tỏa uất khí của nội tâm, nhiên hậu mới để định".

VN, 16/1/2000

Thầy kính thương,

Hôm nay nhân dịp Xuân Canh Thìn sắp đến cùng mọi người ở quê nhà VN, con xin được phép một lần nữa viết ít hàng để kính thăm sức khỏe và tâm sự cùng Thầy.

Kính thưa Thầy, tất cả các bạn đạo ở quê nhà đã vui mừng vì vừa trải qua một cơn lo lắng.

Y2K - sự kiện quan trọng của thế kỷ đã đi qua nhưng không có gì nghiêm trọng xảy ra như mọi người trên khắp cả hành tinh đã lo âu, đồn đãi và hồi hộp đợi chờ. Đúng là "Thiên Cơ bất khả lậu" và chuyện của Trời Đất biến chuyển, đổi thay, sanh rụ hoại diệt, không theo như ý của con người tưởng tượng và võ đoán.

Kính thưa Thầy, con cũng thật sự vui vì hiện giờ đa số huynh đệ tử muội đạo hữu ở quê nhà vẫn còn giữ vững niềm tin và dũng chí, bền tâm tiếp tục hành trình tu học và hành luyện theo pháp thiên vô vi mà Ông Tư và Thầy đã chỉ dạy. Sự cố Y2K xảy ra hay không, đó là nỗi băn khoăn, bức rức và bận tâm của người đời thế gian. Nhưng các đệ tử PLVVKHHBPP có vững tâm để dừng hành và dừng tiến hay không, theo con thiết nghĩ đó mới là sự lưu tâm sâu sắc của chính Thầy, cũng như của một số đệ tử có tâm từ và thiện chí, tận tụy phụng sự và hy sinh cho Đạo Pháp của Thầy ở khắp nơi trên thế giới. Con đã mừng thay vì lo sợ khi thấy nhờ có sự cố Y2K mà các huynh đệ tử muội của con tinh tấn công phu hơn; và vui mừng hơn nữa khi mà sự cố này trôi qua trong sự bình an, tốt đẹp thì tất cả lại càng vững tâm và dũng tiến, hành pháp siêng năng, rạo rạo hơn nữa. Đó mới thật sự là một niềm vui lớn cho Thiên Pháp Vô Vi của chúng ta, phải không thưa Thầy!?

Xuân mới Canh Thìn sắp về, đem sinh khí mới đến cho muôn loài vạn hữu khắp mọi nơi mọi giới trong tình thương diu độ của Phật trời. Mùa xuân năm nay, đối với nhân loại chỉ có một niềm vui lớn là thoát thảm họa Y2K; nhưng đối các huynh đệ tử muội chúng con là có đến hai niềm vui vĩ đại song hành hiện hữu:

Niềm vui thứ nhất là chúng con vẫn được sống còn và chia sẻ niềm vui cùng nhân loại về Y2K đã đi qua trong thanh bình yên ổn. Niềm vui thứ hai vĩ đại hơn, cao quý hơn là chúng con vẫn còn được phước duyên lành tiếp tục con đường tu hành theo PLVVKHHBPP, và nhất là chúng con vẫn còn được nhìn thấy Thầy an vui, tươi trẻ và khỏe mạnh đồng hành cùng chúng con, tiếp tục ban những lời dạy minh triết thánh thiện nhắc nhở, khuyên nhủ và thương yêu, diu độ chúng con trên con đường tiến hoá trở về nguồn cội tâm linh cao quý thiện lành.

Nay nhân dịp Xuân về - Mùa Xuân Canh Thìn, 2000 - năm chuyển tiếp của một Thiên Niên Kỷ mới của hành tinh chúng ta, con một lần nữa, xin thay mặt tất cả huynh đệ tử muội thân yêu ở quê nhà Việt Nam, kính gửi đến Thầy lời chúc một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe và tiếp tục chung vui cùng chúng con và chư huynh đệ đạo hữu trên khắp Năm Châu Thế Giới trong TỬ QUANG ÂN ĐỘ của ĐÁNG VÔ CÙNG. Kính Dâng Thầy,
Con, M V C

N Z, ngày 17 tháng 2 năm 2000

C con,

Việc Trời định và người đoán trong năm 2000 đã phân minh rõ rệt. Cuối cùng cũng phải qui hàng trong trật tự của Trời Đất, không thể chuẩn đoán mờ ảo được. Chỉ có thực hành sớm thức tâm mà tu. Khai triển trực giác thì mới đem chân lý phục vụ cho nhân loại. Từ rày về sau mọi việc đều phải kiểm chứng rõ rệt, nhiên hậu mới có cơ hội phổ biến sâu rộng được. Hiện tại, tôi còn đang sống ở đây, các bạn đang thực tâm thực hành, sẽ có cơ hội tương ngộ chung vui, không thể lường trước được. Chúc các bạn thân tâm thường lạc trong thực hành.

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng*

PHẬT CÓ CÒN DUYÊN?

Phật Tám còn duyên hay hết duyên.
Sao còn lẫn quẩn với nhơn duyên?
Nửa đời tận độ người đau khổ,
Một kiếp dất dùi kẻ thiện duyên.
Phá Chấp phá Mê giúp đời tỉnh,
Dạy THIỀN dạy Niệm đoạn trần duyên.
Vì lòng bác ái hay vì nợ,
Mà Phật vẫn còn vướng nghiệp duyên?

M 2 K.
(16/01/2000)

PHẬT CÓ CÒN DUYÊN?

Phật Tám còn duyên hay hết duyên.
Sao còn lẫn quẩn với nhơn duyên?
Nửa đời tận độ người đau khổ,
Một kiếp dất dùi kẻ thiện duyên.
Phá Chấp phá Mê giúp đời tỉnh,
Dạy THIỀN dạy Niệm đoạn trần duyên.
Vì lòng bác ái hay vì nợ,
Mà Phật vẫn còn vướng nghiệp duyên?

M 2 K.
(16/01/2000)

Thầy đáp:

Ánh sáng chơn hành cứu nhơn sinh
Nhiệm vụ không nguôi, rõ chính mình
Bầu Trời thanh tịnh không còn động
Hướng tâm tu tịnh rõ chính mình.

17/2/2000

=

V N, ngày 14/11/1999

Kính gửi Ông Tám,

Con tên TV TH, năm nay được 14 tuổi. Lúc con 10 tuổi rất mê về đạo và được sự chỉ dẫn của ba con và con đã tu theo pháp của Ông Tám. Con tu được 3 năm. Vì mê đời và vật chất nên con đã bỏ tu. Bây giờ con muốn tu cũng không xong và học hành cũng chẳng được vì học hành con không tiếp thu nổi và làm biếng chỉ mê ăn ngủ. Tuy con bỏ tu, nhưng vẫn nhớ mình là người trị. Vì có lúc trong giấc mơ, con gặp sự cố, có khi thấy ma đuổi nữa, nên con nhắm mắt lại tạt trung niệm Phật, một lát sau thì biến mất. nhưng khi con giật mình dậy thì con thấy mình cũng đang nằm trên nệm, niệm Phật để giải thoát sự cố trong mơ. Con rất thích tu nhưng rất mê đời và học hành càng ngày càng dở.

Xin Ông Tám cho con lời khuyên.

Con,

T V Th

V Th,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 14/1/1999 và được biết con rất muốn tái tục tu PLVVKHHBPP. Ba của con đã truyền dạy, con rất thích đạo và đang ở trong tình trạng mê ăn mê ngủ, sống trong tuổi đang lên. Trong tuồng, nó có cái tượng. Có khi nằm ngủ lại bị chiêm bao, nhưng vẫn nhớ niệm Phật thì bóng ma biến mất. Điều đó chứng minh niệm Phật là tự khai tâm thức. Do đó người hành pháp Vô Vi hướng về tâm linh thì sẽ thấy mình ở cõi khác, giật mình thì thấy mình vẫn còn nguyên nằm trên nệm. Ba con đã dày công truyền dạy cho con, nếu con muốn học hỏi và dẹp phần lười biếng thì con phải thực hành đúng giờ giấc thì trung tim bộ đầu sẽ trụ và giải phần trược khí trong nội tâm của con. Tương lai sẽ gặt hái được một tập quán tốt. Con nhìn thấy kẻ sống người chết trước mắt con thì sẽ nhận định được từ có đến không. Lo tu thì sẽ từ không đến có, mới rõ luật Trời hơn, hứng thú trong sự tiến hóa của phần hồn mà tự tu. Phần hồn giáng lâm từ 33 tầng Trời, từ cõi không rồi phải ra đi với hai bàn tay không. Thế gian đô thị giả, cuối cùng cũng phải về không. Mọi người đều phải theo luật : sanh, lão, bệnh, tử, luân hồi và tiến hóa, không bằng lòng cũng phải bằng lòng, theo luật nhân quả của mỗi hành giả trên mặt đất phù sanh này. Vạn sự trên đời là không, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy. Ánh sáng mặt trời lúc nào cũng ban chiếu trong sự công bằng gọi là Nhật Quang Phật, mặt trăng gọi là Nguyệt Quang Phật, làm việc không ngừng nghỉ, ban chiếu và đem lại sự an vui cho nhơn loại. Hiện nay con đang có Trời, có Đất, có Đạo : cuộc sống an vui hơn những người đang sống bơ vơ giữa cảnh đời đen bạc, vô thường diễn tiến trong cuộc sống. Còn về tuổi của con thì cần học nhiều hơn để có cơ hội cống hiến cho xã hội tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Chịu tu thì lại càng hữu ích hơn, sẽ tự thức và sẽ tránh được sự mê lầm ở tương lai. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CỦA BTC DH THANH TỈNH 2000

Quý bạn đạo đến trước hoặc ở lại sau đại hội hoặc đi TOUR cần thông báo cho BTC biết trước ngày 31 tháng 3 2000 là hạn chót. Sau đó cúng tôi không bảo đảm có phòng.

Quý bạn đạo có thể đóng tiền cho đến ngày 31 tháng 5 2000.

Xin liên lạc Xuân Mai tại 530-5896972 hoặc Fax: 530-5891517 hoặc email: mnguyen@apple.com.

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

BTC

VƯỜN THƠ VÔ VI

THIỀN TRỰC GIÁC

Điển tâm trụ đỉnh đầu càng tăng
Rút thẳng hoà tan xuất nhập thăng
Ni châu tỏ khắp càn khôn trú
Thừa độ chúng sanh rạng linh căn

Mỗi người hữu học cơ năng
Đồng đều nguyên khí ân căn bình quyền
Hoàng truyền pháp lý nhưn duyên
Khai ngộ đứng dẫn điều nghiên thực hành
Vô vi thiền giác lưu thanh
Hạn học phàm tánh cũng thành Như Lai
Thực hành tâm điển khoan thai
Lư Hà châu mở trong ngoài càn khôn
Hòa cùng tam giới kính tôn
Tinh ba vũ trụ hưởng ôn luật Trời
Thánh Phật thường trú mọi nơi
Siêng năng trao luyện y lời Thầy khuyên
Ở đâu vẫn được nhân hiền
Làm gì đều gặp điềm nhiên dễ dàng
Xóm làng may mắn yên Khang
Thân an nơi chốn gia trang chính tề
Chung vui lưu luyện đề huề
Ơn Trời ân Phật hướng về cõi thiêng
Tu thiền thanh thoát đoàn viên

Tự sửa sẽ được giải liền thiện căn
Ung dung tự tại thơ văn
Thường ngôn thoát tục ăn năn giữ gìn
Bộ đầu điển rút tầm thình
Thanh quang truyền thử như hình trăng đêm

Kính bái ,
Nguyễn quang Vinh
GIẢI NGHIỆP LẦN

Từ cõi thanh cao giáng trực kèm
Tu thiền pháp lý khởi cộng thêm
Trì tam bửu tức linh khí tức
Thực hành đứng dẫn giải nghiệp êm

Tài liệu tu học phải xem
Pháp lý nguồn gốc đặt nền điển quang
Vô Vi thiền giác đàng hoàng
Vô Vi giải thoát thân an tại trần
Vô Vi đời đạo chuyển lần
Trí ý niệm Phật tinh thần giao liên
Đỉnh đầu điển rút triền miên
Tâm thức khai mở ở yên dung hòa
Dù đi hay lại cửa nhà
Nhân gia quý mến y là thần tiên
Tướng tinh linh khí diệu hiền

Tương thân hòa ái niềm riêng đũa đàng
Song tu bối cảnh gia trang
Nào con nào vợ an khang mọi bề
Chư thiên sắp sẵn đề huề
Hành thiền giải nghiệp hủ hê đạo mùi
Càng thiền tâm giác càng vui
Mô Ni Châu sáng thật ngời chơn hồn
Bộ đầu hướng thượng kính tôn

Phút khắc trì chí học ôn khởi lành
Thương thân tâm dạ giữ thanh
Thân thương tự giác chân thành đối trao

Kính bái,
Nguyễn quang Vinh
