



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 247

ngày 26 tháng 3, 2000

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hành Triển

Hành triển qui nguyên duyên tận độ
Thực hành chất phát niệm nam mô
Quý yêu muôn loại tình giao cảm
Thành tâm tu luyện giải thân bồ

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24-01-00 đến 30-01-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Người thật tâm tu cảm thức điển giới ra sao ?
- 2) Sự liên hệ giữa Trời và Đất có hữu ích gì không ?
- 3) Bao lứt cảnh cáo miền trung đất Việt do đâu hình thành ?
- 4) Nhơn loại đã được thoát nạn sau sự đồn đại của những nhà tiên tri, nay mọi người đều vui hòa và an vui, sẽ có những sự kết hợp mây thuận gió hòa không?
- 5) Tại sao có tự lại có tan?
- 6) Tại sao người tu lại còn nhớ thương?
- 7) Bệnh hoạn có phải nghiệp thân không?

<p>Las Vegas, 24-01-2000 6 : 05 AM <i>Hỏi : Người thật tâm tu cảm thức điển giới ra sao ?</i></p> <p>Đáp : Thưa người chơn tu tự cảm thức giữa điển giới và con người rất chặt chẽ</p> <p>Kệ : <i>Điển giới phân minh rõ trước thanh Trời cao ban chiếu cõi siêu hình Tình Trời sống động duyên hành triển Êm ả trong lòng tự đạt thanh</i></p>	<p>Las Vegas, 25-01-2000 9 : 45 AM <i>Hỏi : Sự liên hệ giữa Trời và Đất có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp : Sự liên hệ giữa Trời và Đất mà ý thức rõ ràng rất hữu ích cho cuộc sống</p> <p>Kệ : <i>Thực hành liên hệ với hóa công Sanh hóa hóa sanh tự cấy trồng Nhân quả hình thành trong chuyển tiến Thực hành chất phát tự về không</i></p>
<p>Las Vegas, 26-01-2000 6 : 47 AM <i>Hỏi : Bão lụt cánh cáo miền trung đất Việt do đâu hình thành ?</i></p> <p>Đáp : Thưa thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ do sự trật tự của Trời Đất chuyển biến theo luật nhân quả, điển khí bất hòa</p> <p>Kệ : <i>Điển khí luân lưu chuyển tiến hoài Tự mình thức giác thấy càng sai Ai gieo đại nạn tâm không hiểu Mất trí ngu khờ ấy tại ai</i></p>	<p>Las Vegas, 27-01-00 4: 55 AM <i>Hỏi: Nhơn loại đã được thoát nạn sau sự dồn đại của những nhà tiên tri, nay mọi người đều vui hòa và an vui, sẽ có những sự kết hợp mây thuận gió hòa không?</i></p> <p>Đáp: Thưa không có sự tan rã, sẽ có sự kết hợp tốt hơn xưa, mọi người sẽ phấn đấu trong sự sống tự nhiên và hồn nhiên, chuẩn bị vui xuân trong năm 2000</p> <p>Kệ: <i>Xuân Trời xuất hiện khắp nơi nơi Thực hiện chung vui tự giải thông Tranh chấp không còn xây dựng tiến Thực hành chơn pháp tự tham tông</i></p>
<p>Las Vegas, 28-01-00 9: 5 0AM <i>Hỏi: Tại sao có tự lại có tan?</i></p> <p>Đáp: Thưa luật sanh hóa tự tan đều có lúc phải chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt nhiên hậu mới có cơ hội trở về không thì mới hiểu được luật quân bình của mọi giới</p> <p>Kệ: <i>Về không thấu triệt lý quân bình Thanh nhẹ an vui tự nín thịnh Câm mờ tiến hóa trong nhịn nhục Thành tâm tu luyện lại càng minh</i></p>	<p>Las Vegas, 29-01-00 7: 31 AM <i>Hỏi: Tại sao người tu lại còn nhớ thương?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu thường nhớ thương là tâm lúc nào cũng nhớ thương Trời Phật, gương trong lành phản chiếu lấy hành giả chung đường tu tiến</p> <p>Kệ: <i>Chung đường chẳng có phải riêng Cùng tiến cùng tu tự giải phiền Mê muội không còn gieo ác hại Thành tâm diu tiến chung hành hiền</i></p>

Fountain Valley, 30-01-00 7: 35 AM

Hỏi: Bệnh hoạn có phải nghiệp thân không?

Đáp: Thừa bệnh hoạn do sự ăn uống bất cẩn tạo thành nghiệp thân

Kệ:

Tích tụ nhiều năm vì bất cẩn
Tạo thành ầm ĩ chuyển bao lần
Tâm thân bất ổn vì tham thực
Tạo động lu mờ trí lẫn thân

Tiền Tình Duyên Nghiệp,

Bao năm đóng góp rõ chơn tình
Tham dục hình thành lại khó mình
Đời dạy tình người nay chẳng đạt
Tâm không minh chánh, nợ đầy mình

Đầy mình khó giải khó tự mình
Uẩn khúc bao quanh tại chính mình
Lạm dụng tình Trời gieo ý động
Không minh nhân quả hại chính mình

Chính mình ác hại khó phân mình
Đời là tạm cảnh duyên không tốt
Trí tuệ không minh khó hiểu mình
Hiểu mình mới rõ hành trình tiến
Trời ban tình đẹp chính mình tu

Mình tu giải tỏa thân đui mù
Trí tuệ phân minh tự đắp bù
Đắp bù đen bạc không còn nữa
Phân minh đời đạo rõ thân tù

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

THƯ TỪ LAI VĨNG

B T, ngày 16 /10/99
Thầy kính mến,

Mùa đông đã đến rồi, Thầy và Bà Tám phải mặc cho ấm. Tuổi già nên giữ ấm áp mới không bị ốm

Thầy ơi! Con không biết nói gì hơn khi nhận sự hỗ trợ của Thầy. Tuy tuổi cao, Thầy vẫn nhớ các đệ tử nghèo của Thầy và nỗi đau khổ của người bệnh đau. Ân đức của Thầy rộng lớn vô cùng, con diễn tả không nổi. Một số mái nhà của người cô đơn lão không con cái bị rách nát, được lợp lại, có thuốc uống, không phải đói vì thiếu gạo. Hôm nay ông P G 78 tuổi như được hồi sinh, da thịt hồng hào, trí ý sáng suốt, ông rất vui, nghĩ rằng niệm Phật bao nhiêu năm không uổng phí. Ông đã thấy ánh sáng bằng con mắt rất đặc biệt. Ông hết sức cảm ơn Thầy. Con có cho ông biết là Phật "Vĩ Kiên" đã giúp ông đấy

Thưa Thầy kính mến, con làm việc trong liên tục và không hề thấy mệt. Lòng con rất vui. Lúc nào con cũng thấy như có Thầy bên cạnh, nhắc nhở con nhiều việc trong bước đường tu giải thoát.

Nhớ lời Chư Phật dạy rằng :

Đời người chớp nhoáng như lằn điện quang
Thân người giả hiệp rồi tan
Loanh quanh ba cõi xuống lên sáu đường
Đã sanh vào cảnh vô thường
Làm sao thoát khỏi con đường tử sanh

Thưa Thầy,

Tu PLVV đúng đắn sẽ biết mình đi về đâu rồi, vì vậy mà con vui vẻ làm việc. Con không sợ mất đi. Cứ mỗi đêm con thu vào và rồi con sanh hoạt một cách tự nhiên.

Con đọc "Thực hành tự cứu" của Thầy đã dẫn giải, con rất yên lòng, không còn thắc mắc hay sợ hãi lo âu nữa. Con thấy không có gì để hỏi. Các bạn đã hỏi đầy đủ hết rồi. Con thích đọc hơn là hỏi, là vì một trong những câu hỏi con thấy cũng có phần con trong đó và đã được Thầy giải đáp đàng hoàng. Bây giờ con an tâm rồi. Mỗi ngày con tiếp tục hành để giải nội tâm cho được hoàn mỹ hơn.

Thầy ơi! Những cái con được ban bố chỉ riêng con nhận và con rất vui. Đạo Pháp Vô Vi là chơn lý, không thể không hành. Khi xưa con đi chùa và phục vụ chùa cũng có, song không có điển quang. Bây giờ, sau một thời gian hành thiền và niệm Phật liên tục, kết quả vô cùng đó Thầy

Hai tháng trước, lúc ngủ, con chiêm bao nhìn thấy bà nội rất trẻ đẹp, da không có vết nhăn, nhưng tiếng nói không thay đổi, vì vậy con mới nhận được. Nội bảo bây giờ nội đi lạy Phật, chỉ có vậy thôi. Thầy ơi, con rất mừng, điều này khiến con tin rằng cứu huyền thất tổ nhất định được cứu.

Con thật sung sướng khi nhận được thư của Thầy chỉ giáo và nhắc nhở "đời đạo song tu". Số quà tặng của Thầy hai lần gửi về, con đã và đang tiếp tục làm. Con làm việc trong sự hồn nhiên và tự nhiên theo ý của Thầy. Các bạn đạo gần xa gửi thư về cho con.

Con có người cậu cũng tu theo PLVVKHHBPP. Cậu rất vui đọc lá thư đầu tiên của Thầy gửi cho con. Cậu rất vui ở đoạn Thầy bảo rằng : Hoa sen ngàn năm không héo". Mười mấy năm trước, khi đọc PLVV, cậu đã thực hành, nhưng vợ con cự nự dữ dội, đưa cậu ra phường. Thế rồi cậu giao tất cả tài sản cho vợ, về ở với Bà và cùng Bà tu. Bà con đã thấy hà sa.

Người tu hay bị khảo đảo. Năm nay vợ con đưa cậu ra tòa ly dị để vợ được tự do. Song cậu ký tên. Cậu của con

nhất định đi hết con đường còn lại với PLVV này Các em của con ở Tây Đức cũng tu theo cậu Chì vợ của cậu và các cháu của chì vợ cũng hành theo PLVVKHHBPP. Cậu con hay đi rao giảng và làm chứng cùng thực hiện cho bà con thấy và tu. Nhìn thấy cậu an lạc con mừng lắm.

Thưa Thầy kính mến, năm nay con nhận được 3 bức thư của Thầy và con đang làm việc cho Thầy Dưới chân Thầy, con rất vui vẻ. Con nguyện cầu mười phương gia hộ cho Thầy luôn được dồi dào sức khỏe để tiếp tục tận độ quần sanh.

Kính thư,

H

Montréal ngày 9/12/99

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 âl. 10 năm 1999, được biết con đã nhận được tiền hỗ trợ cho con làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo thiếu thốn. Người tu dẫn thân giúp đời để sớm thức tâm theo 10 điều tâm niệm của người tu Vô Vi tức là tự tu tự tiến trên đường ổn định tâm linh.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cần thực hành và tái bồi cơ sở thanh điển của Bề Trên, diu tiến trong căn bản phát triển tâm linh. Đọc qua những lời điển linh thiêng, chỉ có tiến chứ không có lùi. Người có thực hành thì sẽ tự cảm thức điều lành phân giải rõ rệt, sẽ vững tâm hành sự. Cần tu tiến để hiểu hơn là hỏi mà không chịu hành. Tu trong thực hành thì sẽ cảm thức rõ rệt luật nhân quả của Trời Phật đã sắp đặt trong thanh tịnh, hiểu biết được nhiều điều mà người thế gian chưa hiểu vì thiếu tu. Tu để khôi phục luồng điển chơn giác của nội tâm; cứu huyền thất tổ sẽ có cơ hội tương ngộ trong thanh tịnh. Đến giờ ra đi được người tu hỗ trợ thì hồn sẽ ra đi thanh nhẹ hơn người thường. Mỗi người trong gia đình đồng tu thì sẽ được nhiều sự chiếu cố, thanh quang hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa tốt, người chịu tu là tự cứu mình.

Cậu con dứt khoát và cương quyết tự tu tự tiến thì mọi việc sẽ được an bài tốt đẹp ở tương lai. Kết hợp và ly dị cũng do Trời định, những sự quyết định của cậu con đúng theo đường lối của người tu Vô Vi thực hành.

Chịu tu là tự khôi phục luồng chơn điển giác tâm. Có hành là có trụ làm sao mất điển được, chỉ có tham dâm tự hại mà thôi.

Chúc con và bạn đạo vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

=====

Kính Thầy Tám,

Con tên là Đ T M D sanh năm 1961, con được biết Thầy và pháp lý Vô Vi, lúc con còn nhỏ theo ba đến thiền đường H V E. Lúc đó con chưa ý thức gì về pháp môn này, nhưng không biết duyên cố nào con lại rất quý và giữ gìn cuốn Tôi Tâm Đạo bên mình gần 20 năm nay và mang theo khi lấy chồng qua Canada. Con có tập ngồi thiền nhưng ngồi không được lâu và hình thành thói quen trước khi đi ngủ. Một hôm có chị bạn cùng hăng, cho mượn băng **thiền ca Anh và Tôi** con xem qua, quá là bất ngờ và xúc động khi thấy được Thầy và nghe những lời ca khuyến khích tu hành, con như giật mình tỉnh mộng, quyết chí nhủ lòng sẽ siêng năng hành thiền không bê trễ, không phụ lòng Thầy khuyên bảo, và con đã tìm đến các anh chị trong Vô Vi, để có được thêm những tài liệu của Thầy như nhắc nhở con hằng ngày trong vấn đề tu học.

Con mạo muội xin nhờ Thầy giải giúp con:

- Số là từ nhỏ con đã nhìn thấy ba đời bên dòng họ mẹ con quá là đau khổ vì một chứng bệnh không biết là do di truyền hay là nghiệp lực gì khác: đời thứ nhất là ông ngoại con, đời thứ hai là cậu và má con (đã chết) sang đời thứ ba là anh cô cậu của con, hiện tại đang chịu một thứ bệnh mà cả nhà thương ở Thụy Sĩ phải bó tay, trước nhất là đường ruột, ăn vào đi ra liền, không giữ lại được, kể là bị teo cơ, chân mất cảm giác và đôi mắt, một con bị mù, con kể tiếp cũng sắp bị không có tuyến lệ. Mỗi lần đi tiểu phải thọc ống mới tiểu được, mỗi lần đi đâu có một mình thì phải bỏ, quá là đau khổ, nhưng lạ là: đầu óc của những người mang bệnh này toàn là tài giỏi, sáng trí thông minh như hiện tại tuy mang bệnh xác thân tàn phế mà anh con vẫn còn điều hành công việc kinh tế qua điện thoại và tai nghe TiVi để tìm thị trường không ngừng nghỉ.
- Anh con họ Đ tên L, còn mẹ con tên Đ T S (đã chết), khi chết nằm trên giường tay giơ lên đầu giống như bị trói vậy. Con kính xin Thầy chỉ cho con biết tại sao cả dòng họ mẹ con lại bị như vậy? Và con sau này có thể bị như vậy không? Và do đâu mà bị bệnh này. Cả bác sĩ Thụy Sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Còn phần con lúc thiền co lười răng kè răng sao không có nước miếng đầy họng như trong sách đã nói, con chỉ thấy tách bột nóng nẩy, biết nhường nhịn, không tranh chấp và ít nói chuyện người hơn ngày xưa khi chưa thiền và đang tập tách hy sinh bất vụ lợi từ việc nhỏ, ý thức được những sai trái trong cuộc sống hàng ngày mình đã phạm phải và cố gắng tu sửa.

Cuối thư con cầu nguyện Ôn Trên, cho Thầy được ở tại thế lâu hơn để con có được cơ duyên gặp Thầy để được Thầy dìu dắt chúng con tu tiến ngày càng đông, để cả thế giới được sống yêu thương hòa bình thật sự, không còn tham sân tranh chấp.

Kính Thầy,

Đ T M D

Calgary, ngày 25 tháng 12 năm 1999

=====

Montreal, ngày 5 tháng 1 năm 2000

M D.,

Thầy vui nhận được điển thư của con và được biết con đã gặp được Thầy gần 20 năm nay, cho đến lúc qua Canada mới bắt đầu học thiền, lại được gặp bạn đạo tại Calgary. Con được xem qua video Anh và Tôi, đã cảm động lòng con và không ngờ có ngày nay. Điều đó cũng chứng minh Thầy đã thực hành pháp tu từ Việt Nam cho đến hải ngoại đã hơn 40 năm nay mới có kết quả chút đỉnh để lưu lại cho hậu thế. Con là người tiếp tục, nên dũng mãnh thực hành cho kỳ được để tự thức. Con sẽ rõ luật nhân quả của cuộc sống. Nhân lành thì quả tốt. Nhìn kiếp này sẽ hiểu được kiếp trước, làm quan hà hiếp dân lành thì kiếp sau sẽ khổ triền miên không lối thoát. Ngược lại tu dứt khoát tham sân, thì kiếp sau sẽ được may mắn nhiều hơn. Vì tâm tham dục vẫn còn rất khó tu và hành thiện, vì gốc làm điều ác thì luôn luôn bị vầy xéo, tạo bệnh nan y. Trí sáng mà hướng ngoại thì chỉ vầy xéo tâm thân mà thôi, chứ chưa phải thật thông minh đâu. Người thật thông minh là phần Hồn vượt khỏi thể xác, đi học đạo thì mới thật sự Thông Minh. Hồn không xuất khỏi xác được thì làm sao hiểu được sự sai lầm của chính mình mà ăn năn sám hối mà tự tu?

Còn về phần con, lúc co lười răng kè răng, không có nước miếng thì con nên thanh lọc thân bằng phương pháp thanh lọc cơ thể, thường uống chất chlorophyll (diệp lục tố) có bán tại health food store cho bộ gan mát thì nó sẽ có nước miếng, bớt ăn muối và ăn đường. Con nên liên lạc với thiền đường này sẽ biết được nhiều chuyện của Vô Vị, những người này sống vui và thiền tốt. Ở Calgary có thiền đường Linh Tâm, số phone là: 403-273-3796. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng.

THƠ

Kính tặng: Bé Tám, anh PCT, T/D Vi Kien, Minh Hòa, HVE, MVC, PKA, TBPTDN và để tưởng nhớ đến bà Bảy Đ.Đ.

*Phát Triển Điển Năng Vũ Trụ Thăng
Chan hòa ánh sáng hội Hoa Đăng
Hai ngàn năm trước chẳng tu thiền
Nên đến bây giờ chẳng nói năng.*

*Một phút tu thiền hồn thấy xác
Hỏi ai? Ai đó? Chẳng còn răng
Sờ đầu bóng láng duyên lành sáng
Phát triển điển năng vũ trụ thăng.*

T/D VOVI 30/12/1999

Thơ Đáp:

Atlantic city, 31/12/1999

*Duyên lành tự đạt chẳng khó khăn
Thoát khổ trần tâm giải cơ cần
Quá khứ không tu nay giải được
Bình tâm tiến hóa với tâm thành
Hỗ trợ cho nhau trong đời tạm
Qui hội nhơn hiền đến viếng thăm
Thắng cảnh Trời ban duyên được độ
Thành tâm tuởng nhớ kẻ không răng.*

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

Kính Thầy

*Con quỳ con nguyện cha trời
Cho thầy về nước vào thời Thượng Ngươn
Anh em huynh đệ chúng con
Được dịp diện kiến thỏa lòng nhớ thương
Điển quang thầy tỏa muôn phương
Như gà mái mẹ quý thương con bầy
Dựa nương dưới đôi cánh thầy
Chúng con yên ổn hăng say tọa Thiền
Ráng lo sửa, thực hành siêng
Thầy ban thanh điển trợ duyên nhiệm màu
Định tâm con tuởng đỉnh đầu
Có thầy kế cận pháp màu ban cho
Nhớ thầy con lại làm thơ
Thương thầy con lại ôn lời thầy khuyên
Ôn đi ôn lại triền miên
Ôn cho thanh điển hòa duyên tâm Hiền.
NAM MÔ VĨ KIẾN PHẬT*

Kính Bái,
Con, Nguyễn Thị Trọn
(Tháng 3/2000)

Nhớ Cha Nhớ Thầy

*Nhớ cha rạo rực muốn về
Nhớ thầy ấm ức vì chưa thuộc bài
Con nguyện gắng chí dời mài
Đền ơn khó nhọc đêm ngày thầy ban
Ngày đêm thầy cặm cụi làm
Dọn đường tâm tối, dục tham tại trần
Thầy thương không quản nhọc nhằn
Vạch con đường sáng con lần bước theo.*

Nguyễn Thị Trọn
(Tháng 3/2000)

Thành Kính Tri-Ân

Chúng con thành-kính đội ơn Thầy
Lo-liệu chu-toàn thật phước may
Hỏa-táng nhờ Thầy thương chuyển-hóa
Mọi điều tốt đẹp được an-bài.

Trong bài Thơ nhỏ viết hôm nay
Thành-kính tri-ân gửi đến Thầy,
Muốn nói bao điều không nói đặng ...
Thương Thầy, muôn thừa mấn thương Thầy.

Toulouse, ngày 21-03-2000

Kính Bái,
Con và gia-đình
Trịnh Quang Thắng.

Bài Thơ Thân Gửi Đồng-Đạo

Nhớ về Đ/H Thiên-Nghi và Yến-Minh.

Thâm-cảm thơ ai đã gửi qua
Tình thiêng đồng-đạo nghĩa sâu-xa
Lời Thơ chan-chứa duyên Thiên-ngộ
An-ủi lòng tôi rất thiết-tha.

Trần-gian vẫn biết cõi vô-thường
Cha mất đi rồi cứ xót thương
Phản-chiếu hồi-quang lòng chạnh nhớ
Thầy-CHA thương mãi vẫn còn thương.

Viết gì để ngỏ ý tâm thành
Gửi bạn đồng-môn những ý thanh
Đành phải bạn ơi, riêng gửi đến
Bài Thơ cảm-tạ nghĩa chân-thành.

Toulouse, ngày 20-03-2000.

Kính Bái,
Trịnh Quang Thắng.

=====

Cảm-Tạ Đồng-Đạo

Gia-đình chúng tôi xin thành-kính tri-ân quý bạn-thiền Pháp-Quốc, Gia-Nã-Đại, Thụy-Sĩ, Mỹ-Quốc, Úc-Châu cùng Việt-Nam, nói chung, đã gửi đến chúng tôi lời phân-ưu thăm-thiết.

Chúng tôi cũng xin thành-kính tri-ân quý anh Lạc, anh Toàn, anh Long, anh Nhẫn, chị Mai, anh chị Huỳnh-Ninh-Sơn, anh chị Trần-Đình-Long, anh chị Nguyễn-Quang-Vinh, anh chị Phạm-Đình-Mai, cùng quý bạn-thiền trong Hội Ái-Hữu Vô-Vi Hoa-Kỳ nói riêng, đã thân-hành đến tặng hoa và tham-dự buổi cầu-siêu ngày 20-02-2000 tại Tịnh-Xá Minh Đăng Quang - 8752 Westminster Avenue, CA 92683 USA - cho anh-linh của cha chúng tôi là ông Trịnh-Quang-Chước (từ-trần ngày 13-02-2000 tại Los Angeles, hưởng thọ 82 tuổi ta).

Thành-kính tri-ân quý bạn-thiền
Đã cùng chia sẻ nỗi buồn riêng
Ngày tang phúng-điếu về đông-đủ
Chẳng ngại đường xa tự các miền.

Gặp quý bạn-thiền trong phút giây
Nổi đau xoa-dịu lúc sum-vầy...

Mắt nhìn giao-cảm qua tình đạo
Phiền muộn lòng tu được giải khuây.

Tay siết tay nhau nói ít lời
Mà trong tâm-thức nổi buồn vui...
Mới hay đồng-đạo tình thâm-thúy
Đào-dạt ơn Thầy quý bạn ơi !

Tôi viết bài Thơ gạt lệ sầu
Gởi về quý bạn khắp năm châu :
Chấp tay kính bái người trong Đạo
Tuởng niệm cha tôi khẩn nguyện-cầu.

Los Angeles, ngày 20-02-2000.

Kính bút,

Trịnh Quang Thắng.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYÊN

Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Ông Ngô Viết Thụ, sinh năm 1926 (tuổi Bính Dần) mất ngày 09/03/00 tức là ngày 04/02 năm Canh Thìn, hưởng thọ 75 tuổi, pháp danh Chánh Minh Huyền, là thân phụ của bạn đạo Ngô Viết Châu Bảo (thiền đường Paris).

Xin cảm ơn quý đạo hữu
HAHVV Pháp

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC ĐH THANH TỊNH NĂM 2000

Kính thưa quý bạn đạo,

Mỗi năm, chúng ta được dịp hội tụ tại một Đại Hội Tâm Linh với sự hiện diện của Đức Thầy rất là quý báu. Để cho chương trình Đại Hội có thêm tài liệu phong phú về đạo pháp, và mọi bạn đạo được dịp học hỏi thêm về phần tu học, chúng tôi yêu cầu quý bạn đạo vui lòng đóng góp như sau:

- (1) Nếu quý bạn có những câu hỏi về tu học, có lợi ích cho chung, mà những câu hỏi này chưa từng được giải đáp qua các tài liệu tu học của Đức Thầy, xin quý bạn hãy gửi các câu hỏi này về cho Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội
- (2) Chương trình Đại Hội sẽ có 2 đêm văn nghệ Vô Vi Quốc Tế. Tuy nhiên, thời gian rất giới hạn, và để đáp ứng nhu cầu của tất cả các anh em tham dự Đại Hội, chúng tôi yêu cầu quý thiền đường, hoặc địa phương muốn đóng góp tiết mục văn nghệ, xin liên lạc trước với chúng tôi để sắp xếp chương trình.

Xin quý bạn liên lạc và gửi câu hỏi hoặc tiết mục đóng góp văn nghệ về các địa chỉ sau đây trước ngày 15 tháng 6 năm 2000:

Tại Âu Châu:

Anh Dominique Santelli:

email: santelli.dominique@wanadoo.fr

fax: 33-450708355

địa chỉ (XEM TRONG TỜ GHI DANH ĐẠI HỘI)

Tại Mỹ, CANADA, Úc Châu và các nước khác:

Xuân Mai

email: mnguyen@apple.com

fax: 530-589-1517

địa chỉ: PO Box 5915, Oroville, CA 95966 - USA

Thông Báo của HAHVV N.S.W

V/v Khóa sống chung với Đức Thầy ngày 21-24/4/2000

Hội Ái Hữu Vô Vi Tiểu Bang NSW xin trân trọng thông báo đến các bạn đạo và thân hữu. Hội sẽ tổ chức một khóa Sống Chung với sự hiện diện cùng Đức Thầy vào dịp lễ Phục Sinh (Easter) năm 2000.

- Thời gian: từ thứ Sáu 21/4/2000 đến thứ Hai 24/4/2000 (bốn ngày).
- Địa điểm: Myuna Bay (cách Sydney khoảng 150 Km về hướng Bắc).
- Chi phí: \$160./ người bao gồm ăn ở và các trò chơi sinh hoạt (trẻ em dưới 4 tuổi được miễn).
- Phương tiện di chuyển: xe bus, xe lửa hoặc xe riêng.
- Ghi tên: từ nay cho đến hết ngày Chủ Nhật 2/4/2000.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc để ghi tên, xin liên lạc các số điện thoại sau:

- Thái Phúc Hải 9610 1619 hoặc 0403 013 466

T.M Võ Tiến Dũng

Hội Trưởng HAHVV/NSW