



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 254

ngày 14 tháng 5 năm 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Thức Tâm**

*Quý yêu Trời Phật đầy ơn phước  
Khai triển tâm linh rõ tiến trình  
Học hỏi không ngừng duyên thật đẹp  
Khai thông trí tuệ tự phân minh*

**Lương Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 11-03-00 đến 18-03-00**

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Tại sao làm người ai ai cũng thích tự do ?
- 2) Sự tiếp xúc Bề Trên từ đâu đến đâu ?
- 3) Luồng điện âm dương có nhiệm vụ gì trong xác người ?
- 4) Loài người liên hệ với tình Trời bằng cách nào ?
- 5) Giành giứt đất đai có hữu ích gì không ?
- 6) Chuyện của Trời Phật qui định cần phải lo lắng ngày đêm hay không ?
- 7) Mỗi mỗi sự phát triển rồi sẽ trở về không tại sao ?

8) Tánh hư tật xấu làm sao hết ?

<p><b>Cairns 11-3-2000 5:59AM</b> <i>Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng thích tự do ?</i></p> <p>Đáp: Thừa sanh ra nhờ dưỡng khí mà sống, cần sự thanh nhẹ của Trời và đất, và tự do thân nhận nguyên lý của Trời đất mới có cơ hội thoát nạn</p> <p><b>Kệ:</b> <i>Nguyên lý sẵn sàng trong tiếp cứu Không tu khó tiến khó luân lưu Thực hành chất phát duyên Trời Phật Thành tâm tu luyện đạt thành lưu</i></p>	<p><b>Cairns 12-3-2000 6:23AM</b> <i>Hỏi: Sự tiếp xúc Bề Trên từ đâu đến đâu ?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiếp xúc Bề Trên từ trung tâm bộ đầu đi đến vô cùng</p> <p><b>Kệ:</b> <i>Trung tâm bộ đầu liên hệ thanh quang Pháp giới phân minh lại rõ ràng Hòa hợp chơn tình phân tiến giải Thanh quang chuyển giải tự khai màn</i></p>
<p><b>Cairns 13-3-2000 4:06AM</b> <i>Hỏi: Luồng điện âm dương có nhiệm vụ gì trong xác người ?</i></p> <p>Đáp: Thừa luồng điện âm dương là sườn căn bản của thể xác của nhân loại, liên hệ với căn khôn vũ trụ, nóng là dương, âm là lạnh</p> <p><b>Kệ:</b> <i>Hành trình tiến giải lý âm dương Nhập xuất phân minh các ngõ đường Hòa tan tận độ hành minh chánh Thức giác bình tâm vẫn yêu thương</i></p>	<p><b>Cairns 14-3-2000 5:20AM</b> <i>Hỏi: Loài người liên hệ với tình Trời bằng cách nào ?</i></p> <p>Đáp: Thừa loài người sanh ra nhờ dưỡng khí mà sống, sự liên hệ mật thiết từ lúc sơ sanh</p> <p><b>Kệ:</b> <i>Sanh ra tận độ bởi bức tranh Trời Tiến hóa phân minh rất thanh thoi Trực giác phân minh cùng dẫn tiến Qui y Phật pháp sống tự rời</i></p>
<p><b>Cairns 15-3-2000 3:21AM</b> <i>Hỏi: Giành giựt đất đai có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự giành giựt đất đai thiên nhiên của Trời đất là lòng tham của con người đã phạm pháp</p> <p><b>Kệ:</b> <i>Giành giựt phạm pháp trí chẳng khai Tâm linh khó sáng âm ỉ hoại Khó hành thông suốt từ ly một Giải quyết tâm linh thấy rõ tài</i></p>	<p><b>Cairns 16-3-2000 2:13AM</b> <i>Hỏi: Chuyện của Trời Phật qui định cần phải lo lắng ngày đêm hay không ?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện của Trời Phật sẽ thành công từ giai đoạn một</p> <p><b>Kệ:</b> <i>Qui nguyên giềng mối tình Trời Phật Kết hợp chung vui trí vẫn an Điều luyện không ngừng duyên tốt đẹp Bình an sáng tỏ tạo bình an</i></p>
<p><b>Cairns 17-3-2000 3:34AM</b> <i>Hỏi: Mỗi mỗi sự phát triển rồi sẽ trở về không tại sao ?</i></p> <p>Đáp: Thừa từ không đến có rồi cũng sẽ trở về không đó là luật tự nhiên của Trời đất</p>	<p><b>Cairns 18-3-2000 6:04AM</b> <i>Hỏi: Tánh hư tật xấu làm sao hết ?</i></p> <p>Đáp: Thừa tánh hư tật xấu do nghiệp lực từ nhiều kiếp đã sanh ra . Cần tu sửa dứt khoát thì mới hết được. Hướng tâm về Trời Phật tự thức và buông bỏ</p>

<b>Kệ:</b> <i>Kết hợp tụ tan là lẽ thường  Tụ tan tan tụ vẫn yêu thương  Tình Trời sắp đặt không giờ dứt  Thực hiện chơn tình tự tạo gương</i>	mọi nghiệp lực <b>Kệ:</b> <i>Thân tâm dứt khoát tự phân tâm  Đời Đạo song tu tiến diệu tâm  Trí tuệ không ngừng trong dứt khoát  Thành tâm tu luyện tự phân tâm</i>
---	---

---

## THƯ TỪ LAI VẮNG

---

Sissach, ngày 20/2/1999

Thầy kính mến,

Vui tiếp được thư chị ba có kèm theo địa chỉ của Thầy, và cũng nhân dịp xuân về, xin kính chúc Thầy cùng toàn thể quý quyến vạn an và dồi dào sức khỏe

Gia đình con nói chung tất cả bình an. Hiện nay con đã sang đệ tam quốc gia Thụy Sĩ, cho nên lại phải bước sang 1 chu kỳ mới, từ ngôn ngữ và tập quán để thích nghi với đời sống hằng ngày

Còn về phần vợ con thì sau khi đám cưới được 1 năm có mang thai khoảng 4 tháng thì bị hư, cho đến nay đã 6 năm vẫn chưa có lại, mặc dù vợ chồng con có đi bác sĩ khám. Theo lời bác sĩ nói : trường hợp vợ chồng con thì 80-90% là phải có, tại sao vẫn chưa ?

Sau khi con cưới vợ thì ba con đã thật sự bỏ hút thuốc, nhưng còn chờ cháu nội để nối dòng. Ông thường than rằng : cháu ngoại thì đã có cả bày, chỉ trông có cháu nội, dù trai hay gái cũng được. Ba có nuôi cặp chim uyên ương, hễ mỗi lần vợ chồng con về thăm, ông hay chỉ chuồng chim và nói : hôm nay chim nó đã nở thêm được mấy con nữa, thú vật mà nó còn sanh con. Vợ con nghe được buồn lắm.

Tuy không có thơ cho Thầy, nhưng trong tâm con lúc nào cũng nghĩ tới Thầy; nhiều lúc muốn viết thư thăm Thầy, nhưng không biết phải viết gì đây ? Đời cũng không xong đạo cũng chẳng có. Thật lòng mà nói, ân sâu nghĩa nặng của Thầy đối với gia đình con nói chung và con nói riêng, biết đến bao giờ con mới đền đáp được, chỉ ráng lo tu để trả mà thôi

Con đã xuống tóc, con đã phát đại nguyện nhiều lần rồi, nhưng chỉ tự gạt lấy chính bản thân mình mà thôi, mặc dù đã cố gắng hết sức mình rồi

- 1) Soi Hồn : đứng 15 phút (để đồng hồ)
- 2) Chiếu minh : Chỉ dùng ý tưởng tới lỗ rún hít hơi vô (hay bị sình bụng)
- 3) Pháp Luân Thường Chuyển không được, không lên nổi bộ đầu
- 4) Thiền định : Hay lo nghĩ lung tung, mặc dù đã cố gắng trì niệm Lục Tự Di Đà

Thầy vẫn thường nói : học cái gì phải có chứng minh rõ ràng. Con đã đọc tiểu sử của Đức ông Tư và của Thầy Đức ông Tư thì Phật chứng, Thầy thì có Đức Quan Âm xuống để chỉ cho Thầy pháp Chiếu Minh. Thầy cũng đã trải qua giai đoạn hít chiếu minh hoài mà không được, thì cảm thấy khó chịu lắm thì phải ?

Cho nên con nghĩ rằng Thầy cũng như Đức ông Tư đã tu nhiều kiếp rồi, nên kiếp này đắc đạo, còn mình là cái gì ? Đâu có ai bắt buộc mình tu đâu mà tự đài đọa cái thân, mà cũng chẳng ra gì hết, nhưng bỏ rồi lại nhớ, bây giờ thì con đầu hàng vô điều kiện rồi Thầy ơi !

Học Thầy không bằng học bạn. Thầy tu cao quá mình theo không kịp, thôi đành đi kiếm đệ tử ruột của ông coi sao, nhưng bây giờ con cũng thất vọng luôn. Cách đây 16 năm, Thầy có giới thiệu con đến với gia đình chú Thanh và gia đình Chantal-Patrick mà Thầy xem họ như con. Họ rất siêng năng tu học và thành tâm

hướng về Bê Trên. Nhưng khổ nỗi, ngày nay ai mà đến nhà anh chị Chantal-Prick mà nói chuyện đạo, nhất là pháp Vô Vi thì được mời ra khỏi cửa ngay Còn chú Thanh thì khỏi nói, cả tỉnh đều biết, lấy đạo tạo đời Không phải con phê bình, mà muốn biết sự thật, pháp môn Vô Vi có phải ai tu cũng được không ?

Ba vợ con năm nay cũng 72 tuổi Hôm con coi cuốn băng video "Sứ Giả Hòa Bình", có một đoạn Thầy ra thuyết giảng. Ý ông cũng muốn gặp mặt Thầy lắm. Nếu có dịp Thầy sang Thụy Sĩ, con kính mong được đón tiếp Thầy đến nhà con 1 chuyến, nhà mượn tuy nhiên cũng có phòng cho Thầy nghỉ ngơi Nếu con có duyên sẽ gặp lại Thầy

Nếu Thầy có đến thì mới có thể và thượng kiến Vô Vi cho con luôn. Với sức con thì không thể nào, bởi vì vợ con rất tốt, nhưng nói đến tu cũng như thấy con ngồi công phu thì nó hay kiểm chuyện, chậm chí muốn đưa đến ly dị. Thầy hiểu cho con.

Kính thư,  
Con, L T P

-----  
A C, ngày 20/10/99

T P,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 2 năm 1999 được biết con và gia đình quây quần bên nhau vẫn vui khỏe Có duyên tu mà không tu được là vì nghiệp lực bao vây, mưu sinh trong tình tiền duyên nghiệp lẩn la và thiếu dứt khoát. Nói thì được mà hành không được, biến thể của nó là tham dâm và lo âu không cần thiết. Lúc nào cũng tạo động rất khó tu, kiếp trước làm điều không hay cho nên kiếp này phải gánh chịu

Muốn tu thì phải hiểu nguyên lý của Trời Đất độ sanh, thành tâm thực hành thì mới đến đích. Nay con có một pháp quý là khứ trước lưu thanh, thực hành tự cứu Cần thực hành trong nhịn nhục thì mới giải cứu được trần tâm, hướng thanh tự đạt. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển tận dụng nguyên khí của Trời Đất khai mở tâm thân, trường chay và diệt dục thì mới có hướng đi thanh nhẹ thay vì nặng trước và gia tăng dục lạc, hạ tâm lẫn thân. Nơn thân nang đác, pháp nang tâm, nay con có cả hai, không chịu hành đúng pháp thì rất uổng. Niệm Phật khai mở Đại Trí.

Tu theo Vô Vi là cần niệm Phật trước tiên để giúp đỡ cho thần kinh ổn định. Thực hành sáng suốt, nghiệp lực luôn luôn bám sát trong hệ thống thần kinh tạo tâm thân bất ổn. Nay con đã dẫn thân phục vụ xã hội kiếm cơm, cần phải nhịn nhục chữa trị tâm thân, theo nẻo chánh tín tu thân mà tiến hóa Thế gian đô thị giả, ảo hư thơ mộng trong một kiếp người rồi sẽ ra đi với bàn tay trắng, chẳng nắm bắt được một vật gì tại thế khi lìa dương thế. Cần hướng về không thì sẽ mới thật là người tu, bằng không thì sẽ lặn dạn về tiền tình duyên nghiệp mà tạo loạn cho chính mình rất khó tu. Vậy con nên xét lại đã hành đúng pháp chưa Gần đây có rất nhiều băng giảng cần thiết để tu, có tổ chức Thiền Ca giáo dục con người qua những lời minh triết của Thầy đã thành tâm phục vụ những người kế tiếp. Những nghệ sĩ đã đóng góp không ít, vậy con nên hỏi ngay Qui Thức sẽ có.

Chúc con và gia đình vui khỏe

T.B. Còn L K Q, Thầy đã bảo lãnh nó qua Canada, nhưng nó thiếu phước tự tách rời lấy vợ để con mang nghiệp lực khổ của tình đời đen bạc, Thầy không còn trách nhiệm và lưu ý đến nó nữa

Quý thương  
Lương Sĩ Hằng

---

## THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU NSW - SYDNEY

---

### Thư mời

V/v: Bầu Cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi NSW, Nhiệm Kỳ 2000-2002.

Kính Thưa Quý Cô Bác & Anh Chị,

Nhiệm kỳ 1998-2000 của Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi NSW sẽ chấm dứt vào cuối tháng 5 năm 2000.

Hội sẽ tổ chức bầu

lại Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi NSW cho nhiệm kỳ 2000-2002. Vậy trân trọng kính mời tất cả quý Cô Bác & Anh Chị thuộc

hội NSW dành chút thời giờ quý báu đến tham dự vào cuộc bầu cử.

Địa Điểm: 45 Michell Street Villawood NSW 2163

Thời Gian: vào buổi chủ nhật 28.05.2000 sau giờ Thiễn chung & sinh hoạt LED Weekly

Sydney 04..05.2000

TM/BCH/HAHVV-NSW

Hội Trưởng

Võ Tiến Dũng.

---

## THÔNG BÁO CỦA UBTC ĐẠI HỘI VÔ VI TẠI PRAGE 16 THÁNG 7 NĂM 2000

---

- Xin nhắc lại ngày chót có thể ghi danh và đóng tiền là 15 /5/ 2000
- Ngoài ra quý bạn đạo nào đã có vé máy bay hay xe lửa đến xin vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt , trước ngày 11 tháng 6 năm 2000 là hạn chót để chúng tôi có đủ thời giờ tổ chức đủ xe đưa đón tại phi trường hay nhà ga xe lửa.  
Bên Prague di chuyển bằng taxi không dễ vì dễ bị gạt, cho xe chạy vòng vòng hay thay đổi taximeter để tính nhiều tiền hơn (xin xem kỹ trong cẩm nang)

Xin cho biết ngày giờ đến và đi , hãng máy bay, chuyến bay phi trường còn đi xe lửa thì nhà ga nào , chuyển xe lửa và fax hay email về :

**Xuân Mai Fax : 530-5891517 – email : [mnguyen@apple.com](mailto:mnguyen@apple.com)**

---

## Thông báo của ban biên tập TBPTDN

---

Chúng tôi nhận rất nhiều bài cậý dâng vụ anh Lý Ngọc Cương xin quý bạn vui lòng gửi thẳng đến địa chỉ của anh : 203 George Street , Fitzroy Vic 3065 Australia – Phone: 03 94191458 – Fax 03 94192585 , vì trong khuôn khổ hạn hẹp của tuần báo không thể nào đăng hết cho được.

