



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 275

ngày 08 tháng 10 năm 2000

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

*Đại bi ban chiếu tâm thành nhận  
Rõ lẽ trần gian nguyện góp phần  
Tinh Trời cao đẹp nhen sanh thức  
Thanh tịnh hành thông tự tiến lần*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 06-08-07-00 đến 12-08-00**

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Có duyên mới có cơ hội sống gần nhau phải không?
- 2) Niềm tin giúp đỡ mình buông thả thay vì lý luận việc nào quý hơn?
- 3) Trí tâm không mở thì sẽ tiến về đâu?
- 4) Thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi phải làm sao?
- 5) Sự ước mơ có thể thành công hay không?
- 6) Người thật tâm tu bị chỉ trích có buồn hay không?
- 7) Xa vắng chơn lý sẽ có dịp tái ngộ không?

<p><b>1) Karlovy Vary, 06-08-2000 3: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Có duyên mới có cơ hội sống gần nhau phải không?</i>  Đáp: Thưa có duyên mới có cơ hội sống gần nhau</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Có duyên mới có cơ hội gặp nhau  Mắt thấy tai nghe rất nhiệm mầu  Đi đâu cũng có tình thương nhớ  Hỗ trợ cho nhau sống chung tàu</i></p>	<p><b>2) Montréal, 07-08-2000 8: 00AM</b>  <i>Hỏi: Niềm tin giúp đỡ mình buông thả thay vì lý luận việc nào quý hơn?</i>  Đáp: Thưa niềm tin trong xây dựng hơn nắm bắt</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Đại sự tiến chung chẳng sang tôi  Chỉ trích u mê không được tiến  Lo âu tạo nghiệp không tiến bước  Cùng chung xây dựng chẳng lo phiền</i></p>
<p><b>3) Montréal, 08-08-2000 12:00 AM</b>  <i>Hỏi: Trí tâm không mở thì sẽ tiến về đâu?</i>  Đáp: Thưa trí tâm không mở thì tiếp tục trong vòng mê chấp</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Khổ không lối thoát tự mình ngu  Bít bùng động loạn hôn vicia khó tu  Tự mình khai triển chẳng khờ ngu  Nguyên lý Trời ban sớm dự trừ</i></p>	<p><b>4) Montréal, 09-08-2000 12: 10 AM</b>  <i>Hỏi: Thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi phải làm sao?</i>  Đáp: Thưa thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi được cơ hội học nhin nhục và kiên nhẫn tối đa, mọi việc sẽ được vượt qua</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Thành tâm tu luyện chẳng u mê  Cương quyết thặng hoa tự giải hòa  Mê loạn không còn không rắc rối  Dấn thân thanh tịnh tự vượt qua</i></p>
<p><b>5) Montréal, 10-08-2000 3: 45 AM</b>  <i>Hỏi: Sự ước mơ có thể thành công hay không?</i>  Đáp: Thưa tâm đời ước mơ phải hết sức cố gắng mới thành</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Tâm tu dứt khoát tự tiến hành  Đạt thức thanh cao tự tiến nhanh  Thức tỉnh tâm thành duyên hội nhập  Thành tâm tự đạt trí tâm thành</i></p>	<p><b>6) Montréal, 11-08-2000 1: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Người thật tâm tu bị chỉ trích có buồn hay không?</i>  Đáp: Thưa người thật tâm tu không bao giờ buồn khi bị chỉ trích lại vui được người dẫn dắt không công</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Tu hành giải tiến chẳng lo âu  Chỉ trích lao tâm tự ôm sầu  Nguyên lý Trời ban không thay đổi  Trực chỉ Tây phang chịu quả nhồi</i></p>
<p><b>7) Montréal, 12-08-2000 5: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Xa vắng chơn lý sẽ có dịp tái ngộ không?</i>  Đáp: Thưa chịu sửa mình thì sẽ có cơ hội tái ngộ chơn lý mà thức tâm</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Siêng tâm sẽ ngộ lý cao siêu  Chất phát tự tu hiểu được nhiều  Thanh tịnh tiến hành trong sáng suốt  Bình minh sống động thức tâm nhiều</i></p>	

TBPTĐN XIN ĐÍNH CHÍNH: Xin sửa lại câu kệ ngày 01/08/00:

*Nhức nhối liên hồi không thể dứt*

thay vì :

Nhức nhối liên hồi không thể dứt

---

## THƯ TỪ LAI VĨNG

---

Kính Thưa Đức Thầy,

Đầu thư với lòng cảm kính, con xin phép được đánh lễ Đức Thầy trong tâm và cầu mong ơn trên phù hộ cho Đức Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

Kính thưa Đức Thầy, tên con là H kính trình lên thầy 1 việc như sau:

Kính thưa Thầy con có người con trai lớn tên N X năm nay 68 tuổi (tuổi quý Dậu) hiện nay đang lâm trọng bệnh (ung thư phổi) cháu đã vào nhà thương được 10 ngày, bác sĩ cho biết kết quả : không mổ được chỉ cho thuốc rồi về nhà.

Con kính xin Đức Thầy cứu độ cho cháu được qua khỏi. Con xin cảm tạ Đức Thầy. Một lần nữa con cầu nguyện ơn trên hộ trì Đức Thầy thêm sức khỏe và tuổi thọ.

=====

*Bác H,*

*Ông tu ông đắc bà tu bà đắc, tùy luật nhân quả mà tiến. Mẹ tu bao nhiêu thì con sẽ được nơ bấy nhiêu. Trôi Phật không thể sửa luật nhân quả được. Bác nên thông cảm, cuộc sống làm người ai cũng bị giới hạn. Bác là người có quyền cầu xin và hướng tâm cho con trai sớm thoát nạn. Chơn thành tu tiến là rất cần thiết trong giai đoạn này. Chúc bác thành tâm tu tiến.*

*Quý thương.*

*Lương Sĩ Hằng*

---

## Tin Tức về Ấn Tống Kinh Sách Vô-Vi trong năm 2000

---

**1-10-2000**

Kính thưa quý bạn đạo,

Tiếp theo thông báo về dự thảo ấn tống kinh sách trong TBPTĐN số 256, ngày 28 tháng 5 năm 2000, chúng tôi đã soạn và đang cố gắng in cho kịp ngày Lễ Đại Thọ của Đức Thầy những cuốn sách sau đây:

- 1) Phụ Ái Mẫu Ái (1000 cuốn)
- 2) Kinh A Di Đà do cụ Đỗ Thuần Hậu chú giải với lời minh giải của Đức Thầy (ghi chép từ Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu năm 1986) (1000 cuốn)
- 3) Nguyên Lý Tận Độ (English) (The Source of Infinite Guidance) (1000 cuốn)
- 4) Vấn Đáp Căn Bản bằng 3 thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt) kèm theo video phương pháp công phu bằng 3 thứ tiếng.

Tất cả các sách trên sẽ được kính biếu quý bạn đạo tham dự Lễ Đại Thọ của Đức Thầy và Thiên Ca Duyên Lành ở Philadelphia vào tháng 11 này như món quà tâm linh vào đầu năm. Sau đó, VoVi LED Publications sẽ lần lượt gửi đến quý hội ái hữu Vô Vi, trung tâm, hoặc các thiền đường số lượng sách còn lại tùy theo lời yêu cầu của quý vị.

Để tiếp nối công việc của những người đi trước, và nhất là trách nhiệm mà Đức Thầy đã giao phó trong việc bảo tồn và duy trì kinh sách Vô Vi không bị tam sao thất bản, chúng tôi, ban điều hành mới, đã đăng ký VoVi LED Publications như một công ty vô vụ lợi, trực thuộc Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc Cali.

Địa chỉ của VoVi Led Publications như sau:

PO Box 5234

Oroville, CA 95966

Để sách Vô Vi được lưu giữ tại Thư Viện Quốc Gia của Mỹ, chúng tôi cũng có ghi số ISBN (international standard book number) cho mỗi cuốn sách, và ghi chú copyrights do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng với các hội - đại diện trước pháp lý là VoVi LED Publications, VoVi Association of Canada, và VoVi Charitable Trust of Australia.

Chúng con thành tâm cảm ơn sự hỗ trợ của Đức Thầy và sự phát tâm của quý bạn đạo đã giúp chúng con có cơ hội phục vụ tốt.

VoViLED Publications kính tường

liên lạc: Xuân Mai email: maioro@yahoo.com or mnguyen@apple.com

Hoàng Nguyễn email: [Hoàng Nguyễn\\_email:jnguyensj@yahoo.com](mailto:Hoàng Nguyễn_email:jnguyensj@yahoo.com)

hoặc biên thư về: VoVi LED Publications

P.O. Box 5234

Oroville, CA 95966

Ghi chú: Sách Thực Hành Tự Cứu (200 trang) đã được in lại do sự phát tâm của quý bạn đạo Nam Cali nên chúng tôi không in nữa. Và sách Thực Hành Tự Cứu (English) được thay thế bởi bộ video Phương Pháp Công Phu (English) và Vấn Đáp Căn Bản (English).

Chúng tôi thành tâm cảm ơn quý đạo hữu đã phát tâm ấn tống:

1. Nguyễn Thị Nho	100 USD
2. Lê Văn Hùng	200 USD
3. Lê Thị Huệ	100 USD
4. Lê Thị Bông	200 USD
5. Nguyễn Thị Khế	100 USD
6. Thanh Hòa (san diego)	1000 USD
7. Văn Thành Văn và Phạm Thị Thắm	300 USD
8. Vô danh	500 USD
9. Nguyễn Vạn Châu	500 USD

10. Phạm văn Trạch	500 USD
11. Đoàn Minh Thủy	190 USD
12. Lam Hua Mai (Hawaii)	100 USD
13. Phú Khanh	500 USD
14. Vương Tấn Triệu	100 USD
15. Lao Si Ki và Châu Thúy Đào	300 USD
16. Đặng văn Hòa	200 USD
17. Lê Bảo Châu	200 USD
18. Võ Thị Sạo, Tampa	100 USD

Total: 5190 USD

(Đức Thầy đã trao lại số tiền này cho VoVi LED Publications ấn tổng  
kinh sách trong dịp ĐH Thanh Tịnh Prague vào tháng 7,2000.)

19. Bác Thự (Philadelphia)	90 USD
20. Lê Anh Hoàng (Philadelphia)	115 USD
21. Đỗ văn Sổ (Philadelphia)	100 USD
22. Quách Kim Cúc (Philadelphia)	250 USD
23. Nguyễn Đức Hạnh(Philadelphia)	100 USD
24. Trần văn Út (Philadelphia)	100 USD
25. Quách Chí (Philadelphia)	1200 USD
26. Nguyễn văn Phước (Philadelphia)	2800 USD
27. Nguyễn Kim Bình (Philadelphia)	200 USD
28. Phạm Chi Thanh (Fla)	100 USD
29. Võ Thị Y (Texas)	50 USD
30. Huỳnh Cẩm Đôn (Texas)	100 USD
31. Ấn danh (Texas)	500 USD
32. ỉn danh (Texas)	500 USD
33. Ngô Kim Thọ (Germany)	200 USD
34. B/đ Calgary	97.28 USD (=150 CAD)
35. ỉn danh (Nam Cali)	100 USD
36. Bạ đạo Bắc Cali (San Jose)	2,977 USD

---

### Chút suy tư về Vô Vi trước và sau năm 2000

---

Quốc nạn 1975 đã mang lại cho quê hương Việt nam thân yêu chúng ta một cuộc di tản khổng lồ. Kể ở, người đi đều cam chịu không biết bao nhiêu nghịch cảnh. Người ra đi lang thang khắp nơi trên xứ người, nổi trôi theo cuộc sống mới. Thời điểm này là lúc người Việt tha phương chúng ta hướng về Trời Phật để cầu xin ân độ ngõ hầu xoa dịu khổ đau trong nội thức. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp kịp thời được các bạn đạo mang từ trong nước ra chỉ vồn vẹn những quyển sách nhỏ bé, những lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong băng cassette kỹ thuật âm thanh không được tốt như hiện nay nhưng đã làm hồi tỉnh những ai đang trên đường sa đọa tâm thân, không một niềm tin Trời Phật.

Bất hạnh nhưng cũng là duyên may cho kẻ tha phương tại hải ngoại chúng ta. Với nhiệm vụ cứu vớt sinh linh đang nổi trôi trên biển đời ô trọc, phát huy Vô Vi trên thế giới, Đức Thầy đã không ngại khó khăn, hiểm nguy vượt mọi gian nan rời Việt Nam đến trại tị nạn Phi Luật Tân. Rồi từ đó, Người đã đem tình thương ban rải khắp mọi nơi. Ở đâu có người Việt ở đó có bước chân Người. Và cũng từ đó, những khóa học những khóa sống chung, những ngày Đại Hội tâm linh, những cuối tuần sống bên Thầy, v.v... được tổ chức để Thầy dìu dắt, hướng dẫn đàn con đại vào đường tu học. Thầy là chiếc phao cho chúng con nắm lấy, bám víu trước bao nhiêu cám dỗ tội lỗi kéo lôi của sóng biển vật chất hồng trần. Thầy là cây gậy sống cho chúng con vững bước trên đường đạo chông gai, gập ghềnh hiểm nguy. Thầy là kim chỉ nam cho chúng con tìm được hướng đi vạn nẻo. Thầy là ngọn hải đăng sáng choan cho chúng con thoát vòng u minh tăm tối. Thầy là chuỗi ngọc lưu ly quang diệu soi rọi tâm can loạn động của chúng con trong những đêm kiên nhẫn ngồi tĩnh lặng tâm thân. Tình thương của Thầy là những giọt cam lồ cho chúng con lắng đọng những cơn sân si dấy động. Am thanh của Thầy là những hồi chuông kêu gọi chúng con đang lạc lối trở về chánh đạo. Hạnh nguyện của Thầy là động cơ cực mạnh cho chúng con học nhẫn, học nhục với đời gian ác, ghét ganh, tranh dành, thủ đoạn. Đạt đạo của Thầy là niềm tin tuyệt đối, là một sợi chỉ vàng vô hình cho chúng con lần về với nguồn cội ngút ngàn cách xa.

Thầy của chúng ta không những chỉ như vậy đó thôi, nhưng thực ra Thầy của chúng ta không ngôn từ nào, không vật thể nào tại trần thế đủ để nói về Người, so sánh với Người. Nhưng bất hạnh cho một số ít người trong chúng ta duyên may đã gặp được diệu pháp, được một người Thầy vô cùng kính yêu mà không biết trân quý noi theo để tự tu tự giải thoát tù đày của kiếp người mà còn lợi dụng Người để mượn đạo tạo đời. Tiếc thay!

Bao nhiêu năm thăng trầm đã qua, cuối cùng năm 2000 gần hết và sắp bước vào thời Thượng Ngươn Thánh Đức 2001, không lẽ với những tin đồn tận thế trước kia vẫn còn phảng phất đâu đây, nên nhiều người trên thế gian này vẫn còn xôn xao ngỡ vực trước cuộc sống, mơ hồ trước cái chết. Sau khi chết sẽ đi về đâu? Thiên đàng ở đâu? Địa ngục là cái gì? Sao chúng ta không sống cho thoải mái, làm những gì ta muốn. Tội lỗi có thá gì, chết đi muôn ngàn tội lỗi cũng chết theo. Có thực chết là hết không? Có phải đơn giản như vậy không? Sống chết do Trời định, tái sanh do nhân quả của chúng ta gây nên. Rất nhiều kinh sách cũng như băng giảng của Đức Thầy đã minh định: mỗi mỗi hành động của chúng ta trong kiếp này đều được ghi chép, và sẽ được phân định thiên đàng hay địa ngục cho kiếp sau. Nếu quả như vậy, chúng ta nên kịp thời ăn năn sám hối tội lỗi, xây dựng lại niềm tin thương yêu, tha thứ cho nhau, ngồi lại với nhau trong tình thương của Trời Phật để theo Thầy học đạo, sau khi chết biết đường đi về đâu. Pháp Lý Vô Vi là pháp tu tắt, nên mọi trạng thái phải cân nhất cử nhất động, kiểm soát chặt chẽ nội tâm của chính mình, không nên nhìn ở người khác mà tưởng lầm người ta sai, biết đâu họ đã được Thượng Đế an bài nhiệm vụ đặc biệt dung hòa với người thế tục để có được môi trường ân độ cứu vớt trong thời mạt kiếp này.

Với niềm tin Trời Phật vô biên và vĩ kiến phát huy đạo pháp của Đức Thầy, Vô Vi đã đi từng bước, từng bước vượt mọi khó khăn mặc dù từ trong đạo không tránh khỏi những phần tử thiếu niềm tin gây cho người đời những ngờ vực và bi quan trước Vô Vi. Vô Vi không vì vậy mà dừng bước. Vô Vi vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục đưa đạo vào đời. Không những chỉ phát huy Pháp Lý Vô Vi cho người Việt thân yêu chúng ta mà còn giúp cho tất cả mọi người trên thế giới tìm được cuộc sống yêu đời và niềm tin Trời Phật. Trời Phật lúc nào cũng ân ban cho những người có công tâm xây dựng đạo pháp và dẫn dắt cho những ai chưa tìm được nẻo đạo gặp được chánh đạo. Bên cạnh Đức Thầy, chúng ta không quên những phát tâm, những tự nguyện của rất nhiều anh chị em Vô Vi đã dẫn thân vô vụ lợi, bỏ công sức không ngại ngày đêm tổ chức những cuộc

thuyết giảng của Đức Thầy dưới dạng Thiên Ca trong trật tự để Vô Vi được nhiều người lưu ý và tầm đường tu học. Chúng ta cũng không quên ghi ơn những nhạc sĩ, những nghệ sĩ đã tiếp tay với chúng ta chuyên chở chuyển sang thơ đạo của Đức Thầy thành nhạc điệu rồi từ đó thấm dần vào nhân gian.

Lại thêm một Thiên Ca nữa sắp được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 11 năm 2000 tại thành phố Philadelphia với những nhạc phẩm đặc biệt dành cho Thiên Ca Duyên Lành của đại nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cùng với những nghệ sĩ tên tuổi như Ai Vân, Hương Lan, Chí Tâm, Elvis Phương, Sơn Ca, Bùi Thiện, Công Thành & Lynn, Anh Dũng, Thanh Hà, Mai Lệ Huyền, Đức Thành, Nguyệt Lan, Bé Thành Nam, vũ đoàn dân tộc Hồng Lạc, United Dance, nhạc sĩ thủ khoa piano Hoàng Thi Thi, v.v... Một điều rất đặc biệt Thiên Ca được tổ chức ngay trong những ngày mừng Đại Thọ của Đức Thầy. Ngày 8 tháng 10 là thời hạn cuối cùng của ghi tên tham dự. Quý vị nào chưa ghi tên xin hãy nhanh tay đừng bỏ lỡ một dịp may hiếm có cho đạo cũng như cho đời trước thêm Thiên Niên Kỷ của 2000.

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình  
Linh Tinh Xay Dung

---

## Tin Đặc Biệt Về Thiên Ca:

---

Đại Nhạc Hội Thiên Ca Vô Vi 2000 được Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, Vietnamese Public Radio (VPR) giới thiệu trên tầng số đặc biệt \*\*\* bắt đầu từ đầu tháng này cho đến ngày khai mạc Thiên Ca: Duyên Lành, Chủ Nhật 05 tháng 11 năm 2000.

Đài Vietnamese Public Radio còn cho biết: Trong tháng này hoặc sau Thiên Ca họ sẽ lần lượt phỏng vấn cảm tưởng của các Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ trình diễn cho Đại Nhạc Hội Thiên Ca Vô Vi 2000. Những cuộc phỏng vấn này sẽ được trực tiếp phát thanh hoặc phát thanh gửi đến cộng đồng người Việt tại 16 thành phố, các tiểu bang của Hoa Kỳ như: Philadelphia, WA DC, Maryland, Virginia, Boston, Wichita, St. Louis, Portland, Louisiana, Baton Rouge, Dallas, Austin, Atlanta, Tampa, Vancouver và Washington State.

\*\*\* Cần có radio bắt được tầng số đặc biệt, bán tại các tiệm VN, - [www.vietnamradio.com](http://www.vietnamradio.com).

VMP kính tường,

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

---

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp hay do Đức Thầy trao lại như sau :

				\$US	\$CAD
Ly' Thien To				100.00	
Le Thi Xuan An (CA)				1000.00	
Ngoc Cherry (FL)				1000.00	
Betty TRAN (FL)				1000.00	
Luong T . Phong (TX)				30.00	
Khon Trung Huyen (Danmark)				38.00	57
Bui Thi Long (Mtl)				33.33	50
Nguyen Thi My Kim (Mtl)				200.00	300
BD TD Hong Binh hoang (VA)				200.00	
Chi. Cu'c (VA)				100.00	

Vo Minh Quang (MD)				200.00	
Nguyen Anh Tai				1000.00	
Nguyen T. Lai (VA)				500.00	
Tran H Hoa & Ngoc Dung (MA)				200.00	
Tie^`n tha^`y ddu+a				66.67	100
Vo Nhan Thanh (TX)				500.00	
Nguyen Hoai Trung (ON)				333.33	500
Don Huynh (TX)				100.00	
Bui Long & Nguyen Hue (TX)				100.00	
Phan Ba Tam (TX)				100.00	
Tran Thi Ut (AB)				120.00	180
Binky (San Jose)				400.00	
Luong Thanh Phong (TX)				50.00	
Quach Thi Thuy (MTL)				33.33	50

**Còn trong quỹ đến ngày 6 tháng 10 – 2000 : 1,525.21 \$US**

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : tel :514-362 0259 – fax: 514-362 8036 – email : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

Biên nhận sẽ gửi đến quý bạn đạo 1 năm 1 lần vào cuối tháng 1 hay tháng 2 nhân lúc khai thuế hàng năm.

Xin kính chào quý bạn đạo

**Phan Cao Thăng**

HAHVV Canada

2922 Joliceour St.

Montreal – Quebec – H4E 1Z3 - Canada

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho con bác Hoàng Thị Vinh tên Nguyễn Xuân Hiển mất vào lúc 2 giờ sáng ngày 2 tháng 9 âm lịch thọ 68 tuổi tại Montréal được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn quý đạo hữu

Thiền đường Montréal

