



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 283

ngày 3 tháng 12 năm 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuệ Giác

*Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa
Bình tâm học hỏi sống thật thà
Trời cao thanh tịnh tình ban chiếu
Thực hành thanh tịnh nhận tình thương*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01-10-00 đến 07-10-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tranh đấu có hữu ích gì cho người tu không?
- 2) Tại sao càng giận lại càng hại tâm thân?
- 3) Người tu gặp phải duyên nghiệp thì phải làm sao?
- 4) Tại sao tế bào trong cơ thể chuyển chạy không ngừng nghỉ?
- 5) Người phát đại nguyện tu chơn, còn tin nơi ma quỷ thì sẽ ra sao?
- 6) Tại sao người tu không thật hay mê tín, lầm lạc vào cõi âm, tự hại mình?
- 7) Tâm ma ý quỷ là sao?

<p>1) Atlantic city, ngày 1 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tranh đấu có hữu ích gì cho người tu không?</i> <i>Đáp: Người tu mà dấn thân đấu tranh không có lợi cho tâm thân, tạo sự lo âu không cần thiết. Thần kinh bất ổn rất khó ăn khó ngủ, lúc nào cũng nuôi dưỡng tính thần hơn thua, và hy vọng có sự hòa bình.</i></p> <p>Kệ: <i>Dựng xây không có, đắm chìm khổ Khó tiến khó tu chẳng được vô Qui hội thiện lành lòng ác độc Phê bình chỉ trích khó hành vô</i></p>	<p>2) Atlantic city ngày 2 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao càng giận lại càng hại tâm thân?</i> <i>Đáp: Thừa, càng giận càng hại tâm thân vì càng phải nhớ nhưng sự phá hoại đối phương khiến tâm trí bất ổn, tìm đủ mọi cách không cần thiết để đả phá. Luật nhân quả không cho phép người tu đi ngược dòng đạo lý.</i></p> <p>Kệ: <i>Bận rộn không công có ích gì? Thế sự đảo điên chẳng có chi Bền lâu tự thức tùy duyên tiến Thành tâm tu tiến giải được phiền</i></p>
<p>3) Atlantic city ngày 3 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Người tu gặp phải duyên nghiệp thì phải làm sao?</i> <i>Đáp: Thừa, người tu thiện mà gặp phải duyên nghiệp thì phải kiên nhẫn đi hết một đoạn đường đã qui định thì mọi việc sẽ xong.</i></p> <p>Kệ: <i>Hành trình tiến hóa rất chông gai Hành triển khai thông giải nghiệp trần Thực hành tham dục không giao tiến Kiên nhẫn chơn hành tự tiến lần</i></p>	<p>4) Atlantic city ngày 4 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao tế bào trong cơ thể chuyển chạy không ngừng nghỉ?</i> <i>Đáp: Thừa tế bào trong cơ thể vận hành toàn thân theo định luật sanh lão bệnh tử, sanh động 24/24 để con người có cơ hội hoạt động.</i></p> <p>Kệ: <i>Trong ngoài xây dựng tiến thân tu Giải quyết tâm linh đã dự trừ Tự tan qui hợp chung cùng tiến Trẻ già chung tiến tế bào yên</i></p>
<p>5) Atlantic city ngày 5 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Người phát đại nguyện tu chơn, còn tin nơi ma quỷ thì sẽ ra sao?</i> <i>Đáp: Người phát đại nguyện tu chơn mà còn tin nơi ma quỷ thì sẽ bị đọa địa ngục, uất khí tràn đầy.</i></p> <p>Kệ: <i>Tin lành xa vắng khó hành tâm Rước trước vào tâm khó tiến tâm Ma quỷ bày điều không lối thoát Ngược dòng tu học Phật Pháp tâm</i></p>	<p>6) Atlantic city ngày 6 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao người tu không thật hay mê tín, lầm lạc vào cõi âm, tự hại mình?</i> <i>Đáp: Thừa, người tu không thật hay mượn lời của người khác hành, không đạt, tự gây bực bội tạo thành uất khí trong nội tâm.</i></p> <p>Kệ: <i>Lầm lạc cõi âm tự hại mình Hành khó tiến thân trong động tịnh Chơn hành không có khó thanh tịnh Uất khí tràn đầy lại khó mình.</i></p>
<p>7) Atlantic city ngày 7 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tâm ma ý quỷ là sao?</i> <i>Đáp: Thừa, tâm ma ý quỷ là hạ cấp, lúc nào cũng tìm cách phá hoại</i></p> <p>Kệ: <i>Làm phiền người khác tâm vui nhận Khó khổ chính mình tự ý tôn Lợi dụng đạo mầu mưu chút lợi Không tu khó tiến khó an bền</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

C T, ngày 25/9/1999

Con kính lễ Thầy,

Sau một thời gian gián đoạn không viết thư đến Thầy, cũng như đường tu con bê trễ, con xin sám hối với Bề Trên và Thầy, mong Thầy tha thứ. Nhưng tâm con lúc nào cũng hướng về Phật pháp, mong Thầy chứng minh và ban điển lành cho con.

" Bao năm con cách xa Thầy
Đường tu bê trễ xin Thầy tha thứ
Ngày đêm con niệm Di Đà
Nguyện ngày sửa đổi thoát qua biển trần
Nghiệp con đã trả lần lần
Bây giờ hiểu rõ tiến xa đạo mầu
Thì ra Thầy dạy cao sâu
Cho con hiểu thấu cảnh trần khổ đau
Dứt lìa nỗi khổ tâm sầu
Hướng về Phật pháp cao sâu nhiệm mầu
Bình con vẫn nhớ ơn sâu
Nguyện sau con vẫn theo Thầy để tu
Tu cho con thoát ngục tù
Hướng về Phật pháp an du đời đời
Ở đây con có đôi lời
Xin Thầy giúp trẻ ngàn đời không quên ".

Kính Thầy !

Con xin trình vấn tất để Thầy nắm rõ phần nào về chuyện của con. Nguyên là nhà của cửa cửu huyền thất tổ con đã quá xưa nay nó muốn sụp, nên con có ý sửa nó. Vì ông Thầu nhà con nói gạt là sẽ cho con gối đầu tiền sửa nhà, nên con mới dám sửa, không dè nữa chừng ổng không cho, nên con phải đi vay tiền nhà nước trả cho ông ấy. Bây giờ tiền vốn con bị thất thoát lại cộng tiền vay nhà nước con trả không nổi, sợ người ta lại tiếp thu nhà, nay con viết thư đến cầu cứu Thầy, mong Thầy nhờ một số hảo tâm chỉ cho con mượn một thời gian nào đó, con sẽ hoàn lại chớ đừng gởi cho con mà chỉ cho mượn một thời gian nào đó, con sẽ hoàn lại Số tiền này tính là 250 triệu tiền VN . Con cũng đang buôn bán bên này, rồi dần dần con sẽ mót tiền gởi trả lại, mong Thầy nhờ một số nhà hảo tâm giúp con. Con đang âu lo vì sự việc này làm con bất an, bây giờ con lại làm phiền Thầy và các vị bạn đạo con rất ái ngại vô cùng, nhưng không còn phương cách nào hơn đành phải viết thư đến phiền Thầy, mong Thầy tha lỗi cho con, bây giờ chỉ có Thầy mới cứu gia đình con thoát nguy mà thôi, xin Thầy cứu con.

" Ba lạy này con xin Thầy nhận
Một chút lòng con mang nặng suốt đời
Đem nhân ái tâm từ Thầy có
Cứu gia đình con trẻ không quên
Đức Phật Vĩ Kiên Bi Trí Dũng

Đem tình thương ban rải khắp mọi nơi
Cứu chúng sanh thoát khỏi chốn sông mê
Đem Phật pháp hoằng khai cho muôn loài
Thức tỉnh cơn mê cho nhân loại
Trở về chốn cũ đã ra đi " .

Con đã xem một vài cuốn băng Thiên Ca thấy Thầy vẫn khỏe con mừng vô cùng. Con cảm thấy xấu hổ với tâm mình không xứng đáng là một đệ tử của một bậc Đại Giác đã dạy mình đủ lời, nhưng con vẫn chưa hành đúng lời Thầy dạy, cảm thấy xấu hổ bởi chính bản thân mình, xin Thầy ân xá con.

Kính lời thăm Thầy và xin chúc cho Thầy sống lâu trăm tuổi để dạy những đứa con ngu khờ như con, và điu dắt cho nó thức tỉnh trong mọi nghịch cảnh.

Kính lễ Thầy,

Con,

LTTB

A C, ngày 9/10/1999

TB,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 9, năm 1999, được biết con đã bỏ tu, chạy theo tiền bạc tạo nghiệp lực lôi cuốn, quản trị rất khó tu. Đường đi rất rộng có chiều lên và chiều xuống, nay con ý thức được sức mạnh của nghiệp lực mà biết gia công tu tiến thì cũng sẽ có cơ hội thoát tục. Vỡn vẹn chỉ có phần hồn là chánh. Càng tu thì mới mong thoát ngục tù bao vây, bởi tâm thân tham dục lại càng khổ hơn, dứt khoát tu may ra thoát nạn.

Thầy năm nay chuỗi hạt cũng đã 76 tuổi đời, ngày đêm chỉ lo hành pháp tu sửa tâm thân, không còn mua bán như xưa làm sao có tiền phụ giúp con một số tiền khổng lồ như con đã kể trong thư ? Thầy chỉ biết tu giải chứ không có thì giờ tạo nghiệp nữa. Ở đời này thiếu nợ một đồng xu chưa trả cũng không thể về Trời được, gọi là nghiệp lực cứu mang từ kiếp này cho đến kiếp này đến kiếp nọ. Chưa xong luân hồi lục đạo, có hy sinh thân xác xương thịt cũng trả chưa xong. Chỉ có dốc lòng dứt khoát tu thoát thì mong trả xong nợ.

Tu để độ tha, chung tu cùng tiến như Thầy chẳng hạn. Ngày đêm lo tu giải và tiếp tục phục vụ người kế tiếp. Vui trong đạo hạnh, dần thân độ tha tại trần. Thầy ra đây chỉ có biết tu chứ không biết kiếm tiền, tay không đến và tay không đi, rất rõ rệt.

Ước mong con có thì giờ đọc kỹ lá thư này, hướng về tâm linh mà tu. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

VÀI ĐIỀU LƯU Ý VỀ GHI DANH ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

- Bạn đạo gửi phiếu ghi danh xin nhớ điền ngày tháng năm sanh và quốc tịch (theo như điều kiện của hãng tàu)

- Trẻ em dưới 3 tuổi: Xin quý bạn tính số tuổi khi tàu khởi hành sang năm, tháng 11, năm 2001, trẻ em ghi danh vẫn còn dưới 3 tuổi theo ngày sanh. Nếu đã trên 3 tuổi năm 2001, xin vui lòng đóng tiền theo như trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Ngoài ra, cha mẹ đi theo trẻ em dưới 3 tuổi tỉ dụ 2 người lớn và 1 trẻ dưới 3 tuổi, thì 2 người lớn xin đóng tiền theo như giá tiền phòng của 2 người lớn. Nếu 3 người lớn và 1 trẻ em dưới 3 tuổi ở cùng phòng thì 3 người lớn đóng tiền theo giá phòng 3 người lớn.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ủy ban tổ chức DH Vô Vi Quốc Tế

