



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 301

ngày 08 tháng 4 năm 2001

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Lọc

*Trí tâm giao tiến dẫn thân hành
Kích động luân lưu cõi trược thanh
Giải quyết không thành gieo động loạn
Chơn tu tự giải tự thực hành*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 05-02-00 đến 11-02-01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Trời sanh ra rất dễ hòa hợp tại sao làm người lại kích bác lẫn nhau?
- 2) Làm người tại sao phải bệnh?
- 3) Làm phước sẽ được phước là sao?
- 4) Tâm tình xuất phát từ đâu?
- 5) Làm người có gì lạ không?
- 6) Làm sao thoát điễn ra khỏi bộ đầu?
- 7) Trung tín có hữu ích gì cho người tu thiền?

<p>1) Atlantic city, 05-02-2001 3 : 15 AM <i>Hỏi : Trời sanh ra rất dễ hòa hợp tại sao làm người lại kích bác lẫn nhau?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người kích bác lẫn nhau là sẽ có cơ hội gần nhau</p> <p>Kệ : <i>Kích bác lẫn nhau cần tự tiến Phân ra đời đạo tự phân huyền Thâm sâu duyên có người đang đợi Tâm tiến do ta tự tham thiền</i></p>	<p>2) Atlantic city, 06-02-2001 4 : 10 AM <i>Hỏi : Làm người tại sao phải bệnh?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người ăn uống mất trật tự, máu huyết sẽ không được điều hòa rất dễ sanh bệnh</p> <p>Kệ : <i>Vận hành không thông bệnh làm phiền Trật tự không còn xác chẳng yên Nguyên khí không thông thành độc tố Thực hành chơn pháp tự mình xuyên</i></p>
<p>3) Atlantic city, 07-02-2001 8 : 45 AM <i>Hỏi : Làm phước sẽ được phước là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa giúp người là người sẽ giúp mình khi hoạn nạn</p> <p>Kệ : <i>Cứu người là tự cứu mình qua Thực hiện tâm tu tự cảm hòa Đời đạo song hành duyên đạt tịnh Quý yêu Trời Phật đạt tâm không</i></p>	<p>4) Atlantic city, 08-02-2001 4 : 00 AM <i>Hỏi : Thâm tình xuất phát từ đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa thâm tình xuất phát từ nơi hội tụ tâm linh bộ đầu</p> <p>Kệ : <i>Chung hội nguyên linh tạo thâm tình Thực hành chất phát lại càng mình Tình đời phân giải càng mình chánh Tự sửa qui nguyên rõ chính mình</i></p>
<p>5) Atlantic city, 09-02-2001 3 : 05 AM <i>Hỏi : Làm người có gì lạ không?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người mà không biết được mình là ai?</p> <p>Kệ : <i>Thân hồn đã có tâm linh chuyển Khó khổ tâm thân rất ảo huyền Sống động tình Trời nay được hiểu Về không chánh pháp chuyển giây chuyển</i></p>	<p>6) Atlantic city, 10-02-2001 7 : 30 AM <i>Hỏi : Làm sao thoát hiểm ra khỏi bộ đầu?</i></p> <p>Đáp : Thừa phải kiên trì thực hành pháp môn và thường xuyên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật khứ trước lưu thanh thì sẽ không còn ô trước nữa, mỗi mỗi cũng do sự dày công hành pháp mà thành đạt</p> <p>Kệ : <i>Siêng năng luyện tập sẽ thông hành Dứt khoát tâm tu kết quả nhanh Tự đạt quân bình tu tự tiến Phân minh đời đạo sống càng thanh</i></p>
<p>7) Atlantic city, 11-02-2001 1 : 40 AM <i>Hỏi : Trung tín có hữu ích gì cho người tu thiền?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự trung tín rất hữu ích cho người tu thiền tăng thêm ý lực tu tiến</p> <p>Kệ : <i>Trung tín thẳng đường xây dựng tiến Phân đường tiến hóa tự giao liên Khai thông trí tuệ tu hành tiến Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền</i></p>	

THƯ TỬ LAI VẮNG

X, ngày...

Tôi tên P V D, 68 tuổi, thường trú số nhà ... xã H, huyện L, tỉnh ĐN. Tôi xin long trọng kính gửi đôi lời đến thăm ông Tám và chúc ông đặng nhiều sức khỏe. Sau đây tôi xin mạn phép trình bày về bản thân của tôi, quá khứ cũng như hiện tại để nhờ sự thông cảm và giúp đỡ cho tôi nếu có thể được.

Về bản thân của tôi, cách vài chục năm về trước bị bệnh suyễn do di truyền, tôi có nhờ Bác Sĩ chuyên khoa chữa khỏi một thời gian và cho biết tôi bị suyễn phong, qua năm 1978 tôi bị tái phát nặng có thể nói là bất trị, khi đó tôi có đến thiền đường 200 Nguyễn Biểu để nhờ ông châm cứu, nhưng bệnh nhân đông quá tôi không dám làm phiền ông và sau do tôi có đến Thiền đường ông H, nghe ông giảng tôi thực hành Pháp Vô Vi trong vòng 6 tháng tôi nhẹ bệnh và khỏi hẳn trong vòng 3 năm, bỗng một hôm con cháu vợ coi chỉ tay trái của tôi cho biết tôi có chỉ tay bị cuồng nhưng tôi không quan tâm, tôi tự nghĩ nếu có xảy ra thật thì tôi chấp nhận nghiệp quả phải trả. Quả nhiên qua mấy tháng sau tôi bị loạn thần kinh, khi ấy gia đình tôi và xóm làng cho tôi vì thiền nên bị ma quỷ nhập, gia đình tôi đem tôi xuống Thiền Đường Ông H xông thuốc và nhờ nhiều Thầy về Võ Phạt chữa cũng không khỏi, cuối cùng gia đình tôi đem tôi đến Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh ĐN. Bác Sĩ cho uống mấy viên thuốc ngủ thì bệnh tôi tỉnh bớt, tôi vẫn tiếp tục công phu và tôi bị mất ngủ trên 10 năm, suốt ngày lẫn đêm trăm phần trăm, nhưng tôi cương quyết công phu đến tháng giêng năm 72, tôi ngủ đặng đến nay, mỗi đêm đặng 5 hoặc 6 tiếng. Vì mất ngủ nên yếu suyễn trở lại và hiện nay suyễn cũng dứt đặng vài tháng không phải dùng thuốc ngủ, thuốc suyễn, thay vì lúc trước mỗi đêm phải uống 5 viên thuốc ngủ của Bệnh Viện tâm thần, có đêm vẫn không ngủ, còn thuốc suyễn thì mỗi ngày uống 3 hoặc 4 viên.

Mới đây vào ngày 12 tháng năm xx. tôi bị đau bụng lạ thường 18 tiếng mà trong mười mấy năm công phu tôi không khi nào bị như vậy. Cuối cùng gia đình tôi đem tôi đến Bệnh Viện ĐN bác sĩ siêu âm thì cho biết tôi bị viêm túi mật và sỏi mật 2 viên, 1 viên 1.2 cm và một viên 1.5 cm. Bác Sĩ bảo phải mổ hai lần nếu không mổ sẽ bị đau trở lại vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn tôi không có tiền chi phí để mổ, tôi vào viện ngày 15-5 đến 19-05-xx tôi xin xuất viện về nhà, vẫn tiếp tục công phu đến nay thì không thấy đau nhưng tôi không biết có khỏi bệnh không. Sở dĩ tôi quyết tâm theo con đường giải thoát luân hồi sinh tử là vì tôi sanh ra trong gia đình bần nông từ thửa chào đời, lớn lên gặp đất nước lâm vào cuộc chiến tranh, tôi sống ở vùng nông thôn, trải qua cuộc bom đạn hải hùng, lại thêm bệnh tật triền miên đau khổ.

Nay tôi viết lá thư này gửi đến trước thăm ông và đặng ông thông cảm có lời lẽ gì không hay xin ông tha thứ cho tôi. Và tôi cũng mong được sự giúp đỡ của ông qua sự hồi âm.

Tới đây tôi xin dừng bút, kính chào ông Tám thân mến.

Kính thư. P V D

=====

Montréal, ngày

Kính anh D,

Vui nhận được thư anh được biết anh có ý thiện lành trì tâm giải thoát, đó là sự may mắn của phần hồn trong kiếp này, nhưng nghiệp thân phải trả, tức là hậu quả của những sự ta đã làm thì ta phải gánh chịu mà thôi. Như bệnh anh đã kể trong thư, tức là hậu quả của sự ăn uống trong nhiều năm kết thành sạn mật, đó là chuyện thông thường của nhân sinh. Cần ăn chay, tức là rước nguồn sống tinh khiết của vũ trụ quang đã và đang ân độ cho chúng sanh tiến hóa, thì nó sẽ bớt kết tụ độc tố trong ngũ tạng. Nghiệp thân tự nó sẽ tan biến

mắt nếu chúng ta giữ được tinh khiết. Nước uống cần lọc kỹ càng khi đưa vào xác. Nước là nhiệm vụ vận hành toàn thân, cần tinh khiết, thì sự vận hành giữa tim gan thận sẽ được điều hòa. Người tu tinh khiết thì bộ óc sẽ được phát sáng và minh mẫn. Chúng ta đang sống đời đạo song tu thì sự tinh khiết và trật tự rất cần thiết. Bộ ruột của chúng ta có sáu lần hơn thể xác, mỗi ngày ăn ba bữa, chưa đặng biết bao nhiêu độc tố trong người nếu bộ ruột không thông. Vậy nên chú ý bộ ruột nhiều hơn, tức là khi ăn phải nhai cho thật nhuyễn nhiên hậu mới nuốt. Đó là sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ răng và bộ ruột, sẽ tránh được những bệnh nan y có thể xảy ra ở kiếp này.

Chúng ta là người tu, cần sự trật tự ăn uống hằng ngày thì tâm sẽ được yên ổn mà tu. Kính chúc anh vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

THƠ

Le Bateau de la Rédemption

Voguez, voguez, voyageur de l'infini,
Sur les vagues déchirées, ou bleues de la vie.
Ramez sans relâche
Pour gagner la rive sans ombrage
Du royaume des cieux.
Forçat aujourd'hui,
Bouddha demain,
La liberté se gagne et la vie aussi.
Chacun doit remplir pour lui-même
Son propre océan de larmes,
Briser ses chaînes,
Se laver, se lustrer, dans l'eau sacrée du
Dharma.
Les yeux vidés,
Ils sont plus clairs dans le noir.
Il faut bien qu'ils le soient,
Pour voir venir,
Fendant les nuages du ciel,
Flottant majestueux
Poussé par le Souffle Divin,
Les voiles gonflées par l'Amour Suprême,
Le Bateau Cristallin de l'Ultime Rédemption :

Thuyền Bát Nhã

Hãy gắng chèo đi du-khách ơi !
Hành-trình vô-tận kiếp con người ;
Sóng nhồi tới-tả hay xanh-biến,
Hãy cứ chèo hoài chớ bỏ lời.

Bến Giác ai mong đến dễ-dàng
Để về Thiên-Quốc kịp thời-gian,
Khổ-sai cam phạt ngày nay luyện,
Thành Phật mai kia đạt rõ-ràng.

Giải-thoát cũng như thể cuộc đời
Trả bằng biển lệ đó ai ơi !
Phá tan xiềng-xích, tẩy trần-cấu,
Pháp-thủy Cam-Lồ sống thánh-thời.

Đôi mắt trống không chẳng vướng gì
Càng nhìn sáng tỏ nẻo đường đi ;
Mắt trong đêm tối nhìn ra được
Thuyền Bát-Nhã về rước khách đi.

Vệt mây Thuyền đến lướt phiêu-bồng
Phổ-độ cập-thời cứu số đông
Thiên-Điễn Tình Siêu buồm thuận gió
Uy-nghi Thuyền nổi giữa thình-không.

Bát-Nhã Thuyền kia từ thừa xưa
Vẫn mong, vẫn đợi, vẫn trông chờ
Qui-nguyên một chuyến đò trong-suốt

Celui-là même, venu du fond des âges,
Attendant patiemment ce Retour Espéré,
Transparent et unique
Sans empreinte du temps,
Pour emporter à jamais
Le Peuple de Diamant
Au Pays Natal d'Antan.
Ce n'est plus à l'horizon
Un soleil brûlant et terrible,
Flétrissant la fleur éclosée de la vertu,
Mais un feu plus Céleste
A la porte des Cieux,
Que seul un cœur pur
Traverse sans crainte ni peine
Dans une joie éperdue.
Naufragé de la vie,
Sauvé du marécage des illusions,
Survivant étonné de la mer des souffrances,
Te voilà échoué à la Rive de la Connaissance.
Jette l'ancre dans ce nuage d'argent,
Tu es arrivé à bon port à présent.
Pénètre dans la Lumière,
Blanche, limpide,
Et dans cette eau pure et vivifiante à souhait,
Couronné d'un diadème
Sur ta tête rasée,
Scintillante, éclatante de gloire éternelle.
Ce Bateau Cristallin de l'Ultime Rédemption,
Emporte à jamais ton âme légère,
Toujours plus loin...
Toujours plus haut.
Marie-Pierre Mongiat – Lương Lệ Hòa

Duy-nhất vì ai mãi đón đưa.

Vượt khỏi thời-gian đến rước về
Tân-dân Bích-Ngọc đảo hồi Quê,
Thuyền-từ Bát-Nhã nay vừa đến
Đón khách hành-hương muốn trở về.

Chẳng ghê gồm tựa mặt trời thiêu
Hoa đức nở ra bị cháy tiêu,
Mà chính lửa Trời rực sáng chói :
Cửa Trời mở rộng với Tinh Siêu !

Riêng trái tim thanh vượt cửa Trời,
Lòng không nao-núng lại vui cười ;
Cuộc đời mừng thoát cơn chìm đắm
Hư-ảo bùn lầy thoát biển khơi.

Hỡi ! kẻ ngạc-nhiên vận sống còn,
Vượt qua Bể Khổ trảy Linh-Hồn
Về nơi Bến Giác neo Thuyền lại
Mây bạc là bờ mãi sắt son.

Hãy nhập vào nơi Ánh trắng trong,
Sáng lòa ngời tỏa chốn thiên-không,
Vào nơi giòng nước mát trong đó
Vương-miệng ân-ban kẻ thật lòng,

Thí-phát quy-y đầu sáng choang,
Rạng-ngời lấp-lánh chiếu vinh-quang.
Pha-lê Bát-Nhã Thuyền nay đến
Rước đón hồn ai xuất nhẹ-nhàng

Về luôn tận chốn mãi cao xa...
Tận chốn mãi cao xa...

Trịnh Quang Thắng tạm dịch.

(Le Bateau de la Rédemption - Marie-Pierre
Mongiat – Lương Lệ Hòa)

Khoá Hội Tụ Vui Xuân

Đóng Góp Ý Kiến Xây Dựng

Các bạn đã tận hưởng những ngày vui thanh nhẹ trong Khoá Hội Tụ Vui Xuân do Đức Thầy ân ban. Thời gian thật quá ngắn không đủ để chúng ta trao đổi học hỏi như chúng ta thầm mong muốn.

Trong tinh thần phục vụ và xây dựng cho cộng đồng Vô Vi ngày thêm tốt đẹp hơn, Ban Tổ Chức ước mong các bạn đã tham dự Khoá Hội Tụ Vui Xuân cho biết cảm tưởng và đóng góp những ý kiến xây dựng trên mọi phương diện. Ban Tổ Chức sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của các bạn theo phương tiện và khả năng sẵn có, trong những khoá khác.

Xin các bạn vui lòng gửi ý kiến về địa chỉ sau đây:

Huỳnh Minh Bảo

6 allée Ferrand

92200 NEUILLY SUR SEINE

France

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn.

Nhắn Tin

Bạn nào đã bỏ quên một cặp mắt kính cận và một bao Flash, xin vui lòng liên lạc với anh Huỳnh Minh Bảo để nhận lại.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH tháng 10 - 2001

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi xin tiếp tục giải đáp vài thắc mắc của quý bạn về Đại Hội Dũng Hành như sau:

- 1) Vì BTC đã đóng tiền cọc cho hãng tàu rồi, nên kể từ 1 tháng 4, chúng tôi rất tiếc không thể hoàn trả lại tiền deposit quý bạn đã đóng cho ban tổ chức trong trường hợp hủy bỏ không tham dự Đại Hội.
- 2) Vì chúng tôi đã gửi danh sách phòng cho hãng tàu nên không thể thay đổi category phòng cho quý bạn để dè dàng sau 1 tháng 4. Trường hợp đặc biệt xin quý bạn vui lòng liên lạc với BTC.
- 3) Xin quý bạn lưu ý thời hạn đóng tiền như sau:
 - Đặt cọc tiền khách sạn 40 USD/một người trước ngày **15 tháng 5, 2001**.
(Check hay Money Order xin ghi: VoVi Friendship Association of Northern California).
Nếu quý bạn muốn đến trước ngày 25 tháng 10, 2001, xin vui lòng liên lạc sớm với BTC để chúng tôi giữ chỗ. Tiền khách sạn xin đóng hết trước ngày **15 tháng 8** (xin xem phiếu ghi danh đính kèm)
 - Thời hạn đóng tiền lần chót (phần 3) cho Đại Hội là **trước 1 tháng 7, 2001**.
 - Vé thiển ca (giá ủng hộ 75 USD/một người) và cơm chiều (dinner – 10USD một người) xin viết check hay money order cho:
"VOVI Dallas/Forthworth Friendship Association" và gửi về địa chỉ:
PO Box 5234, Oroville, CA 95966.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Liên lạc ghi danh:

Mỹ châu và Úc châu: Xuân Mai Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com

Canada: Phan Cao Thăng Tel: (514) 362-0259 Email: aphancao@videotron.ca

Âu Châu: Dominique Santelli Tel: (0)(4) 50708355 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

BẠN ĐẠO VIẾT

Phóng sự hội tụ vui xuân Âu châu

Đầu xuân năm nay , bạn đạo Âu châu vui mừng nao nức với tin đức thầy đang nghỉ ngơi ở miền nam nước Pháp. Để đáp lại lòng thương nhớ của bạn đạo, đức thầy cho phép hội ái hữu vô vi pháp tổ chức ba ngày sống chung cuối tuần ở Thonon les bains. Khóa sống chung được đức thầy đặt tên hội tụ vui xuân âu châu, bởi chỉ một thời gian ngắn sẽ không còn đồng mark, đồng franc hay đồng Gulden , cả âu châu chỉ sử dụng duy nhất đồng euro. Các hội ái hữu vô vi Đức Pháp Hòa Lan và những hội khác có lẽ cũng nhập thành một hội ái hữu vô vi âu châu để thắt chặt tình đoàn kết .Thonon les bains là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Evian, nơi nổi tiếng trên thế giới với hồ Lemman thơ mộng nằm sát biên giới Thụy sĩ , sản xuất nước suối Evian tinh khiết . Mặt hồ trong xanh, mênh mông phẳng lặng như gương , soi bóng dãy Alpen xanh thẳm, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa , tạo những nét chấm phá tuyệt vời trên nền trời xanh biếc, Thiền viện Quy Thức được xây dựng lên trên khung cảnh nên thơ này .Nằm trên một ngọn đồi cao , sau lưng là một con suối ẩn mình dưới những tàn cổ thụ rậm rạp, nước suối róc rách đổ xuống từ trên non cao, tuôn qua rừng núi rồi đổ xuống hồ.Đứng trên vùng cỏ xanh mượt của sân thiền viện nhìn bao quát cảnh vật chung quanh, mặt hồ thấp thoáng những cánh buồm trắng lượn lờ, nắng dát lên mặt hồ những dải vàng óng ánh...người cứ ngỡ mình như lạc vào cảnh thiên thai. Đoàn xe chúng tôi rời nước Đức trong màn mưa mịn mù. Máy hôm nay tin tức cho biết vài tỉnh miền nam nước Pháp bị lụt vài nơi còn bị phong tỏa vì nạn dịch thú vật. Vài bạn đạo không dấu được thoáng âu lo, tuy nhiên chúng tôi vẫn tin tưởngThonon thời tiết sẽ đẹp như những khóa sống chung mấy năm trước.

Quả thật,càng đến gần biên giớiThụy Sĩ trời càng trở nên khô ráo , trong sáng dần . ĐếnThonon , những người bạn lần đầu tiên đi dự khóa sống chung sững sờ trước cảnh trời mây lộng nước. Năm giờ chiều nắng vẫn còn rực rỡ , hoa khoe sắc khắp mọi nơi ,khi hậu thật ấm áp. Từng đàn thiên nga trắng phau lượn cánh trên mặt hồ xanh biếc,trong không khí như chứa đầy mật ngọt khiến người thấy lâng lâng sáng khoái. Đến địa điểm tổ chức , ban tổ chức tiếp đón chúng tôi thật niềm nở. Ghi danh xong ,mỗi bạn đạo được tặng một hộp chè đậu và một chiếc bánh chưng vuông vắn bọc lá xanh rờn. Đức thầy thương bạn đạo âu châu , muốn bạn đạo được ấm lòng sau quãng đường dài mười tiếng . Cầm món quà trên tay , lòng nao nao xúc động . Ôi lòng cha , người lo lắng cho đàn con từ tâm linh đến thể chất. Các chị ở thiền viện quy thức chắc hẳn đã mất vài ba ngày gói số bánh mấy trăm chiếc phục vụ bạn đạo, chưa kể mấy trăm hộp chè đậm đà thơm ngát.Bạn đạo khắp nơi kéo về càng lúc càng đông. Thân sơ gì cũng tay bắt mặt mừng ,thăm hỏi tíu tít. Rồi đến giờ họp mặt ở hội trường . Hai năm rồi mới nhìn lại tấm màn xanh nước biển thân thương. Cũng những khuôn mặt khả ái của những bạn đạo người Pháp năm nào, người chăm chỉ lo ủi tấm màn sân khấu rộng lớn, kẻ quét dọn,chăm chút cánh hoa tươi trong bình pha lê , làm tăng vẻ trang trọng nơi thầy an tọa.Chỉ một cái gật đầu chào đơn sơ , sao nghe trong lòng đầy thương mến gần gũi. Điều bất ngờ gây nên nỗi vui mừng lớn lao cho bạn đạo là đức thầy hiện diện trong đêm đầu, không có trong chương trình dự định.Thầy Đi vào hội trường , bạn đạo cung kính đón chào, lòng tràn xúc động.Hai năm qua, sắc diện người cha già vẫn tươi tắn không hề thay đổi, đôi mắt vẫn tinh anh, nụ cười tiếng nói vẫn mạnh mẽ, âm thanh ấm áp chứa đầy tình thương. Sau khi đức thầy an tọa , bạn đạo mỗi quốc gia đứng lên trình diện đức thầy .. Số bạn đạo tham dự là 280 , đến từ các quốc gia ở Âu châu như Pháp, Đức, Bỉ ,

Hòa lan, Đan mạch, Thụy sĩ, Monaco, Anh . Từ Mỹ Quốc xa xôi cũng có 7 bạn đạo đến chung vui khóa hội tụ vui xuân , chia sẻ niềm vui tái ngộ đức thầy với bạn đạo Âu châu. Một số bạn đạo được phép lên vấn an đức thầy. Đứng trước thầy các cụ già cũng hồn nhiên như con trẻ, ai cũng muốn được ôm thầy, hôn thầy, thổ lộ với thầy đôi ba chuyện . Hồn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, bạn đạo tiễn thầy ra về trong sự nuối tiếc, mong đêm qua mau để mai lại được gặp lại vị cha già cho thỏa bao ngày xa cách. Bạn đạo về phòng nghỉ ngơi một chút, mười một giờ đêm trở lại hội trường chung thiên, không khí lâng lâng, tràn thanh điển. Ngày thứ hai của khóa sống chung, bạn đạo ăn sáng xong vào hội trường nghe băng niệm phật. Mười giờ ba mươi đức thầy đến hội trường. thầy ban huấn từ khai mạc với nội dung: Chúng ta hội tụ cùng nhau với nụ cười vui xuân xuân trong tinh thần thân thương hòa bình. Bao năm xa cách, bạn đạo thương nhớ đức thầy và người luôn đáp lại lòng thương của bạn đạo. Mỗi tâm linh tụ về đây là mỗi đóa hoa đang nở rộ, bừng sáng. Hiểu đời là cõi tạm, tranh chấp rồi cũng chẳng đi đến đâu. Mỗi hành giả nên thấp sáng trí tâm bằng thương yêu và tha thứ, xóa bỏ hận thù, thân tâm sẽ nhẹ nhàng trong sáng. Đạt được tâm thức quân bình rồi sẽ an nhiên tự tại, không còn lo sợ trước những biến động của thiên nhiên và ngoại cảnh.

Sau huấn từ khai mạc, bạn đạo lần lượt lên bày tỏ cảm tưởng và vấn đạo. Như những năm trước, Roger, một bạn đạo nam ở Pháp sau vài lời tâm sự đã thổn thức khóc như một em bé chôn dấu tâm sự ẩn ức đã bao năm, chỉ chờ dịp gặp lại người cha già thân yêu để tuôn tràn. Tiếp theo Roger là các bà các chị, các bác các anh, người nào đứng trước thầy cũng không ngăn được xúc cảm, khóc xướt mướt, khóc dầm dề... Đức Thầy khuyên mọi người trong mọi hoàn cảnh phải vững lòng tu học, dày công nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, thường xuyên niệm phật thì mọi việc sẽ được giải tỏa, nghiệp tâm sẽ được giải. Chương trình buổi chiều rất sôi nổi hào hứng với đề tài làm thế nào để xây dựng trật tự vô vi? chị Xuân Thu và anh Vân bạn đạo Đức quốc điều khiển chương trình. Hai nhóm với sự đóng góp của bạn đạo mỗi quốc gia thảo luận rất sôi nổi. Tổng kết nội dung: Mỗi hành giả tự xây dựng sự quân bình trong nội thức chính mình. Hành pháp và niệm phật thường xuyên để giải nghiệp tâm, diệt sân si, sống hòa với mọi người, dẹp bỏ tự ái, buông bỏ những gì vướng bận tâm thân, sẵn sàng tha thứ và thương yêu. Giữ vững lập trường không nghe những lời dả phá xuyên tạc. Sau phần học tập là những lời tâm tình thân thương của đức thầy. Thầy lại kể chuyện thuở hàn vi, những khó khăn buổi đầu tu học., những kinh nghiệm gặt hái trong đạo và đời... Câu chuyện đã nghe, đã đọc bao lần, bạn đạo vẫn thấy say mê thích thú. Thời giờ trôi rất nhanh. Đến phần trao đổi quà lưu niệm. Trong lúc bạn đạo lên nhận quà, một số bạn đạo không bỏ lỡ cơ hội đến xúm xít quanh chỗ thầy ngồi, kẻ làm nũng xin thầy xoa đầu, người khẩn khoản xin được cầm tay... như những đứa con nhỏ vòi vĩnh, nũng nịu với cha yêu.

Buổi tối có màn trình diễn văn nghệ với sự hợp tác của hai hội vôvi Pháp và Đức quốc. Chương trình đặc sắc với những màn đơn ca, hợp ca từ những nhạc phẩm tu thiền nhẹ nhàng hương đạo. Các nữ ca sĩ hội nhà trong những tà áo dài thêu lông lẩy không kém gì các ca sĩ thứ thiệt trong Paris bei night. Chị Yến Trinh, phu nhân của anh Nhân, hội trưởng hội ái hữu vô vi Đức quốc, trong tà áo dài trắng, tóc xỏa ngang vai như cô học trò nhỏ, đã làm cả hội trường say mê qua bản dân ca miền nam về nguồn ngọt ngào, đầy tình đời ý đạo. Đặc biệt có hai màn kịch vui do bạn đạo Pháp diễn đã cố gắng hiến cho bạn đạo những tràng cười nôn ruột. Chấm dứt buổi văn nghệ là màn hợp ca yêu yêu thật là yêu, thương thương thật là thương, do bạn đạo hai hội Pháp Đức đồng trình diễn với sự hỗ trợ của toàn thể bạn đạo bên dưới. Không khí thật ấm áp với những tràng pháo tay thương thật là thương...

Sáng chúa nhật, vừa vào phòng ăn sáng đã man mác cảm giác biệt ly. Bạn đạo không rề rà chuyện trò như hôm trước, lo tranh thủ thời gian còn thu dọn hành lý. Sau mười giờ, mọi người lại tề tựu vào hội trường niệm phật nghe băng. Cố giữ tâm thanh tịnh, nhưng vài ánh mắt đã vương vấn chút buồn. Mười một giờ đức thầy đến ban huấn từ bế mạc, chia tay bạn đạo. Lại những lời nhắn nhủ thương yêu, khuyên đàn con gắng công tu hành. Ai cũng muốn thời gian đi chậm lại để hưởng luồng điển ấm áp chung quanh đức thầy., kéo dài giây phút thân thương bên cha già yêu dấu. Để bế mạc khóa hội tụ vui xuân, bài hợp ca kỹ nguyên di lạc được yêu cầu trình diễn một lần nữa. Hội trường lại vang dội tiếng vỗ tay nhịp theo tiếng con tim đang rộn rã yêu yêu thật là

yêu.....theo lời bạn đạo yêu cầu, đức thầy lại hát vài câu trong bài Dư âm . không biết bà tám có còn xao xuyên khi nghe ông tám cất tiếng : đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn diu muôn tiếng tơ.....

Tiền thầy ra xe, nhiều bạn đạo rơm rớm nước mắt. xin bề trên ân độ sức khỏe cho cha già, để những mùa xuân kế tiếp chúng con con được hội tụ về đây, bên hồ Leman thơ mộng, được hưởng vài ngày vui xuân trong ân điển của đức thầy và trong tình thân ái của bạn đạo.

Cầu xin cho mỗi bạn đạo trong chúng ta tu tiến, thâm tâm an lạc. Xin cảm ơn đức thầy đã ban cho chúng con những ngày tươi đẹp đầy thanh điển. xin cảm ơn hội trưởng hội vô vi Pháp nói riêng và toàn thể bạn đạo Pháp nói chung đã thực hiện khóa sống chung rất có ý nghĩa này. Cảm ơn các chị tu sinh Quy Thúc đã cho bạn. đạo thưởng thức bánh chưng, chè đậu ngon tuyệt vời, đậm đà tình đạo hữu.

Lệ Xuân kính bút

Đức quốc 28-03-2001

NHỚ THẦY

Kính gửi Bạn Đạo Vô Vi Bốn phương.

Sau bài viết vừa qua của Linh Tinh, có một số Bạn Đạo gọi và cho Linh Tinh biết, Thiên Ca là do cá nhân cố động hình thành, chứ không phải do ý của Đức Thầy thuận Thiên hành sự.

Sau khi nghe qua , Linh Tinh đã chuyển ý này đến Đức Thầy và đã được một sự hồi âm vô cùng xúc động trong lòng Linh Tinh khi Thầy họa lại bài thơ mà tôi đã gửi nhiều năm , tâm tư tôi lắng dịu như được tháo gỡ một "Bí Mật" gì?.

Lẽ ra tôi ôm ấp lời dạy này để một mình lo tu luyện, nhưng lòng cảm thấy "ích kỷ" khi một số Bạn Đạo còn chưa tháo gỡ được, nên lại một lần nữa gửi đến Bạn Đạo để cùng chia sẻ với Linh Tinh trong "Tình Thương Đồng Đạo".

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

Linh Tinh kính. Bút

NHỚ THẦY

Thương Thầy ngàn dặm xa xôi
Cũng bởi đàn con khổ tới bởi
Đất diu trong tình thương tận độ
Chỉ mong con sớm được an vui

Thương Thầy xin trọn đời khắc ghi
Xin nguyện tu để đền đáp ơn Thầy
Dòng từ bi Thầy truyền muôn vạn nẻo
Đắng cay gì Thầy vẫn cam tâm

Anh chị em ơi!

Vui sống không vì cảnh đời giả tạm
Trao chuốt cho thân tứ đại giai không
Còn lại gì khi một mai lìa xác
Hồn bơ vơ không đâu bến đâu bờ.

DMD
7/12/97

NHỚ THẦY

Nhớ Thầy dũng tiến trên đường đạo
Đẹp bỏ tham sân rõ nhiệm mầu
Hành khổ không than tâm hiểu đạo
Quân bình thanh thoát chẳng lo sầu

Thực hành ban chiếu khắp nơi nơi
Rõ lẽ cần khôn tiến hợp thời
Diễn tiến không ngừng trong tốt đẹp
Bình minh quang chiếu rõ chơn lời

Đời là giả ảo hỡi người ơi!
Thức suốt canh thâu xét nợ đời
Duyên nghiệp gieo phiền khó nghĩ ngơi
Đời tạm tự hành tâm thức giác
Nhớ Thầy quý bạn khắp nơi nơi

Trần tình một cảnh nhớ chơn lời
Sửa tiến cảm minh trí thảnh thơi
Giải nghiệp thực hành không bận rộn
Tự tu tự tiến giải hợp thời

Điệp con,

Những phần tử thiếu trí, cuối cùng là nó tự hại thôi. Nếu con là người tu, thì giữ tâm tu cho tới cùng, mới chứng minh đời là sao và đạo là thế nào? Thanh tịnh là cần thiết, lo sửa bên trong, chỉ có tu tiến là cần thiết. Mặc ai pha gièm, mặc ai kích động ố cũng bởi vì họ không có khả năng làm được, thì họ muốn nói gì thì nói. Đó không phải chuyện của người thật tâm tu. Người tu cần trí sáng tâm minh, chứ không cần sự moi móc và phá hoại. Trì niệm danh Phật để giải tỏa uất khí của chính mình, rồi ảnh hưởng đối phương là cần thiết. Người phá hoại thì để cho nó phá hoại. Người tu dứt khoát tu, chẳng cần đá động bất cứ một ai.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng,

=====

Cảm Nghĩ 1 bạn đạo tham dự Buổi Khoá Sống Chung Tại Thonon Les Bains

Bên Hồ LéMan

Lại một lần nữa Thầy và các bạn đạo trở về đây Thonon Les Bains bên hồ LéMan thơ mộng để chung vui đón Xuân 2001. Khoá sống chung hội tụ vui xuân năm nay thật là vui vẻ và hạnh phúc biết bao! Sung sướng quá các bạn ơi! Bạn đạo khắp nơi đã tề tựu tại đây để cùng chung hưởng một mùa xuân ấm áp với Thầy và Bà Tám. Tất cả đều có sự sắp đặt của bên trên, vì cứ mỗi một giờ một phút trôi qua có ai biết việc gì sẽ xảy đến? Cho dù vì lý do này hay lý do nọ mà chúng ta có được may mắn sống còn để cùng hội

tụ tâm linh như thế này chăng? Vâng! Không ai biết tương lai ra sao cả. Tuy nhiên khi đã được sắp xếp của Thượng Đế thì con người có thể làm được bất cứ điều gì dù khó khăn đến đâu nhất là ý của Thầy cho các con của Người được cùng hưởng một mùa Xuân huy hoàng tại Pháp quốc.

Tôi đến nước Pháp một tuần trước khi dự khoá. Hành lý mang theo là một vali kinh sách gồm những quyển “Kinh A Di Đà”, “Phụ Ai Mẫu Ai”, “Nguyên Lý Tận Độ” của các bạn đạo San Jose và các CD “Thanh Quan Điểm Lành”, v.v... do các bạn đạo Cali phát tâm ấn tống để làm quà cho các bạn đạo Âu Châu. Trước khi tôi đi một ngày, anh Lạc giao cho tôi thêm một số CD do anh Thiên Tạo và Xuân Phát phát hành là cuốn “Thấp Sáng Tâm Linh”, để bạn đạo Âu Châu thưởng thức những bài khuyến tu theo thể điệu hải hước và cải lương. Nước Pháp năm nay có nhiều thiên tai như là lụt lội và bệnh gia súc trầm trọng đến nỗi phải giết hàng loạt các con bò con trâu để tẩy độc. Sắp đến giờ lên máy bay các con tôi gọi điện thoại dặn mẹ đừng ăn thịt, mẹ hãy ăn rau cải để tránh bệnh. Con gái tôi nó rất nhạy cảm: “Mẹ ơi! Con thấy mấy con thú nó bị đem thiêu giống như hồi đệ nhị thế chiến người ta giết nhau vậy. Con buồn quá.” Ừ thì phải đó. Luật nhân quả có ai mà biết được?

Rồi đâu cũng vào đó. Tôi vẫn xách vali đi theo lời hứa. Thì đi ta cứ đi. Có Thầy mà lo gì? Nhất định Thầy có lý do gì nên mới hội tụ tâm linh tại Pháp vậy.

Để thương rất dễ thương các bạn ơi! Khi tôi đi mang theo một đứa em trai vì giải phẫu đã bị điếc 100/100, cùng một bà chị dâu mà chị ấy phải phấn đấu nội tâm lắm mới được đi dự mặc dù chị đã làm việc như là Cenderellon trước khi đi để chỉ được gặp Thầy thôi. Thêm một chị bạn mới quen ở Paris. Chị này khỏe ru vì chồng chị ấy đi bán muối hơn một năm nên không ai cấm cản việc tu hành nhất là tu vô vi. Tôi cũng có trở ngại là trước khi đi mẹ tôi phải vào bệnh viện rồi khi đến Paris lại gặp ông anh gàn đã quăng ra khỏi nhà vì tôi dụ dỗ bà chị dâu tu vô vi. Dù có thử thách đường ta ta cứ đi. Thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ. Xưa ông Phật và Thầy cũng phải dứt khoát như vậy mới tu mà thành Phật. Chứ cứ bận bịu thì sao mà tu tiến được. Cũng may mà Paris không có lạnh lắm. Chỉ có những cơn mưa ban đêm rồi sáng ra nắng ấm áp nên tôi được tung tăng đây đó dạo cảnh xem hoa chụp hình lưu niệm. Mùa này những hàng cây bên đường trọc lá nay đang đâm chồi nảy lộc chào đón mùa Xuân mới:

Xuân vui là Xuân vui

Xuân đến Xuân đi, Xuân lại đến

Bao nhiêu Xuân đến bấy nhiêu Xuân già

Rồi chúng tôi đáp chuyến xe lửa đến Thonon Les Bains. Trên chuyến xe gặp các bạn đạo cùng đi có các bác lớn tuổi mặt mày hớn hởi vui tươi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ai nấy đều vui vẻ như sắp được gặp Thầy gặp bạn. Những khuôn mặt thông thường gặp nhau trong kỳ sống chung hai năm trước nay vắng bóng bác Ngọc Mai vì bác đã quy tiên trên một năm nay rồi. Ai cũng hớn hởi nở những nụ cười Xuân. Mọi người đều đến chiều Thứ Sáu. Ban tổ chức như Huỳnh Minh Bảo và các chị Hải làm việc có trật tự và vui vẻ dịu dàng. Nhớ mãi những khuôn mặt cùng lời nói dễ thương của ban tổ chức. Cảm ơn quý vị nhé. Sau khi nhận phòng, chúng tôi bốn người đi xuống hồ LéMan chơi để ngày mai không có thì giờ đi dạo mát. Khi trên đường tìm xuống hồ, gặp cô tiên Huệ Liên chạy xe đưa chúng tôi xuống bờ hồ ngắm cảnh. Được dịp tôi trút bớt gánh nặng là mấy bao thơ nặng nặng của chị Khế, anh Bảy, chị Phụng, anh Thạch, cùng những lời nhắn nhủ gửi đến Đức Thầy để Huệ Liên đem về trình Thầy.

Oi đẹp biết bao! Nước hồ xanh biếc những chiếc du thuyền đậu bến đang chờ khách du xuân có phải những con thuyền bát nhã đang chờ khách sang là các bạn đạo đã tu hành được tinh tấn chăng? Có ai mà biết. Xa xa những rặng núi xanh mờ trên đỉnh đang tuyết phủ. Nơi đây là thắng cảnh tuyệt đẹp mà đã bao lần mặt trời lên ánh tà dương chiếu rọi trên mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Mà cũng là nơi Đức

Thầy đã nhiều lần ghé qua và đã chọn miếng đất cất thiền viện Quy Thức cách hơi xa nơi tụ họp của dãy nhà International de SéJours, nằm gần bờ hồ LéMan. Sau lưng thiền viện có giòng suối nhỏ nước đổ ào ào như bài hát:

*Đến đây bên giòng suối tình
Trông mây ngang trên trời xanh xanh
Lòng nhủ lòng trong lúc ban đầu
Ôi, ta ca khi kẻ bên nhau*

Nhất là thiền viện lại có Dominique (chủ tề) và năm cô tiên là năm chị em ruột (ngũ long công chúa) mà cô chị và chàng hoàng tử Dominique đã dìu dắt các em cùng tu thật là hiếm có và hân hạnh thay được Đức Thầy nhận làm con cùng lấy họ Lương như Lương ái Tuyết. Phải có căn tu lắm mới được như vậy. Ha! Ha! Nói đến sự phát tâm và chơn tâm thì quý vị này khỏi phải chê. Đã hy sinh tất cả chỉ vì đạo pháp. Mà dường như toàn thể các bạn đạo Aại Châu đều có cái tâm như vậy. Chứ đâu có phải như tôi đây ý mã tâm viên đâu. Cứ xọc xọc như con ngựa đứt dây đi đó đi đây ta bà thế giới.

Cảnh đẹp được chọn để tiếp rước Thầy, Bà Tám, và toàn thể các bạn đến đây để hưởng thanh điển của Đấng Cha Trời và Đấng Cha tại thế. Tất cả vang lên điệu nhạc nghệ thường hòa cùng vũ trụ vạn vật. Nói thế các bạn đừng cười. Thật vậy nếu bạn nào có đi dự sẽ không cho tôi nói điều ngoa. Đến đây để hưởng để quên hết sự đời đây mê chấp thế giới nhiều sự đảo điên.

Chiều thứ Sáu đó sau khi nhận phòng mỗi người chúng tôi đều được một người một cái bánh tét và một chén chè đậu trắng nấu với nếp và nước dừa do các cô tiên của thiền viện Quy Thức nấu với sự phát tâm của một anh bạn đạo có nhã ý mua vật liệu để các cô nấu tặng bạn đạo. Tàì gói bánh và nấu chè thì khỏi chê. Bánh tét thì hình chữ nhật, dẹp dẹp với ít lá chuối gói bên ngoài vậy mà bánh vẫn chín và hột nếp hột đậu ăn dẻo dẻo bùi bùi. Bánh tét không làm tròn vì sợ đánh đòn đau lắm. Chắc ý Thầy thương con lắm nên không đánh đau nữa. Con ngoan mà, tất cả đều là ngoan. Còn chè thì hột đậu này khó nấu lắm nhưng sao lại hầm mềm và ăn vào ngọt dịu làm sao! Nói với các bạn thêm chảy nước miếng luôn. Nếu có chảy thì nhớ nuốt vì đó là nước cam lồ đó các bạn ạ. Trên mỗi hộp chè có bài thơ của Thầy với tựa là Chè Đậu.

Chè Đậu

*Quê hương chè đậu ngọt thơm ngon
Bạn đạo gói ghém phục vụ tròn
Nhớ mãi không quên tình triu mến
Chè đậu Quy Thức chánh hiệu ngon
Đức Thầy Lương Vĩ Kiên*

Bạn đạo gần 300 người mà được mỗi người ăn vài ba lần bánh và chè đến nỗi khi đưa bạn đạo ra xe về còn được tặng thêm mỗi người một cái bánh và một chén chè ăn theo dọc đường nữa. Khỏi nói ai cũng biết quý vị nào được tá túc tại thiền viện sẽ hưởng đủ sự ấm êm hạnh phúc bên Thầy và Bà Tám. Khi nhóm bếp lửa nấu bánh tét bên ngoài thiền viện không khí lạnh lạnh nhóm lửa nấu bánh khói lên nghi ngút như thấp ngọn nển bay cao đến tận mây xanh. Bên ngọn lửa hồng reo tí tách như tiếng pháo nổ đón xuân. Hạnh phúc biết bao cho các vị tu chơn chánh được sống những giây phút hạnh phúc bên Thầy. Thầy nói (nghe kể lại) kỳ này nấu chè đậu cho tụi nó đậu hết. Mừng quá không biết tôi có được đậu không, hay là đậu phải

cành mềm lộn cổ xuống hồ thì chết đấy. Tối thứ Sáu sinh hoạt chung. Thứ Bảy có mục học Led Weekly. Thầy ra câu hỏi: Muốn lập trật tự của Vô Vi thì phải làm sao? Mọi người ai trả lời cũng hay cả. Người thì nói trước hết phải lập trật tự bản thân sau mới bên ngoài. Kể thì nói phải dọn dẹp quét nhà cho sạch vất bỏ cái gì không xài. Chỉ có Alain nói là cái trật tự bên ngoài như nước Đức xem ra có trật tự nhưng bên trong xây lò đốt dân Do Thái. Câu này khó quá vì muốn có trật tự cả bên trong lẫn bên ngoài thì phải buông bỏ nhiều thứ và phải có quy luật. Vô vi thấy không quy luật nhưng mà rất có quy luật. Nội mười điều tâm niệm đã khó thực hành rồi. Đâu có dễ các bạn ơi. Rán lên các bạn kỳ này phải về đủ cho Thầy vui.

Mary nói muốn giữ tiếng nói của Thầy mãi dù sau Thầy có đi chị vẫn tưởng như Thầy ở mãi bên chị. Và một chị Pháp nữa làm một bài thơ do anh Trịnh Quang Thắng dịch lại là: Con Thuyền Bát Nhã qua giọng ngâm của chị Nguyễn Văn Thiên nghe mà rung động tâm hồn. Xin phép cho đăng lên Led Weekly. Các bạn muốn biết rõ chi tiết chờ xem băng của Pháp phát hành nhớ đón xem. Nhiều mục lý kỳ nhất là những lời giáo huấn của Đức Thầy.

Ban văn nghệ giúp vui do cây nhà lá vườn Vô Vi dưới sự điều khiển của Lương Quốc Định. Ban kịch vui của anh Francois gì đó hay quá là hay cười ra nước mắt, khóc chảy mồ hôi. Ban hợp ca hát bài Kỷ Nguyên Di Lạc hát mãi mà không chán. Thầy bế mạc với tiếng hát Dư Âm mọi người đều vui. Lại nữa ban hợp ca Pháp rất thích bản nhạc Cười của Đức Thầy vì chắc là các bạn vui quá cứ cười hoài. Cười là liều thuốc bổ giúp ta quên sự đời và vui trên đường đạo dưới sự điều dắt của Đức Thầy. Ngày nào Thầy còn tại thế chúng ta rất là sung sướng được đi bên cạnh Người nên chúng ta không nên để mất một dịp may nào khi được gần đấng Giác Ngộ.

Đến lúc phải chia tay mỗi người mỗi ngã mang theo dư hương của buổi sống chung đầy ân điển. Thành thật cảm ơn quý vị trong ban tổ chức đã cho chúng tôi có dịp Hội Tụ Tâm Linh về đây hưởng thượng và sống với Cha lành. Mọi người hân hoan chia tay ra về xin hẹn tái ngộ tại Đại Hội Dũng Hành trong tháng 10 sắp tới. Tôi ước ao Thầy ban hồng ân đến các nơi như Cali, Úc Châu, và Nhấn Hòa được mở khóa sống chung êm đềm và vui vẻ trong tất cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông để tất cả mọi hành giả Vô Vi được hưởng Hồng Ân của Đấng Cha Lành cho thỏa lòng mong nhớ.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Vạn Vật Thái Bình

Kính bái

Cali 01-04-01

Thanh Tịnh Mai

=====