



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 305

ngày 06 tháng 5 năm 2001

Tờ báo hàng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Qui Hội

*Qui hội anh em chung một mối
Thực hành chơn pháp chẳng sang tồi
Hòa đồng các giới cùng chung tiến
Một mối Trời ban tánh tâm hiền*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 04-03-00 đến 10-03-01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Đường nào là đường chánh pháp?
- 2) Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu?
- 3) Việc làm nào dễ quên?
- 4) Sự tiến hóa đến nơi nào?
- 5) Người tu thiền mất quân bình thì phải làm sao?
- 6) Muốn thông đạt tình yêu thương thì phải làm sao?
- 7) Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao?

<p>1) Monaco, 04-03-2001 3: 20 AM <i>Hỏi: Đường nào là đường chánh pháp?</i> Đáp: Thừa đường xuất phát từ trung tâm bộ đầu là đường chánh pháp, không thể bóp méo sự thật</p> <p>Kệ: <i>Trung tâm sinh lực càn khôn trụ Giải tỏa phiền ưu lại giải mù Quyết định rõ rệt chung tiến bước Đường đời đường đạo chẳng khờ ngu</i></p>	<p>2) Monaco, 05-03-2001 5: 55 AM <i>Hỏi: Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu?</i> Đáp: Thừa nguyên lý thâm sâu nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý sáng choang ở cõi Trời Hành thông thanh tịnh chẳng xa rời Duyên đời kết hợp tâm thành tiến Giải tỏa bình tâm tự nối liền</i></p>
<p>3) Monaco, 06-03-2001 3: 05 AM <i>Hỏi: Việc làm nào dễ quên?</i> Đáp: Thừa việc làm cho chính mình rất dễ quên</p> <p>Kệ: <i>Làm quen không cần lưu ý Đụng chạm mới nhớ mới hiểu tùy Biết được chính mình đã dự tiến Quý Trời quý họ tự tâm yên</i></p>	<p>4) Monaco, 07-03-2001 10: 45 AM <i>Hỏi: Sự tiến hóa đến nơi nào?</i> Đáp: Thừa sự tiến hóa tự đạt tới sự vui tươi vô cùng</p> <p>Kệ: <i>Thực hành đến tới thanh cao tiến Học hành tự tiến trong thanh nhẹ Tự đạt tâm tự giác giải tâm định Cảm thông Trời Phật tự giải mê</i></p>
<p>5) Monaco, 08-03-2001 2: 35 AM <i>Hỏi: Người tu thiền mất quân bình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu thiền mất quân bình vì sự lo âu quá nhiều, thì phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục thì bộ đầu sẽ được yên dễ ngủ dễ tu và dễ thiền</p> <p>Kệ: <i>Mất quân bình ăn năn sám hối Tự mình niệm Phật chuyển thành ngôi Thức giác tâm tu chẳng sang tôi Quân bình tự đạt thật là vui</i></p>	<p>6) Monaco, 09-03-2001 8: 35 AM <i>Hỏi: Muốn thông đạt tình yêu thương thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn thông đạt tình yêu thương chất phát thì phải dày công hành pháp tiến tới điển giới</p> <p>Kệ: <i>Dày công tu tiến sẽ thông duyên Trí tuệ phân minh khắp các miền Duyên đạo duyên đời không cắt đứt Tình thương đạo đức tái hồi duyên</i></p>
<p>7) Monaco, ngày 10-03-2001 3: 37 AM <i>Hỏi: Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn giải nghiệp lực thì phải hy sinh và tận độ, tâm thức trở về không thì mới chứng minh giải được nghiệp</p> <p>Kệ: <i>Thực hành giải tỏa trí phân minh Giải tỏa phiền ưu tự cứu mình Thức giác chơn hồn không dấy động Bình tâm tu luyện tự mình minh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Thưa ông Tám tôn kính,

Tôi tên là M V T, 75 tuổi, tuổi Kỷ Mùi, hiện thường trú tại NC Hoa Kỳ, qua bên này năm 1990 bằng diện con bảo lãnh (đã 3 năm).

Khi tôi còn ở Việt Nam, vào năm 1978 tôi theo tu với 2 bạn: 1 - Anh Tư D (tác giả bức thư đính kèm) và 2 - là anh Ba Ch, tu theo pháp của Ông là Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.

Tu được một năm tôi thấy anh Tư D đột nhiên phát điên cùng một lúc anh Ba Ch nổi nóng đến cực điểm vác dao chém vợ con. Vì vắng mặt Ông, tôi không biết hỏi nguyên do sự việc trên với ai, hỏi ông E và ông Sáu L, không ai giải thích thỏa đáng. Tôi hoảng quá, nên thôi, không dám công phu nữa.

Sau này tôi chuyển qua tu bên Tịnh Độ rồi tiến lên Thiền Tông của thầy Thanh Từ. Xét vì nghiệp quả còn quá nặng, không hành nổi Pháp môn Đốn Ngộ, nên trở lại Pháp môn Niệm Phật nhưng vẫn mong sẽ gặp mặt Ông để thọ sự chỉ giáo.

Kính thưa ông Tám, khi qua bên này tôi cũng không tìm ra địa chỉ của Ông, dịp may vừa rồi về VN, anh Tư D nhờ tôi, khi qua đây gửi thư cho Ông, tôi mới biết được. May cho tôi quá, đây là tôi gặp duyên lành để ông chỉ dạy.

Kính thưa Ông Tám, tôi phát nguyện tu với mục đích là: có được "Thân - Tâm Thanh - Tịnh" ở kiếp này và khi lâm chung sẽ được giải thoát khỏi vòng Lục Đạo Luân Hồi. Kính xin Ông lấy lòng từ bi dạy cho tôi đạt được tâm nguyện, tôi đội ơn ông mãi mãi.

Và sau đây tôi nói rõ về nguyên nhân "Điên" của anh Tư D để ông chỉ dạy ảnh khởi tái phát.

Mục đích Tư D tu vì sợ trẻ Kỳ Hội Long Hoa (vì đạo gốc của anh là Đạo Cao Đài). Ngày công phu bốn lần: Tý Ngọ Mẹo Dậu. Còn anh Ba Ch tu để đạt lục thông và có điện mạnh để trị bệnh cho bà con lối xóm, cũng công phu 4 thời.

- Mỗi đêm hai anh đều xuất hồn lên Thiên Đình, yết kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế và cùng gặp bà Tây Vương Mẫu sắp mở hội Đào Tiên, có bia ghi danh sách tên tuổi của anh D- Ch trên Thiên Đình. Mừng quá, 5 giờ chiều hôm đó, hai người cùng Thiền để bỏ xác. Nghe tiếng động, anh Ba Ch mở mắt ra thấy anh D leo lên mái nhà gỡ ngói vừa nói: trở ngại vì mái ngói này mà hồn không lên Thiên Đình được.

Hốt hoảng Ba Ch chạy về nhà vác dao rượt vợ con chém vì họ cản không cho tu. Còn Tư D từ đó điên luôn. Tôi thấy vậy cũng hoảng hồn không dám tu nữa (công phu), vì vậy mà tôi qua bên Tịnh Độ Tông.

Kính thưa ông Tám, tôi nói ra đây hết sự thật để Ông hiểu rõ nguyên do hậu độ chúng tôi đến con đường giải thoát.

Kính chúc Ông Tám được nhiều sức khỏe, để phổ độ chúng sanh, và tôi cũng rất mong Ông chiếu cố phúc đáp.

Kính thư. M V T

=====

Montréal, ngày 11 tháng 7 năm xxxx

Kính gửi ông M V T,

Vui nhận được thư của anh được biết anh vẫn nung nấu một đường hướng tu tiến giải thoát. Người muốn tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải tự ý thức rõ ràng nguyên lý của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp như sau: Pháp Lý Vô Vi cần phải phân tách rõ mọi sự việc trước khi hành. Vô Vi là làm từ việc lớn thành nhỏ, rồi nhỏ thành không. Khoa Học Huyền Bí là sự phát triển không ngừng nghỉ trong tâm thức hướng thượng từ tâm đời cho đến tâm đạo, khai thông điển giới của chính mình. Phật Pháp là tiến đến cõi thanh nhẹ, vạn sự ở trên đời là không.

Khi ý thức rõ ràng như vậy thì mới vững lòng thực hành Pháp Lý, bằng không mượn phương pháp thực hành của Pháp Lý Vô Vi mà hướng tâm về sự phù hộ thì sẽ tạo loạn cho chính mình mà thôi. Mỗi mỗi ở trần gian này, cảnh đời có trật tự đều là tốt đẹp. Tu về Pháp Lý Vô Vi, tức là đời đạo song tu, là phải tự lập lại trật tự cho thân xác bình an như: ăn uống điều độ cần thiết trong cuộc sống thì mới dễ hành pháp lý được.

Chúng ta có thể xác hiện tại cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, thì phải dụng pháp thực hành đúng đắn thì tâm thức của chúng ta sẽ trở lại hồn nhiên và tự nhiên thì mới phù hợp với mức tiến tâm linh hiện hữu, chứ không phải muốn tu giải thoát mà đạt được đâu. Tự trở về trật tự từ đời lẩn đạo nhiên hậu mới thấy rõ kết quả của sự tu hành ở tương lai. Giờ giấc tu học tham thiền trật tự là điều rất cần thiết cho hành giả Vô Vi. Thực hành đúng đắn thì sẽ gạt hái được sự thanh tịnh của nội tâm. Đó là liều thuốc trị bá bệnh ở trần gian này, người thiếu thanh tịnh tức là người tự phá hoại thần kinh khối óc của chính mình, mỗi người ở trên mặt đất này đều có sự sống khác nhau và chết khác nhau. Không ai giống ai cả. Sinh lúc nào không biết, cha mẹ nói lại ngày giờ mà thôi. Chết lúc nào cũng không hay, lo chi sanh tử mà tự làm cho khối óc bận rộn và sẽ không giải thoát được. Chi bằng giữ trật tự trong đường lối tu học, tự tu tự tiến đến giờ phút lâm chung cũng sẽ không bị bán loạn. Đó là điều cần thiết cho cuộc sanh tử trong một kiếp người. Nếu anh muốn tu Pháp Lý Vô Vi thì phải tự dứt khoát tình đời, hướng tâm về cõi vô sanh bất diệt. Đó là tự tạo cho chính mình một lối thoát vô cùng phát triển ở tương lai về phần hồn. Trước khi thực hành, cần liên lạc với hội ái hữu Vô Vi để xin đầy đủ tài liệu để đọc và nghiên cứu rõ ràng (lá thư Vô Vi, kinh sách, băng video hoặc cassettes). Hành để hiểu chứ không hành để ỷ lại và tầm tối. Chúc anh vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG THUYẾT GIẢNG CỦA ÔNG TÁM

HOA VÀ CÂY

Các bạn có thể hỏi (đóa hoa):

- Ai sanh cô ra, ai sanh anh ra?

Cây bông này trả lời rằng:

- Cây này sanh tôi ra.

- Nhưng mà sự khác biệt giữa anh và cây này thế nào?

- Bông hoa luôn luôn xinh tươi, tươi đẹp, nhiều người mến cảm, còn cây này thì ở một chỗ, không phát triển được.

Cái bông tuy rằng từ trong cây ra nhưng vẫn khoe khoang ta đây là hay, ta đây là giỏi, ta đây là tốt. Chúng ta đều giáng lâm bởi đạo Trời cả Càn Khôn Vũ Trụ xuống đây nhưng mà người phân đạo này kẻ phân đạo nọ, cho Nguồn Cội là ngu muội, cho nên có cảnh chia ly ngày hôm nay.

- Hỏi chớ sự sáng suốt của cô đây ai đã cung cấp cho cô?

- Không, tôi thoát ra ngoài, tôi có cơ hội hòa với thanh khí ở bên trên tôi mới tươi đẹp, có màu sắc.

Nhưng mà tôi cũng phải nhìn nhận rằng cây này sanh tôi ra nhưng mà tôi phải hay hơn cây này. Thấy rõ chưa?

Nhưng mà không lâu, cái hoa này sẽ bị tàn lụn và rớt xuống đất, còn lại cái nhụy. Chúng ta thử hỏi:

- Chớ ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra?

Thì cái nhụy hoa cũng nhìn nhận rằng:

- Cây này sinh tôi ra, nhưng mà cây này thô kệch, tôi thì thơm tho ngàn dặm, một hơi thở tôi thì có thể quyến rũ người tới thăm tôi. Nhờ tôi mà thiên hạ mới săn sóc cái gốc cây này.

Nó cũng quên đi các bạn, không có cái gốc thối tha này làm gì có sự thơm tho. Nó quên đi, nó cho đây là tà, cái gốc này là tà khí, thối tha, không tốt, nó thơm tho tốt hơn. Có phải sự phản nghịch không các bạn? Rồi nói đạo tôi thơm hơn, đạo kia thối tha.

Nhưng mà rớt cuộc, phong ba bão táp cũng tàn lụn, rớt dưới đất còn cái hạt giống.

- Hỏi chớ ai sinh cô ra, ai sinh cậu ra?

Cũng nhìn nhận rằng cây này sinh tôi ra.

- Cây này khác biệt hơn cô chỗ nào?

- Khác biệt xa lắm. Tôi là trọn lành chơn đạo, đi đây đi đó, tùy cơ ứng biến, không bị lệ thuộc.

Nhưng hỏi ai sinh cô ra thì cũng nhìn nhận cái gốc này sinh tôi ra:

- Đạo tôi màu nhiệm hơn, hay hơn!

Nhưng không lâu, gió xuôi lại có gió ngược, rồi cũng qui tụ trên mặt đất để che lấp bởi sự trần trọc dơ dáy, trở về như cái cây kia đã bị thiên hạ đè đầu đá ỉa như nhau. Rồi từ đó phấn đấu lên, hướng thượng trong hoàn cảnh bắt buộc phải tu học.

Lúc đó mới phát sinh ra một gốc cây. Chúng ta thử đến đó hỏi xem:

- Ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra?

Thì cái cây này nhìn nhận rằng cây kia sinh tôi ra.

- Cậu khác hơn cái cây này ở chỗ nào, cô khác hơn cái cây này ở chỗ nào?

Lúc đó mới kêu bằng tự thức ăn năn. Mới thấy rõ:

- Chúng tôi cũng như nhau, đồng giữ định luật hóa hóa sanh sanh trong chu trình tiến hóa, nhân hòa để tiến tới.

Lương Sĩ Hằng

(Trích bài giảng HÓA SANH TỰ THỨC, Pomona, California, 2/6/1985)

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI

Perth, Tây Úc ngày 3 tháng 5 năm

Thông báo của Ban Biên Tập Đặc San Vô Vi

Ban biên tập Đặc San Vô Vi (ĐSVV) xin thành thật cáo lỗi với Đức thầy cùng toàn thể bạn đạo. Vì lý do kỹ thuật ĐSVV số 9 không thể phát hành vào dịp tết Tân Tị được.

ĐSVV số 9 sẽ được phát hành vào dịp tết Vô Vi tức Đại Hội DŨNG HÀNH mừng sinh nhật lần thứ 79 của Đức Thầy và Thiên Ca Vô Vi.

Ban Biên Tập ĐSVV chân thành kêu gọi sự đóng góp bài vở và sự ủng hộ tài chánh cho ĐSVV. Bài vở xin gửi trước ngày 1 tháng 9 năm 2001 về địa chỉ:

Đặc San Vô Vi
c/o HỘI ÁI HỮU VÔ VI TÂY ÚC
VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF WESTERN AUSTRALIA
40 HANCOCK STREET,
NOLLAMARA, WA 6061
AUSTRALIA
Tel.: +61 08 9244 3209 / +61 08 9380 7852
Fax: +61 08 9244 4726 / +61 08 9380 1188
Email: MAXLE@DPH.UWA.EDU.AU
LUCKYAUS@INET.NET.AU

Xin quý bạn đạo lưu ý khi ủng hộ tài chánh cho ĐSVV xin đề tên VoVi Friendship Association of WA thêm trên chi phiếu, thay gì Đặc San Vô Vi. Ngân hàng đòi hỏi giấy tờ phức tạp khi ta chỉ để ĐSVV.

Quý hội AHVV và quý thiện đường xin gửi về chúng tôi nhu cầu cần ĐSVV để chúng tôi tiện việc sắp xếp phát hành.

Sau đây chúng tôi cho đăng tên danh sách quý vị đã đóng góp cho ĐSVV. Nếu quý vị nào đã ủng hộ mà chưa có tên trong danh sách xin quý vị liên lạc về ban biên tập ĐSVV địa chỉ nêu trên để chúng tôi đăng vào đặc san số 9 sắp tới.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Ban Biên Tập ĐSVV.

Danh sách bạn đạo ủng hộ ĐSVV9

1. Nguyễn Đình Trí (TX)	70 USD
2. Hue Phạm An Nguyễn (CA)	50 USA
3. Thịnh Quang Phú (VA)	50 USA
4. Chinh Phan (ND)	200 USA
5. Hanh Lưu (TX)	30 USA
6. Vô Danh (USA)	100 USA
7. Nhận từ quỹ ĐSVV trước chuyển giao	818.68 USA
8. Vô Danh (USA)	500 USA
9. T/Đ Bruxelles (Bi)	100 USA

10. Bửu Khải (Perth)	50 AUS
11. Anh Phú, chị Lai (Perth)	40 AUS
12. Trần Ngẫu (Perth)	100 AUS
13. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng	500 AUS
14. Phạm Ngọc Anh (Sydney)	20 AUS
15. Nguyễn Hữu Ân (Sydney)	12 AUS
16. Lý Hoài Bình (Sydney)	10 AUS
17. Hồ Thị Trọng (Sydney)	50 AUS

Tổng cộng : 1,918.68 USA
782.00 AUS

Thông Báo về Đại Hội và Thiên Ca Dũng Hành

Kính thưa quý bạn đạo,

Vì BTC cần biết sớm số phòng Khách Sạn để cung ứng cho nhu cầu bạn đạo đến ở trước và sau Đại Hội, chúng tôi yêu cầu quý bạn thông báo cho chúng tôi biết trước ngày **31 tháng 5, 2001** những ngày nào quý bạn dự định ở trước và sau Đại Hội.

Quý bạn có thể đóng tiền trước để giữ chỗ (40\$ một người) hoặc đóng hết tiền phòng trước ngày **15 tháng 8, 2001**.

Xin quý bạn lưu ý để giúp BTC phục vụ quý bạn được hữu hiệu hơn.

Thành thật cảm ơn quý bạn.

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Liên Lạc ghi danh Đại Hội và Hotel:

USA, Australia, and Asia:

xuân mai, tel. (530) 589-6972, email: maioro@yahoo.com

Canada:

Phan Cao Thang, tel (514)362-0259 email: aphancao@videotron.ca

Europe:

Dominique Santelli, tel (0)(4) 50708355 email: santelli.dominique@wanadoo.fr

BẠN ĐẠO VIẾT

Phóng Sự Tâm Linh

Người đời thường nói "Đạo tại Tâm"
Nhưng "Tâm tại nơi đâu xin hỏi người"
Tâm không hành Tâm không tại Đạo
Đạo không Hành Đạo không tại Tâm.

Kính thưa các bạn, Linh Tinh không biết từ lúc nào đã trở thành người nhiều chuyện nhất của Vô Vi, cứ mỗi bài viết của Linh Tinh viết ra là có rất nhiều thắc mắc của bạn đạo gửi và gọi đến, cho nên càng ngày càng

tìm hiểu được nhiều "Hiện Tượng Lại", Linh Tinh cũng xin nhấn mạnh, tuy là bút hiệu Linh Tinh nhưng gần như các bạn đạo đều biết Linh Tinh là ai? vì khi tôi nhận phone hay mail đều được gọi bằng tên thật, bút hiệu chỉ là "đơn giản" khi hành sự mà thôi, phải nói rõ để ban biên tập lại khiếu nại thì bạn đạo không có tin gì để coi.

Vui lắm khi có bạn khuyến khích tôi nên viết thêm, có thể giải tỏa nhiều phiền muộn và hiểu lầm của bạn đạo Vô Vi, và càng vui hơn khi có người gọi và nói tôi "show-up" quá.

Kính thưa các bạn một người viết bài mà được nhiều bạn đạo để ý đối với Xả Hội hiện đại là "Tiền đếm mệt nghỉ", nhưng đối với Vô Vi thì là một niềm hạnh diện tuyệt vời khi được phục vụ cho bạn đạo.

Linh Tinh khi mới vô tu là một người ít nói, con người lúc nào cũng như có nhiều tâm sự phiền muộn, đến Thiền chỉ ngồi nghe bạn đạo nói đạo, kể về đạo, nơi đây tôi đã học hỏi rất nhiều về ấn chứng tâm linh khi hành đạo, tuy nhiên đối với tôi lúc đó còn khó khăn lắm, ngồi thiền không yên, trước khí trong người cứ luân chuyển trong cơ thể làm mắt tôi lúc nào cũng đỏ như máu, đầu thì nhức nhối không thể tả, nhưng tôi gan dạ lắm, những biến chứng trong cơ thể lúc hành Thiền không làm tôi nản lòng, vì tôi biết đây là nghiệp lực đã tích trữ nhiều năm nhiều kiếp, muốn giải thoát phải trải qua nhiều thử thách, nghiệp lực giống như những vẩy cá bám xác trong cơ thể, cứ mỗi lần gỡ ra được một miếng thì đau đớn vô cùng, nhưng khi lành rồi thì thoải mái và chờ gỡ cái kế tiếp, nếu nản lòng thì chỉ "dậm chân tại chỗ", tôi đã rất khó khăn từng bước âm thầm học Thầy, học Bạn, nghe băng giảng và nhất nhất thường xuyên niệm Phật không ngừng, rồi từ tôi cũng giải được một chút trước khí, một chút rồi một chút ...

Cho tới bây giờ tôi cũng không biết tôi đã giải được bao nhiêu? tuy nhiên tinh thần cảm nhận thoải mái, nhẹ nhàng, tôi đã viết ra được nhiều thơ và nhạc, lúc đầu thơ văn bi lụy lắm, tưởng như không bao giờ tu nổi ...

Lòng muốn trả hết nghiệp Trần Gian

Nhưng khổ thân thay cảnh bể bàng

Tình Đời đen bạc nhiều gian dối

Sợ nuốt không trôi một kiếp người

Đọc lại bài thơ củ tôi thấy "mắc cỡ" quá, vì lúc trước khi còn bám, cơ thể nặng nề thì tâm sự lúc nào cũng buồn thê thảm, còn bây giờ thì tâm sự của tôi giống như sau.

Ta như nước Sông dâng tràn với ngọn lửa hồng

Mặt tươi như Đồng cùng nhìn về nẻo xa xăm

Với tâm trạng hiện nay Linh Tinh rất hài lòng với quá trình tu học đã qua, con người thay đổi toàn diện, đi làm Xếp cũng thương hơn, chứ trước đây cứ hằm hằm ai cũng sợ, làm thơ, nhạc vui hơn khi tiếp xúc với bạn đạo, thương hay ghét đều là trạng thái sửa tâm để học hỏi.

Phục vụ là cơ điểm quan trọng trong cuộc đời tu học, được cơ hội phục vụ cho bạn đạo là một vinh dự lớn trong quá trình tu, không cầu vinh, không thủ lợi, không tranh giành, không rủ ren trong đạo có câu "chomột mà không kể thì công đức vô lượng, còn cho nhiều mà tính thì chẳng có công đức gì cả".

Thiền Vô Vi đã trải qua bao thời kỳ trầm nổi, sinh hoạt của Vô Vi ngày nay đã được rất nhiều người chú ý, chỉ là tùy duyên mà theo hay không thôi, cho nên các bạn đạo khi dẫn thân là đang dự vào cuộc thi, thử thách luôn luôn mang đến để thử tâm người hiểu đạo, khi khóc khi cười là chuyện thường xảy ra đối với Hành Giả Vô Vi, càng dẫn thân càng lãnh khổ, đó là bài thi "lên lớp" mà thôi, nói thì đơn giản vậy chứ sự thật thì chua cay mặn đắng đều phải cầm lòng nuốt vô. Khi nuốt vô mà nuốt không trôi thì lại tìm Thầy khai mở, cho nên tôi thường nhớ Thầy lắm, nhớ hạnh của Thầy để an ủi, nhớ Thầy để khai sáng nội tâm.

Nhớ Thầy

Nhớ Thầy như nhớ trăng và sao
Đêm đến lung linh tỏa sáng ngời
Nhớ Thầy như nhớ người trong mộng
Mộng tưởng đạt thành thỏa ước mong

Nhớ thầy dừng tiến trên đường Đạo
Đẹp bỏ tham sân rỏ đạo mầu
Nhớ Thầy hành khổ không e ngại
Tự đạt quân bình tự thức tâm

Nhớ Thầy nhớ mặt Trùng Dương
Lóng lánh sáng soi vạn nẻo đường
Nhớ Thầy như nhớ Vô Biệt Niệm
Niệm mãi Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Linh Tinh Đoàn Mộng Điệp kính bút.

Hội Ngộ

Tôi và Anh vốn từ Thiên Cõi
Anh và Tôi lầm lủ xuống thế gian
Qua bao kiếp khổ vô vàng
Nay tái hợp tâm đàng trở lại
Tôi và Anh hòa chung nhịp điệu
Anh và Tôi như áng mây trôi
Xuống thế gian sống lưu đầy muôn kiếp
Chồng chất hận thù không lối ra
Mấy trăm năm sinh tử ra qua
Tạo nghiệp duyên vướng vào vòng tội lỗi
Nợ đời bao năm không dứt lối
Cùng đường phải tìm lối thoát thân
Loanh quanh lẫn quẩn lòng vòng
Gặp Từ Điển Vô Vi Cha đưa xuống
Nhận pháp lý , kho tàng chân lý

Nở nụ cười được tự cứu từ đây
Tiếc gì với duyên nghiệp mưa mây
Với sinh tử nối giòng thù hận
Thẳng một đường tâm tu bất tận
Quyết một lòng tìm lại cố hương
Nơi không có nỗi đoạn trường
Không sinh tử luân hồi khổ nhục
Tôi và Anh lại hòa chung nhịp điệu
Cùng hát cùng vui như đón xuân tươi
Điểm lành ân ban ta góp nhặt
Từ Quang tỏa sáng khắp muôn loài.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Linh Tinh Đoàn Mộng Điệp
Nam Cali 04- 11- 01