



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỀN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 312

ngày 24 tháng 6 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỀN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thân Thương

*Cùng chung gốc điện tịnh bình thanh
Quang chiếu nơi nơi tự chuyển thành
Thế giới đại đồng chung một mối
Cùng chung xây dựng trong thực hành*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 22/04/01 đến 28/04/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiêu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiêu hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Vui trong thanh tịnh là sao?
- 2) Muốn giúp người mà Trời không giúp thì sao?
- 3) Dương khí hóa nhiều có hại cho tâm thân hay không?
- 4) Nguyên lý của Trời Đất đều không thay đổi tại sao?
- 5) Nguyên lý tròn hay méo?
- 6) Tự nhiên và hồn nhiên nằm ở đâu?
- 7) Vạn linh sống chung có hữu ích gì không?

<p>1) Monaco, 22-04-2001 3: 15 AM</p> <p>Hỏi: Vui trong thanh tịnh là sao?</p> <p>Đáp: Thưa vui trong thanh tịnh là óc sáng tâm minh</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Óc sáng tâm minh hành trình rõ rệt Quí Trời tưởng Phật tiến nơi nơi Trí tuệ phân minh chuyển thức thời Thành tâm tu luyện hướng về Trời</i></p>	<p>2) Monaco, 23-04-2001 4: 20 AM</p> <p>Hỏi: Muốn giúp người mà Trời không giúp thì sao?</p> <p>Đáp: Thưa tâm muốn giúp người mà Trời không giúp thì phải chịu luật nhân quả</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Tu hành ỷ lại là việc không xong Cố gắng thực hành tâm tự tiến Thanh diệu Trời ban luồng điển chánh Hành thông tự đạt tự tham tòng</i></p>
<p>3) Monaco, 24-04-2001 4: 10 AM</p> <p>Hỏi: Dương khí hóa nhiều có hại cho tâm thân hay không?</p> <p>Đáp: Thưa dương khí hóa rất hữu ích cho tâm thân</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Dương khí thanh tịnh sớm đạt siêu Tâm thân thanh nhẹ quý thương nhiều Trí tâm giao cảm tâm tự giác Học hỏi không ngừng tự giác siêu</i></p>	<p>4) Monaco, 25-04-2001 8: 30 AM</p> <p>Hỏi: Nguyên lý của Trời Đất đều không thay đổi tại sao?</p> <p>Đáp: Thưa chơn lý là chơn lý lúc nào cũng không thay đổi</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Chơn lý trường tồn uyển chuyển thông Trường tồn bất diệt chẳng tréo tròn Qui nguyên giềng mối trong thanh tịnh Thức giác chính mình tự sửa mình</i></p>
<p>5) Monaco, 26-04-2001 2: 20 AM</p> <p>Hỏi: Nguyên lý tròn hay méo?</p> <p>Đáp: Thưa nguyên lý lúc nào cũng tròn</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Nguyên lý điển quang một vòng tròn Luân lưu mật thiết khắp lưu cùn Đường đời đường đạo đều thông tiến Giải tỏa phiền ưu tự sống cùn</i></p>	<p>6) Monaco, 27-04-2001 3: 30 AM</p> <p>Hỏi: Tự nhiên và hồn nhiên nằm ở đâu?</p> <p>Đáp: Thưa tự nhiên và hồn nhiên nằm ở chiều sâu</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Học hỏi không ngừng tự giác mau Qui nguyên giềng mối rõ đuôi đầu Giải tỏa uất khí đều thấu triệt Quán thông đời đạo rõ nhiệm mầu</i></p>
<p>7) Montréal, 28-04-2001 4: 00 AM</p> <p>Hỏi: Vạn linh sống chung có hữu ích gì không?</p> <p>đáp: Thưa vạn linh sống chung rất hữu ích</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Chung hợp tăng sáng trí cảm tình Duyên lành tái hợp tự giác minh Tình người quang chiếu trong quý tịnh Phân giải chung vui hợp chính mình</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

B T, ngày 22/9/2000

Thầy kính thương,

Hôm qua H đã gởi thơ cho Thầy. Bây giờ muối về Miền Tây cứu trợ phải bằng tàu. Các quốc lộ hướng về Long-xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp, Cần Thơ không còn chạy. Tuyến đường Miền Tây đã bị cấm.

Bức thư trước đây Thầy gởi cho con Thầy có nói về Ngươn Ba và Màn Ba. Thầy đã biết Việt Nam năm nay gặp đại nạn (phải đói nặng) khó mà cứu. Còn các sấm giảng cũng có nói rất rõ về Ngươn Ba và Màn Ba sắp tới. Thưa Việt nam năm nay cũng có lũ-lụt thật khủng khiếp Thầy ạ. Biết bao giờ cảnh lầm than này mới dứt ?

Thầy ơi ! Có thể nào Thầy xin Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ân giảm được không ? Chứ như thế này thì nhân sanh làm sao sống nổi, và 10 phần hết bảy thì mình sống cũng khổ lắm. Đêm nào Vô Vi chúng con cũng cầu cho vạn vật thái bình trước khi Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, và rồi đau khổ vẫn đau khổ, lầm than vẫn lầm than.

Còn nói về bệnh thì quá nhiều, ung thư đủ kiểu, ngày một thêm. H của Thầy muối khờ rồi nè. Con mong đừng có bệnh, thế mà bệnh càng ngày càng đông, thú thật Thầy nghe, nhiều lúc H muối trốn luôn. Nhưng người ta đau khổ con không nở buông bỏ vì vậy mà con phải dấn thân đến các người bệnh, lúc về thì hít thở chiếu minh để xả ra. Thầy thương con không ?

Buông ra một ngày thì con đi vùng sâu vùng xa để gặp quý vị neo đơn mà nhà nước không có phương cách giải quyết. Vô Vi phải tiến về các vùng đau khổ đó. Ngày nào cũng có người kêu đói, kêu đau vì vậy con chưa thể về Trời được. Ở đây mới có công việc làm phải không Thầy ? !!!

Nước Việt Nam ngày sau làm chủ 18 nước mà sao vẫn nạn tai hoài. Con có đi tham quan một số việc trong lúc ủi lạo và thấy một vài việc lạ. Một cái xác chết 30 năm hơn (gọi là xác rũ), nhưng không hôi, không thúi, không ruồi bu kiến bò. Trái lại tóc lúc chết hớt ngắn mà nay dài ra hơn vài tấc. Khi cậu H chết, gia đình mang chôn như bao nhiêu xác chết khác. Sau 3 ngày cậu báo mộng cho biết để mang cậu lên. Đào lên thì chân tay diệu nhiều, sau đó thì xác khô lại. Xác này được đặt trên 1 cành gát, áo quan không đậy nắp vẫn nắp bằng kiến.

Năm nay áo quan xác rũ bỗng đứng quay 45° tay mặt cách đây vài tháng. Người nhà có để ngay ngắn trở lại. Xong tối lại áo quan vẫn xoay 45° như cũ. H không hiểu về việc này nhiều, xin Thầy xem như thế nào ? H tin với mắt trí huệ, Thầy sẽ hiểu tận tường hơn. Bên này mọi người đang chờ một sự gì đó theo mệnh Trời.

Còn Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì vẫn hành và tiến. Điển quang rất quan trọng trong kỳ ba này nên không thể không hành. Năng hành thì năng đạt, năng tiến đến đường hướng thanh tịnh mở trí huệ. Xứ mạng của H phải quan sát hết mọi sự việc thì ngày sau H mới có thể làm việc được. Con có vẽ đa hệ quá xin Thầy đừng rầy. Có tu có chứng Vô Vi điểm truyền.

Trong một bức thơ nào đó, H có viết cho Thầy rằng: H làm việc tới rầm tháng chín thôi. Nhưng Thầy gởi tiền về nữa, H nghĩ là H phải tiếp tục làm nữa rồi. Lúc này mà H rút tay vào làm sao được khi tai nạn quá nhiều.

Thượng Đế ra bài, bây giờ H phải làm, không thể nghỉ được. Con trót hứa dưới chân Thầy thì phải làm. Thưa con rất vui vẻ trong việc Cứu Khổ Ban Vui này. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các bạn đạo đã dành cho con việc làm tốt.

Sau cùng con kính thăm và chúc Thầy cùng bà Tám và các bạn đạo Âu Á an lạc.

Kính thư,
H

=====
Atlantic City, ngày 10/10/2000

T H,

Thầy vui nhộn được thơ con đè ngày 22/9/2000 được biết nhiều chuyện lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào bị tổn thương rất nhiều. Bệnh hoạn triền miên xuất hiện, nghề thuốc bắc của con hâu như bó tay và chánh quyền cũng phải chịu luôn. Có sanh có diệt, luật Trời rõ rệt, không thể cứu và không thể cầu xin, chỉ nhìn mà ăn năn sám hối, hướng về thanh tịnh mà tu.

Còn về việc xác chết mà vẫn mềm dẻo là nhờ chôn nơi phần đất dưỡng thi, người đời hay mượn đó làm thiên cơ suy đoán sai lầm. Sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh là định luật cấu trúc bởi điện năng của Trời Đất, ăn năn và tu nhiều hơn thì mới thấy rõ nguyên lý của Trời Đất mà học. Chỉ cần niệm Phật thanh tịnh thì mới thấy rõ nguyên lý của Trời Đất mà học. Không nên xuất ngôn luận xét bừa bãi, tạo khổ cho tâm lân thân. Hướng về tự nhiên và hồn nhiên mà hành sự thì mọi thứ sẽ rõ rệt hơn. Quay 45° hay 90° cũng do điển năng của trời Đất xoay chuyển. Người tu không cần quan tâm đến, luật lệ của Trời Đất là sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Dù có rõ ràng trong giai đoạn này, cứu người là tùy duyên độ hành ; nếu việc không đến là không làm, việc có đến là có giúp thì hiệu năng mới có. Việc làm sẽ đến trong khả năng của người đạo, vậy con nên bình tâm lo tu là tốt.

Chúc con vui tiến.

Quí thương,

Lương Sĩ Hằng - Pháp danh Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG THẬP NIÊN 70

Tu không làm việc bố thí giả tạm ở thế gian

Họ bố thí, mình cũng bố thí, nhưng mà cái chuyện ở trong mình của mình, lục căn lục trần ở đây đang tu tập với mình: tâm, cang, tỳ, phế, thận mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo đang tu, và chúng sanh trong bản thể này mình chưa bố thí, mà mình lo cái chuyện đi bố thí thiền hạ, mình làm chuyện ngược đời, thành ra không có tiến, rồi đâm ra lường gạt lẫn nhau. Bữa nay tôi xách 100 bao gạo tôi cho, mai tôi phải nghĩ kiếm 100 bao tôi cho người khác nữa, thì tiền đâu tôi lấy 100 bao gạo? Tôi phải đem cái bộ óc, đem sự sáng suốt, tôi tìm, chặn đầu này, lấy đầu kia...

Chứ còn cái việc Trời Phật đã sắp đặt cho mọi người đều có thứ tự, mỗi người có một việc làm, người ăn xin cũng có việc làm, và nó có cái lộc hưởng của nó, từ bao nhiêu tới bao nhiêu có chừng hết thảy. Người thế gian họ nuôi cái con tim này rồi họ bày biểu cái chuyện trần tục, lấy địa thế của họ, cho cái khôn lanh giả tạo vây thôi. Còn chúng ta tu về phần hồn, không phải vậy, nên phục vụ lấy mình, nên khai thông lấy mình và dùi dắt lục căn lục trần ở trong cơ thể, độ cho chúng sanh từ nhiều kiếp mà chúng đã lẩn quẩn bên chúng ta, thì chúng ta phải truyền bá. Khi mà ta học được Phật Pháp thì truyền cho tất cả ở trong cơ thể nữa, từ cái trước nó biến thành cái thanh, từ cái thanh nó đi tới cực thanh, cực tịnh, đó mới nhập vô Phật Môn được, sau này cùng đi tu chứ không có độc tài, nói hồn tu rồi bỏ vía không tu, hồn vía cũng được tu, lục căn lục trần cũng phải do sự điêu luyện của mình dạy dỗ cho chúng nó tu

THƠ

Hoa pháp

Hoa nào cho em hôm nay
 Chia tay Ta vẫn còn say ý tình
 Em ơi Nhật Nguyệt chứng minh
 Đôi ta giáng thế hành trình Trời ban
 Phân ly từ độ mươi phương
 Vàng lên mây ráng em đan áo trời
 Nhân duyên se sợi tơ cười
 Trần gian tiếng khóc chào đời vang ra
 Em ơi ! Áo đã thành da
 Thân vàng khắng khít hồn Ta ý Mình
 Thương em biết mấy công trình
 Trong ta em thật ĐIỂN HÌNH Yêu thương
 Có tình yêu nào không trải gian nan ?
 Có khổ đau nào không rời nước mắt ?
 Lời thơ ta viết cho em vẫn là nhận thức
 THÔNG . . . THƯỜNG . . . Chấn động NAM MÔ
 Nhắc em minh triết DI ĐÀ
 Hỡi người em bé nhỏ NGÂY . . . Thơ
 Cùng ta giáng thế học làm thơ nhắc Đời
 Em ơi ! Mấy độ luân hồi
 Tình tràn sống động vẫn ngời hương yêu
 Hạnh hoa ta vẫn nâng niu
 Cài trên áo trắng em yêu lòng trời
 Dù cho đâu bể đổi dời
 Trong Ta em vẫn rạng ngời sáng gương
 Ối em lái mũi khéo khôn
 Chịu sào Ta đẩy thuyền nương hướng trời
 Một giòng sông bạc thuyền VUI
 Nỗi sầu NGƯU - CHỨC vỡ rồi mộng Tâm
 Hoa nào cho em QUAN . . . ÂM
 Trọc đầu Ô thước có Thông . . . Cảm tình
 Em ơi ! Vũ trụ chuyển mình
 Cản khôn bỗng động cơ hình mưa Ngâu
 Hôm nay THƠ . . . MỘNG thấy nhau
 Gửi em HOA PHÁP Tâm đầu . . . ý hương
 Hết rồi chấp trước đo lường
 Đôi ta MỎ TRÍ Đạo đường tiến tu

Vân Sơn (Troyes - France)

Chuối

Chuối mùa Đông . . . Ai đơm Hoa ?
 Thắm tình máu chảy mặn mà về tim
 Chuối xinh chuối đẹp vì duyên
 Chuối thanh chuối tịnh trau chuyên Đạo Đời
 Lá xanh phụng kính tình người
 Tím hoa thần tử đỏ ngồi nhớ thương
 Quả vàng , ruột trắng nhuận trường
 Chuối Thân ngay thẳng cang thường chẳng
 nghiêng
 Chuối Đông Hoa , chuối thượng ngươn
 Đã lâu xa cách mươi phương nhớ về
 Chuối non chuối nước hẹn thề
 Hương Tâm máu vẫn chảy về sắt son
 Chuối Trời , chuối Đất ví von
 LÔI ÂM động vẫn êm đềm nắng che
 Có ai ăn chuối mà nghe
 MÌNH VÀNG ; RUỘT TRẮNG ; CAN QUÀ ĐẠO
 ĐƯỜNG . . .
 Có ai góp gió ngàn phương
 Gom tình chuối mộng bình thường đón Xuân
 Có ai trồng chuối . . . THÂN . . . TÂM . . .
 Mà xem HOA chuối mấy tầng PHÁP trao
 Có ai khác giọt máu đào
 Không chung nguồn cội thấp cao Lòng Trời ?
 Mẹ ơi ! Cửu khiếu Đạo mùi
 Chín từng hương chuối duyên đời Thức Tâm
 Thương Cha nhớ Mẹ con tầm
 Tình Cha , tình Mẹ thâm Tâm cảm Hòa . . .
 Ô Kia ! Chuối lại nở hoa
 Nguồn Vui . . . TIẾP DÃN . . . Cười ra lệ mừng !
 Chấp tay hướng lạy cửu trùng
 Đạo không mùi vẫn chín từng : HỒN . . . Say !!!

Vân Sơn (Troyes - France)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp như sau :

	Currency	\$US
La Vi Khon (AB)	500	322.58
Minh LA (CA)	50	50
2 BD TD Thien Thuc (Luu D Tran)	500	
BD Calgary:		
Nguyen Van Man	20	12.90
Nguyen Chi Nghia	50	32.26
Ngo Ngoc Chau	50	32.26
Tran Ut (AB)	80	51.61
Huynh van Khanh (Hi)		100
Tam Phan (TX)		100
BD Germany	2600DM	1181.82
Nguyen Kim Thien Huong (Wa)		20
An Danh Santa Clara (Ca)		600
Mai T. Nguyen (NV)		300
Mai Tran (ON)	300	188.68
2 BD TD Thie^n Thu+c		500
Nguyen Thi Hien (CA)		100
Tran Van Thoa (OR)		100
Huynh Thi Tam (MA)		100
Kim Hoa (Perth-Australia)	200AUS\$	102.72
Nguyen Ho Minh (TD Tu Thong)		100
Lai T. N. (Calgary)	150	94.94
1 ban da.o Boston		150
Bui Thi Lie^n (CA)	100	63.29
Minh LA (CA)		50

Còn trong quỹ đến ngày 17 tháng 06 – 2001 : - 1003 \$US

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiêng thốn, cứu lụt v.v.. do Đức Thầy cho biết.

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàng tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : tel :514-362 0259 – fax: 514-362 8036 – email : aphancao@videotron.ca

Kính Thư
Phan Cao Thăng
 HAHV Canada
 2922 Joliceour St.
 Montreal – Quebec – H4E 1Z3 - Canada