



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : [Điện thư :](mailto:aphancao@videotron.ca)
aphancao@videotron.ca
WEB: [WEB: WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 313

ngày 1 tháng 7 năm 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Một Chiều

*Một chiều tiến hóa không ngăn cản
Khai thông trí tuệ tự thức làm
Đồng hành chung hợp cùng chung tiến
Trật tự qui nguyên diệt lòng tham*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 29/04/01 đến 05/05/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Làm người gặp nhau lại vui mừng tại sao?
- 2) Tâm thức buồn rầu do đâu hình thành?
- 3) Thiên ý nằm ở đâu?
- 4) Người tu cần nhiều loạn tình thế chung hay không?
- 5) Nơi nào có ánh sáng là có Thượng Đế phải không?
- 6) Thương tình xuất phát từ đâu?
- 7) Thiên ý chuyển bằng cách nào?

<p>1) Montréal, 29-04-2001 3: 20 AM <i>Hỏi: Làm người gặp nhau lại vui mừng tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa đồng tu gặp nhau hơn người thân</p> <p>Kệ: <i>Duyên may tái hợp quý thương hành Tái hợp phân minh trước với thanh Người người chung hợp thành một mối Quý tướng Trời cao tự hướng thanh</i></p>	<p>2) Montréal, 30-04-2001 7: 35 AM <i>Hỏi: Tâm thức buồn rầu do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm thức mất quân bình hạ từng công tác nhìn cảnh vật không vui</p> <p>Kệ: <i>Mất quân bình đảo lộn thân tâm Tu luyện thành tâm tự tiến tâm Giải tỏa uất khí trí tâm giác Tâm đường nhận bữa tiến âm thâm</i></p>
<p>3) Montréal, 01-05-2001 <i>Hỏi: Thiên ý nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa thiên ý nằm ở trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ</p> <p>Kệ: <i>Thiền lành thanh tịnh ở bên trên Bất diệt vô sanh rất vững bền Thanh diệu diệu thanh cùng tiến bước Thanh nhẹ vô sanh thấu đạo nền</i></p>	<p>4) Montréal, 02-05-2001 7: 30 AM <i>Hỏi: Người tu cần nhiều loạn tình thế chung hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu thiên cần sự ổn định và thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Thực hành thanh tịnh sáng trí thêm Thực hành khai tịnh sống đêm đêm Tự tu tự tiến không phiền lụy Tâm thức tự tu uyển chuyển tùy</i></p>
<p>5) Montréal, 03-05-2001 2: 30 AM <i>Hỏi: Nơi nào có ánh sáng là có Thượng Đế phải không?</i></p> <p>Đáp: Thừa nơi nào có ánh sáng là có sự quang chiếu của Thượng Đế</p> <p>Kệ: <i>Thanh quang quang chiếu khắp nơi nơi Quang chiếu thâm sâu chiếu bởi Trời Màu sắc rõ ràng chung một mối Thanh quang êm diệu sáng không lời</i></p>	<p>6) Montréal, 04-05-2001 4: 20 AM <i>Hỏi: Thương tình xuất phát từ đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa thương tình xuất phát từ trong tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ: <i>Nhơn tình sanh tử vẫn giao duyên Thế thái nhơn tình vẫn đảo điên Trong sanh có diệt qui giềng mối Về không tự thức khắp các miền</i></p>
<p>7) Montréal, 05-05-2001 10: 30 AM <i>Hỏi: Thiên ý chuyển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa thiên ý chuyển bằng cách không ngờ trước được</p> <p>Kệ: <i>Thanh tịnh chuyển hóa tâm trí hòa Quang minh quang chiếu khai tâm qua Chính mình tự thức duyên Trời độ Thức giác bình tâm tự bước qua</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Cháu tu theo Pháp lý vô Vi từ năm 1980 đến nay không hề có một ấn chứng nào. Bỗng nhiên, suốt bốn ngày nay có một giọng nói phát ra từ thình không mà cháu cảm nhận được từ đỉnh đầu xưng là Đức Kim Thân Cha trực tiếp giảng đạo. Mới ban đầu, cháu tưởng đây là một sự giả danh thông thường và niệm Phật không nghe. Nhưng Vị này chứng tỏ một uy lực tuyệt đối khiến cháu không nghe cũng không được. Cháu bèn thử thách Vị ấy về những câu hỏi về đời lẩn đạo và được nghe những câu trả lời vô cùng siêu diệu khiến cháu rất đỗi ngạc. Nhưng đến hôm nay thì giọng nói ấy ra lệnh cho cháu làm việc này việc nọ. Cháu không tin thì Vị ấy ra lệnh cho cháu xin Thầy Tám xác nhận Nhưng hôm nay thì lai khác, Vị ấy lại ra lệnh cho cháu gửi thư xin xác nhận một lần nữa mà cháu không cưỡng lại được.

Cháu nhận thức rõ chuyện này rất nghiêm trọng vì thông thường các phần điển có thể giả danh Tiên Phật nhưng không ai dám giả danh Đức Ngọc Đế nếu Ngài không cho phép.
Xin cô chú giúp dìm và kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, tu hành tinh tấn
Trân kính,
CBU

=====
Monaco, ngày 05/04/2001

B U,

Thầy vui nhận được điện thư con đề ngày 02/04/2001 được biết con hợp duyên với thiêng liêng xưng danh là Thượng Đế và bắt buộc con phải nghe theo. Nếu thật và hợp duyên với con thì con nên tiếp tục học thêm.

Còn về người tu Vô Vi thì tự tu tự tiến, không nên ỷ lại vào bất cứ luồng điển nào giáng xuống, danh là danh giả, đàng là đàng tu, cần thực hành đứng đắn.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG TRONG THẬP NIÊN 70

Thiền Triền Miên

Tu mà phải ý thức, phải sửa tâm sửa tánh, cái đó quan trọng, Chứ tu mà nói “tôi tới giờ ngồi thiền hai ba tiếng”, không có ăn chung gì đâu. Ở trong này tâm tánh không chịu sửa, ý chí không có gom để tiến giải lên trên và không hiểu nguyên năng của mọi sự việc thì có ngồi một ngày cũng như cục đá mà thôi, nó không có tiến hóa nổi.

Bởi vì chúng ta tu, tại sao chúng ta kèm bắt nó ngồi đó để thiền? Ngồi đó là để từ cái trước lọc tới cái thanh, mà khi đạt tới cái thanh rồi thì cái thanh phải chuyển hóa làm việc để cứu rồi cái trước tiến tới cái thanh nữa, nó nhiều công chuyện lắm. Cho nên khi mà người ta thiền rồi, rõ rồi, hiểu rồi thì cái thiền đối với người ta không phải ngồi thiền. Đứng thiền, nói thiền, nghe cũng thiền. Cho nên người ta hỏi, mình phải trả lời sáng suốt. Trong lúc ăn mình cũng thiền. Lúc ăn mình thấy rõ từng hạt gạo, mình thấy rõ, thực phẩm này kia nọ cũng thấy rõ, chuyển hóa mình thấy rõ. Tất cả đều là điển. Đó, chúng

ta đi đứng nằm ngồi đều ở trong thiền triền miên. Cái lúc đó không phải có ngồi mới là thiền. Học tới như vậy đó, chớ không phải nói tôi ngồi. Ngồi, đó là sơ đẳng thôi. Đi tới trung đẳng là sửa tâm sửa tánh, rồi tới thượng đẳng nghĩa là triền miên, không có giờ nào không thiền, thành ra không cần thiền nữa. Lúc đó người ta không cần ngồi nữa nhưng mà người ta thiền, trí tuệ vẫn thông minh và vẫn thấy rõ chân lý. Bất cứ nghịch cảnh nào đưa đến người ta chấp nhận và thấy rõ chân lý, thấy tình thương của Trời Phật đưa đến cho họ và họ sẽ tiến hóa thì họ đâu có ngán bất cứ cái gì khó khăn. Nhưng mà tình thương và đạo đức của họ và cái sáng suốt thanh điển của họ hóa giải bớt phần ô trược của càn khôn vũ trụ cũng như trong tiểu thiên địa họ. Họ đã đóng góp nhưng mà không có tính toán, thấy không? Người tu có giá trị ở chỗ đó.

THỜ

TU LÂU THÀNH PHẬT	BẠC HIỀN NGU
<p>Ngày đêm lạy Phật tụng kinh tu Toa thuốc Phật cho cứu khổ ngu Thường Chuyển Pháp Luân người mê ngủ Đọc toa thuốc mãi mắt đuôi mù Thiền Ca ngồi tịnh soi hồn sáng Coi bản đồ rồi phải công phu Khử trược lưu thanh nhờ hít thở Tu lâu đi được hết mù ngu</p> <p style="text-align: center;">Hoàng Tựu T/Đ Củ Chi 07/05/01</p>	<p>Ngày đêm cương quyết thực hành tu Niệm Phật ngồi thiền diệt khổ ngu Thường Chuyển Pháp Luân thanh lọc xác Soi Hồn tinh tấn giải tâm mù Phước nhiều do biết bồi công quả Đức trọng nhờ bền vững công phu Tu chẳng tính ngày, không nệ khó Kiên trì , nhẫn nhục đạt hiền ngu</p> <p style="text-align: center;">Thiền Tâm TĐ Phú Nhuận 11/05/01</p>

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin toàn thể B/D hướng tâm cho Cụ Bà Trần Thị Phúc, thất lạc tại San Jose ngày June 26, 2001 , thọ 88 tuổi, là thân mẫu của anh Trần Mạnh Ái.
Xin thành thật cảm ơn các B/D.

Hội Ái Hữu Vô Vi North-California-USA

oooooooo