



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 333

ngày 18 tháng 11 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hỗn Láo

*Hỗn láo hại mình tâm rối loạn
Hẹp hòi ác ý khó tâm an
Thực hành giải tiến tâm không, đạt
Trí tuệ dồi dào tự cảm an*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/09/01 đến 22/09/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thương tình sẽ xuất hiện từ đâu?
- 2) Ánh sáng từ bi là sáng cách nào?
- 3) Luật nhân quả đã qua rồi thì sao?
- 4) Làm người hay bị nóng nảy quyết định làm tại sao?
- 5) Sự kích động và phản động có hữu ích gì?
- 6) Sự quyết ác hại có đạt không?
- 7) Định luật siêu nhiên là gì?

<p>1) Atlantic city, 16-09-2001 8 :35 AM <i>Hỏi : Thương tình sẽ xuất hiện từ đâu?</i> Đáp : Thừa thương tình sẽ xuất hiện khi bị cảm động</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Tình thương nguyên lý tự dâng trào Cảm thức Trời cao nguyện khổ trao Giải chấp phá mê tự bước vào Cần khôn vũ trụ hợp trăng sao</i></p>	<p>2) Atlantic city, 17-09-01 7 : 15 AM <i>Hỏi : Ánh sáng từ bi là sáng cách nào?</i> Đáp : Thừa ánh sáng từ bi là sáng trong thanh tịnh</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Quân bình thanh tịnh ánh hào quang Giải tỏa phiền ưu tự phát quang Trí tuệ quân bình tăng sáng suốt Thành tâm xây dựng tự tâm an</i></p>
<p>3) Atlantic city, 18-09-2001 10 : 10 AM <i>Hỏi : Luật nhân quả đã qua rồi thì sao?</i> Đáp : Thừa luật nhân quả đã qua rồi thì lại có cơ hội sắp xếp trong nền tảng trật tự</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thiếu trí phân tâm lại khó mong Phá hoại cuộc sống ý phập phồng Hồn nhiên dứt khoát trong lý trí Thành tâm cầu nguyện giải ngoài trong</i></p>	<p>4) Atlantic city, 19-09-2001 7 : 45 AM <i>Hỏi : Làm người hay bị nóng nảy quyết định lầm tại sao?</i> Đáp : Thừa làm người thường hay nóng nảy quyết định sai lầm vì tưởng lầm là mình đầy đủ khả năng, nhưng không hiểu được luật nhân quả của chính mình</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Trải qua thử thách tự tâm mình Thử thách liên hồi gieo ác ý Chiến đấu không thành tự giác mình Từ bi cảm động hiện hành trình</i></p>
<p>5) Atlantic city, 20-09-2001 2 : 15 AM <i>Hỏi : Sự kích động và phản động có hữu ích gì?</i> Đáp : Thừa sự kích động và phản động sẽ thấy rõ luật nhân quả và tự gánh chịu mà thôi</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Kích động nhiều chiều tăng ý thức Dở hay cũng phải qui đường lối Nguyên lai bốn tánh không gieo trồng Ý thức mình sai tự thức trông</i></p>	<p>6) Atlantic city, 21-09-2001 5 : 45 AM <i>Hỏi : Sự quyết ác hại có đạt không?</i> Đáp : Thừa sự ác hại sẽ bị cản trở rất khó thành công, luật nhân quả không cho phép</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Lòng từ bi vắng đều không thông Giết hại như sinh xây ác ý Trở ngại vô cùng khó cảm thông Thực hành nhịn nhục gỡ tơ lòng</i></p>
<p>7) Atlantic city, 22-09-2001 9 : 30 AM <i>Hỏi : Định luật siêu nhiên là gì?</i> Đáp : Thừa định luật siêu nhiên là từ không giới hình thành</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Siêu nhiên cấu trúc từ cao tầng Giáng độ như gian tạo nghĩa ân Hiểu biết chính mình không lối thoát Bình tâm học hỏi chuyển thân tâm</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

L T, ngày 15/6/2000

Kính thưa Ba,

Con nghe các anh chi, gọi Thầy bằng Ba, con thích lắm. Nên lâu nay con ráng cạo tâm, nay con mới cạo đầu. Kính xin Thầy cho phép con được gọi Thầy bằng Ba.

Từ khi nhận được thư Ba đến nay, con luôn làm theo lời Ba chỉ dạy. Song Ba cũng thừa biết những khó khăn mà con đang gặp, những khó khăn này không thuộc về con !

Con nghe mấy chị qua gặp Ba, con ước lắm, ước gì con có được điểm phúc đó. Con cũng biết Ba đang xây dựng Thiền Viện ... con thích trồng trọt lắm, đu đủ con bữa nay ra hoa, nhàu cũng sắp kết quả, rau đậu trong vườn mùa mưa này thừa ăn. Con đang trồng tiêu và cây ăn quả đủ loại khắp vườn. Con cũng làm được những công việc nhỏ. Song con còn yếu lắm. Kính xin Ba xót thương cho đứa con khờ mà cho con cơ hội được sống gần Ba và các anh chị có sẵn từ tâm.

Rất mong được gặp Ba bằng xác thân này. Kính lạy Ba cho con được toại nguyện.

Con,
VH

Montreal, ngày 29/8/2000

VH,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/6/2000 được biết con muốn gọi Thầy bằng Ba. Ba và Thầy cũng một thứ mà thôi, kính trọng lo tu tiến là cần thiết. Thầy lúc nào cũng yêu chuộng tự do, muốn kêu Thầy bằng Ba hay bằng thầy cũng được. Vị trí của Tình Thương là không có giai cấp, lúc nào cũng vui học và tiến.

Nhiều người gặp Thầy lại vui, xa Thầy lại buồn, đó là tâm thức chưa quân bình. Sự có có không không là xây dựng cho con người dùng Dũng Chí tu tiến, chứ không còn tui hận nữa. Con có duyên được trồng cây ăn trái càng thấy rõ tình thương của Trời Đất xây dựng bằng điển năng dũng chí thặng hoa, không ngừng nghỉ. Khi phải đặt vấn đề muốn là rất khó tu, lòng tham chưa dứt khoát, chuyện có có không không là của Trời Đất sắp đặt để giáo dục người tu tỉnh thức và dứt khoát. Chúc con vui tiến.

*Quý thương,
Lương sĩ Hằng – Vĩ Kiên*

PHÓNG SỰ

THƯƠNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TÂY

Sau cơn lụt thế kỷ hoành hành dữ dội năm 2000 tại đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đã cướp đi trên 300 mạng người, đến đầu tháng 7 năm 2001, cơn lụt lại trở về, được biết đến ngày 20/10/2001 thì số người chết lên đến 245 người. Người dân miền Tây phải gánh chịu nỗi bất hạnh này, thật vô cùng đau xót !

Cảm thông trước nỗi khổ này, đoàn cứu trợ chúng tôi gồm 12 người kết hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Tiền Giang đã lên đường đi cứu trợ nhiều đợt.

Ngày 9/9/2001

Tại Huyện Cái Bè, Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang có trên 200 hộ bị lốc xoáy làm sập nhà. Trong số này có 56 hộ nghèo, khó khăn, bị sập hoàn toàn 100% :

- Xã Mỹ Thạnh Bắc : 7 hộ
- Xã Mỹ Trinh : 26 hộ
- Xã Hội Cư : 12 hộ
- Xã Bà Tồn : 11 hộ

Đoàn của chúng tôi đã tặng cho mỗi hộ 100.000 đồng Việt Nam và mùng, mền, thuốc men, ... trị giá khoảng 150.000 đồng Việt Nam cho mỗi phần quà.

Bà con tại một xã thuộc huyện Cái Bè cho chúng tôi biết có 2 hoàn cảnh nghèo, cô đơn:

- Một bà cụ 66 tuổi sống một mình bị lốc xoáy sập nhà nhưng chưa có đoàn cứu trợ nào đến giúp đỡ và nhà chưa được dựng lại
- Một trường hợp thương tâm khác như sau : vào lúc 9 giờ đêm, người anh đi giăng câu, hay tin nhà bị lốc xoáy sập thì vội chạy về, vướng phải giây điện bị giật chết, người em thấy vậy lấy cây khều cũng bị giật văng ra bất tỉnh, nhưng may mắn được bà con cứu sống.

Ngày 7/10/2001

Đoàn của chúng tôi phối hợp cùng đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do cô LTPDung làm trưởng nhóm tiếp tục lên đường đi cứu trợ cho 3 xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang. Đồng bào ở đây sống rất khó khăn bởi lẽ đất bị nhiễm phèn, mùa màng thất bát, nước ngọt không đủ dùng, thuốc men thiếu thốn, chưa có điện để thắp sáng.

Chúng tôi khởi hành vào lúc 5 giờ sáng đến Hội Phụ Nữ Huyện và nhờ nhóm của anh Bảy Sương ở Nhị Bình và chị Đinh ở Hội Phụ Nữ Xã Long Định giúp chuyển hàng cứu trợ vào bến đò, chia làm 2 chiếc để đi vào 4 điểm cứu trợ cho 258 hộ:

- Xã Thạnh Mỹ : 78 hộ
- Xã Thạnh Tân : 80 hộ
- Xã Thạnh Hòa : 50 hộ

- Kinh Bắc Đông : 50 hộ

Quà tặng cho mỗi hộ gồm có : gạo, mì ăn liền, thuốc men, ... trị giá khoảng 100.000 đồng Việt Nam. Chúng tôi rất thương tâm khi nhìn thấy bà con nơi đây sống trong những căn chòi lá nhỏ, xiêu vẹo, nước ngập nửa nhà.

Bà con ở tỉnh Long An phải dời đi cất chòi ở tạm trên bờ đê. Được biết vì bị ngập lụt, mưa gió lâu ngày, họ đã bị bệnh rất nhiều : cảm cúm, trẻ em bị nóng sốt, ho, sổ mũi, ... thuốc men rất thiếu thốn. Thấy đoàn chúng tôi đến, họ thật vui mừng, cho biết đây là đoàn đầu tiên đến giúp đỡ cho họ. Lúc quay về, chúng tôi tiếp tục tặng quà đột xuất cho một số đồng bào nghèo ở ven kinh. Nhưng lúc đó, nhiều đám mây đen và các trận gió dữ dội kéo đến, rồi những cơn mưa lớn ào ạt ập xuống. Nhưng trước hoàn cảnh quá thương tâm, chúng tôi không ngại mưa gió vẫn tiếp tục phát hết quà trên ghe cho bà con nghèo. Để nung đúc tinh thần cho anh em trong đoàn, anh trưởng nhóm tặng cho chúng tôi bài thơ :

Biển nước mênh mông khắp đất trời
Miền tây dân chúng quá chơi vơi
Huynh đệ chung tàu cùng hợp sức
Cứu người thoát khổ các bạn ơi !

Ngày 14/10/2001

Đây là lần thứ ba của đoàn, theo lời mời của anh Thanh và anh Sáu Tý ở Long An. Các anh này là cư sĩ lâu năm trường chay. Phối hợp cùng đoàn từ thiện này, chúng tôi khởi hành tại Mỹ Tho từ lúc 5 giờ sáng đến Long An nhận thêm hàng cứu trợ và tiếp tục lên đường đến Bến Kè để chuyển hàng cứu trợ xuống đò lớn. Trên đường đi, anh Thanh (đại diện cho đoàn Long An) đã ghé vào nhà quen mượn thêm một chiếc đò nhỏ để chúng tôi có thể chuyển quà đến tận tay cho những hộ nằm trong sâu mà đò lớn không thể đến được.

Trên đường đi vào xã Thủy Đông, huyện Thạch Hòa, tỉnh Long An, dọc theo hai bờ đê cao, chúng tôi nhìn thấy nhiều căn chòi dựng tạm mái lợp bằng những tấm chiếu, tấm mủ, bao đựng xi-măng, ... Có những hộ chỉ toàn mấy em bé và các cụ già.

Đoàn chúng tôi định dừng lại tặng quà nhưng anh Thanh có ý kiến: "Đến vào xã Thủy Đông tặng quà trước rồi còn bao nhiêu sẽ trở ra tặng cho bà con nghèo ở đây".

Vào đến xã Thủy Đông chúng tôi cấp phát cho 95 hộ nghèo. Nơi đây có một điều làm chúng tôi ngạc nhiên mà từ trước đến nay ít gặp : vì là vùng sâu thuộc vùng kinh tế mới hoa màu không thể trồng được , chỉ trồng cây bàng và cây tràm vì nước nhiễm phèn nặng, đáng lẽ họ phải sống nhờ vào chăn nuôi, chài lưới, thế mà rất nhiều gia đình ăn chay trường. Nhiều người trong chúng tôi thật chẳng ngờ, nhất là khi tặng cho một em bé gói mì gà thì em nói : " Cháu ăn không được ". Chúng tôi hỏi thì mới biết là em bé này đã ăn chay từ trong bụng mẹ. Chúng tôi phỏng vấn thì có cháu kể lại rằng năm rồi nước ngập lụt, gia đình không có gì ăn nên đã chặt cây đu đủ đập giập, kho ăn, sống qua ngày. Toàn xã Thủy Đông nước ngập sâu từ nửa nhà trở lên, có nhiều hộ phải bỏ đi nơi khác để tìm kế sinh nhai.

Sau khi cấp phát quà cho xã Thủy Đông, chúng tôi còn lại 40 phần quà chuyển qua chiếc đò máy nhỏ để tiếp tục cấp phát cho những hộ nghèo đã gặp trên đường đi. Chúng tôi đã gặp quá nhiều hộ

nghèo vô cùng khó khăn, họ chỉ dựng cây nhỏ làm chòi tạm, trống trước trống sau. Chúng tôi ghé lại nhiều căn chòi thấy chỉ một ông cụ hoặc bà cụ sống cô đơn và có chòi chỉ có bà mẹ và ba bốn đứa con nhỏ. Sau đó chúng tôi gặp một căn chòi có một bà lão áo rách tả tơi, chồng đi cắt bìa mướn bị đứt chân không đi lại được bà phải lo chăm sóc, hoàn cảnh thật bi đát, chúng tôi đã tặng quà và gửi thêm tiền. Chúng tôi cũng gặp một ông cụ ngoài 70 tuổi nhà bị ngập sâu sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, vợ ông thì bị bệnh liệt bán thân phải nằm một chỗ từ 10 năm nay, hộ ông chỉ có hai vợ chồng, ông phải chăm sóc cho bà vợ đáng thương, chúng tôi tặng quà và gửi thêm 100.000 đồng Việt Nam.

Vì phần quà của đoàn có giới hạn, chúng tôi không thể giải quyết hết được tất cả những khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng bị ngập lụt. Quá nhiều hoàn cảnh thương tâm đau xót nhưng chúng tôi chỉ kể vài trường hợp để quý bạn hiểu được phần nào nỗi đau khổ của người dân ở vùng bị ngập lụt:

- Chung quanh chỉ là nước
- Bầu trời thật ảm đạm.
- Cảnh vật tiêu điều.

Vào ngày 20/10/2001 Đài Khí Tượng Thủy Văn cho biết ngập lụt đã dâng cao, diễn biến hết sức phức tạp ở các tỉnh : Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho nhiều chuyến đi cứu trợ sắp tới.

Thuyền từ tận độ khắp nơi nơi
Chia sẻ tình thương đến mọi người
Cùng nhau giúp đỡ nơi vùng lũ
Kẻ của, người công, hợp ý Trời
Cứu khổ ban vui gương Bồ Tát
Hạnh đức dồi trau sống hợp thời

Kính chúc quý bạn thân tâm thường an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình.

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 10 năm 2001
TM Đoàn Từ Thiện
C P C

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận từ đại hội hay thư từ như sau :

	Currency	\$US
Phan Ba Ta^m & Bui Ngoc Long & Nguyen Thi Hue		160.00
Vo Danh (USA)		200.00
Minh La (CA)		50.00
Lam V. Mung (TX)		1000.00
VoVi Friendship Ass. Hawai		284.00
Thie^ n Thu+'c		500.00
BingKy (CA)		200.00
Au Cam Hong (MTL)	600	394.74
Ho Thanh Hoang (MTL)	200	131.58

Ba` Tu+ (Pha'p)			100	65.79
Luu D Tran (CA)				500.00
VoVi Friendship Ass. Hawai				900.00
Truong B Ngoc (CA) qua tha^ y				2000.00
Check tha^ y ddu+a la.l from TX 2001/08/30				1000.00
Trinh Ngoc Van (MTL)			1000	645.16
Hien Truong (CA)				100.00
Nguyen Kim Thien Huong (New Castle)				20.00
TD Thien Thuc				500.00
Nguyen Nhu Hoang (CA)				100.00
George Nguyen (TX)				500.00
Bui Thi Lien (CA)				100.00
Truong B Ngoc (CA) qua tha^ y				300.00
Lai T Nguyen (VA) qua Tha^ y				500.00
Ton Nu Luong Thu (CA)				400.00
Nguyen Thi Nhi				150.00
Le Thi Be Em (MTL)			100	63.29
Lai Phi Ni			100	63.29
Le minh Tien (AB)			100	63.29
Ut Tran (Calgary)				500.00
Nguyen Thi Triem (TX)				100.00
Porter Kim Ann (CA)				200.00
Tran Bach Lien (Wa)				50.00
Lai Ngoc Tam (Calgary)			200	126.58
Nguyen Huu Trinh (Australia)			100\$A	51.81
Tran Dai Luong (PA)				200.00
Hoang Duc Tai (PA)				100.00
Nguyen Thi Triem (Tx)				200.00
Luu Vo Anh Duy (Australia)			200\$A	103.63
Vo Van Tam - My~ Ti'n (Australia)			500\$A	259.07
Lieu Wan (Melbourne)			300\$A	155.44
Do Thi Duong Ca^m (Melbourne)			100\$A	51.81
Vu Thi To Oanh (Melbourne)			100\$A	51.81
Tran Van Ut (NJ)				100.00
Hoang Tam (San Jose)				500.00
BD Los A^?n Danh				100.00
BD TD Bruxelles				300.00
Au Thi Phuong				200.00
Nguyen Phong Luu & Ca'c con				400.00
To Thi Bich				20.00
Kim Anh, Viet (Portland OR)				400.00
Vu~ (Portland OR)				100.00
Bui Thi Ty				100.00
Thuong Dang (WA)				400.00
Le Thi Hon				40.00
BD TD Thien Thuc				20.00
Lao Chao Sin Tao (Hawai)				300.00
Tran Hai Ta^n				300.00
Quoc Cuong Hoa Mai Ca^?m Tu'				100.00
Bui Ngoc Long Nguyen Thi Hue Phan Ba Tam				100.00
Vo Gam (San Jose)				500.00
Tha^ y ddu+a la.l				470.00
Em Hoa`l Nhan (Australia)			200\$A	103.63
Nguyen Thi Cam Binh (San Jose)				50.00
Le Thi Det (Australia)			500\$A	259.07

Tran Kim Anh (Australia)			140\$A	72.54
BD Germany (khong bie^t Te^n)			460DM	207.74
BD Germany go^`m:				
Dang Dinh Thang			720DM	325.15
Dinh xuan Phuong			18DM	8.13
Doan hai yen			18DM	8.13
Nguyen GYang Thanh			18DM	8.13
BD vo danh			26.8DM	12.10
Nguyen Van Nam			50DM	22.58
Do Dan tu			15DM	6.77
Ly Thi HTe			15DM	6.77
Huynh Lam			15DM	6.77
GD Van Thanh Van			100DM	45.16
GD Nguyen Manh Tung			100DM	45.16
Huynh Nam Cai & Kieu Tram			50DM	22.58
GD Le Dang Thai			50DM	22.58
Tran Thuy Tien			204.2DM	92.13
Bui Cong (Calgary)			200	128.21
Nguyen Thi Hien (CA)				200.00
Don Huynh (TX)				100.00
Hoang Hong (VA)				300.00
Vo Danh SantaClara (CA)				300.00
Vo Quang (MD)				100.00
Ton Ba (FL)				150.00

Còn trong quỹ đến ngày 14 tháng 11 – 2001 : 8396.92

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v.. do Đức Thầy cho biết

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Kính Thư

Phan Cao Thăng

HAHVV Canada

2922 Jolicoeur St.

Montreal – Quebec – H4E 1Z3 - Canada

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

- 1) Kính xin toàn thể B/D hướng tâm cầu nguyện cho Bà Nguyễn Thị Hương, là chị của b/d Nguyễn On. Mất tại San Jose ngày Nov 08,2001. Hưởng thọ 68 tuổi. Xin thành thật cảm ơn các B/D.
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California-USA."
- 2) Xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Bà Quách thi Choi, sinh năm Canh Thìn 1920, là thân mẫu của Bạn đạo Nguyễn thị Bích và nhạc mẫu của Bạn đạo Võ Hiếu Liêm, Đức Quốc, đã từ trần ngày 04.11. (nhằm ngày 19.9 âm lịch) tại Châu Đốc, Việt Nam, sớm được siêu thoát. Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc thành thật chia buồn cùng gia đình Anh,Chị Võ Hiếu Liêm.

3) Xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Trương văn Mẫn, mất ngày 13/11/2001 lúc giờ sáng, tại Việt Nam, thọ 83 tuổi, là thân phụ của đạo hữu Trương Kim Dung, California được siêu thăng tịnh độ

4) Vợ chồng chúng con là Nguyễn Thọ và Nguyễn Thị Loan kính xin Thầy và bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bố con là Phạm Hữu Tuệ mất ngày 27 tháng 9 năm 2001 (ĂL) nhằm ngày 12 tháng 11 (D.L) lúc 11 giờ tại Kiến Thị, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam.

BẠN ĐẠO VIẾT

Đại Hội Dũng Hành

Đã gần hai tuần rồi mà Đại Hội như vẫn hiện diện trong tâm Bạn Đạo, vẫn luôn nhắc nhở những giây phút thoải mái thanh nhẹ trên chiếc Du thuyền vượt Đại Dương mênh mông, như đang tìm đường về Bến Giác.

Năm nay Vô Vi đón Xuân trên " Trùng Dương", tàu tách bến có nhiều tàu hộ tống đưa ra rất "Oai", trong một hoàn cảnh khó khăn hiện nay, Hoa Kỳ đang lo lắng cho nền kinh tế đang xuống thì Vô Vi đã không ngại, không sợ, rủ nhau, đưa nhau gần 700 Bạn Đạo đón Xuân Vô Vi trên chiếc tàu "Disney Magic", đây là một đóng góp và ủng hộ tinh thần rất lớn lao của Cộng Đồng Vô Vi nói riêng, và Cộng Đồng Việt Nam trên thế giới nói chung cho Hoa Kỳ.

Sáng chúa Nhật tất cả Bạn Đạo quần áo chỉnh tề làm du khách nhìn hết người này tới người kia, có lẽ họ ngạc nhiên không phải "Special Dinner", tại sao lại mặc đẹp vậy?, tuy nhiên Vô Vi Group vẫn mặt tươi, mắt sáng đi về hội trường là một rạp hát sang trọng và lớn nhất của Tàu. Thời điểm này mặt biển rất yên lặng, trời mát rất thoải mái. Đại Hội khai mạc trong một bầu không khí thanh nhẹ, ngoài kia nước biển trong xanh, Thủy Điện tương giao, Thanh Quang Điện Lành tràn ngập khắp nơi bao trùm cả chuyến Du Hành, không khí khai mạc Đại Hội thật là ấm cúng, chiều đến chúng tôi chia nhóm tu học, ...cũng là tôi lo coi hàng của Du Thuyền mà đi trễ, chị Gấm nói "họ bán đồ mắc quá bà về bà viết ra cho tôi, để Bạn Đạo thế giới biết" rồi cùng nhau cười òa lên, cho nên khi tôi vào hội trường không biết nhóm của tôi ngồi đâu, đi tới đi lui kiểm cũng không thấy, cuối cùng thì chị Phẩm đưa tấm bảng có số tám ra nói "đi đâu cũng vậy thôi vô đây đi", tôi cùng đường phải ngồi xuống.

Phần tu học khá hấp dẫn, đề tài "Thực hành và đóng góp", gần như bạn đạo nào cũng được đóng góp rất thoải mái, có mấy chị rất dễ thương nhận pháp rồi thực hành mấy chị tự buông bỏ hết, có chị Khuê Thị Phẩm làm cho mọi người ngạc nhiên vì chị càng tu càng có cơ hội tiền vào đếm không hết, may mắn thay và lạ thay, chị có giải thích một chút về vấn đề Thiền Viện mà các bạn cần lưu ý, chị nói vì một chút trở ngại về phía chính quyền của Australia mà Thiền Viện chưa được xây cất, và vì ở quá xa chỗ của chị nên chị không lo "cửa sau" được, tuy nhiên tiền của các bạn đóng góp không mất một đồng vẫn còn nguyên trong ngân hàng..., trong buổi tu học nói về phần đóng góp thì từ nặng đến nhẹ nhiều hay ít Bạn Đạo đều đóng góp từ vô hình đến hữu hình, tiền tài, công sức, tinh thần hợp tác đều là hình thức đóng góp cho nên các bạn không cần phải e ngại là mình có đóng góp hay không, trong không mà có là vậy, trong buổi học chị Sương có chỉ điểm tôi ca một bài đóng góp, vì ngoài cái tài này tôi chẳng làm gì khác được, tôi thực hành càng ngày càng nhẹ túi tiền, nhẹ bộ óc không chần chịt âu lo, nhẹ tâm không cao có, thân xác có như không, tuy nhiên đang ca hai câu thì Thầy vào tôi im luôn.

Nhắc đến phần đóng góp tôi xin cống hiến Bạn Đạo một sự đóng góp rất đáng quý của anh Huỳnh Ánh Sáng một bạn đạo ở Houston Texas, anh đã âm thầm một mình in ra 2000 quyển kinh sách của Vô Vi và anh nói anh không có gửi cho bạn đạo, vì bạn đạo đã biết pháp rồi, anh chỉ mang đến những tiệm Nail, những nơi có cộng đồng người Việt cứ mỗi lần anh để vài trăm cuốn thỉnh thoảng anh đến thấy không còn thì anh lại mang để thêm nữa, một hành động đáng ca ngợi tinh thần phục vụ phát triển đạo pháp của anh, biết đâu những người nhận sách đang âm thầm thực hành, và còn nữa anh Linh Thiên Đường Thiền Thức vừa qua đã ấn tống 14.000 CD phân phát cho bạn đạo. Đó chỉ là trong phạm vi hạn hẹp mà tôi sưu tập được qua mắt thấy tai nghe, qua phần tu học "Thực Hành và Đóng Góp" của Đức Thầy đưa ra.

Du Thuyền đã dừng lại hai ngày liên tiếp ở Đảo Saint Marteen Đảo này nhỏ dân ở đây là người là thuộc địa của Hòa Lan và Pháp, đồ đạc rẻ thuốc lá dưới mười đồng một cây, rượu, máy quay phim. chụp hình, quần áo rẻ hơn ở Mỹ lại không thuế, chung quanh là Biển mênh mông, nhìn ra đẹp lắm...và ngày thứ hai Đảo Saint Thomas, Đảo này rất lớn nhìn vào là biết thuộc địa của Hoa Kỳ, nhà cửa khang trang thành phố sạch sẽ, xe hơi lăn bánh khắp nơi rần rần rộ rộ, ở đây cũng là dân Da Đen họ "Dữ" lắm hỏi đồ mà không mua, hoặc trả giá là họ chửi bới um sùm, quơ tay quơ chân, nhưng bạn đạo mình thật thanh tịnh nhất định không mua, ở đây chúng tôi được tha hồ tắm biển cười đùa thỏa thích với bạn đạo đã lâu lắm mới được tắm biển vì nước trong ấm, bãi cát trắng rất đẹp, chúng tôi thấy đằng kia Đức Thầy cũng đang bơi, đằng này thì tiếng Bé Nhỏ con chị Nguyệt đang cao hứng với bài Titanic, trong một không khí như vậy thật chẳng ai muốn đi, cho nên khi về đến Du Thuyền rất mệt, rất lưng vì nắng ả.

Ngày thứ năm bế mạc Đại Hội, chẳng ai mang tâm trạng chia tay vì vẫn còn trên Du thuyền, Phần văn nghệ của Vô Vi Đại Hội năm nay rất hạn hẹp, vì Du Thuyền rất nhiều chương trình cho du khách.

Ngày thứ sáu là ngày mừng Sinh Nhật Đức Thầy lễ ra chúng tôi xuống Đảo Cast-away của Bahamas để làm lễ, nhưng gió lớn tàu không tấp vào được, có lẽ bị ảnh hưởng trận bão từ Cuba thổi đến cho nên mấy ngày nay Biển động làm nhiều người say sóng, chúng tôi nghe ban tổ chức mời các bạn đạo vào hội trường để Thiền chung, và chiều đến chúng tôi làm lễ Sinh Nhật Thầy trên Tàu, lúc này tôi thấy rất nhiều người làm việc trên Tàu đến để phục vụ, và rất cảm động khi họ mặc áo thung Vô Vi, trên gương mặt rất vui và rất nhiệt tình với Vô Vi Group. Năm nay Thanh Hòa San Diego đóng góp, đoàn Lân của anh được Thầy đặt tên là Quang Minh, cùng với sự đóng góp đặt biệt chưa từng có của Vô Vi là những Võ Sư ẩn danh của Vô Vi năm nay đã xuất hiện trên khán đài thay phiên nhau biểu diễn những võ thuật của Việt Nam cũng như của Đông Nam Á, một em bé nhỏ xíu khoảng bốn, năm tuổi của Vô Vi lên biểu diễn làm cho mọi người đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mấy anh làm việc trên tàu chỉ vào em bé và hỏi tôi "He is the next Master" tôi nói "May be" mấy anh có vẻ phục lắm, mấy anh trên tàu cũng được tham gia chia xẻ vui tươi của hội trường đang ồn ào náo nhiệt, hết tiết mục này đến tiết mục khác, không khí thanh nhẹ ấm áp của Vô Vi đã sưởi ấm tất cả mọi người trên chuyến Tàu, phần văn nghệ Mừng Sinh Nhật Thầy khởi đầu bằng giọng thanh thót của Thanh Mai, tuy không có nhạc nhưng giọng vẫn ngọt ngào, những màn vũ rất dễ thương, duyên dáng, những bản nhạc, bài thơ, do bạn đạo tự biên tự diễn mặc dù không nhạc nhưng đậm tình Vô Vi.

Năm nay người điều khiển văn nghệ là chị Ngọc Sương ở Australia, năm nay chị điều khiển chương trình với một điệu bộ không vui, vì bị "xuống tóc bất đắc dĩ", có lẽ vì vậy mà chị làm cho chương trình văn nghệ thiếu tế nhị, khi chị dùng những từ ngữ không đúng đắn trên Diễn Đàn Văn Nghệ Vô Vi, nhìn với đôi mắt hữu hình thì là một buổi sinh hoạt văn nghệ vui chơi, nhưng với vô hình là ba cõi đang tham dự, tôi không cần dẫn chứng tôi nghĩ tất cả bạn đạo đều hiểu được điều này.

Vở kịch Tây Du Ký đang làm cho cả hội trường cười bể bụng với cây cười Thi ở Calgary, và Hằng ở Nam Cali thì bị "cụt hứng" vì chiếc áo cà sa nhỏ xíu vở kịch tự nhiên bị gián đoạn, khi tôi thấy Hằng xuất hiện với dáng bộ và nụ cười tươi mát tôi mừng lắm, đây là một Vô Vi trẻ, em vừa mới nhận lãnh một bài học rất nặng mà ngày đầu rất ỉu rủ, đã được bạn đạo khuyến khích nói ra để giải tỏa cho em, thì mấy ngày sau được thấy em vô tư trong vở kịch thật vui. Nói thêm về nhóm Vô vi trẻ, nhìn bề ngoài cứ tưởng các em lo chơi, năm nay có cơ duyên tôi được theo các em để xem các em quây cỡ nào cho khỏi thắc mắc, nhưng tôi thật càng nghe, càng thấy thì càng thương, các em rất vô tư, tuy có ăn chơi, biết hưởng thụ lắm, nhưng đứa nào cũng đem cái bài học tình tiền duyên nghiệp ra kể nhau nghe rồi khuyên nhau đừng tái phạm, ráng lo tu thật là đáng quý.

Cũng thêm một câu chuyện tại Đại hội, tôi được một chị bạn đạo đến tâm sự, khi chị vào tu, chị nhiều thắc mắc lắm, chị nhận pháp từ Việt Nam, có lần chị hỏi một bạn đạo tu lâu năm ở Việt Nam "Làm sao để thấy cái tánh của mình" anh đó không trả lời chỉ nói "lo tu đi", chị vẫn cứ thắc mắc vì gia đình có nhiều chuyện nan giải, chị muốn biết tu thế nào để biết được mình tu đúng hay sai làm sao để nhin nhục, thì một ngày kia chị lại hỏi một bạn đạo mà chị nghĩ là có trình độ, cũng câu hỏi "làm sao để thấy được cái tánh của mình" thì anh kia trả lời "thì về nhà nhìn vào kiếng Vô Vi thì thấy", hôm đó gia đình có chuyện không vui, lời qua tiếng lại chị vô tình đi ngang qua Kiếng Vô Vi thì thấy gương mặt mình hung dữ quá, thì ra lúc mình cãi với người ta, mình dành phần thắng mặt mày xùng xộ lên thì mình chính là Ma Quỷ, cái tánh của mình là một thứ ma, quỷ đã lộ ra, từ đó chị hiểu được và lo tu sửa. Chị không ngại nói cho tôi biết và mong muốn tôi có cơ hội viết lên để bạn đạo cùng học hỏi chia sẻ, đây là một đóng góp cao quý cho Vô Vi, chị bạn đạo này thuộc Thiền Đường Hạnh Đức Nam Cali, thật là đúng với danh hiệu Thầy ban cho.

Đại Hội năm nay chia tay không buồn ngủi lắm, vì sau Đại Hội còn có Sinh Nhật Thầy và Thiền Ca bạn đạo vẫn còn gặp nhau và vẫn cùng vui với nhau trong niềm vui của Thượng Đế Ân Ban, Chúng tôi chia tay hẹn năm tới gặp lại, Đức Thầy nói năm tới vui hơn nữa với tên "Khí Giới Tinh Thương".

Đây là bài viết sưu tập từ bạn đạo, Hy vọng phần đóng góp bài vở hôm nay không làm cho bạn đạo thất vọng, những bạn đạo muốn đóng góp nhưng không có cơ hội hoặc phương tiện viết bài xin viết thư, phone hay e-mail về :

Đoàn Mộng Điệp
7302 Remmet Ave
Canoga Park, ca 91303
TL: (818) 592- 6908
karonied@hotmail.com

Tôi sẽ cố gắng dành thời giờ để đưa sự đóng góp của các bạn lên tuần báo, và chính tôi cũng muốn chia sẻ và học hỏi nơi các bạn.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Đoàn Mộng Điệp , Nam California.
Kính bút

