



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI..ORG](http://WWW.VOVI..ORG)

Số 347

ngày 24 tháng 2 năm 2002

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

*Chiều Hương*

*Chiều hương đổi thay qui một mối  
Bình tâm học hỏi chẳng sanh tôi  
Qui nguyên giếng mối trong thanh tịnh  
Học hỏi không ngừng tự giác mình*

*Kính bái,  
Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 22/12/01 đến 28/12/01**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Sự luyến tiếc của tình yêu do đâu hình thành?
- 2) Chung vui kết hợp bởi đâu?
- 3) Luật nhân quả để làm gì?
- 4) Thân trí khai triển bằng cách nào?
- 5) Làm sao mới được thặng hoa?
- 6) Thương tình xuất hiện từ đâu?
- 7) Muốn có đường đi của tâm linh vững chắc thì phải làm sao?

<p><b>1) Dallas, 22-12-2001 7 : 30 AM</b>  <i>Hỏi : Sự luyến tiếc của tình yêu do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự luyến tiếc của tình yêu do tiền duyên hình thành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Luyến tiếc của chơn tâm ẩn thành          Vấn vương thương nhớ tâm phân hành          Thần giao cách cảm cùng thương nhớ          Cảm thức phân minh tự hướng thành</i></p>	<p><b>2) Dallas, 23-12-2001 5 : 35 AM</b>  <i>Hỏi : Chung vui kết hợp bởi đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự chung vui kết hợp bởi tình người</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tình người kết hợp mới chung vui          Trí tuệ phân minh rõ đạo mùi          Thức giác chính mình duyên hội ngộ          Trì tâm tu luyện tự rèn trui</i></p>
<p><b>3) Houston, 24-12-2001 11 : 50 AM</b>  <i>Hỏi : Luật nhân quả để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa luật nhân quả để trừng trị những người thiếu trí</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Luật nhân quả trị người thiếu trí          Hành hạ chơn tâm khí động thì          Thực hiện tâm lành tự dự thi          Kỳ duyên thành tựu trí tâm ghi</i></p>	<p><b>4) Houston, 25-12-2001 2 :00 AM</b>  <i>Hỏi : Thần trí khai triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa thần trí khai triển bằng tâm linh hưởng thượng</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thần trí khai triển bằng thực tiễn          Hành thông trí tuệ về không giới          Quán thông nhiều việc chuyển nơi nơi          Thông cảm Trời Đất tự dứt lời</i></p>
<p><b>5) Houston, 26-12-2001 3 : 50 AM</b>  <i>Hỏi : Làm sao mới được thăng hoa?</i></p> <p>Đáp : Thừa phải dày công mới được thăng hoa</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tâm tư thức giác liên hồi tịnh          Rõ lẽ Trời ban minh cảm tiến          Có có không không chẳng có phiền          Công bằng bác ái chẳng than phiền</i></p>	<p><b>6) Houston, 27-12-2001 2 : 35 AM</b>  <i>Hỏi : Thương tình xuất hiện từ đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa thương tình xuất hiện từ sự thông cảm lẫn nhau</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thương tình thông cảm giúp cùng nhau          Tình thế đối trao trong một mối          Giúp đỡ không cần theo nhắc nhở          Cùng chung xây dựng tiến từ hồi</i></p>
<p><b>7) Houston, 28-12-2001 3 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn có đường đi của tâm linh vững chắc thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn có đường đi của tâm linh vững chắc thì phải hưởng thượng và siêng năng hành thì sẽ có kết quả tốt</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Siêng hành tự đạt hướng tâm linh          Thành quả chứng minh tiến lộ trình          Học hỏi không ngừng tự giác mình          Hành trình đại lộ rõ chơn tình</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VĂNG**


---

Ngày 12/9/2001

Kính thưa Thầy,

Con đi về VN từ ngày 6/4/2001 đến 10/7/2001 (hơn 3 tháng), mục đích chính là để bốc mộ Cha Mẹ, công việc hoàn tất tốt đẹp. Hiện hai hủ cốt của ông bà tạm thời được gửi tại chùa để con cháu đến thăm viếng lần chót trước khi đem thả xuống biển.

Thời gian còn lại ở VN, vợ chồng con có tham gia phái đoàn của C C đi cứu trợ người nghèo ở Đà Lạt, đồng thời có tháp tùng nhóm bạn đạo Long Hải đi thăm viếng TV nơi đây và một vài nơi khác ở Vũng Tàu.

Có một vài vấn đề hữu ích con muốn trình bày lại với Thầy như sau :

- 1) Chuyến đi Long Hải vừa qua cho con có dịp gặp được chú Đ ở Trảng Bom. Tướng tá có vẻ tốt đẹp, người to lớn, nói chuyện cũng tỏ ra là có sáng suốt. Mọi người ở đây xem chú Đ như một ông thầy. Không hiểu là họ coi như một ông thầy giảng Đạo hay là ông thầy châm cứu, nhưng riêng con thì xem chú Đ như mọi bạn đạo khác, vì không ai báo cho con biết trước. Chú Đ có gửi cho Thầy vài cục đá Thạch Anh (Quartz) có tác dụng trị nhức mỏi. Con cũng có xin mua vài cục và cũng sử dụng qua vài lần. Đối với con thì có kết quả khá tốt.
- 2) Về Sadek, con cũng có dịp đi với vài bạn đạo Mỹ Tho vào Bình Tiên gặp thầy Hai K. Các bạn đạo này đến xem mạch trị bệnh. Toa thuốc thì không có gì đặc biệt, nhưng phương pháp bắt mạch khác hơn các thầy thuốc khác. Thầy Hai dùng 5 ngón tay, mỗi ngón đung vào mỗi ngón tay của bệnh nhân và đoán được căn bệnh đau như thế nào. Theo ý kiến các bạn đạo thì thầy Hai chẩn bệnh khá chính xác.

Ngoài ra con cũng học lóm được một vài món thuốc nam đang được thông dụng tại VN, và cũng có kết quả đối với một số người.

- 1) Chuối xiêm ăn với cơm, có tác dụng trị áp huyết cao. Khi ăn cơm, mỗi miếng cơm phải cắn với một miếng chuối, và phải ăn hết một trái chuối cho mỗi bữa cơm (trưa và chiều). Ăn chuối trước hay sau buổi ăn không có tác dụng. Con có người dượng rể bị áp huyết cao lâu năm, trị hoài không hết. Đi ngoài đương bị té xỉu nhiều lần, sử dụng phương thuốc này vài tháng, trị dứt được căn bệnh. Ông ta 70 tuổi.
- 2) Lá Hoàn Ngọc, tên bình dân gọi là Sọ Khỉ, còn gọi là Tú Linh. Lá này được nổi tiếng ở VN, chuyên trị các bệnh về tiêu hóa, bao tử và đường ruột. Thầy có thể viết thư hỏi C C xem có đúng không. Con có một người anh họ, đau loét bao tử lâu năm, trị bệnh bằng lá này vài tháng hết bệnh. Bây giờ ông ta ăn uống như thường. Năm nay ông ta 72 tuổi. Mỗi buổi sáng ăn 7 lá cho đàn ông và 9 lá cho đàn bà.

Năm nay con xin phép Thầy "tạm" không đi tham dự Đại Hội một kỳ, nhưng sẽ luôn luôn hướng tâm về Đại Hội và sẽ cố gắng tranh thủ đi xem thiên ca để thăm viếng bạn bè. Mỗi lần đi cruise, con tham ăn nhiều quá về bệnh thêm. Con không còn dám trách thức lục căn lục trần nữa. Gần Thầy thì chúng ngoan ngoan hiền lành, về nhà xa Thầy thì chúng trở nên tác quái, phải mất một thời gian mới lấy lại tình trạng cũ. Số tiền không đóng cho hảng tàu, con sẽ đem về bố thí ở VN, dân còn quá nghèo, có thể cứu đói hàng trăm người trong một tháng.

Cuối năm nay, nếu tình hình cho phép, con xin Thầy cho phép con về VN một chuyến nữa để giải quyết cho xong vấn đề linh cốt của ông bà (thả xuống biển). Sau đó con sẽ đi cứu trợ với phái đoàn C C để sinh hoạt từ thiện với các bạn đạo bên nhà cho vui.

Về VN trong thời gian này quả thật là một việc bất đắc dĩ. Môi trường đây ô nhiễm, từ vật chất lẫn tinh thần. Phải tự kềm chế rất nhiều mới tạm yên được. Ngược lại thì con tránh được mùa đông ở bên Mỹ, năm nào cùng làm cho con bị allergy (suyễn), không chịu nổi. Con không biết làm cách nào hơn. Sadek

khí hậu còn tạm thời tốt vì ít xe cộ hơn Saigon, và cũng nhờ có con sông lớn chảy ngang thị xã nên giải tỏa bớt phần nào bụi bặm trong không khí.

Trước khi dứt lời, con kính chúc Thầy được đầy đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ cứu độ chúng sanh, hoàn tất đại nguyện của Thầy

Nay kính,

H H

-----

AC, ngày 26/9/2001

H H,

*Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12/9/2001 được biết con đã hoàn tất nhiệm vụ gia đình, lo cho phần hài cốt của song thân, chờ thiêu xong là rải tro ra biển là xong, nghiệp lực sẽ tiêu tan và thanh nhẹ cho cả gia đình.*

*Còn về cục đá quartz thì Thầy đã nhận được và đã viết thư cảm ơn sự lưu ý của chú Đ. Chú Đ là thầy châm cứu từ hồi quốc gia cho đến bây giờ, chú đã giúp đỡ rất nhiều người và đã nuôi một số trẻ em dạy thiền hàng ngày. Lúc này mập ra và phát tướng tốt.*

*Còn về thầy Hai K thì học nơi ông Tư từ lúc nhỏ cho đến lớn, đụng vào đầu ngón tay xem máu có chạy đều hay không trước khi định bịnh, pháp này ông Tư đã dạy thầy Hai.*

*Còn thuốc nam mà con đã thu lượm được như chuối xiêm ăn với cơm có thể trị bệnh cao máu, là nhờ chuối xiêm có potassium và có enzyme giúp đỡ cho bắp thịt của tim và bộ tiêu hóa, thông đại tiện và hạ huyết áp. Mỗi ngày Thầy dùng 3 trái sau khi đi bộ, cảm thấy rất khỏe.*

*Còn về phần con không thể tham dự được Đại Hội thì rất uổng, số tiền tiết kiệm để giúp đỡ người nghèo thì rất quý.*

*Còn về lá tú linh thì Thầy chưa thử qua. Chúc con và gia đình vui tiến.*

*Quý thương,*

*Lương Sĩ Hằng*

*Vĩ Kiên*

---

## TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

---

### **1) Làm sao để lo cho con cái?**

Lo con cái là cái chuyện nó đến. Nợ, khi con chúng ta đến với gia cang chúng ta là nợ. Chúng ta phải đại diện Trời Đất mà phục vụ, tận tình phục vụ mọi người thì gia đình nó mới yên. Hỏi mặt trời phục vụ tất cả mọi người, đâu có chế: người què hay là người lành? Con chúng ta, chúng ta phải tận tâm phục vụ nó thì gia cang nó sẽ được yên ổn

### 2) Tu Vô Vi tại sao phải ăn chay và diệt dục?

Ăn chay là cái tâm chúng ta thấy rằng: sát sanh hại vật quá nhiều. Con vật nó có gia đình, nó có sự yêu thương, chúng ta không nỡ giết nó nữa, chúng ta mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chúng ta. Còn diệt dục là để cho con người nó lành mạnh, cơ tạng yên ổn, tham thiền tốt, trí sáng tâm minh

### 3) Nếu không ăn chay tu Pháp lý Vô Vi được không?

Được, ăn mặn tu cũng được, tu một thời gian rồi tự thức nói: cái việc làm vô lý, người ta tự cải sửa, đó mới là tiến về con đường chánh. Người tu Vô Vi trước là ăn mặn hết, rồi từ từ họ ăn chay hết là họ thấy cái chuyện làm không cần thiết đối với họ nữa. Cơ tạng họ càng ngày càng yếu, độc tố họ càng ngày càng nhiều, họ đổi món ăn thanh nhẹ thay vì nặng tưng để cho cơ tạng được yên ổn

### Hướng tâm cầu nguyện

Xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông NGUYỄN TẤN HÙNG tạ thế ngày 30 tháng chạp Âm lịch năm Đinh Tỵ (nhằm ngày 11 tháng 02 năm 2002) tại Long Hưng - SÀIGON - VIỆT NAM. Hưởng thọ 80 tuổi. Thân phụ của Bạn đạo Nguyễn Kim Định tại VIRGINIA.

Thành thật cảm ơn

Bạn đạo vùng VIRGINIA - USA

### Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Xin trân trọng kính mời toàn thể bạn đạo đến tham dự buổi họp mặt Tân Niên Nhâm Ngọ và Thiền chung vào ngày Chúa Nhật ngày 24 tháng 2 năm 2002 tại Thiền Viện Vĩnh Kiên mọi chi tiết xin liên về Hội (949) 248- 3405, hay Thiền Viện Vĩnh Kiên (909) 338- 6691.

Mong toàn thể bạn đạo đến tham dự đông đủ.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Kính mời.

### BẠN ĐẠO VIẾT

#### Thanh Tịnh

Các bạn có dịp nên viết bài cho tuần báo sẽ kiểm soát được mức thanh tịnh của bạn đạo chúng ta đến tầng số nào của Pháp Lý Vô Vi Khoa học Huyền Bí Phật Pháp.

Tôi thỉnh thoảng lên tuần báo với những tin tức mới lạ thật thà xây dựng nhắc nhở, và cũng đồng thời nghiên cứu ra nhiều việc lạ của người tu. Tôi có bài thơ như sau:

Thanh tịnh là tâm chẳng động lòng

Tâm Tư trắc ẩn có như không

Mặt tươi mắt sáng nhìn thanh nhẹ

Nói cười nghe thấy vẫn như không

Sự đóng góp rất cần cho Tuần Báo Phát Triển Điện Năng.

Các bạn nghỉ xem đời sống mệt mỏi, gánh vác hụt hơi, vào đạo tìm chút thanh nhẹ, không ngờ càng ngày càng thấy, điện năng dồi dào, tâm trí phát triển mạnh mẽ, cơ tạng thay đổi, mặt mày vui tươi nên tôi có bốn phần tự nhiên và hồn nhiên viết ra không chút ngần ngại cho lên tinh thần đạo pháp, cổ động cho

những anh chị em đang mang nhiều uất khí, bị đời bạc đãi hay đang đau khổ vì sinh kế của xã hội hiện đại.

Tôi cũng là một người từ đồng bụi trần bước ra, tự mình phải cho sạch, càng phải thì càng thấy mình là một viên ngọc quý bị chôn lấp, càng ngày càng mình mất, thăng hoa tiến bước, một khi hiểu được mình là một nhân sinh quý giá tại thế gian, của cha mẹ kết thành tôi yêu quý tôi hơn bao giờ hết, hơn là phải thương người này lo cho người kia như mọi khi mà cũng chẳng đi đến đâu, cuối cùng chẳng lo được cho ai mà chính mình phải bị trì trệ, tôi đã buông bỏ tất cả, uất khí tự nó tan biến với sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” bằng ý niệm không ngừng trong nhiều năm qua.

Kèm với những lời khen tặng thì cũng có những lời chê trách khó nghe, thuận nghịch muôn chiều, thanh trực tôi phân biệt rõ ràng. Chứng minh thì phải chứng minh thật sự, mở đường tiến hóa cho những người đi sau, lối hành văn than van, khẩn cầu cứu độ, hay van vái nhờ Trời Phật cồng về Trời dùm ngày nay đã quá lỗi thời, qua bao nhiêu ngàn năm có thấy ai được cồng về đâu, chỉ thấy Hồn Ma Bóng Quế hiện diện khắp nơi, Địa Ngục rộng cửa, mê tín tràn đầy chờ cứu độ. Nhìn lại tôi cứ cảm đầu hành lai rai, hành thoải mái, rồi đến hành miệt mài tôi đã đạt được quân bình của nội tâm, trước khi tu cái gì cũng ít, ít nói, ít kỷ, ít học, ít tiền vào tu choặng để xem cái mà Thầy nói có đúng không?, không ngờ âm thầm mà thành lộ liễu, bây giờ cái gì cũng được, được Tâm Trí nhẹ nhàng, nội tạng thay đổi, tinh thần mình mất sáng suốt, trở vào trường kiểm vài bằng cấp giờ được thanh thoi thoải mái trong việc làm, giựt mình mới hay là đã thăng quan tiến chức. Cuộc đời thay đổi rõ rệt, tự cảm nhận Trời Phật hiện hữu khắp nơi đang mong chờ nhân loại Thức Tâm tìm về nẻo đạo. Cho nên tôi thích gheo cho người ta chưởi hơn là thương, vì té xong sẽ biết tìm cách đỡ, tự mình đứng dậy còn hơn ngồi chờ cứu độ, mạnh dạng yêu đời, thương cho những người đau khổ chưa tìm ra lối thoát, thương cả những người nhìn tôi hầm hầm, kên kên vì nghĩ là tôi muốn giảng đạo mà tội nghiệp, vì ghét tôi mà uất khí gia tăng thay vì chung nhau xây dựng, vẫn theo cái phong kiến “ Tao Già Mây phải nghe”, hay “ tu lâu năm là bật nhất”. Cho nên có nhiều bạn tu phát triển được là trốn mất, vì sợ mấy ống mấy bả chà đạp, tuy nhiên nếu kiểm trúng tôi là kiểm lộn người rồi, không hiểu sao tôi chẳng sợ ai, tham gia đóng góp phát triển đạo pháp là chuyện chung chẳng cần phải chờ đợi ai ra lệnh, pháp lý hay là nhờ có nhiều người thành công nhiều Ông Tám xuất hiện vui tươi yêu đời ca hát líu lo, những hoàn cảnh buồn tẻ nhu nhược nay đã lỗi thời rồi, cứ cầu Trời Cầu Phật hại người này cứu độ người kia, chưởi rửa người nọ có tu ngàn năm cũng tới “Địa Ngục Năm Sao” mà thôi.

Vài hàng đóng góp cho vui  
 Mở Tâm mở Trí lập đời an khang  
 Vô Vi có Pháp mở đàng  
 Tự tu tự tiến thăng hoa hợp thời.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Đoàn Mộng Điệp

[Karonied@hotmail.com](mailto:Karonied@hotmail.com)

Kính bút

---

