



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 352

ngày 31 tháng 3 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

Quyển Luyện

*Quyển luyện tình đời trong chuyển thức
Giải thông đời đạo tự phân liền
Trí tâm tự giác tâm thân hiển
Tự giác thân tâm tận độ duyên*

*Kính bái,
Vĩ Kiên*

Mục Bé Tám từ 26/01/02 đến 01/02/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tâm thanh tịnh định sanh ánh sáng phải không?
- 2) Sự biến chuyển của toàn cầu sẽ ra sao?
- 3) Sự suy giảm của tâm linh do đâu hình thành?
- 4) Ăn năn sám hối và tự sửa có hữu ích gì không?
- 5) Hạ tầng công tác là sao?
- 6) Mạnh hổ nan địch quần hồ là sao?
- 7) Khí giới tình thương do đâu hình thành?

<p>1) Atlantic city, 26-01-2002 5: 20 AM <i>Hỏi: Tâm thanh tịnh định sanh ánh sáng phải không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm thanh tịnh định nhóa ánh sáng nhân quang</p> <p>Kệ: <i>Thanh tịnh tự nhiên phát quang Tự thành gianh phận thành thanh Phân minh đời đạo quang hành Trời đất hợp thành duyên đẹp tốt</i></p>	<p>2) Atlantic city, 26-01-2002 6: 00 AM <i>Hỏi: Sự biến chuyển của toàn cầu sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự biến chuyển của toàn cầu do sự vận hành không điều hòa</p> <p>Kệ: <i>Sự luân lưu bất nhất vì không thuận Toàn thể lo âu ý bất thuận Động loạn gia tăng ý bất thuận Khó hành đến đích chuyển không thuận</i></p>
<p>3) Atlantic city, 27-01-2002 8: 50 AM <i>Hỏi: Sự suy giảm của tâm linh do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự suy giảm của tâm linh do sự động loạn hình thành</p> <p>Kệ: <i>Động loạn suy giảm trí tâm linh Không minh đường đạo khó chơn hành Hành thông không đạt không minh triết Giải tỏa phiền ưu không hữu tình</i></p>	<p>4) Atlantic city, 28-01-2002 12: 00 AM <i>Hỏi: Ăn năn sám hối và tự sửa có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa ăn năn sám hối và tự sửa rất hữu ích và tự cứu</p> <p>Kệ: <i>Ăn năn sám hối tự tâm mình Giải tỏa phiền ưu tự cứu mình Đau khổ chính mình nay được cứu Thực hành chơn pháp rõ chơn tình</i></p>
<p>5) Atlantic city, 30-01-2002 12:30 AM <i>Hỏi: Hạ tầng công tác là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa hạ tầng công tác là điển bộ đầu càng ngày càng hạ thấp và gia tăng sự lo âu không cần thiết</p> <p>Kệ: <i>Điển hạ tâm thân bất ổn định Thực hành chơn pháp lại không minh Đường tu không tiến thêm đau khổ Khó tiến khó tu sống khổ mình</i></p>	<p>6) Atlantic city, 31-01-2002 6: 15 AM <i>Hỏi: Mạnh hổ nan địch quần hồ là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa mạnh hổ nan địch quần hồ là dù mạnh cách mấy cũng phải thua đại đa số</p> <p>Kệ: <i>Mạnh hổ nan địch quần hồ động Thế gian giới hạn phải tham tòng Ai ai cũng phải từng đường tiến Đời đạo quây quần pháp pháp thông</i></p>
<p>7) Atlantic city, 01-02-2002 12: 10 AM <i>Hỏi: Khí giới tình thương do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa khí giới tình thương do sự nhịn nhục và hy sinh hình thành</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý hy sinh đã giải bày Trời ban tình đẹp đóng góp hay Duyên may sẵn có ta nên học Hóa dục quần sanh chịu khổ xoay</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

H, ngày 20/6/2001

Đức Thầy tôn kính,

Con xin sám hối trước Đức Thầy, hành pháp Vô Vi đã gần 20 năm qua, đến nay con vẫn chưa đạt được sự vi diệu của pháp, như lòng mong muốn của Đức Thầy. Con xin điểm qua quá trình tu học để mong được Đức Thầy quan tâm chỉ giáo khai tâm mở trí cho con hầu thấu triệt và đạt được sự vi diệu của pháp. Năm 1980 con ở vùng kinh tế mới xã Hoà Thành Đắc Lắc, quen thân với anh K. Từ đó được đọc Pháp Lý Vô Vi và con đã trường chay tu tập, con thấy có nhiều kết quả, phát triển tâm linh rất nhiều.

Sau một thời gian, cuộc sống bị rất nhiều khảo đảo, con thấy chán nản. Cuộc sống quá khó khăn, với sức con không thể nuôi sống gia đình, nên con đưa gia đình về H nương nhờ nhà cha mẹ năm 1991. Với hai bàn tay trắng, con và vợ phải bươn chải kiếm gạo qua ngày nuôi các con ăn học. Đến hôm nay, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau : hai trai đã vào đại học năm thứ hai, 1 gái út học lớp 12, 1 gái nữa cùng mẹ may hàng gia công. Phần con trước còn mạnh đạp xe, sau này bán vé số ế ảm quá, chỉ đủ tiêu vật. Ngày qua ngày con chẳng được thanh thản, vấn đề cơm áo gạo tiền luôn luôn nặng trĩu đầu óc, chẳng có một cơ may nào đến với con. Mặc dầu con đã am hiểu những lời dạy của Đức Thầy, mọi vật đều vô thường, sắc sắc không không. Nhưng ngày nay phải chứng kiến biết bao chuyện, nhu cầu cuộc sống cho gia đình và giao tế xã hội phải cần đến tiền bạc, vì vậy làm sao con yên tâm được. Phải đào tạo cho con cái nên người, mong cho chúng thành đạt. Mỗi lần khai giảng là mỗi lần con lo lắng, hằng tháng làm sao có tiền đóng học phí cho con, nhất là khi chúng vào đại học. Ngoài học phí hằng năm, còn phải lo tiền học quân sự, tiền thực tập, v..v.. . Con rất đau khổ khi nhận ra rằng : "không có biện pháp an tâm thì không bao giờ có ngộ".

Kính thưa Đức Thầy, con trình bày trên để mong Thầy hiểu cho hoàn cảnh mà con phải chịu đựng bao nhiêu năm trường. Cầu mong được Đức Thầy với lòng từ bi chỉ cho con 1 con đường sáng cho con được vượt qua cửa ải này, con quyết tâm đạt cho được cảnh giới Vô Vi. Con giờ chẳng biết gì hơn, với tâm thành nguyện cầu sự quang chiếu của Đức Thầy và Đấng Đại Bi Toàn Năng.

Bao năm qua con chịu nhiều thử thách khảo đảo, tưởng chừng không vượt qua được, nhưng trong tâm thức con vẫn trụ được đến hôm nay là nhờ ơn điển của Đức Thầy đã ban cho con bằng những cơ duyên gặp gỡ các huynh đệ tỉ muội, như bác T, anh M, anh Q, anh S, anh H và ở thành phố HCM như huynh E, anh L, chị H, anh L, anh M, v..v.. đã động viên hỗ trợ con từ tinh thần đến vật chất.

Con xin dừng bút, con xin ghi nhớ trong lòng công đức vô lượng của Đức Thầy Con xin kính chào Đức Thầy với muôn vàn kính yêu.

Con,

LVT

A C, ngày 19/11/2001

VT,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 2/6/2001, được biết con đang gặp phải sự thử thách của đời lần đạo Trong hành trình tu học, nhờ đó con mới thấu triệt được nghiệp lực là gì?

Con cần học thuộc lòng 10 điều tâm niệm như sau :

- 1) Nhịn nhục và cần mẫn
- 2) Dứt khoát thất tình lục dục
- 3) Tha thứ và thương yêu
- 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa
- 5) Bố thí và vị tha
- 6) Đối đãi thật tâm và lễ độ
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ
- 8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà
- 10) Hoà tan trong khổ mutu cầu sớm thức tâm.

Càng tu sẽ càng thấy rõ nghiệp lực của chính mình con đã gieo trồng từ lâu, cần ăn năn sám hối, sửa tu thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhịn nhục tối đa mới đạt được sự thanh tịnh của nội tâm bằng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nội tâm sẽ được quân bình, mọi sự sẽ được an bài tốt đẹp. Con đã tin nơi Trời Phật thì Trời Phật sẽ chiếu độ con vượt qua khổ nạn. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

1) Bệnh nan y do từ đâu sanh ra?

Bệnh nan y do tánh tình khắc khe của chính mình mà sanh ra. Có hồn có xác nhưng chỉ biết xác không biết hồn, cho nên đã tạo ra sự tằm tối, chỉ biết ăn cho no là quý, dục cho nhiều là hay. Càng ngày càng hưởng ngoại đấu tranh, bỏ quên khả năng giải thoát của chính mình, bị chìm tướng là thành công, càng ngày càng móc nối thêm nghiệp tâm mà không hay.

2) Thế gian tâm phản trắc và lường gạt quá nhiều thì phải làm sao đây?

Tình đời là vậy, ai ai cũng tham sống sợ chết, thủ lợi cho cá nhân, tình thế bắt buộc phải phản trắc là vậy, chỉ có người tu chịu hy sinh quyền lợi tạm bợ này thì tâm mới yên, cũng là cơ hội hướng tâm về con đường giải thoát, lo thiển giải thoát thì mới khôi phục được vốn riêng giải thoát về Trời, vàng vòng chỉ tạm bợ thôi, chứ còn tâm thức là chánh, điển rút trên bộ đầu chứng minh là hành giả đã có đường đi, không nuôi dưỡng sự tham lam, hận thù mà khổ nữa, chỉ lo giải tiến mà đắc pháp.

3) Khi tu nên ăn chay hay ăn mặn?

Tu mà ý tưởng đạt tới không không gian, không thời gian thì chả còn chay hay là mặn. Người tu chưa đạt thì dùng chay hơn là dùng mặn. Việc này rất dễ, ta thử ăn chay xem có nặng hơn ăn mặn không. Nếu ăn chay nhẹ hơn và con người hiền hòa hơn thì nên ăn. Còn ăn mặn mà gia tăng cường loạn thì ta nên ngưng. Sự so sánh mọi sự việc đều do tâm thức đo lường mà thôi. Ăn chay thì tránh được nghiệp sát.

Tôi chỉ thấy

(Thân tặng quý Đạo Hữu tương thân tương ái trên
đường tu học tiến hóa

Tôi chỉ thấy "Con Đường" rộng rãi,
Dẫn người đi trở lại ngôi xưa.
Ai quyết đi cam phận muối dưa;
Âm thầm giữ thượng thừa "Nhơn Phẩm".

Tôi chỉ thấy "Con Đường" xa thăm,
Nhưng huy hoàng vạn dặm thênh thang,
Càng bước đi rứt rờ hào quang;
Đi đi mãi lại càng an lạc.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" bao quát,
Tông bá xanh, cánh hạt nhơn nhơ,
Có biết bao thiện hữu đang chờ;
Người trở lại đến giờ siêu thoát.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" cực lạc,
Dẫn lối đi thanh thoát tiêu dao,
Xa cõi đời bể khổ lao đao;
Chấm dứt cảnh máu đào xương trắng.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" thượng đẳng,
Do đạo mâu dẫn thẳng về nguồn,
Tiểu-Linh-Quang giữ vững vai tuồng,
Bền đạo hạnh luôn luôn tịnh dục.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" ngoạ mục,
Vô khổ đau, không tục, không phàm,
Hạnh vô vi không nói mà làm;
Làm việc Đạo mình tâm kiến tánh.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" xa lánh,
Dứt phàm phu, theo hạnh Phật Tiên,
Người trang nghiêm không chát nã phiền,
Nhờ thanh tịnh, miên miên, mặc mặc.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" đi tắt,
Không vòng vo nghèo ngặt sai lầm,
Đạo vô vi nhất thiết do "Tâm"
Tâm là Đạo, là mầm Thiên Lý.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" trực chỉ,
Sống tâm linh tâm ý chánh chơn,
Lấn cùng đời tròn phận "Vi Nhơn";
Hồn tiến hóa không sờn tu học.

Tôi chỉ thấy "Con Đường" Đạo gốc,
Gốc Linh-Quang thanh lọc "chất Trời"
Đạo Vô-vi là đạo không lời;
Mà tận độ bao người thoát tục.
Tôi chỉ thấy "Con Đường" vĩnh phúc,
Đường vô ưu, vô dục, cao thâm,
Đạo từ bi, vạn sự do "Tâm"
Hành đúng phép cỡi phàm vào Thánh.

--

Thánh phàm, tu học, chẳng cần khoe,
Gã lại cuộc đời một kiếp hê,
Thay lớp, đổi tuồng, bao cộngnghiệp(?)
Linh-Quang chán ngán kíp hồi quê.

Quê quán tâm linh không bể dâu,
Lân la cõi tục vướng thành sầu,
Tam-Kỳ Phổ-Độ tìm đường tiến;
Kiến tánh mình tâm khỏi tụng cầu.

Tụng cầu Đạo nọ, Đạokia ra,
Mà bỏ chơn tâm khó hiệp hòa,
Chỉ một "Con Đường" Tâm tức Đạo;
Qui tâm nhơn loại hiệp chung nhà

Fountain Valley, ngày 15 tháng 03 năm 2002
Vô Danh cư sĩ

--- --

Tình Thầy

Âm thanh vang dội qua thầy
Lân lân tiếng nói bèn tai con khờ
Lời thầy giảng đạo pháp mâu
Bao nhiêu lời dạy bấy nhiêu chơn tình
Tình thương đạo đức của thầy
Cứu linh vạn thế nơi nơi an hòa
Không cao diễn tả tình thầy
So sao sánh kịp những lời thiện tâm
Đạo thời tỏa sáng tình thương
Cứu nhận độ thể tự tâm đường đi
Đừng nên bê trễ ơ hồ
Tâm thành chánh giác sẽ về với cha
Đời không chân thật là mơ
Mơ như huyền ảo không nơi ngõ về
Con khờ thầy đã nhắc hoài
Tâm con phải nhớ ráng thi trả bài
Trả rồi phải trả con ơi
Đến khi thoát nạn tử hay đường về
Lý thông chơn thức hồn thanh
Đời đời bất diệt sáng minh tình thầy

Sum Hạp

*Sum Hạp tái ngộ Đức Thầy
Ung dung đạo đạo tiến về đạo tâm
Mở màn khai mạc Đức Âu
Hưởng thanh thanh khí hương dâng Kiên từ*

*Ôn Thầy khắc mãi lưu truyền
Phát huy hành triển Vô Vi vô cùng*

*Kính bái Nguyễn Hồng Đức
Đan Mạch 17-03-2002*

Thông Báo về Bộ Video Đại Hội Dũng Hành 2001

Bộ video đại hội Dũng Hành 2001 gồm 4 cuốn với đầy đủ hình ảnh sinh hoạt của Đức Thầy cùng bạn đạo, với âm thanh và màu sắc rõ ràng, sẽ được phát hành vào ngày 29/3 tại khóa Sum Hạp, Frankfurt.

Đây là một bộ băng mà mỗi thiền đường cần có để lưu giữ trong tủ sách sinh hoạt Vô Vi. Xin các bạn đạo Bắc Mỹ vui lòng liên lạc với anh Phan Cao Thang hay chi Xuân Mai để nhận order.

Giá ủng hộ:

- 1 bộ video NTSC gồm 4 cuốn: 30\$US + cước phí.

- 1 bộ video PAL gồm 4 cuốn: 30\$ Euro + cước phí.

VoViLed Multimedia & Communications kính tường,

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho ông ngoại của bạn đạo Trần Minh Châu là:

Cụ Phùng Văn Lành

Quá vãng lúc 12 giờ 00 trưa, ngày 1 tháng Hai năm Nhâm Ngọ

Tại Gò Công, Việt Nam, Hưởng thọ 80 tuổi.

Xin cảm tạ quý bạn đạo, và cầu chúc hương hồn cụ sớm được siêu thoát.

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ.

BẠN ĐẠO VIẾT

Con Ma Trôi Sông Lạc Chợ

Kính thưa bạn đạo bốn phương

Qua bài viết vừa qua tôi có nói sơ về “Con Ma trôi sông lạc chợ”, chắc hẳn trong chúng ta có mấy người được thấy và chứng kiến cảnh trôi sông lạc chợ của con Ma.

Tôi được cái may mắn là đã nhìn thấy được “Con Ma”, lúc nhỏ tôi theo gia đình di chuyển về Cần Thơ vì Công Vụ của ba tôi thuyên chuyển, tôi không nhớ là mấy tuổi chỉ nhớ là tôi mà không được chị tôi mua bong bóng là khóc um sùm, tối tôi ngủ chung với má tôi, tôi tự nhiên không ngủ được và thấy một bóng trắng cứ bay là là trên nóc mùng, y như những con ma trong movie, cứ bay vẩn vơ ngừng lại nhìn người này rồi bay nhìn người kia, mặt thì không thấy chỉ thấy phủ bằng một miếng vải trắng toát bay tới đâu là tôi nhìn tới đó, có ngừng lại nhìn tôi, tôi từ từ kéo cái mền lên đầu tuy nhiên vẫn tò mò nên lấy ngón tay móc một lỗ để coi, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng tôi kể không ai tin tôi hết.

Lần thứ hai là đã lớn rồi, tôi có bạn nhà là trại hòm, nó không bao giờ sợ ma và lúc nào cũng thách thức là ma sợ nó, có lần chúng tôi cắm trại hè ở đồng quê, khoảng hai mươi đứa, tối đi coi “Dùi Kê” hát tuồng cải lương của người Miên. Loại hát tuồng này có khi kéo dài đến ba bốn ngày, hôm đó chúng tôi đi về khuya vô tình đi ngang gò mã, đứa nào cũng sợ và niệm phật xin phép đi ngang, chỉ có thằng bạn cứng cổ nhà co Ôtrại hòm và từng vồ

ngực không hề sợ ma là ngang tàng, đến một gò mã và tiểu tiên trên đó còn cười ha hả, nhưng khi tiếng cười vừa dứt thì chúng tôi cả đám đứng từ xa nhìn lại thì thấy con ma từ trong gò mã chạy ra quần áo rách rưới và vừa chạy vừa vủ nước tiểu và vừa rung chạy vào một góc cây rồi biến mất, chúng tôi không đứa nào chạy nổi vì sợ quá, chỉ biết ôm nhau ngồi đó khóc và nhờ có người trong làng đi ngang qua kéo về.

Đó là cõi vô hình, trong chúng ta nói về ma đâu có ai nghĩ rằng làm con ma phải khổ như thế nào, lạnh lẽo, đói khác mồ mã không ai đếm xỉa, tôi sau lần nhìn thấy tường tận là trong lòng luôn luôn nghĩ tới cuộc sống của con người, vậy mình từ đâu tới và đi về đâu???, tôi cứ luôn luôn nhìn lên trời để xem ông Trời gần hay xa.

Tôi đã từng nhìn được những người đau khổ, lúc tôi còn nhỏ hăng máu lắm loại người ỷ giầu, ỷ có chức tước ăn hiếp người nghèo là bị tôi “Đục” liền tức thì, già trẻ gì cũng “Đục” hết, kể cả ở cái nước Mỹ này, tôi cũng từng “Đục” vài người ăn hiếp người VN tại sở làm, tuy nhiên người xấu ở đâu cũng có tràn đầy, trị hoai không hết, tôi trong lòng mang nhiều uất khí vì càng ngay thẳng càng lãnh nạn, càng có lòng tốt thì càng bị lợi dụng, vào chùa tìm hiểu đạo thì cứ bị đuổi về, không biết sao cái bà giữ chùa không thích tôi, mà Thượng Tọa thì thương, không thấy tới là gọi mà tới thì bà vãi đuôi về, giận trong bụng mà nói không được, không dám mét với Thượng Tọa vì sợ cả Chùa không vui, cho đến khi tìm được PLVVKHHBPP thì tôi như chụp được vàng, như được cả kho tàng trên thế gian, tôi hành ngày hành đêm không cần chờ đến đúng giờ cứ đi làm về là chạy vô nhắm mắt mặc cho sóng gió nổi dậy trong gia cang, mặc bão táp tàn phá cái mà người đời cho là mái ấm, tôi tự động bỏ là bỏ, không một chút hối tiếc tôi tự tạo ra nghịch cảnh để được “Tu” theo PLVVKHHBPP, và tôi cuối cùng được toại nguyện thành thoi trong việc tu thiện, mọi việc theo năm tháng đã trở thành thói quen mỗi người có con đường mình chọn, tôi đã biết được tôi nhất định không trở thành con ma lang thang hay con ma trôi sông lạc chợ, tôi lúc đầu cứ nói tu đến đâu cũng được chỉ cần thoát khỏi nghiệp chướng thế gian là đủ rồi, dù có về thiên đàng rửa chân cho Ông Phật cũng được, tuy nhiên giờ tôi hiểu được Ông Phật từ bi lắm không có giống loài người không nở để tôi rửa chân đâu.

Nhìn lại những người còn chìm đắm trong vật chất thế gian, còn ngang tàng vì chức tước địa vị đụng đến một chút là nhẩy tưng tưng, là trù rửa, chưởi bới, xưng danh tu mà nói chuyện bậy bạ vô đạo đức, phe đảng giới hạn mức tiến tâm linh, tôi tự nhiên tội nghiệp vì họ sẽ hưởng được bao nhiêu, sẽ đem theo được bao nhiêu, sẽ hung hăng được bao lâu, tuy nhiên nói được bao nhiêu thì nói làm được bao nhiêu thì làm chứ tôi còn chưa tới nơi thì không mong cứu được ai, tôi cũng sợ quá rồi cái màn cứu độ nhào ra là chỉ hứng nợ mà thôi, với đời chưa biết tu thì còn xăng tay áo đánh tay đôi chứ vô đạo làm sai là hậu quả khủng khiếp lắm, cứ nhớ hình ảnh Con Ma đói rung là đủ ớn lạnh rồi, tôi thà là một kiếp người cô đơn, nghèo khổ, còn hơn muôn kiếp tái hồi.

Cho nên bạn đạo ở Việt Nam đừng buồn tủi và mặc cảm nghèo mà phải hảnh diện vì Thượng Đế đang cho bạn cơ hội để mở đường tiến hóa tiến về tâm linh trở về nguồn cội, cố gắng lên con đường bạn đi không oan phí đâu.

Tạ ơn Trời cho con được Pháp
Với tâm thành nguyện vấn thân hành
Tạ ơn đời cho tôi cùng khổ
Một kiếp thoi không dám tái hồi.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Karonied@hotmail.com
Đoàn Mộng Điệp
Kính bút.

ĐÍNH CHÍNH

1) Xin lưu ý số điện thoại đúng của anh Dominique Santelli: 04 50 708355

2) Trong mục Thơ trong TBPTĐN SỐ 351 (ngày 24/03/02), bài thơ Tham (và tiêu đề Kính gửi Thầy) là thuộc về bài thơ của chị Đoàn Mộng Điệp, không thuộc bài thơ Mộng Áo của anh Hồ Huệ. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả.

