



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 366

ngày 07 tháng 07 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp**

Dâm Tánh

Dâm tánh tạo loạn trí chẳng minh
Tham dâm nguy biến tăng tai họa
Cần tu tự giải chuyển hành trình
Thông qua đời đạo hiểu thân mình

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 04/05/02 đến 10/05/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thiếu trung thành thì phải làm sao?
- 2) Người tu thiền mục đích sẽ về đâu?
- 3) Quân bình là gì?
- 4) Ngọc chầm máu chưa thông thì phải làm sao?
- 5) Người thiếu trí có hại gì cho đại cuộc?
- 6) Uất khí giam giữ trong bộ gan tại sao?
- 7) Mutu mô sanh lợi có ích gì không?

<p>1) Montréal, 04-05-2002 7 : 40 AM <i>Hỏi : Thiếu trung thành thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thiếu trung thành thì phải thiện nhiều và ăn năn sám hối</p> <p>Kệ : <i>Đau thương dồn dập tự tâm tu Cảm thức nhơn gian khổ tại tù Bệnh hoạn đủ điều thân phải chịu Thành tâm tu sửa tự phân mù</i></p>	<p>2) Montréal, 05-05-2002 7 : 35 AM <i>Hỏi : Người tu thiện mục đích sẽ về đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiện mục đích sẽ về thiên giới</p> <p>Kệ : <i>Thiên giới phân minh rõ tiến trình Phân minh đời đạo tự phân minh Đường tu thanh tịnh là cần thiết Thực hiện công phu hiểu tiến trình</i></p>
<p>3) Montréal, 06-05-2002 6 : 35 AM <i>Hỏi : Quân bình là gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa quân bình là không dư không thiếu</p> <p>Kệ : <i>Chơn lý không dư không thiếu sót Thực hành chơn chánh chẳng hao mòn Quý yêu muôn loại tình giao cảm Thực hiện chơn tình rõ rệt mình</i></p>	<p>4) Montréal, 07-05-2002 7 : 25 AM <i>Hỏi : Ngọc chấm máu chưa thông thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa ngọc chấm chưa thông thì phải dùng bàn tay bóp sau ót 36 lần sau khi công phu dần dần sẽ bớt</p> <p>Kệ : <i>Pháp luân thiếu kém máu chưa thông Thực hiện pháp luân chuyển một vòng Khai triển trí tâm đường giáp tuyến Thành tâm tiến hóa tự tâm yên</i></p>
<p>5) Montréal, 08-05-2002 7 : 30 AM <i>Hỏi : Người thiếu trí có hại gì cho đại cuộc?</i></p> <p>Đáp : Thừa người thiếu trí rất dễ sân si và phá hoại đối phương</p> <p>Kệ : <i>Thiếu trí tâm tư bất ổn trình Đường đi không đúng trí không minh Tình đời gia tăng qui hành động Tạo khổ khó yên tạo cực hình</i></p>	<p>6) Montréal, 09-05-2002 9 : 40 AM <i>Hỏi : Uất khí giam giữ trong bộ gan tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa uất khí giam giữ trong bộ gan vì lưu thông không tốt</p> <p>Kệ : <i>Uất khí không thông tại chính mình Lưu thông không chuyển không thành đạt Khó mình nguyên lý tự phân bàn Pháp luân giải giới qui hành triển Gỡ rối chính mình tự phải yên</i></p>
<p>7) Montréal, 10-05-2002 9 : 00 AM <i>Hỏi : Mưu mô sanh lợi có ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa mưu mô sanh lợi hậu quả không thông</p> <p>Kệ : <i>Mưu môgiết hại chẳng hành thông Tự giải tâm mình minh tự xét Chơn lý sanh tôn qui một mối Thành tâm tận độ tự mình minh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Kính thưa ông Tám,

Kính xin ông Tám đừng ngạc nhiên vì sao hôm nay con viết bức thư này thỉnh cầu ông Tám, một minh sư đã gần 30 năm ra đời cứu nhân độ thế. Thật tình trong lòng con đã 54 tuổi đầu rồi sống giang hồ nay đây mai đó từ thưở ấu thơ mẹ mất sớm mới có 7 tuổi, gặp lúc năm chìm bảy nổi nên không thể tả sao cho hết nỗi lòng của con khi chợt tỉnh cơn ác mộng vô tình biết rõ được căn nguyên của ông Tám.

Con chỉ xin cúi lạy ông Tám 4 lạy để được mát ruột lòng con.

Kính thưa ông Tám, gia đình con có 4 người, ngoài vợ con ra còn 2 đứa con trai và con mang qua Mỹ này được thêm 2 thằng cháu trai con người anh cả bỏ xứ ra đi vào cuối năm 1977 sau hơn 2 năm miền Nam mất nước. Qua đây tưởng rằng sau 7 năm tưởng rằng tình hình đã được yên ổn vì con được làm working supervisor electronic production for school & Hospital bởi sản xuất các loại điện thoại two ways (communication) bán rất chạy và con cũng cố học hỏi thêm lấy được mảnh bằng (electronic engineering) không may cứ bị bệnh sổ mũi, hơi lạnh một chút là sổ mũi nhức đầu rồi chỉ quen uống thuốc aspirine lại khỏi. Bất ngờ vào đầu năm 1985 bác sĩ khám phá con bị cancer ở bên má trái từ mũi xuống dưới gần cằm, cổ họng. Sau 4 tháng chữa trị bằng radiation bệnh viện cho về đi làm lại và nói đã hết cancer rồi. Thật là số con gặp đại nạn, nếu lúc bấy giờ con gặp được ông Tám sớm một chút thì mọi việc sẽ êm xuôi. Không ngờ 3 năm sau bệnh nhức đầu bên trái lại xảy ra dữ dội mà nếu con có phương tiện chuyển gia đình qua vùng ấm áp thì có lẽ không sao. Khổ nỗi bỏ job cũ thì tiếc, hơn nữa thằng cháu trai nó đậu nhất trường ở High school nên được mọi học bổng ở University of Chicago (cháu muốn theo ngành Y Khoa). Vì thằng cháu khá thông minh nên các đài T.V., các hội đoàn và ngay cả Thống Đốc, Mayor đều gửi thư khen ngợi vì nói cháu là người ngoại quốc mà còn học giỏi hơn cả Mỹ nữa. Vì vậy tôi nhức đầu quá không bác sĩ nào khám ra bệnh, mặc dầu ngày vẫn đi làm, sau đó vào University of Chicago Hospital thì các bác sĩ lại bảo con vẫn bị cancer mũi bên trái như cũ. Lần này họ mổ con, cắt xén đủ chỗ nhưng bệnh không hết mà sự chết thì luôn luôn ở sau lưng. Con chịu đựng đã 3 năm nay rồi, các bác sĩ bảo cứ uống thuốc chờ vì hiện giờ họ không thể làm gì hơn được nữa. Nếu con không có phổi, tim, thận tốt thì đã chết từ lâu rồi. Con đang như kẻ sống mà như người bị chết đuối giữa biển cả, sóng to bão lớn, thì may thay Thầy là bậc cứu con trôi dạt vô bờ để sống lại. Vì sau khi vợ con mượn được của một chị bạn đã học được 4 năm rồi. Chị cho tôi mượn cuốn video tape mà thầy giảng dạy cận kề. Con vội vàng bắt chước theo học ngày 2 tới 3 lần, tự nhiên thấy người tỉnh hẳn ra, máu tươi ở mồm không còn chảy ra nữa, bụng thấy đói. Tất cả thức ăn toàn chất lỏng kể cả thuốc đều bơm qua ống nylon gắn ở bao tử đã 3 năm nay rồi vì cuống họng bị radiation làm tổn thương không thể nào nuốt một giọt nước lã qua cuống họng để xuống bao tử con được.

Con hầu như ăn chay niệm Phật 4 năm nay rồi, bây giờ con theo phương pháp Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp, con cảm thấy thật linh nghiệm và rất có thể giúp con sống lại. Hiện giờ con chỉ bị vài điểm khó khăn một chút là răng rể hàm trên cũng như hàm dưới bị hư hết và một phần hàm dưới bị cắt ra làm hai xuống đến cằm, tuy đã dính liền song răng mất hết nên khó tập "Răng kê răng", còn lưỡi cong lên thì được. Con vẫn đi lại như thường nhưng hàng ngày phải uống 2 thứ thuốc 4cc morphine 20mg và ban đêm 1 lần 1 viên Halcion thuốc ngủ và hiện nay nhờ phương pháp Vô Vi này con ngủ được nhiều lắm. Tuy mới thực hiện có 2 tháng thôi mà con đã thay đổi rất nhiều không còn mê mẩn hoặc suy nghĩ về mọi hoàn cảnh ở ngoài (như tham sân si hỷ nộ ái ố dục) kể như gần biến mất chỉ còn có ba chục phần trăm và nóng giận (chứng này trước kia dữ dội không thể kiềm chế được). Tinh thần rất thanh thoi, chỉ khi nào thấy đau là con niệm thần chú hay làm phép Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển. Đêm nào cũng đúng 12 giờ con bắt đầu làm phép Soi Hồn, phép nằm luân chuyển rồi ngồi thiền đến 3 giờ sáng vẫn không thấy mệt mà còn yên ổn nữa. Cho nên Thầy dặn chỉ tập 2 phép đầu khi mới học tới 6 tháng nhưng con không hiểu sao

cứ ngồi thiền lâu chừng nào thì chứng đau bắt hắt đi và đỡ nhiều cho thuốc nữa. Con tập như vậy có nguy hiểm gì không? Kính mong ông Tám ban phước lành mà cứu giúp con như người đã chết đi sống lại nhiều lần. Hồi vượt biên tưởng chết rồi. Đến bây giờ các bác sĩ V.N đều nói với con là không phải cancer, do đầu óc ông bán loạn quá mà phần lớn lại dùng quá nhiều thuốc. Con kính xin ông Tám mở lượng tự bi giúp con tu luyện. Con chắc chắn tuân theo mọi điều chỉ giáo của ông. Con là gia đình Phật Giáo, rất từ tốn không bao giờ biết uống rượu, hút thuốc, nhảy đầm, mặc dầu ở Sài Gòn con là người có ưu hạng.

Kính chúc ông Tám thân tâm an lạc, giúp đỡ chúng sanh đang lặn hụp trong bể khổ trần gian mà con là một tội phạm chỉ cầu sống thêm ngày nào để ăn năn sám hối. Cúi lậy Thầy. T L

Kính gửi anh T.L.,

Tôi đã nhận được thư anh đề ngày .., được biết anh đang gặp phải bệnh nan y về tâm lẫn thân.

Người đời vì lâm phải bệnh hoạn đau khổ mới có cơ hội thức tâm, tìm đường về với chính mình, ấy là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nằm trong nghiêm luật tự trị và tự thức. Cho nên anh đã bỏ công thực hiện những điều mà tôi đã giảng giải, không nhiều thì ít anh cũng đã gặt hái được một phần kết quả trong chiều hướng thanh nhẹ. Theo tôi đọc qua thư anh thấy rõ bộ tiêu hóa của anh không được tốt, biến thể của nó là bệnh hoạn nan y, từ tâm lẫn thân. Vậy tôi xin đề nghị như sau: anh nên tìm chỗ lọc ruột (colonic irrigation trong yellow pages), anh đến đó lọc ruột một tuần 4 lần (3 tuần như vậy) và hỏi người ta chỉ dẫn cách thanh lọc (detoxification program) mà vẫn tiếp tục uống thuốc tây. Sau một thời gian anh sẽ cảm thấy nhẹ hơn. Anh nên liên lạc với hội ái hữu Vô Vi để xin băng giảng gần đây, nói về ánh sáng. Nghe để hỗ trợ cho tâm thức trong lúc thanh lọc ba tuần.

Chúc anh mọi sự may mắn.

*Kính thư,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

Vấn: Sao người ta thường nói tu thiền có người bị tẩu hỏa nhập ma hoặc bị điên là sao? Như vậy nguy hiểm quá.

Đáp: Điều này đúng, nếu tu không có người thành công đã chỉ dẫn, hoặc tu theo sách vở một mình. Tu PLVVKHHBPP hoàn toàn được bảo đảm không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma và điên cả. Muốn vậy ta cần phải hiểu rõ ràng cặn kẽ vấn đề. Nguyên nhân chánh là họ không có được Minh Sư hướng dẫn (Minh Sư đây tức là người đã đắc đạo rồi)- Vì Minh Sư đã thiền thành công, phát tuệ và có kinh nghiệm thực sự, và nguyên nhân nữa là nhiều người tu chỉ xem theo sách vở có khi dạy sai. Bí quyết để không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma và bị điên là nhớ các điều dặn sau:

1) Đừng bao giờ thiền mà tập trung tư tưởng hoặc đem hơi thở xuống thấp quá dưới rún (ở giữa lỗ hậu môn và gốc dương vật có một cái luân xa (bí huyệt) (gọi là hạ đơn điền) nếu khai mở do tập trung tư tưởng hoặc đem hơi thở đến luồng hỏa hầu sẽ đi lên. Người tu không có Chơn Sư trông nom sẽ bị tẩu hỏa nhập ma

(điên) nóng ghê gớm hoặc dâm dục vô độ. Pháp Môn PLVVKHHBPP không bao giờ cho tập luân xa nói trên (vì vậy khi thở chỉ đem hơi đến rún là thấp nhất).

2) Khi công phu luyện đạo nếu có vong linh hoặc vị nào (có khi giả danh là Tiên Phật) dụ dỗ quyến rũ xin mượn xác thì nhất định từ chối không bao giờ chịu, dù chỉ cho mượn trong vài phút, vài giờ. Vì khi bằng lòng cho họ mượn vào rồi, thì đuổi họ đi khó, cũng như mình mở cửa cho kẻ ác hoặc ăn cướp vào nhà rồi. Linh hồn bao giờ cũng làm chủ xác thân - nếu không cho thì không ai có thể mượn được, dù đó là Thánh Thần Tiên Phật thật đi nữa.

3) Người tu theo PLVVKHHBPP khi công phu luôn luôn giữ co lười, răng kẽ răng, động tác này giúp (đóng khớp xương sau đầu - khi được mở ra) cản không cho tà ma xâm nhập được.

4) Khi công phu thấy có ánh sáng ngay trước mặt thì tin theo - vì là chánh, còn ánh sáng (chấm sáng) ở hai bên, thì đừng tin và nhìn vì đó không phải là chánh.

5) Công phu một thời gian, các lỗ chân lông trong cơ thể người tu phát quang và dấy dang ra mọi ảnh hưởng tà.

THÔNG CÁO CỦA VOVI MULTIMEDIA COMMUNICATIONS

VoVi Multimedia Communications dự định ấn hành một số CD và bài giảng của Đức Thầy để phổ biến đến bạn đạo trong kỳ đại hội và thiễn ca Khí Giới Tình Thương 2002 tại Houston, TX như sau:

- 1) CD Chơn Kinh 6 (đã có người phát tâm ấn tống)
- 2) CD đại hội Khí Giới Tình Thương
- 3) Các CD Vấn Đạo của Đức Thầy (trích từ những băng giảng hay đại hội)

VoVi Multimedia Communications chân thành kêu gọi sự ủng hộ tài chánh của toàn thể quý bạn đạo muốn phát tâm ấn tống. Mọi sự đóng góp, xin gửi về như sau:

Tại Mỹ:

Check payable to:

VoVi Dallas Forth-Worth Association

4806 LaRue

Dallas, TX 75211

Tại Canada:

Check payable to:

VoVi Association of Canada

2922 Jolicoeur

Montreal, PQ H4E-1Z3

Bạn đạo tại Âu Châu và Úc Châu có thể đóng góp nơi thiễn đường hay hội ái hữu VoVi địa phương của mình, rồi chúng tôi sẽ kết hợp công việc để phát hành CD ấn tống theo sự phát tâm và nhu cầu cần thiết của bạn đạo nơi đây.

Để giữ tính chất đồng nhất và rõ rệt như Đức Thầy mong muốn, chúng tôi sẽ in một số chi tiết căn bản cần thiết trên các CD ấn tống như là:

- Tựa
- Tác giả
- Copyright

- Địa chỉ

Và để tạo duyên phúc cho gia đình và thiên đường phát tâm ấn tống, chúng tôi sẽ báo cáo quý danh và tài chánh trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng chứ không ghi tên người ấn tống trên CD hay các tài liệu tu học khác.

Tuy nhiên, nếu có sự yêu cầu riêng của gia đình, thiên đường hay hội nào muốn để tên mình trên CD ấn tống, thì chúng tôi cũng vẫn có thể thực hiện được điều này. Mọi sự đóng góp đều có biên nhận của Hội.

Đức Thầy đã phê chuẩn công việc trên bằng 4 câu thơ đạo như sau:

*“Phát Tâm Ấn Tống Điều Lành
Dấn thân tận độ hướng thanh đạt hòa
Cộng đồng đại hội chung nhà
Người người cộng hưởng chan hòa tình thương”.*

Chân thành cảm tạ Quý bạn đạo
Kính bái,
Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

VOVI Multimedia Communications
email: vovi2@go2vni.com hay là: aphancao@videotron.ca

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOUSTON

Hội Ái Hữu Vô vi Houston vừa hoàn thành xong một bộ Cd vấn đạo gồm 3 cuốn dành riêng cho những chương trình phát thanh radio và những bạn đạo mới thực hành thiền. Nếu quý bạn đạo muốn nhận một bộ CD, xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ, điện thoại hay điện thư sau đây:

Hội Ái Hữu Vô vi Houston
Thiền đường Tứ Thông
11804 Adel Road
Houston, TX 77067
(281) 448-7460
tuthong@vovihouston.org

THƠ

HOA ĐẠO HẠNH

(họa lại bài thơ BÌNH ĐẰNG của huynh Thiền Tâm, PN, VN)

Sống ở trần gian có ghét ưa
Quân tử nào ai giải cho vừa?
Trăng tròn lai khuyết : Trời an tịnh
Mật pháp Trời ban đã thức chưa?

Sớm tối bền lòng câu lục tự
Thuyền đưa tâm đạo đến Thiên Đường
Hoa nở bên thềm đêm đông giá
Một nụ cười tươi gởi tặng người.

Thụy Sĩ, Genève, ngày 29 tháng 6 năm 2002
Kính bái,
Nguyễn Tân

EM VUI

Em vui vì có cuộc đời
 Có thân khỏe mạnh, có hồn thanh cao
 Em vui vì có ước ao
 Mong em chóng lớn để vào Thiên Cung
 Em vui em nhảy em mừng
 Em ca em hát không ngừng cuộc vui
 Em vui Thiên Địa đẹp tươi
 Ngày đêm Nhật Nguyệt soi vườn Đạo Tâm
 Em vui Minh Triết tái tâm
 Thân tâm hòa hợp âm thầm triển khai
 Em vui Đời Đạo cả hai
 Giúp em vượt thoát an bài quả nhơn
 Em vui sống động hợp thời
 Tình Trời xoay chuyển không lời mà siêu !
 Em vui em nói ít điều
 Huyền vi Trời Phật phước điền tại tâm.

Thụy Sĩ, Genève, ngày 29 tháng 6 năm 2002
 Kính bái,
 Nguyễn Tân

Ước Mơ Đi Đại Hội

Nhớ ngày đại thọ kỳ ni
 Không đi thì ngại không về băng khuâng
 Ngày ngày cơm hẩm cháo rau
 Đêm đêm luyện đạo nhớ Thầy nhớ Cha
 Nhớ cha giúp đỡ đã qua
 Tâm thân an lạc cũng qua tình Thầy
 Kỳ ni đại thọ tám mươi
 Chắc thì vui lắm bạn bè năm châu
 Hô nhau lũ lượt kéo về
 Kể thì hưởng phước người thì hưởng tâm
 Ô sao phước thật cao đầy
 Tâm đầy mãn nguyện những gì ước mong
 Kỳ này **khí giới tình thương**
 Chắc là ân điển ban cùng khắp nơi
 Mơ sao hội ngộ năm này
 Hưởng nhiều cái phước Cha Trời giúp cho
 Hưởng ngày đại hội Vô Vi
 Hưởng luôn đại thọ Đức Thầy tám mươi
 Hưởng thêm khí giới thương tình
 Hưởng còn lai láng Ca Thiên Vô Vi
 Hưởng sao cho hết gia đình

Cha con đầm ấm vợ chồng vui tươi
 Nhìn qua nhìn lại hưởng nhiều
 Ước mơ đi dự kỳ ni phải về
 Kính bái
 Lê Thành Lợi – Đan Mạch

Theo Dấu Chân Cha

Khởi hành là điệu vi vu
 Một bước chân đi là một nhịp cầu
 Bắc đường Thiên Lý xa xưa
 Tìm Cha trong cảnh siêu hình thanh không
 Nam Mô nhịp bước liên thanh
 Không gian hé mở tiến vào hư không
 Đà Phật ánh sáng diệu thâm
 Phát quang trí tuệ khai vòng càn khôn
 Khởi hành là điệu vi vu
 Thanh thanh nhẹ nhẹ tiến hoài không thôi
 Bước chân gởi lại niệm hành
 Không gian vi vút chân trời xa xa
 Càng đi tâm thức bay xa
 Không gian lớn rộng pháp tràng chuyển xoay
 Một bước chân đi một niệm hành
 Đứng mòn in dấu bóng hình Cha yêu

Kính bái
 Lê Thành Lợi – Đan Mạch

Hãy Lắng Nghe

Nghe đi, nghe cho rõ lòng mình
 Thật thà đi, để nhận chân sự thật
 Tập nghe đi, nghe tiếng nói siêu âm
 Chấp nhận đi, muôn tội là do nơi mình
 Nam Mô Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
 Đẹp tự ái, chịu lắng nghe
 Bỏ tranh chấp, tự độ mình
 Thật thà cho hào quang ngời sáng
 Cho tâm tối rã tan
 Cho bình minh lộ dạng

Cho sức mạnh tuôn tràn

Hăng nghe đi, nghe tiếng than thở của lòng mình

Chỉ tại tôi, tôi hại lấy chính tôi

Nam Mai

Nhớ Bé !!!

Vẫn gặp nhau thường trong mọi bữa
Lời vàng thỏ thẻ , Mạch Kinh trưa
Hỏi lòng mới biết còn xa bé
Nhớ Bé. . . Thẹn thường . . . Bé biết chưa ? (1)

Bé ơi ! Xa cách trời phương nở
Vẫn réo lòng tê gọi bốn mùa
Hương Không ủ ấp niềm tâm sự
Chẳng giấu thương tình Bé sớm khuya . . .

Vẫn biết người Tu phải Dững Hành
Nguyện xưa còn thẹn lúc đưa chân
Những bước son đi bồng hoa nắng
Hiện vàng sen n□ , Bé . . . Từ Nhân

Bé ơi ! Biển DỤC triều cao huyết
Rừng động tình SÂN quét gió lửa
Mây về lạ lẫm đường THAM . . . quán
Tiếp dẫn dò chiều , Bé thấy chưa ? (2)

Hạnh Bé soi gương , đường hướng tới
Chân không , nghe thanh tịnh cơ đồ
Nào dám gì đâu làm phân biệt .
Niệm một màu trắng tỏ . . . Bé Thơ !

Thấy Bé . . . Thơ . . . Trời . . . Ối ! Ngẩn ngơ . . .
Bốn mùa như ngừng lại . . . Bi Bô !
Phân . . . TRẦN ! Tan biến danh xưng ấy
Bàn bạc THANH. . . Không , Bé dặn dò . . .

Vân Sơn (Troyes - France)

(1) : Chưa biết Bé . . .

(2) : Chưa thấy Bé . . .

Mẹ Thời Gian!

Hỡi em nằm ngủ hay mơ
Cùng ta chép mộng làm thơ dâng cười
Mộng rằng : Mộng cũng lạ đời
Cười trên mấy lượn mây trời ngao du
Bút thơ chống chiếc thuyền từ

Chèo xa bến mộng mà du chín từng
Giữa vùng tỉnh lặng hư không
Mẹ thời gian đứng âm thầm đẹp xinh
Triều thiên rực chiếu uy linh
Rạng trên áo trắng mấy từng yêu thương
Ngất ngây trong bể từ quang
Vòng tay kính mẹ, hỏi han đôi điều
Vì sao : Tha thứ thương yêu
Luôn trong kháng khí , một chiều ngược xuôi ?
Vì sao : Mẹ khóc, mẹ cười ?
Vì sao : Cửa đạo không lời nỉ non ?
Vì sao : Mẹ chẳng có con
Xuân , thu , đông , hạ , mấy nàng giờ đâu ?
Vì sao : Mẹ chẳng s□ cầu ?
Vì sao : Tóc chẳng nhuộm màu thời gian ?
Tai nghe con trẻ th□ than
Mẹ cười chum chím mắt tròn thật vui
Xuân SINH , thu DUỖNG , chẳng xuôi
Đông TÀN , hạ TRUỖNG, nghịch thời cũng không
Tự trung trong mẹ là Năm
Âm dương sinh hóa ngũ hành , biết chưa . . .

Thương yêu quả kết thứ tha
Tiếng HAI mà MỘT , chả xa lạ gì
Cười con hồn vẫn ngu si
Khóc con chữa thức mẹ ghi tẩm lòng
Không lời là b□i pháp tâm
Cửa tâm , cửa đạo , Chẳng cần tầm đâu
Biết yêu nên chẳng s□ cầu
Thật yêu tóc chẳng nhuộm màu thời gian

Lắng nghe lời Mẹ chỉ ban
Bút Ta chép vội sợ quên bây giờ
Mẹ cười khéo tính hay chưa
Bút Ta là vốn ngày xưa cho người
Bây giờ vốn đã sạch rồi
Mau mau con tính lỗ lời, mẹ coi ?
Bút Ta con đã dâng đời
Mẹ ơi ! Cứ tính lỗ ,lời. . . trên con
Rưng rưng nước mắt hai hàng
Mẹ cười tha thứ hai hàng lệ vui
Cái Ta . . . là vốn cho người
Thương Ta là chính thương người nhớ chưa ?

Hôm nay hay là hôm qua
Bỗng dưng lời mẹ không ngờ hóa say
Miệng cười mắt nhắm hồn ngây
Một bầu nhất khí thang mây lần về
Chuyện rằng : Mộng kể mà nghe
Trăm năm chép mộng cười chê kẻ người
Mộng dù lộng giả đùa chơi .
Tình ta vẫn thật nhắc người . . .TU NHÂN . . . (1)
Vân Sơn (Troyes - France)

(1) Tu nhân tích đức

BẠN ĐẠO VIẾT

Thật Thà

Tôi tập nói thật và sống thật một cách đúng nghĩa hơn kể từ ngày học kiến tánh. Trước đó tôi cũng có nói thật nhưng là theo những sinh hoạt của đời sống để nhằm tạo uy tín, thể diện; và sống thật để nhằm thỏa mãn những cảm giác của mình. Nhất là khi chỉ nói thật về người khác để được tiếng là người trực tánh, điều này đối với đạo là hưởng ngoại và tạo sự tranh chấp hơn thua vô lý mà thôi.

Nói thật chỉ có giá trị khi nói thật về chính mình, công khai những sai lầm của tánh hư tật xấu. Nói ra là một hình thức mở tâm, vì không còn muốn nuôi dưỡng bóng tối bên trong tâm mình. Đối xử thật tâm và lễ độ với mọi người vì phơi bày ra con người thật của mình, không còn đái bôi đầu môi chót lưỡi nữa. Nói thật về mình cũng là tôn trọng người nghe, tương tự như hình thức xưng tội với ông Cha trong nhà thờ, không còn phân biệt mình khác người khác để tập mở thức hòa đồng. Có điều đương nhiên là mình phải trả một cái giá khá đắt cho sự dẫn thân này, là sự khinh chê xa lánh của mọi người chung quanh, vì mình làm ngược lại thói đời là xấu che đậy mà tốt khoe khoang.

Tại sao phải nói ra mà không âm thầm biết lấy một mình để tu sửa được rồi?! Khi nói đến âm thầm là còn nuôi dưỡng bóng tối và sợ mất đi cái thể diện và tự ái của bản ngã. Mọi người quanh ta đều là những linh căn tại thế, tượng trưng cho những ông trời ở trần gian, nên búa rìu dư luận đích thực là lửa trời để đốt tiêu đi con người cũ, hồi sinh lại thành một hiền nhân đôn hậu hồn nhiên.

Quan niệm sống này đơn giản nhưng thực hành cũng lắm chông gai! Tôi đã mất đi hầu như tất cả bạn bè và chịu sự xa lánh của gia đình một thời gian khá dài. Nhiều khi tôi cũng muốn sống đạo đức... giả trở lại cho đời đỡ cô đơn nhưng nhớ lời Thầy dạy: Danh là danh giả mà đảng là đảng tu! Người cầu giải thoát phải tập sống với sự cô đơn, cô độc để không còn ham luyến những duyên nghiệp tạm tình của thế gian này.

Ngày xưa khi nghe ông Tư nói về bà Tám là bà này không cần tu cũng thành Phật! Tôi thật sự cũng có bán tín bán nghi. Bây giờ thì tôi hiểu ông Tư không hề nói ngoa, bà Tám đã đi trước chúng ta một bước khá dài, bà thể hiện sự chất phác, thật thà và hồn nhiên trong cuộc sống. Đạo quả là giản dị và chân lý chỉ là sự thật của những người đã dứt khoát được tình đời, không còn che đậy xã giao phù phiếm, luôn thấy lỗi mình để xóa tan đi bóng tối của luân hồi, của trầm luân đau khổ.

Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát.

Rochester, ngày 18 tháng 6 năm 2002,
Phạm Văn Khanh.
