



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 370

ngày 04 tháng 08 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Thông Cảm**

*Thông cảm nguyên căn tùy nghiệp lực  
Chơn hành tự giác tự mình thông  
Qui nguyên giềng mối không còn động  
Minh triết khai thông chẳng lòng vòng*

Kính bái,

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 02/06/02 đến 08/06/02**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Giá trị của sự quân bình là gì?
- 2) Người tu chung thủy có hữu ích gì không?
- 3) Luồng điển qui nguyên thiên giác có hữu ích gì không?
- 4) Chánh đạo là sao?
- 5) Muốn có sự sáng suốt chỉ dẫn cho người kế tiếp thì phải làm sao?
- 6) Sự sáng suốt có quyết định được thời cuộc hay không?
- 7) Sự quyết định xây dựng có hữu ích gì không?

<p><b>1) Atlantic city, 02-06-2002 8 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Giá trị của sự quân bình là gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa giá trị của sự quân bình là tiến hóa đến vô cùng</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Giá trị của quân bình tự tiến  Giải mê phá chấp cảm tâm hiền  Quý yêu muôn loại tự thân yên  Cảm thức trần gian khổ các miền</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 03-06-2002 6 : 25 AM</b>  <i>Hỏi : Người tu chung thủy có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu chung thủy với nguồn gốc của chính mình rất hữu ích</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Nguồn cội chính mình rất hữu duyên  Phá mê phá chấp cứu thân mình  Bình tâm tu luyện tâm hành tiến  Thanh tịnh chính mình giác tâm yên</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 04-06-2002 9 : 40 AM</b>  <i>Hỏi : Luồng điển qui nguyên thiên giác có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa luồng điển qui nguyên thiên giác thì mới có cơ hội liên tục khai triển đạo pháp</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Liên tục khai triển nguồn chánh đạo  Thành tâm tu luyện tiến thân vào  Càn khôn vũ trụ duyệt tâm giao  Thức giác chính mình chuyển thấp cao</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 05-06-2002 8 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Chánh đạo là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa chánh đạo là tự khai thác trung tim bộ đầu</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Qui nguyên thiên giác từ tâm đầu  Giải tỏa phiền ưu ý thức sâu  Duyên đạo tình đời không lẫn lộn  Bình tâm tu tiến chẳng lo sầu</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 06-06-2002 9: 10AM</b>  <i>Hỏi: Muốn có sự sáng suốt chỉ dẫn cho người kế tiếp thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn có sự sáng suốt chỉ dẫn cho người kế tiếp thì phải dày công thực hành từ đời lẫn đạo</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tóm thâu nguyên lý của duyên trời  Học hỏi chơn hành khắp các nơi  Duyên nghiệp phơi bày đầy ý nghiệp  Trùng tu tự giác hợp duyên trời</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 07-06-2002 9: 27 AM</b>  <i>Hỏi: Sự sáng suốt có quyết định được thời cuộc hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự sáng suốt của nhơn loại mới quyết định được thời cuộc</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Sáng suốt minh tâm giúp nước mình  Vượt qua tai nạn khó phân minh  Tình đời đen bạc do người tạo  Thế thái nhơn tình chuyển thấp cao</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 08-06-2002 8: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Sự quyết định xây dựng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự quyết định xây dựng trong sự sáng suốt rất hữu ích cho đại sự chung</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Quyết tâm xây dựng cùng chung tiến  Trắc trở không còn chẳng tạo phiền  Tương hội sửa mình trong trí sáng  Hành thông duyên đẹp giải cơn phiền</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VĨNG

---

M, ngày

Kính Thầy,

Chúng con có vài hàng kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, và với đức cao dày của Thầy để độ thế.

Luôn tiện chúng con xin trình bày Thầy rõ là chúng con có một đứa con gái tuổi Mậu Thân, năm nay 23 tuổi, vì chuyện học hành không được vừa ý, nó rất thông minh, thích đọc sách đạo, tìm hiểu, vì tánh quá nóng nảy, nên đau thần kinh. Nó luôn luôn bất mãn với gia đình, với người chung quanh, không bao giờ vừa ý và có ý định muốn đi Tây Tạng học thiền. Chúng con nghĩ đến Thầy, xin nhờ Thầy thương giúp dùm nó, cho nó thực tế, tỉnh lại, biết đường tu, vì thiền ở đâu cũng có thiêng liêng Trời Phật, và nếu có thể Thầy coi căn quả của nó, cho nó đi đúng đường.

Nhơn dịp tháng 7, có Thầy trở về Canada, Thầy có cách nào chỉ vẽ tụi con, hoặc gửi hình nó qua cho Thầy, đặt làm cho nó qua gặp Thầy, Thầy dạy dỗ dẫn dắt cho nó. Chúng con kính mong Thầy thông cảm nỗi lòng của kẻ làm cha mẹ, và thương giúp dùm chúng con, vì Thầy thì tụi con biết từ đầu, còn ở Tây Tạng thì tụi con không hiểu rõ.

Chúng con rất mong được sự trả lời của Thầy. Kính.

L.

-----  
V K.....

Kính gửi bà L.,

*Tôi có nhận được thư bà, được biết bà nóng lòng vì đứa con muốn đi tu, đó là cái duyên của chính nó.*

*Còn về phương pháp tu học của chúng tôi thì phải thanh lọc trước khi tu. Vậy tôi xin kèm theo đây một cuốn sách thanh lọc để cho cháu đọc và hiểu rõ để nhịn ăn trong một tuần hay là 20 ngày tùy theo sự cảm thức của cháu thì thần kinh khối óc của cháu sẽ được khôi phục tốt đẹp. Lúc ấy mới liên lạc với hội ái hữu Vô Vi Pháp xin băng nghe cho rõ rệt và thực hành cho đúng pháp thì cháu sẽ tìm lại hạnh phúc cho chính nó. Sau khi cháu thành công thì nên phát nguyện truyền cho người kế tiếp với phương pháp tinh tấn và thanh nhẹ này.*

Kính chúc bà vui khỏe.

Kính thư.

Lương Sĩ Hằng  
Vĩ Kiên

---

## TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

---

**Một ban đạo:** Trong thời gian tu hành, con thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng. Vì chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể cứu rỗi được phần hồn của con thoát khỏi bể khổ. Đối với con 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật ai có đổi một triệu đô, con nghĩ là không có thể đổi.

**Thầy đáp:** Nam Mô A Di Đà Phật có thể phát triển đến mức thông cảm nguyên lý của Trời Đất. Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đạt tới thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, rút ngắn lại, thấy nước, lửa, gió, đất rõ rệt đang biến chuyển, khai mở. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi trở về với điển giới mới thật sự về không và sống trong không luôn thì con người không còn mê chấp nữa, thức hòa đồng sẽ rộng mở và vui hòa với các giới. Phải giữ cái niềm tin, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở. Cho nên trước kia tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Tư dạy tôi niệm để liên lạc với Ông. Ngày đêm tôi lo niệm, bởi vì mình tuổi trẻ mà được liên lạc với người tu hay là ông Tiên thật thì mừng lắm. Niệm suốt ngày, ông Tư nhắn gì tôi biết hết, tôi đi thẳng xuống đó, ông hỏi tại sao trễ vậy. Tôi nói tôi mới biết, từ đường Phan Thanh Giản tôi đi thẳng xuống đây thôi. Mừng, mừng và vui. Nhưng mà trong lúc đó niệm thét rồi thấy liên tưởng nó mở được. Tôi niệm một thời gian rồi, ngồi tôi nhắm mắt niệm. Ở nhà không ai chơi với tôi hết, có một mình tôi chơi thôi. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy bừng sáng ngay trước ngực tôi, tôi thấy râu chuổi chuyển chạy trước ngực tôi, tôi thấy những hạt chuổi lóng lánh đang chạy trước ngực tôi, và tôi thấy có chữ Vạn xuất hiện ngay trước mặt tôi, tôi càng niệm Phật nhiều hơn, bởi vì tôi thích xem cái đó. Mỗi 9 giờ sáng ở Việt Nam tôi ngồi chơi một mình, tôi niệm Phật, thấy tôi qua Los Angeles, tôi thấy xe hơi nó chạy đèn nó chiếu sáng lắm. Cho nên có kỳ tôi đi du lịch, lần đầu tiên đi du lịch, đi Mỹ, tôi tới Los Angeles tôi không có cho người bạn kêu taxi hay nhờ ai hết. Tôi dẫn nó đi autobus cũng như người thổ địa, thạo đường vậy, vì tôi đã đi qua rồi. Tôi tới đó tôi chơi, đi thăm những mộ chiến sĩ, lần đầu tiên không có nhờ ai. Bạn nó sợ mình đi lạc đường, nó cho số điện thoại con em nó, để mình liên lạc nó dẫn. Tôi không chịu, vì mình có khả năng đi mình cứ việc đi. Đi chơi đủ ngày đủ giờ rồi, lên máy bay về Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ không cần ai giúp đỡ hết trời.

---

## CỨU KHỔ BAN VUI

---

### Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp như sau :

US\$

BD T/d Thien Thuc (CA)	500
Song Huynh (WI)	30
Tran Hien (WI)	20
An danh (ND)	400
Vo Danh Cali	300
Betty Bich Tran (FL)	100
Thuan Nguyen (CA)	100
Ann Kim Porter (CA)	300
Long Bui or Hue T. Nguyen (TX)	100
Khoa Nguyen (CA)	300
Huynh Hue (AB)	63.29
Phan Thi Thoan (AB)	63.29
Ut Tran	63.29
Loan Nguyen (MI)	50.00

Tran N. Dung + Hoa (MA)	500.00
Bđ TD Thiên Thúc	500.00
Khoi Nguyen (CA)	200.00
Minh La (CA)	50.00
Giàu Tâm	64.94
Ấn danh Santa Clara, CA	300.00
Long Bui or Hue T. Nguyen (TX)	100.00
Vô Danh (Ca)	200.00
Tran Van Thoa (OR)	50.00
Tran Dac Mong Hoa (OR)	20.00
Nguyen huu Lam (OR)	100.00
La Vi Khon (AB)	98.04
Ho Thanh Hoang (MTL)	65.36
J.Louis Michon qua chi. Thúy	104.58
Vo Danh (MTL)	26.14
Mai Nguyen (CA)	100.00
TD Hong Binh Hoang (Wa DC)	300.00
Nguyen Kim Thien Huong (New Castle)	20.00
Thầy ddu+a (09/7/02)	1331.13
Thầy đưa (10/7/2002)	1000.00
Nguyen Thanh Truc (Mtl)	98.68
Huynh Tam T (MA)	100.00
Long Bui or Hue T. Nguyen (TX)	100.00
Loan Nguyen (Detroit)	50.00
Long N Bui (Dallas)	100.00
Son Loan (NV)	500.00
Ho Van Dam (GA)	50.00
Nguyen Ngoc Thach (CA)	100.00
Vô Danh (Ca)	200.00
BĐ TĐ Thiên Thúc (CA)	500.00
Thầy đưa 30/7/2002	1300.00

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

Xin Cảm ơn

**Phan Cao Thăng**

---

## Thông Báo của UBTCĐH Khí giới Tình Thương 2002 Tại Houston (TX)

---

Xin quý bạn lưu ý:

1. Ban tổ chức **chỉ đón và đưa bạn đạo tại phi trường George Bush Intercontinental Airport** mà thôi. Phi trường George Bush chỉ cách khách sạn khoảng 15 phút lái xe trong khi phi trường Hobby cách khách sạn 1 tiếng đồng hồ xe hơi. Ban chuyển vận sẽ bắt đầu đón bạn đạo kể từ ngày 29 tháng 10 và 30 tháng 10. Bạn đạo đến sớm hơn xin vui lòng sử dụng shuttle của khách sạn.

Xin quý bạn lưu ý khi mua vé máy bay (Mua phi trường IAH – George Bush Intercontinental).

2. Hạn chót đóng tiền đợt nhì là **15 tháng 8 – 2002** và cũng là hạn chót ghi danh bữa sinh nhật đại thọ của Đức Thầy

3. Quý bạn đạo cần đến ở khách sạn trước hay sau ngày đại hội (trong các ngày 28-10, 29-10, hoặc 5-11 và 6-11) xin ghi danh và đóng tiền trước 15 tháng 8 –2002 để chúng tôi có thể giữ chỗ trước cho quý bạn.

4. Quý bạn đạo nào muốn ghi danh đi xe bus :

a. Chiều thứ bảy 2 tháng 11 đi ăn tối từ Hotel đến Hồng Kông 4 (phố tàu) và trở về ( ăn tự túc trong khu Hong Kong 4) : 8USD (roundtrip)

b. Đi chơi chủ nhật 3 tháng 11 và ăn trưa tự túc tại Hong Kong 4 : 8 USD (roundtrip)

c. Chuyên chở đi thiên Ca vào buổi tối chủ nhật : 10 USD (roundtrip)

d. Tổng cộng di chuyển 3 chuyến bus: 26 USD một người

Hạn chót ghi danh và đóng tiền xe bus là **15 tháng 9 - 2002** để tiện việc cho BTC lo liệu đủ số xe bus (xin liên lạc BTC theo như phiếu ghi danh đính kèm).

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo, và kính mong sẽ gặp lại quý bạn đông đủ tại Đại Hội Khí Giới Tình Thương,

Ủy Ban TCĐH

---

### ĐỊA CHỈ THIÊN VIỆN VĨ KIÊN

---

**Địa chỉ Thiên viện Vĩ Kiên(xin lưu ý số Zip code để khỏi thất lạc thư từ)**

**Thien Vien Vi Kien**

**22125 Crest Forest Dr.**

**Cedar Pines Park, CA 92322-9157**

**USA**

---

### BẠN ĐẠO VIẾT

---

**Dấn Thân**

Trong chuyến đi VN tháng 5 -02 vừa rồi , tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể tìm được việc làm , hoặc ở lại VN sinh sống , vì tôi cũng không có vốn kinh doanh . Nhưng không cầu mà được , tôi may mắn gặp lại 1 người bạn quen đã rất lâu , ông ấy rất cần 1 người tin cậy để sát cánh bên ông trong công ty . Nói nôm na là cần 1 manager đặc lực và trung thành . Ban đầu tôi chù chừ vì rất nhiều lý do . Thứ nhất“là tâm tư tôi không chuẩn bị trước . Thứ nhì là tôi có ý chê VN dơ , ô nhiễm , ồn ào , dân tình thì thay trắng

đổi đen , vô kỷ luật , không ý thức“.....nói chung là tôi kỳ thị ! Về Đạo thì tôi cho là động loạn , trước ma , về đó thì tôi chỉ bị nhạ^p mà thôi , lại lôi ra cái mê chấp của mình !

Sau khi bàn bạc cùng anh chị em chúng tôi: Nam Mai, anh Khanh, anh Quang, chị Khanh , tất cả đều hoan nghênh ủng hộ tôi trở về quê hương làm việc, vì ai ai cũng muốn về hưu nơi xứ sở của mình. Thế là tôi chuẩn bị khăn gói , chặt cầu với xứ Pháp , lên đường hồi hương với một tâm tư mới : không kỳ thị , mê chấp , không phân biệt ma hay mình .

Ra lẩn lộn, va chạm với cuộc sống là một cách tôi dần thân học hỏi , xem tôi có thực hành được những gì Thầy đã dạy , coi như tôi đi thi vậy ! Tôi vào làm với khởi điểm thật giản dị : tận trung với chủ , hòa mình với tất cả , lúc nào cũng thấy cái sai của mình để sửa , và thật thà công khai . Tôi là việt kiều nên nhân viên không khỏi ganh tị , ma cũ ăn hiếp“ma mới là chuyện thường tình . Tuy làm manager là bảnh nhưng tôi lại càng phải hạ mình, nhịn nhục càng nhiều . Mỗi lần tôi bị quậy trong công ty , chân ướt chân ráo , nhân viên thì không kỷ luật , tôi cứ kiên nhẫn làm việc , không nạnh chuyện lớn nhỏ ." Phục vụ chứ không phải lam`chảnh tiểu thư hay lên đầu người ta mà ngòi ". Tôi cứ nhớ lời Thầy dạy , cứ thế mà làm , nghe trên đỉnh đầu , hưởng thượng mà xử sự. Những khi tôi thất bại như nhân viên không làm việc đàng hoàng khi tôi giao việc , tôi không trách ai mà tự thấy mình chưa làm đủ hay đúng nên nhân viên không phục. Tôi tìm cái khuyết của mình để sửa , không đổ thừa người khác, cũng không đòi hỏi người khác“phải hiểu hay thương mình. Lại càng không ngoạ mạn chê trách ai . Chủ có trách , tôi không trốn chạy trách nhiệm mà nhận lỗi rồi sửa sai , chủ có nóng nảy la sai tôi cũng tìm hiểu ý chủ là chỗ nào , khi biết rồi tôi dễ hiểu và làm việc đặc lực hơn cho chủ .

Nghĩ lại lúc trước , khi tôi làm tiệm bán gà bên Pháp ,đã thất bại vì độc tài, tưởng mình ngon , biết hết , trong lòng thì chê người khác bê bối không làm việc cẩn thận như mình , tôi còn so đo , tham lam , tính toán, ghen ghét , tị hiềm , đố kỵ ! Rút kinh nghiệm qua những sai lầm đó , tôi dần thân kỳ này với một tâm thức khác : luôn luôn cảnh giác mình. Thay vì độc tài , tôi uyển chuyển hơn , linh động theo hoàn cảnh , tôn trọng người khác , tìm cái đồng thuận để xây dựng cho chung . Tôi lại có dịp học kiên nhẫn , đâu phải một lần là được đâu , không được tôi lại tìm cái thiếu sót của mình rồi tiếp tục thôi . Lúc tôi bị đâm bằng lời nói trích thượng hay hành động bỉ mặt mình , thay vì tôi tự ái la rầy thẳng mặt , tôi thả lỏng trên đỉnh đầu , nhịn nhục và gọi người ta vào phòng làm việc riêng của tôi để tìm cách hoà giải sự bất đồng đó , tránh cho họ bị tự ái trước người khác .

Có những lúc bất đồng chung , tôi họp tất cả lại , tìm cách hoà giải trong tinh thần bình đẳng , nhưng cũng không bước ra ngoài quy luật của công ty , hay địa vị của mỗi người . Cương, nhu, tấn, thoái, tôi có rất nhiều dịp học hỏi và thực hành để thấy rõ được mình đang ở dung điểm nào, thật là phong phú . Một hôm sau giờ làm việc, lái honda về tôi cảm thấy rất có phước và thông cảm người khác hơn . Đi trên những con đường xưa , tôi thấy thương đồng bào và đất nước của tôi . Tuy rằng có một số nào đó họ thật là cà chớn , cũng chẳng qua là vì nghèo khổ , không được hấp thụ học hỏi cái văn minh tân tiến của xứ người . Tôi nhìn cái dơ , cái nghèo , cái chậm tiến của quê hương tôi với lòng thương xót , không còn kỳ thị chê bai nữa . Tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc , không hoai bảo lớn lao như thay đổi cuộc diện dân tình , mà chỉ là đóng góp công sức nhỏ nhoi trong khả năng của mình như Thầy đã dạy : nhịn nhục sửa mình để đem khí giới tình thương mà xây dựng, phục vụ cho chung .

Nam Mô A Di Đà Phật , vạn vật thái bình .

Việt Nam ngày 21-7-2002 .

Phạm Thanh Thảo

---

