



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 392

ngày 12 tháng 01 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

***Dù Nhau***

*Dù nhau tiến hóa sống thân thương  
Cởi mở tình Trời qui một mối  
Tự giác tự mình tâm thức giác  
Qui không dù tiến rõ chơn lòng*

*Kính bái,  
Vĩ Kiên*

***Mục Bé Tám từ 03/11/02 đến 09/11/02***

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

***Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.*** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
***Bé Tám***

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Muốn tránh sự động loạn thì phải làm sao?
- 2) Tại sao làm người hay nghi kỵ?
- 3) Thiếu quân bình thì phải làm sao?
- 4) Tiến hóa không ngừng nghỉ là sao ?
- 5) Tình thương thành tựu do đâu ?
- 6) Tâm hiện ở nơi nào?
- 7) Hào quang là gì?

<p><b>1) Houston, 03-11-2002 7: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn tránh sự động loạn thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn tránh sự động loạn thì phải dùng từ tâm niệm Phật</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Tận niệm nguyên lý Phật Pháp  Thành tâm hướng tượng từ tâm độ  Khai minh tận độ tâm thường trụ  Tiến triển không ngừng giải chấp mê</i></p>	<p><b>2) Houston, 04-11-2002 3: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao làm người hay nghi kỵ?</i></p> <p>Đáp: Thưa làm người hay nghi kỵ là tại vì thiếu trí</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Suy nghĩ không thấu người thiếu trí  Sân si đủ chuyện hay gây gổ  Không thông không tỉnh không hòa đồng  Gieo họa cho người lại thiếu tu</i></p>
<p><b>3) Houston, 05-11-2002 6: 57 AM</b>  <i>Hỏi: Thiếu quân bình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa thiếu quân bình thì phải cố gắng tu thiền</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Thiếu quân bình thì phải siêng tu  Khai triển tâm linh tự giải mù  Tâm trí triển khai duyên đạt thức  Quân bình tự đạt tu an vui</i></p>	<p><b>4) Houston 06-11-2002 2 : 05 AM</b>  <i>Hỏi : Tiến hóa không ngừng nghỉ là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thưa tiến hóa không ngừng nghỉ là dụng chạm nhiều và sáng suốt</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Tiến hóa không ngừng nghỉ và sáng suốt  Dấn thân phục vụ khắp nơi nơi  Tình Trời ban rải tự phân lời  Học hỏi không ngừng thuận ý Trời</i></p>
<p><b>5) Houston 07-11-2002 5 : 43 AM</b>  <i>Hỏi : Tình thương thành tựu do đâu ?</i></p> <p>Đáp: Thưa tình thương thành tựu do tâm</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Thực hành khai triển do tâm tiến  Giải tỏa phiền ưu chẳng cảm phiền  Thức giác chính mình qui một mối  Thành tâm tu luyện tự giao duyên</i></p>	<p><b>6) Houston, 08-11-2002 6: 57 AM</b>  <i>Hỏi: Tâm hiện ở nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa tâm hiện nơi trung tâm bộ đầu</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Tâm thành tựu sáng hào quang  Chuyển hóa tâm tư rất rõ ràng  Uyển chuyển qui nguyên đường giáp tuyến  Hành thông đời đạo tự qui hiền</i></p>
<p><b>7) Houston, 09-11-2002 6: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Hào quang là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa hào quang là ánh sáng từ bi</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Qui nguyên giềng mối tạo quân bình  Thế thái như tình khó giải mình  Đời đạo khó mình tự chuyển trình  Giải mê phá chấp tự mình mình</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VÃNG

---

S, 6 May 2002

Kính Thầy,

Con là L K P, trước tiên con cầu chúc Thầy dồi dào sức khỏe và trường thọ, để mọi người hưởng được thanh điển và lòng từ bi của Thầy dịu dặt chúng con trên đường tu học.

Trong thư này có kèm theo một món quà nhỏ, vợ chồng con kính biểu Thầy.

Thưa Thầy! K ra đi đã hơn 2 năm rồi. Vợ chồng con lúc nào cũng thương nhớ, không biết đến bao giờ mới được gặp? Hằng đêm gia đình con cầu xin cho K được “siêu thăng tịnh độ” như Thầy đã dạy lúc K vừa mới mất.

Không biết giờ này K có đi đầu thai chưa? Nếu chưa không biết đường tu hành ở trên đó K có được thăng tiến không? Chúng con xin Thầy mách bảo để được an lòng và chúng con cầu xin Thầy độ hộ K không còn luân hồi xuống trần gian bể khổ này!

Cuối thư con xin cầu chúc cho Thầy “thân tâm an lạc”.

Kính bái

L K P

=====

AC, ngày 5/6/2002

K P,

*Thầy vui nhận được thư con với một tấm chi phiếu 300\$ gửi tặng Thầy trọn quyền xử dụng khi cần. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của vợ chồng con. Còn về phần K được biết cha mẹ chịu tu thì K rất vui và lúc nào cũng cố gắng hành pháp. Bề Trên lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ K. K đã dứt khoát tu tiến, vậy vợ chồng nên an tâm tu tiến. Đó là niềm vui của K. Chúc vợ chồng con vui tiến.*

*Quý thương,*

*Vĩ Kiên*

*Lương Sĩ Hằng*

---

## THƠ

---

### **TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO**

*Tôn sư trọng đạo muốn nên hiền  
Sư chính là người thẳng tánh diên  
Trọng lấy chính mình luôn ý thức  
Đạo trên môi mép khó an yên.*

*An yên giây phút tham thiền  
Mở mắt thấy động rước phiền vào tâm  
Quên đi lý đạo diệu thâm  
Là kinh vô tự ngắm ngẫm trong ta  
Nghe người mắng Phật là tà  
Nóng lòng chửi họ tạo ra bất hòa*

*Trường đời ai cũng học qua  
Thương khen ghét chửi đều là dạy tâm  
Trở về tự kiểm bản thân  
Còn lo hưởng ngoại còn phần sân si  
Núp trong tánh ý ù lý  
Say mê bao biện cũng vì cái ta  
Tình đời triển tánh ta bà  
Hơn thua đấu lý gây ra bản thân  
Mỗi người sẵn có nguyên căn  
Sanh trụ hoại diệt giải phân nội tạng  
Người tu một pháp vững tâm  
Độc lập khai triển chẳng cần theo ai  
Nhìn đời nay đổi mai thay*

*Qui về nội thức sửa sai chính mình  
Phật Thầy cũng đã tự mình  
Nêu gương hạnh đức cứu mình độ tha  
Gọi đời gọi mãi thiết tha  
Dụng hành Lục Tự Di Đà tự đi  
Tôn sư trọng đạo thực thi  
Một đàng trực chỉ Vô Vi trong lòng  
Chẳng còn khẩu thuyết viển vông  
Chỉ lo gom điểm vượt vòng trước ô  
Ngày đêm nguyện niệm Nam Mô  
Đẹp phần trước tánh hàm hồ thị phi  
Biết mình từ cõi Vô Vi  
Xướng trần học hỏi dự thi đủ bài  
Ngày nay gặp được duyên may  
Thực hành Pháp Lý dựng xây Đạo Đời.*

*B B.*

*(T/Đ Phú Nhuận, 01/10/2002)*

=====

**Trường Thi**

*Trường đời học đạo hòa tan  
Tâm minh trí sáng rõ ngay cha Trời*

*Linh nguyên giáng xuống dương trần  
Thực thi hành triển học bài tâm linh  
Nhấn Hòa Nhịn Nhục khổ qua  
Hiện ngay thanh tịnh định tâm thực hành  
Hành thiền sáng tỏ ngoài trong  
Cam go chuyển biến chẳng qua thử bài  
Ồn ồn ào ào tuyển thi  
Thi vào chân lý ý Trời vô biên  
Làm người ba Khổ thức tâm  
Định phân có sẵn giờ tu an bài  
Sanh sanh hóa hóa muôn loài  
Đều cùng dưỡng khí lý Trời ân ban  
Ấn Sư hoàn cảnh rèn trui  
Quân bình tự giải cải tâm nghiệp môn  
Siêu nhiên cấu trúc hình hài  
Hoài công tu luyện hiền tâm học hoà  
Hồn nhiên tự tại trường thi  
Ngao du học hỏi tiến hoà tâm linh*

*Kính bái*

*Nguyễn Hồng Đức*

*Đan Mạch 05.01.2003*

---

## **THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA**

---

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California trân trọng thông báo.

Thế theo biên bản của phiên họp ngày 24 - 11 -02 tức ngày kỷ niệm Đức Tổ Sư, bạn đạo nam California tham dự gần 200 bạn đạo. Phiên họp đã được biểu quyết sau đây:

Thứ nhất vì không có người ra ứng cử nên ban chấp hành sẽ lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ.

mỗi thiền đường sẽ cử một đại diện vào trong ban chấp hành ( đây là ý của Đức Thầy).

Cho đến hôm nay hơn một tháng ban chấp hành vẫn chưa nhận được các danh sách của các thiền đường. Yêu cầu bạn đạo thiền đường địa phương vui lòng cử Đại Diện, Ban chấp hành rất cần được sự cộng tác của các bạn thiên duong, đến cuối tháng Hai chúng tôi không nhận được sự đề cử, Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục lưu nhiệm.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

Mọi thư từ liên lạc xin gửi về: HAHVVHK P.O . Box 2045, Westminster CA 92684.

Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

Đoàn Ngọc Toàn

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

- 1) Xin bạn đạo cầu nguyện cho bác Trịnh Kim Vinh hưởng thọ 79 tuổi mất ngày 3 tháng 1 năm 2003 tại Houston, Texas được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn bạn đạo.  
Thiên Đường Tứ Thông - Texas
- 2) Kính xin Đức Thầy và quý bạn đạo trong giờ thiền xin hướng tâm cho cụ bà Phan Thị Chin sinh năm 1905 tại Ninh Bình đã từ trần vào 4h0 ngày 23-12-2002 tại 22 đường Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ chí Minh, hưởng thọ 98 tuổi, là thân mẫu bạn đạo Trần Như Sơn.  
Xin chân thành cảm tạ.  
Kính bái T/t Thiên Vô Vi Hannover Đức Quốc  
t/m gia đình Trần toc

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

NAM , **BÍNH-ĐINH - HỎA**  
A, **NHÂM-QUÍ - THỦY**  
Trong LUC-TỰ DI ĐÀ

Nhận thấy một số đồng Bạn-đạo cũng như tôi trước đây không hiểu thế nào là NAM Lưã BÍNH-ĐINH và A NHÂM-QUÍ Thủy, nên tôi mạo-muội nghiên-cứu và trình-bày đơn-sơ theo thiển-ý để đóng góp với các bạn .

Muốn hiểu các vấn-đề này, chúng ta bắt-buộc phải dựa vào DỊCH-LÝ. DỊCH-LÝ là cái LÝ biến-dịch của Vạn-vật trong Vũ-Trụ được dạy trong sách KINH-DỊCH .

Nói đến KINH-DỊCH, thì nhiều người cho là dị-đoan, mê-tín . Thật ra, KINH-DỊCH cũng là một HUYỀN-MÔN rất cao-siêu của người Tàu, đã xuất-hiện hơn sáu ngàn năm nay, và là một môn học căn-bản cho tất cả các môn học khác gồm có TRIẾT-LÝ, TÔN-GIÁO, KINH-TẾ, CHÍNH-TRỊ, Y-KHOA ..v..v.. và trong đó có cả những lãnh-vực gọi là Bói-toán như là Địa-Lý, Tử-vi. mà rất nhiều người đa-mê . Muốn hiểu thế nào là BÍNH-ĐINH, NHÂM-QUÍ, thế nào là ÂM-DƯƠNG, NGŨ-HÀNH , chúng ta không có cách nào khác hơn là tìm hiểu một phần căn-bản nhỏ trong DỊCH-LÝ vậy . Hơn nữa, khi TỔ-SƯ đã dùng một vài ý-niệm về DỊCH-LÝ chắc rằng muốn chúng ta hiểu sâu về ĐẠO-LÝ hơn là các v/d Bói-Toán tầm-thường.

Khi nói đến tuổi-tác theo Âm-lich, thì ta thường có tên gọi là BÍNH-TÝ, ĐINH-SỬU ..v..v..Trong đó, Bính-Đinh.. gọi là Thiên-Can và Tý-Sửu..gọi là Địa-chi.

- THIÊN-CAN là các yếu-tố xuất-phát từ TRỜI gồm có 10 loại gọi là :

\* GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, K, CANH, TÂN, NHÂM, QUÍ .

- ĐỊA-CHI tạo ra do ĐẤT , gồm có 12 loại gọi là 12 con GIÁP. Đó là :

\* TÝ, SỬU, DẦN, MỆO, THÌN, TY, NGỌ, MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI .

Mười THIÊN-CAN (TRỜI) phối-hợp, giao-duyên với 12 ĐỊA-CHI (ĐẤT) tạo-thành 60 Tuổi khác nhau có tên là : GIÁP-TÝ, ẤT-SỬU - - - cho đến Tuổi cuối cùng là QUÍ-HỢI .

**Chú-Thích .-**

*Bài viết này xin giới hạn □ phần THIÊN-CAN, nhằm để tìm-hiểu ý-nghĩa của NAM ( BÍNH-ĐINH ) và A ( NHÂM-QUÍ ) mà thôi . Các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn, xin tìm hiểu trong các sách-v□ về Dịch-Lý .*

Trong 6 chữ NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT , chữ NAM lại ứng với hướng NAM và Thiên-can BÍNH-ĐINH . Còn chữ A lại ứng với Thiên-Can NHÂM-QUÍ, cũng có nghĩa là ứng với hướng BẮC .

Sự liên-hệ giữa các THIÊN-CAN với NGŨ-HÀNH , BẮC-QUÁI và PHƯƠNG-HƯỚNG được thấy như sau :

NGŨ-HÀNH	THIÊN-CAN	BẮC-QUÁI	HƯỚNG
<b>THỦY:</b> ( A )	* <b>NHÂM</b> : Âm-THỦY * <b>QUÝ</b> : Dương THU	CÀN <b>KHẮM</b>	<b>TÂY-BẮC</b> <b>BẮC</b>
MỘC :	GIÁP : Dương MỘC Ất : Âm MỘC	CẤN CHẤN	ĐÔNG BẮC ĐÔNG
<b>HỎA:</b> (NAM)	* <b>BÍNH</b> : Âm HỎA * <b>ĐINH</b> : Dương HỎA	TỐN <b>LY</b>	<b>ĐÔNG NAM</b> <b>NAM</b>
THỔ :	MẬU : Âm THỔ K <small>Ỡ</small> : Dương THỔ	----- -----	TRUNG-ƯƠNG TRUNG-ƯƠNG
KIM :	CANH : Dương KIM TÂN : Âm KIM	KHÔN ĐOÀI	TÂY-NAM NAM

Theo bản phân-tích trên, ta thấy khi nói đến chữ "NAM" của Lục-Tự DI-ĐÀ, ta phải biết là ta ngồi về hướng chánh NAM thuộc "Dương HOẢ" ứng với Thiên-Can ĐINH và Quẻ LY . Còn nếu nói đến Lửa BÍNH-ĐINH là ta phải hiểu là gồm cả Âm-Dương HỎA và hướng chánh NAM lẫn một phần của hướng ĐÔNG-NAM . Theo thiển-ý của tôi, thì Pháp VÔ-VI dạy ta ngồi ☐ hướng chánh NAM, ứng với Can ĐINH và Quẻ LY . Và nếu có phải ngồi lệch một góc độ nào thì nên lệch về hướng ĐÔNG-NAM . Lý do là hướng ĐÔNG thuộc Hành MỘC và hướng NAM thuộc HỎA, ta có được sự TƯƠNG-SINH vì MỘC sinh ra HỎA . Ngược lại, nếu ta ngồi lệch về hướng TÂY-NAM thì ta lại gặp hành KIM , không còn thuộc hành HỎA nữa ,và ta lại bị sự TƯƠNG-KHẮC là vì HỎA Khắc KIM .

Tương tự như trên, khi ta ngồi ngó về hướng chánh NAM, sau lưng ta là hướng chánh BẮC, thuộc Hành THỦY( Dương Thủy), ứng với can QUÍ và quẻ KHẮM. Đối diện với "NAM" Hỏa BÍNH-ĐINH ☐ hướng ĐÔNG-NAM ta sẽ có "A" NHÂM-QUÍ THỦY ( Âm-Dương Thủy ) ☐ hướng TÂY-BẮC .

Nói tóm lại, khi ta ngồi Thiên đúng hướng NAM trong góc độ của hướng Đông-Nam, ý-niệm chữ NAM của Lục-Tự sẽ giúp ta thâm-nhận sự rung-động tối đa của nguồn Điện-năng "Lửa BÍNH-ĐINH" vào trung-tâm chưng mỳ của ta . Đồng thời ta lại thâm-nhận được nguồn Từ-Trường tối đa của khối Băng"Nhâm-Quý Thủy" từ hướng Bắc áp vào trung-tâm hai trái Cật khi ta ý-niệm chữ "A" trong Lục-Tự .

Xa hơn một chút nữa, ta thấy là hướng NAM lại hướng ngó vào cửa TRỜI vì người ta thường gọi cõi TRỜI là cõi NAM-THIÊN. Ở cõi Trần-gian này, các vì VUA-CHÚA thường ví mình là con của Thượng-Đế, nên thường tự cho mình là THIÊN-TỬ. Do đó cửa chánh đi vào Cung-Điện nhà Vua thường gọi là NGỌ-MÔN. NGỌ cũng là hướng NAM nhưng thuộc ĐỊA-CHI, nghĩa là ☐ dưới mặt đất .

Mặt khác hướng BẮC lại hướng về khối Băng đá khổng lồ cho ta một TỪ-TRƯỜNG vĩ-đại tự-nhiên của quả Địa-cầu . Vậy hướng NAM-BẮC là hướng ĐIÊN-NĂNG dồi-dào nhất ảnh-hur☐ng trực-tiếp đến luồng chân-khí trong Bản-thể của chúng ta .

Xin các bạn tự-nhiên bổ-túc và sửa-chữa bài viết này nếu thấy sai , để cho nó đúng với thực chất của nó .

Thành-thật cảm ơn sự theo-dõi và chỉ-giáo của các bạn .

HỒ-HUÊ .

XIN XEM BẢN ĐỒ SAU :

LY

ĐÔNG-NAM

NAM (HOẢ)

TÂY-NAM



BÍNH-ĐINH

ĐÔNG

TÂY

MỘC

KIM

NHÂM-QUÍ

ĐÔNG-BẮC

BẮC (THỦY)

TÂY-BẮC

KHẮM