



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancaovideotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 406

ngày 20 tháng 04 năm 2003

Tờ báo hàng tuần *ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI* dành riêng phục vụ bạn đọc thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Sanh Trụ

*Sanh trụ hoại diệt nguyên lý có
Tự mình cảm thức chẳng so đo
Trời sanh Trời độ tự phân mò
Chuyển biến vô cùng pháp pháp vô*

Kính bái,

VĨ KIÊN

Mục Bé Tám từ 09/02/03 đến 15/02/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiềut sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiềut hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Việc làm cẩn thận có ích gì không?
- 2) Giải tỏa được sự phiền ưu thì hành giả sẽ được những gì?
- 3) Thương tình chuyển hóa từ đâu?
- 4) Sự đồng thuận của mọi người do đâu hình thành?
- 5) Muốn quán thông mọi việc thì phải làm sao?
- 6) Tiềm thức ẩn tàng ở nơi nào?
- 7) Thế sự nan truy là sao?

<p>1) Sydney 09-02-2003 7:37AM</p> <p>Hỏi: Việc làm cần thận có ích gì không?</p> <p>Đáp: Thưa việc làm cần thiết phải mục đích rõ ràng</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Việc làm cần thiết trong xây dựng Giải tỏa phiền ưu tư cảm ứng Rắc rối không còn lưu luyến tiếc Thành tâm xây dựng tiến từ từng</i></p>	<p>2) Sydney 10-02-2003 4:44AM</p> <p>Hỏi: Giải tỏa được sự phiền ưu thì hành giả sẽ được những gì?</p> <p>Đáp: Thưa hành giả giải tỏa được sự phiền ưu thì tâm thân sẽ được ổn định</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành chánh pháp tâm thanh nhẹ Quí tưởng Trời cao tự hướng về Thanh tịnh hướng về chuyển tiếp về Thành tâm tu luyện tự tâm hiền</i></p>
<p>3) Sydney 11-02-2003 4:03 AM</p> <p>Hỏi: Thương tình chuyển hóa từ đâu?</p> <p>Đáp: Thưa thương tình chuyển hóa từ tình Trời</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Qui nguyên thiền giác tạo an hòa Giải tỏa phân minh chuyển tiến hòa Rắc rối không còn gieo ác ý Tình thương xây dựng khắp nơi nơi</i></p>	<p>4) Sydney 12-02-2003 3:32AM</p> <p>Hỏi: Sự đồng thuận của mọi người do đâu hình thành?</p> <p>Đáp: Thưa sự đồng thuận của mọi người do sự phát triển hình thành.</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Sự phát triển đồng thuận của mọi người Trùng tu tiến hóa tự thân tươi Cùng chung xây dựng sống an vui Nguyên lý Trời ban chuyển hóa mùi</i></p>
<p>5) Sydney 13-02-2003 8:10AM</p> <p>Hỏi: Muốn quán thông mọi việc thì phải làm sao?</p> <p>Đáp: Thưa muốn quán thông mọi việc thì phải thực hành trong thanh tịnh.</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Nguyên lý quán thông phải thực hành Tự mình thức giác tự mình thanh Chuyên tu tự giải phân ô trước Kiểm soát chính mình pháp pháp minh</i></p>	<p>6) Sydney 14-02-2003 7:50AM</p> <p>Hỏi: Tiềm thức ẩn tàng ở nơi nào?</p> <p>Đáp: Thưa tiềm thức ẩn tàng trong nội tâm</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Âm thầm chuyển biến trong chọn tâm Giải chấp phá mê tự thức tầm Trí triển tâm hành thanh trước tiến Qui nguyên thiền giác tự tâm hiền</i></p>
<p>7) Sydney 15-02-2003 4:32AM</p> <p>Hỏi: Thế sự nan truy là sao?</p> <p>Đáp: Thưa thế sự nan truy là xuất hiện bất ngờ không thể dự trù trước được</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Chuyển biến vô cùng khó thấu tri Việc làm không nhất định khó minh Chuyển từ khói trước khó phân minh Thực hiện tâm tu rõ chọn tình</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

Thông báo của Thiền đường "Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới"

Duyên lành và niềm vui, chúng tôi được vinh dự trân trọng thông báo cùng toàn thể quý bạn đạo khắp năm châu :

Để tiếp tục trong công việc phổ biến phương pháp thiền Vô-Vi cho tất cả bạn đạo mới không phân biệt màu da, tôn giáo, ... chúng tôi rất vui mừng đã được chính quyền Quebec công nhận là một hội hợp pháp bất vụ lợi .

Với sự ưu ái, chứng tâm thành, Đức Thầy đã chấp thuận đặt tên : Thiên đường "Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới"

Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 1 (2003-2005) :

Hội trưởng	NGUYỄN Nguyệt Bích Aline
Phó hội trưởng Ngoại vụ	Carol Ann HYNES
Phó hội trưởng Nội vụ	HOÀNG Ngọc Diệp Bích
Tổng thư ký	TRẦN-KHÁNH Thoại
Thủ quỹ	Carole VIAU

Cố vấn Thủ Quỹ NGUYỄN THỊ Mỹ Kim
Cố vấn Ngoại Vụ TRẦN-KHÁNH Thoại
Cố vấn Nội vụ NGUYỄN Hồng Hoàng

Trong tinh thần hòa ái bất vụ lợi không nghiêng ngã, xu hướng theo bè phái chính trị hay cá nhân của đoàn thể riêng tư nào, chúng tôi luôn luôn giữ vững lập trường nhẫn nhịn, lấy 10 Điều Tâm Đạo của Đức Thầy chỉ dạy làm kim chỉ nam cho bước đường tu học của chính mình.

Địa chỉ liên lạc : Thiên đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
2922 Jolicoeur, Montreal (Quebec)
H4E 1Z3, Canada

Điện thoại liên lạc: (514)769-8799 (Thiền đường / anh Diệp Bích)
(450)466-3795 (Nguyệt Bích)
(450)441-6851 (Carol Ann)

Email / Courriel : nguyet_bich@yahoo.ca

Thiền đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới “hân hoan chào đón Đức Thầy và bạn đạo gần xa đến thăm viếng.

Chúng con kính tường và thành tâm đảnh lễ Đức Thầy và kính chúc Đức Thầy cùng tất cả bạn đạo
Tâm Thân An Lac .

PS :

Kính thưa Thầy,

Để đáp lại PS của Thầy ghi trong bài thơ Thầy tặng cho Thiền đưỡng, chúng con xin cung kính vâng lời. Chúng con tin tưởng lúc nào Thầy cũng quan tâm và tận tình giúp đỡ chúng con thành tựu được ý nguyện "Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới". Hơn nữa "Danh là danh giả, đàng là đan`g tu", người thật sự tu Vô-Vi thì dù mang tên gì đi nữa cũng vẫn là Vô-Vi, mà đã là người tu Vô-Vi thì chỉ biết nhạy nhạy và đem niềm vui đến cho mọi người, chứ không so đo tranh chấp, ... Tuy nhiên, vì thủ tục đổi tên trên mọi giấy tờ liên hệ khá phức tạp và tốn kém, chúng con dành dè dặt trong việc chọn tên mới để thế tên Vô-Vi. Nhân dịp Thầy trở về Mỹ, chúng con xin phép được thỉnh ý Thầy trước rồi mới tiến hành việc đổi tên này.

Thay mặt Ban Chấp Hành,
NGUYỄN Nguyệt Bích Aline
(Hội trưởng)

Thầy trả lời như sau:

Nguyệt Bích,

Thầy đã nhận được điện thư của các con đã không chấp thuận theo lời Thầy nhắc nhở. Vậy các con muốn lập hội gì thì lập, không cần hỏi Thầy nữa. Thầy đã dứt khoát là tại Montreal chỉ có một hội mà thôi. Nếu các con muốn đặt tên nào khác thì các con nên đặt tên khác, không được dùng tên Vô Vi nữa.

Khi Thầy về Montreal sẽ nhờ luật sư điều chỉnh việc này đâu ra đó cho có trật tự.

Quí thường

Lương Vĩ Kiên

18-04-2003

THƠ

Biển Tu

Biển vẫn còn xanh sóng vẫn reo
Mây bay gió cuốn chạnh nhìn theo
Trùng-dương bát-ngát đâu bờ bến
Để lái thuyền về ghé thả neo ?



Biển vẫn ba-đà o, mây vẫn bay...
Lênh-đênh hờ-hững tháng năm dài
Biển tu khấp-khổi thuyền bao chiếc
Đốn-ngộ làm sao ai có hay ?!



Khách đạo ra đi vượt biển khơi
Hoa Nghiêm một đáo róm vành môi
Biển Tu không bến làm sao ghé
Để cắm thuyền neo thoát nổi trôi ?



Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Biển xanh muôn thủa biển xanh hoài
Phi-Lai Bồng-Đảo trong gang tấc
Ai đã trùng-khơi vượt tháng ngày !



Biển Tu thuyền lầm kẽ bơi chèo
Vượt sóng tìm bờ để thả neo ...
Mây trắng về đâu ai đã biết
Mà tung cánh hạc vỗ bay theo ?



Biển vẫn thênh-thang trải sóng đầy
Trời cao bàng-bạc vẫn mây bay
Sao nghe trong gió chiều nay thổi
Vang-vọng lời Thơ ai nhấp ai ...

Toulouse, ngày 4-05-2002
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.

BẠN ĐẠO VIẾT

MỘT CHUYẾN ĐI

Là là la lá lá là, là la lá lá là, là la lá lá là...

Bạn đạo bên Úc năm nay thật là sung sướng vô cùng vì được Đức Thầy sang thăm và đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Thiên Viện Quốc Tế. Trong khi đó bạn đạo Âu Châu năm nay không được sống chung với Thầy như mọi năm trước trong dịp Xuân về. Buồn một phút phải không các bạn? Tuy nhiên Thầy vẫn ở trong lòng mọi người mà! Riêng tôi lại còn sung sướng hơn vì được tháp tùng chạy qua bên Úc để gặp Người.

“Cha ở đâu thì con theo đó”

Đã nói trước là năm nay mà Thầy đi Úc thì bằng mọi cách tôi cũng chạy theo. Chạy theo bến gót như con với mẹ. “Mày phải tu con ạ. Mày chạy theo tao mà không tu cũng vậy thôi con ơi!”

Dù bao biến cố của thời cuộc, dù cho bận bịu với gia đình, tôi cũng dẹp bỏ để dứt khoát ra đi vì một lời hứa như đinh đóng vào cột. Người tu không nên thất hứa. Tôi quyết dũng hành tiến bước. Ngày 17 tháng 3 là ngày hẹn chót của Ton Ton Mỹ vậy mà tôi cất bước lên đường.

Lên xe tiễn em đi,
Chưa bao giờ buồn thế!
Trời muà Đông Cali,
Suốt đời làm chia ly.
Tiễn em về xứ Mẹ

Vâng! Tiễn em về xứ Mẹ. Nơi đó thật dễ thương. Tôi đã viếng nhiều nơi trên thế giới nhưng sao khi mới đặt chân đến Úc, tôi thấy có cái gì là lạ quyến rũ tâm hồn tôi. Phải chăng nơi này có nhiều thân nhân và bạn đạo của tôi mà những người bà con họ hàng đã nhiều lần mời tôi “xin một lần viếng thăm nước Úc cho biết!”

Mùa này đã vào thu bên Úc. Lá thu nơi này không vàng úa như ở Canada mà màu xanh mát mẻ làm mát mắt của khách viễn phương với biển cả mênh mông bao quanh thành phố Sydney khi nhìn từ khung cửa máy bay khi đáp xuống phi trường. Giấc mơ du hành sang Úc để thấy nhà hát lớn con só và đô thị vĩ đại, một trong những đô thị sầm uất trên thế giới. Đặc biệt nơi này hình như cuộc sống có vẽ tĩnh mịch và êm đềm hơn các nơi khác. Nhà cửa cũng đẹp và lớn vô cùng. Dân chúng có vẽ yên

lặng và lịch sự theo sự cảm nhận của tôi. Có lẽ vì thế nên Thầy và một số bạn đạo ở Úc đã chọn nơi này làm Thiền Viện Quốc Tế. Böyle giờ tôi mới hiểu tại sao.

Sau khi được bà con rước từ phi trường về nhà, tôi thăm viếng bà con xong là bay sang Cains để tìm Thầy và luôn tiện ghé thăm miếng đất cất Thiền Viện luôn thể. Tôi cũng có ghé qua Thiên Đường Dũng Chí ở Sydney thăm các bạn đạo tại đó trước khi tới Cains.

Một mình đơn thân độc mã đi từ xứ Hoa Kỳ sang, tôi đã có hẹn trước với anh chị Võ Anh rằng sẽ sang Cains và đã được Võ Anh sắp xếp cho ở chung với chị Xuân Hồng. Nghe tiếng chị và đọc thơ chị trên diễn đàn Vô Vi lâu rồi nay mới được gặp mặt. Cũng gặp các chị Kim, cô Cúc và các anh em Điền, Lý Ngẫu, Sơn, v.v ... Vui thật là vui, hôm sắp lên Cains, chị Trọng (mẹ Sơn) có làm đậu hủ organic gởi lên cho Thầy ăn vì làm nguyên chất đậu nành. Thật là các con ai cũng thương Cha hết. Tôi lại được anh chị Trọng đưa rước ở phi trường khi đi từ Melbourne về. Người tu luôn giúp đỡ thật cám ơn vô cùng.

Không khí ở Cains mùa này mát mẻ, ban đêm du khách đi chơi tấp nập, đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Dân chúng ở đây thấy như trầm lặng chứ không ồn ào và xô bồ xô bộn.

Chiều 25 tháng 3 tôi được gặp Thầy. Mới thấy tôi Thầy hỏi: “Mày đi đâu đây? Xa vậy mà mày cũng đi nữa hả?” Thầy vẫn thân mật gọi tôi như vậy. Tôi nói: “Con đi tìm Cha.”

Sau khi đưa các thư từ bạn đạo gửi thăm Thầy, tôi giã từ Thầy cùng các chị đi ra chợ thực phẩm mua gạo và thức ăn về nhà trợ nấu cơm. Khách sạn chúng tôi ở phía trước có cái chợ thực phẩm bán đủ thứ. Xuyên qua ngôi chợ băng qua đường là nơi Thầy ở. Ở đây ngộ cái là có rất nhiều chim hải âu. Giống chim hải âu này nghe kêu tiếng rất lạ như là trẻ con khóc. Theo lời ông chủ khách sạn nói nó kêu từ 6g sáng và 6g chiều là bay là đà từng đàn trong thành phố. Ở đâu đất lành là có chim đậu.

Và trái cây của miền nhiệt đới ngon ghê. Nào là sầu riêng, mãn cầu dai (trái to như mãn cầu xiêm), măng cụt, chôm chôm, ổi xá lị, chuối lá xiêm, dừa, me, đu đủ, khóm rất ngọt, lê ki ma, xoài. Không thấy vú sữa chắc hết mùa rồi. Đất tốt chi lạ. Trai chủ là dân Úc ở địa phương họ trồng bán và nhóm chợ trời mỗi thứ sáu. Có nhiều hoa lan nữa, đẹp lắm. Tôi mê quá muốn ở luôn không về vì thích trái cây, phong cảnh và khí hậu ấm áp như ở Việt Nam. Thầy nói đây là trung điểm của Việt Nam. Nghe người địa phương nói chỉ có hai mùa mưa và nắng. Ấm áp thích hợp cho những ai đau nhức phong thấp.

Sáng hôm 26/3 chúng tôi thức sớm ăn sáng xong sửa soạn sang nơi Thầy ở, ngồi dưới nhà chờ Thầy xuống đi bộ và sẽ tháp tùng đi theo. Khi gặp Thầy tôi xin theo, Thầy nói “cho mày ngồi trên mui”.

Từ lâu mỗi lần đi dự khóa sống chung ở Âu Châu tôi đâu có dám tới gần Thầy vì sợ mình còn tu dở lăm. Nay được ngồi chung xe với Thầy và bà Tám, Indra, cùng gia đình chị Hoa Lý Ngẫu thật là vui ghê. Sơn con chị Trọng làm tài xế. Có chị Kim và cô Cúc nữa.

Biển sóng lớn mà Thầy lội như một thanh niên. Còn bà Tám và chúng tôi chỉ đùa với sóng. Khi lên xe về Thầy nói: “Bà ngoại về viết bài “Tám biển mà không biết lội đi””. Tôi cười và hát cho Thầy nghe bài Nha Trang của Minh Kỳ. Có ai nghĩ rằng ông cụ 80 tuổi mà như là thanh niên. Ngày hôm sau 27/3 tôi đi tàu Big Cat ra thăm đảo Green Island một mình. Được đi tàu lặn xem cá sấu và rùa trên đảo. Trên tàu tôi gặp một bà người Úc và chúng tôi kết bạn đồng hành.

Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn!

Chiều về khách sạn mây chị em đang ăn cơm tối thì Thầy đến thăm chúng tôi mà không báo trước. Ai cũng mừng và cảm động khi thấy Thầy thương các con quá. Tình Thầy như là Đại Dương. Chúng tôi chụp hình lưu niệm cùng Thầy và bà Tám.

Nghỉ lại từ Mỹ qua Úc đi thẳng từ Los Angeles đến Sydney phải mất trên 14 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, chưa kể từ nơi Thầy ở phải mất trên 20 tiếng đồng hồ. Ngồi lâu rất mệt vậy mà Thầy vẫn khỏe và vui mạnh lại còn tiếp xúc và lo lắng mọi việc nữa. Còn bạn đạo ở Úc mỗi lần đi dự Đại Hội thì mất nhiều thì giờ mệt nhọc khi đi đường. Vậy mà khi vào Đại Hội ai cũng vui vẻ như không. Hay thiệt. Tôi nhớ lại hồi năm ngoái về Việt Nam, hai bạn Bá và Phương Mai chở đi Long Thành thăm bạn đạo. Có gặp Thiên Nghi và các bạn đạo Long Thành cho ăn một bữa giỗ chay có món canh chua lẩu nấu với rau gì xanh xanh tên gọi là “Giá Thau”. Ăn như bèo lục bình mà tôi chưa được thưởng thức bao giờ. Hôm đó tôi gặp các bạn đạo Việt Nam ai cũng hiền lành chất phát. Thiên Nghi nói: “Các chị ở gần Thầy xin cho chúng tôi biết tin tức về Thầy ra sao?” Hôm đó chị Mai Trâm và tôi ở Mỹ về. Tôi kể sơ về Thầy mà tôi biết. Tôi nói “Thầy luôn nhớ các bạn đạo ở xa. Thầy nói: “Xác xa nhưng tâm không xa”. Mỗi lần kể về Thầy là tôi xúc động nước mắt tuôn trào. Anh Bá nói “Thầy chị khóc tôi cũng khóc luôn”. Làm sao không cảm động vì Thầy đã giúp chúng ta hiểu Đạo mà nên người.

Con muốn chi Cha cưng chùi
Thương con vất vả học bài thi
Mong Cha sống mãi trên trần thế
Cứu vớt sinh linh mãi đắm chìm

Vì tôi chưa được đến xem miếng đất cát Thiền Viện nên chú Hào (một bạn đạo ở Melbourne) tình nguyện mướn xe đưa chúng tôi đi thăm Thiền Viện tương lai và chạy quanh những dãy núi để tôi ngắm cảnh luôn thề. Chú dẫn chúng tôi đi xem cây sung mà rể cây thông xuống như là bức màn the. Cây sung này sống trên ngàn năm, có cây mẹ cổng cây con. Đất ở đó chắc có nhiều sinh khí. Khi đến miếng đất sắp xây Thiền Viện chỉ cách xa thành phố cở 30 phút lái xe, mặt tiền là con đường trải nhựa rất tốt. Mặt phẳng này đã san bằng và hôm Thầy đặt viên đá đầu tiên, tôi chưa đến Úc. Rất tiếc! Dưới đất những cây rau má mọc đầy. Thứ rau má này đem xay lấy nước uống mát gan lắm, hay nấu canh ăn cũng ngon. Có cây ổi cây xoài mọc hoang trên đất có trái ổi ăn chua chua. Phía sau miếng đất đã san bằng là rừng rậm và nghe đâu có nhiều cây thuốc và nấm linh chi cùng giòng suối chảy. Có thể tương lai sẽ khai thác để du khách và bạn đạo có thể tắm suối.

Au cũng là duyên may mới có được miếng đất lớn như vậy. Nghe đâu cở trên 35 mẫu thì phải. Quý vị muốn biết rõ dự án chắc phải chờ thông báo của ban trị sự. Tôi chắc chắn rất muốn có một nơi thanh tịnh, đẹp đẽ này để về già tu tâm dưỡng tính. Hướng thanh khí vì nơi này ấm áp tiện cho kẻ có bệnh phong thấp như tôi.

Ngày vui qua mau, 4 ngày ở Cains tôi như lạc vào trong mộng. Quên cả động loạn bên ngoài và để lại sau lưng đại gia đình bên Mỹ. Tôi từ giã Thầy, bạn để về Sydney và ghé thăm một số bà con và bạn đạo ở Melbourne. Chủ Nhật hôm đó tôi được anh chị Võ Anh đưa đến Thiền Đường Duyên Lành do vợ chồng anh Lệ làm chủ. Anh chị này rất vui vẻ đón tiếp khách phương xa. Thiền Đường này

mới quá và sạch sẽ trang nghiêm. Các Bác các anh chị em ai cũng vui vẻ và hôm đó thiền cở 2 tiếng đồng hồ mà không mỏi chân. Có lẽ nhờ các cái gối may theo kiểu tròn bản lớn và dồn gòn rất êm như ngồi trên chiếc bồ đoàn của Đức Phật. Đề nghị các bạn nên may kiểu như vậy chắc mau đạt đạo. Hôm đến Paris, anh chị Mui Leng có cho một cái kiểu tròn nhưng bản nhỏ và hơi cứng.

Sau khi thiền xong các bạn đạo hỏi thăm về bạn đạo địa phương bên Mỹ. Nhất là hỏi về Thiền Viện Vĩ Kiên. Tôi biết sao nói vậy trong sự tự nhiên và hồn nhiên. Răng hình như Đức Thầy thích chọn miếng đất làm Thiền Viện phải có con suối. Hình như Thiền Viện nào cũng có con suối hoặc hồ nước vì đây là suối Đạo, là nguồn Đạo theo sự cảm nghĩ của tôi. Nghe nước suối chảy róc rách như rửa sạch tâm hồn. Hôm đó thật là vui khi các chị trổ tài nấu các món ăn chay ngon quá. Các món xôi cũng lạ. Có xôi lá mơ tôi chưa nếm thử bao giờ. Món gỏi, ragout, lẩu của vợ Võ Anh rất ngon. Ai nấu cũng ngon. Cả thảy 8 món.

Và có bánh trôi nước khiến tôi nhớ bài thơ của bà Hồ Xuân Hương:

“Thân em thì trắng,

Phận em tròn.

Bảy nỗi, ba chìm

Với nước non.

Răng nát mặc dầu

Tay kẻ nặn.

Nhưng em vẫn giữ

Tấm lòng son.”

Món ăn ngon, nụ cười tươi, khuôn mặt sáng. Ai ai cũng như mở hội trong lòng. Mặc dù mùa Xuân đã qua nhưng ở những bạn đạo tu thiền mùa Xuân vẫn mãi mãi ngự trị trong lòng và Xuân như bất diệt, cai lão hoàn đồng.

Xin cảm ơn Đức Thầy đã mở cho chúng con một con đường Đạo để chúng con không còn ghét ai cả và chúng con ráng tu để đón nhận thanh điển của Thượng Đế để cùng nhau đi vào Đại Hội “Đại Đồng Tu Tiến” đang chờ đón chúng con.

Cám ơn tất cả các bạn đạo Uc Châu đã đón tiếp tôi, một con nai lạc loài trong rừng rậm xứ Cains dưới ánh nắng ấm, biển xanh, trái ngọt, chim lành.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Vạn Vật Thái Bình.

Thanh Tịnh Mai

4/7/03

