



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 407

ngày 27 tháng 04 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Bình Tâm

*Bình tâm tu luyện trí tâm yên
Giải trược tâm minh tự giác hiền
Trình độ Trời ban duyên tự đạt
Hành thông tự giải cảm an yên*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/02/03 đến 22/02/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Việc gì chuyển biến?
- 2) Gây nợ tăng ý động thì phải làm sao giải quyết?
- 3) Hướng tâm về Trời Phật là đại bi là cần tha thứ thay vì tranh chấp thì phải làm sao?
- 4) Muốn đắc như tâm thì phải làm sao?
- 5) Phải làm sao mới có hòa bình?
- 6) Tình thương và đạo đức là gì?
- 7) Muốn quý yêu Trời Phật thì phải làm sao?

<p>1) Sydney 16-02-2003 7:00AM <i>Hỏi: Việc gì chuyển biến?</i></p> <p>Đáp: Thừa việc đời thường thay đổi</p> <p>Kệ: <i>Việc đời đen bạc vô thường động Thế thái nơn tình chuyển biến thông Gây nợ chính mình tăng ý động Phiêu bồng tại thế hại ngoài trong</i></p>	<p>2) Sydney 17-02-2003 2:00AM <i>Hỏi: Gây nợ tăng ý động thì phải làm sao giải quyết?</i></p> <p>Đáp: Thừa gây nợ tăng ý động thì phải niệm Phật nhiều và hướng tâm về Trời Phật nhiều thì mọi việc sẽ được giải quyết tốt</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiền giác tự mình tâm Khó khổ chớ than tâm luyện tốt Nghiep lực cuốn lôi thêm khổ cảnh Thực hành chơn pháp chẳng còn tranh</i></p>
<p>3) Sydney 18-02-2003 1:55AM <i>Hỏi: Hướng tâm về Trời Phật là đại bi là cần tha thứ thay vì tranh chấp thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thực hiện Đại Bi là sẽ có lợi cho tất cả phương diện</p> <p>Kệ: <i>Tha thứ và thương yêu xây dựng Giải thông đời đạo tiến từ từng Không còn mê chấp tự nhân ưng Toàn bộ uất khí đều cảm mừng</i></p>	<p>4) Sydney 19-02-2003 3:55AM <i>Hỏi: Muốn đắc nơn tâm thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn đắc nơn tâm thì phải thành tâm phục vụ</p> <p>Kệ: <i>Thật thà phục vụ đắc nơn tâm Tiến hóa thâm sâu tự tiến thâm Giải tỏa phiền ưu chẳng giải lầm Thực hành chánh pháp giải phân tâm</i></p>
<p>5) Sydney 20-02-2003 4:47AM <i>Hỏi: Phải làm sao mới có hòa bình?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải thực hành đúng nguyên lý của Trời Đất.</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiền giác tự tâm yên Dẹp bỏ tham dâm tự giải phiền Thức giác chính mình tự vượt xuyên Cùng chung xây dựng pháp phân huyền</i></p>	<p>6) Sydney 21-02-2003 3:55AM <i>Hỏi: Tình thương và đạo đức là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình thương và đạo đức là phục vụ tận tình</p> <p>Kệ: <i>Tận tình phục vụ tự tâm mình Chiếu cố thâm sâu vị cứu tinh Chuyển biến không ngừng tâm thực hiện Cứu người như mình tự tâm yên</i></p>
<p>7) Sydney 22-02-2003 5:10AM <i>Hỏi: Muốn quý yêu Trời Phật thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn quý yêu Trời Phật thì phải thấu đáo hạnh đức của Ngài</p> <p>Kệ: <i>Quý yêu Trời Phật phải chơn hành Hiểu rõ nguyên lý hướng tịnh thanh Dứt khoát tiến tu tự thực hành Khai thông trí tuệ cứu chơn thành</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

Ngày 10/5/2002

Ông Tám kính nhớ thương Vô Vàn

Đầu thư con kính chúc Ông Tám miên trường sức khỏe. Trước hết con xin phép giới thiệu sơ lược về cá nhân . Con tên T T N D tuổi dần 41, pháp danh là DH. Cuộc đời con từ bé đến lớn đều được đi học đến năm 1978 (lớp 10). Con có nhơn duyên gặp Pháp Lý Vô Vi do người bạn học cùng lớp chỉ thực hành. Rồi đến năm 1987 con lập gia đình. Năm 1990 con sanh được đứa con đầu lòng là bé trai, tên là CVTT. Biến cố cuộc đời con từ đây. Chồng con theo bia ôm và ly dị với con. Vì quá buồn, con khóc nhiều trong tháng sanh nên mắt con yếu dần rồi mờ, thế là chồng con mất, nhà cửa bên chồng cho con mất, công việc con làm kế toán cũng mất luôn. Thời gian này con bị khủng hoảng. Con muốn chết, nhưng may sao phần hồn con còn khôn biết nghĩ sống trên cõi đời này chưa biết tu chưa tạo phước, chết đi rồi tái sinh còn khổ hơn, thế là con đi chùa làm công quả và được học thiền (nhân điện) để chữa bệnh cho mình và cho người. Nhưng chỉ được hơn một năm, hôm nọ đến cùng huynh đệ hơn 10 người đi công điền để trị tà cho bệnh nhân, con lại bị nhiễm trược, về nhà ho ngày đêm suốt cả tuần, thế là cũng một biến cố. Con phải thu xếp cùng con trai về quê sống với cha mẹ già và anh em tạt nguyên. Thời gian này mắt con kém lắm, đọc kinh chữ to còn không đọc được, sách vở cũng không. May sao con gặp được anh Q cũng tu PLVVKHHBPP có giới thiệu con với nhóm Thiên Thiên Đạo do ông B H chỉ. Con thấy cũng lạ lắm. Con hành thiền sau 1 tuần lễ mắt con sáng dần và hiện nay con đã đọc được chữ. Con đã mổ đục thủy tinh thể 1 lần cách đây 4 năm con mắt phải, ít hôm nữa con sẽ mổ con mắt trái.

Ông Tám ơi, câu chuyện này lạ lắm. con xin kể cho Ông Tám nghe : Thường ngày, khi tối thấp hương đọc kinh con thường nguyện với mẹ Quán Thế Âm cho con ở đời luôn gặp được Thầy được bạn có tâm đạo để giúp đời con ổn định, đạo sáng suốt tiến hóa, Con nguyện suốt 5 năm thì con gặp được 1 người bạn đạo, anh này cũng hành PLVVKHHBPP, tên NTT, tên đạo T N. Anh này sống với con cùng con chăm sóc cha mẹ. Mẹ con bị lẩn và bệnh và đã mất cách đây 1 năm. Hiện giờ chúng con sống với nhau, đời ổn định , đạo sáng tiến hóa, nhưng luôn gặp nhiều bài học nặng nề gian nan từ gia đình.

Thầy Tám ơi, có đêm con nằm mơ thấy 1 người trị bệnh cho con, xong còn mở bàn tay con cho con 1 quyển sách. Rồi hai ngày sau, khi con dọn sách vở lại thì gặp 1 quyển sách nhỏ gọn bằng lòng bàn tay chỉ phương hành PLVVKHHBPP. Trong đó có hình ông Tư, ông Tám, bà Tám, con gái ông Tám nữa. Lúc này con lại phân vân, thú thật với Ông Tám và xin Ông Tám chỉ dạy thêm cho con. Lúc đó con đang hành thiền theo Thiên Đạo, con rất mỗi mồn để tìm 1 pháp thiền cho con ; hiện tại lúc này, thì con thiền PLVVKHHBPP, không biết có phải là con có duyên lành với Ông Tám không, mà trong giấc mơ đầu cho sách thì là hình tướng của Ông Tám. Sau gần đây, khoảng 6 tháng, thì thấy cũng hình tướng Ông Tám dắt con đi chơi ở cõi trên lạ lắm, đẹp lắm. Và nhiều giấc mơ của con đều thấy con đi chùa gặp Thầy, Sư để học đạo, học thiền.

Con xin Ông Tám cho con ý thơ để làm thơ; đây là lần đầu tiên, từ nhỏ đến giờ con mới làm được 1 bài thơ. Con xin phép mượn tên Thầy để làm bài thơ này, gồm tên Thầy, tên đạo của con, bạn con. tên đời của con.

Lương tâm con hằng quán mãi

Sĩ điền con đâu để trí mở

Hằng hữu đời con là ánh đạo

Diệu pháp con tâm đi phải tiến
Hạnh nguyện dung hòa đạt lý thông
Thiên cơ lộ rõ ắt sẵn bày
Ngộ lý siêng hành ắt sẽ thông
Từ tốn chuyên cần mòn mãi nghiệp
Thị hiện chơn tâm ắt khỏi tầm
Ngọc đá minh châu mài dũa sáng
Dung hòa đạo pháp đời sáng mãi
Ngọc kia đã mòn tâm còn mở
Hà hướng chi đâu một kiếp người

Thầy ơi, con viết tiếp đoạn thơ này khi mắt con đã mở được vừa được 10 ngày, sức khỏe con mới tạm ổn là con vội viết ngay. Nay mắt con mới mở nên khó ngủ, nhưng sau buổi thiền con ngủ được vài giờ, con mừng lắm, và trong giấc ngủ là được học đạo Vô Vi, nhưng tiếc là nghiệp con còn nặng, nên những câu dạy đạo về Vô Vi sau giấc ngủ con không biết là câu gì.

Thầy ơi, Tết nguyên đán vừa qua, con về dự Tết Vô Vi ở nhà bác HVE vui lắm, nhưng tiếc là chưa thực hiện trao đổi như ở bên Thầy, từng vần thơ ứng với mỗi phần quà. Thầy ban đều đúng với từng tâm trạng của đối tượng. Con mong rằng sẽ có 1 ngày Tết Vô Vi ở Việt Nam mà được vinh hạnh đón Thầy về chung vui, nhắc nhở, dạy dỗ chúng con, bản thân con hằng khao khát kiếp sống làm người tại thế được gặp Phật tại thế thì sướng lắm.

Thầy ơi, con biết đạo và thích đạo Phật từ hồi còn nhỏ, qui y Phật hồi con mới 10 tuổi. Con thường hay thích đọc kinh đến lớn, bây giờ thì con lại càng muốn hiểu biết sâu hơn. Qua nhân duyên được quen biết chị S Canada, chi D Đan Mạch mới có dịp tỏ bày cùng Thầy, được nghe băng giảng của Thầy chỉ còn thấy tâm mình, mắc cỡ hơn, nhưng cởi mở tâm hồn. Bây giờ con và anh bạn kết hợp với nhau cùng chung sống để có đời đạo song tu, và thực hiện theo những gì Thầy dạy trong băng "tu trong gia cang xào xáo, có sự kích động của cha mẹ, anh em". Chúng con đã cố gắng nhiều lắm, phấn đấu vững tâm lắm, con cũng mừng là vẫn có Phật Trời, Phật Tổ, Phật Thầy để giúp đỡ.

Thầy thông cảm cho con vì mắt con mới mở, cây viết mực không tốt nên nét không đều. Thầy thương con, con rất mong muốn nhận được những vần thơ, lời thơ, ý thơ nhắn nhủ, nhắc nhở, chỉ dạy con.
Đưa con Vô Vi TND, pháp danh DH, pháp danh bạn con TN.

Montreal, ngày 13/07/2002

D H,

Thầy vui nhận được thơ con được biết con đã gặp được pháp và đang thực hành. Tâm của con vốn là người tu nhiều kiếp, nay gặp được Pháp Vô Vi và đang thực hành. Cặp mắt của con yếu cần thực hành pháp soi hồn một ngày 3 lần, mỗi lần 15 phút, thì cặp mắt sẽ được mạnh lên, sẽ được thấy ánh sáng khi nhắm mắt.

B H tu mà thân kinh yếu loạn, thuyết theo đường lối mê tín dị đoan, nhiều người chạy theo một thời gian sẽ bỏ. Nếu con muốn tu thì phải học thuộc lòng mười điều tâm niệm mà Thầy đã viết ra như sau :

- 1) Nhịn nhục và cần mẫn
- 2) Dứt khoát thất tình lục dục
- 3) Tha thứ và thương yêu
- 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa

- 5) Bó thí và vị tha
- 6) Đối đãi thật tâm và lễ độ
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ
- 8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà
- 10) Hoà tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.

Mười điều kể trên sẽ giúp đỡ con tháo gỡ được nhiều nạn tai; tu Vô Vi cần khai triển trực giác, chứ không cần cầu xin mà thiếu thực hành.
Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,
Vĩ Kiên
Lương sĩ Hằng

THƠ

Quý Thương – Chơn Tình – Chuyển Biến

Kệ : Quý thương con trẻ tám chơn tình
Chuyển Đời Biến Đạo được thanh minh
Quý Chơn Chuyển Biến Tình Thương Quý
Chơn Chuyển Quý Chơn Biến Quý Tình

Thơ : Trời xoay Đất chuyển biến cho tu
Thương Quý Trời ban hết có mù
Chơn tu tự đạt tình thương quý
Muôn kiếp ngàn thu chỉ đắp bù

Đắp bù cho được quý thương thêm
Đời đạo song tu rõ mối giềng
Kích động cho thành duyên giác thức
Chung lo hòa hợp đệ huynh tương

Tương hòa quý tám thức chơn tình
Khai mở tâm linh rõ Diệu Thanh
Muôn pháp vạn môn qui vào một
Thực hành tịnh đạt vốn minh tinh

Minh tinh chuyển biến ý thông hòa
Tu mở ra rồi ta hiểu ta
Thu lại một mình không động tịnh
Ra hòa tất cả tự nhiên ca

Tự nhiên ca mở hợp hòa vui
Đạo ở trong ta quý ở đời
Thương yêu quý mến Tâm hòa Thức
Ai người tri kỷ bước song đôi

Song đôi ứng hiện buổi ban mai
Tình Chơn Thương Quý Biến chuyển hoài
Thương Tình Chơn Quý hoài Chuyển Biến

Quý Chuyển tình Thương Chơn Biến Lai

Nam Mô A Di Đà Phật
Trần Hồng Lâm
Le Tampon ngày 12/04/2003 – 22:33

=====

LƯƠNG SĨ HẰNG

"Người tu luôn phải nhớ rằng,
LƯƠNG tâm hiền SĨ hữu HẰNG trong ta". (*)
Lời thơ dệt gấm thêu hoa
Y thơ chỉ hướng về nhà Cha xưa
DI ĐÀ mật niệm sớm trưa
Gắng công hành pháp siêu thừa hoàn nguyện
Hoàn là diện kiến SĨ hiền
Nguyên là Hằng hữu vô biên tâm lành
Niết Bàn ngự cõi thượng thanh !

NGUYỄN HẢI

(Sài Gòn, 13/04/2003)

(*) 2 câu thơ trong bài "Thực Hành Tự Cứu" của
TG. Thiền Tâm.

=====

LỤC TỰ DI ĐÀ

DI ĐÀ Lục Tự ấy ơn sâu
Lặng lặng trong tâm lễ nhiệm mầu
Đi đứng nằm ngồi luôn ghi khắc
Nhẫn hòa, thanh tịnh chẳng còn lâu
Tạ ơn Thầy Tổ công diu dắt
Chỉ pháp khai môn xuất đỉnh đầu
Thế sự chuyển xoay người vui khổ
Mặc trần điên đảo vẫn thường cầu.

QUẾ PHƯƠNG

(T/Đ. Phú Nhuận, VN)

TULÀM SAO

Làm sao hiểu rõ được đường tu
Giải tỏa phiền ưu thoát ngục tù
Niệm Phật một câu cũng được điểm
Một hơi thường chuyển ấy là tu
Gìn tâm thanh thản hành chơn pháp
Hưởng thượng thường xuyên quyết công phu
Cởi bỏ chấp mê từng niệm thức
Tình đời buông bỏ nhận mình ngu.

QUẾ PHƯƠNG

(T/Đ. Phú Nhuận, VN)

=====

MÊ TÍN

Tu hoài không tiến tại vô minh
Bị chúng vẽ vờ cũng vội tin
Ham lợi, ham danh, ham vật chất
Mê Thân, mê Thánh, mê huyền linh
Cúng Trời, cúng Phật, xin phù hộ

Lạy Tổ, lạy Thầy, ban báu linh
Nên dẫn suốt đời siêng tụng niệm
Khổ hành thân xác, hại thần kinh.

KHÔNG KHÔNG.

(T/đ. Phú Nhuận, VN)

=====

THỰC HÀNH TỰ TIẾN

Tu hành muốn tiến phải công phu
Phải sửa, phải hành, giải tánh ngu
Thực hiện Từ Bi và Hỷ Xả
Hành trì Nhẫn Nhục với Hòa Nhu
Khai thông Thượng Đỉnh, gom thanh điển
Minh xuất Chơn Linh, thoát trược tù
Tâm thiện vượt ra ngoài lục đạo
Thức Hồn tự tại thỏa nhân du.

KHÔNG KHÔNG

(T/đ. Phú Nhuận, VN)

Thông Báo của Đặc San Vô Vi

Ban Biên Tập ĐSVV chân thành cảm ơn Đức Thầy, quý bạn đạo và đọc giả đã đóng góp phương tiện, bài vở ủng hộ ĐSVV trong những Đặc San vừa qua.

Để chuẩn bị cho sự phát hành ĐSVV số 11 vào dịp giỗ tổ Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, lễ mừng thượng thọ sinh nhật của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và chào mừng Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần 22 tại thành phố San Francisco với chủ đề “Đại Đồng Tu Tiến”, Ban Biên Tập chúng tôi thành tâm kêu gọi sự đóng góp bài vở, hình ảnh và phương tiện cho ĐSVV 11 năm 2003.

Mọi phương tiện ủng hộ, bài vở và hình ảnh xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 01 tháng 08 năm 2003:

<p style="text-align: center;">ĐẶC SAN VÔ VI c/o Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc VoVi Friendship Association of Western Australia 40 Hancock St. Nollamara, WA 6061, Australia</p> <p style="text-align: center;">Điện Thoại: +61 8 9244 3209 / +61 8 9380 7852 Điện Fax: +61 8 9244 4726 Điện Thư: dsvv@iinet.net.au hay maxle@dph.uwa.edu.au</p>
--

Hiện nay vì phương tiện di chuyển khó khăn, Ban Biên Tập chúng tôi kính mong quý vị hưởng ứng đóng góp bài vở theo thời gian nêu trên để chúng tôi có thể hoàn thành ĐSVV 11 chuyển đến toàn thể đọc giả. Nhu cầu Đặc San ở các địa phương xin gửi sớm về cho chúng tôi để tiện việc sắp xếp.

Xin quý bạn đạo lưu ý khi gửi ủng hộ tài chánh cho ĐSVV xin đề tên VoVi Friendship Association of WA thêm trên chi phiếu để ngân hàng không đòi hỏi giấy tờ phức tạp.

Thành thật đa tạ.
Kính Bái,
BBT ĐSVV
Perth ngày 23/04/03

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo thế giới hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo TRẦN THỊ HƯƠNG sinh năm 1922 vừa từ trần ngày 17/04/2003 tức rằm tháng 03 lúc 0h15 tại Bruxelles, Belgique, hưởng thọ 82 tuổi được an vui nơi miền cực lạc.

T/D Bruxelles- Belgique Kính báo

2) Kính mời quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Thân Mẫu bạn đạo Võ Quang là cụ bà Đỗ thị Xinh, từ trần vào lúc 14 giờ 45 ngày 21- 04-2003 (nhằm ngày 20 tháng 03 năm Quý Mùi) tại thành phố Long Xuyên, Việt Nam. Hưởng thọ 82 tuổi.

Xin cầu nguyện cho hương hồn cụ được siêu thăng về miền thanh nhẹ.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Bạn đạo vùng thủ đô Washington - Hoa Kỳ

3) Kính xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Bà Phạm thị Y, thân mẫu bạn đạo Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1917, từ trần lúc 5 giờ chiều ngày 22.04.2003 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 85 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.

Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc thành thật chia buồn cùng Bạn đạo Lộc và gia quyến.

BẠN ĐẠO VIẾT

NGƯỜI TU VÔ VI PHẢI TRÒN NHƠN CÁCH VÀ ĐẠO HẠNH

Lời tự thuật: Tôi là người tu, thường xưng mình là “Tu Vô Vi”, thế có nghĩa là:

- Không theo hình thức một tôn giáo (nhưng chú tâm học hỏi Chơn lý theo giáo lý của Tôn Giáo)
- Chí tâm tu sửa “Nhơn Phẩm” của mình cho ra thánh thiện, cho nên nhơn hiền thánh triết hay hạnh Phật nét Tiên, xứng đáng làm một “Con Người” linh hơn vạn vật, không uổng một kiếp sanh ra đứng trong Trời Đất. Tôi tự nghĩ:

*Đã sanh ra đứng trong Trời Đất
Chẳng cam làm vật chịu ngu đần
Học đòi Tiên Phật Thánh thần
Tâm linh tiến hóa, siêu tằng diễn quang*

Rất may thay, lòng thiện nguyện của tôi được Trời Phật cảm ứng ban cho tôi ngộ được “Pháp Lý Vô Vi”.

Nhiều năm tu học theo Pháp Lý Vô Vi, tôi mới nhận ra đó là một Pháp môn đốn giáo, khỏi phải đi vào cửa Tôn Giáo, đóng khung trong lối tu học vòng vo, theo giáo điều, theo kinh sách, khỏi phải hành đạo theo âm thanh sắc tướng....

Tuy vậy tôi vẫn có một khuynh hướng chủ quan, tự cho mình thọ được Pháp môn hay nhứt trên đời, mê Thiên Đường, mê lời giảng của Thầy, mê theo bợ đỡ Thầy để được Thầy ban ân điển... lần hồi cái “phàm tánh” của tôi nó âm thầm chuyển đổi cái “chơn tâm” của tôi thành ra một “cá tánh” tự cao ngạo mạn mà tôi không hề hay biết. Cái phàm ngã của tôi nó cũng biết nghĩ hay, nói giỏi như:

*Thiên Đường là chỗ tịnh thiên
Là nơi tụ họp bạn hiền luyện tu
Bịt tai, nhắm mắt, công phu
Xuất hồn, xuất vía, ngao du Thiên Đàng
Soi hồn kết tụ điển quang
Pháp luân thường chuyển phùng mang hít vào
Thiền định thần thức lên cao
Nhiều năm tu luyện, trông mau đắc thành (?)
Lần hồi sanh tánh háo danh (?)
Bỏ “Tâm” quên “Phật” tu hành phí công*

Một hôm, tại Thiên Đường, trong khi trao đổi quan niệm tu học với một bạn đạo thân tình, tôi nêu ra câu hỏi:

- Bạn xem trình độ tu học của tôi thế nào (?) có tiến bộ lắm không (?)

Người bạn thẳng thắn đáp:

- Bạn hỏi thì tôi xin nói theo trình độ nhận xét của tôi (có lẽ không bằng trình độ siêu thoát của Thầy)...Tôi chỉ thấy bạn tiến bộ tí nào cả, mặc dầu bạn mang danh là người tu lâu năm.

Như một cú sét đánh bên tai, tôi hỏi vặn lại với một giọng hằn học bất mãn:

- Bạn suy nghĩ thế nào mà dám đại ngôn như thế (?)

Người bạn đáp:

- Nhon cách của bạn chưa tốt mà nhứt là “phàm tánh” của bạn thường hay bộc lộ lấy lừng.

- Nhon cách là gì (?) phàm tánh là gì(?)

Người bạn ôn tồn đáp:

*Nhon cách, phẩm chất con người
Biểu dương cao thấp trong đời người tu
Thánh Hiền Tiên Phật ôn nhu
Quỉ ma lừng lẫy, người tu phá đời...*

*Phàm tánh còn bợ dít Thầy
Nghe băng Thầy giảng ngộ ngây quên mình
Quên tu, quên sửa tánh tình
Ngày qua tháng lại vô minh vẫn còn
Phàm tánh khoe xuất vía hồn
Mà quên “đạo hạnh” tâm chơn tánh lành
Mỗi lần sân nộ vô minh
Gây ra động loạn mất tình bạn tu
Nịnh Thầy quên phận sĩ nhu
Dù thương Thầy chẳng đắp bù quả công
Tánh phàm là lũ cuồng ngông*

Phật tâm mới thật “Chủ Ông” đấy mà (!)

Sau khi nghe những lời danh thép của ông bạn đạo, lương tri tôi bừng tỉnh, chẳng những không phản ứng thù hằn mà còn hết lòng biết ơn. Tôi hỏi tiếp:

- Bạn nhận xét trong dịp nào mà tôi đã tỏ ra thiếu “Nhơn Cách” và nặng “Phàm tánh” (?)

Ông bạn ấy đáp:

-Trong một buổi sinh hoạt, học tập Tuần báo “Phát Triển Điển Năng” tại Thiền Đường, bạn biểu lộ tấm lòng thương Thầy tha thiết, bắng cách mỗi chuyện gì đều mét thót với Thầy để tỏ ra rằng Thầy cứng mình, rồi chê trách bạn đạo thiếu hiệp hòa, không đoàn kết lo việc chung của bạn đạo... Một vài người bị chạm lòng tự ái, nổi tam bành lục tặc phản đối quyết liệt... lời qua tiếng lại động chạm tùm lum... có bạn nổi sân, đỏ mặt, tía tai, tranh cãi ráo riết làm cho Thiền Đường thành ra một trường khẩu chiến, chẳng khác nào trong buổi chợ, hàng tôm hàng cá đấu đá với nhau vậy...Tôi thầm nghĩ rằng những điều bạn nêu ra rất nhỏ nhen, không xứng đáng bằng “Nhơn Cách” và “đạo hạnh” của bạn, nhứt là không đáng nêu ra để khuấy động Thiền Đường là nơi cần sự trang nghiêm và thanh tịnh. Lúc đó tôi nghĩ thầm rằng:

- Chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó (!) Nhơn cách và đạo hạnh là điều quan trọng!

Lóng tai nghe ông bạn tôi phân giải, tôi bèn hỏi:

-Vậy ông bạn bảo tôi phải làm sao (?)

Ông bạn tôi đáp:

*Người tu Pháp Lý Vô Vi
Phải năng « kiến tánh » thực thi đạo mẫu
Tánh phàm phải dẹp cho mau
Đuổi quân lục tặc giữ bầu Thánh Linh
Mất tai mũi miệng, động tình
Chính quân trộm cướp hại mình khổ thân
Khẩu nghiệp là giặc cõi trần
Ý nghiệp động loạn mất phần tánh linh
Thân nghiệp là loại dục tình
Rõ ràng bọn cướp do mình chở che
Một khi đạo hạnh rã bè
Tưởng là đắc đạo, ai dè quỷ ma (?)*

Sau khi nghe ông bạn đạo của tôi giảng giải, tôi rất lấy làm hối hận bèn nghĩ thầm rằng :

*Tưởng mình tu học bấy nhiều lâu
Không Phật cũng Tiên đắc sở cầu
Rốt cuộc vẫn còn ma với quỷ
Mau mau giác ngộ phá thành sầu !*

Tôi hỏi ông bạn tôi một câu hỏi quyết định sau cùng :

- Bây giờ ông bạn kết luận, theo trình độ của tôi, tôi phải làm gì (?)

Ông bạn tôi phân giải:

*Vô Vi là cái « Tâm Không »
Giữ cho thanh tịnh sáng trong tuyệt vời
Lục Tặc là bọn phá đời
Là quân trộm cướp giục người đấu tranh
Miệng hay nói giỏi làm lanh
Dùng lời cay đắng khảo hành người tu*

*Tai nghe tiếng nói trầm phù
Xui người sân hận gây thù nghịch nhau
Mắt mê hình sắc bóng màu
Lời người đấm tục quên câu tu hành
Vô Vi lập hạnh « vô danh »
Từ bi, bác ái, tâm thanh tánh hiền
Dù chưa là Phật Thánh Tiên
Nhưng tròn « Nhơn Cách » phủ nguyên đạo sinh
Vô Vi, đạo hạnh phủ tình
Khiêm cung, lễ độ, chí tình công phu
Vô Vi, tâm đức hiền nhu
Chí nhơn, chí thiện, đường tu vững vàng
Vô Vi, thanh tịnh, nghiêm trang
Minh tâm kiến tánh vén màn vô minh
Vô Vi biết đạo, thương mình
Tánh phàm diệt tận, vô sinh, vô trần
Tự tu, tự tiến, ân cần
Lập thành Thánh Đức muôn phần đẹp xinh
Vô Vi, công quả, công trình
Với Trời không thẹn, với mình không ngoa
Tình thương đạo đức hiệp hòa
Thuần chơn vô ngã, ấy là Phật Tiên*

Hân hạnh lãnh hội được những lời khuyên giải chí tình của bạn hiền, tôi xin có mấy lời mấy lời ca tụng :

*Lời lành giải tỏa trí vô minh
Học bạn, học Thầy, rất phủ tình
Quét sạch chất phàm ra chất Thánh
Vô Vi Pháp Lý độ thiên sinh*

T L Quang
(California)
