



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 418

ngày 13 tháng 07 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Đối Đầu

*Đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển
Thức giác chính mình không nhiễm trược
Tự cứu tâm thân vượt nạn tai
Qui y Phật Pháp đạt thanh bình*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 04/05/03 đến 10/05/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Nhìn đời rất khó khăn tại sao?
- 2) Biến thể của việc làm sẽ ra sao?
- 3) Qui nguyên giếng mối sẽ ra sao?
- 4) Khai thông bằng cách nào?
- 5) Quân bình là sao?
- 6) Các giới phân minh là sao?
- 7) Phân minh đạt thức ở chỗ nào?

<p>1) Honolulu, 04-05-2003 4: 00 AM <i>Hỏi: Nhìn đời rất khó khăn tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa nhìn đời toàn là điển trước thôi</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Nhìn xem thế sự thật đa đoan Thế sự mông lung chuyển mỗi màn Tạo động sai lầm không thấu triệt Tham dâm đủ thứ khó chơn hành</i></p>	<p>2) Honolulu, 05-05-2003 3: 03 AM <i>Hỏi: Biến thể của việc làm sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Luật nhân quả có sắc màu</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Giềng mối quán thông chuyển sắc màu Qui y thanh tịnh tự tâm giao Duyên lành tự đạt thông giềng mối Thành tâm tu luyện tự giải mau</i></p>
<p>3) Honolulu, 06-05-2003 3: 15 AM <i>Hỏi: Qui nguyên giềng mối sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa qui nguyên giềng mối sẽ an bình</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Thực hành chánh giác tự khai thông Chuyển hóa thâm sâu đạt một vòng Giềng mối chơn hành qui đạo pháp Thực hành chánh giác tự mình thông</i></p>	<p>4) Honolulu, 07-05-2003 4: 45 AM <i>Hỏi: Khai thông bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa khai thông bằng cách quân bình</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Quán thông bằng sự sáng suốt tịnh Nhập định khai minh rõ tiến trình Diệu diệu minh minh đường giáp tuyến Bình minh khai triển tự tâm hiền</i></p>
<p>5) Honolulu, 08-05-2003 7: 05 AM <i>Hỏi: Quân bình là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa quân bình là cơ tạng đều thanh tịnh</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Quân bình cơ tạng hành đều Các giới phân minh thức đạt siêu Sáng suốt chính mình thông đạt thức Thanh bình tận độ pháp phân đều</i></p>	<p>6) Honolulu, 09-05-2003 1: 20 AM <i>Hỏi: Các giới phân minh là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa các giới phân minh là mỗi bộ phận một việc rất rõ ràng</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Phân minh đạt thức rất rõ ràng Chuyển biến vô cùng các giới an Thành đạt duyên lành trong tận độ Bình minh quang chiếu sáng thông hồ</i></p>
<p>7) Honolulu, 10-05-2003 2: 32 AM <i>Hỏi: Phân minh đạt thức ở chỗ nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa phân minh đạt thức ở nơi tâm</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Duyên lành tự thức tự phân minh Chuyển hóa thâm sâu tự giải sầu Tâm nội không còn đau đớn khổ Thành tâm tu luyện chẳng lo sầu</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

S, 27/5/03

Kính thưa Thầy,

Đầu thư con và gia quyến đồng kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi hằng cứu độ chúng sinh trong bể khổ trầm luân. Kính thưa Thầy, đêm qua trong giấc chiêm bao con thấy con ngồi nói chuyện với Thầy thật lâu, khi tỉnh giấc thấy lòng nhẹ vui tất cả phiền não không còn vướng mắc, nên bây giờ con không biết viết gì đây, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe Thầy và bà Tám. Tuy xa Thầy nhưng lúc nào tâm con cũng nghĩ đến Thầy, thương Thầy nhưng vì sự ăn nói của con không được khéo léo khiến các bạn đồng tu đều phật ý. Con kính mong Thầy thứ lỗi, riêng con trong tâm lúc nào con cũng có ý nghĩ thương Thầy trong tình thương chân thật, con nghĩ chỉ có Thầy mới thấu hiểu cho con thôi.

Con rất muốn được gặp Thầy nhưng rất tiếc con không làm được, con kính mong Thầy miễn chấp cho con vì con không muốn vì chuyện gặp Thầy mà làm cho những người không muốn gặp con sẽ mất vui, thì làm sao họ được hưởng ân điển khi ở bên cạnh Thầy. Thậm chí họ quyết tiêu trừ tẩy xóa những vết tích còn sót lại của những người đã từng bỏ những tấm lòng vì đạo, xóa bỏ những túp lều thô sơ để thay vào đó những kiến thiết mà họ cho là vĩ đại hơn, đáng giá hơn. Con không bao giờ quên câu mà Thầy thường hay nói: Tình đời đen bạc làm sao vắng?...Con xin dừng bút nơi đây, gia đình con luôn luôn nghĩ đến Thầy và chúng con kính chúc Thầy và bà Tám luôn mạnh khỏe.

Con

VTV

S, ngày 9/6/03

T V,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27/5/03, được biết con và K C đều vắng mặt. Thầy rất muốn xuống núi thăm hai con, rất tiếc không đủ thì giờ. Con và gia đình lúc nào cũng lưu ý đến Thầy. Kỳ tới nếu Thầy có về H K, Thầy sẽ xuống thăm gia đình con. Trong thư con có vẻ buồn trách bạn đạo. Thầy thấy khi nào Thầy nhắc đến hai con thì mọi người đều vui, không biết lý do gì hai con không có mặt. Con đã thấu triệt được hai câu: tình đời đen bạc làm sao vắng, chứng minh con không bao giờ oán trách một người nào dù đối xử xấu với con bằng cách nào cũng dễ tha thứ. Con là người đã tự tu nhiều năm rồi, nên lấy oán làm ân thì mọi việc sẽ vượt qua một cách dễ dãi. Thầy thấy đều quý trọng vợ chồng con. Chúc hai con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Vĩ Kiên

Lương Sĩ Hằng

Thông báo của VôVi Multimedia Communication(VMC) v/v Thiễn Ca năm 2003

Với sự chứng tâm và chỉ dạy của Đức Thầy thiễn ca năm 2003 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2003 tại hí viện "The Flint Center Of Performing Arts Cupertino" thành phố Cupertino, trung tâm của Silicon Valley với chủ đề "Tiếng Trống Đại Đồng" mục đích nói lên sự nhiệm mầu của Pháp Lý Vô Vi cho những ai muốn giải thoát nghiệp kiếp trầm luân, tu mau kết quả và đưa Pháp Thiễn Vô Vi hội nhập với mọi người trên thế giới.

Qua những buổi trình diễn thiền ca khắp nơi, chúng tôi chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân, quý bạn đạo đã nhiệt tình ủng hộ từ tài vật, công sức đến tinh thần giúp chúng tôi hoàn thành tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả trong cộng đồng Việt Nam, rất nhiều người có cảm tình và quan tâm đến Pháp Thiền Vô Vi của chúng ta.

Với mục đích dùng các phương tiện ca nhạc để đưa những đạo lý thâm sâu của Đức Thầy đi vào lòng người, thiền ca “Tiếng Trống Đại Đồng” năm nay sẽ mang một sắc thái rất đặc biệt có sự hiện diện của “Bé Tám” 81 tuổi đánh lên tiếng trống kêu gọi từ tâm của mọi người trên thế giới và nhất là những người Việt Nam ly hương ở ngay trung tâm của Silicon Valley. Chúng tôi thành tâm mời gọi sự tham gia tích cực của quý mạnh thường quân, quý bạn đạo và thân hữu tham dự buổi trình diễn thiền ca năm 2003 một cách đông đảo, ủng hộ chúng tôi với những hạng vé:

- (1) – Vé VIP, tùy hỉ
- (2) – Vé \$65 USD hạng nhất **
- (3) – Vé \$45 USD hạng nhì
- (4) – Vé \$25 USD đồng hạng

Vé có số ghế quý vị đặt trước sẽ có chỗ tốt.

Chúng tôi mong mỗi quý vị đã giúp đỡ thiền ca trong những năm qua xin quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi tích cực hơn bằng cách mua vé VIP cho chính mình và gia đình, ngoài ra cũng xin mua thêm những vé đồng hạng để tặng cho bạn bè của mình, giúp mọi người có dịp diện kiến Đức Thầy và đến gần với Pháp Thiền Vô Vi hơn, đó cũng là một hình thức “Vay pháp trả pháp” và tạo thêm phúc duyên cho chính mình và gia đình.

Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp vô cùng quý báu của quý vị và cầu nguyện Bồ Đề Trên luôn ban chiếu cho quý vị và gia đình gặp được nhiều may mắn, tu hành tinh tấn.

Xin chú ý: Quý bạn đạo tham dự thiền ca có thể gửi tiền vé thiền ca (xin ghi loại vé) cùng lúc với lệ phí tham dự đại hội, hoặc check hay money order payable to: VoVi Dallas. Chúng tôi sẽ phát vé cho quý vị khi nhận phòng. Khi gửi tiền cho UBTCĐH xin ghi thêm vé thiền ca.

** Vì kinh tế khó khăn, bạn đạo vùng Silicon Valley đã yêu cầu điều chỉnh lại giá vé hạng nhất là 65US \$, để nhiều người có thể hưởng ứng hơn. Xin quý bạn thông cảm và nhiệt tình hưởng ứng cho. Thành thật cảm ơn các bạn. VMC.

THƠ

THỨC TÂM

Giáng hạ thế gian có lỗi rồi
Ta Bà cõi động nhôi nổi trôi
Nghiêm minh thân luật hành đúng Pháp
Giải thoát chính mình khỏi biển khơi
xxx
Nhấp nhô sóng nhập bóng ngời
Đá gành rung chuyển gió thời簸 vây
Tiếng âm nước khỏa trần đầy
Thủy triều lên xuống vẫn xoay Địa cầu
Tứ sanh thập loại cơ cầu
Trụ trong tứ đại bao thân vạn sinh
Luân hồi sanh tử tâm tin
Ngũ đồ lục hóa cư hình tự thay
Thức tâm ý Phật hằng ngày

Bộ đầu chơn diễn điều may Vía Hồn
Trước thanh tránh được thính tôn
Công phu qui nhứt tinh tồn Linh thông
Giác trần nhãn tánh thâm khôn
Nghiep thân tâm nhẹ thân Hồn tương giao
Ánh sáng tri túc thanh cao
Thuần dương hòa hợp đường vào thiên quê
Niềm tin trí lực vui kê
Bi hài như thế mọi bề rồi thêm
Pháp tri vô úy lập nền
Phước tài tạm cảnh chí bền vững tu
Điển quang triết lý thị nhu
Chơn ngôn nguyên lý đặc thù vô sanh

09/06/03 Nguyễn Quang Vinh
Kính bái

TỊNH THỨC

Thiền viện Vĩ-Kiên ẩn tích truyền
Mái xanh vách đỏ luyện nhơn thiên
Hè Thu mát mẻ Đông băng tuyết
Thanh điển hữu tình đến thường yên
X X X
Thiền định ý Phật hồn nhiên
Viện dẫn chơn lý cần chuyên trợ hành
Vĩ độ hậu thế rõ ràng
Kiên cường nhẫn nại tán thành Như lai
Ấn chứng tỏa nét quang khai
Tích tâm nội thức linh đài vững tin
Truyền thông chánh đạo cơ hình
Mái nhà hội tụ tiến trình thiêng liêng
Xanh tân phát triển Nhơn hiền
Vách che tứ quý tham thiền tịnh thân
Đỏ hùng trung dũng tinh thần
Luyện Hương trực giác tỏ lần thông dong
Nhơn đạo thuận cảnh thật lòng
Thiền tiên lai đáo thoát vòng vô sanh
Hè càn chung hợp em anh
Thu đi Đông lại đành rành không sai
Mát siêu huyền diệu trong ngoài
Mẻ phần ganh chấp sơn đoài đều an
Đông tàn xuân đến khang trang
Băng thiền Thầy Tổ sáng choang trí lành
Tuyết xinh qui giới Đề danh
Thanh bản vật chất ngọn ngành khoan thai
Điển Trời tranh đẹp hòa hài
Hữu duyên đạt phúc hàng hai khổ nạn
Tình thương Huynh Đệ chớ than
Đến hiểu tận gốc đàng hoàng thiện sanh
Thường tu nguyên lý tỷ canh
Yên kinh tịnh thức thực hành tính vui

Th/V Vĩ-Kiên
04/07/03 Nguyễn Quang Vinh
Kính bái

ĐƯỜNG ĐẠO

Bước vào đường đạo lắm gian nan
Học khó học thương quá phủ phàng
Càng học càng thêm nhiều nghịch cảnh
Lưỡng nan tiến thoái dạ nào an?
Quyết tâm Niệm Phật "tìm quê cũ"
Hành pháp siêng năng vững đạo đàng
Xứ Phật dù xa, ta vẫn tiến
Trọn đời giữ mãi đạo tâm quang.
Tạ Ngọc Quân
(T/Đ. Phú Nhuận, 28/06/2003)

QUÊN

Phật khuyên xả phú cầu bần
Xả thân cầu đạo ngộ Chân Niết Bàn
VÔ VI quên cả trần gian
Quên trong nguồn sáng Thiên Đàng bạn ơi !
Quên trong minh pháp Phật Trời
Quên trong minh lý sách lời hằng ghi
Quên trong minh điển VÔ VI
Quên trong minh tự diệu kỳ CHA ban
Quên thân thấy Anh Đạo Vàng.

NGUYỄN HẢI

(Hồ Gia Trang,
1:15' AM ngày 01-01-2003)

THIÊN VIỆN TÂM LINH TỰ CỨU

Đến thăm Thiền viện đất Long Thành
Cảnh trí thiên nhiên quả đẹp thanh
Đường bước đi lên: chín sáu bậc
Kiểng-hoa-cây-cỏ đỏ vàng xanh
Trên cao tô điểm tòa nhà trắng
Phía dưới lượn quanh đường niệm hành
Cảm mến Thiên Nghi công sáng lập
Một-Cây-Cổ-Thụ-Thiền-Long-Thành.
TỨ ẾCH
(T/Đ, Tối 18/06/2003)

GIEO DUYÊN TỰ THỨC

Pháp Lý Vô Vi vốn của Trời
Ban vào thế tục để rong chơi
Gieo duyên phước đến lòng tươi sáng
Có phúc có duyên pháp ấy mời

Lòng thành tự sửa rong chơi
Vui cùng các giới hòa cùng các nơi
Thành tâm tìm hiểu vun bồi
Từ bi khai triển đắp bồi dựng xây
Soi Hồn khai mở trí tuệ
Để người lợi dụng lòng đời rồi ren
Tu sao có được lòng sen
Nở rộ các giới ta rèn tâm linh
Tu sao tâm được thanh bình
Trong nhìn thấy rõ ngoài nhìn thấy xa
Đừng cho những kẻ gian tà
Nâng niu xúi dục là ta hư đời
Pháp Luân khai mở tâm đời
Hít vào xán lạn nói lời chơn tâm
Người mà nói nói lăm rằm
Đưa lên lộn xuống không tầm lý chơn

Tu mà còn giận còn hờn
Còn mong làm lớn là đời vút đi
Hành sao thấy núi Tu Di
Hòa cùng các giới thân thì mới yên
Tu sao vút lụy bỏ phiền
Qui về nội thức tự mình tiến lên.

Ngô Xuân Tiên
(SG, 27/05/2003)

=====

TÔI VẪN ĐI.

Tôi vẫn đi, đi hoài không mệt mỏi,
Để truy tìm nguồn cội cuộc đời tôi
Cứ ước mong, cứ thấp thõm, bồi hồi,
Cứ tìm mãi, thấy đâu lối về cũ ?

Sợ nãn chí nên tôi thường tự nhủ,
Phải kiên trì, biết tự chủ lấy mình.
Dù khổ vui, dù nếm trải nhục vinh,
Vẫn vững bước trong hành trình vĩ đại.

Dẫu gian nan, nhủ lòng vô quái ngại,
Phải hiên ngang đáng bậc đại trượng phu;
Tâm cứng rắn, dù ngoài mặt hòa nhu,
Lấy dũng chí phá mây mù nội thức.

Muốn vững tiến không gì hơn tự lực,
Học và hành đạt tự thức, tự tri;
Học và hành đạt sáng suốt, từ bi,
Hầu thấu suốt lẽ huyền vi Phật Pháp.

Đời với Đạo đi sâu càng phức tạp,
Không hành tròn Mật Pháp e khó thông.
Không kiên trì khó qua cảnh cơ còng,
Cứ giải đãi sao thoát vòng tục lụy !

Thân giả tạm vốn "Tử qui sanh ký",
Cuốn theo đời từ vô thủy xa xôi,
Ngụp lặn giữa trần muôn kiếp nổi trôi,
Nay chợt tỉnh lo vun bồi chơn thức.

Học Đạo lý để minh tường lẽ thực,
Hành Pháp Thiền để đạt mức tịnh thanh,
Tinh tấn sao cho Phật Đạo viên thành,
Thoát trần tục, xứng đáng danh Thiền Sĩ.

KHÔNG KHÔNG.

(Mùa Phật Đản Năm Quý Mùi)

Ma ; Phật ; Mê ; Giác . . .

Chẳng có MA nào hơn ta con mắt ?
Chẳng có PHẬT nào thua ta bàn tay ?
MA ; PHẬT Cũng xác thân này
Đủ mùi Chua , ngọt , đắng , cay ; NHIỆT . . .
THÀNH

Em ơi ! Chớ tự khinh mình
Trau dồi hạnh đức góp phần trời cao
Vô Vi môn . . . Pháp bước vào
Song tu đời đạo đối trao tiến trình

Chẳng có MA nào THẤP ? (1)
Chẳng có PHẬT nào CAO ?
Quân bình thị tức Phật
Chúng sanh là Phật sẽ thành
Em ơi chớ có thị mình thấp cao
Nằm trong định luật máu đào
Trời CHA ; Đất MẸ ; Đồng bào đệ huynh !
Nhấn em chớ có kiêu tình
Rủi khi cơ biến hại mình đấy thôi
Ham gì Vinh mặt THẦY . . . Đời
Rời ra d□ khóc , d□ cười , hướng đi
Cảnh đời là để khảo thi
Xong bài THAM , DỤC , SÂN , SI . . . Đường về ?

Chẳng có PHẬT nào MÊ ? (2)
Chẳng có MA nào . . . GIÁC ? (3)
Phiền nào là hạt giống của bồ đề
Trong ta Ma, Phật , để huề yêu thương
Ngây thơ luận lý đạo đường
Mười phương chư Phật nghe thương lắc đầu
Phật □ tại tâm !

Tâm thương đỉnh đầu
Tâm này thông cảm tận đầu đầu
Cần khôn , Vũ trụ gồm thâu xa gần
Vô Vi Pháp lý thực hành
Sửa tâm, sửa tánh, tối cần em ơi !
Quay vào tâm nội hồn soi
Vui hòa nhện nhục , đạo đời cảm thông
Từ . . . Tâm đối xử hết lòng
Mới ra đặc bụng , Chân không đạo đời
Giác , Mê , Ma , Phật , nụ cười
Bỏ Thời gian tính ai người giác mê ?
Ai Ma ; Ai Phật đường về ?
Em đừng phân biệt nặng nề khổ thân
Vẫn trong định luật hóa sanh

Xoay xoay chuyển chuyển cơ tầng dựng xây
Giác mê khai thị phen này
Em MÊ, Em GIÁC, Em NGAY... Đạo đời
Phật; Ma vốn tự trong người
Triển khai thanh tịnh... Tức thời chứng minh
Giác; Mê em chớ động tình
Phật; Ma chi... cũng b□I do mình... Thiết tha.
Mai Ta về dưới cội đa
Nhớ Ta hãy niệm DI Đà hương Kinh
Ghét... Ta... Mạch nhịp thâm tình
Hòa âm Lục tự lặng thính niệm... Cười !!!
Thấp trên đỉnh thượng em ơi!

Chân kinh vô tự nhang trời thiên thu.

Vân Sơn (Troyes - France)

- (1) Chẳng có ai chịu thua ai hết, vì đó là lẽ tự nhiên của
Tánh (Chơn)
(2) Chẳng mê ông Phật nào sót cả! Vì sao? Vì ta mê Ta; Ta
Tìm ta còn chưa xong, huồn đầu đi Mê Phật người?
Trừ thượng đế là đấng vô thượng chánh đẳng (Chẳng có bậc nào
không làm), chánh giác (chẳng có cái GIÁC nào là không biết)
CÁC BẬC CHÂN TU CHẴNG MỘT AI DÁM NHẬN LÀ MINH GIÁC
CẢ, vì CHÂN LÝ VỐN VÔ CÙNG (Định luật Tiến hóa), Cho nên
Vô vi mới học đến chỗ không còn có thể học được nữa mới được
gọi là Hòa (Hòa vào chân lý, không không, ĐỒNG) Chữ HÒA
lớn lắm bạn ơi!!!

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ xin quý bạn đạo Thiên hướng tâm cho chị của chị Uông Bình
Chương là:
Bà Phạm Thị Hương, Sinh năm 1934,
Mất lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm Quý Mùi,
Hưởng thọ 70 tuổi.

Xin đa tạ

BẠN ĐẠO VIẾT

ĐẠI ĐỒNG TU TIẾN

Đại Đồng Tu tiến là chủ đề cho đại hội năm nay, nghe sao mà thân thương hấp dẫn quá. Tại làm sao mà thân thương vậy, có phải chăng đức Thầy sẽ cứu vớt hết những ai còn ngụp lặn trong bể trầm luân của cuộc đời ô trược hay không. Thế nên đại hội Đại Đồng Tu Tiến có cái tên như vậy và sẽ diễn ra trong năm nay, tại vùng đất Cali. Nơi mà biết bao nhân tài, tuấn kiệt, anh hùng thực nữ tử từ các nước trên thế giới đã đổ xô về đây và tạo cho sức sống của Cali.

Mà Cali cũng là một nơi phức tạp nhất của tiểu bang nước Mỹ, vì Cali mang tính chất đa dân tộc của nhiều giống dân trên thế giới. Nói chung cái gì cao cả đẹp đẽ nhất cũng từ Cali mà ra và cái gì xấu xa ghê tởm nhất cũng từ Cali mà xuất. Thế nên Cali có hai bộ mặt: vừa xấu xa ghê sợ lại vừa cao cả đẹp xinh trong cái dáng vóc yêu kiều của thành phố Cali.

Cali có gì đẹp không em, Cali có gì lạ không anh? Dạ thưa Cali có tất cả những gì mà quý khách muốn, quý khách yêu. Vì nơi đây là nơi tập trung mọi sắc thái của các giống dân và đủ mọi tôn giáo, nên tất cả những sinh hoạt cộng đồng vẫn phô trương đầy dẫy, những cửa hàng vừa ngoại quốc lại vừa Việt Nam. Nhất là người Việt Nam tị nạn trên thế giới họ trở về Cali và qui tụ nơi đây rất đông. Hầu như người Việt Nam họ lấy Cali thay thế cho mảnh đất thứ hai Việt Nam này trên đất nước tây phương, trên cuộc đời ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh trên xứ người.

Tại sao mà phải gọi Cali là ba chìm bảy nổi và chính cái lênh đênh, vì đây là sự thật của cuộc đời tị nạn, cuộc đời của một kẻ tha phương cầu thực, vì có cuộc sống cao sang cho đến như là ông hoàng đi

chăng nữa, rốt cuộc rồi cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng. Mang theo nhiều khóc hận của một kẻ lữ khách xa quê hương xa nguồn cội.

Đại Đồng Tu Tiến sẽ diễn ra tại Cali để nhắc nhở cứu vớt cho tất cả những ai muốn trở về với nguồn cội, muốn trở về với tâm linh và muốn trở về với sự thật của chính mình. Mà người ta hình như đã bỏ quên tiếng gọi của tâm linh. Tiếng gọi của phần hồn, tiếng gọi của thiêng liêng đã và đang nhắc nhở ngày và đêm trên làn sóng vô âm thanh của đấng tạo hóa đang chuyển mình vào cho mọi hành giả Vô Vi.

Tôi nghĩ Đại Đồng Tu Tiến năm nay Đức Thầy sẽ ân ban và chiếu cố hết tất cả những đệ tử Vô Vi, vì đây là đặc ân của Thượng Đế dành riêng cho giáo phái Vô Vi tại vùng đất Cali và cho cả Vô Vi trên thế giới nói chung. Tại sao phải ở Cali ? Vì đây là vùng đất đặc biệt nhiều tôn giáo, nên tổ chức tại đây nó vang dậy hơn, nó khí thế hơn. Thế nên kỳ này do thiên cơ chuyển biến, và biết được Vô Vi ban hồng ân. Nên tranh thủ cho kịp chuyến tàu về, kẻo không kịp thì trễ đò luôn.

Đã gọi là Đại Đồng Tu Tiến thì phải lên, con sợ con èo uột quá không biết có theo kịp không. Như thông điệp Thầy đã rao giảng, kỳ này con phải dẫn thân để cho kịp ngày về, chứ mình nghĩ nếu cố gắng thật lòng tu thì chắc cũng không đến nỗi. Tới lúc đó thì Thầy thấy mình cố công tu thật thà, thì Thầy cũng tội nghiệp mà vớt luôn chứ không có bỏ sót mình đâu, Đại Đồng Tu Tiến mà.

Tu là tu làm sao ? Bao nhiêu năm nghe Thầy nói tu mà có nghĩa là tu sửa những tánh hư tật xấu. Mà tánh hư tật xấu đó là gì ? Con không biết hết, có phải như là : tham lam, sân hận, si mê, hỷ hủ khoái trá, hung hăng, yêu thương, ganh ghét, dâm dục và lo sợ. Mình phải hi sinh từ bỏ những cái tánh xấu này hết, thì tự nhiên mình sẽ tiến, kêu bằng tu tiến phải không Thầy. Rồi mình sẽ hội hợp chung lại với huynh đệ tử muội và với Đức Thầy, kêu bằng Đại Đồng Tu Tiến.

Tu như vậy giống như sửa tánh tham lam, rồi hết tham lam phải không, rồi tiếp tục sửa tánh hung hăng, rồi hết hung hăng phải không. Nếu mà làm ngược lại những cái tánh xấu nêu trên thì mình sẽ trở thành người hiền mất rồi. Nếu mà như vậy thì dễ quá mà không biết con có làm được không nữa. Chứ con thấy nhiều người tu mấy chục năm như thượng tọa và các vị khác, mà bỏ còn chưa được những tánh xấu kia. Không biết Vô Vi có cái kỹ thuật đặc biệt gì giúp không.

Con nghe nói chỉ có niệm Phật như Thầy đã dạy, thì mình sẽ thông qua ba cõi luôn. Ba cõi đó là Thiên Địa Nhơn, mà Thánh Tiên Phật đều phải nể danh hiệu của lục tự Di đà. Có nghĩa mình luôn luôn lúc nào cũng niệm, cũng nhớ danh Phật, để đến khi gặp trường hợp khẩn cấp mình niệm thì nó sẽ an. Trường hợp khẩn cấp đó là trường hợp gì ? Có phải là lúc mình bị lâm nạn, bị kích động, bị khảo đảo về tiền, tình, duyên nghiệp, rồi mình niệm danh Phật trong lúc đó thì có kết quả. Được kết quả rồi, thì đã có kinh nghiệm mà cứ thế mình niệm tiếp tục cho đến khi nào thấy mình là Phật, Phật là mình như Thầy đã dạy thì sẽ hiểu được ba cõi Thiên Địa Nhơn.

Như vậy muốn đạt được kết quả tốt, thì chỉ có niệm Phật thôi phải không thưa Thầy, rồi đại trí mình mở trong lúc gặp kích động đó thì mình sẽ khôn lên. Mình khôn lên rồi thì cứ thế mà niệm như Thầy thường nhắc. Đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm để thấy ta là Phật và Phật cũng là ta. Mà Phật là cái không, không mới là Phật. Kỳ này xin hứa sẽ Tu tánh cho hiền lành để tiến tới Đại Đồng như Đức Thầy mong mỏi.

Nguyễn Tu

*Con đây thành thật sẽ tu
Tu tâm tu tánh đàng hoàng hơn xưa
Tham lam sân hận không còn
Tiền tình duyên nghiệp không màng nghĩ thêm
Lâu nay đau khổ cũng vì
Thất tình lục dục hoành hành bốn bên
Tâm thì cứ nghĩ quẩn quanh
Chuyện đời thế sự sao mà khổ đau
Từ đây con nguyên ăn năn
Ráng hành sửa tánh như lời Thầy khuyên
Để cho kịp hội Long Hoa
Thuyền về quê cũ có con theo cùng
Đại Đồng Tu Tiến diễn ra
Ca-Li đón đợi mọi người thăng hoa
Thuyền hoa đã có Thầy chờ
Thầy chờ mấy chục năm dài biết bao
Quảng bao tải nhục thăng trầm
Thầy còn hùng dũng hiên ngang gọi mời
Nhanh chân cho kịp tuổi mình
Để Thầy cứu vớt linh hồn con
Từ đây cho tới hội khai
Ráng hành rốt ráo thì Thầy cứu cho*

Kính bái
Lê Thành Lợi
26-04-2003 Đan Mạch
