



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 465

ngày 05 tháng 6 năm 2004

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Đối Đầu

*Đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển
Thức giác chính mình không nhiễm trược
Tự cứu tâm thân vượt nạn tai
Qui y Phật Pháp đạt thanh bình
Kính bái,*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 28/03/04 đến 02/04/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Muốn dứt khoát tu tiến thì phải làm sao?
- 2) Tại sao tôi ốm yếu?
- 3) Nguyên lý của loài người nằm ở đâu?
- 4) Quý yêu thế nào mới đúng?
- 5) Sự nhớ nhung do đâu hình thành?
- 6) Muốn qui hợp phải thế nào?
- 7) Kiên nhẫn để làm gì?

<p>1) Cairns, ngày 28/3/04 <i>Hỏi: Muốn dứt khoát tu tiến thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp:Thưa muốn dứt khoát tu tiến thì phải siêng năng hành pháp</p> <p>Kệ: <i>Siêng năng hành pháp tự thân hành Uất khí tiêu tan tự hướng thanh Đường đạo đường đời qui chánh pháp Quý tưởng Trời cao tự tiến nhanh</i></p>	<p>2) Cairns, ngày 29/3/04 <i>Hỏi: Tại sao tôi ốm yếu?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại vì Trời sanh làm sao thì tôi phải chịu như vậy.</p> <p>Kệ: <i>Tiêu hóa không tốt khó mập phì An không ngon lại không tiêu Thiếu hơi mỗi meat bệnh không yean Than thở chính mình không tiến hoá</i></p>
<p>3) Cairns 30-03-04 7:46AM <i>Hỏi: Nguyên lý của loài người nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa nguyên lý của loài người nằm nơi không động.</p> <p>Kệ: <i>Vô Sanh nguyên lý của loài người Nhập thế khai minh trí tuệ cười Chuyển hóa vô cùng thanh động giới Quý thương thể xác tiến hợp thời</i></p>	<p>4) Cairns 31-03-04 1:27AM <i>Hỏi: Quý yêu thế nào mới đúng?</i></p> <p>Đáp: Thưa quý yêu thật sự mới đúng.</p> <p>Kệ: <i>Quý yêu sống động duyên Trời Phật Học hỏi không ngừng tự tiến thân Phá chấp giải mê qui hội tăng Duyên lành sống động cảm yên thân.</i></p>
<p>5) Sydney 01-04-04 1:13AM <i>Hỏi: Sự nhớ nhung do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự nhớ nhung do sự thiếu.</p> <p>Kệ: <i>Sự nhớ nhung do sự thiếu thốn Thực hành đầy đủ vẫn sanh tồn Qui nguyên đời đạo tự thân hồn Pháp giới khai thông giải ác ôn</i></p>	<p>6) Sydney 02-04-04 9:24AM <i>Hỏi: Muốn qui hợp phải thế nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn qui hợp phải có hạnh đức tốt</p> <p>Kệ: <i>Qui hội thân thương quý chính mình Thương yêu xây dựng tự gieo gương Thành tâm học hỏi không giờ dứt Qui hội tình người hướng chuyển khuynh</i></p>
<p>7) Sydney 03-04-04 2:48AM <i>Hỏi: Kiên nhẫn để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa kiên nhẫn để đạt tới kết quả tốt</p> <p>Kệ: <i>Kiên nhẫn để đạt tới kết quả Thành tâm tu luyện tự tâm hòa Giải thông nguyên lý tự nhìn xa Thành thật chính mình tự vượt qua</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

RÁNG TU ĐÚNG GIỜ



Các bạn đạt được phần thanh-điển, nên giữ đó mà tu, đó là cái chìa khóa nhập Thiên Môn, tuy rằng các bạn tu có bao nhiêu công việc sau đây: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định, nhưng mà các bạn cảm thấy đó là khó khăn, càng ngày càng tu thấy khó khăn, là do cái gì? Do mình không biết tự trị lấy mình, nuôi dưỡng cái Tham Sân Si rồi nó biến thành cái làm biếng, mỗi đêm công phu không có đúng giờ giấc, sai lạc, làm cho ta chậm tiến, có tiếng tu mà không có phần điển quang xuất phát ở bên trên, là vì lý do đó.

Cho nên các bạn thường được nhắc hằng tuần, sướng hơn tôi nhiều lắm. Trước kia tôi tu đâu có cơ hội được nhắc cái phần điển và điu dắt về cái phần vía để mở hằng tuần như bây giờ. Các bạn đã có cơ hội được hỗ trợ nhẹ nhàng do công năng công phu và sự cố gắng của tôi, tôi đạt được một phần thanh khí điển đem ra đây cho các bạn, các bạn nắm đó làm chìa khóa để tiến thân.

THÔNG CÁO VỀ BUỔI SINH HOẠT “THỰC HÀNH SUM HỌP” DÀNH CHO CÁC BẠN ĐẠO VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ TRONG DỊP LỄ ĐỘC LẬP (July 4th).

Nhân buổi lễ Độc Lập, Hội Ai Hữu VôVi Pennsylvania & New York rất hân hạnh được Đức Thầy nhận lời đến tham dự buổi lễ ra mắt Hội Ai Hữu VôVi Pennsylvania & New York, cùng dự buổi sinh hoạt tâm tình với bạn đạo vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tại khách sạn Wyndham, 1111 Route 73 North, Mount Laurel, NJ 08054. Tel. 856-234-7000. Buổi sinh hoạt vào cuối tuần kể trên đã được Đức Thầy cho tên là: Thực Hành Sum Họp.

Check-in time: thứ sáu, từ 3:00PM ngày 2 tháng 7 năm 04 đến trưa ngày thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 04.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng có tổ chức buổi ra mắt DVD thiên ca Tiếng Trống Đại Đồng vào trưa chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 04 tại nhà hàng:

Saigon Maxim Restaurant
612-632 Washington Avenue
Philadelphia, PA 19147
Tel: 215-271-8838

Các bạn đạo có thể mời gia đình cùng bằng hữu đến dự buổi văn nghệ ra mắt DVD thiên ca Tiếng Trống Đại Đồng bằng cách liên lạc với ban tổ chức để lấy thiệp mời. Buổi văn nghệ sẽ có mặt của các ca sĩ: Ai Vân, Anh Dũng với ban nhạc sống Hoàng Thi Thi cùng với vũ đoàn VôVi từ Toronto sang.

Đây là một cơ hội đặc biệt mà Đức Thầy dành cho các bạn đạo vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, để có dịp đến thăm Thầy và tâm tình với Đức Thầy trong trật tự & thương yêu. Xin kính mời quý bạn đạo vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đến tham dự đông đủ, Nếu các bạn đến bằng máy bay, thì phi trường đáp xuống sẽ là: Philadelphia airport.

Tên Họ:		
Phòng 4 người:	245\$	
Phòng 3 người:	260\$	
Phòng 2 người:	305\$	

Xin được sắp chung phòng với:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Hạn chót ghi danh ngày 21 tháng 6 và bản đồ chỉ dẫn là From North: New jersey turn pike south, exit 4 se gap Hotel. From West: 295N exit 36A to 73S. Holtel bên trái. From South: New jersey turn pike N exit 4 to 73N Holtel kế bên.

Giá tiền trên đây gồm có: ba buổi ăn sáng, hai buổi ăn trưa và tối từ tối thứ sáu đến sáng thứ hai.

Để ghi danh, xin các bạn có liên lạc với:

Tại Philadelphia:

- Nguyễn Văn Phước: tel.610-779-1271

email: nguyenphuocv@netzero.com

- Nguyễn Đức Hạnh (sau 6:00pm) 610-275-3315.

- Vũ Thảo : tel. 856-6273624

email: phutran1983@yahoo.com

Tại New York:

- Nguyễn Minh Châu: tel: (631)952-4642

email: VOVINEWYORK@aol.com

Khi gửi checks, xin đề như sau và gửi về địa chỉ dưới đây:

VoVi Friendship Association of Pennsylvania

3605 Reed St

Philadelphia, PA 19146

Tel: 215-467-2763 (sau 6 giờ chiều)

quachchi2004@yahoo.com

Hội Ai Hữu VôVi Pennsylvania

Hội Ai Hữu VôVi New York

VôVi Multimedia Communication

Trân Trọng Kính Mời,

THƠ

GẶP THẦY

Gặp Thầy ư! Để làm chi?
Quan trọng ý thức tự tri thực hành
Gặp Thầy cũng dạy điều lành
Tự tu tự sửa để thành Phật Tiên
Gặp Thầy âu cũng phước duyên
Nếu không diệu dụng chuyện hiển hóa hung
Gặp Thầy hỏi chuyện lung tung
Tình, tiền, sự nghiệp tựu trung ích gì?!
Gặp Thầy để giải sân si
Đâu để dựa dẫm, trệ trì lôi thôi
"Gặp Thầy để được tài bồi,
Bằng mười năm tiến, chẳng ngời thiên chi" (?)
Gặp Thầy mê tín, ngu si
Thôi thà không gặp, hành trì tốt hơn
Gặp Thầy không thấu lý chơn
E đường tu học như đờn lạc dầy
Gặp Thầy biết học lành thay!
Bằng không, ý lại kéo dài nghiệp mê
Gặp Thầy để biết lối về
Chớ không phải để quên thê nguyện xưa
Gặp Thầy càng luyện sớm trưa
Hơn khi chưa gặp mới vừa thâm ân
Gặp Thầy minh lý giả chân
Chớ không lẫn lộn trước trần - thanh cao
Gặp Thầy cố gắng dồi trau
Siêng năng tu tiến trước sau một lòng

Gặp Thầy được thỏa ước mong
Càng phải cố gắng mới hồng thắm hoa
Gặp Thầy để thấy mình ma
Để lo tự sửa cái TA trước trần
Gặp Thầy rõ tánh tham sân
Rõ tâm eo hẹp, âm thầm sửa tu
Gặp Thầy để thấy mình ngu
Để lo rốt ráo công phu hành thiền
Gặp Thầy quả có chút duyên
Thôi thì cố gắng cần chuyên bỏ người!
Gặp Thầy chớ có biếng lười
Thầy buồn bạn quở, người cười kẻ khinh
Gặp Thầy ghi nhớ đỉnh ninh
Thâm tu thâm tiến, khai minh phần Hồn
Gặp Thầy ánh sáng Chí Tôn
Giúp ta tiến hóa sinh tồn hồi quê
Gặp Thầy - đước rọi lối về
Giúp ta được sớm dựa kê Mẹ Cha

Gặp Thầy hiểu đúng hay đa!
Bằng hiểu lệch lạc, chính ta cù lần
Người ơi, xin hãy nhớ rằng:
Gặp Thầy để học cao tăng Điển Quang
Nay gặp Thầy nơi thế gian
Mai gặp nơi cõi Thiên Đàng nhẹ thanh
Gặp thế mới xứng Duyên Lành
Xứng con của Đại Hồng Danh Cha Trời
Gặp Thầy nhớ nhé người ơi !

Phú-Nhuận, 24-04-2004

THIÊN ĐĂNG.

=====

DUYÊN MAY NGỘ PHẬT

Thuở xưa tâm đạo gian truân
Ngày nay ngộ Phật chỉ cần vài trăm
Cùng nhau xuất ngoại viếng thăm
Đem lòng thành kính hiến dâng lên Thầy
Kiếp nầy hội đủ duyên may
Nhờ tu rốt ráo được Thầy chứng tâm
Đệ huynh tỷ muội mừng thâm
Cúi đầu xin diễn thấy tâm nhẹ nhàng
Lạy Thầy càng được sáng quang
Công năng tu tập dễ dàng thắm hoa
Trăm người trở lại quê nhà
Hân hoan như thể được quà Phật ban
Mặt tươi mắt sáng vui bàn
Chính mình chứng nghiệm rõ ràng thanh quang
Dựng xây ý thức kết đoàn
Một Thầy một Pháp một đàng thực thi
Bạc tiền nào có tiếc chi
Sao bằng thọ hưởng Vô Vi Điển Lành
Tai nghe mắt thấy đàn lành
Niềm Tin thôi thúc thực hành Đạo Tâm
Đường đi dù có khó khăn
Có Thầy chỉ bảo tránh lầm tránh mê
Chẳng còn sợ lạc lối về
Trong ngoài tâm Phật muôn bề an yên
Ai mà chưa đủ phước duyên
Ở nhà công quả giải phiền nội tâm
Bằng lòng vui học nghĩa ân
Kính Người Truyền Pháp tự tâm sửa ta.
Sài-Gòn, ngày 30-04-2004
PHAN VĂN BỬU.

NGÀY MỚI

Mỗi buổi sáng thức dậy
Nhìn quanh khắp đó đây
Thấy gì cũng mới lạ
À!. ngày cũ đã qua!

Thanh thản cất tiếng ta
Biết đây cõi ta bà
Chỉ là "đô thị giả"
Có gì để thiết tha?!

PN, 21-04-2004

THIÊN TÂM.

=====

THIÊN HỒN

Vạn Pháp qui nguyên, Đại Thiên hợp nhất
Lời Cha yêu chơn thật gửi đàn con
Về Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn
Về với Ánh Sáng Nguồn bất diệt.

Sắc trắng, vàng trông uy nghi lẫm liệt
Sóng Điện Quang cứ mãi miết trào tuôn
Đại Linh Quang, đây Chúa Tể Càn Khôn
Đại Thượng Đế, Thiên Hồn vũ trụ.

Ta hóa thân thành muôn ngàn tinh tú
Ta hòa tan trong Vũ Trụ bao la
Không thời gian đến Vô Cực Thiên Hà
Đại Thượng Đế, Trời Cha vô cùng tận

Hồ Gia Trang, nay điển quang Cha trấn
Dụng siêu năng, chuyển vận khắp Càn Khôn
Đại Càn Khôn, Đại Tiến Hóa chu trình
Đại Vũ Trụ, Đại Tối Linh THƯỢNG ĐẾ.

HGT, 11h15 ngày 16-05-2004

THIÊN HẢI.

BẠN ĐẠO VIẾT

DẠY MÀ KHÔNG – KHÔNG MÀ DẠY

Dạy mà không – không mà dạy nghe sao nó kỳ quá. “Phật pháp nan văn” nên bất cứ câu nào của Phật nói thì cũng ngược lại thế gian. Ở thế gian dạy cái Có ngược lại ở thiên đàng Phật dạy cái Không. Nên nó ngược lại và rất khó nghe nên gọi là “Phật pháp nan văn”. Các nghĩa rõ ràng tưởng tận mà thế gian không hiểu, không biết cái lý của nhà Phật. Phật chỉ có nói pháp thôi, chứ Phật không có hành như chư Tiên. Chư Tiên hóa phép người phàm còn không thấy các Tiên ấy làm sao. Chứ Phật quán thông rồi, không lẽ bắt Phật phải làm như chư Tiên cho mình coi hay sao. Ai mà hành như Phật nói thì sẽ đạt như Phật.

Dạy mà không – không mà dạy là sao vậy. Chư Phật dạy có chữ không. Thì Phật Ngài đã nói, ta nói các người đừng có tin ta, đừng có nghe ta và kể cả những điều giáo lý của ta. Sau bốn mươi chín năm Ngài thuyết pháp và cuối cùng kết luận trước đám đông khi viên tịch: “Trong bốn mươi chín năm Ta không có nói cái gì hết”. Cả một đám đông bàng hoàng trước lời di ngôn đó. Cho tới bây giờ hậu thế vẫn không sao hiểu nổi Ngài nói như vậy với ngụ ý gì.

“Đừng nghe Ta, đừng tin Ta và kể cả giáo lý của Ta. Mà Ta không có nói cái gì hết”. Dạy cái kiểu gì mà kỳ vậy. Nếu mà chơn chánh chất phác như Ngài chỉ học cái không thôi thì được rồi. Bởi vì cái tâm của Phật là cái tâm không, không có cái gì hết. Nên Phật Ngài mới nói đừng có tin cái gì Ngài nói. Mà lấy cái tâm không của mình, nghĩ và thực hành đúng như cái tâm không của Phật, thì có kết quả. Đừng có bước thêm bước nữa là hư chuyện.

Tại vì người phàm quen cái tánh suy nghĩ viển vông. Đem cái học thức trần gian mà luận thuyết ông Phật. Người phàm lý luận tầm lum làm sao mà xét đoán ông Phật nổi mà xét. Chỉ có ông Phật với ông

Phật xét nhau thôi hoặc là ông Trời xét ông Phật. Chứ người phàm làm gì có tư cách xét ông Phật. Người phàm phải học Phật pháp thì mới luận xét ông Phật được.

Bộ ông Phật dạy như vậy là ông gạt chúng ta sao. Ông dạy mà ông nói rằng không, nên chúng sanh nghi ngờ cái chữ không, chấp vào cái Có nên không thấy tâm Phật ở đâu. Rồi lý luận tùm lum, nếu mà nghi tâm không như Phật dạy thì chết đói làm gì. Tu mà còn sợ thì làm sao bước qua cái không của nhà Phật. Sợ chết đói là mình còn nghi là còn. Là còn cái xác, cái xác là cái có đúng không thì làm sao đi tới tâm không của Phật dạy. Tu tới đây cái gì xảy ra cứ nghi tâm không như tâm Phật là thành.

“ Dạy mà không ” ông dạy mà đâu có thấy ông ở đâu, thế mới nói ” Dạy mà không ”. Ông dạy theo cái kiểu ở thế gian này không có trường phái nào hết. Bởi vì cái chơn lý của nhà Phật là trong cái không mà từ từ nó hiện ra cái có . Còn khôn vũ trụ này là cái không vĩ đại mà. Thì học cái không chỗ nào lại không có. Từ cái chỗ Ngài dạy cái không mà Ngài nói đừng có tin, thì kể cũng như là không. Mình thực hành y như Ngài nói thì có kết quả như lời Ngài.

Rồi mình đem lời thực hành của mình đạt nói lại như lời của Ngài nói thì mọi người lại không tin. Thì mình cũng nói y như lời Ngài nói “ Đừng có tin tôi “ hãy tự thực hành đi và tự kiểm chứng lấy nó hay hơn người khác nói. Cái chỗ mắc gút là ngay chỗ “ Đừng có tin tôi “ là mật khuyết ngay chỗ này. Ngay cái chỗ này là nói thẳng tức là pháp môn trực đáo chơn tâm mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca truyền cho Ma Ha Ca Diếp. Nói thẳng là trực đáo chơn tâm không che dấu như những pháp môn khác. Những pháp môn nào mà còn che dấu tức là chưa có đạt, chưa có hoàn hảo nên úp úp mở mở. Nói thì không dám nói hành thì không dám hành. Nếu mà hay giỏi tốt hoàn hảo thì đem ra cống hiến cho mọi người cùng hưởng chứ tại sao không dám nói. Cũng giống như bên khoa học, có cái gì mới phát minh thì họ đem cho coi cho thử hết trơn chứ họ không có dấu. Tu mà còn cất giấu là tu ích kỉ, tu không đạt.

Pháp môn Vô Vi là bày ra trước mặt mà dùng cái tâm phàm tham lam thì không bao giờ mà lấy được bửu bối của Vô Vi. Bửu bối của Vô Vi là trước mắt, muốn lấy được bửu bối của Vô Vi phải mở ra đệ tam thần nhãn. Cái pháp môn này chỉ có Vô Vi mới đi trong con đường trực đáo chơn tâm. Đi trong cái không dạy mà lại có dạy đàng hoàng. Dạy trong cái không của nhà Phật, thì mới thấu triệt cái không trong thực hành và nghiêm chỉnh chấp hành để thấy cái có hiện tại trước mắt ta trong cõi huyền bí. Cái chân lý của Vô Vi là siêu thượng thừa. ” Nó nói là không, nói không là nói ”. Nó nói là những gì nó thấy hiểu rõ trước mắt nó. Nhưng mà ở trong cái không thì nó thấy tất cả.

Vô Vi dạy mà không – không tức dạy. Vô Vi dạy cái không rồi không nữa, không còn gì để dạy nữa. Từ đó mình nhận thức rõ ràng và mình tự dạy mình trong thực hành kiểm chứng tu học từ đây và phát triển đi lên cho tới vô cùng. Vô Vi đã dạy tôi cái không không, cái tự hành của Đức Thầy truyền đạt. Nếu mà Vô Vi không dạy tôi ở cõi huyền bí học thì ngày nay tôi đâu có thể nào nói lên được những lời thành thật trong cõi huyền vi như vậy. Bởi vì tôi đâu có gần Thầy tôi bao giờ. Thầy tôi ở Mỹ, Canada còn tôi ở Đan Mạch.

Đức Thầy của tôi không giống như những Thầy khác là phải kèm học trò coi chừng nó. Đức Thầy của tôi chỉ dạy có một đứa cho tất cả mọi đứa. Cái này chỉ có Ông ở trên Trời làm thôi, chứ thế gian này không có cái trường phái nào như vậy. Khiến thiên hạ trở mắt nhìn không tin, nhưng mà phải tin. Vì

hiện tại vẫn sờ sờ trước mắt mà. Không Thầy, không trường, không lớp nhưng mà nên thân trong cái không không nhưng mà có tất cả. Hỏi thế gian này có ai đào tạo được cái kiểu đó không. Có phải Ngài đã giáng lâm vào kỳ ba này rồi.

Kính bái
Lê Thành Lợi

DAY MÀ KHÔNG – KHÔNG MÀ DẠY

*Dạy cho trăm nét đủ đều
Dạy cho nhịn nhục chuyên cần đổi trao
Dạy cho thuận đẹp mát lòng
Dạy cho êm ấm gia đình yên vui*

*Mà sao không thấy một ai
Mà sao bài vở hằng ngày mỗi đêm
Mà sao phải gắng công phu
Mà sao cứ tưởng học gì lạ ghê*

*Không Thầy không Mẹ không Cha
Không trường không lớp không người thân yêu
Không thương không ghét không sầu
Không vương không vấn không màn đờn đau*

*Không đây mà có hẳn hoi
Không đây mà có một nhà quý thương
Không đây sao lạ sướng vui
Không đây mà có có hoài nghìn năm*

*Mà sao lại thấy lạ kỳ
Mà sao lại có có hoài không thôi
Mà sao lại có lại không
Mà sao pháp Phật thật là ngộ ghê*

*Dạy cho tất cả cũng không
Dạy cho thoát tục hoàn về cõi không
Dạy cho tâm Phật vẫn không
Dạy cho cái có cái không vận hành*

*Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 30-07-2002*