



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 504

ngày 6 tháng 3 năm 2005

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

CHUNG VUI

*Chung vui sum họp lại càng tươi
Cảm thức trần gian có ích người
Chuyển hóa thâm sâu qui một mối
Thành tâm tu luyện khắp nơi*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/01/2004 đến 12/01/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự tiến hóa cần thiết hay không?
- 2) Duyên nào mới gọi là đúng?
- 3) Tình trời ban chiếu bằng cách nào?
- 4) Nhẹ làm trời nặng làm đất là sao?
- 5) Tin tưởng nơi trời có ích chi?
- 6) Quý yêu trời có lợi gì?
- 7) Tâm ở đâu mà lời với lỗ?

<p>1) San Diego, 06-01-05 9 : 07 AM Hỏi : Sự tiến hóa cần thiết hay không?</p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hóa rất cần thiết</p> <p>Kệ: Minh tâm kiến tánh tự nhiên hành Đạt tới duyên trời đang bảo bọc Qui hội tình người tự cảm thông Đời nay nhện nhục tự đi tới</p>	<p>2) San Diego, 07-01-05 11: 05 Pm Hỏi: Duyên nào mới gọi là đúng?</p> <p>Đáp: Duyên trời mới gọi là đúng</p> <p>Kệ: Quý yêu Thượng Đế mới về trời Bền vững thân tâm tự thức rời Chuyển biến không ngừng tiến hợp thời Tình người sống động hướng về trời</p>
<p>3) San Diego, 08-01-05 11; 25PM Hỏi: Tình trời ban chiếu bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thừa tình trời ban chiếu trong thanh sáng</p> <p>Kệ: Tình trời ban chiếu khắp nơi nơi Chuyển hóa tâm tu tiến hợp thời Giải giới phân minh đường tiến hóa Tâm tu hướng thượng cùng chung tiến</p>	<p>4) San Diego, 09-01-05 11: 30 PM Hỏi: Nhẹ làm trời nặng làm đất là sao?</p> <p>Đáp: Thừa đó là luật tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ: Qui hội chung vui chuyển hóa yên Tình trời sống động tạo nhân hiền Hướng thanh giải trước sống an yên Thanh tịnh tự đạt cảm vui hiền</p>
<p>5) San Diego, 10-01-05 11: 49 AM Hỏi: Tin tưởng nơi trời có ích chi?</p> <p>Đáp: Thừa điển hướng thượng được nâng niu</p> <p>Kệ: Thương tình giải tỏa sửa tâm tiến Quý tướng tình trời tự giác hiền Hướng thượng hành thông không bị trể Thành tâm phục vụ sáng muôn bề</p>	<p>6) San Diego, 11-01-05 6: 08 AM Hỏi: Quý yêu trời có lợi gì?</p> <p>Đáp: Thừa quý yêu trời lợi cho tâm</p> <p>Kệ: Đường tu thẳng tiến không nguy hại Quý tướng trời cao tự tiến hoài Uyển chuyển không ngừng qui hội tốt Thành tâm tu luyện pháp phân hiền</p>
<p>7) San Diego, 12-01-05 2: 44 AM Hỏi: Tâm ở đâu mà lời với lỗ?</p> <p>Đáp: Thừa tâm ở nơi điển giới trung tâm bộ đầu hướng thẳng về trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ</p> <p>Kệ: Trung tâm điển giới bộ đầu phát Hào quang thanh nhẹ tiến tới vô cùng Chuyển hóa thâm sâu qui hội tiến Giải giới phân minh đồng thỏa thuận</p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

TU KHÔNG CÓ CẤM GIỚI, CHỈ CẤM LÀM BIỂNG

Chúng ta nên tu trong đục chạm nó mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh. Có người nói tôi tu thì tôi phải chọn cảnh cho đẹp, cho thanh tịnh, nhưng mà tôi không có minh cái nguyên lý của sự kích động và phản động thì làm sao tôi tiến về Phật được. Cũng như người lái máy bay mà không hiểu sự tai hại có thể xảy ra đến chiếc máy bay thì làm sao mà đi xứ này xứ kia được. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta lái chiếc thuyền

Bác Nhã là cái bản thể của chúng ta đây, ở trong đó có nhiều cái huyền bí, nhiều cái cơ năng khác hẳn thế gian mà chúng ta không biết lái, không minh định cái nội tạng để mà điều khiển lấy nó thì tự nhiên bị sóng gió đập đổ, thì một ngày kia cũng phải chìm theo sóng gió. Cho nên các bạn tu về tinh thần điển quang thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là chính mình điều khiển. Mà mình đi tới điển quang là mình đi tới thanh tịnh chứ không có cái sự mưa gió bão bùng nguy hiểm mà nó hại chúng ta. Nếu chúng ta theo bản thể thì một ngày kia nó sẽ lật đổ chúng ta, thì chúng ta không thể tiến được. Chứ không phải Đức Phật nói: “Xả phú cầu bần, các con nên diệt sự tham sân si hỷ nộ ái ố dục”. Người thế gian họ nói: “Tôi làm sao tôi diệt được?” À... họ không biết cái đường lối. Cho nên đàng này người ta không có cấm giới. Trước khi các bạn làm cái gì, bây giờ cứ tiếp tục làm cái đó, rồi các bạn sửa cái nội bộ, cái trung ương, cái cơ quan điều khiển, nó minh tâm kiến tánh, rồi nó không tái phạm nữa, thì lúc đó mới kêu bằng dứt.

Chứ khi không các bạn đang đi đường lối đó, rồi kêu các bạn bỏ, không bao giờ bỏ được. Cho nên đàng này người ta không cấm giới mà chỉ cấm làm biếng. Tu là đi liên kết lại con đường điển quang từ tiền kiếp đến bây giờ, mà chúng ta làm biếng, ai đi làm cho chúng ta? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu sửa và hành, thì tự nhiên chúng ta mới đi tới chỗ đó. Cho nên các bạn đã có một cái cơ hội rất tốt đẹp: đi thẳng vô con đường để chúng ta đem lại sự sáng suốt cho nội tâm mà tự tu, tự tiến, tự minh, tự giác. Đó là cái chuyện quý báu nhất không phiền hà tới một người nào. Chứ không nên quì gối trước một ông Phật bằng đất ở thế gian mà cầu xin chuyện này chuyện nọ, cái đó nó còn đem lại sự tăm tối. Nhưng mà chúng ta ở đây, đều tiến gần tới Đức Phật, tiến gần tới sự văn minh, tiến gần tới những vị trọn lành hiện hành của vũ trụ. Chứ chúng ta không có chịu lợi dụng những vị đó, chúng ta không có làm những điều trái ngược. Cho nên các bạn đi hoàn toàn vô trong cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chứ các bạn không phải bạn đi vô trong cái ỷ lại.

THƠ

Ca-Khúc Mùa Xuân

Ta viết vắn Thơ phổ nhạc Tâm
 Chín phương tám hướng trở thanh-âm
 Tấu cầm ca-khúc mùa xuân thắm
 Thân tặng ai người tri-kỷ ngâm ...

T.Q.T.



Ta viết bài Thơ gửi tặng người
 Sợ vắn không đủ nét xinh tươi
 Ngại điều muốn nói không sao nói
 E chữ không sao diễn hết lời !



Ta viết vắn Thơ trau-chuốt gieo
 Sợ lời Thơ vụng, ý Thơ nghèo,
 Ngại niêm không đúng theo bằng trắc
 E tiếng Thơ ngâm nhạc chẳng reo !



Ta viết lời Thơ gắng diễn-bày
 Sợ người không hiểu ý xa bay,
 Ngại xem vội-vã không tương-lãm,
 E sẽ hững-hờ uống lấm thay !



Ta muốn làm Thơ gửi tặng ai ...
 Rạt-rào thi-hứng lại về đây
 Lượn theo mực thấm qua giòng chữ
 Thành áng Thơ nào ai có hay ?

Toulouse, ngày 6-01-1998,

Kính bút,

Trịnh-Quang-Thắng.

====

HỌP MẶT ĐẦU NĂM

*(Họa y vận bài “Khoái Mi: Khoai Mi”
 của Huỳnh Thiện Dũng - Củ Chi)*

*Thâm tình huynh đệ vẫn đong đầy
 Tỏa sáng đẹp như hoa pháo bay
 Thịnh thoả chung vui không rượu thịt
 Luôn luôn thanh đạm: rau tương chay
 Hòa cùng Thiên Đỉnh láng láng rút
 Xương họa Thi Ca ngậy ngát say
 Nhân dịp Xuân Gà vui họp mặt
 Thỏa tình tri ngộ bấy lâu nay!*

TĐ. Phú Nhuận, 11-01-2005

THIỆN ĐĂNG.

DU XUÂN 2005

Trời xanh mây trắng rộng bao la ,
Nước biển xanh trong sóng vỗ ca .
No gió cánh buồm căng lướt sóng ,
Du thuyền đưa khách đến đảo xa .
Quang minh tự thức mình tu sửa ,
Huynh tử Á Âu tương hội Cha [bé 8] .
Tiếng trống dựng xây huyền bí lạ ,
Đảo xanh Dừa lá hát Thiên ca .

THIỆN DŨNG 8-1-2005

=====

THIÊN ĐẠO CA

(Họa y vận bài “Du Xuân 2005”
của Huỳnh Thiện Dũng ở Củ Chi)

Vô Vi Phật Pháp vốn bao la
Chuyển thể phổ truyền Thiên Đạo Ca
Tận diệt khổ đau trong lục đạo
Gieo mầm an lạc bốn phương xa
Nhấn người mau tỉnh tu theo Phật
Quay bước tìm về cõi Mẹ Cha
Tiếng Trống Dựng Xây lan xír xír
Đạo Trời vang vọng Khúc ThiềnáCa.

T/Đ. Phú Nhuận, 10-01-2005

THIÊN TÂM.

=====

LỤC TỰ DI ĐÀ

Di Đà Lục Tự khai minh trí
Thanh tịnh tu hành tâm chuyển ý
Nhân nhục từ bi độ chúng sanh
Đạo đời mình giải cho thông lý
Chúng sanh thức giác sống an lành
Nghiệp lực năng hành ba pháp quý
Xây dựng hòa đồng chẳng cạnh tranh
Thiền sinh Vũ trụ đồng Thanh khí.

Dĩ An, 07-11-2004

NGUYỄN HIỀN

=====

XUẤT THỦ ĐỀ THI

(Họa y vận bài “Lục Tự Di Đà” tặng Huỳnh NgHiền, Dĩ An)

Tu Thiền giúp bạn khai tâm trí
Chỉ nói sơ qua đầ hiểu ý
Hạ thủ đề thơ đạt ý vãn
Trắc bằng, hậu vận tròn nguyên lý
Mượn vần Thơ Đạo dựng xây đời
Chuyển pháp người tu thực rất quý!
Xứng đáng bạn ta Thi Sĩ Thiền
“Đồng thanh tương ứng, cầu tương khí”!

Phú Nhuận, 10-11-2004

THIÊN ĐĂNG

=====

TA LÀ THẦY TA

Mình dạy mình gọi là SU
Điển Quang trụ đỉnh như như là THIÊN
Vượt qua vùi dập nhân duyên
Là thi trong cõi diệu huyền Trời ban
Lời thơ tự thể tuôn tràn
Là Quang Điển chuyển, muôn ngàn hiện thân
Tình thơ hội điển tương lân
Thức tâm tự cõi dương trần thặng hoa.

Quảng Ngãi, 22-12-2004

NGUYỄN DANH.

=====

TÂM SỰ

Mỗi lần cất bước tới Gia Trang
Phơi phới lòng tôi một nỗi niềm
Gặp Thầy gặp bạn sao vui thú
Chẳng muốn ăn gì cũng thấy no.

Bạn hữu cùng nhau trẻ đến già
Từ Nam chí Bắc đến vùng xa
Không hề phân biệt sang, hèn, yếu
Đoàn kết thương yêu rất mặn nồng.

Cô chú Chủ gia, “Thầy” mẫu mực
Hiển cả Gia trang - chốn Thiên Đường
Giúp cho đệ tử khắp gần xa
Có chốn nương thân, tiến kịp kỳ.

Nhìn Thầy, nhìn bạn tôi thường nghĩ
Có phước duyên rồi phải làm sao?
Quyết chí công phu, hành tinh tấn
Xứng đáng trò ngoan, trả ơn Thầy!

Thanh Đa, 11-11-2004

THANH DŨNG.

=====

THƠ HỌA NGÀY XUÂN

(Họa vận “Xuân Thơ Ất Dậu” của NgAHiền
Kính tặng chư Huỳnh Đệ Tỷ Muội Vô Vi)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI họa vận thơ
Vui với công phu Điển chẳng mờ
Khôn khéo dịu dàng, không qui quái
Hy sinh nhân nhục, chẳng ngu khờ
Vô Vi Thiền Pháp không hoang tưởng
Thực chứng Điển Quang chẳng mộng mơ
ẤT DẬU XUÂN về vui xướng họa
Chúc nhau tự tiến, chẳng nương nhờ.

Tao Đàn Phú Nhuận, 02-01-2005

THIÊN TÂM

BẠN ĐẠO VIẾT

VÔ DANH – VÔ PHẬN

Con người ta ai cũng muốn có danh ai cũng muốn có phận. Mà nói đến chữ danh chữ phận, thì nhiều nhà học giả, nhiều nhà trí thức phân tích cũng chưa có rõ ràng. Thế nào danh thế nào phận? Cứ tưởng mình là học thức cao, ta đây ông lớn, bà lớn. Là cho mình là có danh có phận. Rồi coi thiên hạ dưới mình không có ra cái gì.

Càng nói nhiều chừng nào thì mình đi lạc vào đường văn chương đi lạc vào lý luận. Mình tìm mình không ra thì có lý luận cho cách mấy thì cũng chẳng ăn nhâm gì. Rồi học thuyết của mình cũng sai lạc luôn. Học đến nỗi không còn thể học nữa thì mới đúng, vì nó là bất tận và vô cùng. Mình tưởng mình ôm một mớ học thức giả tạm đó là mình đã có danh có phận, rồi đội cái lốt dả ảo đó mà làm ông này bà nọ.

Nhìn lại coi từ xưa cho tới bây giờ có cái ông nào, bà nọ là có danh có phận gì đâu. Như là hoàng hậu Võ Tắc Thiên, hoàng đế Napoleon, Tần Thủy Hoàng ...v.v. toàn là những người mua quan bán tước. Tranh nhau cho được chữ danh, rồi rốt cuộc thì chẳng có được cái gì cả. Ngoài cái tội tham quyền cố vị.

Những cái nhà tham quyền cố vị đó cho ta là hay là giỏi. Giỏi cỡ nào? Giỏi có bằng Thành Cát Tư Hãn, giỏi có bằng Hitler không. Hễ có được một chút gì trong xã hội là công công cái táng tự kêu, tự đại của mình lên cho thiên hạ biết. Ta là có danh ta là có phận. Mà không biết cái danh đó toàn là giả mà không hay.

Anh nói làm sau mà kỳ cục vậy. Tôi có địa vị trong xã hội, nhà cửa vợ con đàn ông, tiền bạc đầy đủ trong nhà băng, mỗi tháng có tiền lời lên mà sau anh nói là dả. Cái chuyện này là tôi nói sự thật, rõ ràng trước mắt. Mà không có ai thấy kể cả ông vua luôn. Mình chỉ nhìn cái tương lai hiện tại của mình có địa vị trong xã hội, có tiền trong nhà băng. Là mình cho rằng mình mới thật sự là cái mình mong muốn.

Vậy chứ tôi hỏi anh, anh sống để làm chi? Thì sống để hưởng thụ. Vậy chứ anh hưởng thụ bằng cái gì? Thì người ta hưởng cái gì thì tôi hưởng cái đó. Vậy chứ thì anh hưởng được bao lâu? Không biết, hưởng được bao lâu thì cứ hưởng. Đã mang danh là một nhà học thức có địa vị, tiền tài, danh vọng mà nói năng bất chợt quá. Nói là phải biết giải chứ không nên nói bừa bãi. Một người có địa vị, danh phận trong xã hội là phải nói đâu đó cho nó rõ ràng đàn ông, thì mới là con người minh mẫn.

Vậy chứ anh là người như thế nào thì anh thử giải dùm xem coi nó có hợp lý không? Anh thử hỏi cả vạn vạn ức ức người đang sống trên thế gian coi có ông nào, bà nào mà có danh có phận gì đâu. Ông nào, bà nào rồi cũng chết hết trơn à! Danh cũng mất mà phận thì cũng tiêu luôn, có đúng không? Nói như thế, thì thà chết còn hơn. À À À! hồng có được là hồng có được. Nếu mà chết yên được thì tôi đã chết trước anh rồi, thì đâu có còn ngồi ở đây mà kể cho anh nghe.

Vậy tôi hỏi anh, anh mà chết như thế thì anh sẽ đi về đâu? Kệ mò nó, muốn đi đâu thì đi, muốn trôi đâu thì trôi. Nếu mà anh muốn như thế thì cũng có chỗ sẽ đưa anh đi thôi. Tò mò một chút hỏi anh. Vậy thì tôi sẽ đi về đâu, nếu tôi chết? Đi tới cái chỗ mà anh đang muốn, và anh đang nói đó. Chứ không đi xa hơn nữa. Chỗ đó là chỗ nào? Chỗ đó không có rõ, chỗ đó tối tăm tôi không làm sau thấy rõ. Nếu anh thấy không rõ thì làm sau mà anh nói sau nghe rõ ràng quá vậy. Tôi nói như vậy là để cho anh mò ra mà đi. Đi đâu? Thì đi từ cái chỗ tối tăm ra cái chỗ ánh sáng.

Làm sau mà ra được cái chỗ ánh sáng đó? Thì bỏ cái táng tham quyền cố vị cho ta là hay, cho ta là giỏi, cho ta là có danh có phận. Cái đó là cái tối. Làm sau mà bỏ được cái táng đó? Vì nó dính liền từ kiếp này cho đến kiếp kia và hiện tại như bây giờ thì quá nặng.

Muốn bỏ được cái táng đó thì chỉ có nước tu táng. Tu táng là tu bằng cách nào? Dễ ẹt. Như là một cộng với một là hai. Và cũng dễ như là ăn cơm thôi. Thí dụ nghe: Trước đây mình công cao ngạo mạng cho rằng ta là hay ta là giỏi hơn thiên hạ, thì bây giờ phải bỏ cái táng xấu đó đi. Bỏ được hôn? Được! thì thi hành liền, chứ đừng có nói cái miệng. Bỏ hết cái táng xấu này, rồi mình tiếp tục bỏ luôn cái táng xấu khác không còn là táng hư nữa. Thì cái táng tốt nó tự nhiên hiện lên. Đó thấy hôn! Nó dễ hôn, như là một cộng với một là hai như tôi đã nói. Phải hành thì mới thấy tôi nói đúng.

Xấu với tốt cũng giống như tối với sáng. Từ trước giờ mình tối tâm, mình cho rằng ta đây là hay là giỏi. Là đi sai đường hết trơn. Từ ngày mình buồn bỏ cái tánh công cao ngạo mạn ấy, thì nó té ra sáng suốt thiệt. Mà từ xưa cho tới giờ mình không hay là nhờ cái pháp Tu Tánh. Tâm tánh mình không sửa, dầu có làm ông vua đi chăng nữa thì người ta vẫn chửi.

Cái tánh mình nó thuần thực thì cái tâm mình nó minh. Nó minh là minh tâm kiến tánh nhà Phật nói đó. Mà thiên hạ tìm không ra. Minh mà biết tâm biết tánh rồi, thì mình đâu có dám mà công cao ngạo mạn nữa.

Càng cho ta đây là hay thì càng đem mình xuống thấp, chúng ghét. Càng cho mình xuống thấp là càng đem mình lên cao. Khi mà mình lên cao rồi thì mình mới thấy danh ở đời là danh giả, danh tạm không có vĩnh cửu. Còn không danh hạ thấp mình xuống mới thật là danh. Như danh Ngài Đức Phật Thích Ca bỏ cung vàng điện ngọc ngôi vua quyền chính trị, và Đức Chúa cũng đâu có cần danh. Mấy Ngài ấy không có cầu danh. Thì cái danh của Ngài mới thiên thu muôn thuở. Thì cái phận của Ngài mới được an yên vĩnh cửu mà mọi người đều ca tụng.

VÔ DANH – VÔ PHẬN

*Danh ngôn chánh phái đàng hoàn
Nói thì quả quyết những điều lý chơn
Lý chơn chơn lý ngàn đời
Người xưa đã vạch người nay tiến hành
Tiến trong trật tự cần khôn
Qui không chánh giác rõ oai Phật Trời
Thế nhân tạo cảnh danh xưng
Xưng hùng xưng bá cũng ra nằm gò
Nằm gò thì mới rõ phân
Phân người tội phước phân người xưng danh
Danh xưng xưng tội thứ tha
Cho con chuộc tội làm thân ngựa bò
Ngựa bò trả nợ ngày xưa
Ngày nay yên phận cũng gì ham danh
Vô danh mới thật là hùng
Vô danh bất bại vô danh ngàn đời
Ngàn đời như tấm gương soi
Như Lai tỏa sáng khắp ngoài cần khôn
Ai thời chứng được quả ni
Độc kinh vô tự hiểu luôn vô thừa
Vô ngôn chơn thuyết tỏ thông
Vô duyên chơn pháp nội tâm tỏ tường
Thông qua tứ đại pháp kinh
Nghe lời giáo điển Thiên Hoàng chiếu ban*

*Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 15-01-2003*

THƯ TỪ LAI VĂNG

Kính thưa Đức Thầy kính yêu,

Con kính xin cảm tạ Đức Thầy đã giao cho con một cơ hội phụ tá Đức Thầy quản lý hội từ thiện VoVi Charitable Trust, tiếp tục quá trình xây dựng cơ đồ Thượng Đế qua dự án Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế Cairns, Úc châu. Con sẽ dùng hết khả năng của chính mình để thi hành nhiệm vụ, mong rằng sự tiến triển sẽ được như ý nguyện của Bê Trên, Đức Thầy và toàn thể bạn đạo. Ôn đức cứu sống nhiều lần của Đức Thầy sẽ là sức mạnh thúc đẩy con có nhiều nghị lực để thi hành nhiệm vụ cho chung trong tinh thần bất vụ lợi.

Trước tiên, thay mặt hội từ thiện VoVi Charitable Trust con kính xin Đức Thầy thương và tha tội cho anh em thành viên của chúng con đã có nhiều lần súc phạm và đã làm cho Đức Thầy buồn trong quá trình xây cất cơ đồ của Thượng Đế. Con mong rằng những lỗi lầm này sẽ được Đức Thầy tha thứ và toàn thể bạn đạo thế giới thông cảm khi chúng con hoàn thành sứ mệnh Đức Thầy đã giao, trong khả năng sẵn có của mình.

Trong thời gian gần đây, sau khi chúng con nghiên cứu và đúc kết lại thông báo rõ ràng và hiện thực về quá trình xây cất Thiền Viện Quốc Tế, chúng con sẽ báo cáo lên cho Đức Thầy và bạn đạo thế giới duyệt xét. Sự xúc tiến của dự án xây cất sẽ tùy thuộc vào sự quyết định của toàn thể bạn đạo thế giới.

Để giúp cho con có một định hướng vững chắc và mạnh mẽ con kính xin Đức Thầy cho con vài lời minh giải về vị trí và mục tiêu chánh của Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế Cairns sau khi hoàn tất, để cho anh chị em bạn đạo chúng con hiểu rõ thêm về sự quan trọng và lợi ích của cơ đồ của Thượng Đế. Con kính xin thay mặt bạn đạo năm châu thành tâm cảm ơn Đức Thầy.

Con kính chúc Đức Thầy luôn khỏe mạnh và vui tươi.

Thân kính

Con, Lê Tấn Quốc

VoVi Charitable Trust

Úc châu ngày 02 tháng 03 năm 2005

Quốc con,

Thầy vui nhận được điện thư của con và được biết nỗi niềm cảm xúc của chính con về việc chung, và đã chấp nhận dần thân phục vụ. Tất cả bạn đạo thế giới đều cảm mến lòng thành của chính con đã và sẽ phục vụ cho chung. Với khả năng của con, con sẽ đúc kết nhiều việc rõ ràng ở tương lai. Mục đích chánh của thiền viện tại Cairns, là muốn có một căn cứ để hướng thượng, để cống hiến phương pháp công phu mà chúng ta đã thực hành cho hơn loại chung hưởng ở tương lai. Lý do chọn ở Cairns, vì đó là nơi ấm áp, chỉ có hai mùa nóng và mát, không khác gì ở Việt-Nam. Nếu mọi người dần thân thực hành thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai.

Quý thương,

Vĩ Kiên

HongKong, ngày 04 tháng 03 năm 2005

**THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI/THIÊN CA HỒI SINH SUM VẦY
TẠI SINGAPORE 2005**

Trong chuyến ghé ngang Singapore của Đức Thầy từ ngày 23/2/05 đến ngày 3/3/05, Đức Thầy và chúng tôi đã đi tham quan nhiều khách sạn tại Singapore.

Với sự chỉ dạy của Đức Thầy, BTC sẽ dời địa điểm tổ chức đại hội đến một khách sạn khác (5 star +++), tốt và lịch sự nhất trong vùng, ở một địa thế thuận tiện cho mọi di chuyển. Đó là khách sạn Swissôtel, The Stamford - A Raffles International Hotel.

Vì có sự nhầm lẫn của đại diện công ty du lịch đã cho BTC chúng tôi giá phòng cho bốn người. Nhưng khi đến tham quan thì được biết là luật khách sạn của Singapore chỉ cho phép ở hai người hoặc ba người trong một phòng. Riêng phòng bốn người tại Swissôtel, chỉ dành đặc biệt cho gia đình gồm hai người lớn và hai trẻ em dưới 12 tuổi mà thôi.

Đối với phòng ba người, giá tiền của người thứ ba ở chung một phòng trong khách sạn cũng như du thuyền sẽ giống như giá tiền của hai người đầu. Do đó BTC khuyến khích quý bạn đạo nên chọn phòng hai người cho thoải mái, thay vì ở phòng ba người, trừ trường hợp gia đình.

Vì các lý do trên, những bạn đạo nào đã ghi danh ở phòng bốn người, thì BTC sẽ dành cho các bạn này ở một khách sạn khác trong một phòng hai người, đưa đón tại phi trường, ăn sáng với phương tiện chuyên chở hàng ngày đến hội trường đại hội và thiên ca. Trên du thuyền, thì các bạn này vẫn ở phòng bốn người như đã ghi danh. Giá tiền y như cũ.

Trường hợp nếu các bạn đã chọn phòng bốn người, nay muốn nâng cấp ở khách sạn Swissôtel, là nơi tổ chức đại hội, thì có thể ghi danh chọn tour package với phòng hai người cho khách sạn lẫn du thuyền. (double occupancy)

Xin quý bạn đạo nhớ liên lạc với đại diện ghi danh ở địa phương của mình để chọn loại phòng thích hợp với mình nhất. BTC thành thật cáo lỗi quý bạn đạo về các thay đổi nêu trên. Mong các bạn thông cảm cho.

HẠN ĐỊNH THỜI GIAN ĐÓNG TIỀN CỌC ĐỢT 2 VÀ THAY ĐỔI PHÒNG NHƯ
KẼ TRÊN LÀ: **NGÀY 15 THÁNG 3, 2005.**

XIN NHẮC LẠI: Đặt biệt các bạn nào đã ghi danh viếng thăm VN vào tháng 7 và tháng 8, 2005 với Singapore Airlines, xin vui lòng trao **GẤP** trước ngày 15/3/2005 đến các đại diện ghi danh của mình một photocopy của passport với hai tấm hình. Để BTC tiện xin visa cho quý anh chị về VN chung một lần, các đại diện sau đó sẽ gửi tất cả hồ sơ về:

Vo-Vi Multimedia Communication
PO Box 741324
Dallas, TX 75374-1324

Tất cả các bạn đạo khác đi du thuyền và máy bay cũng cần gửi ngay cho BTC một copy của passport của quý bạn, bằng cách photocopy hoặc scan gửi đến các đại diện ở địa phương của mình. Xin thành thật cảm tạ sự hợp tác của quý bạn đạo.

Kính bái,
Vô-Vi Multimedia Communication & Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội,
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình