



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 510

ngày 17 tháng 4 năm 2005

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

DUYÊN TRỜI

*Duyên Trời sống động chung hành tiến
Chuyển tiến không ngừng tự vượt xuyên
Giáp giới điển hành trong một lối
Chung hành tự tiến thật là yên*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 17/02/2004 đến 23/02/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của **Đại Bi**, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Làm người tại sao phải khổ?
- 2) Người đời ý có tiền muốn ép ai cũng được tại sao?
- 3) Luật nhân quả là sao?
- 4) Thiếu ăn thiếu mặc tại sao?
- 5) Biết tham là khổ nhưng vẫn tham?
- 6) Trí không khai triển tại sao?
- 7) Chuyện gì là chuyện cần thiết?

<p>1) Sydney, 17-02-05 3: 20 AM Hỏi: <i>Làm người tại sao phải khổ?</i> Đáp: Thưa làm người phải khổ tại vì thiếu đức</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Thiếu đức sanh ác độc hại người Không tu khó tiến mặt không tươi Trí tâm lu mờ tạo mê lầm Trí tuệ không thông tâm tắc nghẽn</i></p>	<p>2) Sydney, 18-02-05 8: 21 AM Hỏi: <i>Người đời ỷ có t ền muốn ép ai cũng được tại sao?</i> Đáp: Thưa người đời hay ỷ quyền thế và chèn ép người khác chỉ có luật nhân quả mới trị họ được</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Luật nhân quả chính là luật trời Vua dân đều bị tại công bằng Hại người người hại chẳng sao tránh Luật định công bằng chẳng có sai</i></p>
<p>3) Sydney, 19-02-05 1: 01 AM Hỏi: <i>Luật nhân quả là sao?</i> Đáp: Thưa gieo nhân thì sẽ hái quả</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Nhân quả luân hồi vẫn gánh mang Tạo buồn đau khổ lúc làm người Lo âu đủ chuyện không cần thiết Sống khổ bất an tự bâng hoàng</i></p>	<p>4) Sydney, 20-02-05 1: 11 AM Hỏi: <i>Thiếu ăn thiếu mặc tại sao?</i> Đáp: Thưa thiếu ăn thiếu mặc vì tham</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Thiếu ăn thiếu mặc cũng vì tham Sống khổ không vui cực nhọc làm Tiếc uổng đủ điều lý luận sai Tâm làm thân chịu chẳng còn sai</i></p>
<p>5) Sydney, 21-02-05 1: 21 AM Hỏi: <i>Biết tham là khổ nhưng vẫn tham?</i> Đáp: Thưa sợ nghèo vẫn tham lam</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Người tu không sợ nghèo chẳng tham Có Phật có Trời thường chiếu độ Quý tướng Trời cao tự giải tu Thành tâm hướng thượng tự mình vô</i></p>	<p>6) Sydney, 22-02-05 1: 32 AM Hỏi: <i>Trí không khai triển tại sao?</i> Đáp: Thưa trí không khai triển tại chấp</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Chấp mê loạn động trí không thông Uyên chuyển luân hồi gieo ác ý Tâm động không yên tự tạo buồn Thành tâm tu sửa mọi việc suông</i></p>
<p>7) Sydney, 23-02-05 7: 44 AM Hỏi: <i>Chuyện gì là chuyện cần thiết?</i> Đáp: Thưa chuyện liên hệ tới tâm thân</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Nguyên khí trời đất rất quý cần Lòng thành tiếp thu là hành triển Sống trong thanh nhẹ giải tâm phiền Qui hội tình trời trong thức giác</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

TU CHỚ VỘI NÔN NÓNG
*“Muốn nên chớ vội nôn chôn
Gắng lo tu tịnh phần hồn tiến thăng
Vượt qua mỗi lối mỗi tầng
Lên cao xét thấp giữ phần tiến thân”*

Đó, ở đây người ta nói: “Muốn nên chớ vội nôn chôn”, khi chúng ta tu, người ta dặn mình làm pháp luân cái hơi nhẹ nhẹ, cái gì cũng nhẹ nhẹ... việc gì cũng từ từ, để giải quyết cái

nội bộ bên trong, lấy cái thượng pháp. Nhiều người tu mới vô muốn làm ào ào hay là muốn chế một cái gì, bịt cái lỗ tai hay là muốn làm cái gì, hay muốn thêm... mua cái bom bom thêm cái pháp luân vô trong cái phổi cho nó mau. Cái đó là không được, phải từ từ. Cái gì cũng từ từ giải quyết để lấy cái thượng pháp. Mà mình phải gắng bên chí tu tịnh thì cái phân hồn tự nhiên nó thăng tiến, chứ không phải nôn nóng gì. Có nhiều người nói: “Tôi tu tới giờ mà tôi không thấy gì hết”, cái đó là không được. Cái đó là cái bồn chồn động loạn làm sao thấy được?

À... chúng ta tiến thăng lên thanh tịnh rồi chúng ta mới “Vượt qua mỗi lối mỗi tầng, Lên cao xét thấp giữ phần tiến thân”. Mình vượt lên cao thoát khỏi bản thể, mình mới thấy sự sai lầm trong cơ thể. Cơ thể mình gồm có lực căn lực trần, nó đang theo mình ở đây, mình mới giữ phần, mình canh gác, mình điều dắt, mình sửa chữa, mình dạy cho nó tiến thân. “Dục tốc bất đạt”, cái nào mà gấp đó là không có bao giờ thành đạt được, mọi việc cũng phải tự tiến trong trật tự, nhiên hậu tâm thân mới được an lạc.

Hướng tâm cầu nguyện

1) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho nữ đạo hữu Khuu Chuyen từ trần lúc 8 giờ 30 sáng ngày 04/04/2005 tại Paris, Pháp Quốc, hưởng thọ 83 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Xin thành thật cảm ơn quý đạo hữu

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

2) Kính xin Quý bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo và cũng là thân mẫu của đạo hữu Lê Hiếu Nhơn ở Bình Dương Việt Nam là bà :

-Trương Thị Thơ sinh năm 1930 (Canh Ngọ) đã từ trần lúc 23g15 ngày 8/4/2005 (nhằm ngày 30 tháng 2 năm Ất Dậu hưởng dương 76 tuổi .

Chân thành cảm ơn Quý bạn Đạo

Thay mặt gia đình đạo hữu Lê Hiếu Nhơn Kính báo.

Thông Báo Kết Quả Bầu Cử Của HAHVVHK tại Nam California

Chúng con xin gửi đến Đức Thầy cùng toàn thể bạn đạo thế giới kết quả bầu cử, gồm các thành phần Ban Chấp hành mới của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2005-2007 tại Nam California như sau:

- 1- Hội Trưởng : *Nguyễn Văn Minh*, thuộc Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
- 2- Phó Hội Trưởng Nội Vụ: *Lê Công Út*, thuộc Thiền Đường Thiền Thức
- 3- Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ 1: *Dương Như Tùng*, thuộc thiền đường Lưu Tâm
- 4- Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ 2: *Võ Kim*, thuộc Thiền Đường San Diego
- 5- Tổng Thư Ký: *Hùynh Tấn Lộc*, thuộc Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
- 6- Phụ Tá Tổng Thư Ký: *Lâm Hoàn*, thuộc Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
- 7- Thủ Quỹ: *Phạm Thị Thanh Trúc*, thuộc Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
- 8- Phụ Tá Thủ Quỹ : *Trần Lệ Quyên* , thuộc Thiền Đường Thiền Thức

Trong dịp này chúng con cùng thiết lập lại Hội Đồng Quản Trị nhằm hỗ trợ cho hội được hoạt động mạnh mẽ tích cực thêm , những thành viên gồm có 11 người ,đủ thành phần đại diện các thiền đường thuộc miền nam California ,Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là anh *Quách Thanh Minh*, tất cả những việc trên xin trình đến Đức Thầy và quý bạn đạo tường lãm.

Thay mặt BCH kính thông báo,
Nguyễn Văn Minh

THƠ

CHUYỆN ĐỔI NĂM GÀ

(Họa vận Bài "DU XUÂN 2005" Của BĐ Thiện Dững).

Sóng Thần, Động Đất, tiếng kêu la,
Cứu khổ ban vui: dùng Thiên Ca.
Đại Hội "Thành Cairns" Thầy chuyển đổi,
Dời đến "Đảo Singà" (*) tiếng khen xa,
"Á Âu Tương Hội" năm nay mở,
"Vui Hợp Đoàn Tụ" đẹp lòng Cha.
"Tiếng Trống Dựng Xây" mừng Xuân Dậu,
Đem Đạo vào Đời: tiếng ngợi ca.
(*)- Đảo Quốc Singapore. SG, 11-01-2005.

TRẦN KIÊN HOA

=====

CHÀO MỪNG

(Nhân vụ sóng thần 26-12-2004 tại Indonesia)

Chào mừng bạn đạo khắp năm Châu
Át Dậu niên lai thấy nhiệm mầu
Ân Điển Cha Trời che đỡ nạn
Hành thiền tinh tấn khỏi buồn đau
Sóng thần, động đất luôn gieo họa
Thế giới đảo điên rửa máu đào
Tai nạn khắp miền tàn cuộc thế
Người tu đức trọng cũng không sao
Nhờ hành Pháp Lý lo tu dưỡng
Tự xét lỗi mình cố sửa trau
Tây sạch trần tâm về với Phật
Niệm hoài Lục Tự nhớ Trời Cao
Gặp khi sóng dậy Trời rung chuyển
Tự động ngồi yên niệm Phật mau
Chớ chạy lãng xăng thần khí loạn
Thiền tâm thanh tịnh ứng Phật Mầu.

Thanh Đa, 04-01-2005

TU ẾCH VÔ VI.

=====

CHON PHÁP 2

(Họa y vận bài "Chon Pháp" của huynh Phan Văn Bửu)

Pháp nào cũng thật cũng nên thơ
Tự chính lòng ta quá mật mờ
Hưởng ngoại theo đời tâm rối rắm
Hằng trong nội thức trí không mờ
Pháp Tiên luyện đạo khai tâm trí
Thanh tịnh Vô Vi giải trược mờ
Chẳng có pháp nào Chon Thật Pháp
Nếu không tự giác khó nương nhờ.

* * *

Xuân về xin góp một vần thơ
Chúc bạn sáng tâm chẳng bị mờ
Thường rửa kiếng lòng cho cần mẫn
Hạ mình nhẫn nhịn hết mê mờ
Tình Trời quang chiếu luôn vi tế
Ý Phật dẫn đường chẳng mộng mờ
Không tiện gặp thường trao đổi pháp

Một mình hưởng Phật bước nương nhờ.

TĐ. Phú Nhuận, 15-01-2005

QUẾ PHƯƠNG.

=====

DU XUÂN 2005

Trời xanh mây trắng rộng bao la,
Nước biển xanh trong sóng vỗ ca.
No gió cánh buồm căng lướt sóng,
Du thuyền đưa khách đến đảo xa.
Quang minh tự thức mình tu sửa,
Huynh tỷ Á Âu tương hội Cha [bé 8].
Tiếng trống dựng xây huyền bí lạ,
Đảo xanh Dừa lá hát Thiên ca.

THIỆN DỮNG

Củ Chi, 08-1-2005

=====

THIÊN ĐẠO CA

(Họa y vận bài "Du Xuân 2005"

của Huynh 5 Thiện Dững - Củ Chi)

Vô Vi Phật Pháp vốn bao la
Chuyên thể phổ truyền Thiên Đạo Ca
Tận diệt khổ đau trong lục đạo
Gieo mầm an lạc bốn phương xa
Nhấn người mau tỉnh tu theo Phật
Quay bước tìm về cõi Mẹ Cha
Tiếng Trống Dựng Xây lan xứ xứ
Đạo Trời vang vọng Khúc Thiên Ca.
T/Đ. Phú Nhuận, 10-01-2005

=====

SUM VẦY VÔ VI 2005

CHẲNG GIÚP GÌ NHAU DỮ HÓA HIỀN,
TỪ TÂM TỎA SÁNG TỰ MÌNH BIÊN.
CŨNG NHƯ HÍT THỞ NÊN NGƯỜI SỐNG,
THẦY CHẲNG KỂ ƠN MÌNH QUIT THIÊN.
TỊCH TỊNH AN NHIÊN NGƯỜI TỰ TẠI,
HIỆN TIỀN BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHƯỚC
DUYÊN.

TẠO HÓA CƠ TRỜI AI DÁM TRÁI
KHÔNG TU DÌU TIẾN CHẲNG THĂNG THIÊN

NANCY 17-1-2005

=====

THIÊN = HỒI SINH

TỈNH GIÁC MƠ TIÊN TU ĐÊM NAY,
ĐỔ ĐEN GIÒNG MÁU KHÔNG KHÍ ĐẦY.
NHỊP TIM THÌNH THỊCH LÀM NHIỆM VỤ,
HỒN VÍA XÁC THÂN KHÔNG NHƯ MÂY.
HƠI THỞ TRÀN ĐẦY RÚN ĐẦY NGỰC,
TUNG LÊN BỘ ĐỀU KHAI ĐIỂN LỰC.
CHAN HÒA ÁNH SÁNG VÚT KHÔNG GIAN,
ĐẠI HỘI SUM VẦY THẬT HỒI SINH.

THIỆN DỮNG 17-1-2005

BẠN ĐẠO VIẾT

DIỆT TRỪ ÁI DỤC

Tu là quá trình thanh lọc và cải tạo thân lẫn tâm để giải trừ mọi thứ thất tình lục dục của ta như: tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Người thành tâm tu học theo Thiền Pháp Vô Vi của Thầy Tám - cũng như những pháp tu chân chính khác - nếu thực hành tinh tấn, đều đặn và đúng đắn một thời gian tự nhiên sẽ thay đổi tính chất từ thân lẫn tâm để đi từ ô trược, thấp hèn tiến dần lên sự thanh nhẹ, cao quý, đó là kết quả tự nhiên mà hành giả sẽ đạt được qua công năng tu luyện của mình. Cha cũng đã có lần xuống điển qua một xác trần dạy rằng, tu muốn đi tới giải thoát thì người tu phải đạt được “Trường chay và Tuyệt dục”.

Cho nên, người tu có trình độ thì sẽ không còn ái dục nữa, đạo gọi là “Qui Túc”; bên Tiên gia gọi là “Trăm xích long” đối với phái nữ, và “Trừ bạch hổ” đối với phái nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết thêm rằng, trong quá trình từ thấp lên cao, sẽ có một giai đoạn người tu thiền càng lúc càng phát triển cái tánh tham, sân, si, dục. của mình nhiều hơn lúc bình thường, khi chưa tu. Đó là do cơ năng phát triển và khai mở, người hành giả khi ấy sẽ phải đối mặt với tận cùng trạng thái ô trược trong cơ tạng của mình, để hiểu tận căn và giải tận gốc rễ, rồi sau đó mới thực sự thoát ra khỏi chúng hoàn toàn, không còn mây may vẫn vương, vướng bận gì với nó nữa. Sách đạo có câu: “Cực thịnh ắt suy, cực âm sinh dương, vật cùng tất biến” v.v. là vậy. Đây cũng nằm trong qui luật tiến hóa, sanh diệt của Càn Khôn Vũ Trụ và của muôn loài. Người tu có lúc tự nhiên cảm thấy sao mình tham quá vậy? Sao sân quá như vậy? Sao dục quá như vậy? Để rồi sau một thời gian động loạn và đam mê cùng cực đó, có lúc chợt bừng tỉnh cơn mê và cảm thấy sợ hãi, ngao ngán, chán chường nó, để rồi tự thoát khỏi cơn si mê điên dại ngàn đời muôn kiếp của con người, và sẽ đi tới vô cùng thanh nhẹ của tâm linh giải thoát và an lạc thiện lành Nghe đến đây có lẽ có bạn sẽ thắc mắc, nghi ngờ: điều mà bạn vừa nói sao nghe có vẻ nghịch lý quá vậy? Tại sao càng tu người ta lại càng phát triển tánh ý ô trược căn bản của mình? Thay vì phải giảm bớt mới đúng chứ!? A, thật ra thì điều này cũng không có gì nghịch lý cả, nó cũng dễ giải thích mà thôi. Ví dụ: khi bạn chưa tu, thân xác bạn bệnh hoạn, ốm yếu, suy nhược, cho nên dù ý dục của bạn có đầy, nhưng bạn không đủ sức để thực hiện điều ham muốn của mình, và vì thế, nếu bạn có thực hiện thì cũng yếu kém, không đạt được như ý. Sau một thời gian công phu tu thiền, nhờ biết vun bồi năng lực, chỉnh đốn thân tâm nên sức khỏe bạn ngày càng dồi dào, tinh thần sung mãn hơn xưa, do đó sự đòi hỏi lại càng mạnh mẽ mà khả năng thực hiện những tham, sân, si, dục lại càng dễ dàng, lúc ấy người tu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì chưa quen với trạng thái mới lạ này của mình, và thế là sẽ trải qua những va vấp, sa ngã và học trược. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn duy trì tốt con đường tu học và hành luyện thì sau một thời gian chúng ta sẽ vượt qua trạng thái thử thách khó khăn đó để tiến xa hơn nữa. Bởi vậy, sách đạo ngày xưa cũng có nói: “Đa dục, đa tình, đa trí đạo!” ắt cũng là nói đến tình trạng cũng như khả năng đối nghịch này: khi ta vun bồi tinh khí thần sung mãn mà đem nó hướng hạ, làm những việc ô trược thì nó cũng có tác dụng ghê gớm lắm; còn nếu chúng ta biết chuyển nó hướng thượng, đi lên làm những việc thánh thiện thì kết quả thành đạt cũng sẽ tốt đẹp mỹ mãn vô cùng. Tất cả xét cho cùng đều tùy thuộc vào hành giả đó thôi!

Cho nên, điều quan trọng của người tu là luôn cố gắng công phu cho siêng năng tinh tấn, đồng thời học hỏi cho thấu đáo mọi sự việc, mọi trạng thái mà ta đã, đang và sẽ trải qua để thông hiểu và giải trừ nó; chứ không phải chỉ ôm sự sợ hãi, tự ái, chấp nê, kỳ thị để rồi tự hành hạ chính mình và lẫn quẩn mãi trong vòng luân hồi tăm tối vô minh. Tu thì phải dũng cảm đối đầu với sự thật của bản thân mình, dù cho đó là điều xấu xa, tệ hại và tội lỗi nhất để chiến đấu và chiến thắng nó, chứ không phải tu là khuất lấp, che dấu cái xấu, cái dở của mình để rồi cứ mãi dung dưỡng nó, vô tình gạt người và tự gạt chính mình thì e rằng khó mà diệt trừ được tận căn, tận gốc căn bệnh trầm kha vốn có từ vô thủy của ta.

PN, 26-06-2003

TIEU LONG.

**THÔNG BÁO ngày 17/04/2005 VỀ ĐẠI HỘI/THIỀN CA
HỘI SINH SUM VẦY TẠI SINGAPORE 2005**

1) QUAN TRỌNG: THỜI HẠN ĐÓNG TIỀN GHI DANH ĐỢT CHÓT SẼ LÀ NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2005. Các bạn đạo nào chưa xác định thời gian ở thêm tại khách sạn (for extra nights), xin vui lòng liên lạc với các đại diện của mình để cho biết gấp số ngày ở thêm tại Singapore.

2) PASSPORT: Các bạn nào đi du thuyền và máy bay về VN, xin vui lòng gửi đến ban đại diện ghi danh **GẤP** một photocopy của passport của mình. Nếu vì lý do nào chưa có passport, xin cho BTC biết lý do. Riêng các bạn đạo ở khách sạn, cũng cần cho BTC biết số passport của mình, vì đây là thủ tục cần thiết của khách sạn ở Singapore.

3) LỘ TRÌNH ĐƯA ĐÓN: Các bạn đạo nào đã biết lộ trình máy bay, xin vui lòng cho Ban Đại Diện biết lộ trình máy bay đến và rời Singapore, để BTC có thể thu xếp việc đưa đón các bạn đạo tại phi trường. BTC chỉ nhận đưa đón các bạn nào đến với chuyến bay trên bốn người. Nếu các bạn nào đến rời rạc, ít hơn bốn người, thì xin tự túc lấy taxi hay shuttle bus về khách sạn. THỜI HẠN CHÓT GHI DANH ĐƯA ĐÓN LÀ NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2005.

4) SINH HOẠT TRÊN DU THUYỀN HỘI SINH SUM VẦY:

BTC kêu gọi sự tiếp tay đóng góp của các bạn đạo vào các chương trình sinh hoạt ngoài trời và trên tàu để nhóm Vô Vi chúng ta có được những phút chung sống đầy ý nghĩa và khó quên với Đức Thầy.

BTC sẽ sắp xếp những buổi hội thảo trên tàu với các chủ đề: dưỡng sinh theo đông y, diện chuẩn, shiatsu, thể dục căn bản, trao đổi kỹ thuật về phương pháp công phu bằng tiếng Anh, Việt, những buổi karaoke cho bạn đạo Vô Vi, và Vo-Vi Idol cũng như trà đàm trên tàu. BTC sẽ thông báo chi tiết sau.

Khi du thuyền cập bến Penang, Malaysia, BTC sẽ tổ chức cho nhóm Vô-Vi cùng đi tắm biển gần khu the Mutiara Resort, tại bãi biển riêng của Shangri-la hotel với buổi cơm trưa tại đây. Và khi đến Phuket, Thailand, BTC đã chọn tour hay nhất là: Scenic Phang Nga Bay (viếng thăm vịnh Phang Nga), gồm hai vịnh nổi tiếng: James Bond Island & Koh Panniyi. Giá tiền của hai tours này sẽ được thông báo vào tuần sau. Các bạn nào muốn tham dự hai tour trên, xin ghi danh và đóng tiền trước **ngày 1 tháng 6 năm 2005**.

Mọi tiếp tay đóng góp và ý kiến, xin liên lạc về:
vovidaihoi@yahoo.com hay vovimedia@yahoo.com

Kính chúc quý bạn đạo thân tâm thường lạc.

Kính bái,

VÔ-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION & UBTC DH