



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 529

ngày 29 tháng 08 năm 2005

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Duyên Lành

*Duyên lành tận độ quý hơn vàng
Thanh tâm tu luyện sống vẫn an
Khai màn tâm đạo chẳng bằng hoàng
Hồn thơ phân giải chiều sâu độ*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12/7/2005 đến 18/7/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Khai triển bằng cách nào?
- 2) Tâm linh ở chỗ nào?
- 3) Tình thương Trời Phật đã sắp đặt rất cao siêu là sao?
- 4) Tình trạng nào phải lo?
- 5) Nguy ngập là cái gì ?
- 6) Chơn tâm khó xử tại sao?
- 7) Người đời gặp gì tin nấy tại sao?

<p>1) San Diego, ngày 12 tháng 7 năm 2005 Hỏi: Khai triển bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thừa, khai triển bằng tự nhiên</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thực triển thanh minh tiến Tự giác tự minh uyển chuyển hoài Khai triển chính mình qui một mối Thành tâm tu luyện qui thân vàng</i></p>	<p>2) San Diego, ngày 13 tháng 7 năm 2005 Hỏi: Tâm linh ở chỗ nào?</p> <p>Đáp Thừa tâm linh ở ngay trung tâm bộ đầu</p> <p>Kệ: <i>Hành thông tự giác thanh giải trực Qui không vui tiến cảm thanh hiền Vui trong thanh tịnh cảm an yên Uyển chuyển vô cùng tự giác minh.</i></p>
<p>3) 14-07-2005 1: 05 AM Hỏi : Tình thương Trời Phật đã sắp đặt rất cao siêu là sao?</p> <p>Đáp: Thừa tình thương Trời Phật sắp đặt rất có trật tự</p> <p>Kệ: <i>Quý thương vô cùng chỉ Bề Trên Uyển chuyển thâm sâu rất nhiệm mầu Trời độ không ngừng xây dựng tiến Pháp ân rõ rệt tự giải phiền</i></p>	<p>4) San Diego, 15-07-2005 4: 30 AM Hỏi: Tình trạng nào phải lo?</p> <p>Đáp: Thừa tình trạng nguy ngập thì phải lo</p> <p>Kệ: <i>Nguy ngập do ai phải cực mình Thiếu thốn quanh năm phải khổ hình Lo lắng trăm chiều duyên gánh chịu Hành thông chơn giác triển trăm chiều</i></p>
<p>5) San Diego, 16-07-2005 9: 51 AM Hỏi: Nguy ngập là cái gì ?</p> <p>Đáp: Thừa nguy ngập là rất khó chống trả</p> <p>Kệ: <i>Loạn động lôi thôi gây nguy ngập Thiếu trí không thành trong mọi việc Khó thành khó tiến khó hành thông Mưu lợi bất thành khó đợi trông</i></p>	<p>6) San Diego, 17-07-2005 10:02 AM Hỏi: Chơn tâm khó xử tại sao?</p> <p>Đáp: Thừa chơn tâm khó không đúng hện</p> <p>Kệ: <i>Chơn tâm động loạn khó thanh hòa Hỗn loạn vô cùng trí bất minh Nguy ngập chơn tình tăng rắc rối Thành tâm tu luyện tiến từ hồi</i></p>
<p>San Diego, 18-07-2005 10: 15AM Hỏi: Người đời gặp gì tin nấy tại sao?</p> <p>Đáp: Thừa người đời gặp gì tin nấy vì lập trường không vững</p> <p>Kệ: <i>Dễ xiêu dễ động không lập trường Phản trắc không thành gây động loạn Khó tiến khó tu trở nên mù Tâm thần bất ổn gây hoang mang</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

KHÔNG LÀM THẦY

Các bạn mà chịu bỏ được cái ô trước thì các bạn được hưởng cái thanh cao, mà cái thanh cao là cái vốn căn bản để cho các bạn đi lên. Thanh cao là cái nhiên liệu để cho các bạn đốt cái đèn lòng bật sáng và cái giáo lý vô tận vô cùng. Đó! Sẽ hưởng cái đó. Phần Vô Vi là của Ngọc Hoàng, Phật cũng là Ngọc Hoàng, bởi vì tất cả các con đều ở Ngọc Hoàng ra và tu đi lên Phật, rồi trở lại Ngọc Hoàng chứ có gì đâu, mà trở lại là làm việc.

Bây giờ các bạn cũng là Ngọc Hoàng, các bạn đi làm việc hai buổi mới có ăn là Địa Tiên chứ gì nữa, tu Vô Vi nè, rồi tôi cũng phải đi chiêm cứu, rồi tôi tu nè, thì cũng làm việc hết chứ có ông nào không phải Địa Tiên đâu. Làm việc hết, ông nào ngồi nhà thiền hoài nhịn đói được không, không có! Phải làm việc, nhưng mà về cái phần Vô Vi ở bên trên. Cho nên nói tới Ngọc Hoàng thì nó là cái nguồn gốc Cha Trời Mẹ Đất sanh ra con người rõ ràng. Tôi nói hoài, không phải là mới nói đây, nhắc hoài, nhưng mà cái thời kỳ nó chưa có tới, các bạn còn ôm ấp cái tự ái, ôm ấp của cái, chưa thấy cái thời Trời thay đổi. Bây giờ nó hé mở một chút các bạn thấy, bây giờ nó tranh đua làm tỷ phú nó cũng chẳng ra gì, làm quan cũng không được mà muốn làm thằng dân mãi rồi nó cũng không xong. Bây giờ tìm cái vĩnh cửu để mà học, thấy không? Cho nên cái thời này nó mở các bạn dễ tu hơn, mà thời này những người có lỗi chịu tu thì nó bỏ liền, xóa liền, bên trên không có chấp, bởi vì người ta mở rộng cho mấy người tu mới đổi cái đời cấp tốc cho mọi người thấy ý thức rõ. Bây giờ tôi làm gì đây? Chẳng làm được cái gì, tôi mong làm tỷ phú? Không được! Tôi mong được làm quan? Cũng không xong! Bây giờ làm thằng dân sống mãi ở thế gian? Không được! Bây giờ tôi làm gì đây? Đó, các bạn thấy một cách rất dễ, nó đập vô đầu một cái thức tỉnh liền, cái thời Trời nó nằm trong thiên ý hết rồi.

Bởi vì bên trên cũng trách tôi tại sao tôi không nhận cái chức làm thầy, nhưng mà tôi không chịu. Mỗi người có một cái tánh, tôi muốn học của trần gian nhiều hơn. Hành động của các bạn, tư tưởng các bạn, sự phấn chấn của các bạn tôi cũng học, nhờ cái đó mà tiến, cái đó là thầy. Tôi ngược lại cái chủ trương ở bên trên. Chủ trương của bên trên kêu tôi xưng hô là thầy, tôi không! Tôi không chịu, tôi làm học trò của các bạn là tôi chịu, làm thầy không bao giờ tôi chịu. Bởi vì tôi thấy nếu mà tôi làm thầy, không bao giờ tôi dẫn tiến các bạn. Tôi làm học trò các bạn, các bạn mới tiếp xúc với tôi nhiều hơn, các bạn mới đấu lý với tôi nhiều hơn, các bạn nghịch ngợm với tôi nhiều hơn, rồi các bạn mới có cơ hội giải tòa. Ném qua rồi ai ném nữa, thấy không? Đụng rồi ai đụng nữa làm chi, thấy không? Đó là tiến bộ. Cái đường lối của tôi họ cũng chấp nhận, nhưng mà họ phải khen, phải phục.

Bởi vì tôi không chịu làm thầy. Gặp ông thầy nó quan trọng lắm, không được! Gặp bạn võ vai nói chuyện chơi, biết rồi nó cũng chẳng có gì, ráng tu lên trên thì anh em hết, không có gì hết. Tôi không muốn làm trở ngại sự tiến bộ của bạn, tôi muốn có thể giao tất cả kinh nghiệm của tôi trong một phút cho bất cứ người nào. Tôi muốn vậy chứ không phải là muốn kéo dằng như bây giờ, tánh tôi nó khác hơn người thường. Tôi muốn trong một phút giao hết cho nó để cho nó tiến bộ.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho nữ đạo hữu Dương Liên Nhanh từ trần ngày 18/08/2005 tại Bình Thạnh, hưởng thọ 77 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Xin thành thật cảm ơn quý đạo hữu

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

2) Cháu của Đạo hữu Kim ở Bình Dương là Lê Công Thành, sanh năm 1973, đã từ trần lúc 18g00 ngày 05-08-2005 (nhằm ngày Mùng 1 tháng 7 năm Ất Dậu). Hưởng dương 23 tuổi.

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cháu Thành được sớm siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn chư huynh đệ đạo hữu.

VN, ngày 22-08-2005

TĐ. Phú Nhuận kính báo.

3) Kính xin Quý Đạo Hữu hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà LƯU THỊ CHEO là thân mẫu của đạo hữu Trần Thị Kim Ánh và anh Nguyễn Văn Tâm ở Bình Dương Việt Nam, đã từ trần lúc 5g30 ngày 25/8/2005 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Ất Dậu) tại Úc Châu .Hưởng thọ 82 tuổi được siêu thăng Tịnh Độ.

Thay mặt gia đình đạo hữu Nguyễn Văn Tâm kính báo

THƠ

THƠ THIÊN.

THƠ bày tỏ nỗi lòng người tu
THIÊN để khai thông, giải trí mù
THƠ để nhắc mình luôn cố gắng
THIÊN siêng thanh nhẹ, đạt hòa nhu
THƠ chia sẻ những điều huyền diệu
THIÊN định diễn khai thoát ngục tù
THƠ khuyến khích người tâm đạo lớn
THIÊN hành tự ẩn chứng công phu.

PN, 14-06-2005

THIÊN ĐẮNG.

=====

THIÊN VÀ THƠ.

(Họa Vận Bài THƠ THIÊN của Huỳnh THIÊN ĐẮNG)

THƠ Thiên, phương tiện trợ người Tu,
THIÊN Pháp chỉ thông kẻ tâm mù.
THƠ dụng đem người ra ánh sáng,
THIÊN hoà cương đạo, tạo bình nhu.
THƠ hay ban tặng người mê Pháp, (say mê)
THIÊN để trong ta phá ngục tù.
THƠ Đạo điều người về thanh cảnh,
THIÊN khai Tám ngộ, bởi công phu.

Kính Bái,

TRẦN KIÊN HOA. (21-06-2005).

Y BÁT

Y PHÁP VÔ VI TU HẠNH BI
THIÊN ĐƯỜNG HÍT THỞ TỰ MÌNH TRI
BÁT CHÁNH PHỤNG HÀNH MÃN
NGUYỄN BÁT
BÁT ĐỘNG NHƯ NHƯ HUYỄN BÁT - Y
DIỆU CHƠN - 30-6-2005 GÒ CÔNG TÂY

=====

THIỆN ẨN

THIỆN ẨN NGỌC VƯƠNG NGỌC ĐÁ Y
TU THIÊN MÀ ĐÁ NGỌC SÁNG KHI
MẶT TRỜI THIÊN ĐIỂN BAN MUÔN LOẠI
MẶT TRĂNG TỌA THIÊN TRẮNG MÂY
PHI

THIỆN ẨN - BÌNH DƯƠNG 1-7-2005

=====

THỰC THƠ

MỞ TRANG TUẦN BÁO ĐIỂN THỰC THƠ
HUYỄN BÍ TÂM LINH ĐIỂN THƠ ĐỜI
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG NGƯỜI TU
TỈNH
ƠN THẦY BÉ TÁM TỈNH CON MÊ
5 THÀNH CỬ CHI TDVVVN 1-7-2005

LÝ SỰ SONG HÀNH

Tâm thức thiện lành mới tiến nhanh.
Đặt điều ác y, Ô đạo không thành.
Điền kinh soi rọi đàng, nhanh bước.
Đạo pháp chỉ hay chỗ thực-hành.
Đốt lý, công phu nghiêng tả đạo.
Giỏi thuyết biếng hành tách sao thanh.
Sách kinh vay mượn chỉ sơ kiến.

Tự mình khai trí mới công thành.

Công thành tu luyện ắt chuyên cần.
Đắc đạo sau này khỏe tâm thân.
Một kiếp tu hành công quả đậm.
Sắc phong phẩm vị Thiên-Đàng gần.

Kính bái.
Minh-Nghĩa BT.
Ngày 15-6-2005.

BẠN ĐẠO VIẾT

ĂN THEO BỐN MÙA

Nam: Ai ơi tôi xin có vài câu nhủ khuyên ới người ơi. Ăn sao cho vừa cho phải ới người ơi.

Nữ: Mùa xuân phải ăn cái gì cho tì vị khỏi suy, mùa xuân phải ăn cái gì cho tì vị khỏi suy

Nam: Không nên ăn cái gì chua gì xanh ới người ơi, xanh chua sẽ làm gan mật quá vượng lên. Nhìn xem hễ khi xuân về mai vàng nở khắp nơi, mùa xuân nhớ ăn chất ngọt với màu vàng đó nghe

Nữ: Anh ơi anh nói thật hay thật hay thế hè sang, em nên ăn gì cho phải hời chàng ơi, hè sang hóa xung tâm vượng nên ruột già dễ suy, ruột suy phổi sẽ ù lì nên làm gì cứu nguy.

Nam: Em nên ăn chút nồng cay nồng cay trắng hoặc đen, cho môi em hồng thêm đẹp thấy càng thương. Đừng quên bớt ăn đắng ngọt với màu vàng đỏ nghe, hè sang chớ ăn đắng ngọt hay màu vàng đỏ nghe.

Nữ: Anh ơi anh nói sao nghe hay và dễ nhớ ghê đó. Nè nghe mùa xuân có mai vàng mứt ngọt thì mình ăn cho hợp với mùa; Còn mùa hè dư nắng nhiều mưa, nên ăn ớt chừa màu đen trắng; có đúng không anh?

Bây giờ sang mùa Thu thì em nên ăn làm sao cho đúng đây?

Nam: Khi thu đang tới vì thu thuộc kim thu thuộc kim, kim luôn luôn là khắc mộc tức ruột ta. Mộc đây nói đến ruột già nên mình cần bổ gan, màu xanh với chua rất cần gan mạnh ruột cũng xung.

Nữ: Thu sang em sẽ thêm chua thêm xanh, chua và xanh, em xin nghe lời anh dạy nghe lời anh

Nam : Đừng ăn ớt cay lúc này trắng thì càng tránh xa. Vì cay trắng gây xáo trộn, thu dài càng khó qua.

Nữ: Nay khi đông đến lòng em là tìm thấy lạnh băng, tâm em nổi liền khúc ruột cái ruột non, bàng quang bắt tay với thận nên hành thủy nó xung, thủy xung tấn công um xùm tim ruột thòi rối bung!!

Nam: không nên em chớ sầu lo mà chi khi vào đông, không nên cái mà ăn mặn với màu đen, cần lo giúp tim với ruột, đắng vào là tốt ngay, đỏ kia giúp tan cơn lạnh, đông tàn mà vẫn yên

Nữ: Anh hay hay quá từ đây là em biết nhiều thêm, thu sang nên thêm chua lại với là xanh; mùa đông giá băng qua lần do màu đỏ thức ăn, cùng thêm đắng kia ăn vào thu tàn thời rất mau

Ta thương ta mến ruột, gan, tim, bàng quang, nên ăn theo mùa có lợi các bạn ơi. Đừng tham cái thân nó cực tu thời càng khó hơn. Đừng tham cái thân nó cực tu hoài chẳng tới nơi

Minh Tâm

Úc Châu

Cách thức ăn uống hằng năm theo Ngũ Hành:

- 1/- Chất cay: thuộc Kim (phổi) giúp cho phổi sinh khí khô ráo, mở đường nhuận tả.
- 2/- Chất chua: thuộc Mộc (gan) làm cho gan âm áp thì cơ thể thấu liễm rút lại và sáp lại.
- 3/- Chất mặn: thuộc Thủy (thận) làm cho thận được bền bỉ mềm mại sinh hàn và hỏa khí.
- 4/- Chất đắng: thuộc Hỏa (tim) nó làm cho tim được sinh ra nhiệt và ráo.
- 5/- Chất ngọt: thuộc Thổ (tỳ rate) làm cho tỳ được sinh ra khí ẩm thấp đi vào tỳ.

Năm sắc đậu thường bổ 5 Tạng: Tâm,Can,Tỳ,Phế,Thận.

- 1/- Đậu đỏ (hỏa) bổ tâm và tiểu trường (ruột non)
- 2/- Đậu xanh (mộc) bổ được gan và đờm (mật)
- 3/- Đậu vàng (thổ) bổ tỳ và vị (bao tử sự chuyển vận)
- 4/- Đậu trắng (kim) bổ phế và đại trường (ruột già)
- 5/- Đậu đen (thủy) bổ thận và Bàng quang (bọng đái)

*Trong bốn mùa thuộc Ngũ Hành có liên quan với 5 Tạng phải tùy theo mùa tiết, nên tăng hay giảm tùy nghi mà sử dụng món ăn cho hợp thời.

1/- Mùa Xuân: thuộc mộc, can đờm vượng. Mộc khắc thổ, tỳ vị suy nên ăn uống vị ngọt và màu vàng nhiều để hỗ trợ cho tỳ vị được quân bình lại. Bớt ăn chua và màu xanh làm cho can đờm bị thái quá sẽ thọ bệnh.

2/- Mùa Hạ : thuộc hỏa,tâm và tiểu trường vượng.Hỏa khắc kim,nên phế và đại trường bị suy, nên ăn cay và màu trắng. Thận thủy và Bàng quang đều bị tương khắc với tâm hỏa nên ăn vị cay mặn, màu trắng và đen nhiều. Bớt ăn ngọt đắng màu vàng, đỏ ít lại, cho quân bình được phế và tỳ thận khỏi sanh điều khắc lại.

3/- Mùa Thu : thuộc Kim phế và Đại trường vượng, kim khắc mộc (can đờm). Nên ăn vị chua và màu xanh nhiều để bổ xung cho can đờm. Bớt ăn cay và màu trắng để quân bình khỏi bị thái quá mà sanh bệnh.

4/- Mùa Đông: thuộc thủy ;Thận thủy và Bàng quang vượng,Thủy khắc hỏa Tâm và tiểu trường bị suy nên ăn đắng và màu đỏ nhiều để bổ xung cho Tâm và tiểu trường mạnh lên, bớt ăn vị mặn và màu đen để được quân bình vô bệnh vậy.

10 Điều tổn hại về: Đi, đứng, ngồi, ngủ, nghe, xem, nói, ăn, lo, dâm:

1- Đi nhiều thì tổn gân, 2- Đứng nhiều thì tổn xương, 3- Ngồi lâu thì tổn huyết, 4- Ngủ nhiều thì gây mach tổn, 5- Nghe lâu thì tổn tinh, 6- Xem lâu thì thần tổn, 7- Nói lâu thì tổn khí, 8- Ăn no tổn Gan,Trưởng,Tâm, 9- Lo nhiều thì tổn tỳ (rate),10- Dâm nhiều thì tổn mạng./

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo báo cáo 12 tháng 8 2005 chúng tôi đã nhận được cho đến 26 tháng 8 - 2005 cho quỹ cứu khổ ban vui (từ đại hội Hội Sinh Sum Vầy qua anh Dominique Santelli (TV QuyThuc) và anh chị Trần Ngọc Dũng (Boston) hay gửi trực tiếp đến HAHVôVi Canada) như sau:

Người gửi	US\$	Currency\$
Vo Danh (CA)	1000.00	
Vo Danh (Mtl)	81.30	100\$Can
Nguyen Kim Thien Huong(Wa)	50.00	
Thanh Tran (Tx)	200.00	
Truong Ngoc Phuong	100.00	
BD Binh Duong (VN)	50.00	
BD Germany	133.46	250\$SG
Marie Pierre & Annie Golob	95.00	1424500VN\$
Nguyen Thi Thu Ha (Ca)	200.00	
Tran Lien Hue (U'c)	365.85	500A\$
HAHVU U'c	219.51	300A\$
TD Hoi Tu Tam Linh (Sacramento)	300.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được sử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ những gia đình nghèo hay các em cần cứu, trại Aids thời kỳ cuối, các em bụi đời, những người tàn tật v.v...hay những ai nghèo khổ mà Thầy cho biết cần gửi.

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục ủng hộ từ hơn 7 năm nay.

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :
7021 Louis-Hebert St #1C Lasalle Quebec H8N3E9 Canada –Phone 514-3673961
-email aphancao@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Phan Cao Thăng
