



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 573

02 tháng 7 năm 2006

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHẦN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) *Qui y Phật Pháp để làm gì?*
- 2) *Qui nhập một để làm gì?*
- 3) *Chiều sâu tiến để làm gì?*
- 4) *Tận độ ai?*
- 5) *Muốn sửa sai thì phải làm sao?*
- 6) *Sự tiến hóa không ngừng phải làm sao?*
- 7) *Chuyện gì là chuyện rắc rối?*

Mục Bé Tám từ 18/05/2006 đến 24/05/2006

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

1) San Diego, 18-05-2006 8 : 05 AM

Hỏi : Qui y Phật Pháp để làm gì?

Đáp : Thưa qui y theo Phật để được thanh nhẹ

Kệ :

*Học theo Phật để được dễ tiến hóa
Thành tâm dứt khoát không mê chấp
Vui tu thanh nhẹ tiến tới hoà
Cần khôn vũ trụ qui nhập một*

2) San Diego, 19-05-2006 8 : 15 AM

Hỏi : Qui nhập một để làm gì?

Đáp : Thưa qui nhập một để học hỏi

Kệ :

*Học hỏi triền miên mới sống yên
Thành tâm tu luyện qui đường đạo
Thức giác chính mình đạt an yên
Qui y Phật pháp chiều sâu tiến*

<p>3) San Diego, 20-05-2006 8 : 20 AM <i>Hỏi : Chiều sâu tiến để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa tiến chiều sâu để học hỏi thêm</p> <p>Kệ : <i>Càng tiến sâu càng học hỏi nhiều Tiến hóa vô cùng tự đạt siêu Thành tâm thức giác học được nhiều Tận độ hành trình lại càng siêu</i></p>	<p>4) San Diego, 21-05-2006 3 : 10 AM <i>Hỏi : Tận độ ai?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiên tận độ quần sanh</p> <p>Kệ : <i>Thanh thanh diệu diệu tiến hóa đều Thực hành chánh pháp lại càng nhanh Siêu sanh thức giác chơn tâm thức Học hỏi không ngừng quý Trời cao</i></p>
<p>5) San Diego, 22-05-2006 <i>Hỏi : Muốn sửa sai thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn sửa sai thì phải làm việc đúng giờ</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm tự sửa chẳng sai lầm Quý tưởng Trời cao lý diệu thâm Qui nguyên chánh giác tâm chẳng động Khai triển chính mình tự giác thông</i></p>	<p>6) San Diego, 23-05-2006 19: 06 <i>Hỏi: Sự tiến hóa không ngừng phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải tự sửa liên tục tiến hóa mau</p> <p>Kệ: <i>Tự minh tự giác tự khai thông Chẳng có làm than chuyển lòng vòng Khai minh đời đạo trong thức giác Bình tâm học hỏi tự khai vòng</i></p>
<p>7) San Diego, 24-05-2006 22: 09 <i>Hỏi: Chuyện gì là chuyện rắc rối?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện chưa có thể giải quyết được</p> <p>Kệ: <i>Tâm bất an chuyện bất thành đạt Khó nổi phân minh lại bàng hoàng Trí tuệ bất phân đời hay đạo Cảm mình Trời Phật tự bước vào</i></p>	

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

XÂY DỰNG CƠ TẠNG

Tôi bây giờ một ngày mà tôi ăn ba bữa cơm, sáu chén cơm đó, thì cái thịt tôi nó cứng hết trơn. Nó cứng, chỗ nào chỗ nấy nó cũng mập cứng hết trơn. Tôi bớt lại, tôi không dám ăn. Tối tôi ăn một chút, một vắt mì hay cái gì đó để cho cái bao tử khỏi bị cọ sát thôi, hay là bún gạo đồ vậy... chút thôi. Mà có đêm tôi uống mật ong. Rồi một tuần phải lựa một ngày, nghỉ trọn ngày nữa, cho cái gân nó không có cứng. Bị cái gân nó cứng, cái thịt nó cứng cũng sanh ra huyết áp cao. Mình để cho nó mềm mới tốt, thành ra không dám ăn nhiều. Nếu tôi ăn sáu chén cơm, thấy nó cứng ngắt. Nó khỏe lắm, ăn cơm không, không cần đồ ăn, nghĩa là nước sôi cũng được. Tôi đã thử ăn nước sôi không, nó ngọt và nó ngon ghê lắm, mà quý hột gạo ghê lắm. Thành ra mình sống đơn giản.

Nhiều khi ở dưới đó chị Hai muốn cho tôi ăn cái gì bổ, thấy ông Tám tôi, không có cái gì ăn, cho sữa đậu nành vô, ca-rốt vô, cái này cái kia, tui không có ăn được. Nó bổ quá thì không ăn được, ăn rất đơn giản thì được, mà ăn mà làm một cách khó khăn quá thì tôi không muốn ăn, cái gì chút

xíu thôi. Còn ăn mặn thì tui ăn không được, ăn thiệt lạt thôi. Đó, thành nó quen rồi. Cũng như con chim mình nhốt trong lồng mình cho nó ăn cái gì nó quen cái nấy.

Rồi bây giờ mình làm chủ nhơn ông của tiểu thiên địa này, mình cho nó cái gì nó hưởng cái nấy. Mình không cho, thôi! Nó đâu có làm gì. Bây giờ anh thử bắt nó nhịn đói hai ngày nó đâu có chết, thấy không? Mà thậm chí một tuần lễ nó cũng không có chết. Có nước uống thôi À... thấy không? Nhưng mà do mình thôi, do Chủ Nhơn Ông quyết định chứ đừng có theo cái ngoại cảnh. Tôi không có cái này không được, tôi không có cái kia không được. Cái đó không nên. Cái đó là tạo hư cho mình. Và học không được cái dừng để tiến hóa đi lên trên. Bởi vì lên trên mỗi người đều lè loi, tự hành động, tự tiến hóa, tự học hỏi, chứ không có ai giúp mình nữa. Cái thanh điền là một khối đã giúp trọn lành rồi. Bây giờ chúng ta ở dưới này chúng ta thấy có dưỡng khí một khối giúp cho trọn lành rồi mà chúng ta còn không chịu tiến, mà lên trên đó cứ cầu xin này, xin kia, xin nọ là hết thì giờ, đâu có tiến được, thụt lùi. Lên đó là chúng ta phải tự hành động, tiến! Bất cứ khổ hạnh gian lao không sợ, chúng ta tiến tới nơi thôi. Đó...!

Còn ở thế gian này, chúng ta có đủ rồi, nếu không có dưỡng thanh khí điền làm sao chúng ta sống ở đây? Đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện mà chúng ta còn lười biếng nữa làm sao chúng ta tiến được, không bao giờ tiến được. Cái người nó làm biếng không bao giờ tiến được, mà người siêng năng nó sẽ tiến dễ dãi.

Cho nên hồi trước tôi cũng lười biếng. Hồi chưa tu hút thuốc lá ngày năm sáu chục điếu. Tới mười hai giờ khuya cũng còn hút nữa, chưa nhắm mắt là chưa giựt điếu thuốc, nhắm mắt rồi mới liệng điếu thuốc, ngủ. Rồi sáng mười giờ dậy. Đó, cái đó là cái hư. Trưa mười hai giờ mới ăn sáng, là làm được cái gì. À... Những tánh hư tật xấu từ ngày tôi tu cái này là tôi dứt khoát không có cái vụ đó nữa,... không có cái vụ đó nữa,... tiêu diệt lần lần. Nội trong sáu tháng đầu là tôi thấy có kết quả rất tốt. Vì lẽ đó tôi muốn phổ biến cho mọi người. Mọi người mà siêng năng tu hành thì mỗi người sẽ đóng góp một chút hà... thì cái nhơn quần chúng ta tốt lắm, mà thực sự thấy rõ tình thương không có eo hẹp lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Chính chúng ta đã xây dựng trong này, cái gì eo hẹp bằng những cái nhân viên trong cơ tạng của chúng ta đây? Nhưng mà chúng ta đã xây dựng cho chúng nó đều cởi mở, nó không có chấp nữa, không có cố chấp nữa. Bất cứ cái gì xảy ra, người ta đối xử bất công bằng với mình ở thế gian, nhưng mà ở trong đó nó thấy sự công bằng của thiên ý.

Anh gặp cái cảnh khổ anh mới tiến hóa lên trên. Mà cái cảnh khổ ở thế gian là cái chỗ kèm kẹp và cho anh tiến hóa. Nghịch cảnh không, thế gian toàn là nghịch cảnh không, thì ở bên trên dóm đó là chơn lý, mà đó là thiên ý diu dắt loài người được tiến hóa lên trên, thấy rõ chưa?

Chùng nào mới thấy được cái đó? Chúng ta phải tu lên mới thấy. Mà trong xây dựng ở cơ tạng chúng ta mỗi giới mỗi phần đều thông cảm cái sự việc đó thì nó mới chấp nhận. Nó nghịch trở lộn lại, nó nghịch trở lộn lại thì nghĩa là anh không tu anh cũng mệt mà anh tu anh cũng khó tu, thành ra con người trở nên vọng động và đảo điên vì lẽ đó. Còn chúng ta tu thanh rồi chúng ta lấy cái sáng suốt dóm xuống thấy rõ ràng rồi, cái việc đó đúng là như vậy.

Tôi có cái khổ đây, rồi tôi sẽ đạt được “cái kia”, thấy hông? Mà tôi sung sướng ở ngày nay tôi sẽ “xuống” mức này. Tôi biết trước thì tôi mới hóa giải nó được. Còn tôi không hiểu thì tự nhiên là tôi lúng túng và đảo điên chứ có gì đâu. Cho nên phải tu để thấy.

THƠ

TRỌNG THẦY

Trọng Thầy gánh nặng hai vai,
Giúp cho tiến hóa lệ hai hàng rơi.
Trọng Thầy đi khắp nơi nơi,
Ban hành chánh pháp đến nơi thực hành.
Trọng Thầy con phải làm lành,
Xa rời tánh xấu thực hành hơn xưa.
Trọng Thầy không còn nắng mưa,
Yêu thương xây dựng không ưa chuyện đời.
Trọng Thầy con phải xa rời,
Tình tiền sân hận khổ đời như ma.
Trọng Thầy xét lại chính ta,
Vì không minh bạch phải tha thương nhiều.
Trọng Thầy chính mình đặt điều,
Tham sân uất khí như điều không dây.
Trọng Thầy nên viết thơ này,
Kính chúc đại hội năm này vui may.
Nam Mô A Di Đà Phật, 05/24/06
Thông Hải, Hoàng Kiệt.

====

TỰ NGÃM

Đúng một năm giải nghiệp bốn ba
Gia đình yên ấm, chẳng tiếng la
Cuộc sống ung dung và tự tại
Chẳng còn sầu não cõi ta bà

Sống, chết, bệnh, đau nghiệp hiện tiền
Vui lòng chấp nhận: giải triền miên
Chuyện to hóa nhỏ, rồi “Không” đó
Muốn vậy phải luôn gắng Niệm-Thiền.

Niệm-Thiền, Thiền Niệm nhớ bạn ơi!
Cuộc đời đẹp lắm, chẳng phải chơi
Ở đâu cũng có Trời, có Đất
Đạo mãi trong ta Thật tuyệt vời !

Tân Phú, 29-05-2006

Thanh Dũng.

====

NỢ THẦY

Nợ Thầy cảm thấy bất vui,
Tình thầy đi đó rên trui an lành.
Nợ Thầy công đức như thành,
Đi xa tổn thiếu thôi đành lần sau.
Nợ Thầy tình trước tình sau,
Ăn rau cũng nhớ tưởng mau đến THẦY.
Nợ Thầy bóng dáng to gầy,
Sợ THẦY không thể cho may cho tiền.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Hoàng Kiệt, 06/24/06

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ bà La Thị Hai là thân mẫu của bạn đạo Lý Kim Huê (Bình Dương Việt Nam), đã từ trần vào lúc 4g30 ngày 20/5/2006 AL năm Bính Tuất, hưởng thọ 73 tuổi, sớm siêu thăng Tịnh Độ.

2) Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn của bà VO THI XUAN NGUYEN, là mẹ của Bạn đạo Bùi Quang Hiền (Montreal, Canada) vừa mới mất hồi 2h20 sáng (giờ Ty năm Bính Tuất) ngày 26.06.2006 tại Montreal, Canada, hưởng thọ 93 tuổi, được nhẹ nhàng siêu thoát nơi cõi tịnh độ .

BẠN ĐẠO VIẾT

Trở Về Mái Nhà Xưa “ Come Back to Vĩ Kiên ”

Sờ sững đứng đây đón bạn hiền,
Bao năm cũng vậy cũng an yên.
Tâm tôi cùng bạn quy là một,
Chúc phúc an yên tận các miền.
Vĩ Kiên

Chủ Nhật 18/6/2006 là ngày lễ Cha và cũng là ngày Hội Ái Hữu Vô Vi miền nam Cali kỷ niệm 20 năm thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên. Có khoảng trên 120 bạn đạo đã cùng Thầy về đây để làm lễ mừng Vĩ Kiên được tròn 20 năm.

Sáng sớm các bạn đã tề tụ đông đủ, có bạn đã lên sớm vào ngày thứ bảy để nấu nướng và hưởng thanh điền của khí trời.

Vào độ cuối xuân, những cụm hoa Hoàng Lan nở rộ trên đường từ chân đến đỉnh núi, khiến hai bên đường vàng rực một màu vàng quý phái, đẹp chi lạ! như đón chào Đức Thầy và bạn đạo.

Hồi Đại Hội ở San Francisco năm 2003, vùng San Bernadino bị cháy lớn do trận gió Santa Ana thổi mạnh, gây hỏa hoạn cho rừng núi nhà cửa, khiến bầu trời đen ngòm, và vùng núi Arrowhead bị cháy ở chân núi gần tới Thiền Viện, nhưng may quá lúc ấy có một trận mưa lớn trút xuống làm dập tắt ngọn lửa chứ không thì ngọn lửa đã thiêu hủy mất Thiền Viện rồi, có đâu mà ngày hôm nay còn đứng vững để chúng ta đến đây mà chia vui cùng Thầy. Và Thiền Viện vẫn tro gan cùng tế nguyệt, mặc bao mưa gió dập dùi.

Những cây thông già cũng cùng năm đó bị một loài vi khuẩn nghe nói từ Canada bay qua đã ăn từ trong thân cây, khiến lá và cây thông chết khô đét thật là thảm nảo, lại dễ bắt lửa, nên chính phủ đã hạ lệnh đốn cây để phòng cháy, và nhiều cây thông trong khuôn đất Thiền Viện cũng bị chết, Ban Trị Sự Thiền Viện cũng đã mướn người hạ cây xuống vì là đất sở hữu nên nhà nước không lo cho hết được.

Than ôi! Hú hồn.

Xin cảm ơn Thượng Đế cùng Tổ Sư và Đức Thầy đã phù hộ cho ngôi nhà Thiền Viện này, để rồi hôm sau chúng ta về đây để tạ ơn Trời Đất cùng hưởng vẻ đẹp thanh cảnh của núi rừng xanh biếc.

Núp sau rặng thông già nằm trên cao độ 6000 feet của đỉnh núi Arrowhead (đầu mũi tên) hướng thẳng lên trời, hướng thượng. Mà nơi đây có bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông, vì California có khí hậu ôn hòa ở mặt thấp. Chỉ có những dãy núi cao như Big Bear hay Arrowhead là mùa đông có tuyết phủ trắng xóa, lạnh lắm! cho nên thường vào mùa này các tu sinh như Bích và Quý co rút trong nhà, ít khi ra ngoài vì tuyết phủ lối đi. Còn bạn đạo thì ít hoặc không lên thăm Thiền Viện vì đường xá ướt át và trơn trượt, có khi có đá từ đỉnh núi rớt xuống chặn mất lối đi nữa.

Còn các chú sóc, chú gấu thì ngủ vùi trong hang, không mò ra kiếm bao rác của tu sinh để tìm mồi nhắm nhai nữa.

Như các bạn đã đọc và nghe tin tức hiện trạng của Thiền Viện Vĩ Kiên qua bài viết của Lâm Hùynh Mai trong tuần báo Phát Triển Điện Năng cách mấy tuần qua khi Thầy và các bạn lên viếng thăm Thiền Viện rồi đấy chứ?

Phải đó, tình trạng Thiền Viện có hoang tàn, hư hại nhiều nhưng chưa đổ nát. Lâu lâu có bạn đạo phát tâm như cô Ái Tuyết giúp sửa nhà bếp năm nào đó mà. Tuy vậy vẫn còn an yên, chỉ chờ các bạn tu quay về đây như tung cánh chim tìm về tổ ấm đây, thưa quý bạn đạo.

Hãy nhìn lại quá khứ, cách nay đến 20 năm, khi Đức Thầy và các bạn đạo đến nơi này và tìm ra khu đất trống để thành lập Thiền Viện cũng lắm gay go. Rồi mọi việc khó cũng qua đi. Hôm nay đây 18 tháng 6, Thầy về đây cùng những đứa con mà có người đã vĩnh viễn ra đi rồi bỏ Vô Vi hoặc già từ về bên kia thế giới. Họ là những chứng nhân đã đến chia sẻ vui buồn của Thiền Viện trong 20 năm qua.

Hôm nay Thầy và chúng ta về đây để ôn lại quá khứ tu học của chúng ta và kể cho nhau nghe những kỷ niệm của Thiền Viện.

Vào buổi trưa, bạn đạo được thưởng thức các món ăn chay thật là thơm ngon tuyệt vời do một số các bạn đạo đã phát tâm nấu nướng và phục vụ. Sau đó các bạn đạo leo lên các bậc đá, ngồi xếp hàng, mắt hướng lên hành lang nơi Thầy ngồi, bên cạnh có Bà Tám, có dù che nắng làm lọng.

Còn anh Lonh đứng khoanh tay, giá như có nhiều anh Long thì giống như đám rồng châu Thượng Đế, vui nhi!.

Các bạn ngồi trên bục đá dưới bóng mát của cây wood dog, mà mới hôm đầu xuân có nở hoa trắng phao nay đã có quả rồi. cùng nhau nhìn lên mảng ảnh chiếu lại hình ảnh 20 năm trước lúc các bạn và thầy đặt viên đá đầu tiên tại mảnh đất này. Lúc đó chỉ có Đức Thầy và anh Nguyễn Công Thanh cùng anh Lý Ngọc Cương và các bạn đạo khác. Còn anh Lạc thì bận lo Đại Hội Kỳ 4. Nếu nói về công đức của những ai đã giúp đỡ khởi xây Thiền Viện thì có rất nhiều vị mà tôi không tiện nêu đủ tên, trong đó có chị Mã Tô Anh đã cho mượn tiền không lấy lời, và nhiều vị phát tâm như bác Trí ở Texas, Bác Nhuận, anh chị Thiên Tạo, anh chị Long. Anh Nguyễn Hoàng Long, anh Thu, anh Quốc rất có công bảo trì Thiền Viện, anh Huỳnh Minh Sơn, anh chị Thạch, anh chị Giáo...

Anh Lạc lên cầm máy micro đã nêu lên tên của các vị được bầu làm Hội Trưởng, trong số đó có người còn, có người đã khuất núi như anh Nguyễn Thái Hưng, anh Lê Trung Trực, anh Phạm Hữu Bằng, anh Bùi Toán, anh chị Lạc và gần đây vài năm là anh Đoàn Ngọc Toàn và bây giờ là anh Nguyễn Văn Minh. Tất cả ai cũng làm việc đắc lực cho Vô Vi đều cũng đã hy sinh giờ giấc ăn ngủ, và phải làm việc để sinh kế chứ chẳng ai lười biếng ngồi chờ sung rụng cả.

Tu sinh như cô Ngọc, anh Phát và anh Marc La Poussé. Khi anh Marc còn là tu sinh ở Thiền Viện anh đã chặt cây khô, bửa gốc làm củi để chụm sưởi lạnh mùa đông cho bạn đạo và trồng cỏ lúa mạch cho bạn đạo uống để sút ruột, lại còn trồng hoa tulip nữa, thật là đẹp. Nhiều người phụ giúp chứ không phải chỉ một ai. Bây giờ chỉ có Đức Thầy và Thượng Đế mới biết họ ở nơi nào?

Où allez vous? Mon ami.

Après la mort.

À còn anh Nguyễn Phương Yên, Bác Nguyễn Xuân Liêm, Bác Đại Tá Nhung, anh Nghĩa quay film nữa, các vị đã nhiều lần ghé Thiền Viện rồi già từ.

Những ai đến với Vô Vi từ đầu đến giờ mà vẫn còn đây, chắc chắn hôm nay vui lắm vì Thầy thường nói về chữ Trung và chữ Tín. Người mà không trung tín thì đi đâu làm gì cũng không giữ lâu. Vẫn mãi đi tìm mà không gặp được chủ nhân ông.

Nhớ lại thập niên 80 khi Thầy định cư ở Canada, sau đó đi du thuyết đó đây, nhiều lần Thầy đến Hoa Kỳ vì ở đây có nhiều người Việt Nam tị nạn.

Thầy đem Pháp Thiền Vô Vi để gieo niềm tin và hy vọng cho mọi người, vì chỉ có tu mới thoát cái khổ, do đó mà có nhiều người theo tu, và cần có cái chỗ thanh tịnh cho mọi người tu, và ý nguyện đã thành nên có Thiền Viện Vĩ Kiên ra đời lấy tên người Vĩ Đại và Kiên Trì.

Dù ai tu dở đến đâu nếu ráng kiên trì vẫn tới đích .

Thiền Viện cũng là nơi mà Đức Thầy mở ra nhiều khóa học có giá trị để tu học như là: Khóa Thanh Tịnh, Khóa Âm Ba Đại Hôn, Khóa Nhịn Nhục.v...v. và v...v..

Cũng như khóa súc ruột mà tới bây giờ cũng có bạn đạo hỏi thăm có còn hoạt động không. Bao nhiêu bạn đạo đã đến đây và cũng đã có bao nhiêu người thật sự ra đi.

Đây là nơi rất thanh nhẹ và âm cúng, mỗi khi trở về coi như là nhà của cha Trời mẹ Đất lúc nào cũng cuu mang các con và mong mỗi các con quay trở về.

Có nhiều bạn đạo ở xa muốn có một lần ghé thăm Thiền Viện mà chưa thực hiện được. Còn chúng ta ở gần mà không thường xuyên lên Thiền thì uổng lắm. Phòng thiền chia ra Nam và Nữ, nên khi ít có người thì thiền chung vì Vô Nam Vô Nữ có chi mà ngại. Nghe thấy tiếng chim hót trên cành và nhìn ra ngoài cây thông sừng sững có mấy chú sóc trèo lên trèo xuống gặm mấy trái thông ăn hột. Vui quá là vui. Cảnh đẹp như nước nhượ non bông.

Hãy nhìn những người tu Vô Vi lúc nào cũng dzui dzẽ là đủ biết.

Làm sao để cho Thiền Viện luôn vững vàng? Để có chỗ cho mình ngồi tu? Chỉ có sự chú trọng của các bạn đạo giúp bằng mọi cách thì mới giữ vững lâu dài được. Góp sức, góp của, góp công thì việc gì cũng nên cả.

Hôm nay đây, tôi trân trọng dâng lên những lời văn này, tuy thô thiển nhưng góp chút ít tiếng nói để quý vị biết Thầy mình đang ở đâu, làm gì, sức khỏe ra sao?

Còn phần trình bày về công việc phát tâm xin nhường cho Ban Hội Tề trình bày.

Sau khi bế mạc, mọi người ra về đến tiệm cơm chay Happy Family để thưởng thức bữa cơm chay mừng Ngày Lễ Cha.

Xin kính chúc Đức Thầy, Bà Tâm cùng đoàn tùy tùng và quý vị bạn đạo Thân Tâm An Lạc, Tu Hành Tinh Tấn.

Hẹn gặp lại tại Đại Hội Thái Lan.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Vạn Vật Thái Bình

Thanh Tịnh Mai

Kèm theo là danh sách b/đ phát tâm đóng góp tu bổ Thiền Viện Vĩ Kiên, trong tương lai Thiền Viện sẽ được sơn lại và làm chỗ đậu xe cho bạn đạo nếu Thiền Viện có đủ tài chánh. Xin chân thành các bạn đã và đang phát tâm đóng góp. Mọi chi tiết xin liên lạc về Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Telephone: (714) 891-0889 Địa Chỉ: 7622 23rd Street, Westminster, CA 92683.

B/Đ PHÁT TÂM KỶ NIỆM 20 NĂM TẠI T/V VĨ KIÊN	
Tên	Số Tiền
Chú Thiểm Vinh	\$500.00
Anh Chị Lộc Mai	\$500.00
Nguyễn Ngọc Huyền	\$2,000.00
Phan Thái	\$200.00
Ẩn Danh	\$2,000.00
Ẩn Danh	\$200.00
Cao Thị Trắc	\$200.00
Hồ Hải	\$200.00
Vương Bảy	\$200.00
Nguyễn Thị Khế	\$100.00
Đoàn Mộng Diệp	\$500.00
G/Đ Tươi Sáng	\$1,000.00
Vũ Văn Nhuận	\$1,000.00
Cô Đào (em Tuyết,Hồng)	\$500.00
Huỳnh Ngọc Nga	\$200.00
Nguyễn Hoàng Long	\$500.00
Anh Chị Minh/Khang	\$500.00
Trần Quốc Ái	\$200.00
Nguyễn Kim Anh	\$500.00
Hoàng Văn Hoa	\$500.00
Anh Chị Khanh/Hương	\$2000 cho dàn âm thanh

Nguyễn Văn Minh	\$500.00
Bành Chi	\$100.00
Nguyễn Thị Phụng	\$300.00
Hoàng Thị Bắc	\$100.00
Trần Mộng Hoa	\$20.00
Anh Chị Đoàn Ngọc Toàn	\$200.00
Anh Chị Dương Văn Đê	\$100.00
Chị Huệ Mai	\$100.00
Anh Chị Long/Xuân	\$100.00
Simon Crotty	\$50.00
Nguyễn Khoa	\$400.00
Cô Mát	\$110.00
Ann Kim Porter	\$100.00
Vô Danh	\$500.00
Anh Chị Dũng & Hoa	\$1,000.00
Hồ Huệ	\$200.00
Total:	\$15,380.00

CHI	Số Tiền
Dàn âm Thanh T/V	\$6,000.00
Tu bổ cột trụ & sơn Deck T/V	\$4,500.00
Total:	\$10,500.00