



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 584

17 tháng 9 năm 2006

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trí Tuệ

*Trí tuệ phân minh đường giác thức
Thành tâm tu luyện tự giác minh
Hành trình Trời độ tâm sáng suốt
Thức giác chính mình tự cảm minh*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 02/08/07/2006 đến 08/08/2006

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Đại Hội có ích chi?
- 2) Qui y Phật, qui y Pháp để làm gì?
- 3) Học hỏi để làm gì?
- 4) Quân bình để làm gì?
- 5) Qui một mối để làm gì?
- 6) Khai thông trí tuệ để làm gì?
- 7) Hành thế nào mới đúng?

<p>1) El Cajon, 2-08-2006 <i>Hỏi : Đại Hội có ích chi?</i></p> <p>Đáp : Thừa đại hội người thân được tái ngộ Kệ : <i>Thực hành chánh pháp duyên Trời độ Trí tuệ khai thông niệm Nam Mô An lành Trời độ minh đạo pháp Thành tâm tu tiến tự giải phiền</i></p>	<p>2) El Cajon, 3-08-2006 <i>Hỏi : Qui y Phật, qui y Pháp để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui y Phật Pháp hành thông Kệ : <i>Quán thông tự thức duyên Trời độ Khai thông trí tuệ tự bước vô Học hỏi không ngừng minh đạo pháp Trí tâm thanh nhẹ niệm Nam mô</i></p>
<p>3) El Cajon, 4-08-2006 <i>Hỏi : Học hỏi để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa học hỏi để tăng trí tuệ Kệ : <i>Khai triển chính mình tự thức tâm Quân bình tâm điển qui Phật Pháp Cảm minh Trời đất không giờ dứt Thành tâm tu luyện pháp phân hành</i></p>	<p>4) El Cajon, 5-08-2006 <i>Hỏi : Quân bình để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa quân bình để tự thức Kệ : <i>Thực hành chánh pháp qui một mối Quý tướng Trời cao thông chơn thức Duyên lành tận độ hành chơn pháp Khai minh trí tuệ duyên lành tốt</i></p>
<p>5) El Cajon, 6-08-2006 <i>Hỏi : Qui một mối để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui một mối để hành tu Kệ : <i>Thành tâm tu tiến duyên tự đạt Thực hành chơn pháp sáng suốt minh Qui y Phật Pháp tự giác thông Tâm minh trí sáng gieo duyên tốt</i></p>	<p>6) El Cajon, 7-08-2006 <i>Hỏi : Khai thông trí tuệ để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa khai thông trí tuệ để hành Kệ : <i>Thanh thanh diệu diệu tu tự tiến Qui y Phật Pháp dễ tiến hành Khai thông trí tuệ triền miên hiểu Thực hành chánh pháp rõ các điều</i></p>
<p>7) El Cajon, 8-08-2006 <i>Hỏi : Hành thế nào mới đúng?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành liên tục mới đúng Kệ : <i>Chuyển hóa thâm sâu tiến hóa nhanh Qui hội tình người vui hợp nhưt Thành tâm tu luyện pháp phân hòa Thực hành chánh pháp càng tiến xa</i></p>	

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Trong trang 131 kinh A Di Đà có nói: “Luyện đạo phải cho thông khí điễn mới xuất hồn được, không xuất thần được là vì chúng sanh còn mê muội...” thành ra các bạn đạo ở đây, người nào mà chưa xuất thần được là vì tâm còn quá mê muội phải không?

Đáp: Đúng như vậy. Vì tâm còn quá mê muội, mình chưa có khai thông được thành ra mình dễ bị người ta phỉnh phờ, dễ bị làm cho cái tâm mình xao xuyên và diêu động. Còn những người cương quyết, trung tim bộ đầu nó mở rồi có nói gì nói, nó nói: “Ồ”, nhưng mà nó thấy. Cho nên ở đây này, những người nào nói tu cao hay là tu lâu đó, mà nó mở được cái đường Thiên Xích rồi đó, thì cái người đối phương người ta nói này kia kia nọ, thì nó nói: “Dạ phải!” nhưng mà nó biết rồi, khi mà nó gục đầu như vậy là nó thấy hết, cái đường Thiên Xích nó xét liền, nó biết liền, nó biết rồi, nó mở ngay chỗ này nè, trực chỉ ngay trên bộ đầu. Nhưng mà người ta mới tu làm sao đạt được, phải từng lớp một, từ Hạ thừa, Trung thừa, Thượng thừa nó đi lên

Cho nên sau này đó, ban đầu ông tu, ngó lên trời, ban đầu lấy mắt ngó. Sau này tu khá rồi, tu mà nó mở bộ đầu rồi, ông muốn ngó lên trời thì ông ngó như vậy thôi, hay là ngó cái tay này ông cũng thấy cái ở trên này, ngó cái bàn tay này thôi cũng thấy ở trên, chúng ta không phải mất công ngó lên trên này, nhưng mà người ta cúi xuống người ta ngó cái bàn tay là thấy cái kia, nó mở ở đây, người ta đối cái chiều rồi, thì tự nhiên lúc nào người ta cũng ở trên đó, dòm là thấy rồi, đó là cái điễn mình khai thông, bởi vì mình đối cái chiều điễn mình đi lên rồi, thì mình ngó xuống như vậy, thì nó chạy ra đây, thì ở trên kia nó phản chiếu xuống, mình dòm ở đây mình cũng thấy.

Cho nên hỏi trước, ông nhớ ông Tư không? Khi mà ông tới ông nói cái gì thì ông Tư ổng làm bộ ổng lấy cái tay... “Ông Phủ mạnh giỏi không ông Phủ? Ông Phủ biết con bù xích lửa không ông Phủ?” Ông nói vậy đó là ổng nói chuyện ổng, ổng nói vậy chơi, ổng cứ dòm cái tay ổng, ổng có nói với ai đâu, là ổng ngó đây. Cho nên tôi với ổng, ổng nói: “Thằng đó nó cứ ngó lên trời hoài”, ổng nói gì nói tôi đâu có ngó mặt ổng, ổng thì ổng nói, tôi ngồi tôi nghe, coi thử ở trên đó như thế nào? Ông nói có đúng như vậy không? Ông nói: “Cảnh tiên... tôi gặp ông tiên... râu hàm én... sao đó...” tôi dòm thử coi có hay không? Ông nói: ”Bây giờ tụi nó đương hội ở trên đó...” mình đi coi sao, mình đi theo coi thử được không? Mình đi theo cái luồng điễn ổng nổi không? Không có ngó mặt ổng, ngó như vậy là thấy bên trên, thành ra ổng nói: “Thằng cha đó dòm lên trời không, nó không có dòm những người ở thế gian”, nhưng mà tôi cúi đầu xuống chứ tôi đâu có ngược mặt lên. Cho nên sau này các bạn tu, cúi đầu xuống thấy trên, bởi vì mình đối cái chiều, đối cái sức nè, còn người thế gian họ phải lật ngược lên vậy nè họ mới thấy, nhưng mà thấy một phần nào đó thôi chứ qua khỏi mây họ không có thấy.

Hỏi: Không phải đợi tu cao mới có đường Thiên Xích, những người tu thấp hay là những người vừa mới tu họ vẫn có phải không?

Đáp: Tu ở đây, không phải nói có cao có thấp gì hết, không có cao thấp, tu lâu, cương quyết dùng trí ý hành hay là không, cho nên không có nói cao thấp, tu ở đây tu lâu mà cương quyết thanh lọc mình hay là không. Còn nhiều người không cương quyết không thanh lọc lấy mình, nói tôi tu 30 năm, tự xưng là tu cao, không được! Thành ra ở đây không có cao thấp, nó đồng đẳng hết trơn, có nhiều đứa con nít nó mới tu mà nó cũng có đường Thiên Xích vậy, nó cũng mở ra được vậy, nó mở ra ngay trung tim bộ đầu là nó có đường Thiên Xích, mà có nhiều người tu 30 năm mà không có. Khi ông mở được cái đường Thiên Xích rồi thì ông ngồi như vậy (cong lưng) thì nó phải ngay à, nó rút băng băng đi lên. Người mới tu, mới được rút, nó có hơi chậm một chút, nó đi một chút rồi nó hồi trở lại. Còn cái người mà người ta thường trực rồi, lúc nào người ta cũng phải ngay ngắn và nó sáng suốt luôn luôn, nó không có phân là cao thấp. Nhưng mà có sự dày công tu về cái trí ý, không có nuôi dưỡng cái mê tín, đó! Thì người đó tu mau.

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI HOA KỲ

Trụ Sở Xây Dựng VoVi Nam California và ban điều hành Thiền Viện Vĩ Kiên đã nhận được sự đóng góp của các bạn đạo sau đây trong Đại Hội Vô Vi Hội Tự Vinh Quang. Nếu B/Đ đã phát tâm mà không thấy tên, xin vui lòng thông báo cho Hội để được bổ túc sau. Mọi đóng góp ý kiến và phát tâm xin đề:

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION. 7622 23rd St. Westminster, CA 92683 Tel(714) 891- 0889

Xin thành thật cảm ơn Quý Bạn Đạo và xin kính chúc Quý Bạn Đạo thân tâm an lạc.

Kính thư,

Ban Chấp Hành Nam California

Tên Họ	US \$	Currency \$
Võ Văn Tôn, Paris		40 Euro
Bà Lý Nguyệt, Paris		40 Euro
Ngô Viết Châu Bảo, Australia	500	
Ngô Mui Leng, Paris	200	
Mai Văn Toàn	200	
Trần Nguyên Hải, FL	100	
Hồ T. Ngọc Thanh, CA	100	
Hồng Hoàng Yến, VA	100	
Huệ Mai, CA	200	
Ấn Danh	500	

THƠ

Kính dâng đại hội: HỘI TỰ VINH QUANG

Ngày 18.08.2006

Hội tự vinh quang đã đến rồi

Người người nô nức điển tươi vui

Duyên lành ân phúc nay tái ngộ

Nhắc nhở sanh linh vượt chặng đời

Vinh quang hội tụ ơn trời

Trao truyền Tiên Phật giải vơi cõi trần

Mỗi năm hội tụ một lần

Thánh Thần Tiên Phật càng gần chúng sanh

Đất lành hồng phúc căn lành

Thanh quang sáng chói giữa sanh tử đời

Muôn vàn sanh kiếp đầy vơi

Thì nay Đại Hội nhắc đời gắng tu!

Phong ba dôn dập mê mù à

Trần gian động ổ tịnh thiên thu mãi còn

Tình Trời Tận Độ chúng con

Nao nao sinh tử mỗi mồn xiết bao

Nhớ về Đại Hội dạt dào

Lòng con tâm huyết nao nao thực hành

Cõi trần cõi tạm tử sanh à

Đến đây rồi phải tạo thanh điển càn

Muốn về phải trọn nghĩa ân

Bao lâu tu học góp phần dựng xây

Hôm nay hội tụ đủ đầy

Vinh quang ân phước !

Tội hôn này đội ơn

Chúng con cũng một phần hồn

Nhưng vì vật chất neo đôn lại nhà

Hướng về đại hội thiết tha
Thanh quang ban chiếu mặt mà nơi nơi à

Trong vòng tay của Đất Trời
Đội ơn dưỡng dục không lời tu trì
Nhớ Thầy con lệ nhỏ mi
Áp ôm lời dạy mà đi đến cùng!

Thầy trò xao động cảm rung
Người trần gặp Phật giữa lung linh đời à
Trần đời một thuở người ơi
Bao nhiêu thiên định bây giờ (đãnh lễ) Phật
đây

Hào quang sung sướng tràn đầy
Mắt nhìn tận hưởng Phật nay xuống trần
Thời gian đứng lặng (nhìn) Thiên Đàng
Dựa kê bên Phật thế gian đủ rồi!!!

Ôm bàn tay Phật, mát môi à
à Thị da mủm mủm một đời mây bay à
Hôm nay Đại Hội ngộ Thầy
Con ngời nhớ lại duyên may hôm nào

Đây tình con với trời cao
Đội ơn khôn xiết đời nào dám quên
à Nói trần gian với Bề Trên
Có công tu học đặng nên thế này à

Trời ban Thầy, Tổ xuống đây
Dạy trò rớt ráo tạo đầy phước duyên
à Thanh quang hạnh phúc mọi miền à
Người người an hưởng thức duyên tu hành

Thì Vinh Quang thiên ý mộng lành
Trần gian mong đợi hoàn thành ý thiên
Tâm tâm tự thức mỗi giềng
Thực hành tu học
Đề què Thiên Đàng Trời
Thủ Đức, ngày 18.08.2006 Hướng về Đại Hội
TỪ HÙNG

=====

CẢM XÚC ĐẦU TIÊN NGÀY ĐẠI HỘI
18.08.2006

Đại Hội Vinh Quang đến thật rồi
Sư huynh, tỷ muội đã đi rồi

Riêng ta thì hãy ngời yên đó
Siêng năng Thiên niệm, tịnh tọa thôi!

Đi hay ở lại đều hạnh phúc
Điểm giới Cha Trời rãi ban chung
Người đây, tâm đây cùng chung hưởng
Quyết dặt dìu nhau tới “vô cùng”!

Nhân ngày khai mạc buổi đầu tiên
Xin chúc mọi người đến cõi Tiên
Thân tâm an lạc ó gương Thầy dạy
Mãi mãi duy trì điển khí Thiên!

Chúc mừng Đại Hội Vinh Quang sáng
Toả sáng ngàn năm mãi mãi vang
Xin nguyện noi theo gương Thầy - Tổ
Để khỏi thẹn lòng với thế gian!

Tân Phú, 18.08.2006
Thanh Dũng

=====

Niệm Phật.

Niệm Phật thường xuyên để thức Hồn.
Công phu hành pháp dạy thành khôn.
Truy tâm bốn tánh không sanh diệt.
Quán triệt nhân duyên đạo đức tồn.
Cuộc sống trần gian luôn biến động.
Nương đời học đạo tiến về không.
Niệm hành theo bước chân Thầy Tổ.
Dũng chí không sờn gắng lập công.
Kính bái.

Ngày 23-8-2006.

Nguyễn Hiền. BD

=====

Thuần Tánh.

Tam tánh chưa thuần mới nói dai.
Đạo đời chưa tỏ mới la hài.
Mượn lời Tiên Phật mong người hiểu.
Đóng góp cho đời ý đẹp hay.
Đốt nát nên tâm còn học hỏi.
Ngôn lời ý đạo biết ai sai.
Tình thương rộng mở không mê chấp .
Nhẫn nhục khiêm nhường tánh thẳng ngay.
Thơ đạo Vô Vi đừng cố chấp.
Đạo đời dẫn tiến có chi tài.

Nguyễn Hiền BD

NGÀY 26-8-2006

Pháp lý thực hành.
Pháp lý Vô Vi dạy rõ ràng.
Sao người chưa tỉnh mộng giàu sang.
Đam mê phú quý quên tình đạo.
Tỉnh giác cô đơn thấy ngộ ngang.
Học đạo bao năm chưa thấy tánh.

Đời còn tha thiết trí sao an.
Đừng mong ý lại vào Thầy Tổ.
Tộ phước phân minh chẳng luận bàn.
Nguyễn Hiền BD
Ngày 25-8-2006.

BẠN ĐẠO VIẾT

LỤC CĂN LỤC TRẦN

Đọc bài thơ về Lục Căn Lục Trần trên tuần báo PTĐN, tôi mở tự điển và xem lại Kinh A Di Đà Chú Giải của Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, học được các điều sau đây:

I. TRƯỜNG PHÁI HỮU VI:

a. Theo các tự điển Việt Nam và tự điển Phật học:

- Lục căn là: *mắt, tai, mũi, lưỡi, thân*, ý tức là 5 giác quan và sự suy nghĩ.
- Lục trần là: *sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp* (hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị giác, xúc giác, tư tưởng) tức là các yếu tố thiên nhiên.

b. Ý nghĩa thứ 2 theo tự điển:

- Lục Căn cũng là: *Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý*.
- Lục Trần là **Lục Dục** (tham muốn của 5 giác quan và tư tưởng): *Tham, Sân, Si, Hỷ, Ái, Dục*.

Ghi chú: **Thất Tình** là: *hỉ (vui), nộ (sân, giận), ai (buồn), cụ (sợ), ái (thương), ó (ghét), dục (muốn)*. Dem so sánh 7 tình và 6 dục: có 4 gần giống (*hỉ, sân, ái, dục*), 3 khác (*ai, cụ, ó*). *Buồn, sợ, và ghét không thuộc lục dục*.

II. TRƯỜNG PHÁI VÔ-VI: Gọi kinh sách là hữu vi là để phân biệt với **trường phái vô-vi của Lục Tổ Huệ Năng**, người đã mang y bát của đức Phật rời chùa. Tài liệu rất quan trọng của Lục Tổ là bức hình Tiểu Thiên Địa, trong đó có hình ngũ tạng.

a. Theo **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp** thì *Lục Căn và Lục Trần thuộc vào nhóm Thập Tam Ma gồm vía và 6 nam 6 nữ của ngũ tạng lục phủ*. Đức Thầy có bài thơ Thập Nhị Nhơn Hiền.

b. Các sách Lão giáo nói về việc Hồn Phách gặp nhau nơi Nê Hườn Cung giống như vợ chồng hợp cần, tức là có Thánh Thai (Hồng Diên hai tâm hòa nên một). Đó là **Ngũ Tâm** trong ngũ tạng: *Hồn* trong gan (Diên là chim điều hâu, chỉ bạch hạc), *Phách* trong phổi (Hồng là tiếng rống, chỉ bạch ngưu), *Tâm* trong tim, *Ý* trong lá lách, *Tinh* trong thận.

Ghi chú: **Ngũ Tạng** (*tim, gan, lá lách, phổi, thận*) và **Lục Phủ** (*ruột non, mật, bao tử, ruột già, bàng quang*) chỉ khác nhau trong lãnh vực tâm linh. **Tạng** nghĩa là tàng trữ (*storage*) vì chứa các nguyên khí (*cọc, bạch hạc, ?, bạch ngưu, thanh long, bạch hổ*), và Ngũ Tâm (*tâm, hồn, ý, phách, tinh*). **Phủ** là nơi biến chế thức ăn (*processing*).

Đem khái niệm Ngũ Tâm vào **cuối trang 59 của Kinh A Di Đà Chú Giải** của Tổ Sư Đổ Thuần Hậu thì hiểu được câu: *Vía và Ngũ Tạng cộng là 6, cũng có nghĩa là Lục Căn. Lục Căn ở đây là Ngũ Tâm (Hồn, Phách, Tinh, Ý, Tâm) và Vía. Đây là 6 phần tâm linh chánh của con người.*

Còn 6 người nữ trong ngũ tạng, trước kia gọi là Lục Căn, thì bây giờ phải gọi là **Lục Trần**, đầu trang 60: *Tánh Vía (tức là Vía) là một đơn vị, còn Ngũ Tạng chung hết hóa ra Lục Trần.*

Trong kinh A Di Đà Chú Giải của Tổ Sư, Ngũ tạng khi là 5 (ngũ tâm: 1 nam, 4 nữ ?), khi là 6 (6 phần tâm linh căn bản: 6 nữ). Mới tu mà gặp đoạn này hay đoạn nói về Huệ Nhãn (Tu Di Tướng Phật, trang 107: $A = A + B$) thì nên xếp sách lại, chờ vài năm sau đọc lại!

III. Như vậy có 4 cách gọi:

1. **Lục Căn là 5 giác quan và sự suy nghĩ:** Lục Trần là các cảm giác (input/output) về hình ảnh, âm thanh...
2. **Lục Căn là 5 giác quan và sự suy nghĩ:** Lục Trần là các tham muốn (lục dục, desires).
3. **Lục Căn là 6 phần tâm linh căn bản của con người** (1 nam, 5 nữ): Lục trần là 6 phần tâm linh ngũ tạng (6 nữ).
4. **Lục Căn là 6 phần tâm linh ngũ tạng** (6 người nữ): Lục Trần là 6 phần tâm linh lục phủ (6 người nam).

Các giải thích theo hữu vi để cho các người chưa tu, hoặc mới tu để hiểu. Các giải thích theo vô vi dành cho các hành giả tu lâu năm chứng nghiệm, không phải để bàn luận.

Khương Bửu Võ, Los Angeles, ngày 29 tháng 3 năm 2006