



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 596

10 tháng 12 năm 2006

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Xảo trá

Xảo trá hại mình thân kham khổ
Khó tu khó tiến khó nam mô
Qui y tâm đường cũ tâm đau khổ
Khó thoát vì động tạo nắm mô

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 23/02/97 đến 01/03/97

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Làm sao được mình mãi ?
- 2) Vốn tình thương là sao ?
- 3) Người tu Vô Vi cần xem tử vi tướng số hay không ?
- 4) Tâm thân ổn định là sao ?
- 5) Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ?
- 6) Cống cao ngạo mạn là sao ?
- 7) Trong lành là gì ?

<p>1) Sydney, 23-02-97 5 : 20 AM Hỏi : <i>Làm sao được minh mẫn ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành chánh pháp khứ trước lưu thanh, cơ thể và khối óc thanh nhẹ và hội tụ thanh điển ngay trung tim khối óc, thì tâm thức lúc nào cũng minh mẫn</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thông qua các giới chung hành tiến Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền Qui hội chơn hôn duyên đạt thức Bình tâm thanh tịnh tự mình yên</i></p>	<p>2) Sydney, 24-02-97 6 : 05 AM Hỏi : <i>Vốn tình thương là sao ?</i></p> <p>Đáp : Làm người căn bản đều có vốn tình thương, tức là nguyên lý đùm bọc lẫn nhau, cũng không khác gì mặt trời ban chiếu khắp bốn phương, thực hiện trở về căn bản của loài người chỉ có thương và không có ghét, gọi chơn lý lúc nào cũng tròn trịa</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Quý thương cứu giúp muôn bề độ Đồng nhứt thương yêu giúp đỡ bờ Chẳng có than phiền chẳng có chê Thân thương diệu ngọt thức Nam Mô</i></p>
<p>3) Sydney, 25-02-97 6 : 10 AM Hỏi : <i>Người tu Vô Vi cần xem tử vi tướng số hay không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu Vô Vi hành đúng pháp xuất hồn, vượt khỏi ngũ hành sanh khắc, không cần xem tử vi và tướng số, hòa trong không mà tiến, tâm hồn sáng lạng, vui hòa giải nghịch, từ bi tận độ, siêu hành siêu tiến</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Chẳng còn nghĩ xấu than phiền động Thức giác tu tâm giữ một lòng Phân giải đạo đời trong chánh lý Về không thanh nhẹ chẳng còn mong</i></p>	<p>4) Sydney, 26-02-97 7 : 40 AM Hỏi : <i>Tâm thân ổn định là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thân ổn định là không bịa đặt và mưu cầu, bất cứ một việc gì</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Mưu cầu tạo động ghim trong lòng Ác hiểm thâm sâu lại phập phồng Vỡ lẽ càn khôn không chủ kiến Thực hành chất phát tự mình thông</i></p>
<p>5) Sydney, 27-02-97 5 : 15 AM Hỏi : <i>Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui y là trở về với thực chất thanh nhẹ như Phật đã đạt không dây bận một việc gì trong nội tâm. Qui y tăng lui về thanh tịnh, tinh thần phục vụ cao</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Khôi phục từ thấp tới cao nhẹ Thức giác bình tâm tự trở về Mưu lợi không thành nay dứt khoát Thực hành chánh pháp chẳng có mê</i></p>	<p>6) Sydney, 28-02-97 3 : 45 AM Hỏi : <i>Cống cao ngạo mạn là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa cống cao ngạo mạn là người kiêu ngạo và tự ái khó tin cậy, tham đắm đầy tâm lẫn thân</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Cống cao khổ cực chẳng phân hành Khối óc tâm linh chẳng đạt thanh Cơ hội không nhiều tâm khó tiến Giữ mê ôm chấp khó về nhanh</i></p>

7) Sydney, 01-03-97 4 : 55 AM

Hỏi : Trong lành là gì ?

Đáp : Thừa trong lành là nội tâm không dính và nhớ bất cứ một việc gì ở đời này, gọi là tâm không, khi cần là hiểu hết và phục vụ tốt

Kệ :

*Tâm không chung sống êm bèn vững
Kích bác không hay chẳng động đờng
Khó chịu trong người không lối thoát
Đạt thanh giải trước lại càng mừng*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Lập gia đình có trở ngại việc tu hành không?

Đáp: Cái phương pháp này đối với người có gia đình, cứ giữ cái đó tu, nó không có gì trở ngại, bởi vì tu về cái trí ý cương quyết mà thôi, nhưng mà bạn càng ngày càng thức tỉnh, bạn thấy cái gì cũng giả. Tôi nuôi bản thân tôi, tôi theo dõi bản thân tôi, tôi theo dõi những cái thất tình lục dục của cái bản thể tôi, tôi thấy nó cũng như cũ, tôi thấy cũng đau khổ rồi, mà giờ tôi tạo thêm một cái cơ cấu nữa, tôi còn đau khổ nữa. Thì bây giờ tôi muốn làm cái chuyện vĩ đại hơn nữa, là tôi dứt khoát những cái chuyện ở thế gian để tôi tu, rồi sau này tôi ảnh hưởng tất cả mọi người ở sau này, thì bạn có cái đường lối riêng biệt của bạn, sáng suốt của bạn, áp dụng về cái đường lối đó, thì tự nhiên bạn đâu có sống với dư luận, bạn đâu có sợ người ta phê phán, cái sự cương quyết của bạn, bạn tu thì bạn đi tới, còn đối với cái pháp lý này, người ta không có cấm bạn lập gia đình, cũng có gia đình, ai cũng có gia đình, không có sao hết, không có cấm, nhưng mà càng tu đó, đối với gia đình thì cũng như là bạn đạo vậy thôi. À, vợ chồng bằng lòng tu thì hai người tu, thì bây giờ mình càng tu, thì mình thấy tất cả không có cái gì kêu bằng đáng kể, yêu thương là giả tạm, mình thấy rõ ràng. Hồi trước mình không thấy, mình cần phải yêu mới có sống, thấy không? Bây giờ mình tu rồi mình thấy mình cần phải sửa đổi, mình mới thấy cái tình thương của Trời Đất, cái đó mới là cái việc vĩ đại của tương lai một kiếp con người của mình đã đạt được. Làm cái chuyện họ chê là nhỏ, nhưng mà sau này nó trở nên cái việc lớn cho xã hội, cho đất nước, cho tất cả những người xung quanh thì cái đó sự sáng suốt của bạn áp dụng về Vô Vi là tự do.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY

HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY

VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED

922 Hume Highway Bass Hill NSW 2179 Australia

(02) 8704 4829 - Mob.0414 508 194 – Email: hthai@iinet.net.au

Thơ Mời

V/v: Họp mặt đêm Giáng Sinh 2006

Thiền Đường Dũng Chí sẽ tổ chức buổi họp mặt vào đêm Giáng Sinh (24-12-2006) thời gian từ 21h00-24h00.

Bạn Đạo đến tham dự xin mang theo 1 bài thơ hay 1 câu thơ do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng sáng tác và bỏ vào bao thơ để làm quà trao đổi với các Bạn Đạo khác.

Chương trình:

- Tiệc trà thân mật.
- Tâm tình và trao đổi những kinh nghiệm tu tập pháp Thiền.
- Đóng góp ý kiến phê bình và xây dựng để Ban Chấp Hành làm việc được tốt đẹp và hoàn chỉnh hơn cho năm mới.
- Văn nghệ, trao đổi quà (thơ Đức Thầy).
- Chung Thiền.

Ban Chấp Hành xin kính mời quý Bạn Đạo cùng đến tham dự.

Phụ chú: Sáng Chủ Nhật 24-12-2006 Thiền Đường vẫn sinh hoạt như thường lệ.

Sydney, 4-12-2006

Kính mời.

Hội Trưởng.

Thái Phúc Hải.

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ

Khóa Sống Chung Thiền Giảng Sinh

Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Khóa Sống Chung tại California vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ trong buổi “Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy” đêm 24/12/2006.

Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 18/12/2006 để chúng tôi tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương mình.

Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gửi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com

Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:

- Subject của email: Văn Nghe
- Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
- Địa phương / Thiền Đường
- Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)
- Thời gian trình diễn
- Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn

Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn sau khi đúc kết được chương trình.

Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.

Thân mời,

Ban Văn Nghệ,

Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,

BÈO AO

Bèo đông phát-triển mọc đầy ao
 Thấy nổi nhưng hay dễ lật nhào !
 Trận gió heo-may lửa phốt nhẹ,
 Lục-bình cả đám loạn xô-xao !
 Nói chi giông-tổ trên hồ Đạo,
 Vẹn nghĩa đồng-môn dưới một ao ?!
 Có thể mới hay bèo rẻ mặt,
 Người đời thường ví làm ca-dao !

Toulouse, ngày 30-06-2003.

Trịnh-Quang-Thắng

Suối “ Bích Ngọc “

Suối gì mà chảy giữa dòng
 Suối tên “ Bích Ngọc “ lưu thông đời đời
 Suối nay ban nước toàn thời
 Suối không phân biệt đất vơi hay đồi
 Suối reo róc rách đắp bồi
 Suối len vào đá rười thoi không ngừng
 Suối ngầm mạch nước bao từng
 Suối đem mát mẻ cho rừng Xoài Hương
 Suối chia sanh chúng tình thương
 Suối hòa muôn cảnh đoạn-trường thế sanh
 Suối theo bạn đạo thực hành
 Suối lọc cặn bã hóa thành nước trong
 Suối ban tươi mát vào lòng
 Suối ca nhạc Đạo thong dong thế trần
 Suối mang tình đẹp xuất thân
 Suối tặng nhân thế bao vần thơ thi
 Suối ôm Thiên-Viên Vô-Vi
 Suối cùng Thiên-giá thực thi pháp Thiên
 Suối mong sanh chúng sống yên
 Suối hưởng sướng, khổ chẳng rên chẳng mừng
 Suối học HÒA- NHÃN không ngưng
 Suối rên nhịn- nhục thoát từng quả-nhân
 Suối theo địa thế hóa thân
 Suối băng đồng ruộng góp phần tịnh thông
 Suối mơ cùng bạn về nguồn
 Suối gặp quý bạn CỘI-NGUỒN hồi hương.

Nhân dịp Đức Thầy và phái đoàn cùng bạn
 đạo đi thăm quan Vùng đất Bích-Ngọc của TVVVQT
 Cairns, Úc-Châu nơi đó có một Dòng suối cùng tên là
 Bích-Ngọc đã gợi hồn thơ của thi-nhân , huyñh Trần
 Bình-Kiệt với câu :” Suối gì mà chảy giữa dòng “ vậy
 xin mời quý Thi-nhân của Vô-Vi gửi những đóa hoa về
 để tô điểm thêm cho dòng Suối thơ mộng này.
 Con xin thay lời Bạn Đạo nơi đây, kính dâng lên Đức
 Thầy và thân TẶNG Đạo-hữu khắp nơi bài : Suối Bích-
 Ngọc .

Cairns, 29/09/2006
 Kính thương,
 Phạm Xuân-Hồng

CÂN ĐẦU VÂN

Di Đà thầy hỏi chuyển hồng ân
 Dạy trẻ tuyệt chiêu “Cân đầu vân”
 Bay bổng lên trời vui biết mấy
 Khỏi chìm xuống thế khổ vô ngàn
 Ngày ngày uống rượu xem Tiên múa
 Tôi tôi làm thơ ngắm chị Hằng
 Để bớt thấy mình bê bối quá
 Tu hành mà tánh vẫn tham sân
 TĐ. Phú Nhuận, 24

TU THỰC TẾ

(Hoạ y vận bài “Cân đầu vân” của ĐH Quế Phương ó PN.)

(Bài I)

Sống thiếu thật thà mất nghĩa ân
 Dầu thiền, niệm Phật, layà vân, vana
 Tréo tròn quên hẳn tâm Thuần Hậu
 Quanh quèo lý sai triết Sĩ Hằng
 Mơ Vía gặp Hồn vui quá đổi
 Thấy Ma tướng Phật sướng vô ngàn !!!
 Gắng tu thực tế truy phàm tánh
 Tự ái vốn nguồn phát dục sân.

(Bài II)

Dụng Đạo giải đời hưởng phước ân
 Thấy đời tạm bợ tựa phù vân
 Tánh phàm hướng động thành sanh diệt
 Tâm đạo qui thanh hoá vĩnh hằng
 Người luyện pháp thiền, thiền đúng mức
 Trời ban bài học, học vô ngàn
 Qui nguyên giềng mối thu gom điển
 Cơ tạn quân bình giải dục sân.

Sài-Gòn, 04-11-2006

PHAN VĂN BỬU.

TỰ CỨU

(Hoạ y vận bài “Cân đầu vận” của ĐH Quế Phương ở PN.)
Tu kém tạm đành thọ Điện Ân
Lòng thường cảm thấy rất phân vân
Âm thầm nguyện hứa tu tinh tấn
Chẳng dám mộng mơ mãi ngại ngần
Hôm sớm truy nguyên kinh sách Phật

Ngày đêm trực nhận lý Nguyên Hằng
Mong sao có lúc tâm thanh nhẹ
Tự giải thoát mình khỏi hận sân.
TĐ. Phú-Nhuận, 24-10-2006
THIÊN TÂM.

BẠN ĐẠO VIẾT

XUÂN YÊU THƯƠNG

Nhắc đến xuân là chúng ta nghĩ ngay đến hai chữ đoàn tụ. Dù đang ở tận nẻo xa khuất nào của cái thế giới đầy hỗn mang này. Ta sống trên non cao, hay ẩn dật tu hành nơi thâm sơn cùng cốc, đang lượn lờ vui theo sóng biển hay dập mình giữa sa mạc hoang vu, ta cũng phải cố về để hội tụ gia đình trong những ngày xuân.

Trên phần đất đặc biệt Úc Châu, nàng Xuân ưu ái với nhân gian trước nhất. Chùng cuối tháng tám gió Xuân đã khê khàng lay tỉnh vạn vật. Giác ngủ đông miên đã dần lui bước. Cái lạnh then thùng đành cuốn vội chần mên trốn sâu trong tú. Chim trời dang rộng cánh, tíu tíu gọi nhau về để mừng đón Xuân sang. Thiên nhiên bừng tỉnh. Lòng người cũng hòa nhịp với đất trời để mở hội yêu thương. Riêng năm nay đặc biệt, thật đặc biệt cho gia đình Vô Vi Sydney, chúng tôi được đoàn tụ với Đức Thầy trong một tình yêu thương ngọt ngào không bờ bến. Xuân năm nay quả thật là một mùa Xuân mang dấu ấn muôn đời.

1- Buổi họp mặt đầu tiên.

Sáng chủ nhật 24 tháng 9 khoảng 100 bạn đạo từ các tiểu bang Melbourne, Adelaide, Perth và thủ đô Canberra hiệp với New South Wales chúng tôi đã tiếp đón Thầy tại Hội trường của Pantheros Club. Trước đó chỉ với 4 ngày chuẩn bị, những tưởng sẽ không thể chu toàn, thế mà bề trên đã thương ân độ cho chúng tôi mọi việc hầu như suôn sẻ.

Ngoài trừ những nhân vật đặc biệt đảm nhận những công tác cũng đặc biệt, chúng tôi còn lại khoảng 15 người đã được anh Hội Trưởng khéo léo đưa hết vô phục vụ. Mọi người hã hê một cách âm thầm. Mặt mày ai cũng hớn hờ. Máy khi được có dịp làm một cái gì đó để có thể gọi là cảm ơn công đức tận độ của Thầy.

Đúng 9 giờ tôi đến đã thấy các anh chị trong ban tổ chức đứng chờ Club mở cửa. Giống y như ở thêm các Đại Hội Quốc Tế, các bà các cô tha thướt trong những chiếc áo dài đẹp nhất, tướng đi bồng nhẹ nhàng như mây khói, tiếng nói nhẹ hẫng như mát cả âm thanh và giọng cười không còn sầm sập như trời đổ mưa. Phụ nữ đúng là những cánh hoa luôn luôn tô điểm cho đời thêm hương vị. Dù đôi khi có những hương vị làm nghẹt cứng mũi người. Máy ông thì cà vạt veston giày đen bóng loáng. Các ông tây bà đầm ghé Club ngày hôm đó cứ trở mắt nhìn chúng tôi. Chắc hẳn họ phải hỏi cho ra cái nhóm này là sắc tộc nào, tiếp rước vị nào của Cộng Đồng họ mà trang trọng oai nghiêm, tung bừng khí phách như thế.

Cửa vừa mở, ban âm thanh, ban văn nghệ lục tục khiêng đàn ampli vô, thử nhìn quanh tôi thấy hai ca sĩ Vô Vi đã hiện diện. Đi hát ngoài đời lãnh tiền hậu hĩ, tiếng tăm vang lừng nhưng chắc không sẵn sàng như vậy.

Bạn đạo từ xa nhóm của tiểu bang Melbourne đến trước tiên. Các bạn ngồi xe 10 tiếng đến từ chiều hôm trước. Chưa kể có bạn dùng máy bay đến dự xong ra phi trường về ngay. Ban đạo bắt đầu tới càng ngày càng đông. Vì thời gian quá gấp, chúng tôi dự liệu khoảng 50 người là vui lắm rồi, nhưng không ngờ con số đã vượt gần đến 100 người.

Trong lúc đợi Thầy đến, thiên đường chúng tôi có mở Mục Bé Tám cho các bạn cùng nhau học hỏi. Bày câu hỏi kỳ này lấy trên Led của tháng 9. Các bạn tu đến giờ tất cả đều nắm vững giáo lý Vô Vi,

nên ai trả lời cũng thật thông suốt. Nhưng Thầy cũng hằng lưu ý: Lý thuyết phải kèm thực hành lý mới siêu. Chỉ nói suông như con két thì không cứu được mình cũng chẳng giúp được người.

Trên màn ảnh thật lớn, ban tổ chức cho chiếu câu: Chúc mừng Đức Thầy. Tiếp đến là băng chương trình buổi lễ. Góc bên trái tôi nhìn thấy một cái bàn chất đầy kinh sách, CD, băng giảng của Thầy.

Khoảng 10 giờ 30 Thầy đến. Tất cả đứng dậy nghiêm cẩn. Chị Dung thay mặt toàn thể bạn đạo chào Thầy và giới thiệu Anh HỘI Trưởng. Với những lời nói đầu, Anh Hải không quên cảm ơn Ông Bà Mỹ Tín là chủ nhân của ngôi nhà mà HỘI đang tạm làm trụ sở hoạt động. Anh cảm ơn bạn đạo của thiền đường Dũng Chí đã đồng tâm hiệp lực để tổ chức thành công buổi họp mặt hôm nay. Anh cũng không quên cảm ơn tất cả bạn đạo từ khắp nơi trên nước Úc đã không quản đường xa đến tham dự buổi họp mặt này. Thay mặt bạn đạo, anh vẫn an sức khỏe Đức Thầy. Cuối cùng anh không quên kính xin Thầy ban một đôi lời huấn từ.

Thầy nói: Tôi rất vui gặp mặt các bạn đông đủ như hôm nay. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm tri chí thực hành pháp của các bạn. Chúng ta tu phải hợp thời vẫn minh để xây dựng tiến hoá chung. Tuy xa mà gần, chúng ta vẫn được gặp nhau do sự quyết tâm tu hành của các bạn mới có ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn.

Anh HỘI Trưởng không quên giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2008: HỘI Trưởng - Anh Thái Phúc Hải.

Phó HỘI Trưởng Ngoại Vụ - Anh Nguyễn Hoài Niệm

Phó HỘI Trưởng NỘI Vụ - Anh Quan Quốc Nguyên

Tổng Thư Ký - Chị Nguyễn thị Phương Dung

Thủ Quỹ - Chị Lê thị Ngọc Sương

Tiếp lời anh HỘI Trưởng, Chị Dung đã báo cáo sơ hoạt động của bạn đạo thiền đường Dũng Chí : Năm 2000 HỘI đăng ký chánh thức hoạt động với thị thực của chánh quyền bang NSW. Anh Mỹ Tín và Chị Khru thị Phẫm đã cho hội mượn một căn nhà để làm trụ sở sinh hoạt từ đó đến nay. Bên cạnh đó anh chị còn giúp đỡ rất nhiều từ tinh thần đến vật chất. Thay mặt tất cả bạn đạo, một lần nữa chị Dung xin được cảm ơn Anh Chị Mỹ Tín. Ngoài ra mỗi tuần bạn đạo đều có sinh hoạt, thiền chung, học Mục Bé Tám. Trước khi bạn đạo ra về, HỘI luôn luôn có một buổi cơm chay do các bạn phát tâm khoản đãi.

Hàng năm thiền đường đều có tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của Đức Tổ Sư và một buổi họp thường niên báo cáo hoạt động của một năm qua. Và cứ hai năm HỘI

tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành mới. Trong năm nay, HỘI đã có tổ chức một khóa sống chung tại thiền đường 3 ngày. Và tuần tới bạn đạo sẽ cùng nhau đi dã ngoại tại một bờ biển của miền Tây Sydney. Đây là dịp để bạn đạo tiếp xúc với các thân hữu muốn tìm hiểu pháp.

Trước khi dứt lời chị Dung xin ý Thầy về dự kiến sẽ tổ chức một Đại Hội toàn bang của Úc Châu, tiếp nối việc làm tốt đẹp của các anh chị đi trước.

Thầy cho ý kiến: Mọi người có cơ hội bàn bạc với nhau trong xây dựng. Pháp tu Vô Vi không phải như các pháp khác, thực hành và đóng góp cho chung. Tôi ước mong các bạn từ xưa có hội tụ như vậy là quý lắm, trong tinh thần xây dựng rõ rệt. Thành tâm tu học là quý rồi. Đấng Tạo Hoá sẽ ban chiếu thanh quang cho các bạn. Cố gắng tu đi sẽ đến nơi rõ ràng. Chúng ta cùng ở nơi thanh nhẹ đến chứ không phải ở đây đâu. Cố gắng tu để về cõi ánh sáng vô cùng đó mà tu tiến.

Chương trình chuyển qua phần tâm tình. Trước khi mời các bạn, Chị Tâm không quên nhắc nhở thời gian của mỗi người chỉ có 5 phút phù du, bạn đạo phải ngắn gọn, nếu cần đặt câu hỏi cũng xin không quá 5 phút một người. Đầu tiên Chị mời Anh Chị Bùi Đông Phương. Anh Phương cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo cơ hội để anh được nói vài lời. Anh cho biết trong thời gian qua tu hành có nhiều trở ngại, cũng vui. Nhưng dầu sao anh vẫn cảm ơn công lao tận độ của Thầy.

Thầy: Càng tu lâu càng bị thử thách. Tu cao chừng nào thử thách càng nhiều chừng đó, không sao đâu.

Chị Phương: Thầy dạy tui con bao nhiêu đó là quá đủ, con không có gì thắc mắc, cảm ơn Thầy.

(chưa đủ 5 phút)

Người thứ hai được ưu ái mời lên là chị Kim Thanh (Mel). Chị xách một túi nilong to màu đỏ trong đựng me ngọt của xứ Thái Lan. Chị hoài niệm lúc Thầy đến Thiên Đường Mel, chị và chị Tranh hay mua me ngọt Thái Lan cho Thầy ăn. Chị nói rất cảm động: Tâm tư chúng con chỉ có mình Thầy không có ai khác. Mới tháng rồi tôi đã được gặp Thầy 1 ngày ở bên Mỹ, chuyện này bí mật không ai biết.

Thầy nói cảm ơn chị Thanh: Tôi bị tiểu đường không ăn ngọt được. Cảm ơn, tôi đã 84 tuổi rồi, cái gì là lạ là không dám ăn.

Chị Tâm tiếp tục mời anh chị Bình (Ngầu, Sydney): Anh Bình chỉ nói được mấy lời chúc sức khỏe Thầy rồi khóc nức nở.

Thầy: Cố gắng rồi mọi sự sẽ qua không có gì khó khăn đâu.

Chị Khánh Sydney: Kính chào Thầy, cảm ơn Ban Tổ Chức đã cho chị có cơ hội gặp được Thầy. Chị bước đến cầm tay Thầy ân cần thủ thủ như một đứa con đi xa trở về thăm hỏi sức khỏe cha mẹ.

Phần tâm tình đến đây tạm ngưng. Chị Dung tiếp tục đọc các câu hỏi.

Câu hỏi: Khi con lạy kiểng có ảnh hưởng gì đến người ở phòng kế bên hay người ở trên lầu hay không?

Thầy: Không ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng tốt, phải cố gắng lạy cho nhiều.

Câu hỏi: Tại sao con hay nghĩ xuống địa ngục và tội lỗi quá. Con phải làm sao đây?

Thầy: Nghĩ xuống địa ngục buồn lắm, nên nghĩ lên thiên đàng không nên nghĩ xuống địa ngục.

Câu hỏi: Lúc nào con cũng nghĩ có người nào đó nói chuyện trong đầu, làm sao cho tâm con tịnh lại.

Thầy: Tại uất khí nội tâm còn nên bị như vậy, nên niệm phật.

Câu hỏi: Có phải là duyên lành nên con gặp được Thầy giải tỏa được tâm thức.

Thầy: Đúng rồi, có duyên mới hội ngộ được chứ.

Câu hỏi: Xin Thầy giảng lại ý nghĩa của câu. Biển cho lặng mình châu mới phát.

Thầy: Phải thanh tịnh óc mới sáng, cứ động loạn thì càng ngày càng tối không sáng đâu.

Câu hỏi: Thầy hay nói bài toán nào cũng phải trở về con số không mới đúng, là sao xin Thầy giải rõ hơn. Cảm ơn.

Thầy: Từ 1 tới 12 rồi đi tới con số không mới thấy kết quả mình đã làm.

Chương trình quay trở lại phần tâm tình. Chị Tâm tiếp tục mời các bạn.

Anh Bảo Canberra: Kính chào Thầy, không biết năm tới các bạn Đông Nam Á có được gặp Thầy nữa hay không?

Thầy: Lo tu sẽ có duyên tương ngộ không có gì khó khăn.

Anh Quang ở Adelaide (đi bằng máy bay lên Sydney đêm hôm qua và sẽ về liền chiều nay): Kính chào Thầy. Con thật có duyên tốt đẹp được gặp anh chị Phương, chị Kim Thanh và các bạn đạo nơi đây. Con không biết phải nói gì đây, chỉ lo tu, tỵ tu tỵ tiên, tỵ mở trí tâm. Con đường Đạo có nhiều gian nan y như Thầy nói. Càng tu lâu càng vất vả, càng tu càng có hùng tâm dũng chí. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca tu rất gian khổ. Đức Đạt Ma Tổ Sư diện bích 9 năm. Ngày nay với những phương tiện sẵn có, thật ra không khó đâu các bạn, cứ tu tàng tàng rồi cũng tới. (nguyên văn) Anh vừa nói vừa cười rất có duyên. Nghe anh nói tự nhiên mọi người đều cảm thấy phấn chấn lên tinh thần.

(còn tiếp)