



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 596

17 tháng 12 năm 2006

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Lường Gạt

*Lường gạt chính mình thêm nặng tội
Hồn vía không mình qui đường cũ
Thức giác bình tâm khai triển tốt
Thực hành tu tịnh giải tâm mùi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 02/03/97 đến 08/03/97

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Điều lý thâm sâu từ đâu mà có ?
- 2) Muốn sửa mình thì phải làm sao ?
- 3) Cầu tử không cầu sanh là sao ?
- 4) Phạm giới là sao ?
- 5) Huệ giới là chỗ nào ?
- 6) Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không ?
- 7) Lúc này có nhiều người lo cho việc làm của Bé sẽ bị gián đoạn tại sao ?

<p>1) Sydney, 02-03-99 4 : 20 AM <i>Hỏi : Diệu lý thâm sâu từ đâu mà có ?</i></p> <p>Đáp : Thừa diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu tự đạt đến sự thanh tịnh, âm thanh hòa đồng như tinh Trời ban chiếu</p> <p>Kệ : <i>Trở về thanh tịnh phát quang siêu Nhập định tham thiền kết quả đều Trí tuệ phân minh đường chánh giác Thực hành thanh tịnh rõ chơn điều</i></p>	<p>2) Sydney, 03-03-97 2 : 55 AM <i>Hỏi : Muốn sửa mình thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn sửa mình thì phải hành pháp đúng đắn, tự sửa luồng điện trung ương khối óc trước hết nhiên hậu mới khai triển tâm thức của cơ tạng ô trược, tiến tới thanh giới, hội nhập với thanh quang của càn khôn vũ trụ mà hành sự thì mới thật sự ổn định</p> <p>Kệ : <i>Điện quang khai triển tự minh đường Khai thức qui tâm chẳng tréo tròng Một dạ một lòng gieo ý tốt Qui không thanh nhẹ chẳng cầu mong</i></p>
<p>3) Sydney, 04-03-97 12 : 35 AM <i>Hỏi : Cầu tử không cầu sanh là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa người chơn tu không cầu sanh tử, phân hồn đã dứt khoát đời đạo song tu chẳng có ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình, sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi</p> <p>Kệ : <i>Sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy Bình tâm tu luyện tiến thân tùy Đường đời kích động tùy tâm tiến Pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy</i></p>	<p>4) Sydney, 05-03-97 4 : 00 AM <i>Hỏi : Phạm giới là sao ?</i></p> <p>Đáp : Ở đời này làm chuyện gì quá lộ là phạm giới. Cơ thể con người mỗi mỗi đều giới hạn trong chu trình tiến hóa, từ cơ tạng cho đến việc làm trong vòng 8 tiếng đồng hồ là bắt đầu mệt mỏi, ăn uống một ngày ba buổi cũng đã nhiều rồi, không thể ăn nhiều quá. Nếu quá thì rất dễ sanh bệnh, sự tiêu hóa cũng giới hạn, ăn ít thiền nhiều thì điện quang phát triển vô giới hạn. Người tu dày công hành pháp thì kết quả sẽ tốt cho phân hồn ở tương lai</p> <p>Kệ : <i>Khai thông trí tuệ thanh đài tiến Giải mở khai thông tự giải phiền Trí tuệ không ngừng tăng sáng suốt Bền lâu thanh tịnh sống an yên</i></p>
<p>5) Sydney, 06-03-97 4 : 30 AM <i>Hỏi : Huệ giới là chỗ nào ?</i></p> <p>Đáp : Thừa huệ giới là chấn động điện giới của cơ tạng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh quang thì tự nhiên thấy rõ ràng gốc gác của mỗi sự việc, gọi là huệ, cũng do sự dày công công phu liên tục trong cuộc sống, nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn giai không, niệm Phật khai triển huyền bí của nội tâm, thấy và hiểu rõ ràng chẳng còn lo âu và sợ sệt nữa</p> <p>Kệ : <i>Quân bình tiến hóa tự tường minh Giải tỏa phiền ưu tự rõ mình Ánh sáng lưu ly từ Phật giới Qui hình qui trạng hướng tâm linh</i></p>	<p>6) Sydney, 07-03-97 2 : 40 AM <i>Hỏi : Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tiền là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người tạm vui, có thể bành trướng sự tham lam, nếu không biết kèm hãm, đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh. Nếu cùng cố đồng tiền, quên đi bản chất thật thà thiêng liêng. Ở đời này có của không có tâm, có tâm lại không có của, trừ phi người tu thật tâm, dày công tham thiền sẽ tự giải được tánh hư tật xấu. Người chơn tu cần tâm tự cứu hơn là cần xác ác hại, hung hăng trong tham dục giới hạn</p> <p>Kệ : <i>Quên đi thanh tịnh tạo thân mô Sáng suốt mắt đi tự xác xô Tai nạn không ngờ nay lãnh đủ Thân hình cực nhọc tại muro mô</i></p>

7) Sydney, 08-03-97 7 : 40 AM

Hỏi : Lúc này có nhiều người lo cho việc làm của Bé sẽ bị gián đoạn tại sao ?

Đáp : Thừa đời với đời thì Bé đã và đang làm việc nhiều trong tinh thần phục vụ bạn đạo khắp các nơi. Thông thường người đời khoảng 74 tuổi thì nghĩ về chuyện từ già trần gian. Ngược lại Bé thực hành về tâm linh và đang được khỏe mạnh hơn người thường lại càng thích phục vụ nhiều hơn, tuyệt đối tin nơi sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế

Kệ :

*Mỗi ngày một việc hợp muôn bề
Giải quyết tâm linh tránh mãi mê
Thực triển tâm tư vui thấu triệt
Tình thương đạo đức cứu muôn bề*

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Thừa ông Tám, sửa sai là đường đạo tự mình sửa chữa hoặc nghe lời khuyên để sửa chữa, nhất là lời khuyên của người truyền đạo, dĩ nhiên người truyền đạo không nói rõ quá, sẽ chạm tư ái của người học đạo. Sự động loạn của người học đạo có thể làm cho họ không nghe được và hiểu được lời của người truyền đạo như vậy phải làm sao?

Đáp: Bởi vì như vậy cho nên chúng ta bắt buộc mượn cái phương tiện của pháp lý này. Trước, để sửa cái nội bộ động loạn ở bên trong. Trước kia người ta bắt đầu soi hồn thì ai cũng nghe ồ ồ à trong lỗ tai, sau này nó khai thông rồi không còn nghe cái tiếng ồ ồ... nữa. Trước kia người ta làm pháp luân hít không được, bây giờ người ta hít một hơi thiệt dài. Trước kia người ta ngồi một chập thấy tê nhưng mà bây giờ họ ngồi mấy tiếng đồng hồ liên tục không thấy tê. Trước kia họ thấy ngứa nhưng mà bây giờ họ ngồi cả ngày đêm cũng vẫn không thấy ngứa. Cái đó là họ sắp đặt ở bên trong rồi, nhiên hậu họ mới hiểu cái luồng điện của đạo pháp. Chớ còn không có sắp đặt ở bên trong, rồi nghe cái lời khuyên không, rồi bắt chước cái lời khuyên, mà bên trong nó không ứng, bây giờ nghe một chút rồi về tôi muốn làm điều đó, giống như đó, không được! Không làm được. Cho nên ở đây người ta mới nói thật ra tất cả những sự việc của người thành công, nhưng mà mình phải đi từ từ mình mới đến đó. Cho nên nhiều người đã được nghe được cái lời nói của tôi trong năm tháng, sáu tháng, rồi năm sáu tháng sau họ đi tới đó “A! cái lời đó đúng. Chính tôi đã nghe trước năm sáu tháng mà bữa nay tại sao mới hiểu?” Là tôi đã sửa chữa ở bên trong cái cơ cấu của tôi, và cái cơ tầng điện quang tôi nó phù hợp với cái cơ tầng điện quang của người hành giả đi trước, tôi mới cảm giác tôi hiểu cái câu nói đó là nó đúng, tôi mới chứng minh đó là sự thật. Nếu mà chúng ta không mượn cái phương tiện, mà chúng ta ngồi nghe không thì cũng như người ta đọc thơ khuyên đời vậy đó nghe hoài rồi mà cái tánh sửa không được. Bây giờ chúng ta đã có sẵn một cái phương tiện rồi tự nhiên nó đi tới nghe tới đâu thì nó thông cảm tới đó.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Nguyễn Văn Ba sanh năm 1916 tại Sa Đét, mất ngày 12. 12. 2006 nhằm ngày 22.10. Âm lịch tại Bình Thạnh Sài Gòn Việt Nam là thân phụ của Huỳnh Nguyễn Văn Quan Đức Quốc sớm được siêu thân tịnh độ.
Xin chân thành cảm ơn Bạn đạo

Hội Ái Hữu VôVi Đức

THƠ

Định-Nghĩa

Định-nghĩa làm sao một chữ Say
- Phải chăng trạng-thái sống u-hoài
Nửa mê nửa tỉnh trong danh-lợi
Khắc-khoải duyên-trần mãi chẳng hay?



Định-nghĩa làm sao một chữ Duyên:
- Phải chăng cơ-hội nợ tiền-khiên
Đúng thời gặp lại trong vay trả
Nào biết ai ngu ai dại điên?



Định-nghĩa làm sao một chữ Ngu
- Phải chăng Nội-Thức cứ mê-mù
Chấp-mê chủ-kiến theo phàm-ngã
Không hiểu môn Thiền lại chẳng tu?



Định-nghĩa làm sao một chữ Tu
- Phải chăng điều-luyện liễu thân tù
Giải-thông tâm-nghiệp từ bao kiếp
Nội-Thức sửa-sai đặng hết ngu ?



Định-nghĩa làm sao một chữ Thiền:
- Phải chăng Tâm-Thức lắng bình-yên
Tập-trung Thần-Khi hoàn-nguyên Giác
Thiên-Xích thẳng đường tiến cõi Trên ?



Định-nghĩa làm sao một chữ Về:
- Phải chăng trở lại chốn Hương-Quê
Nguyên-lai Hồn Vía Linh-Quang trước,
Vượt khỏi non Bồng thoát bến Mê?



Định-nghĩa làm sao một chữ Thầy:
- Phải chăng người đã thoát trần-ai,
Quán-chiêu khổ-hạnh dìu ta tiến,
Dạy Pháp-Môn hành đáo Bỏn-Lai?



Định-nghĩa làm sao chữ Quán-Chiêu
- Phải chăng khi đã quán-thông nhiều
Chiêu-hồi tận-độ nhân-sinh thức
Vượt khỏi phàm-trần đạt cảnh siêu?



Định-nghĩa làm sao chữ Quán-Thông
Phải chăng quán-định xét truy tông
Cảm-thông dữ-kiến qua Thiền-Thức
Thấy biết đuôi đầu rõ lý Không?



Định-nghĩa làm sao tiếng gọi Cha :
- Phải chăng Sư-Phụ suốt đời ta
Cũng như ta biết đầu-tiên gọi
Từ-phụ công-ơn lượng hải-hà?

Toulouse, ngày 25-05-2002,
Kính bút,
Trịnh-Quang-Thắng.

====

Kiếp người

Một kiếp xuống trần quên thân này
Đời đời kiếp kiếp tạo nghiệp thân
Cánh cửa vô vi đã mở đường
Thường niệm Di Đà sớm về nguồn
Long An 13 / 10 / 2006

Trần Kim Phát

====

TỰ CỨU A !

(Họa y vận bài “Khổ Khổ A!” của Q.P)
Chánh Pháp thực hành tự cứu ta,
Đâu cần kinh kệ tụng ê a !
Vọng cầu tha lực thêm trì trệ,
Đánh mất tự tin khó tiến mà.
Hướng nội xét mình sẽ vững bước,
Phán phê ngoại cảnh ắt sa đà.
Tin Trời tưởng Phật lo tu niệm,
Tự thức tự minh tự cứu a !

TĐ. Phú-Nhuận, 19-11-2006

THIÊN TÂM

====

THỀ NÊN THÔI

(Họa y vận bài “Thề Thì Thôi” của Quế Phương)
Dấn thân đi thẳng một đường thôi
Lý sự lòng vòng tạo động thôi
Nhịn nhục âm thầm mình khôn khổ
Hoà đồng cõi mở cảm vui thôi
Cơ duyên học đạo năng hành tiến
Ý nghiệp chề đời tư diệt thôi
Trực diện ma tình mau thức tánh
Tránh này gặp nạn thế nên thôi.
Sài-Gòn, 16-11-2006
PHAN VĂN BỬU.

KHỔ KHỔ A !

Vì sao ma chướng đuổi đeo ta ?
Xúi biểu duyên tình dâm dục a !
Bức rức chấp tay sao động quá
Lùng bùng khoanh cảnh chẳng định mà.
Khổ đến mình xin tu dứt khoát,
Tai qua ta quyết niệm Di Đà.
Bây giờ đời đạo so le bước,
Tâm ý hai hàng khổ khổ a !
TĐ.PN, ngày 18-11-2006
QUẾ PHƯƠNG.

CHƯA THÔI.

(Họa vận bài “Thề Thì Thôi” của BD Quế Phương).
&&&
Thực hành một Pháp, một mà thôi,
Ai dụ, ai khêu cũng thế thôi.
Biết rằng trước đó mình chưa tỏ,
Nên quyết tìm tòi đã mới thôi.
Nay biết đường về, đà tỏ rạng.

Cố gắng công phu đến chết thôi,
Từng bước theo Thầy ta hành triển,
Pháp Luân thờ bụng tức mới thôi !
Từ từ sẽ đến ngày thanh nhẹ,
Bảng đề, tên gọi ta mới thôi à!!!
SG, 15-11-2006 TRẦN KIÊN HOA.

LÌA TRẦN.

(Họa Vận bài “Thề Thì Thôi” của BD Quế Phương).
&&&
Vợ chồng Ly Dị mới là thôi,
Ly Thân chưa thể gọi là thôi !
Vía ở, Hôn thảng về cõi Thánh,
Chia ly “Bảy Thát” rồi mới thôi.
Tung tăng Hôn khởi xa Trần cảnh,
Vía ôm “Tứ Đại” trả mới thôi.
Duyên Trời : Nhân Quả ban Hộ mới.
Vía theo lẽ đẽo mãi không thôi à!!!
SG, 15-11-2006 TRẦN KIÊN HOA.

CHỈ CƯỜI THÔI

(Họa y vận bài “Thề Thì Thôi” của Q.Phương)
Ai ơi chớ vẽ chuyện lời thôi
Nhân quả như hình với bóng thôi
Vài phút cười người cười chẳng ngọt
Một khi khóc hận khóc không thôi
Tâm tư hướng Đạo lo hành tiến
Ý niệm giêu đời gắng bỏ thôi
Kẻ đạo qui đời luôn học mãi
Đến chừng rã gánh chỉ cười thôi.
Sài-Gòn, ngày 17-11-2006
PHAN VĂN BỬU.

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ

Khóa Sống Chung Thiên Giảng Sinh

Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Khóa Sống Chung tại California vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ trong buổi “Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy” đêm 24/12/2006.

Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 18/12/2006 để chúng tôi tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương mình.

Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gửi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:

- Subject của email: Văn Nghệ
- Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
- Địa phương / Thiên Đường
- Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)

- Thời gian trình diễn
- Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn

Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn sau khi đúc kết được chương trình.

Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.

Thân mời,
Ban Văn Nghệ,
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
aaKính gửi quý bạn đạo,

Ban Tổ Chức xin thông báo đến quý bạn đạo chương trình của Khóa Sóng Chung Giáng Sinh 2006 và Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy vào cuối năm nay. Kính mong quý bạn đạo tham dự đầy đủ để cùng chung vui với Đức Thầy của chúng ta.

Xin các bạn đóng góp thêm vào Chương Trình hội thảo để chương trình được phong phú hơn. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vo-Vi Multimedia Communications kính bái.
(Điện Thoại: 714.891.0889 hoặc email address nvminh1@yahoo.com)

THÔNG BÁO VỀ KINH SÁCH VÀ AUDIO CD PHÁT HÀNH TRONG DỊP LỄ CHÚC THƯỢNG THỌ CỦA ĐỨC THẦY & GIÁNG SINH 2006.

Nhân dịp Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy & Giáng Sinh 2006, chúng con thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục đóng góp và xây dựng cho Vô-Vi. Nhân cơ hội này, VMC sẽ thực hiện một số kinh sách & audio CD để phát hành trong dịp này.

SẢN PHẨM SẴP PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 12, 2006:

AUDIO CD & DVD ấn tổng:

- 1) Chơn Kinh 10
- 2) Phụ Ái Mẫu Ái 4
- 3) DVD Thiên Thực Hành (Việt/Tàu, tiếng Quan Thoại & Quảng Đông)
- 4) DVD Hội Tụ Vinh Quang & sinh hoạt năm 2006

DVD THIÊN CA ỨNG HỘ:

- 1) DVD Thiên Ca Hội Tụ Vinh Quang 2006

KINH SÁCH ấn tổng:

- 1) Thiên Thực Hành tiếng Việt, Tàu (được cập nhật hóa dưới sự tái duyệt xét của Đức Thầy)
- 2) Bản Hướng Dẫn Kiểm Điểm Công Phu do Ban Tu Học soạn thảo
- 3) 200 cuốn Thượng Đế Giảng Chơn Lý (được chính Đức Kim Thân tái duyệt xét),

DANH SÁCH CÁC BĐ ĐÃ PHÁT TÂM ĐÓNG GÓP

	<u>Name</u>	<u>From</u>	<u>Checks</u>	<u>Date</u>
1	Lâm Thị Lành	San Jose, CA	\$40	11/22/06
2	Tina Lý	San Jose, CA	\$20	11/22/06
3	B/Đ Vô Danh	San Jose, CA	\$1,000	11/22/06
4	B/Đ Vô Danh	El Monte, CA	\$400	11/22/06

5	Trịnh Mỹ Hương	Houston, TX	\$100	11/22/06
6	Florence Tran	San Jose, CA	\$250	12/01/06
7	Vô Danh	El Monte, CA	\$300	12/05/06
8	Liên Bùi	Milpitas, CA	\$200	12/05/06
9	Vô Danh	Dallas, TX	\$100	12/05/06
10	Mai Nguyen	Oroville, CA	\$100	12/05/06
11	Mai, Toan Van	Orlando, FL	\$96	12/05/06
12	Vũ Kim Xuân Thảo	Lindenwold, NJ	\$200	12/08/06
13	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	\$50	12/08/06
14	Lisa Ngoc Dang	East Haven, CT	\$100	12/08/06
15	Kim Ann Porter	Benicia, CA	\$100	12/08/06
16	Lý Hồng Anh	San Jose, CA	\$200	12/08/06
17	Hoàng Trọng Tý	Santa Clara, CA	\$100	12/08/06
18	Đỗ Thị Vân	Santa Rosa, CA	\$100	12/08/06
19	Bạn Đạo Oregon	OR.	\$1,300	12/11/06
20	Nguyễn Ngọc Nha	Atlantic City, NJ	\$200	12/12/06
21	BĐ Vô Vi Vô Danh	N. California	\$500	12/13/06
22	Đào Hùng	Santa Clara, CA	\$80	12/13/06
	Total:		\$5,536	

Chân thành cảm tạ Quý Bạn Đạo, và chúc Quý Bạn Đạo thân tâm an lạc.

VMC sẽ phân phối các tài liệu phát hành trong tháng 12 tại khóa sống chung Mừng Thượng Thọ Đức Thầy 2006 và đến các địa phương tùy theo lời yêu cầu. Xin quý bạn liên lạc với các đại diện phân phối về nhu cầu như sau:

Tây Bắc Mỹ:

Nguyễn Như Hoàng
1479 Four Oaks Rd
San Jose, CA 95131, Tel: (408) 272-1428

Đông Bắc Mỹ:

Quách Cúc
3605 Reed St
Philadelphia, PA 19146
Tel: (215) 467-2763

Âu Châu:

Đồng Trọng Trí
Leuchte 19
60388 Frankfurt, Germany
Tel: (49) 6109-37-5319

Úc Châu:

Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia
Tel: (08) 9450-7416

Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
Ngày 10 tháng 11 năm 2006

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG

Kính gửi quý bạn đạo,

Ban Tổ Chức xin thông báo đến quý bạn đạo chương trình của Khóa Sống Chung Giáng Sinh 2006 và Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy vào cuối năm nay. Kính mong quý bạn đạo tham dự đầy đủ để cùng chung vui với Đức Thầy của chúng ta.

Xin các bạn đóng góp thêm vào Chương Trình hội thảo để chương trình được phong phú hơn. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vo-Vi Multimedia Communications kính bái.

(Điện Thoại: 714.891.0889 hoặc email address nvminh1@yahoo.com)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG DEC 22 - DEC 25, 2006

Hotel hyatt regency irvine

17900 Jamboree Road

Irvine, CA 92614

Tel. 949.975.1234

Từ Westminster hoặc phi trường John Wayne lấy Freeway I-405 S.

Exit Jamboree Rd và quẹo trái. Hotel Hyatt bên phía tay phải.

Thứ Sáu, 22/12/2006

1:00pm - 10:00pm	<ul style="list-style-type: none">• Nhận phòng (check-in) tại phòng GRAND FOYER, bên cạnh Salon A-B• Tham quan các gian hàng Vô Vi,
8:30pm-10:00pm	Grand Foyer, bên cạnh Salon A-B: Tâm Tình giữa bạn đạo & Thông Báo của Ban Tổ Chức, hội thảo về nội quy, giải thích các buổi hội thảo và thuyết trình,
11:00pm -1:00am	Thiền chung. Grand Foyer

Thứ Bảy, 23/12/06

6:00am – 7:00am	Thiền chung
7:00am - 8:30am	Điểm Tâm.
8:30am - 9:30am	Niệm Phật
9:50am-11:00am	<ul style="list-style-type: none">• Thông Báo trong ngày• Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong hơn 30 năm hoằng pháp của Đức Thầy tại hải ngoại
11:00am-12:00pm	<ul style="list-style-type: none">• Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm và• khai mạc Khóa Sống Chung Giáng Sinh 2006• Tâm Tình Với Đức Thầy & Thiết Thực Tu Học: Tại sao Tu Vô Vi & Kết Quả Tu Vô-Vi
12:00pm-2:00pm	Ăn trưa tự túc
2:00pm-3:30pm	Hội Thảo Tu Học với đề tài của Thầy ban: <ul style="list-style-type: none">• Làm sao phát triển Vô-Vi theo đường lối chung. Thiết thực về sự nhện nhục tối đa: đối với bản thân của hành giả, với gia đình & xã hội
3:30pm-5:30pm	Hội Thảo Kiểm Điểm Thực Hành Thiền (sẽ có tiếng Việt, tiếng Anh & Pháp)

5:30pm-8:00pm	Sinh Hoạt Tự Do & Ăn tối tự túc
8:00pm-10:00pm	Văn Nghệ Vô-Vi
11:00pm-1:00am	Niệm Phật & Thiền Chung tại Salon A-B

Chủ Nhật, 24/12/06

6:00am - 7:00am	Thiền Chung .
7:00am - 8:30am	Điểm Tâm.
8:50am-10:am	<ul style="list-style-type: none"> • Thông Báo trong ngày • Ôn Lại Những Giáo Huấn của Đức Thầy
10:00am-11:30am	<ul style="list-style-type: none"> • Tường Trình về chương trình tu bổ Thiền Viện Vĩ Kiên • sinh hoạt của cái Thiền Viện • Tường Trình về Quỹ Cứu Khổ Ban Vui, Đặc San Vô-Vi và tiêu chuẩn kỹ thuật của VMC • Tường Trình về kế hoạch phát triển Thiền Viện Cairns
11:30am – 12:30pm	Thiền Chung
12:30am-2:00pm	Sinh Hoạt Tự Do & Ăn trưa tự túc
2:00pm-3:30pm	Mục Bé Tám
3:30pm – 5:30pm	<ul style="list-style-type: none"> • Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (sẽ thông báo phòng cho mỗi chương trình) • Hội Thảo về Kỹ Thuật: Làm sao hệ thống hóa tài liệu Vô-Vi • Chương trình phát triển thiền viện Cairns
6:30pm -10:30pm	<ul style="list-style-type: none"> • Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy • Trình chiếu DVD Thiền Ca Demo: Hội Tụ Vinh Quang 2006 • Văn nghệ của mỗi địa phương. • Trao đổi quà Tân Niên & lì xì có 4 câu thơ của Đức Thầy.
11:00pm - 1:00am	Niệm Phật & Thiền chung

Thứ Hai, 25/12/06

6:00am - 7:00am	Thiền Chung
7:00am - 8:30am	Điểm Tâm.
8:50am - 10:00am	<ul style="list-style-type: none"> • Thông Báo trong ngày • Niệm Phật
10:00am -11:30am	<ul style="list-style-type: none"> • Bàn Đạo chia sẻ cảm tưởng • Báo Cáo tài chánh của HAHVV tại Nam CA • Báo Cáo tài chánh của KSC • Đức Thầy tuyên bố Bé Mạc
11:30am-12:00am	Trả phòng (check-out), tạm biệt

LIÊN LẠC

Ban Tiếp Tân:

Nguyễn Kim Anh: 714.580.5388

Trần Lệ Quyên: 714.414.2849

Ban Trật Tự:

Huỳnh Lộc: 714.837.3360

Đoàn Minh: 714.272.0374

Ban Âm Thực:

Hồ Mỹ Hằng: 714.251.8235

Ban Văn Nghệ:

Trịnh Angela Quỳnh: 952.215.5112

Nguyễn Thanh Thảo: 818.681.1602

Ban Chuyên Vận:

Dương Tùng: 714.715.5635

Nguyễn Hoàng: 408.889.3437

BẠN ĐẠO VIẾT

XUÂN YÊU THƯƠNG

(tiếp theo))

Cô Huyền Lan Adelaide: Con rất là hạnh phúc bao năm không gặp Thầy. Con không biết nói gì hơn chỉ xin cảm ơn Thầy đã cho Pháp để con nhìn được linh hồn mình và tìm được con đường giải thoát.

Chị Lâm Perth: Dâng cho Thầy 1 cái bánh, hun Thầy 1 cái, thỏ thẻ vài lời với Thầy.

Bác Gái Má Anh Hiếu Mel: Khóc, nói nhỏ quá không nghe được.

Các bạn Sydney xếp hàng lên chúc mừng Thầy gồm có: Bác Tuyết, Chị Nga, Chị Cúc, Mai Anh.

Chị Ngọc Anh và anh Thiện Dũng dâng cho Thầy 1 cái bánh rau câu có khắc chữ kính mừng Thầy.

Anh Chị Kim Tuấn tặng cho Thầy hộp sâm uống để trường thọ.

Bác Thành: Mong Thầy sống lâu với chúng con.

Thầy: Thầy bói quốc tế nói tôi sống tới 103 tuổi, các bạn đừng lo.

Mọi người vui mừng vì câu tiên tri của thầy bói nên vỗ tay vang rân. Đến đây chương trình chuyển qua các câu hỏi. Chị Dung phụ trách.

Câu hỏi: Thưa Thầy ban đêm con ngồi rất tốt, nhưng buổi trưa 12 giờ con ngồi cảm nhận điển rút nhiều hơn ban đêm, vậy con nên ngồi lúc nào tốt hơn.

Thầy: Giờ nào thuận tiện cứ ngồi không sao.

Câu hỏi: Con có gia đình không hạnh phúc quá bất an.

Thầy : Cứ niệm Phật, Thượng Đế sẽ chứng cho được yên. Niệm Phật tức là giải uất khí trong nội tâm.

Chị Tâm mời các bạn tiếp tục lên chào Thầy.

Chị Thiện Minh Mel, em Thống Sydney. Anh Chị An+Ái Trang, Anh Chị Vũ Nam Trân Sydney.

Chị Duyên+Chị Hạnh (Mel) vừa đến phi trường lúc 10 giờ, gặp Thầy xong sẽ ra phi trường bay về Mel ngay. Hai chị chúc sức khoẻ Thầy.

Anh Thanh, Hội Trưởng có công thành lập và đăng ký giấy phép chánh thức cho thiền đường Dũng Chí. Anh nhận thấy thời gian gần đây bạn đạo Úc Châu đoàn kết gắn bó, làm việc tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Anh mong mỗi tình trạng càng ngày càng gắn bó, tốt đẹp hơn, các bạn sẽ cố gắng tu hơn.

Người hội trưởng thứ nhì được mời là anh Cang. Anh cảm ơn Ban Tổ Chức đã cho anh cơ hội được phát biểu. Anh cho biết đã đóng góp được một giai đoạn cần thiết cho bạn đạo có cơ hội tu tiến.

Nhưng sau một thời gian nảy sinh một số điều vượt ngoài khả năng của anh, nên anh đã nhường lại cho các bạn trẻ. Theo anh nếu thương Thầy thì bình tâm niệm Phật để tu tiến.

Chị Nương Mel: Con có chỉ một người bạn thiền Vô Vi, ba năm sau chị ta có ấn chứng xuất hồn.

Hai bên luồng điện màu vàng chạy vòng đầu và điểu ở giữa màu xanh loé lên một lượt. Thưa Thầy vậy đúng hay sai.

Thầy: Đúng. Mừng cho chị.

Chị Nuong nói thêm: Chị đó xuất ra thấy đứng trên mây.

Chị Tâm tiếp tục mời Anh Kiệt nói rõ về chương trình phát thanh Vô Vi.

Anh Kiệt: Để đáp lại công ơn dạy dỗ của Đức Thầy, đem sự minh triết của Đức Thầy đến với chúng sanh, tôi đề nghị bạn đạo Sydney nên nghiên cứu một chương trình phát thanh đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần lấy các băng giảng của Thầy cho phát trên sóng radio khoảng nửa tiếng một ngày, cũng có thể là đầu cầu nối liền tâm thức cho những người chưa biếp pháp có cơ hội được cứu.

Anh Trần Ngọc Minh: Xin Thầy cho phép tổ chức một Đại HỘI Úc Châu để thử thách Ban Chấp Hành mới Sydney coi có làm được không.

Thầy: Úc xa quá, phải bàn lại với Ban Tổ Chức, tốn kém cho bạn đạo hải ngoại nhiều lắm.

Anh Minh: Con xin Đại HỘI Úc chứ không phải Đại HỘI Quốc Tế.

Thầy không trả lời.

Anh Chị Luận ở Canberra vừa lái xe đến kịp lên chào Thầy: Tôi rất vui đã gặp được các bạn hôm nay. Nhất là anh Phương, anh Yêm, chị Hoàn Vinh, anh Hà. Mong ước của tôi sẽ có một Đại HỘI toàn quốc thực hiện quy hội, để học bài quy nhưt về không. Cuối lời anh chúc sức khoẻ Đức Thầy. Chị Dung ngỡ ý mời anh Võ Hoài Yêm là một bạn đạo chỉ đọc được tên trên danh sách mà chị chưa bao giờ được diện kiến. Thật là đặc biệt từ cái tên cho đến những câu phát biểu.

Anh Yêm: (Anh lạy Thầy hơi lâu): (xin ghi nguyên văn) Con xin đảnh lễ Thầy và chào các bạn. Anh em mình chắc không có gì phải nói vì nhìn mặt đã biết hết rồi. Lâu ngày được gặp Thầy xúc động quá. Thời gian trôi qua lẹ quá. Mới đó mà đã 20 năm. Khi biết Đạo thì mình còn rất trẻ. Con đường hành đạo thì trời sứt dũ lắm. Nhìn lại thì Thầy đã quá lớn tuổi không biết còn ở với mình bao lâu nữa mà mình thì quá sức non kém, muốn nắm mà không biết mình có nổi được bước chân của Thầy hay không. Nếu mà mình không nổi được bước chân của Thầy thì mình hèn quá mà đi thì sức hút của hồng trần nó mạnh quá. Nhìn hình hài của Thầy ngày nay khác với hình hài của Thầy cách đây 20 năm. (Khóc lớn tiếng) Chúc Thầy sức khoẻ để làm gì. Từ đây bắt Thầy ở mãi với mình để khổ với mình sao. Mà không chúc sức khoẻ thì biết nói gì hơn cho nên không biết phải nói gì. Cho nên mình phải cố gắng. Đôi khi gặp Thầy mình phải nói ô tâm ơi mày chịu khó đi, cố gắng đi oráng một vài lời thật xúc động quá. (khóc lớn)

Từ đầu giờ đến giờ có nhiều người khóc chứ không phải chỉ mình anh Yêm nhưng chưa ai khiến nhiều người rút tissue nhiều bằng anh Yêm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tích tắc đó mà đã quá trưa, đến giờ dùng bữa. Chúng tôi đã mời được Thầy ở lại dù trước đó Thầy đã có chương trình khác chỉ có thể ngồi lại khoảng 1 tiếng. Trong lúc Thầy và các bạn dùng bữa, ban văn nghệ lần lượt giới thiệu những ca sĩ Vô Vi, tu giới mà hát cũng hay.

Đầu tiên là chị Diệu Lan hát một bản nhạc mới tinh. Mới từ người sáng tác đến nhạc sĩ phổ nhạc. Ca khúc Nhớ thơ của bạn đạo Như Mai, nhạc của Anh Tuấn, một bạn đạo mới mà cũng là trưởng ban nhạc của một phòng trà. Lời thơ rất cảm động diễn tả sự biết ơn của một phần hồn nhỏ bé còn đang ngụp lặn dưới bể khổ trần ai. Nhờ sự tận độ diu đất của Tổ Thầy, phần hồn nhỏ bé như con sâu cái kiến này đã ngoi lên được bến bờ tâm linh, nên luôn luôn nhớ công ơn tái tạo của Tổ Thầy.

Chị Tâm, Trưởng ban văn nghệ tiếp nối chương trình với ca khúc Quý yêu Thầy nhạc của Phạm Vinh, ý thơ của Thầy.

Kế tiếp là chị Thu Hương góp vui với nhạc phẩm Chỉ có tu nhạc của Châu Phó, ý thơ của Thầy. Chương trình văn nghệ còn được sự cống hiến của 2 ca sĩ của Cộng Đồng. Đó là Cô Mỹ Hạnh và Anh Thanh Tâm. Giờ tạm biệt đã đến. Mọi người cứ bịn rịn không nỡ chia tay. Đã lâu lắm rồi, vì lý do sức khoẻ, thêm nữa bạn đạo càng ngày càng đông những dịp Đại HỘI nên chuyện chụp hình lưu niệm với Thầy đã lâu không còn ai được phép. Thế nhưng kỳ này đặc biệt. Bạn đạo vừa có ý là được Thầy chấp thuận ngay. Khởi nói các bạn mừng quýnh lên. Ban Tổ Chức phải sắp xếp cho từng tiểu bang chụp riêng. Lưu ý không được chụp cá nhân. Vậy mà cuối cùng cũng lọt số vài tên đặc công trình sát. Thật phải khen các vị này có bản lãnh tầm cỡ quốc tế.

Trước khi ra về Ban Tổ Chức cho biết lịch trình của Thầy sẽ đi Cairns vào ngày thứ ba và về lại Sydney vào ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 Thầy sẽ trở về Mỹ Quốc.

2- HỌP MẶT ĐÊM 4 THÁNG 10 NĂM 2006

Thiền Đường của Anh Chị Minh Hòa có nhã ý mời tất cả bạn đạo đến tâm tình với Thầy đêm 4 tháng 10. Khi biết được tin, những người ở xa như anh Bảo, chị Hân Canberra cũng vội vã xin nghỉ làm, lái xe rông rã đến kịp lúc khi mặt trời chưa chịu đi ngủ. Buổi họp mặt đêm đó có khoảng 40 người. Tăng cường một anh thầy đàn cổ nhạc. Thầy ngồi yên trên cái ghế bành vẻ thoải mái hạnh phúc nhìn đàn con tề tựu xung quanh. Đêm êm đềm. Ánh sáng vừa đủ của những ngọn đèn dịu dàng mang đến cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng sung sướng. Chủ nhà thay mặt bạn đạo kính chào Thầy. Anh Minh mời các bạn có duyên gặp được Thầy thì hãy tận duyên, ai có điều gì muốn tâm tình với Thầy xin cứ bộc bạch. Thật ra chỉ cần được sống trong hào quang của Đấng Từ Phụ là đã đủ hạnh phúc, muộn phiền tự nhiên được hoá giải.

Chương trình văn nghệ mở đầu với 3 câu vọng cổ Chia sẻ niềm đau sáng tác của bạn đạo VN do Thu Hương trình diễn. Và Thu Hương công hiến thêm một bài Hồ Quảng do chị Tâm sáng tác. Đặc biệt không ai ngờ là sự có mặt của chị Thanh Mai Las Vegas. Ai đã từng đi Đại Hội chắc chắn phải ngẩn ngơ vì giọng hát của Thanh Mai. Chị có thể hát được cả hai thể loại tân cổ dễ dàng. Tôi không đủ khả năng phân tích, cân đo, nhất là không dám đem giọng ca của chị so sánh với các ca sĩ ngoài đời. Nhưng nếu chỉ quy vào cái thần của đạo, hạnh phúc vụ của người tu, tôi thật dám bảo vệ ý mình để tặng chị Mai một vòng Nguyệt Quế Vô Vi. Đêm đó chị Mai đã ca 6 câu vọng cổ Quý yêu tình trời, một sáng tác của chị Kim Thanh. Lời ca chấm dứt với những giọt nước mắt, có giọt lăn tròn trên má, có giọt chảy ngược vào tim. Cảm ơn Thanh Mai. Và cũng không quên cảm ơn người đã chắt chiu ân tình để viết thành những bài ca cho Vô Vi.

Phần tấu hài do hai em Bảo và Tú trình diễn. Những tràng cười sảng khoái làm tiêu tan mệt nhọc. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Anh Minh sợ Thầy mệt, nhưng Thầy lắc đầu. Trước khi tạm biệt, bất ngờ chị Dung đại diện cho Hội Trưởng (vắng mặt vì công tác đột xuất) đề nghị xin Thầy đến thăm thiền đường Dũng Chí trưa mai. Và sau đó bạn đạo sẽ mời Thầy dùng buổi trưa. Thầy đồng ý. Mọi người hân hoan vỗ tay cảm ơn Thầy.

Đêm họp mặt chấm dứt khoảng gần 11 giờ. Thầy đãi các bạn ăn trái cây. Chủ nhà đãi chè. Bạn Thu Hương + Công có dâng cho Thầy một cái bánh su soa, trên có một bó hoa hồng tím tím, xanh xanh. Tôi nghiệp những cánh hoa tuối thọ quá ngắn. Sự tận tình của bạn đạo đã làm tôi tã đời hoa. Do đó mới biết đôi khi sự tận tình của mình chưa chắc đã giúp bạn mình giải mở, kết quả có khi ngược lại rất đổi đau lòng. Tiếc thay. Bạn đạo một số ra về, số còn lại đã thiên chung với nhau đến hơn 12 giờ mới tan. Sương khuya lành lạnh nhưng lòng người lại dội lên hơi ấm của ngọn lửa thương yêu. Được nhận quà đương nhiên là sung sướng nhưng món quà bất ngờ thì nỗi sung sướng lại càng dâng cao.

3- BUỔI HỌP MẶT 5 THÁNG 10 TẠI THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ.

Chúng tôi có mặt tại thiền đường khoảng 10 giờ 30, trước đó các bạn đã sửa soạn chỗ ngồi cho Thầy, quét dọn cỏ rác xung quanh tươm tất. Đến 11 giờ 30 Thầy đến. Phái đoàn theo chân Thầy sáng hôm nay có thêm hai nhân vật từ Melbourne vừa xuống máy bay, chị Tranh và chị Kim Thanh. Thầy vừa yên vị, chị Tranh mở lời bày tỏ cảm tưởng lần đầu tiên đặt chân đến thiền đường Dũng Chí. Chị rất cảm động trước tình yêu thương tận độ của Đức Thầy, bao nhiêu năm đã khổ sở nặng nhọc với đàn con. Chị Sương tiếp lời: Con xin kính tạ ơn Đức Ông Tư, kính tạ ơn Đức Thầy, cảm ơn bề trên Vô Vi ân độ cho buổi họp mặt hôm nay. Công lao hoằng pháp của Đức Thầy không ngoài mục tiêu tối thượng truyền bá mối đạo tình thương. Chúng ta là con chung của Thượng Đế, đại phước duyên được học chung một Thầy, dầu chánh kiến có phân hai, ý đối có ngã rẽ, chúng ta cũng vẫn thương yêu mà tề tựu dưới chân của Thầy, một lòng hướng thượng. Có như vậy mới thật sự trả ơn Tổ Thầy, mới thật sự thể hiện được sự vững vàng tâm thức của người tu Vô Vi.

Chị Thanh Mai lại công hiến 3 câu vọng cổ kể lại cuộc đời hoằng pháp gian nan của Thầy. Thầy đưa tay lau vội hai dòng nước mắt. Tất cả sục sùi. Bầu không khí đột ngột lắng đọng ở đỉnh điểm tột cùng của tâm thức. Như một lời nhắn nhủ của người đi trước, Chị Tranh xin phép được đọc bài sấm của Đức Ông Tư đăng trên Đặc San Vô Vi số 14. Các bạn có muốn biết Đức Ông Tư dạy dỗ chúng ta việc gì xin hãy giờ cuốn Đặc San mới nhất ra nghiên cứu.

Rồi TD chúng tôi hân hoan đến nhà hàng Tàu trong khu Cabramatta. Anh Hải bận việc đột xuất đã giao toàn bộ công việc một mình chị Dung đảm trách. Cho đến 11 giờ sáng hôm đó chị Dung mới gặp được người quản lý nhà hàng. Thật may, họ vẫn còn một căn phòng VIP, vừa đủ cho chúng tôi tiếp đãi Đức Thầy.

Thầy đồng ý ăn chay chung với mọi người. Tôi có duyên được ngồi chung bàn cách anh Kiệt rồi đến Thầy. Chị Tranh kể chuyện thoát bệnh thần kỳ nhờ thờ chiếu minh. Chị hứa sẽ viết lại diễn tiến trong một bài văn ngắn với tựa Chiếu Minh Nhiệm Màu. Các bạn chờ xem. Sản câu chuyện xoay quanh vấn đề chữa bệnh, tôi có nhắc chị Tư Hòa Bến Tre với Thầy. Tôi vừa nói: Thầy có nhớ chị Tư Hòa Bến Tre hay đi chữa bệnh... Thầy tiếp liền: Chết rồi. Tôi đưa câu hỏi qua Cô Bê: Sao nhiều người đi trị bệnh cho người khác mà bệnh của mình lại không phát giác kịp. Cô Bê cười: Tại họ không biết tự thương mình trước.

Trước khi ra về, chúng tôi lại được chụp hình. Năm nay là năm gì mà Úc Châu lại được nhiều ân phước như vậy. Các bạn dự Đại Hội chưa chắc đã hưởng được nhiều như chúng tôi mấy ngày qua. Chưa hết, đêm nay là đêm chót, Thầy lại cho phép bạn đạo được gặp tại thiền đường của anh Minh chị Hòa một đêm nữa.

4- Đêm 5 tháng 10 tại thiền đường Minh Hòa.

Đúng 8 giờ chúng tôi đến đã thấy Thầy ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng các bạn. Đêm nay dù thời tiết oi bức nhưng bạn đạo đến có phần đông hơn đêm qua. Thầy mặc thoải mái bộ đồ pyjama màu xanh nước biển để đầu trần. Đầu tiên vẫn là chủ nhân khai mạc. Anh Minh cảm ơn Đức Thầy đã cho bạn đạo thêm một buổi gặp mặt. Tiếp lời anh Minh, chị Sương mời các anh chị tiền bối phát biểu cảm tưởng.

Đầu tiên, Chị Tranh nhắc lại bài sám thứ hai của Đức Tổ Sư: Bạn đạo với nhau phải có tình tương thân tương trợ. Khi ốm đau, lúc bệnh tật, phải thăm hỏi chia sẻ. Còn đến lúc lâm chung, Đức Tổ Sư dạy phải theo một nghi lễ để tiếp dẫn linh hồn vừa mới xuất ra khỏi phải bơ vơ đau khổ.

Chị Tranh dứt lời, không khí chùng xuống đột ngột. Mọi người im lặng. Dù tu cao cỡ nào, hãy nghe ai bàn đến những chữ ôsinh ly tử biệt là không khỏi giật mình.

Chị Sương mời anh Phương. Với bản tánh khiêm cung sẵn có, anh Phương bày tỏ sự vui mừng được gặp Thầy, gặp bạn đêm nay. Sau đó anh không quên nhắc nhở các bạn trẻ cố gắng tu để không phụ lòng Thầy. Tâm niệm của anh Phương lúc nào cũng chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ hội tụ cùng nhau trên cõi thanh nhẹ vô cùng. Và anh luôn đặt nặng kỳ vọng ở tuổi trẻ Vô Vi.

Tiếp lời, tiếp ý của Anh, chị Sương mời tuổi trẻ Võ Tiên Dũng phát biểu. Thật không làm cho người lớn thất vọng. Cậu trẻ này đã nhìn nhận hết những lỗi làm quá khứ, những trầy trật lem lấm trên đường tu. Ngày hôm nay đã qua 6 năm không gặp Thầy cũng như đã không đến thiền đường anh chị Minh Hoà, mà giờ anh chị vẫn rộng cửa đón tiếp, anh cảm động quá. Dũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của Thầy, tình thân gắn bó của bạn đạo luôn diu dắt nhau. Và Dũng tự hứa sẽ cố gắng tu hành đàng hoàng hơn để không phụ lòng Thầy, phụ lòng các bác các chú, các anh các chị. Ngược về quá khứ, anh bạn trẻ này đã có một nhiệm kỳ làm Hội Trưởng của Sydney. Chị Tâm bắt ngờ dơ tay xin hỏi Thầy một câu: Có phương cách nào để chúng con cầu xin Thượng Đế ân ban cho Thầy thêm tuổi thọ để diu dắt chúng con. Chị vừa nói vừa khóc nức nở làm chúng tôi cũng mũi lòng theo.

Thầy: Cố gắng niệm Phật cầu nguyện với Thượng Đế, Ngài sẽ ân ban. Ngài chuyển tôi đi đâu là tôi phải đi đó, không phải do mình muốn mà được. Tôi có mặt ở đây là cũng do Thượng Đế chuyển.

Ngọc Sương (Úc Châu)
(còn tiếp)

Thông Báo về Vận Chuyển và Ẩm Thực cho Khóa Sống Chung tại Nam California

Quý bạn đạo tham dự KSC đến phi trường JohnWayne sẽ có Shuttle Bus đưa đón đến Khách Sạn Hyatt Regency tại địa chỉ 17900 Jambree road Irvine, Ca 92614 miễn phí, Shuttle Bus sẽ có chuyến đi và về mỗi 30 phút.

Nếu quý bạn đạo đến phi trường LAX, Ban Vận Chuyển (BVC) sẽ sắp xếp danh sách ngày giờ của quý bạn đến và đi. BVC sẽ hợp đồng với dịch vụ đưa đón của người VN, với lệ phí là \$10 USD và \$2 cho tiền lệ phí đậu xe khi chờ bạn đạo tại phi trường cho mỗi người cho mỗi chuyến đi. Dịch vụ đưa đón cần tối thiểu là 4 người cho một chuyến xe, nếu không đủ túc số chúng ta phải trả \$48 cho mỗi chuyến xe đó.

Xin quý bạn điền và gửi phiếu ghi danh này lại để BVC giao lại cho dịch vụ vì hạn cuối là ngày 8 tháng 12 năm 2006. BVC sẽ không chịu trách nhiệm nếu không nhận được đơn ghi danh của các bạn.

***** Yêu cầu quý bạn trả thẳng tiền xe cho tài xế khi sử dụng dịch vụ này và xin giữ số điện thoại miễn phí 1(866)336-6429 khi đến phi trường nếu không gặp xin dùng đ/ t công cộng gọi trực tiếp cho tài xế.*****

Ghi danh vận chuyển:

Tên Họ _____ Tel: _____ E-Mail: _____

Ngày Đến _____ Giờ _____ Hãng Máy Bay _____ Chuyến Bay _____

Ngày Về _____ Giờ _____ Hãng Máy Bay _____ Quốc Gia nào đến _____

Về phần ẩm thực quý bạn ghi danh ở trong khách sạn sẽ được bao gồm 3 buổi ăn sáng. Hai bữa ăn trưa và 2 bữa ăn tối quý bạn phải tự túc. Chung quanh khách sạn có những nhà hàng Mỹ, Tàu, Mễ, Ý (chay và mặn) mà các bạn có thể đi bộ khoảng 5-10 phút đến được. Ban Ẩm Thực sẽ cung cấp danh sách địa chỉ của những nhà hàng vào ngày quý bạn check-in.

Nếu quý bạn muốn dùng cơm chay Việt Nam, yêu cầu quý bạn gửi đơn về ban ẩm thực trước 8 tháng 12 năm 2006 để chúng tôi có thể đặt trước nhà hàng. Mỗi phần ăn là \$6 USD. Ban Ẩm Thực sẽ phát phiếu ăn cho bạn đạo đã ghi danh và đóng tiền vào ngày check-in.

Ghi Danh Ẩm Thực:

Phần ăn chiều ngày 22/12/2006 _____
Phần ăn trưa ngày 23/12/2006 _____ Phần ăn chiều 23/12/2006 _____
Phần ăn trưa ngày 24/12/2006 _____

Xin gửi đến: Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi : 7622 23rd St., Westminster, CA 92683.
ĐT: (714) 891-0889, Hoặc E-Mail đến: tung_lax008@yahoo.com.