



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 617

6 tháng 5 năm 2007

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Chia Rẽ

*Chia rẽ phân ly, phân nội ngoại
Khó tu khó tiến khó an bài
Giữ phần ô trược không sao tiến
Tri ý phân minh chuyển tiến hoài*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 19/07/97 đến 25/07/97

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Làm sao quản lý lực căn lực trần được ?
- 2) Niệm Phật khai triển nguyên lý của Trời Đất, có thể cứu lực căn lực trần thoát nạn không ?
- 3) Óc người khoa học khám phá ra có cả 100 tỷ tế bào, có thể phát triển đến vô cùng, làm người biết được điều này không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng ?
- 4) Tự ái do đâu sanh ra ?
- 5) Sự tham muốn do đâu mà có ?
- 6) Chuyện Trời Đất làm là chuyện gì ?
- 7) Ai ai cũng sợ chết tại sao ?

<p>1) Montréal, 19/07/97 1 :15 AM <i>Hỏi : Làm sao quản lý lục căn lục trần được ?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn quản lý lục căn lục trần thì phải dốc lòng thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức là luồng điện trung tim bộ đầu càng ngày càng nhẹ thì mới thấy rõ lục căn lục trần, lúc ấy mới giảng cho chúng nó hiểu được nguyên lý của Trời Đất mà tu theo chủ nhơn ông tức là phần hồn, không giám làm điều sai quấy phá hoại tâm thân</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Tu hành đồng nhịp từ ngoài trong Chẳng có lỗi thôi sống một lòng Uyển chuyển tâm thành theo điển giới Thực hành rớt ráo chẳng lo phòng</i></p>	<p>2) Montréal, 20/07/97 1 :15 AM <i>Hỏi : Niệm Phật khai triển nguyên lý của Trời Đất, có thể cứu lục căn lục trần thoát nạn không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách co lưỡi răng kẻ răng, chấn động trong nội thức sẽ khôi phục và qui không nhẹ nhàng</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thực hành từ tối đến sáng choang Khai mở tâm linh rất dịu dàng Mới đạo tình đời không dấy động Qui y Phật Pháp trí tâm an</i></p>
<p>3) Montréal, 21/07/97 4 :00 AM <i>Hỏi : Ốc người khoa học khám phá ra có cả 100 tỷ tế bào, có thể phát triển đến vô cùng, làm người biết được điều này không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng</i></p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Dững hành phát triển trí tâm nhanh Đạt giới mình tâm tự thực hành Chẳng có lụy phiền tâm chẳng động Thực hành tiến hóa chẳng còn tranh</i></p>	<p>4) Montréal, 22/07/97 1 :45 AM <i>Hỏi : Tự ái do đâu sanh ra ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tự ái do tánh thị phi, hay muốn biết chuyện người khác, chuyện chính mình không muốn ai biết, xấu tánh, tưởng lầm là mình giỏi hơn hết</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thị phi lại muốn làm thầy đồ Chỉ vẽ lung tung tạo trận đồ Tha thiết không thành sanh đồ võ Tánh hư tật xấu lại hồ đồ</i></p>
<p>5) Atlantic city, 23/07/97 2 :45 AM <i>Hỏi : Sự tham muốn do đâu mà có ?</i></p> <p>Đáp : Thừa do sự tham dục tạo thành một tập quán ràng buộc tâm thức sân si và eo hẹp rất khó mở thức hòa đồng, thiếu dững mãnh và thiếu tự tin</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thực hành sáng suốt tự tâm mình Giải quyết hành trình tự cứu mình Phật Pháp quân bình trong ý thức Quý yêu muôn loại tự mình mình</i></p>	<p>6) Olympia, 24/07/97 6 :35 AM , Thiền viện Nhẫn Hòa <i>Hỏi : Chuyện Trời Đất làm là chuyện gì ?</i></p> <p>Đáp : Thừa chuyện Trời Đất làm là không lo mà có, không làm mà thành, trong luật tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Mọi người tự phát tâm và không cần tính toán, thì mới thấy được uy lực của Thượng Đế. Người tu thanh tịnh thì mới thấy rõ mọi sự cũng sẽ trở về không, luôn luôn cảm thức được cõi vô cùng là vậy</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Xa xưa vẫn có vẫn như nay Thay đổi bề ngoài chẳng đổi thay Tâm tu có sẵn duyên tự tiến Mắt đời hiểu được vẫn còn may</i></p>

7) Olympia, 25/07/97 2 :00 AM

Hỏi : Ai ai cũng sợ chết tại sao ?

Đáp : Thừa ai ai cũng sợ chết vì chưa hiểu được luật tiến hóa của Trời Đất. Đối với người tu thiền tự khai thác được sự thanh tịnh nhiên hậu mới minh cảm sự tiến hóa linh động của Trời Đất, bằng lòng hành và tiến thì sẽ không có sự lo âu động loạn đó

Kệ :

*Tự mình phát triển chẳng lo âu
Trí tuệ thông minh chẳng có sầu
Sáng suốt qui nguyên đường Phật Pháp
Thực hành thanh tịnh tiến bền lâu*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Đức Phật Thích Ca truyền đạo bằng tiếng Pali, sau khi Phật chết vài trăm năm, những vị tỳ kheo mới hội họp lại ghi nhận những gì đã nhớ rồi mới chép cái đó ra làm kinh. Vậy ông Tám có biết rằng những kinh sách đã truyền lại do đâu chứng minh đúng được phần nào?

Đáp: Bởi vì những người tu bên pháp lý này mê mà dùng cái thanh diện xét về cái Phật lý, cái kinh kê nói đó, thì đức Phật ngài nói chuyện của ngài mà thôi à. Chỉ có cái kinh A-Di-ĐÀ là kinh đó rõ rệt nhất, cái phương thức tu từ đầu tới đâu, tu bằng cách nào, mở bằng cách nào, đó là chỉ có kinh A-DI-ĐÀ thôi. Rồi còn các cái kinh khác, họ nói bông lông ba la, không có chỉ ngay về trong bản thể. Nhưng mà cái kinh A-DI-ĐÀ hiện tại có nhiều người lại cắt nghĩa ở ngoài không, rồi tôn sùng ông Phật, chớ chính ông Phật ông nói cái chuyện của ông hành pháp từ đâu tới đâu, khai thông cái tiểu thiên địa ông bằng cách nào, nhưng mà người ta không hiểu. Những người có điển mới nhận thức cái chánh và cái tà. Cái lúc mà ông đọc cái câu kinh đó, thì cái bộ đầu ông, tu về pháp lý đó, nó rần sáng lên, và cái câu nào nó tròn theo cái câu nấy, không có bị đứt đoạn trong cái sự hiểu hết về cái tâm linh của ông, thì lúc đó nó mới là chơn chính. Còn những người đọc, đọc cho có chừng, đọc lấy le, đọc để phù hộ, cái đó không có bao giờ có điển. Còn đảng này chúng ta lấy cái điển ta xét, thì chúng ta xét được hồi trước cái lời nói của đức Phật. Mà nhiều người tu cao ở đảng này, coi về kinh A Di Đà cũng nghe được cái âm thanh của Ngài nó tái hội, cho nên nó mở trí ghê lắm, nhưng mà phải tu cao mới xét cái kinh A Di Đà được. Cho nên hồi ông Tư in ra cái cuốn kinh A Di Đà rồi, ông không có cho ra ngoài là vì lý do đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ giam giữ hoài, mọi người không có, sau này muốn kiếm thì nó cũng thất lạc đi, thành ra tôi mới phổ biến ra cho tất cả mọi người, rồi để mọi người tu, xét coi coi cái nào thắc mắc hỏi tôi, tôi cũng cắt nghĩa được và tôi cũng sẽ Một ngày gần đây các bạn tu khá, cũng sẽ lựa ít người tôi giải thích thêm, bổ túc thêm về cái kinh A Di Đà về nhận xét cái câu nào chánh mà câu nào không chánh, lấy cái điển để suy xét cái nguyên lý của âm thanh đức Phật hồi trước, mà chính đó nó chạy ngay về trong bản thể mình và phần hồn mình được hưởng ngay, và phần hồn mình được tiếp tục làm cái sự việc cho mình do cái ảnh hưởng của đức Phật Di Đà đã truyền pháp ở trong kinh. Cho nên chúng ta nhiều người coi rồi nghĩ về chuyện đời không hà, coi rồi nghĩ chuyện phù hộ không hà, cho nên nhiều người tu ở trong chùa đọc hết cái câu văn đó mà không biết cái âm thanh luồng điển nó đi lên, tại sao nó đi lên, tại sao nó đi xuống, tại sao nó ngừng lại. Nó có cái đường lối vẽ, người có điển đó đọc vô thì thấy cái luồng điển nó đi lên tới mức nào rồi nó mới chuyển hóa bằng cách nào. Lúc đó người ta cắt nghĩa ra, thì những cái người mà đối diện có điển đó, thì cái đầu họ rần đó, và khỏe ghê lắm, khi mà nghe được cái kinh A Di Đà mà cắt nghĩa và lấy điển quang giải thích đó. Còn lấy về mặt văn tự giải thích thì nghe hay thôi, chứ không có cái mức tiến đi lên trên thượng tầng. Cũng làm cảm động lòng người ta vậy để người ta tu, trở nên hiểu, nhưng mà không có bao giờ tiến lên trên được, chỉ ở thế gian mà thôi.

THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU

Trích băng giảng Qui Thức Tự Đạt,
Khóa Qui Thức (khóa 4), t/v Vĩ Kiên.

TÁI NGỘ nơi đây chẳng được nhiều
Học hành chữ hiểu và chữ yêu
Đồng thanh tương ứng về tâm đạo
Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều.

NHỚ NHIỀU hiểu rõ lý chữ yêu
Yêu mẹ yêu cha thức nghĩa siêu
Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp
Thực hành giải tỏa đọa chơn điều.

CHON ĐIỀU huyền diệu lý cao siêu
Dừng chí hành thông ngộ pháp điều
Mùi đạo phân minh ngày khốn kiếp
Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu.

TÌNH SIÊU Cha độ thức tâm nhiều
Vạn lý hành trình ngộ biến yêu
Mùi đạo Cha ban tình thấm thía
Nguyện hành đến đích rõ tình yêu.

TÌNH YÊU thốn thức trong đêm mộng
Cảm thức trần gian một cái còng
Duyên nghiệp gieo phiến trong nội thức
Khổ đau cực nhọc cũng về không.

VỀ KHÔNG một kiếp lại gánh gồng
Thê thảm bi ai nỗi nhớ trông
Nguyện tiến không lùi quy thức giác
Sửa mình thanh tịnh nguyện khai vòng.

KHAI VÒNG vũ trụ trở về không
Học hỏi không ngừng giải ước mong
Thanh tịnh chào đời nay quý tịnh
Thực hành chơn pháp nguyện về không.

VỀ KHÔNG thấu đáo trời trong sáng
Lòng dạ thanh thoi chẳng ước màng
Hộ độ chư Tiên đồng khuyến khích
Giữ thanh đạt tịnh lại bình an.

BÌNH AN ba cõi tự vui bàn
Không/có, có/không cảm thấy an
Quy nhứt quân bình lòng phấn khởi
Đạo tâm bừng sáng mở pháp tràng.

PHÁP TRÀNG sớm độ đã ân ban
Động loạn nhơn gian chẳng tiếc bàn
Phản nghịch lòng thành gây phản loạn
Tự bi vẫn độ vẫn cầu an.

CẦU AN diệu pháp chơn hành độ
Thức giác bình tâm tạo nắm mồ
Ai ghét ai thương cùng học hỏi
Quy không mới rõ cõi hư vô.

HƯ VÔ quán chuyển minh đời đạo
Tạo thế-quyền-kinh tự bước vào
Quy ân tâm can là thực tế
Huệ tâm bừng sáng pháp phân màu.

PHÂN MÀU sanh khắc hợp đuôi đầu
Đi đứng ngồi nằm kẻ trước sau
Học hỏi đời nay lòng quuyến luyến
Giữ không, thanh tịnh chẳng ôm sâu.

ÔM SÂU tại thế tự khổ đau
Chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu
Ai khổ, ai sâu, ai đã giúp
Tự bi tận độ chẳng còn đau.

CÒN ĐAU vì bởi mê màu sắc
Thức giác bình tâm xét trước sau
Quy nhứt hồi sinh lòng chẳng động
Thương yêu tha thứ trở về mau./.

LƯƠNG SĨ HẰNG

THƠ

TU TẮT

Vô Vi tu tắt mau về cõi
Cẩn rãng nhẫn nhục chịu quả nhồi
Phàm tâm lộ hiện chuyển đổi tiến
Chịu đựng thời gian nghiệp giải trôi
Thiện Ý Cà Mau 9/4/2007

YÊU THƯƠNG NGƯỜI LẠC ĐƯỜNG

Thương ai thương kẻ làm đường
Yêu ai yêu kẻ bỏ Thầy ra đi
Vì mê nên thiếu chứng tri
Nghe lòng bị gạt lẫn làm tầm sư

Truy tâm cho rõ thật hư
Nghe đồn pháp mới thọ vào thành mau
Gia trì dân độ lên cao
Nhiều điều hứa hẹn lao xao trong lòng
Tham đời tham đạo lòng vòng
Bước vào mới rõ pháp nào chánh hơn
Thầy nào đệ tử tôn lên
Sư nào khuyết đại tự cao hơn người
Kiếp người sống được mấy mươi
Quay về qui chánh ông thầy không xưng
Vài bạn quá khích không thương
Phê Phê luận luận chán chường lo xa

Diễn từ thanh nhẹ phóng ra
Từ bi đối xử người sai mê mù
Sau này còn kẻ ao tù
Hai tay rộng mở họ về không nghi
Đức Thầy là bậc đại bi
Ai đi ai ở tùy duyên độ hành
Hành đạo chớ không phân ranh
Toàn chơn toàn giác Vĩ Kiên cha lành
Từ đây giữ vững lòng thành
Giữ y chánh pháp thực hành không sai
Phúc Tâm Cà Mau 26/3/2007

====

THI

Ngày tháng trôi biền biệt.
Kiếp người quá ngắn ngủi.
Khó đau lòng tiếc nuối.
Chỉ tu thoát thân tù.

Trần gian là bể khổ.
Phú quý chẳng bền lâu.
Tiền tài như phấn Thổ.
Sanh tử chùa ai đâu.

Người tu nhiều khảo đảo.
Hành giả phải vượt qua.
Thánh Thần khen ngợi, ca.
Chiến sĩ Cha xuất chúng.

Tình đời thấu tỏ được.
Chẳng định kiến một ai.
Thế gian trường sinh động.
Tiểu Hồn sáng, học hoài!!!
Bình-Tân, ngày 18-4-2006.
Minh-Nghĩa.

====

GỎI CHO 24

(Xin gởi đến những phần hồn đang ngự trị trong thể xác
đối diện với đau nhức)

1. Vui mừng lay tạ ơn trời
Cho con còn được chuyển dời đón đau
Nhờ tu nhờ tập phép mầu
Thầy trao, bạn nhắn tập sao cho thành.

2. Giải vây nghiệp nợ, hướng thanh
Tạo điều kiện tốt cho hành giả tu

Tội hồn mang vác ngục tù
Giữa đời giả tạm lu bu kiếp người.

3. Mấy mươi năm, nhân sinh ơi,
Kiếp người sanh lão bệnh thời thoát đâu!
Không tu chẳng biết về đâu
Cho tròn một kiếp biển dâu bể bâng

4. Tình trời ban rải đạo tràng
Dắt dìu nhân loại bước sang thiên đường
Tìm về chốn cũ hồi hương
Cũng từ cõi tạm vô thường thoát lên à

5. Đến nay đã thấm đạo bền
Tiền khiên nghiệp nợ gọi tên khảo đòi
Thực hành pháp để đối đời
Hay là chìm đắm biển đời mê mông!

6. Chính là bế tắc chưa thông
Bước đường tu tập lòng vòng trả vay
Sạch trong cho kịp kiếp này
Cho con thức giác tâm tây phương về.

7. Hăm bốn giờ vẫn ủ ê
Vội đau và nhức bộn bề tâm can
Vì sao đau bệnh phủ phàng
Trời cho thử thách gian nan vậy mà.

8. Còn Thầy còn Tổ còn Cha
Và còn lục tự để mà vượt lên
Tu sao tâm trí vững bền
Vượt qua khổ nạn thoát lên thượng tầng.

9. Hăm bốn giờ giảm hay tăng
Vượt qua đau nhức! Ngàn lần Nam Mô
Chẳng còn ngoan cố thờ ơ
Tăng lần tập luyện! Tăng giờ học tu!

10. Coi như cơ hội giải mù
Vượt qua đau nhức trùng tu đêm ngày
à Đường về Tiên Phật còn đây
Thiên đường trong cảnh đọa đày thế gian

18/4/2007

Từ Hùng

(Hiệp Bình Phước)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Ban đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo 29 tháng 12 - 2006 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 30 tháng 4 2007 cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAD\$
Le Thi Kim Anh (Mtl)		100
BD Belgium	300.00	
Tran Thi Dau (France)		500Euro
TD Hong Binh Hoang (VA)	200.00	
Pham Thi Hue (VA)	100.00	
Nguyen Phu Ha (IOWA)		30
Lam Minh My Phuong (ON)		50
Ho Thanh Hoang (Mtl)		200
Diep Hong Van (Mtl)		180
Ho Anh Dao (Mtl)		20
Tong Thi Kieu Cuc (AB)		200
Nguyen Hoai Trung (On)		1200
Vo N Thanh (Tx)	200.00	
Hah Vo Vi Florida	490.00	
Minh La (Ca)	60.00	
Ho Thanh Hoang (Mtl)		120
Chau Dao (Ca)	200.00	
Long N Bui (Tx)	100.00	
Vo Danh (Ca)	200.00	
Nguyen Duc Ngoc (Ca)	100.00	
HAHVV Florida	550.00	
Betty Bich Tran (Fl)	200.00	
Le Thi Kim Anh (Mtl)		100
Tran Bao Nghien (OR)	300.00	
Nguyen Thi Loan (MI)	50.00	
Dinh Anh Nguyet (MI)	50.00	
Nguyen Van Cuong (MI)	100.00	
Tran V Dong Dat (MI)	50.00	
Tran V Dong Phi (MI)	50.00	
Lam Minh My Phuong (ON)		50
Vo^ Danh (Ca)	500.00	
Cong Bui (AB)		100
Le Thi Nguyet Thu (CA)	20.00	
Pham Huu Hanh (Ca)	50.00	
Ann kim Porter (CA)	500.00	
A^?n Danh (Ca)	200.00	
Phan Ba Tam (Ca)	200.00	
Dao Chau (Ca)	100.00	
Vo Hoang Minh (Ca)	100.00	
Le Mai (Ca)	200.00	
Nguyen Thi Hoe (On)		50.00
Lam Minh My Phuong (ON)		50.00
Nguyen Thanh Truyen (Mtl)		200.00
LePhan Lan (Brossard)		240.00
Cong Bui (AB)		50.00
Transfert balance from Tsunami account	19.58	
Nancy Luong (TX)	300.00	
Long Tran (FL)	540.00	
Betty Bich Tran (Fl)	100.00	

Le Thi Kim Anh (Mtl)		100.00
Phung Thi Thi (Mtl)		100.00
Vo^ Danh (Ca)	200.00	
Vo^ Danh2 (Ca)	200.00	
Phung Thi Thi (Mtl)		100.00
Tran Hong Hoa/ Ngoc Dung (MA)	1000.00	
Lam Minh My Phuong (ON)		50.00
Cong Bui (AB)		50.00
Danh Vo (Ca)	100.00	
HAHVV Florida	540.00	
Le Thi Kim Anh (Mtl)		100.00
Ho Thanh Hoang (Mtl)		100.00
Nguyen Phi Tran (Australia)		1000\$A
Xo Nails (NC)	100.00	
Ho Thanh Hoang (Mtl)		200.00
Minh La (Ca)	70.00	
Nguyen Quoc Hoa (TX)	500.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được sử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ tận tay những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc và nghèo được đi học, và giúp đỡ nạn nhân bão lụt miền Tây vừa qua, program ADAPT(Giúp nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập), bảo trợ trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi, những trẻ em dân tộc nghèo hay mồ côi ăn học v.v... hay những gia đình nghèo khổ mà Đức Thầy cho biết cần gửi.

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo.**

Chúng tôi đã gửi biên nhận trừ thuế lợi tức cho quý bạn đạo hay ân nhân (tại những quốc gia có thể trừ thuế) đã giúp cho quỹ này.

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo và xin kính chúc quý bạn đạo một năm mới vui mạnh và tu tiến

Kính Thư

Phan Cao Thăng

Chương Trình Thiên Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, Úc Châu

Xin thay mặt cho ban vận động xây cất Thiên Viện, con Lê Tấn Quốc xin cảm ơn Đức Thầy đã ủng hộ và cho anh em chúng con cơ hội phục vụ Đạo Pháp. Cảm ơn toàn thể bạn đạo Vô Vi đã góp công của vào chương trình lợi ích chung này.

CHƯƠNG TRÌNH 1M VUÔNG CỦA THIÊN VIỆN QUY HỘI TÌNH NGƯỜI, CAIRNS

CÙNG CHUNG XÂY DỰNG THỰC HÀNH TỰ TU

Heo* này xin bạc bạn ơi!
\$20 đô mỗi đũa tương Trời giúp cho
15 tháng xây dựng quanh co
Thiên viện đất rộng chẳng lo chẳng phiền
Quy Hội Tình Người bạn hiền
Giúp cho chút đỉnh bạc tiền để xây
Cùng chung xum họp vui vầy
Dựng xây thẳng cảnh nơi này thiên tu
Tình đạo sống động an du
Ngày ngày tự thức tự tu tiến hoài.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng,
Vĩ Kiên
San Diego, ngày 01 tháng 02 năm 2007
Đình Hội 2007.

Danh sách bạn đạo ủng hộ chương trình 1 mét vuông tới ngày **04/05/2007** (chữ màu xanh và nghiêng biểu hiện cho những chi tiết mới)

Số	Bạn đạo	Nơi cư ngụ	Ngày bắt đầu (chấm dứt)	Mét vuông	Tổng số tiền thu (tổng số tháng)	
80	Hồ Cindy	USA-Nam Cali	25/02/2007	1	<i>\$300</i>	<i>USA</i>
108	Nguyễn Văn Phước	USA-Philadelphia	13/03/2007	1	<i>\$1,200</i>	<i>USD</i>
112	Cô Lưu Tâm	USA-Nam Cali	4/03/2007	1	<i>\$400</i>	<i>USD</i>
113	Nguyễn Thị Thu Hà	USA-Nam Cali	11/03/2007	1	<i>\$300</i>	<i>USD</i>
124	Lê Hoàng	USA-Nam Cali		1	<i>\$400</i>	<i>USD</i>
138	Bạn đạo Thiên Đường Thủ Đức	Việt Nam – Thủ Đức	30/04/2007	1		
139	Nguyễn Hữu Ân	AUS-Sydney	30/04/2007	1	<i>\$1,500</i>	<i>AUD</i>
140	Bác Tảo, Chị Thanh & Phương	USA-Nam Cali	29/04/2007	0.5	<i>\$300</i>	<i>USD</i>
Tổng số mét vuông (04/05/07)					146.5	
-Thiên Viện cần 350 mét vuông						

Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày **04/05/2007**

Số	Bạn đạo	Quốc gia	Ngày	Thu nhập	
65	Huỳnh Khánh	USA-TD Tứ Thông, Houston	1/05/2007	\$200	USD
66	Nguyễn Hồ Minh	USA-TD Tứ Thông, Houston	1/05/2007	\$100	USD
67	Đỗ Thuần Chánh	USA-TD Tứ Thông, Houston	1/05/2007	\$100	USD
68	Lưu Quỳnh	USA-TD Tứ Thông, Houston	1/05/2007	\$100	USD
69	Lưu Quyên	USA-TD Tứ Thông, Houston	1/05/2007	\$100	USD
70	Nguyễn Luân	USA-Nam Cali	29/04/2007	\$20	USD
71	Dương Văn Đê	USA-Nam Cali	29/04/2007	\$200	USD
72	Nguyễn Đức Hạnh	USA-Philadelphia	2/05/2007	\$100	USD

Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày **04/05/2007** là:

\$38,449 AUD + \$15,470 USD + \$100 CAD

Thành thật cảm ơn sự phát tâm và lưu ý của Quý Bạn Đạo.

Kính bái,

Lê Tấn Quốc

Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tinh Người.

E-mail: letanquoc@gmail.com

WWW: <http://www.mareeba.vovi.org/>