



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 619

20 tháng 5 năm 2007

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hành Triển

Hành triển qui nguyên duyên tận độ
Thực hành chất phát niệm Nam Mô
Quý yêu muôn loại tình giao cảm
Thành tâm tu luyện giải thân bồ

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 2/8/97 đến 8/08/97

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Qui tâm trí là sao ?
- 2) Qui về một mối là qui làm sao ?
- 3) Làm sao mới biết xây dựng ?
- 4) Tánh sân si của con người vẫn lưu luyến tại sao ?
- 5) Phục vụ quần sanh để làm gì ?
- 6) Vui hành trong thanh tịnh là sao ?
- 7) Tu cao là tu làm sao ?

<p>1) Vancouver, 02/08/97 2 :05 AM <i>Hỏi : Qui tâm trí là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui tâm trí là niệm Phật phát triển trí tâm, càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh</p> <p>Kệ : <i>Tự tu phát triển trí tâm minh Cảm thức trần gian tự phát minh Đời đạo song hành trong thức giác Cảm minh thiên địa rõ hành trình</i></p>	<p>2) Olympia, 03/08/97 2 :15 AM <i>Hỏi : Qui về một mối là qui làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui về một mối là luồng điện trung tim bộ đầu chung đường phát triển đi lên tới vô cùng, thì mối thật sự qui về một mối, thuận thiên giả tồn, phát triển như nhau</p> <p>Kệ : <i>Thực hành phát triển như nhau tiến Chẳng có loạn tâm chẳng có phiền Qui hội tình đời chung một mối Chẳng còn xiên xẹo tự mình yên</i></p>
<p>3) Washington State, 04/08/97 4 :20 AM <i>Hỏi : Làm sao mới biết xây dựng ?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn xây dựng thì phải nhịn nhục và hy sinh, tức là phải bớt đi tất cả sự tham dâm, xây dựng cho chính mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người kế tiếp</p> <p>Kệ : <i>Xây dựng chơn tâm tiến triển tùy Sửa mình tiến hóa giải đề thi Trì tâm tu luyện trong minh chánh Sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi</i></p>	<p>4) Atlantic city, 05/08/97 5 :00 AM <i>Hỏi : Tánh sân si của con người vẫn lưu luyến tại sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiền còn tánh sân si bực tức tại vì thiếu niệm Phật, lo âu nhiều chuyện không cần thiết, thiếu sửa mình và ăn năn sám hối</p> <p>Kệ : <i>Đóng tâm bị động trí không hòa Tạo khổ cho mình khó thoát ra Trí độ không còn tâm loạn động Bực mình rơi lệ sống như ma</i></p>
<p>5) Atlantic city, 06/08/97 1:55 AM <i>Hỏi : Phục vụ quần sanh để làm gì ?</i></p> <p>Đáp : Thừa phục vụ quần sanh để được sáng suốt thêm và gia tăng sức nhịn nhục</p> <p>Kệ : <i>Phục vụ không quên tưởng Cha Trời Sáng suốt minh tâm tự nghỉ ngơi Cơ hội ngàn vàng nay được phụ Trời ban tình đẹp tự phân lời</i></p>	<p>6) Atlantic city, 07/08/97 3 :30 AM <i>Hỏi : Vui hành trong thanh tịnh là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa vui hành trong thanh tịnh tức là luồng điện của nội tâm qui một hướng thượng phân giải ngay trung tâm bộ đầu thì mọi việc đều hóa giải dễ dãi và thanh tịnh</p> <p>Kệ : <i>Qui về một mối trí càng minh Phán xét uy nghi rõ tiến trình Sanh trụ hoại diệt không dấy động Cơ Trời rõ rệt tự phân minh</i></p>

7) Atlantic city, 08/08/97 4 :40 AM

Hỏi : *Tu cao là tu làm sao ?*

Đáp : Thưa tu cao là tự giải được nghiệp tâm, từ nặng trước đi tới thanh nhẹ, chẳng còn lo âu, lúc nào cũng an vui

Kệ :

*Giải thông nguyên lý đạo mù
Có có không không vẫn tiến vui
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Về không toàn diện lại càng vui*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Thưa ông Tám, phải tu nhiều kiếp mới ngộ được đạo và Đức phật Thích Ca phải tu bao nhiêu năm tất cả mới được thành Phật?

Đáp: Theo lịch sử viết lại người ta nói Thích Ca tu có sáu năm đắc đạo. Do sự cố gắng của người hành giả, bởi vì người ta nói: “Tôi tu nhiều kiếp mới đắc đạo”. Bởi vì khi mà tôi lập ra một cái chùa rồi, tôi nói thiệt, tất cả bà con cứ vây ở chung quanh tôi hoài, mà tôi không có phương pháp chỉ cho bà con tu tiến bộ, rồi hỏi thét tôi nói: “Phải tu nhiều kiếp mới được chứ tu một kiếp đâu có thành các con”, là để chi? Để trốn tránh cái trách nhiệm, thấy không? Bây giờ làm sao mà trả lời cho những người đó, những người đó cũng có cái thông minh, người ta hỏi “sao tôi tu mà tôi không thấy gì thầy?”. Nếu mà tôi làm thầy, tôi lập chùa, thì tự nhiên thầy nói: “Con phải tu nhiều kiếp mới được”. Tu cái điệu kêu bằng tu bên ngoài đó, thì tu một trăm kiếp nó cũng ở ngay cái chùa đó chớ nó đi không được, bởi vì tu chuyện bên ngoài. Còn mình ở đây khác, mình đây không có thầy, không có tổ chức, mà đánh thức cái sáng suốt của họ để tự trị và tự khai thác cái quyền năng, cái huyền bí và cái khả năng của nội tâm họ, để họ tự khai thác, họ tiến về nơi quê xưa chốn cũ, một con đường trực chỉ không có sai lầm và không có bị ngoại xâm. Đó, mình đưa thẳng con đường để cho người ta đi, thay vì chỉ cái này, chỉ cái kia, chỉ cái nọ, rồi đồ thừa kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ. Cái này không có, cái này trực chỉ, ông tu rồi ông sẽ thấy cái tiền kiếp của ông, ông khai thác lấy ông, ông mới thấy sự sai lầm của ông. Đó, thì cái phương pháp công phu ở đẳng này, tự nhiên nó mở cho nó, chứ không phải là đồ thừa kiếp dài hay kiếp cụt. Có cái làm biếng không mà nói cái kiếp dài với kiếp cụt. Tôi thấy siêng năng không có dài, không có cụt. Rồi sau người ta nói: “Tu nhưt kiếp ngộ nhưt thời”. Tức quá, mấy ông không biết nói làm sao: “Mày làm biếng mày kêu tao độ cái gì?” thấy không? “Ngộ nhưt thời”, cố gắng tu đi rồi nó sẽ mở, kêu bằng “cố gắng tu”, người ta nói: “tu nhưt kiếp ngộ nhưt thời” là cố gắng tu, thì con sẽ ngộ, đừng có nói dục tốc bất đạt, nhưng mà phải cố gắng hành. Nhiều người cứ ý lại rồi không hành, nửa đêm tôi thấy nhiều người dậy cũng làm à làm à làm à hai ba cái rồi “ôi ! mai đã à, mai gặp ông Tám rồi tôi về tôi sửa lại, rồi tôi tu thêm bốn tiếng chứ đừng nói vụ một tiếng”. Hứa lu bù, không có làm gì hết, cái đó cũng có nữa, thì mình hứa là mình gạt mình, mình phải thực hành để đi tới, thay vì mình hứa mà mình không làm, thấy hông? Cho nên, chúng ta ở đây có các quyền làm chủ, mọi người đều làm chủ lấy mình, mà hứa với lục căn trần rồi mà từ chối đó, cái đó xấu hổ rắng chịu, chứ không có ai phê bình, mà chính lục căn lục trần nó phê bình. Trước kia mình hút thuốc, mình dạy nó hút thuốc, bây giờ mình bỏ thuốc, thấy không? Thì mình phải lấy cái gì thay thế công tác cho chúng nó làm, còn không có thì nó bắt buộc phải trở lại hút thuốc. Có nhiều người nói: “Tôi tu cái này bây giờ tôi bỏ thuốc rồi, bỏ rượu rồi, tôi nói trước mặt ông Tám vậy đó”. Trong thâm tâm y nói, tôi biết, nhưng mà ít bữa y nhậu lại, hút lại, mắc cỡ, không dám tới kiem tôi. Chuyện gì phải mắc cỡ, cái đó là cái lỗi của mình, mình kiem công ăn việc làm cho bên trong, bây giờ mình bỏ, mình không tìm cái phương hướng khác để thay thế công tác cho nó thì nó phải trở lại cái công tác cũ, thấy không? Cái đó là do cái lỗi của mình đối với cái cấp dưới, là chúng sanh trong bản thể, chứ còn đối với tôi có nghĩa lý gì đâu mà phải mắc cỡ. Cho nên cái cửa của tôi lúc nào cũng mở, nhiều người tu một thời gian rồi bỏ: “Tôi ghét thằng cha mập, nó nói gì đâu không trúng trật gì hết”. Đó, nó chửi! Chính cháu tôi cũng chửi nữa, lâu lâu nó tới, tôi cũng mở cửa, rồi tôi cũng phải

dày công tôi giải thích, nó nói: “Ồ, thôi kỳ này về tu”. Thì muốn tu thì tu, không tu thì thôi chứ, bây giờ tôi biết làm sao? Tôi không có mịch lòng ai, vì tôi lo sửa chữa cho tôi thôi, thấy không? Rồi các bạn muốn tu thì các bạn phải nắm lấy cái chủ quyền đó mà khai thác, mình cương quyết mình làm chủ, chứ không có nên để người khác làm chủ, như bài thơ bữa nay tôi đã nói rằng Thánh, Thần, Phật, ai cũng nhờ hết mà rốt cuộc không có giúp đỡ được mình cái gì hết, thấy không? Cho nên mình phải cương quyết tự làm chủ lấy mình, chứ còn không nên mê tín nữa, hết thì giờ rồi, lần lần đây rồi mất lờ tóc bạc, tai điếc, tới hồi đó than ván với ai? Bây giờ mình còn mình mẫn mà không sửa chữa lấy mình, sau này ai sửa chữa cho mình, thấy không? Cái sự sai lầm đó chính mình đã thiết lập, nó mới đè ép mình, còn mình không có thâm thập nó không có đè ép mình được. Cho nên các bà tu ở đây mà nghe qua lời nói của tôi, thông cảm hiểu được một bài thơ, nắm một bài thơ tu đắc đạo chứ không cần gì coi 107 bài, nó có bấy nhiêu công chuyện đó thôi.

=== TÁI NGỘ

Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ
Học hỏi dựng xây chuyển hướng về
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước
Hành thông tam giới chẳng còn mê.

Còn mê kích động khó về
Không hành không dưỡng, lê thê cõi trần
Ngày nay nguyện niệm góp phần
Dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi.

Cảnh Trời thanh nhẹ nơi nơi
Dẹp phần dâm loạn rõ Trời nơi nao.
Cần khôn tự nguyện bước vào
Đào sâu Chơn Lý tiến mau hợp hòa.

Vạn linh quy hội một nhà
Nhìn Cha, nhìn Mẹ mới là người ngoan
Điển thanh phán xét luận bàn
Thi hành chánh pháp là đàng khai thông.

Thích Ca khai mở điển vòng
Hào quang sáng chói từ trong ra ngoài
Ban ơn chuyển hóa hoài hoài
Chúng sanh cùng học so tài thức tâm.

Bên trong sẵn lý diệu thâm
Tự tu, tự tiến, tự tầm chơn như
Tình thương sẵn có trong người
Thực-hành tự đắc rưới-tươi tâm-hồn.

Tình thương sống dậy như cò
Cha yêu muôn loại giữ hồn cho con
Khuyến tu tâm thức mỗi mồn
Mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê.

Thế gian động loạn muôn bề
Con tu con đắc con về với Cha
Điền Thanh khai triển chan hòa
Thực hành quy nhứt hòa ca muôn loài.

Cần khôn vũ trụ thanh đài
Ban cho các giới tiến hoài không ngưng
Cảm giao, giao cảm từ từ
Tùy theo trình độ tự dưỡng Cha Trời.

Thực hành khai triển hợp thời
Giữ mình trong sạch đời đời yên vui
Thâm tâm khai triển đạo mùi
Giữ thanh bỏ trược an vui tâm hồn.

Cảnh đời thể hiện dập dồn
Đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu.
Tu thời dứt khoát ý ngu
Chẳng còn tư kiến, chẳng trừ hại ai.

Biết mình gánh nặng hai vai
Thăng hoa tự thức rõ ai là Trời
Không không giải tỏa hợp thời
Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn.

Mừng vui bạn đạo khai màn
Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu
Trên đầu thanh điển giải mù
Trung Tâm Sinh Lực chuyển du Thiên Đàng.

Huynh huynh đệ đệ nhiều màn
Có không, không có thẳng đàng mà đi
Thực hành khai triển cũng vì
Xác thân, hồn, vía dự thi kỳ này.

LƯƠNG SĨ HẰNG

(*Khóa đặc biệt “B”: Tình Thương, t/v Vĩ Kiên
ngày 23/5/1986*)

THƠ

THĂM BỊNH BẠN GIÀ

Quả nhồi thúc tiến vượt trần lao
Tóc bạc thân già chẳng núng nao
Sửa tánh luyện thần dân dũng chí
Thanh quang chuyển nghiệp nhẹ ngày sau
Thân già tuổi lão gần xa đất
Thần thức hồn nhiên điển phóng cao
Chánh pháp duyên lành thiên giữ vững
Trong ngoài nhần nhục mặc thân đau
Phúc Tâm Cà Mau 8 /5/2007
===

NHẬN BIẾT

Đã nhiều kiếp nghiệp nghiệp thêm dày
Đời này phải lo thù oán vầy
Nghiệp dữ duyên đen luôn rượt đuổi
Quay cuộn thân trí trí mê say
Từ ngày ngộ đạo hồi sinh thức
Nhận biết trăm luân nghiệp đã gây
Vay trả luân hồi nay ý thức
Thất trùng la võng, pháp phá vòng vầy
Phúc Tâm Cà Mau 8 /5/2007
===

XỨ PHẬT

(Họa y vận bài "Tìm về Xứ Phật"
của Đ/h. Thiên Tâm)

Đường còn không có ố có gần xa ?!
Tam cõi chung qui chỉ một mà !
Mê muội phân chia thành động tĩnh,
Ngộ rồi bùn nọ chứa sen hoa.
Qui tâm thấu tỏ điều ma quỷ,
Phóng ngoại chia xa AỒnh Phật Đà.
Tánh trí đạt an liền tự thấy
Á ra Xứ Phật ở trong TA !

Thanh Lộc, 13-05-2007

THIÊN ĐĂNG.

===

ĐỜI MỘNG

Phạm rồi tái phạm vẫn còn mê
Mộng ước tình xa mất lối về
Trinh hạnh nửa đời bao đắm nhiễm
Phong lưu một kiếp khổ muôn bề
Niềm vui tìm mãi nhưng nào thấy
Nỗi khổ một thời vẫn kéo lê
Đã hiểu thế gian là tạm giả
Sao còn chưa chịu đáo Trời quê ?

Phú-Nhuận, 10-05-2007

Thiên Đăng.

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Canada

(Xin đính chính)

Ngày chủ nhật 6 tháng 5 2007 bạn đạo đã họp tại trụ sở hội và bầu ra đại diện cho 4 năm tới 2007-2011 với thành phần như sau:

- Hội trưởng : Phan Cao Thăng
- Phó hội trưởng nội vụ : Phạm Anh Tuấn
- Phó hội trưởng ngoại vụ : Hồ Thanh Hoàng
- Tổng thư ký : Hứa Bạch Mai
- Thủ Quỹ : Lê Minh Cảnh

Kính thư
HAHV Canada

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin bạn đạo cầu nguyện cho: **Bà: TRƯƠNG NGỌC** Là mẹ của bạn đạo TẠ CẦU, ở Q.1, TP.HCM
Sinh ngày: 29/12/1924. Mất ngày: 12/5/2007. Nhâm ngày: 26/3 năm Đinh Hợi. Hưởng thọ: 84 tuổi
Hỏa táng tại: Bình Hưng Hòa **ĐƯỢC SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ**
Bạn đạo Q.4 đồng kính bái.

2) Xin quý bạn đạo 5 châu hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Bà **VÕ THỊ TƯ** (tức bà Tám Lê Minh Xuân) sinh năm 1935, đã từ trần lúc 07h15' ngày 13-05-2007 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Đinh Hợi), tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM, VN, hưởng thọ 73 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Linh cữu sẽ được an táng tại chùa Linh Nguyên, Đức Hòa, VN.
 Chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
 VN, 15-05-2007.
 TD Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo

THÔNG BÁO CỦA VOVI CHARITABLE TRUST

Danh sách bạn đạo đóng góp cho Thiên Viện Quy Hội Tinh Người tới ngày **18/05/2007**

Số	Bạn đạo	Quốc gia	Đóng góp	Thu nhập
78	Nguyễn Thị Loan		Ủng hộ	\$500 USD
79	Luu Minh Duc		Ủng hộ	\$400 AUD
80	Ly Kien Khong & Ly Thi Phuc		Ủng hộ	\$1,000 EURO
81	Le Hoang Anh & Le Thanh Thao		Ủng hộ	\$500 EURO
82	Dang Khanh Linh Lily		Ủng hộ	\$100 EURO
83	Gia Đình Thai Thuy		Ủng hộ	\$155 EURO
84	Chi Khai		Ủng hộ	\$40 EURO
85	Gia Đình Doan Nhat Thao		Ủng hộ	\$50 EURO
86	Anh Toan		Ủng hộ	\$50 EURO
87	Phan Thi Mai		Ủng hộ	\$250 USD
88	Bui Thi Dung		Ủng hộ	\$50 USD
89	Nguyen Van Chien		Ủng hộ	\$100 USD
			<u>Đổi ra tiền</u>	
			<u>Úc</u>	<u>\$3,723.46 AUD</u>
145	Nguyễn Anh Tài	Canada - Edmonton	1m ²	\$1,200 USD

Tổng cộng số tiền ủng hộ:
\$42,172 AUD + \$16,270 USD + \$100 CAD

Tổng cộng số mét vuông: **151.5m²**

Thành thật cảm ơn sự phát tâm và lưu ý của Quý Bạn Đạo.
 Kính bái,

Lê Tấn Quốc
 Người phụ trách công trình xây cất Thiên Viện Quy Hội Tinh Người.
 E-mail: letanquoc@gmail.com
 WWW: <http://www.mareeba.vovi.org/>