



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVINET.ORG

số 671

18 tháng 05 năm 2008

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Quán Thông

*Quán thông đời đạo qui giềng mối
Rõ lẽ Trời ban chịu quả nhồi
Luyện tiếc Tình Trời xây dựng tiến
Thực hành chơn pháp tiến từ hồi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/08/98 đến 07/08/98

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thế đứng của người đời là gì ?
- 2) Chung sống trong một chiếc thuyền có lợi lộc gì không ?
- 3) Sự minh tâm kiến tánh là sao ?
- 4) Kính trọng là sao ?
- 5) Tại sao lại có sự mơ màng và tưởng nhớ ?
- 6) Minh tâm là minh làm sao ?
- 7) Dứt khoát chủ kiến là phải dứt khoát làm sao ?

<p>1) Atlantic city, 01/08/98 5 :00 AM <i>Hỏi : Thế đứng của người đời là gì ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thế đứng của người đời là quyền lợi và địa vị. Người tu thì ngược lại là nhịn nhục, tự tạo vị trí thăng hoa tốt đẹp cho phần hồn</p> <p>Kệ : <i>Ác ôn không có ôn tồn hành tu Giải tỏa sân si lại giải mù Thế cảnh tranh giành không đạt pháp Trì tâm thanh tịnh chẳng khờ ngu</i></p>	<p>2) Atlantic city, 02/08/98 4 :00 AM <i>Hỏi : Chung sống trong một chiếc thuyền có lợi lộc gì không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa chung sống trong một chiếc thuyền, chung hành một đường lối rất hữu ích cho tâm lẫn thân, đồng điểu, đồng đường hướng trong xây dựng</p> <p>Kệ : <i>Chung hành thấu triệt hành trình Quý mến thương yêu rõ chính mình Duyên đẹp tình Trời không thay đổi Vận hành trật tự rõ hành trình</i></p>
<p>3) Atlantic city, 03/08/98 3 : 40 AM <i>Hỏi : Sự minh tâm kiến tánh là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự minh tâm kiến tánh, là phải thực hành thì mới thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình mà sửa tiền</p> <p>Kệ : <i>Tránh cảnh đau thương tránh lụy phiền Sửa mình tiến hóa tự thâm xuyên Qui y Phật Pháp lòng thanh nhẹ Giải tỏa mê mù trí vượt xuyên</i></p>	<p>4) Atlantic city, 04/08/98 6 : 13 AM <i>Hỏi : Kính trọng là sao ?</i></p> <p>Đáp: Thừa kính trọng là những điều xây dựng chính ta không làm được người khác dân thân phục vụ, giữa loài người và loài người kính trọng lẫn nhau là vậy</p> <p>Kệ : <i>Thương yêu xây dựng giải cơ cầu Học hỏi khai thông rõ trước sau Có có không không lòng mình đạo Khai minh đời đạo chẳng lo sầu</i></p>
<p>5) Atlantic city, 05/08/98 4 :05 AM <i>Hỏi : Tại sao lại có sự mơ màng và tưởng nhớ ?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự đồng hành phát triển điển quang, chung hành chung tiến, thân giao thương nhớ, không dị biệt, chung đường hướng về thanh tịnh mà tu</p> <p>Kệ : <i>Tâm minh trí sáng chẳng khờ ngu Hóa giải tâm thân tự giải mù Nghiệp lực không còn trong ý thức Bình tâm thanh tịnh tự mình tu</i></p>	<p>6) Atlantic city, 06/08/98 5 : 20 AM <i>Hỏi : Minh tâm là mình làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa minh tâm là khi nhắm mắt thấy rõ mọi việc từ gần cho đến xa, gọi là nhập định. Bộ đầu hội tụ đi lên rút ngắn đường đi, nhắm mắt phạm thấy cảnh thần tiên là vậy, một sát-na có thể hiểu được nhiều việc, rất nhẹ nhàng và không mệt nhọc</p> <p>Kệ : <i>Nháy mắt liên hành trên cõi nhẹ Cảm thức trần gian rất nặng nề Huệ nhãn thông hành trong điển giới Điển tâm thanh tịnh tự giới về</i></p>
<p>7) Atlantic city, 07/08/98 6 : 07 AM <i>Hỏi : Dứt khoát chủ kiến là phải dứt khoát làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa dứt khoát chủ kiến là phải buông bỏ tất cả tập quán xấu, hướng về thanh tịnh mà tu</p> <p>Kệ : <i>Dứt khoát tâm tu vượt khám tù Không còn nghiệp lực dạy mình ngu Tâm tư sáng lạng thông minh triết Vượt khỏi trần gian trí chẳng mù</i></p>	

**PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN LÀ HIỆP NHẤT CÙNG TRỜI ĐẤT ĐI ĐẾN VÔ SINH
BẤT DIỆT**

Vô sinh là hiệp nhất cùng Trời Đất thì nó sống mãi, nó không có bị diệt, kêu bằng “vô sinh”. Nó phải hiệp khí cùng Trời Đất, trong cái chỗ đó mới kêu bằng “vô sinh”. Mà chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng Trời Đất. Khi mà các bạn hít đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì nó chạy một vòng. Đó, rồi nó chuyển đi lên thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy bạn xuất ra. Nhờ cái trớn đó mà tiến hóa. Rồi càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng Trời Đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tương là phải có. Như tôi muốn một ly nước, ly nước phải chạy vô chứ tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước. Cho nên nền tảng văn minh của xứ Mỹ, xứ Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn uống ly cà phê là nó chạy tới, không có sao, thơm ngon tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mọi người đang ao ước. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí, sống chung và tương lai sẽ gởi những căn nhà lên trên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, phải lấy nguyên khí của Trời Đất, thực hành và đưa chúng ta tới chỗ đó, sung sướng vô cùng. (Khóa Sống Chung Thân Thương Hoà Bình)

THƠ

Vui Tu

*Có chuyện gì lạ đâu
Tối tối tôi ngồi thiền
Chuyện thực tế của mình
Không phải chuyện xa lạ
Đầu không nghĩ gì hết
Không buồn rĩ ngủ gục
Không tán loạn hôn trầm
Dòng sóng thức dậy sóng
Vừa nhớ liền buông xuống
Đầy rún đầy ngực thở
Tung bộ đầu sáng choang ...
Ngồi không buồn ngủ gục
Ngồi không nhớ loạn tưởng
Ngồi tỉnh thức thở nhẹ
Nhớ dấy lên mình buông
Lòng thanh thản vô tư
Soi hồn biển mới lặng
Soi hồn mình châu sáng
Thật rảnh rang vô sự
Sáng như kiếng vô vi
Thanh nhẹ hoa trắng thơm
5 Thành củ Chi 10-5-2008*

=====

CẢM ƠN ĐOÀN TỪ THIỆN PHƯỚC TÂM

*(nhân dịp đoàn cứu trợ bệnh viện đa khoa Thới Bình, Luân tiện
giao lưu bạn đạo cà mau trong tình thương di thiện tới lạc)*

DUNG diện sắc hương tợ sen hồng

*Dẫn đoàn cứu trợ điển truyền xông
Phước Tâm từ thiện hòa trong điển
Gieo hạt tình thương đặng đỉnh đồng*

*DỪNG hành nghiêm khắc chính tâm mình
Điềm đạm khiêm nhường giữ hòa mình
Lễ độ thật tâm bạn đạo quý
Thanh thanh một mối kết duyên bình*

*TÁM XINH hướng dẫn cách ngồi yên
Trên tát nâng mông thẳng lưng kiên ?
Giữ cứng lập trình thân khí luyện ?
Chân thành thương quý Cà Mau biên*

*TRẦN thanh gặp bạn bắt tay mừng
Kiên quyết đẹp phàm xiển đạo hưng
Hoa điển chan hòa từng bạn đạo
Trước sau thương quý vẫn bưng bưng*

*Vài bạn cuối miền nghiệp nặng mang
Từ bi bác ái đoàn bạc bàn
Cung dưỡng phẩm quà duyên đạo áy
Song tu đời đạo đường tu an*

*Kinh điển Vĩ kiên xuôi cuối miền
Phái đoàn từ thiện phát hùng kiên
Thay lời nhắc nhớ y kinh tiến
Ân điển hồng ân xuyên chuyển hiền*

*Cám ơn các bạn kết duyên lành
Gieo hạt tình thương trụ quả thanh
Phước thiện móng nền nhẹ bước tiến
Xây nhà thượng danh vững thanh thành
Phúc Tâm Cà Mau 6/5/2008*

=====

THƯƠNG THẦY

Tin Thầy thọ bệnh ở Tây Phương
Lòng chột dạt dào nỗi nhớ thương
Đường Đạo Thầy đã xong bốn phận
Cõi đời tạm biệt ấy lẽ thường
Thương Thầy đệ tử năng tu học
Kính Phật lòng con trọn mến thương
Xin Đấng Vô Cùng ban Thánh Điển
Để Người xuyên suốt cõi vô thường.

PN, 01/03/2008

Thiên Đăng.

=====

THƯƠNG NHỚ THẦY CHA

Nghe tin Thầy bệnh lệ rơi
Tim như se thắt tả tơi cõi lòng
Ngước nhìn lên tận hư không
Câu xin Thầy khỏe còn mong trở về
Con dạy mong muốn hồi quê
Tương phùng hạnh ngộ cận kề Thầy Cha
Cho con luồng điện giao hòa
Tình Cha thăm thiết sáng lòà Trời cao
Cho con nguồn sáng ước ao
Giúp con xây dựng ái hòa yêu thương
Trợ con tạo cảnh Thiên đường
Trăm cay nghìn đắng đoạn trường tiêu tan
Tình Cha sâu thăm biển ngàn
Ban con nguồn sống dịu dàng thiên thu
Tham thiền tham tiến sửa ngu
Cửa Thiên khai mở người tu trở về
Đệ huynh chung vẹn ước thề
Vượt sông Bĩ Ngạn cận kề bên Cha.

Bình Tân, 01/05/2008

Minh Nghĩa.

=====

TÌNH ĐẬU HỮ

(Biển tấu “Tình Đạo Hữu”)

Kể từ xuống học thế gian
Học ngày trở lại Thiên Đàng xa xưa
Ở trên ấy chẳng nắng mưa
Thế trần mãi miết quên chưa trở về.

Hẹn thề ngày trở về quê
Và tình nghĩa ấy phu thê Vía Hồn
CHA TRỜI đã lễ đính hôn
Phận con tu hợp Vía Hồn tương giao.

Thế trần lặn đạn lao đao
Đường tu có giữ để vào Long Hoa
Tương lai phụ phụ một nhà

Thì đường tu phải thiết tha giữ gìn.

Đêm đêm vàng sáng lung linh
Thiền cho sâu muộn quên mình quên ta
Thiền cho thấu điển Di Đà
Tây Phương nẻo ấy chẳng xa chẳng gần.

Cư trần chớ có nhiễm trần
Bản khoản xừ Phật biết chẳng đường về
Đường tu lúc tỉnh lúc mê
Đâu tình đậu hũ bọn bề tâm an.

Gian nan chẳng thể dễ dàng
Con đường tu đến tịnh an đón mời
Giải phiền muộn hưởng thánh thời
Giữ tình đậu hũ đời đời sáng trong.

Tron tru thôi chẳng tréo tròng
Giữ lòng thanh thản mới mong trở về
Niệm, Thiền mỗi lúc tỉnh mê
Áp ôm giải thoát hồi quê hương Trời.

Mãi tình đậu hũ nở tươi
Như hoa trước gió chẳng toi tả gì
Niềm tin trong khổ chẳng suy
Việc đời việc đạo tùy nghi phụng hành.

Ta về tu tập nhẹ thanh
Ráng hành ráng niệm dặng lành dặng duyên
Hữu duyên mới dặng nhân hiền
Tâm tu nối tiếp hướng duyên Thiên Đàng.

Thì tình đậu hũ mới an
Đường về xừ Phật rõ ràng chẳng phai
Ngàn năm mây trắng vẫn bay
Có lòng tu học có ngày thành duyên.

HBP, 11-05-2008

TỪ HÙNG.

=====

NHIỆM MẪU THÔNG

Ngọc lành dôi luyện đạt thanh trong
Loan tỏa kỳ quang rạng sắc hồng
Học đạo chuyên cần khai Pháp Tánh
Anh Nhi qui tụ đảo Tiên Bồng
Ngữ ngôn phương tiện thế gian tạm
Cùng tận Vô Vi mới thiết không
Thiên định xuất thần minh diệu lý
Đặng quang khai mở nhiệm mẫu thông.
Phú Nhuận, 15-05-2008

THIÊN ĐĂNG.

BÁO CÁO VỀ SỨC KHỎE THẦY

Trong tuần qua, sáng ngày 15 tháng 5 , Thầy bị sốt nóng trên 39 độ và áp huyết cũng lên cao tới 205. Chúng tôi phải đem Thầy cấp tốc vào bệnh viện . Sau khi làm khám nghiệm, bác sĩ cho biết trong nước tiểu có vi trùng (bacteria) và giữ lại để điều trị và nếu tới nay (16 tháng 5 2008) ổn định thì ngày mai có thể xuất viện\

Kính thư

PCT

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Hoàng Quang Thanh, ông ngoại của bạn đạo Dương Như Tùng (hội trưởng Nam CA), từ trần ngày 9-4-2008 lúc 9:45AM tại Cabramada, Australia, hưởng thọ 90 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam CA xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, USA, ngày 16-5-2008

BẠN ĐẠO VIẾT

TÌM CHA

Kính dâng Thầy với lòng kính yêu vô vàn của con

Nhìn Thầy bao nỗi nhớ nhung,
Xót xa xen lẫn lệ mừng chứa chan
Tim con hạnh phúc ngập tràn
Trong vùng thanh điển , hào quang của Thầy
Thầy ơi , quả thật duyên may,
Nào ngờ thầy đến sum vầy chúng con ...
Không gian ngăn cách chẳng còn ,
Cho con sống lại vàng son thuở nào :
Thầy còn khỏe mạnh hồng hào ,
Đàn con quăn quít mời chào bên chân
Cha khuyên , Cha dạy ân cần ,
Con còn ngu muội , bao lần chẳng nên ...
Bây giờ vẫn nhớ không quên
Con tu , con sửa đền ơn cho Người
Biển yêu dào dạt muôn đời ,
Thuyền con về đò bến trời tìm Cha

Kính bái

Ngô Thị Bích Ngọc

(Paris)

Kỷ Niệm Khóa Sống Chung Âu Châu "Viễn Lưu" Mùa Xuân 2008, Lille (Pháp Quốc)

Trước hết, con xin thành tâm cảm ơn Ôn Trên đã cho chúng con tổ chức Khóa Sống Chung tại Lille và con cũng xin tạ ơn ông Thổ Thần và Thổ Địa tại Lille đã giúp cho chúng con được bình an và mọi việc điều diễn tiến tốt đẹp.

Lille là một tỉnh nhỏ hiền hoà miền Bắc nước Pháp, với những biệt thự xinh xắn kiến trúc thế kỷ thứ 19, mái nhà hình tam giác ngói đỏ, vách xây gạch đỏ xen lẫn với những cao ốc hiện đại.

Bây giờ là mùa xuân, một bức họa tuyệt vời của tạo hóa : màu xanh tươi của những hàng cây hai bên đường hòa lẫn nụ hồng thắm hoa đào, những đám cỏ xanh mượt hai bên đường bông bên những bông hoa dại màu vàng trắng.

Sáng 01/05/2008, trời còn mưa, mưa lâm râm tưới mát cỏ cây. Vào khoảng gần 15 giờ là mưa tạnh hẳn, cây cỏ mát rượi, đang chờ đón chúng tôi nhận phòng. Khách sạn Mercure, bốn sao xinh xắn nơi chúng tôi hội họp. Không khí nơi đây thật là trong lành những hàng cây xanh tươi mát rượi bao quanh khách sạn.

Vừa bước vào khách sạn, một cảm nhận dịu vơi đến vơi tới khi nhìn thấy vài lọ hoa thủy tinh trong đó một cành hoa muguet nhỏ bé trắng nõn nà bên cạnh một cành lá xanh mượt, tôi liên tưởng đến đứa con nhỏ bé trong trắng bên cạnh người mẹ hiền.

15 giờ chúng tôi nhận phòng và được cho ăn bánh, ăn xôi vị cây nhà lá vườn.

19 giờ30, chúng tôi vào phòng ăn và ăn theo kiểu buffet. Đa số chúng tôi nghỉ chỉ có bên Đức là nấu ăn chay ngon, nhưng lần này ở Pháp chúng tôi cũng được ăn chay rất ngon.

Tối 01/05/2008, đúng 21 giờ chương trình bắt đầu , anh Bảo hỏi thăm bạn đạo và cho biết những tin tức cần thiết. Bỗng nhiên điện thoại reo, anh Bảo vừa chạy vừa nói : " Tôi sẽ trở lại trong vòng 10 phút". Mười phút sau anh trở lại phòng họp cùng các bạn đạo chuyên môn về ordinateur, internet, gắng máy, bấm nút, điều chỉnh máy móc.

15 phút sau đó, Thầy hiện diện trên màn ảnh lớn trong phòng họp. Thật là vui làm sao khi nhìn thấy Thầy, chúng tôi quá xúc động thấy Thầy đau yếu, nhưng vẫn nghĩ đến chúng tôi và đến với chúng tôi.

Thầy lau nước mắt khi nhìn thấy 116 đứa con "Viễn lưu " của Người. Anh Bảo hỏi Thầy có vui không ? Anh Bảo kể sơ lược chương trình buổi hội thảo, cho Thầy biết số bạn đạo các nơi đến dự khoá và xin Thầy tuyên bố khai mạc, mặc dù ngày hôm sau mới khai mạc.

Thầy nói : "Hội tụ là khai mạc rồi !", và Thầy cũng nói : "Sum họp là phát triển". Hai câu nói giản dị nhưng ẩn tàng một giáo lý siêu việt.

Chúng tôi, từng người một lên chào Thầy, Thầy lại khóc. Tôi nghĩ Thầy khóc vì quá thương chúng tôi, vì thân xác Thầy quá già yếu không chịu nổi phần điển quang cực mạnh của Thầy để Thầy có thể dạy dỗ chúng tôi trực tiếp qua xác thân trần gian của Người.

Chúng tôi cũng được thấy bà Tám trên màn ảnh và đã hỏi thăm bà : " Bà Tám khoẻ không ?" . "Khỏe ", Bà trả lời. Bà lúc nào cũng bình dị, dễ thương, hiền hòa.

Vào khoảng hơn 23 giờ Pháp, tức 17 giờ Canada, chúng tôi chào tạm biệt Thầy để Thầy đi nghỉ, sửa soạn ăn cơm.

Chương trình tối hôm nay cũng chấm dứt, chúng tôi chuẩn bị đi thiền. Một anh bên Đức đề nghị xoay ghế hội trường về hướng Nam để thiền cho đúng hướng. Đề nghị này được chấp thuận, chúng tôi vui vẻ mỗi người tự xoay ghế mình ngồi quay mặt về hướng Nam. Đây là một kỷ niệm khó quên, lần đầu tiên trong Vô Vi, bạn đạo đã xoay ghế trong hội trường về hướng Nam để thiền cho đúng hướng, xin hoan nghinh anh bạn đạo này. Mặc dù mệt mỏi sau một ngày bận rộn, tôi vẫn có được một đêm thiền thanh nhẹ, vì điển quang của Bè Trên của Thầy vẫn bàn bạc ban chiếu cho chúng tôi.

Sáng 02/05/2008 : 7 giờ 30 – 8 giờ 30 : ăn sáng. 8 giờ 30- 9 giờ 00 : niệm Phật. 9 giờ 00. Anh Bảo giới thiệu số bạn đạo tham dự. Âu châu có : Anh , Bỉ, Phần lan, Đan mạch, Hòa lan, Thụy sĩ, Pháp. Mỹ có bốn bạn đạo : anh Lý Vinh , các chị: Mỹ Nhi , Xuân Mai, chị Cúc. Đảo Reunion có anh Gilbert. Tất cả có 116 bạn đạo.

Chương trình bắt đầu hội thảo về đề tài " Viễn Lưu " : Lưu giữ mãi mãi, đời đời Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nhưng lưu giữ như thế nào ? Sáu bạn đạo, ba nam, ba nữ, mỗi người sống ở một quốc gia khác nhau được mời lên diễn đàn trình bày ý kiến của mình.

Sáu người này xong đến sáu người khác được mời lên . Các bạn thảo luận rất sôi nổi và rồi kết luận : không được đổi tên Pháp lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp mà Thầy đã đặt tên, và để Viễn Lưu pháp lý các bạn đạo có ý kiến như sau :

- Cố gắng thiền để ảnh hưởng người khác, một truyền mười, mười truyền trăm Lưu lại pháp thực hành.

- Chép băng Thầy, In kinh sách

- Giữ gìn băng Thầy bằng những kỹ thuật tân tiến để lại cho thế hệ sau.

- Lưu giữ vĩnh viễn con đường tu học mình đã chọn

....

Chiều 02/05/2008 15 giờ 00-15 giờ 15 : niệm Phật.

15h15 : chúng tôi bắt đầu luận thảo về đề tài : "Phương pháp công phu ". Các bạn đạo cũng được lần lượt mời lên trình bày ý kiến của mình về những đề mục như sau :

- Điều kiện để thực hành Phương Pháp Công Phu

- Giờ giấc công phu. Tại sao phải thiền vào giờ tỵ ?

- Thiền cho đúng hướng : Hướng Nam

- Niệm Bát Nhã trước khi ăn để dẫn tiến vạn linh đi lên

....

Cuộc hội thảo còn nhiều hấp dẫn, nhưng thời gian có hạn, chương trình hội thảo chiều nay chấm dứt để dành phần trình diễn văn nghệ cho buổi tối.

Tối 02/05/2008 Chương trình văn nghệ buổi tối vừa bắt đầu được vài bài ca do bạn đạo Vô Vi cây nhà lá vườn trình diễn thì chuông điện thoại reo, chúng tôi vui quá, sung sướng quá vì Thầy bất ngờ đến dự văn nghệ cùng chúng tôi. Trên màn ảnh Thầy nhìn chúng tôi, ánh mắt triều mến, ngán lệ. Hôm qua, trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ với chúng tôi, Thầy cũng đã lau nước mắt nhiều lần.

Các nghệ sĩ cây nhà lá vườn hăng hái tham gia, hát cho Thầy nghe, hát cho Thầy vui. Các bạn hát karaoke, hát với tấm lòng, hát thật là hay vui và sống động. Hai em bé bên Đức hát thật hay, dễ thương. Mặc dù không có nhạc sĩ, nhưng buổi trình diễn văn nghệ kỳ này rất có ý nghĩa, hồn nhiên, tự nhiên, sống động, chân thành.

Thầy lại khóc, Thầy rất dễ xúc động. Ngày xưa còn khỏe mạnh Thầy vẫn khóc với những bài hát mang nặng nghĩa mẹ, tình cha. Trên màn ảnh, Bà Tám vui vẽ vỗ tay xem phần trình diễn văn nghệ Vô Vi. Gần 12 giờ khuya rồi (6 giờ chiều Canada). Thầy sửa soạn đi dùng cơm chiều.

Chương trình ngày hôm nay chấm dứt, chúng tôi xoay ghế về hướng Nam để ngời thiên.

Sáng 03/05/2008, bắt đầu 8 giờ 30- 9 giờ 00 : niệm Phật.

9 giờ 00-11 giờ 30 : Luận thảo về đề tài "Tiểu Thiên Địa và luyện đạo". Các bạn đạo được mời lên tự động. Hình Tiểu thiên địa được chiếu lên màn ảnh với chú thích Việt Pháp.

Anh Bảo đã nghiên cứu kỹ càng, nghe lời giảng của Thầy và anh đã nói lại cho chúng tôi nghe về Tiểu Thiên Địa mà Thầy đã giảng.

Chúng tôi cũng được xem một đoạn video Thầy giảng trong một khoá ở Mỹ năm xưa về lục căn lục trần. Mặc dù Thầy không có mặt, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe được âm thanh của Thầy qua CD, những lời giảng quý giá của Thầy trích trong kinh A Di Đà. Lời Thầy vẫn bần bạc trong hội trường.

Tôi rất thích và quá dỗi ngạc nhiên khi thấy hình lục căn lục trần được chiếu trên màn ảnh. Óc tưởng tượng phong phú, anh Bảo đã cho các cô nàng lục trần búi tóc kiểu tiểu thư Trung Hoa thời xưa và các chàng lục căn một chòm tóc trên đầu.

Anh Thắng đã làm cho tôi thích thú và ngạc nhiên khi anh cho chúng tôi xem hình Tiểu Thiên Địa của 7 quốc gia những thế kỷ trước. Các anh giải thích về cách thờ chiều mình? Tại sao phải chú ý nơi rún ? Tại sao phải quên tay quên chân ?

Buổi họp hôm nay rất là sống động và vui. Thời gian trôi quá nhanh, chúng tôi không muốn rời hội trường, nhưng giờ cơm đã đến, chúng tôi phải đi ăn cơm để rồi được chở đi du ngoạn thành phố Bruges (Bỉ quốc).

Chiều 03/05/08, một ngày đẹp trời nắng ấm, chúng tôi được ngắm nhìn những kiến trúc cổ thế kỷ 12, 17, 18, 19 vẫn còn được bảo trì. Các bạn thích chocolat thì mua chocolat biếu bà con. Chocolat Bỉ nổi tiếng trên thế giới. Cuộc đi du ngoạn thành công mỹ mãn, các bạn đạo đều trở về đầy đủ, không bị trễ xe bus.

Tối 03/05/08, 21 giờ 30, có đề mục "Thuật chuyện về Thầy".

Anh Bảo mời bạn đạo lên, nhưng chỉ có vài bạn lên kể những kỷ niệm khó quên của bạn đó với Thầy. Điện thoại reo, chúng tôi rất vui mừng và cảm động, Thầy lại đến với chúng tôi trên màn ảnh. Hôm nay Thầy mặc áo đẹp hơn hôm qua. Bây giờ khỏi cần mời, có Thầy các bạn thi đua nhau kể chuyện cho Thầy nghe. Những kỷ niệm quý báu, vui, cảm động nay được nói ra. Thầy đã chăm chú nghe.

Trước khi tạm biệt, anh trưởng ban văn nghệ, vắn CD cho nghe lại bài hát Thầy sáng tác năm xưa, Thầy hát bài "Kỷ Nguyên Di Lạc". Bài ca này ngày xưa mỗi lần mãn khoá sống chung, Thầy cùng chúng tôi hát bản này khi chia tay. Thầy chăm chú nghe, nhìn xuống chúng tôi. Giờ chia tay đã đến Thầy vẫy tay chào, chúng tôi vẫy tay chào Thầy, Bà Tám.

Sáng 04/05/08, buổi chót của Khoá Sống Chung, các bạn đạo được mời lên phát biểu cảm tưởng.

Anh Lý Vĩnh mời bạn đạo sang dự khoá sống chung sẽ được tổ chức tại thiền viện Hai Không vào cuối tháng năm. Anh Tâm (Bỉ quốc) mời bạn đạo sang dự khoá sống chung năm 2009 được tổ chức tại Bỉ. Sau cùng anh Bảo cho biết tổng kết chi, thu của khoá họp. Chi nhiều, thu ít hơn nhưng bạn đạo vui cười quá xá, lỗ mà lại vui, kỳ vậy ? Chỉ lỗ có 29€ thôi.

Khoá Sống Chung bé mạc, chúng tôi chụp hình kỷ niệm, đi ăn và sửa soạn trở về "trần gian" sau bốn ngày vui chơi học hỏi trên "thiên cảnh".

Xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã hết lòng lo cho chúng tôi được hưởng một Khoá Sống Chung "Viễn Lưu" thật là tốt đẹp, hoàn hảo.

Mến thương,

Mộng Thu (Paris)