



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVINET.ORG

số 689

21 tháng 09 năm 2008

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHẦN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## Chơn Hành

Chơn hành thanh tịnh chung đường lối  
Sửa chữa thành tâm tự giải tội  
Xây dựng niềm tin giữ một lòng  
Qui nguyên chơn giác chẳng sang tồi

Vĩ Kiên

## Mục Bé Tám từ 05/12/98 đến 11/12/98

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
**Bé Tám**

## Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Minh tâm là hiểu những chuyện gì ?
- 2) Người tu Vô Vi cần vận động bầu cử hay không ?
- 3) Muốn là dâm tánh có phải không ?
- 4) Mầm mống của sự thương yêu từ đâu đến ?
- 5) Luật đời và luật Trời có xa cách không ?
- 6) Luồng điện trung tim bộ đầu giao cảm bằng cách nào ?
- 7) Tại sao muốn tâm linh tiến hóa thì phải tự vượt qua khổ luyện thì mới tiến tới thanh tịnh được ?

<p><b>1) Montréal, 05/12/98 8 : 35 AM</b>  <i>Hỏi : Minh tâm là hiểu những chuyện gì ?</i></p> <p>Đáp : Thừa minh tâm là hiểu được sự sai lầm của chính mình</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tự tu tự sửa là điều cần tiến  Cởi mở thâm sâu giải nổi phiền  Trí tuệ phân minh không tạo động  Tâm linh phát triển tự mình yên</i></p>	<p><b>2) Montréal, 06/12/98 5 : 19 AM</b>  <i>Hỏi : Người tu Vô Vi cần vận động bầu cử hay không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu Vô Vi cần thực hành pháp môn đúng đắn tự tạo hạnh đức dâng Trời Phật, hữu xạ tự nhiên hương, xuất ngôn quân bình âm thỉnh truyền cảm, mọi người kính mến và cảm thức sự bình đẳng, tự động bầu trong tự nhiên và hồn nhiên đúng theo nhân lành và quả tốt, địa vị và ngôi vị rõ rệt</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Hồn nhiên tự động hình thành quý  Mến cảm thương yêu cũng tại vì  Đạt đạo hình thành tâm phục vụ  Bền lâu vững chắc tự duy trì</i></p>
<p><b>3) Montréal, 07/12/98</b>  <i>Hỏi : Muốn là dâm tánh có phải không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn là xuất phát từ dâm tánh mà ra. Cho nên người đời còn tham dục là còn dâm tánh, tự phá hoại cơ tạng của chính mình, lúc nào cũng động, khó trở về tịnh giới mà tu</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tâm khờ loạn động tạo thành ngu  Bớt thanh tạo trước tạo thêm mù  Tâm linh khó tiến không hành dứt  Tạo khổ bất an lại thiếu tu</i></p>	<p><b>4) Montréal, 08/12/98 8 : 32 AM</b>  <i>Hỏi : Mầm móng của sự thương yêu từ đâu đến ?</i></p> <p>Đáp : Thừa mầm móng của sự thương yêu do mỗi người thực hiện tình thương và đạo đức thực hiện hình thành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Cấu trúc siêu nhiên từ thực hành  Thành tâm tu luyện tiến càng nhanh  Hình thành sống động duyên Trời Phật  Trí sáng tâm minh tự thực hành</i></p>
<p><b>5) Montréal, 09/12/98 6 : 14 AM</b>  <i>Hỏi : Luật đời và luật Trời có xa cách không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa luật đời và luật Trời gắn liền với nhau trong trật tự cùng chung ban chiếu của Trời Đất</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Luân lưu phát triển trí tâm thân  Tâm lý chọn hành tự xét phân  Nghiệp lực phơi bày trong khổ cảnh  Trì tâm nhịn nhục xét nghĩa ân</i></p>	<p><b>6) Montréal, 10/12/98 3 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Luồng điển trung tim bộ đầu giao cảm bằng cách nào ?</i></p> <p>Đáp : Thừa luồng điển trung tim bộ đầu giao cảm với Bề Trên sau khi nhập định</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thực hành giao cảm tự làm tỉnh  Thức giác minh tâm rõ tiến trình  Ổn định phần hồn qui một mối  Càng tu thanh tịnh rõ chính mình</i></p>
<p><b>7) Montréal, 11/12/98 5 : 41 AM</b>  <i>Hỏi : Tại sao muốn tâm linh tiến hóa thì phải tự vượt qua khổ luyện thì mới tiến tới thanh tịnh được ?</i></p> <p>Đáp : Thừa qua cơn khổ luyện từ đời lẫn đạo thì mới chịu thật sự nhịn nhục thực hành đến đích</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Sửa mình là chánh lại càng minh  Trí tuệ phân minh rõ hành trình  Đời đạo song hành tâm dứt khoát  Thành tâm tu luyện tự mình minh</i></p>	

**Hỏi: Tại sao làm PLTC có khi ra mồ hôi, có khi không? Do thời tiết hay sao?**

**Đáp: Do thời tiết.** Cái thời tiết quan trọng. Nhưng với những người nó thông trong ngũ kinh ngũ tạng rồi thì ít mồ hôi lắm. Khi hít thấy ánh sáng chứ không phải hít hơi nữa. Còn những người còn thấy hít hơi thì nó phải ra mồ hôi. Người thanh nhẹ rồi người ta chỉ thấy hít ánh sáng thì không có mồ hôi.

**Hỏi: Lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển cảm thấy người mình không muốn ra mồ hôi nhưng mà nó nóng. Vậy là làm chưa đúng sao?**

**Đáp: Đó là nó chạy đó.** Ở xứ lạnh thấy vậy là nó chạy đó. Rồi mình muốn thử Pháp Luân mình làm đúng không, sớm mời mình đi tiêu mình có thể coi. Lấy nước tiêu coi: nó đục. Cái lúc đi tiêu lần đầu đó, cái giáng sáng của mình nó đục hơn mấy cái kia, nó trọc nhiều lắm. Nhờ Pháp Luân nó dẫn ra. Còn đi cầu cũng vậy. Cái phân của mình nó có một cái vòng trắng. Như vậy là đem cái trọc đi ra.

---

THƠ

---

**LAY KÍNH**

\*\*\*\*\*

Âm dương hiệp nhất qui Trời  
Thẳng người nguyện niệm chẳng rời tâm hành  
Sơn đình áp thủ nổi thành  
Giải ra trọc điển thu lành thanh quang  
Gối qui đầu cuối chạm sàn  
Hai tay hạ thấp mở màng hai bên  
Chạm sàn mười ngón bầu kên  
Dựng lên cột sống giữ bền thức sau  
Trung đình nhìn kính truyền vào  
Kính thiêng Thánh Đế thanh cao nhật huyền  
Nhật quang phật tỏa điển yên  
Phóng thâu thu nạp hộ hiền thiên tu  
Siêng năng cần mẫn chẳng mủ  
Năm mươi cái lạy an du thân bình  
Lưu thông máu huyết mạch kinh  
Gân xương cường mạnh đẹp hình trí khai  
Giữ sau cho đặng hoài hoài  
Trị vôi cột sống thẳng ngay tuyệt vôi  
Thoái xương thấp khớp tiêu vôi  
Thương mình luyện giữ tâm vôi thượng thiên  
Định thiền điển chuyển triển miên  
Xác thân khỏe mạnh hồn yên oai hiền  
Sáu căn thể tánh đạo duyên  
Hiệp cùng ông chủ chung thuyền vượt mê  
Trước sau mũi lái đề huê  
Hướng về bến giác hiệp kê Vĩ Kiên.  
Phúc Tâm Cà Mau 3/7/2008

**TIÊN THIÊN VÔ VI**

TIÊN sư khai đạo pháp ban truyền  
THIÊN địa hữu tình độ pháp duyên  
VÔ tự chọn kinh hoàng chuyển hóa  
VI trần bất nhiễm thật chọn Tiên.  
Tao Đàn PN, 16/09/2008  
Thiền Sinh Phương.

==

**HƯỚNG THƯỢNG**

Thiền để giải trừ bao dục vọng,  
Quân bình, thanh tịnh ước mơ chi ?  
Hướng ngoài tâm kiếm toàn mê vọng,  
Hướng thượng khai tâm, mầu nhiệm ghi.  
Tao Đàn PN, 01/08/2008  
Thiền Đăng.

===

**HƯỚNG NỘI**

Tu là hướng nội xét tâm ta,  
Sửa tánh sửa tâm thoát đọa sa.  
Hành luyện công phu lòng dứt khoát  
Một đời khổ luyện chứng sát na.  
Tao Đàn PN, 01/08/2008  
Thiền Đăng.

=====

**THƠ ?**

Thơ ? Là giải mã của Tâm Hồn  
Điển hóa văn hành, tự phát ngôn  
Trình độ cảm ứng tâm thiện giả  
Lớp tầng Điển bút, Thượng Thiên tôn  
Chuyển cơ tiên báo người mê muội  
Khuyến giáo chọn truyền Đạo pháp môn  
Không học, Đạo đời không tiến hóa  
Vận hành, văn tự, chuyển càn khôn.  
Thủ Đức, 07/09/2008  
Huệ Tâm.

## **TỰ TRÁCH MÌNH**

*Tu mãi vẫn mê khó cứu mình  
Chưa thông chân lý đạo linh tình  
Việc làm lời nói ít hành đúng  
Giải đãi biếng lười khó giác mình  
“Đóng rác biết đi” xin sám hối*

*Từ nay đóng cửa học văn minh  
Tâm vô sở chấp là tâm Phật  
Khai phá Thiên Môn rạng ánh huỳnh.  
Bình Tân, 28/08/2008  
Minh Nghĩa.*

---

## **GIA CHÁNH**

---

### **Mắm Thái Chay**

#### **Vật Liệu:**

- 300 gr đu đủ xanh hoặc su hào bào nhỏ
- Dưa leo (bỏ ruột), cà rốt, mỗi thứ 2 trái
- 100 gr củ cải muối
- 2 cây tỏi Tây băm nhỏ
- 70 gr đường vàng
- 1 nhúm gừng xắt chỉ
- Nửa muống cà phê nước màu
- 1 muống cà phê nước riêng
- 2 muống canh dầu ăn
- Nửa trái thơm
- 1 muống cà phê muối
- 5 miếng chao
- 3 muống canh thính

#### **Cách Làm:**

- Su hào trung sơ nước sôi, vắt ráo nước. Đu đủ, dưa leo, cà rốt, bóp muối rửa sạch, vắt ráo cho hết mặn. Để vò khay bỏ lò, vặn 150 độ F, sấy cho hơi héo
- Củ cải muối thái mỏng, xắt chỉ, ngâm nước cho hết mặn, vắt ráo nước.
- Bắc chảo dầu, cho tỏi Tây vô chiên cho thơm với chao và củ cải muối
- Khóm xé từng miếng nhỏ. Bắc chảo trộn đường với khóm, chung cho cạn nước rồi thêm nước màu + muối + nước riêng, và máy thứ kể trên cho đều, nêm vừa ăn.
- Sau cùng bỏ tỏi, ớt, thính vô xóc đều Ém vô keo (hủ, chai) đập chặt, bỏ tủ lạnh. Để một ngày sau mắm thơm, mới ăn được

---

## **BẠN ĐẠO VIẾT**

---

### **CHƠN THẬT PHÁP**

Đã gọi là Pháp thì phải có xuất xứ từ một vị Tổ nào truyền thừa tới hôm nay, rồi chúng sinh mới nương theo đó để hành triền tu tiến, pháp nào cũng có gốc rễ rõ ràng. Vậy pháp nào mà không phải chơn thật pháp.

Chơn thật pháp ở đây người ta muốn nói đến chơn thật tâm mà hành giả nhận pháp, mặc dù bản chất pháp không có cao thấp nhưng tùy tâm ứng hợp với hành giả mà pháp xuất sanh, tùy duyên mà pháp thí vì chỗ đó mà pháp phân ra cao thấp, thanh trược.

Cho nên các pháp nào mà hành giả sử dụng với nó hòa hợp được với duyên nghiệp cá nhân vào những tình huống cực kì sinh động của cuộc sống là chơn thật pháp. Pháp chính là máu huyết của hành giả trong mỗi bước đi trên vạn nẻo đường trần, mắt nhìn thẳng tâm ý an trụ, xa lià âm thanh sắc tướng, không vương vấn thât

tình lục dục của thể kiếp phù sinh thì người đó hành chơn thật pháp. Còn dựa dẫm trên cái danh hiệu của cái pháp mà rình rang cúng tế phát huy danh lợi tình là giả pháp, vì thế người ta muốn nhắc tới cái tâm của người tu đang đứng ở vị trí nào khi ứng dụng pháp mà thôi!

Ví dụ một hành giả đang hành triển một pháp môn của Chư Phật gọi là phước huệ song tu.

- Nhưng nếu vị này lấy các phước báu thế gian làm nền tảng tu học, thiếu mất phần khai tâm mở trí, thiếu định lực thanh tịnh, hướng ngoại cầu duyên thì gọi là giả pháp.

- Còn vị nào dụng lí trí để suy diễn Phật Pháp, lấy kinh điển của Chư Phật, Chư Tổ để lại làm cơ sở lí luận cốt tìm ra chơn lí siêu thượng thừa, bùng vỡ giác tánh, minh tâm thành Phật, mà quên cái chuyện buông bỏ cái tánh phàm phu mê đắm, không lập công phu bồi đức, thì chỉ vun bồi bản ngã mà thôi, cũng gọi là giả pháp hay kẻ giả hình.

Cho nên pháp vốn không thật có, cũng chỉ vì cơ duyên lĩnh ngộ của chúng sinh mà Chư Phật Tiên Thánh mới đem cái công năng hàm dưỡng của các ngài khi đã đi qua bờ giác mà truyền lại cho người sau hữu duyên ứng dụng để cùng đi chung con đường đồng đẳng với các ngài, chớ Phật Tiên đâu có phân biệt pháp nào là tối thượng, pháp nào là ngàn mé đầu !

Nhận được pháp Tiên mà hành giả biết triển khai theo sở nguyện của các ngài, thực hiện đúng đường lối của giáo pháp đề ra thì sau khi ngộ đặc huyền cơ tự khắc sẽ chuyển hóa qua một vị trí khác để học hỏi tiến hóa, vì càn khôn vũ trụ là vô lượng vô biên chơn lí để học, làm gì cái pháp nào đầu và cái pháp nào cuối đâu; thế thôi !

Như mình đang công phu pháp của Tiên Gia mà đi đứng nằm ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy tâm hồn cũng an lạc, chớ có chời tông, chời hệ gì cả đâu! Pháp mà mình hòa điệu theo cuộc sống trong niềm tin thanh tịnh là chơn thật pháp, chỉ sợ có một điều là mình có thật sự muốn tu hay không mà thôi.

*Tìm đâu phát thật luận chánh tà*

*Chỉ có tánh mình khởi pháp ma*

*Vạn pháp tâm sanh đồng nhất lí*

*Huyền cơ diệu ứng pháp là ta.*

Tao Đàn, 12/09/2008

Thiền Sinh Phương.