



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 801 Ngày: 14 tháng 11 năm 2010

Khai Triển

*Khai triển chơn hồn không bận rộn
Quý thương đồng loại chiếu phần hồn
Quán thông đời đạo tự sanh tồn
Chuyển biến vô cùng pháp pháp thông*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26/01/2001 đến 02/02/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Một năm hội tụ một lần tại sao?
- 2) Sự thanh diệu của Trời Đất đã chuyển thành lý tưởng có phải không?
- 3) Trí tâm uyển chuyển có tiến không ?
- 4) Nghiệp lực nhiều kiếp luôn luôn theo sát bên mình, tại sao?
- 5) Bất khả bất tin bất khả tận tin là sao?
- 6) Người tu thiền có nên cầu Trời Phật hộ độ hay không?
- 7) Muốn có thế giới đại đồng thì phải làm sao?

<p>1) Atlantic city, 26-01-2001 7 : 55 AM <i>Hỏi : Một năm hội tụ một lần tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự sống của nhơn loại phải chạy theo nguyên khí của Trời Đất, bốn mùa rõ rệt, chúng sanh vẫn chuyển theo hành trình</p> <p>Kệ : <i>Kích động qui nguyên tự cứu mình Tha thứ thương yêu tự giải mình Tình Trời sống động khai tâm tiến Minh tâm kiến tánh chuyển hành trình</i></p>	<p>2) Atlantic city, 27-01-2001 8 : 05 AM <i>Hỏi : Sự thanh diệu của Trời Đất đã chuyển thành lý tưởng có phải không?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự thanh diệu là sự siêu giác của Trời Đất, tu thực hành sáng trí mới hiểu điều này</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát cảm vui vầy Chất phát tu tâm duyên đủ đầy Động loạn không thành duyên khó đạt Thành tâm tu tiên tự sum vầy</i></p>
<p>3) Atlantic city, 28-01-2001 8 : 20 AM <i>Hỏi : Trí tâm uyển chuyển có tiến không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa trí tâm uyển chuyển theo điển tâm mà phát triển là thật sự tiến tới điển giới</p> <p>Kệ : <i>Thực hành rõ rệt trí tâm giao Nguyên lý thâm sâu rõ nhiệm mâu Đời đạo phân hành minh đạo pháp Bình tâm tiến hóa rõ đuôi đầu.</i></p>	<p>4) Atlantic City, ngày 29/01/2001 4:35 AM <i>Hỏi : Nghiệp lực nhiều kiếp luôn luôn theo sát bên mình, tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nghiệp lực nhiều kiếp luôn luôn theo sát bên mình có thể gây ra tai nạn bất ngờ.</p> <p>Kệ : <i>Đời đạo chuyển xoay do nghiệp lực Trí tâm không ổn gieo đại nạn Thực hành không tiến tự tâm bàn Duyên đạo tình đời nghịch khó an.</i></p>
<p>5) Atlantic city, 30-01-2001 4 : 00 AM <i>Hỏi : Bất khả bất tin bất khả tận tin là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa ở đời nhiều chuyện có có, không không, tin thì có mà không tin là không có</p> <p>Kệ : <i>Cảnh đời giả tạm cũng về không Có có không không chẳng ước mong Có đó mất đó không tồn tại Tu hành thanh tịnh chẳng còn mong</i></p>	<p>6) Atlantic city, 01-02-2001 3 : 40 AM <i>Hỏi : Người tu thiền có nên cầu Trời Phật hộ độ hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiền chỉ cần thực hành pháp môn tức là tự giải trừ</p> <p>Kệ : <i>Hướng thượng tự giải tình rắc rối Thực hành chơn giác tự thanh bồi Qui nguyên tâm thức thanh thanh diệu Thức giác tự mình tự đạt ngôi</i></p>
<p>7) Atlantic city, 02-02-2001 7 : 08 AM <i>Hỏi : Muốn có thể giới đại đồng thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn có thể giới đại đồng thì phải tu thiền hiểu được nguồn gốc hóa hóa sanh sanh thực hành đúng</p> <p>Kệ : <i>Duyên Trời duyên Phật sẵn tâm linh Hiểu rõ tâm linh hiểu tiến trình Qui hội tình người trong thức giác Giải mê phá chấp đạt thanh bình</i></p>	

Vấn đạo tại Đại hội Kỳ Quan (Lake Louise – 1994)

6.- **Vấn:** *Một ông bà tổ tiên bị động có ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Nếu có người tu thì phải đổi luật hay không?*

Đáp: Cái đó ở thế gian này có thầy địa lý. Thầy địa lý bày đủ chuyện thì cũng ba năm sau mới có hiệu lực. Một ông bà này kia kia nọ, cái đó không nên nghĩ, người tu Vô Vi không nên nghĩ. Mình đã nghĩ về phần hồn, lấy phần hồn, suy nghĩ về phần hồn, chiêm ngưỡng về phần hồn chúng ta bữa hôm nay hành động có tốt không? Có làm hại cho ai khác không? Cái đó là điều chánh. Đặt sự mê tín dị đoan không kết quả cho cả hai, thầy địa lý không được gì, mà người nhận sự chỉ dẫn cũng tạm mà thôi, tùy theo thời vận mà tiến hóa, chớ không có gì hết.

7.- **Vấn:** *(không có câu hỏi)*

Đáp: Kể xin tiền nói mình không có tiền, cái đó là họ gạt họ chớ không để lừa gạt người khác. Bận áo rách để xin tiền của những người nào có tiền. Họ tự lường gạt, mang cái tánh xấu trong tâm của chính mình. Với những người đó mình cũng ngồi nói chuyện vung vít, có điển cứ nói chuyện cũng không sao tôi thấy anh đau khổ cũng như tình cảnh của tôi, mình nói như vậy cái điển của mình có thể trao cho họ rồi mình nói tới đạo hạnh và tâm thức. Chớ mình đừng thấy người ta nghèo không chơi với người đó, như vậy là không được. Mình có óc kỳ thị là không được. Luôn luôn người Vô Vi phải nuôi dưỡng cái thức hòa đồng, để xây dựng cho chung. Nhân loại đang khao khát tình thương. Các xứ văn minh này cũng khao khát tình thương. Cho nên nhiều người ở đây có đầy đủ hết. Có tiền bạc nhà cửa xe hơi nhà lầu nhưng còn nhiều tự ái nhiều lắm. Còn chúng ta Vô Vi tại sao khuyên kêu phải nhịn nhục cho ta học bài thức tâm bởi vì chúng ta không có cơ hội học trong đạo pháp như họ và chúng ta học ngay trong đại học của nhân sinh. Kích động bao nhiêu là chúng ta nhịn nhục bấy nhiêu là chúng ta đóng góp cho mọi người được trở về...

7.- **Vấn:** *Chúa có thật sự hiện hữu hay không?*

Đáp: Chúa luôn luôn ẩn tàng trong tâm của mọi người. Mọi người không khai thác nên không bao giờ thấy chúa. Miệng kêu chúa mà không khai thác chân tâm không thấy chúa. Không góc trời nào vắng mặt chúa hết. Đại từ bi mà.

8.- **Vấn:** *Kính thưa Thầy, Vô Vi có mâu thuẫn với những gì được rao giảng trong Kinh Thánh hay không?*

Đáp: Vô Vi không có học Kinh Thánh và không có biết Kinh Thánh. Không có mâu thuẫn cái gì hết. Chỉ thực hành có bao nhiêu nói bấy nhiêu, tùy cái điển phát triển của chơn tâm.

9.- **Vấn:** *Tại sao người Thiên Chúa Giáo nói con đường duy nhất đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Giê Su.*

Đáp: Cái tâm thức phát triển không phải là buôn bán. Tôi không qua người đại diện tôi không làm việc được. Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được. Cho nên người ta phải hiểu cái nào phải đi. Cho nên tu hoài hợp hoài không bao giờ thấy Chúa là vậy. Mình phải phát triển tâm thức mình mới tương ngộ được. Phải hành khổ mới phát triển được, lời chúa nói rõ ràng. Mình còn tranh dành quyền lợi địa vị là không được. Hỏi Giê-su Christ có tâm từ bi không? Đấng Christ từ ái là luôn luôn có tâm từ bi. Hỏi chớ quý vị làm mẹ, làm cha có tâm từ bi không? Có lòng thương con không? Tại sao không phát triển nơi đó để ngộ Giê-su Christ? Chúng ta phát triển tâm từ ái chúng ta cũng ngộ được Giê-su Christ đâu có cần nói những lời của Giê-su Christ mà chúng ta không hay. Chúng ta phải hành khổ mới thấy rõ.

SÁM TU HÀNH QUYÊN MỘT
Tác giả : Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu

LỜI GIỚI THIỆU

Từ đây « Hậu » chỉ tỏ tường
Đời đạo bạn giữ an nhàn tu thân
Có khi « Hậu » cũng đến phần
Anh em bậu bạn ân cần giúp nhau
Tu thời kẻ trước người sau
Nhớ câu bạn đạo thương nhau mới tường.
Chữ thương ta để làm đầu
Anh em Pháp Lý đạo mâu, cùng nhau
Sách này dặn kỹ trước sau
Các bạn cố gắng thương nhau một nhà
Cội gốc chỉ rõ phân qua
Thích Ca Pháp Lý, Di Đà từ đây.

Sách này giữ lấy làm Thầy
Gần kỳ măng hạn « Hậu » về Tây Phương
Từ khi « Hậu » sẽ lên đường
Anh em bậu bạn thương nhau một lòng
Đến đây Pháp Lý đã xong
Xin chào các bạn bá tông gần ghi
Thủy chung như nhứt vậy thì
Khoa học huyền bí vô di bàn à.

Khảo cứu Pháp Lý chỉ ra
Hễ tu thì được sách này không sai
Lòng thương các bạn ai hoài
Cúi xin nhà Phật độ ngay người lành.

Tác giả Đỗ Thuần Hậu 79 tuổi
91 Phan Thanh Giảng, Đakao, Saigòn
Sadéc, ngày rằm tháng 7 V.N. 1962

Đỗ quyên véo dắc tiếng non xanh
Vấn vấn đường xa rán nhớ ranh
Hậu phước năng bồi thành diệu được
Nhứt tâm tu niệm hiệp chơn thành.
Năm 1938
Đỗ Thuần Hậu (tự Cao Chí Hiên)
Le 30 Décembre 1936
Truyền đạo : C.M.T.S. Từ Hàng Tế Chu

Kinh nhà Phật đã có câu

Mùi Phú quý như lãng xá má
Bả vinh huê, thác thể phù vân
Màng chi Phú quý cao ngoi ngoi
Chiết ghé cội cây cũng đủ rồi
Vui say mùi đạo Tâm là quý
Thế sự nhân tình ví tợ vôi.

Trong ý sáng suốt gọi là : Đạo

Màng vô minh che mờ, căn, trí,
Mắt bụi trần khóa lấp tâm châu
Cho nên sáu đảo điên, sáu căn ô nhiễm
Duyên thì ít, Tội là nhiều
Tội dày, Phước mỏng,
Hưởng khoái lạc dương gian chưa mấy
Kế u sầu địa ngục vương mang.

SÁM TU HÀNH Quyển Một

Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Khiến nên « Hậu » tỏ vắn thơ
Kể cho bạn rõ huyền cơ nhọc nhằn
Tâm người như tuyết giá băng,
Trí người như thể chị Hằng góm ghé.
Đổi thay, thay đổi nhiều bề,
Thủy chung như nhứt mối kẻ Phật Tiên.
Làm sao tỏ dấu nhơn hiền
Siêng năng tu luyện phước truyền cháu con
Làm sao cội Phúc chớ mòn
Lấy câu nhân nghĩa cho tròn đạo tâm
Anh em các bạn chớ lằm
Một cây một cội thâm trầm nghĩa nhân
Ba lao, bốn khổ, thẳng bần,
Tham tiền, tham chức, cuộc trần đặng đo
Ngày đêm luống tớn đầy kho,
Thời giờ không bỏ đặng đo cội trần.
Lời khuyên các bạn bao lần
Xác trần làm việc cho Trần lằm ru,
Dương gian là chỗ ngục tù,
Vào tù ra khám công phu lờ lằng
Ham tiền, ham bạc làm càng,
Chịu đánh chịu khảo chớ nhàn bản thân.

Từ đây, xin bạn ân cần
Công phu luyện đạo cho gần Phật Tiên.
Trở nên một đấng nhơn hiền
Có « Hôn » có « Vía » đạt quyền vô di

Dầu cho trăm tuổi vậy thì
Gom Hồn gom Vía vẫn đi Thiên Đàng
Thiên đàng vạn lý quang sang
Xác trần bỏ lại, đã mang làm gì
Phật Trời là chỗ huyền vi
Nào sơn nào thủy thiếu gì cảnh tiên
Bông hoa đua nở lê duyên
Màu nào sắc nấy có tiên ứng hầu
Hiu hiu gió thổi cung cầu
Hồn nương theo gió, về gần Phật Tiên
Ngó mong thấy cảnh mê liền
Vui thay chi xiết, nhọn hiền trẩy sang.
Đường thì chói sáng ngọc xoàn,
Đủ màu đủ kiểu, quên toan trở về,
Đoái xem phong cảnh mà mê,
Nhiều lần ngoạn mục, mãng mê không về.
Thợ Trời khéo đặt thống kê
Đi qua, Đông, Bắc, trở về Tây Nam,
Có rồng có ngựa tiên duyên
Chờ đi khắp chốn, Phật Tiên cảnh Trời.
Chia vui nói quá nhiều lời
Thế gian che dối Phật Trời làm chi.

Thế gian cho bạn ngu si
Vì chung chưa hiểu khinh khi Phật Trời
Buồn chi những sự gian manh,
Đến khi đụng cọp những nanh hoản hồn
Từ đây Pháp Lý như còn
Tiếng tăm còn đó chuyên môn không còn
Khuyên bạn hãy giữ lòng son
« Công Phu » Pháp Lý cho tròn đạo tâm
Chẳng tin chẳng tưởng chẳng lầm,
Công phu siêng sáng Đạo Tâm phát liền
Làm sao cho đáng nhân hiền,
Minh châu phát hiện bay liền cảnh Tiên.
Từ đây mới biết bạn hiền
Đông, Tây, Nam, Bắc vui miềng thú Tiên,
Thượng từng có Đức Lê Duyên
Tặng thưởng cho bạn, Đào Tiên phép màu
« Nguồn Đạo là bực cao sâu »
Không cầu mà có Phép màu Tiên gia
Siêng năng tu luyện chánh tà
Cần lo nghiên cứu mới là Thần Tiên
Từ đây được chữ Thiên Không
Thiên biến, vạn hóa, cộng đồng Phật Tiên
Từ đây bạn có phước duyên
Huyền Thiên hợp lý, Tiên gia đạo màu
Câu văn cảm kích cơ cầu,

Khoa học huyền bí Phép màu (Thích Ca Mâu Ni Phật).

Từ ngày thừa vớ hóa vẩn,
Có lòng bác ái khoang hoẵng chúng sanh
Đêm ngày làm việc đành rành
Lẳng điễn vũ trụ phát sanh tia vàng
Xin bạn chớ nghĩ hoang mang
Mà lòng vọng tưởng tân toan cơ cầu
Nói ra thêm thắm thêm sâu
Tiền bạc xôi chuối cầu Ngài đặng đầu
Tội lỗi chất chứa trên đầu
Dem tiền, công, đến cầu Ngài dung tha,
Chỉ ra cho rõ chánh tà
Dương gian mắt thịt người mà thấy chi
Mà đem xôi chuối khinh khi
Càng thêm tội lỗi Phật ghi thêm liền
Phật đâu dụng bạc với tiền
Tâm lành, Trời Phật phước lành ban cho.
Dầu cho giàu có của kho
Không vị, không nể, không mé lẽ tà.

Đến đây « Hậu » mới phân qua,
Khoa học huyền bí chỉ ra tỏ tường
Nói rồi, càng nhớ, càng thương,
Linh hồn ở chốn thiên đàng bạn ôi.
Còn Vía ở đất phù sa,
Vị chung oan trái, sanh ra vợ chồng.
Từ khi kết thúc vợ chồng,
Đôi chim kết cánh, tơ hồng thặng thiên.
Từ đây duyên lại bén duyên
Ham chơi trần tục phạm thiên bị dày.
Niết bàn chẳng vị một ai
Sa vào bản thể sanh thay cho người
Ở đó chín tháng mười ngày
Khai hoa nở nhụy miệng cười có duyên
Làm con dương thế, nhân tiền
Lo ăn lo ngủ, phạm thiên bị dày
Từ đây mới biết trần ai
Lớn lớn cực khổ phải vương luật hình
Nói ra bạn thấy Hồn kinh
Gia đình thương phạt cực hình đáng đo
Lúc xưa sung sướng nào lo
Bây giờ dương thế tự do đâu còn
Cực khổ hành hạ héo don
Mạnh thời hiếp yếu, chẳng còn như xưa
Nói ra thì bạn cũng thừa
« Diêu Trì Kim Mẫu » khóc thời như mưa
Chẳng tin xem lại sách xưa

Xem thì thấy đó bạn chưa tỏ tường
Nói rồi càng thắm càng thương
Chẳng nghe lời dạy, mới vương cõi trần.

Vậy nên « Hậu » tỏa xác thân
Cha mẹ giao cầu xác trần bạn ơi
Ví như hai đấng Thọ Trời
Sanh ra hình vóc dạy lời nô nã
Hình thể như một cái nhà
Trái tim, gan, mật, thật là khám to,
Giám hãm tại đó đấng đo,
Chẳng cho Vía biết Hồn mà ở đâu.
Vía thời ở rúng lo âu bên ngoài,
Hằng ngày lo bảo xác thân,
Hồn thì làm việc ân cần xoáy trên
Tại óc, trí ý, thông lên thiên đình
Từ đây « Hậu » mới thuyết trình
Luyện đạo tại đó bạn mình gắn ghi
Tương bằng trí, ý đương thì
Lục tự phải nhớ, phải ghi cho thường,
Đêm thường thanh vắng là gương,
Súc miệng sạch sẽ cho tường âm dương
Sợ khi yếu mắt ghèn xương
Che phủ nào thấy ánh gương Phật màu
Sách này dạy kỹ cao sâu
Công phu luyện đạo khỏi sầu khỏi lo
Từ đây Mâu Ni trong lò,
Phát ra ánh sáng khỏi màng thịt da
Ý ta nên nhớ Thích Ca
Gắng lòng mộ Đạo, thấy qua phép màu,
Soi Hồn phép ấy cao sâu,
Không nên dốt điển xung lên bộ đầu
Bộ đầu có điển phép màu
Âm dương phối hợp, cơ câu hợp ngay.
Điển Trời tại óc hằng ngày,
Giúp cho điển ấy sang xung ngay Hà Đào
Điển ấy chạy khắp rất mau,
Gân xương bản thể chỗ nào cũng thông,
Âm dương phối hợp đạo đồng
Làm cho trí ý sáng thông cõi Trời
Cũng như rọi được khắp nơi,
Khoa học huyền bí Phật Trời ban cho,
Đừng suy, đừng nghĩ đấng đo,
Trung gian, Tiên Phật chiếu dò lảng ni.
Lời nói nên gắn nên ghi
Không nên sai quấy Mâu Ni trò hề
Sái thời điển nghệt tư bề
Sân si hờn giận dựa kê hơn xưa

Nói cho bạn hiểu lọc lừa
Làm Thầy bí ối, không chữa một ai
Đa sang nhiều chứng bệnh ngoài
Đau lưng chóa mắt, có hoài bạn ối.

Soi Hồn là phép chỉ rồi,
Bước qua Thường Chuyển phục hồi âm dương
Phép này trừ bệnh thương, trường
Tham gian quỷ quái không nhường một ai
Lời đây nhấn nhủ hoài hoài,
Công phu, phép Phật được trừ tham gian
Tham sang ngũ tạng tà dâm,
Cuộc trần khuyến khích, phải cam bịnh này
Phiền não nó cũng làm Thầy
Dắt đều sái quấy, ưa gây ưa phiền
Làm cho đôi mắt ưu huyền
Thấy sát gian trá, của tiền tham hơn,
Lời đây nói rõ như đờn,
Qui y cửa Phật quý hơn của tiền,
Làm sao cho đáng nhơn hiền,
Công dày luyện Đạo, phép Tiên nhiệm màu,
Thương hàng, ngoại cảm, nhứt đầu,
Đau lưng, làm biếng, để hầu một bên,
Bạn nên gắn chỉ cho bền,
Công phu thuốc bổ ở trên cõi trần,
Thuốc này bổ khắp châu thân,
Bổ tính, bổ não, bổ lần học sinh,
Học sinh bản thể như mình,
Đưa tối, đưa sáng, thể tình như ta,
Cũng nên dạy bảo cháu nhà,
Siêng năng tánh sáng hiệp hòa công phu.
Dầu cho kẻ dốt người ngu,
Học thời bổ ích công phu chuyên nghề
Lợi lộc đau đớn tư bề
Con hiền cháu thảo đức nền văn minh.
Nói qua kể hết gia đình
Trên hòa dưới thuận bạn mình mới yên.

Học đạo chẳng tốn đồng tiền
Siêng năng cố gắng bạn hiền chỉ cho
Từ đây bạn khỏi lo âu
Phật Tiên huyền bí, dạy cho tu hành,
Phân rõ gốc, khéo đành rành,
Định thần phép Phật, hóa sanh điển màu,
Điển Trời bủa khắp trên đầu,
Hóa ra ngọn đuốc, sáng bầu Thiên cung.
Soi khắp thế giới rõ cùng
Địa cầu, cũng thế sáng chung một bầu

Soi khắp các nẻo đâu đâu,
Biết đều lành dữ, khỏi sâu khỏi vương,
Phép này sẽ chỉ bạn tường,
Bịnh tình rối loạn cả đường văn minh,
Xem thì nhớ lấy chớ khinh,
Cảm thương các bạn hữu tình của ta,
Lo gần cũng phải lo xa,
Nghiên cứu chánh đáng mới ra đạo mâu,
« Rồi đây phép xét bộ đầu »
Hùng lỗ nhiều chỗ phân mô tam liêu,
Công phu luyện đạo cho nhiều,
Điễn Trời rọi xuống, càng nhiều càng hay,
Nhứt liêu cụ túc bằng nay,
Sơ thừa cực phẩm bạn mình thấy chưa,
Mở cửa Thiên Môn Trung Thừa
Tự nhiên phát triển không lừa thế gian.
Pháp Lý sự thật rõ ràng
Chỉ ngay trên xoay một đàng chia đôi
Ngồi cho yên tịnh phép mâu
Pháp luân thường chuyển, Thiên Định sẽ ngồi cho lâu.
Từ đây mới biết đạo mâu
Nói ra rõ rệt cả câu hộ phò.
Tu nghèo chẳng tiền mà lo
Công phu luyện đạo Phật cho tam liêu
Liều này Thiên Tạo, bạn ơi,
Đừng làm nhờn tạo dối đời ít chi,
Lời nói nên gấn nên ghi,
Dối người mình dối, dối chi Phật Trời,
Phỏng da đau quá la Trời,
Niệm Phật cho đỡ, che lời thế gian,
Mình đốt mình chịu chớ than,
Phật đâu có đốt bầm gan chịu lì
Phật thì trên bàn từ bi
Không sai không biểu người thì làm gan
Rồi đem tiền bạc với vàng,
Làm doan làm phước Phật nào chứng cho
Tham gian hung dữ so đo,
Đem tiền chuộc tội thế gian ít gì.

Di Đà thọ ký xét suy,
Có Không, Không Có, không gì một ai,
Sự thật Pháp Lý công khai,
Không gian, không dối, con ai bao giờ,
Học đạo, xin đừng lẫn lờ,
Hiểu sơ nói dốt không chừa một ai,
Qui quyền nịnh bợ phải lo
Bạc triệu đem đổi bao giờ được đâu.
Lấy câu ngay thẳng làm đầu,

Làm sao cho được đạo mầu mới ngoan,
Tranh đua nói dốc nói càng
Tu chi bằng miệng có tiền thì hơn
Tu ca tiếng huyền, tiếng đồn,
Đừng giả hát bội, thế cười người chê,
Từ đây ta mới đề huề,
Anh em bậu bạn, dựa kề dạy nhau,
Tu thì kẻ trước người sau,
Trí tâm cố ý, Phật nào không thương,
Việc tu không phải thương trường
Hơn thua vô ít là đường thế gian,
« Hậu » đây chỉ bảo rõ ràng,
Đa mang trần thế phải mang lầy sâu,
« Chẳng nên » chặt tóc cạo đầu,
Tu tâm dưỡng tánh để cầu đạo tâm,
Con người trăm tuổi bao lâu,
Thất rồi kiếp mắt chẳng còn một ai.

Hết quyển một.

Ghi chú : Đây là bản đánh máy nguyên văn từ bản viết tay của Đức Ông Tư, không thay đổi chính tả, dấu hỏi, ngã, chấm, phết, v..v...

Giới Thiệu Video vấn đạo trên web site VoVi.org

Chúng tôi xin giới thiệu nhiều video vấn đạo rất quý giá của Đức Thầy, radio internet Vô Vi hàng tuần, rất nhiều bài giảng của Đức Thầy dạng MP3... đã được anh Trần Ngọc Dũng lọc lại và để lên web site www.vovi.org của chúng ta.

Đặc biệt có thể xử dụng Iphone, Ipod, Ipad hay bất cứ device di động nào có 3G hay Wifi để coi và nghe được từ bất cứ nơi nào trên thế giới và bất cứ lúc nào

THƠ

NHỮNG ĐIỀU THẦY KHUYÊN

Tôi xin nhắc lại lời Thầy
Lúc còn tại thế Hằng ngày nhủ khuyên
Pháp hành Kỳ Thuật giữ nguyên
Siêng năng điều Đặng cần chuyên đúng giờ
Thực hành chớ có lơ thờ
Quay vào trong sửa chân chớ mà chi
Mười điều tâm đạo thực thi
Thường xuyên Niệm Phật vậy thì mới mau
Những gì Thầy đã truyền Trao
Chúng ta ghi gặng khắc vào nơi tâm
Cà mau 17/10/2010
Phùng Văn Tân

NHÃN HÒA

Người gieo oán bài thi nhịn nhục tiến
Tỏ, cười thâm trước thử thách chua cay
Sức mạnh từ bi chỉ biết mình sai
Tâm thiện hòa chúc phúc người chưa giác
Giữ tâm thanh tịnh giữa chợ đời lấm bạc
Trụ đầu điển quang luyện hoài chữ thương
Sanh lợi xem thường rộng mở thiên đường
Âm ba lục tự an hòa cống hiến
V.N 17/10/2010
Văn Phật Tử

SUY THÔNG

Mỗi người tự sửa mở tâm thông
Đánh thức nội tâm khởi đấng mong
Khoán tương thiện lành nơi cửa phật
Buông khơi cảnh sắc tâm hư không

Thế thời buông cảnh qua không động
Mê tín dị đoan bỏ hẳn trông
Tập quán nam mô mà khởi mộng
Dung hòa phật tánh tới là không

Thượng đế dựng xây cho cải tạo
Muôn loài vạn vật ở càn khôn
Hóa sanh luân chuyển ở thanh trược
Nghiệp sát sanh tồn uyển chuyển luôn

Muôn người tại thế hình xã hội
Bao bài trao đổi để sinh khơi
Từng kiếp làm người qua học hỏi
Quay về tự thức phật tâm nơi

Buông ra tất cả phật Như Thích
Để lại chân ngôn đến hiện thời
Không thấy chi tầm tranh với tụng
Xác mòn tạ thế cũng là không

Duyên thời pháp đó vô vi định
Tự kiếm luyện tâm đạt quân bình
Thanh thản hồn nhiên tâm ý nguyện
Trượt thanh thanh trược mà truy tìm

Chừa thấy chừa qua không phóng đại

An nhiên tự tại tâm bình yên
Tự suy tự ngắm chờ phê phán
Mọi thứ tiềm tàng đó định xuyên.
Văn Phong
Cà Mau, 18/08/2010

LONG HOA KHAI HỘI

Long hoa hội tụ chơn linh
Di đà biệt niệm tâm minh yên bình.
Công phu nội thức tu thiên
Văn minh phát triển nội sinh thanh nhàn.
Chơn ngôn thiện ý dịu dàng
Siêu tình vui vẻ góp phần dựng xây.
Dị đoan mê tín phân gây
Đâu còn tự tại an nhiên thanh tình.
Tiểu thiên vũ trụ thẳng hình
Dững hành khai thức ẩn mình phân minh.
Đường đi tám vạn pháp trình
Tiềm tàng bản thể long hình quy như.
Thiết thời tận thế truyền thư
Điều là giả tướng suy tư thế đời.
Hướng về nhâm đốc tâm khơi
Sau này hiểu thấu hội thời long hoa
Học khoa huyền bí thật là
Thượng thẳng tích đức cho ta quân bình.
Cà Mau 10/11/2010
Văn Phong

THÔNG BÁO LỄ KHÁNH THÀNH VÀ KHÓA SỐNG CHUNG Ở THIÊN ĐƯỜNG QUI HỘI NGƯỜI GIÀ TẠI ORLANDO, FLORIDA 16/04/2011 – 21/04/2011

Bạn đạo Florida xin trân trọng kính mời bạn đạo khắp nơi về dự lễ khánh thành của Thiên Đường Qui Hội Người Già mà Đức Thầy đã cho phép xây cất trước khi Ngài qui thiên. Cùng thời các bạn có thể tham gia khóa sống chung, “Dững Hành.” Tên này đã từng dùng cho Đại Hội lần chót tại Florida mà có sự hiện diện của Đức Thầy. Lễ khánh thành sẽ bắt đầu vào ngày 17, tháng 4 năm 2011.

Phiếu Ghi Danh

Khánh Thành và Khóa Sống Chung “Dũng Hành”
Tại Thiên Đường Qui Hội Người Già, Orlando, Florida, USA

16/04/2011 – 21/04/2011

[Xin điền mỗi người một phiếu]

Họ và Tên :	Nam : []	Nữ : []
Tuổi :	Quốc Tịch :	
Địa chỉ :	Thành Phố :	
Tiểu Bang:	Số vùng (Zip code) :	Quốc Gia:
Email:	Điện thoại nhà:	Đ.T. di-động :
Thuộc Thiên Đường / HAHVV :		
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):		Điện thoại:

Chọn một:

- Sẽ Đem theo bị ngủ
 Nhờ BTC đặt mua giùm (\$20)
 Sẽ liên lạc BTC

Ghi danh ở Thiên Đường Qui Hội Người Già:

Lệ phí ăn ở tùy tâm và khả năng đóng góp của bạn đạo.

Xin quý bạn đạo đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu không có phương tiện hoặc cần bạn đạo địa phương đặt mua giùm xin liên lạc với ban ghi danh.

Hạn chót ghi danh: Ngày 31 tháng 1 năm 2011 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.

Liên lạc Ban Ghi Danh:

Email: quihoinguoigia@gmail.com

Hoặc gửi đơn ghi danh về địa chỉ: Trinh Tran, 7642 Milano Drive, Orlando, FL 32835

Hoặc qua điện thoại: Cô Mỹ: Tel: [407] 850-6061

Cô Tươi: Tel: [407] 412-5324

Phương Tiện Di Chuyển:

Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường ORLANDO International Airport [viết tắt MCO]. Từ phi trường đến Thiên Đường lái xe khoảng 20 phút. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Orlando [MCO], vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường **trễ nhất là ngày 16 tháng 4, 2011**, để có thể tham gia buổi lễ khánh thành TD vào ngày 17-04-2011. Chúng tôi có thể đưa đón trong **2 ngày: 16 tháng 4 và 21 tháng 4, 2011** vì nhân sự có giới hạn. Trước và sau đó, xin liên lạc với BTC để sắp xếp nhưng tùy nhân sự lúc đó. Sau ngày 20, tháng 4, mọi phương tiện sẽ tự túc nhưng có thể lưu lại ở Thiên Đường hoặc khách sạn tùy quý bạn.

Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển Vận.

Khởi hành từ phi trường	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến				
Đi				

Di Chuyển Tư Túc:

Địa Chỉ Thiên Đường “Qui Hội Người Già”: 20223 Sheldon Street, Orlando, FL 32833.

Quý bạn đi xe hơi đến Orlando có thể liên lạc Ban Ghi Danh để được hướng dẫn đến Thiên Đường nếu cần thiết.

	Other Comments
1	
2	
3	