



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 803 Ngày: 28 tháng 11 năm 2010

Tiến Hóa

*Tiến hóa không ngừng cùng chuyển tiến
Thành tâm học hỏi trí tâm hiền
Giải mê phá chấp đạt bình yên
Củng cố chơn hồn tự đạt duyên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 10/02/2001 đến 16/02/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm sao thoát điện ra khỏi bộ đầu?
- 2) Trung tín có hữu ích gì cho người tu thiền?
- 3) Tại sao làm người phải chịu ân oán?
- 4) Người muốn tu nguyện với Trời Phật tu suốt đời, nửa chừng bỏ không tu thì tương lai sẽ ra sao?
- 5) Thần kinh bất ổn thì phải làm sao?
- 6) Người tu thiền đã thấy được những gì của nội tâm mà có thể thanh tịnh được?
- 7) Tại sao làm người cha mẹ chết đều cảm động khóc tại sao?

<p>1) Atlantic city, 10-02-2001 7 : 30 AM <i>Hỏi : Làm sao thoát hiểm ra khỏi bộ đầu?</i></p> <p>Đáp : Thừa phải kiên trì thực hành pháp môn và thường xuyên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật khử trừ lưu thanh thì sẽ không còn ô trược nữa, mỗi mỗi cũng do sự dày công hành pháp mà thành đạt</p> <p>Kệ : <i>Siêng năng luyện tập sẽ thông hành Dứt khoát tâm tu kết quả nhanh Tự đạt quân bình tu tự tiến Phân minh đời đạo sống càng thanh</i></p>	<p>2) Atlantic city, 11-02-2001 1 : 40 AM <i>Hỏi : Trung tín có hữu ích gì cho người tu thiền?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự trung tín rất hữu ích cho người tu thiền tăng thêm ý lực tu tiến</p> <p>Kệ : <i>Trung tín thẳng đường xây dựng tiến Phân đường tiên hóa tự giao liên Khai thông trí tuệ tu hành tiến Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền</i></p>
<p>3) Atlantic city, 12-02-2001 7 : 46 AM <i>Hỏi : Tại sao làm người phải chịu ân oán?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người sanh thành bởi cha mẹ phải chịu luật hóa hóa sanh sanh, nghịch thuận tương chiếu, thì phải thực hành mới thoát</p> <p>Kệ : <i>Kích động tương hành sáng trí ra Tâm tu chất phát tự tâm hòa Triền miên học hỏi không giờ dứt Tiến hóa vô cùng tự vượt qua</i></p>	<p>4) Atlantic city, 13-02-2001 1 : 50 AM <i>Hỏi : Người muốn tu nguyện với Trời Phật tu suốt đời, nửa chừng bỏ không tu thì tương lai sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa phát nguyện với Trời Phật rồi bỏ tu thì sẽ bị hạ tầng công tác, tức là luồng điện hướng về âm dục tạo nghiệp, trí óc không còn minh mẫn hay phê phán người khác và tạo loạn thần kinh khối óc, tưởng lầm là mình sáng suốt và hay hơn người khác, sẽ bị nghiệp lực lôi cuốn cho đến điên khùng mất trí</p> <p>Kệ : <i>Chơn hành không có chỉ làm thôi Thiếu trí tâm tư bị quả nhồi Động loạn hỗn lảo không học tốt Thực hành không có tự lôi t</i></p>
<p>5) Atlantic city, 14-02-2001 6 : 47 AM <i>Hỏi : Thần kinh bất ổn thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thần kinh bất ổn thì cần phải nghỉ ngơi và buông bỏ thế sự hành pháp tinh tấn</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chánh pháp tự tâm thành Giải tỏa phiền ưu tự thực hành Mê chấp không còn gieo khổ nạn Chơn tâm thành đạt hướng về thanh</i></p>	<p>6) Atlantic city, 15-02-2001 5 : 30 AM <i>Hỏi : Người tu thiền đã thấy được những gì của nội tâm mà có thể thanh tịnh được?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiền đã nhìn thấy nội lực thanh tịnh mà tự học hỏi nguyên lý của Trời Đất mà tự tu phát triển tới vô cùng</p> <p>Kệ : <i>Nội tâm thông cảm duyên tình đạo Sáng suốt quang minh tự bước vào Cấu trúc siêu nhiên chuyển tiến đạt Bình tâm học hỏi chuyện trăng sao</i></p>
<p>7) Atlantic city 16-02-2001 6 : 45 AM <i>Hỏi : Tại sao làm người cha mẹ chết đều cảm động khóc tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người sống trong tình cảm yêu thương của cha mẹ, khi chia ly kẻ ở người đi, luyến tiếc phải rơi lụy. Người tu thiền thì ngược lại, quý yêu nhau phải chúc cho nhau : Thượng lộ bình an</p> <p>Kệ : <i>Sống còn chết mất phải ly thân Không có có không nguyện góp phần Tiến hóa phân hòa nay đã đến Quý thương xây dựng hướng tâm cần</i></p>	

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại đại hội Kỳ Quan

14.-**Vấn:** Xin mời Bác Nhuận lên đặt câu hỏi.

Cám ơn anh Trường. Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả bạn đạo, sau kỳ (nghe không rõ) con được dịp đi với Thầy về woodland, con có xin phép Thầy về Việt Nam để dờn ngôi mộ của bố con. Thầy nói nếu chết đã 30 năm ngoài, bây giờ cải tang được rồi. Con về Việt Nam nhờ có sự giúp đỡ của Bề trên nên tìm được mộ rất dễ dàng, sau đó thì con bốc luôn ngôi mộ của vợ con, chết năm 1977. Con cũng thiêu xong rồi con hải táng luôn.

Kính thưa Thầy, bây giờ con thắc mắc là, bố con sinh ra con(nghe không rõ)

Đáp: Bác cứ lo tu đi. Cái đó là cái luật tiến hoá tự nhiên hết. Cát bụi trở về cát bụi mà lo chi những chuyện đó không có ích gì. Mà nói người đời, thì người đời do cái tâm cảm mến cha mẹ, tưởng cha mẹ mình còn ở đó. Nếu cha mẹ mình nằm ở đó còn sống, mà mình chôn dưới đất họ kiện mình tới đâu rồi. Không phải vậy, nó phải trả, cái phần hồn nó mới tiến hóa. Sau 30 năm nó đi luân hồi rồi, không cần lo đền vấn đề đó nữa. Xin cảm ơn Thầy.

Như đem ra mộ rồi bàn này kia, kia nọ, rồi cãi làm cho cả gia đình tranh chấp với nhau. Người muốn chôn chỗ này, người muốn chôn chỗ kia rồi gây lộn nữa. Đó là chuyện vô ích (không nghe rõ) rành mạch, cát bụi về cát bụi, rõ rệt, phần hồn phải tiến hoá để luân hồi, phải tiến hóa để học hỏi. Tất cả chúng ta chết đây rồi cũng phải tiến hóa để học hỏi chứ không (nghe không rõ)...

15.- **Vấn:** Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào bên trong để tự trả lời câu hỏi của chính mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người chung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và cho những người chung quanh. Tuy nhiên có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên, hoặc đạt mục tiêu của họ dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con kính xin hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ dù có thể làm cho con có thể thành nô lệ của họ.

Đáp: Tâm làm thân chịu, thì chuyện của họ làm họ tự chuốt gánh, không phải chuyện của mình không nên can dự vô cho nên thế giới hòa bình. Vì người này trách người kia, người kia giết người nọ rồi kết quả đi đến đâu? Chúng ta là người tu phần hồn nên săn sóc bước tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta là đi lên trở về thiên quốc, không phải ở mặt đất cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm, đó là sự cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.

16.- **Vấn:** Kính thưa Đức Thầy, Đại từ bi là gì?

Đáp: Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây chúng ta thấy được ánh sáng từ Đại Từ Bi phóng quang xuống thế gian(nghe không rõ)

17.- **Vấn:** Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu huyền thất tổ của các kiếp trước mà nhìn. Cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại nhưng đã chết trước khi mình ra đời thì làm sao mình biết mặt để mà nhìn.

Đáp: Đó là đã nói là một điểm linh quang khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm linh quang đó chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng nấy. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể (nghe không rõ) ở thế gian phải hiểu rõ cái nguyên lý của nó là như vậy, thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đặc pháp, đặc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng hòa tan trong ánh sáng mới thấy nhiều cảnh lạ ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm

lúc nào cũng minh mẫn, còn hỏi sư phụ ở đâu nữa. Không còn Phật, không còn ta, còn ánh sáng để tiến hóa tới vô cùng. Đâu chúng ta cũng có thể đến được, chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt minh mẫn, chớ không phải sự tăm tối, giận hờn bị kẹt, sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.

18.- Vấn: *Thưa Thầy, người tu vô vi có nên cho điểm cho người bệnh không?*

Đáp: Cái đó là do tâm của người phát tâm. Như người trong gia đình thấy người bệnh đau lòng, thì mình muốn truyền tất cả cái khả năng của chính mình, nhiều người bằng lòng giảm thọ cho cha mẹ cái đó là muốn truyền cái từ trường tốt cho bệnh nhân, cái đó cũng hỗ trợ được một phần.

CÙNG ĐỌC THƠ THẦY

THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU

*Trích băng giảng Qui Thức Tự Đạt,
Khóa Qui Thức (khóa 4), t/v Vĩ Kiên.*

TÁI NGỘ nơi đây chẳng được nhiều
Học hành chữ hiểu và chữ yêu
Đồng thanh tương ứng về tâm đạo
Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều.

NHỚ NHIỀU hiểu rõ lý chữ yêu
Yêu mẹ yêu cha thức nghĩa siêu
Một cõi phù sanh đây duyên kiếp
Thực hành giải tỏa đợc chơn điều.

CHON ĐIỀU huyền diệu lý cao siêu
Dùng chí hành thông ngộ pháp điều
Mùi đạo phân minh ngày khôn kiếp
Duyên tình tan vỡ đợc tình siêu.

TÌNH SIÊU Cha đợc thức tâm nhiều
Vạn lý hành trình ngộ biển yêu
Mùi đạo Cha ban tình thấm thía
Nguyện hành đến đích rõ tình yêu.

TÌNH YÊU thôn thức trong đêm mộng
Cảm thức trần gian một cái công
Duyên nghiệp gieo phiến trong nội thức
Khổ đau cực nhọc cũng về không.

VỀ KHÔNG một kiếp lại gánh gồng
Thê thảm bi ai nỗi nhớ trông
Nguyện tiến không lùi quy thức giác
Sửa mình thanh tịnh nguyện khai vòng.

KHAI VÒNG vũ trụ trở về không
Học hỏi không ngừng giải ước mong
Thanh tịnh chào đời nay quý tịnh
Thực hành chơn pháp nguyện về không.

VỀ KHÔNG thấu đáo trời trong sáng
Lòng dạ thánh thơi chẳng ước màng
Hộ đợc chư Tiên đồng khuyến khích

Giữ thanh đợc tịnh lại bình an.

BÌNH AN ba cõi tự vui bàn
Không/có, có/không cảm thấy an
Quy nhưt quân bình lòng phấn khởi
Đạo tâm bừng sáng mở pháp tràng.

PHÁP TRÀNG sớm đợc đã ân ban
Động loạn nhơn gian chẳng tiếc bàn
Phản nghịch lòng thành gây phản loạn
Tì bi vẫn đợc vẫn cầu an.

CẦU AN diệu pháp chơn hành đợc
Thức giác bình tâm tạo nắm mở
Ai ghét ai thương cùng học hỏi
Quy không mới rõ cõi hư vô.

HU VÔ quán chuyển minh đời đạo
Tạo thế-quyền-kinh tự bước vào
Quy ân tâm can là thực tế
Huệ tâm bừng sáng pháp phân màu.

PHÂN MÀU sanh khắc hợp đuôi đầu
Đi đứng ngồi nằm kẻ trước sau
Học hỏi đời nay lòng quyến luyến
Giữ không, thanh tịnh chẳng ôm sầu.

ÔM SẦU tại thế tự khổ đau
Chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu
Ai khổ, ai sầu, ai đã giúp
Tì bi tận đợc chẳng còn đau.

CÒN ĐAU vì bởi mê màu sắc
Thức giác bình tâm xét trước sau
Quy nhưt hồi sinh lòng chẳng đợc
Thương yêu tha thứ trở về mau./.

LƯƠNG SĨ HẰNG
Tháng 5 - 1986

PHẬT TẠI TÂM

PHẬT tại tâm ta ở giữa mình
Ở trong thanh tịnh hoá nên hình
TRONG không hư cấu vô hình dáng
TÂM phật chơn tánh lại vô hình
PHẬT " Vạn" tại tâm một chữ "thanh"
TẠI tâm tức phật là thanh tịnh
TÂM, tinh, thần, khí là giếng mối
TA khỏi tâm đâu phật giữ mình
TVTLTC 2.10.10
Minh Thạnh

MÔ NI CHÂU

GẮNG hành thâm luyện đạo rở bày
CHỈ quyết thiên sâu thức tánh khai
CÔNG lực thậm thâm sáng toả vòng
PHU ráng tròn đầy mở tim mây
LUYỆN đạo xoay vòng nguyên lý mở
MÔ chuyển giữa mây tia sáng lay
NI mới xây thành màu bảy sắc
CHÂU lưu trụ điển kết thánh thai
TVTLTC 7.10.10
Minh Thạnh

NIỆM PHẬT

NIỆM khẩu không khai là ý niệm
BIẾT niệm trong minh là hiệu nghiệm
NIỆM vô biệt niệm thần mới hoá
TRONG tâm khai triển sanh màu nhiệm
MÌNH thanh nhẹ rồi tâm thanh tịnh
THẦN khí tinh gom hườn cực điểm
MỚI đủ ba nhà kết anh linh
HOÁ được chơn tâm là biệt niệm
TVTLTC 9.10.10
Minh Thạnh.

Thiền Định

Định thiền giới mã ý tâm viên
Khí ngựa cột xiềng mới được yên
Nếu để tung quành tâm động mãi
Thì là khó đảo cảnh tây thiên
Cà Mau 12-11-2010
Phùng Văn Tân

Giỗ Tổ

Hôm nay ngày giỗ tổ Sư
Chúng con tế tựu cùng nhau sum vầy
Bao năm vắng bóng trần này
Ra đi để lại Đức Thầy dạy khuyên
Giờ đây Thầy đã qui thiên
Chúng con ở lại nơi miền trần gian
Đau lòng giọt lệ chứa chan
Nhớ thương Thầy Tổ lệ tràn đôi mi
Nhờ công Sư Tổ khắc ghi
Khai sanh pháp lý dẫn đường tiến tu
Quyết tâm hành pháp công phu
Để cùng thầy tổ nhân du tương phùng
Cà Mau 16-11-2010
Phùng Văn Tân

TẶNG BẠN ĐẠO

Mến tặng bài thơ chúc đạt mình
Chúc câu học đạo trí tâm bình
Tâm thành trụ điển huệ minh giải
Đạo đạt thanh văn điển trí tình
Hành pháp tâm Vô Vi đạt đạo
Pháp thiền ý tự diệu thành kinh
Vững bền minh bạch hành thiền pháp
Bền đặc Bạch Kinh thức giác minh.
Củ Chi, 19-11-2010
Bá Tùng.

Lời Thì Thầm Trong Tôi

Lời thì thầm trong tôi những điều muốn nói
Chúng sanh cùng mãnh đất nhưng vẫn đơn côi
Thất tình lục dục tạo cảnh sang tôi
Tam đại sự bao kiếp đời sáng tối
Phước, tội, tiến hóa trả vay thấy khổ
Tưởng trời cao mới biết giả tạm này
Một sát na tít tắt duyên lành đây
Lời hai không buông phạm liên giác ngộ
17-11-2010
VN .Văn Phật tử

Hạnh Phúc

Hạnh phúc không hẳn có danh trong xã hội
Hạnh phúc không hẳn có lợi thật nhiều
Hạnh phúc không hẳn tình nghĩa tràn đời -
được nhiều người yêu mến
Người biết và thắng được chính mình mới
Thật sự hạnh phúc ấy là giác ngộ
20-11-2010
VN .Văn Phật tử

TẬN THỂ

Nhớ ra thời trẻ thơ ngây
Nghe qua sấm giảng ngất ngây lòng này.
Suy tư thuyết giảng đêm ngày
Hai ngàn năm chặn đọa đầy thế gian
Đến ngày tận thế hoang mang
Tối trời tối đất xác phàm rã tan.
Đến nay trời nổi sắp tàn
Thân này sắp tận lụy tàn đến nơi.
Nhờ qua duyên pháp tuyệt vời
Hiểu thông mọi lối nghiệp đời gian nan
Chén cơm manh áo nghiệp đàng
Vợ chồng con trẻ kết đàn lớn khôn.
Một đời từng trải ta ôn
Luận suy quá khứ bốn chôn mực cười
Vô vi pháp đở tâm khơi
Tiềm tàng bản thể nội sôi quân bình.
Tâm tư sáng lạn tâm tình
Duyên tiền chơn định ẩn tình hiểu sâu
Thuyết thời lại tới xôn xao
Hai linh lại tới mười hai hết thời
Dầu cho có đến tận thời
Hồn nhiên cảm nhận điển vờ hư không.
Duyên hành pháp ngộ cho thông
Biển tròn hợp nhất kết vòng vô sanh.

Cà Mau 24/11/2010

Văn phong

Bài học vỡ lòng

Biết mình ngu
Vui tu sửa
Vui tu thiền
Thiền vô vi
19-11-2010
5 thành củ chi

Đường Tu

Lộ trình đường tu làm thước đo
Người tu Thiền thôi hết lo
Mắt sáng miệng cười ai cũng quý
Tâm hiền thân khỏe ai cũng thương
Tâm sư học đạo tham thiền
Liễu tri sanh tử vô vi đạo mẫu
Tư duy quán chiếu soi hồn
Vạn pháp giai không
Duyên sanh như huyễn
19-11-2010
5 thành củ chi

Không , tôi mới tu hồi hôm

Tặng anh Ut Nhãn Thiên đường Duyên Lành- Dương Thanh Phong - Hoàng văn Hoa -Trịnh Quang Thắng

Không , tôi mới tu hồi hôm ,
Quy hội bạn già thiền vui tu
Không tu không có ích gì ngu
Thanh điển ơn trên an vui hưởng
Chuyển hóa trần gian hoan hỷ du
Tiến hóa bạn ơi mau tiến hóa
Bạn già không bệnh thiền ca ru
Đạo mùi hành đạo Điển thâm tiến
Yù thức đường tu quy hội tu ...
20-11-2010

TQA THIÊN vô vi

Ly khổ a
Khổ tham thiền
Xuất tam giới
Bối tâm ta
Không tiền a
Vui thiền ca
Chứng đạo ca
Ma rời xa
Cười ha ha ...
Hữu vi a
Dừng dừng đa
Tâm cảnh ma
Khổ tu tiền
Không tu thiền
Vô vi pháp
Quán mộng tưởng
Nhân quả rõ
Hết đảo điên
Người ở núi
Chẳng tu tiên
Khổ vì tiền
Chẳng tham thiền
Xuất tam giới
Khổ dục giới
Khổ sắc giới
Vô sắc giới
Có ra không
Không không a
Coi sa bà
Vui tu thiền
Trục chỉ đề cương
Ai giác ngộ
Giác không Phật
Mê phàm phu
Thấy mình ngu
Tánh như huyễn ...
19-11-2010
5 thành củ chi Sài Gòn Việt Nam

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN:

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ ông Lê Phát Thành là thân sinh của bạn đạo Lê Hiếu Nhơn (Bình Dương-Việt Nam) đã từ trần vào lúc 3h sáng ngày 21/11/2010 tại Bình Dương -Việt Nam hưởng thọ 87 tuổi được siêu sinh tịnh độ.

Chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

Bạn đạo Lê Hiếu Nhơn

2) Kính nhờ bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của đạo hữu Trần văn Nhiều là cụ bà LÊ THỊ BẢY, sinh năm 1917, đã từ trần lúc 08h20 ngày 19-11-2010 (nhằm ngày 14 tháng 10 năm Canh Dần). tại Thị trấn Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Hưởng thọ 94 tuổi. Lễ an táng cử hành lúc 10h30 ngày 22-11-2010 (nhằm 17 tháng 10 năm Canh Dần) tại nghĩa trang Tân Bình, Tỉnh Bình Dương. Xin cầu chúc cho cụ bà được siêu thăng về cõi tịnh độ.

VN. 21-11-2010.

TD. Hội Tu Tâm Linh thành thật phân ưu và kính báo.

3)

I - Xin Thông Báo: Cô của BD Nguyễn Thị Lợi là Bà Cụ : NGUYỄN THỊ BẢY, Sinh ngày 21-04-1928, đã Từ Trần lúc 10 giờ 10', ngày 16-11-2010 (nhằm ngày 11-10- Canh Dần), tại Hiệp Bình Chánh, Bình Triệu, Thủ Đức, Tp.HCM, Hưởng Thọ 82 tuổi. Kính Mong BD Năm Châu “Hướng Tâm Cầu Nguyện” cho Cụ Bà:

NGUYỄN THỊ BẢY,

Được “ Siêu Thăng Tịnh Độ”, Gia Đình Cô Bảy Lợi Thành Kính biết ơn.

II - Kính Tin cùng Quý BD: BD Nguyễn Thị Hoa và BD Phan Văn Sinh, có Mẹ là Cụ Bà: PHAN THỊ CHÀNG, đã Từ Trần lúc 21 giờ ngày 23-11-2010 (ngày Âm lịch: 18-10- Canh Dần), Hưởng Thọ 81 tuổi, tại Ấp Bình Phước, Xã Bình Nhâm, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Lễ Di Quan và An Táng tại đất nhà Huyện Thuận An. Kính mong BD Năm Châu “ Hướng Tâm Cầu Nguyện” cho Cụ Bà:

PHAN THỊ CHÀNG,

Được “ Siêu Thoát về Tịnh Cảnh”, Gia Đình BD Hoa và Sinh, BD Bình Dương, Tp.HCM, và các Thân Hữu xa gần cùng đến viếng Lễ Tang và Thông Báo. Gia Đình Tang Quyển thành kính biết ơn.

4) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho em: Trần thiện Minh, sanh ngày 29/12/1973 tức 24 tháng 11 Nhâm Tý tại Nha-Trang , mất ngày 21 / 11 / 2010 lúc 14 giờ 1 phút tại Cali (USA) Con Lê Thị Bái em ruột bạn đạo Lê -Cảnh -Từ chủ Thiên Đường (Cảnh Từ) Đức Quốc. Cảm ơn các bạn đạo. Cảnh Từ

5) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác HUỲNH VĂN MƯỜI ba của bạn đạo Huỳnh phương Chi từ trần vào lúc 18 giờ 20 ngày 21/11/2010 (16 tháng 10 năm Canh Dần), tại Quận Tân Bình , thành phố Hồ chí Minh .

Hưởng thọ 74 tuổi

được siêu thăng tịnh độ .

Thành thật cảm ơn .

Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ

Tu Tâm Sửa Tánh:

Thưa các bạn,

Tôi cũng như các bạn, đã và đang tu tiến. Như Đức Thầy đã thường nói, tất cả chúng ta đều là tội hồn chưa hoàn tất, bị giam cầm trong cái tiểu thiên địa nhỏ bé, có trước, có thanh. Nhờ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà chúng ta đang thực hành, khử trước, lưu thanh, phần hồn mới có khả năng tiến hóa theo nguyên lý "có có, không không" của trời đất. Là một hành giả tu thiền theo PLVVKHHBPP, tôi xin được có vài lời đóng góp trong tinh thần xây dựng chung.

Tôi được sanh ra tại Việt Nam. Là con lai Mỹ, đã sống trong một chế độ độc tài và thiếu nhân quyền, tôi hằng mong muốn có một cuộc sống thanh tịnh và luôn luôn tìm con đường giải thoát cho tâm linh. Nhờ gặp được Đức Thầy quý yêu của chúng ta, Đức Vĩ Kiên, tôi đã may mắn được Thầy trao dạy pháp lý, và tôi thực hành đến nay đã hơn sáu năm.

Một năm, một năm qua bao nhiêu thử thách mà bạn đạo Vô Vi chúng ta đã chứng kiến, và ai nấy đều muốn tìm về thanh tịnh và sáng suốt. Ai ai cũng muốn thực hành tình thương và đạo đức mà Đức Thầy Vĩ Kiên và Đấng Toàn Năng đã ân ban. Tôi cũng như các bạn, nhớ Đức Thầy tha thiết, ước gì Thầy còn nơi đây để cùng đi với chúng ta trên con đường tu học bất tận. Thưa các bạn, Thầy của chúng ta cũng muốn như vậy, nhưng tiếc là phần thể xác Thầy đã phải chịu theo định luật tự nhiên của tạo hóa, đó là sanh, trụ, hoại, không. Thầy cũng như cha mẹ của chúng ta, muốn được bên cạnh chúng ta đời đời kiếp kiếp để lo lắng cho các con ngài. Thầy đã ra đi, nhưng bạn và tôi đều rất rõ là ngài luôn luôn bên cạnh chúng ta về phần điển quang. Chúng ta phải biết lo hành pháp đến hơi thở cuối cùng, và cùng đoàn kết nắm chặt tay nhau để tiến bước vững chắc trên con đường phát triển tâm linh đầy chông gai này. Hãy đoàn kết, tha thứ, và thương yêu như Thầy của chúng ta đã từng dạy dỗ. Ai ai trong chúng ta cũng muốn có được sự thanh nhẹ để hưởng phần thanh quang điển lành của Đức Thầy và Trời Phật ban bố. Chúng ta phải dần thân hành pháp và mở lòng từ bi đón nhận mọi trắc trở và khó khăn của tình đời đen bạc thì chúng ta sẽ vượt qua được bức tường vô minh để trở về với Thầy và đấng Cha lành.

Thưa các bạn, lời ít mà tâm thì vô cùng. Như ánh sáng đại bi ban chiếu khắp nơi nơi, tôi và bạn hãy hồi hướng tất cả tình thương của mình đến tất cả bạn đạo khắp năm châu và những người đau khổ muốn tìm đến con đường giải thoát cho tâm linh. Rồi đây chúng ta sẽ có những buổi Đại Hội tốt lành, tay bắt mặt mừng, cùng nhau chia sẻ những nỗi vui buồn trong thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta là anh em bạn đạo Vô Vi, cùng một gia đình và cùng một cha, hãy cùng nắm chặt tay nhau để mãi mãi tiến bước trên con đường đời đạo song tu mà Thầy và Tổ Sư đã vạch ra. Chúng ta đoàn kết và thương yêu nhau để thật xứng đáng là con ngoan của Thượng Đế, là đệ tử của Đức Phật Di Đà, Đức Tổ Sư và Đức Vĩ Kiên. Là con một nhà, từ nay chúng ta sẽ luôn luôn dần thân hành pháp và ảnh hưởng những người kế tiếp.

*Xa xa có kẻ đứng chờ,
Giống như ông Phật ai ngờ hỡi ai,
Dang tay rồi lại dang tay,
Hào quang tỏa sáng thẳng ngay bộ đầu.
Sụp quỳ sát đất mới tâu,
Rằng trò bé trẻ đã lâu cõi trần,
Xin Phật dụng phép diệu ân,
Soi vào sáu nẻo thức trần cho xong.
Luận đi xét lại chữ Không,
Không không là chỗ phải thông đây rồi,
Sao người không đứng mà ngồi,
Tánh kia không sửa luân hồi nhiều phen.
Tu thiền thành cái thói quen,*

Ngồi cho một đồng ăn quen ngồi hoai,
Sửa hoai không hết cái Tôi,
Hơn thua không phải chỗ ngồi cho lâu.
Ngọc Hoàng nhà nhận mới tâu,
Lên cùng chư Phật phải thâu cõi trần,
Vô Vi là pháp cho dân,
Hằng ngày tu sửa ân cần thực thi.
Ngài mới trở gót ra đi,
Về nơi hạ giới Vô Vi pháp truyền,
Sĩ Hằng tên gọi trước tiên,
Rồi sau mới đổi Vĩ Kiên Phật Đà.
Thâu hết tam giáo một nhà,
Thượng Ngươn Thánh Đức để mà cho dân,
Tam Pháp dạy dỗ chuyên cần,
Vĩ Kiên đắc đạo Thánh Thân ngợi khen.
Khắp ba cõi vang kèn với trống,
Trỗi điệu nhạc truyền thống Vô Vi,
Tiễn đưa Thầy Tám ra đi,
Về nơi Phật Tổ tâm thì như Không.
Kìa Pháp quý hư không tỏa sáng,
Soi tâm người ánh sáng Vô Vi,
Tự đi ta mãi tự đi,
Lục thông chớm mở tâm thì an yên.
Bao năm tháng tu thiền nhĩ nhục,
Thân thể này vẫn đục chưa trong,
Tâm này vẫn giữ chữ Không,
Bao năm Thầy dạy Tâm Không đứng đầu.
Tâm thanh tịnh mới thâu Thần Khí,
Tâm động loạn như khí suốt đời,
Đi đứng không được thanh thoi,
Tâm viên ý mã cõi trời lia xa.
Tâm chơn chánh trí thì mới sáng,
Ý mà tịnh thì vắng sanh ngay,
Tu tâm dưỡng tánh hằng ngày,
Tu tâm sửa tánh thì Thầy vui hơn.
Tâm thành kính thua hơn mặc kệ,
Lòng kính nể như thể mẹ cha,
Một lòng thành kính ông bà,
Cứu huyền thất tổ ấy mà lòng ngay.
Tâm thẳng ngay kính thầy nể bạn,
Tâm hiền đức tai nạn liền xa,
Tu phải sửa, tâm tà mới hết,
Nếu không thì đến chết vẫn còn.
Pháp khừ trừợc tâm hồn thanh nhẹ,
Sửa từ trong mới sạch Tà Tâm,
Tâm không động chơn tâm hiển lộ,
Lục Tổ xưa đã ngộ chỗ ni.
Bạn đạo ơi bài thi còn đó,

*Bạn chuyên cần mãi ngó vào trong,
Sửa rồi cái Lục Tâm thông,
Xuất hồn đánh lễ Thầy trông tháng ngày.
Vô Vi Tét ba ngày sum họp,
Đạo và Đời gom góp trọn hai,
Phân Minh Đời Đạo cả hai,
Giữ tâm thanh tịnh như lai sáng ngời.
Luận về đời thân thời còn đực,
Pháp Vô Vi thể nhục giải nhanh,
Soi hồn kết tụ điển thanh,
Điển quang gom tụ thì thành Thánh Thai.
Ngày ba bữa dũa mài thân xác,
Gom điển thanh thành hạt kim cương,
Phóng ra tận cõi thiên đường,
Thâu về một chỗ tâm thường lặng yên.
Ba năm đầu phải chuyên gìn giữ,
Đứng, nằm, ngồi, sáu chữ Nam Mô.
Niệm đã xong thì vô Phật Giới,
Niệm chưa xong giữ giới cũng đành,
Tâm không hờn ghét cạnh tranh,
Giữ tâm thanh tịnh mới thành thánh tiên.
Tu đúng pháp tâm hiền như Phật,
Tu pháp tà tâm thật như ma,
Tu tâm sửa tánh mới là,
Đệ tử của Phật Di Đà Phương Tây.
Lòng tha thiết thương Thầy mến bạn,
Tâm từ bi cùng bạn độ tha,
Tâm ta với bạn một mà,
Ai người mai mỉa ta thà bỏ qua.
Bạch Sĩ (USA)*