



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 872 Ngày: 25 tháng 03 năm 2012

**CẢM MINH**

*Cảm minh Trời Đất tự thâm tiến  
Qui nguyên thiên giác sống an yên  
Tình Trời sống động chiếu dân hiền  
Qui hội tình người chung sống thiên*

**Vĩ Kiên**

---

**Mục Bé Tám 06/06/2001 đến 12/06/2002**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Muốn có sự sáng suốt chỉ dẫn cho người kế tiếp thì phải làm sao?
- 2) Sự sáng suốt có quyết định được thời cuộc hay không?
- 3) Sự quyết định xây dựng có hữu ích gì không?
- 4) Hướng tâm tu học thì sẽ đi đến đâu?
- 5) Sau sự động loạn là sẽ được an yên tại sao?
- 6) Tỉnh giác chính mình thì phải làm sao?
- 7) Thiên cơ biến chuyển là gì?

<p><b>1) Atlantic city, 06-06-2002 9: 1 0AM</b>  <i>Hỏi: Muốn có sự sáng suốt chỉ dẫn cho người kế tiếp thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn có sự sáng suốt chỉ dẫn cho người kế tiếp thì phải dày công thực hành từ đời lẫn đạo</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tóm thâu nguyên lý của duyên trời  Học hỏi chơn hành khắp các nơi  Duyên nghiệp phơi bày đầy ý nghiệp  Trùng tu tự giác hợp duyên trời</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 07-06-2002 9: 27 AM</b>  <i>Hỏi: Sự sáng suốt có quyết định được thời cuộc hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự sáng suốt của nhơn loại mới quyết định được thời cuộc</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Sáng suốt mình tâm giúp nước mình  Vượt qua tai nạn khó phân mình  Tình đời đen bạc do người tạo  Thế thái nhơn tình chuyển thấp cao</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 08-06-2002 8: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Sự quyết định xây dựng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự quyết định xây dựng trong sự sáng suốt rất hữu ích cho đại sự chung</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Quyết tâm xây dựng cùng chung tiến  Trắc trở không còn chẳng tạo phiền  Tương hội sửa mình trong trí sáng  Hành thông duyên đẹp giải cơn phiền</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 09-06-2002 3: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Hướng tâm tu học thì sẽ đi đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa hướng tâm tu học thì sẽ được nhiều may mắn hơn</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Hướng tâm tu học sẽ an yên  Tự đạt tự mình rõ hành trình  Giải nghiệp tâm thân tự cứu mình  Qui nguyên thiên giác qui tâm định</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 10-06-2002 10: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Sau sự động loạn là sẽ được an yên tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa sau sự kích động và phản động là sẽ được an bình</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thiên cơ biến chuyển đường tu tiến  Thực hiện công phu tự giải phiền  Quý mến Trời cao tâm chẳng động  Thành tâm tu tiến vía hồn xuyên</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 11-06-2002 8: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Tỉnh giác chính mình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tỉnh giác chính mình thì phải dẫn thân tu sửa</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tỉnh giác chính mình tự phải tu  Thành tâm tu sửa giải mê mù  Quý yêu Trời Phật không mê chấp  Giải tỏa mê mù uẩn chuyển tu</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 12-06-2002 12: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Thiên cơ biến chuyển là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa thiên cơ biến chuyển là sự thay đổi chung</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Cần hành tu tiến triển bao dung  Thế thái nhơn tình động các vùng  Trong khổ chính mình lo sửa tiến  Bình tâm tu luyện tự tham thiền</i></p>	

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### VĂN TỰ VÔ VI

#### HÀO QUANG :

Hào quang do trung tâm bộ đầu và do Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn, khử trừ lưu thanh, rồi dần dần cái thanh nó tụ hóa trụ sanh, diễn tiến lên trên. Trung tâm bộ đầu của người tu về Pháp Lý, ban đầu nó ướm nhột nhột ở ngay trung tâm bộ đầu, chỗ Hà Đào Thành đó, như là có con gì nó rờ trên đầu chúng ta, nhưng mà lâu lâu rồi, nó sẽ tiến triển, thanh sẽ thừa tiếp thanh, ở trên đó, điều luyện một thời gian. lúc đó các bạn nhắm mắt thì các bạn thấy sáng suốt, hào quang bao vây cả bộ đầu, thì các bạn thấy các tượng Phật nó y như bạn, không có sai.

Cho nên hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận. Chúng ta đi tiến tới thanh, về Phật thì chúng ta là đứa con ngoan của Thượng Đế, hiểu ý của Thượng Đế, chúng ta phải học nhiều hơn để hòa cảm về bên trên hư không, mới tiến về đời đời vô tận, mới trở về Nguồn Cội. Chớ chúng ta không có dùng ý niệm. Và chúng ta phải thực hiện mới có hào quang. Nếu các bạn không thực hiện, thì không có hào quang. Cho nên con người có hào quang, tu tại thế mà đắc pháp có hào quang, xuất ngôn đều là hợp lý, sâu rộng, cởi mở, làm cho tâm can của mọi người phấn khởi và nhẹ nhàng. Nghe qua âm thanh Người, thì thấy nó nhẹ nhàng. Ngồi bên Người thấy hình như được giải thoát. Đó mới xác nhận rõ ràng người đó đã có hào quang, và có một huyền năng siêu diệu có thể cứu độ tâm linh. Khi chúng ta gặp Người thì tất cả những thắc mắc đều được giải tỏa. Đó, thấy rõ hào quang cứu độ nhân sanh.

Còn hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, còn siêu diệu gấp triệu lần nữa. Cho nên chúng ta ráng tu để đi tới đó rồi chúng ta hưởng cái hào quang vô cùng tận, đời đời bất diệt.

Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đã nói rằng phần hồn là bất diệt. Tất cả tôn giáo đều nói nhưng mà ai đã chứng minh được sự bất diệt đó? Các bạn tu rồi các bạn thấy chính các bạn có hào quang, nói đâu phải đúng đó, khai triển vô cùng và cái tâm tự cứu độ người không có so đo, không có tính bất cứ một cái gì, luôn luôn chơn tâm thường trụ, tiến giải mình bạch, hào quang sáng suốt. Đó mới là hào quang.

#### HIẾU :

Hiếu là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu là sao? Hiếu là con người phải hiểu nguyên lai do đâu sanh ra con người. Có Trời, có Đất, có phối hợp của càn khôn vũ trụ, có vạn linh cấu kết nó mới tạo thành một con người, tạo thành một thánh thai, rồi xuống đây nhập xác trần trước ở thế gian. Thì cái chữ hiếu này đặt để làm gì ở tại thế? Sanh ra thôi chớ cần gì phải hiếu; nhưng mà chữ hiếu này là để cho nó thực hiện, nó nhớ cha nhớ mẹ nó, để nó nhớ nguồn cội và nó đi về dễ dãi hơn. Dù cho nó không tu nhưng nó biết thương yêu cha mẹ thì cái tâm của nó cũng được Bề Trên chứng, mà chứng tâm rồi thì nó được gì? Nó được cứu độ. Trong lúc lâm chung, nó được nhẹ nhàng hơn và sẽ học qua những khóa nhẹ nhàng, văn minh, tiến triển, thông minh hơn ở về sau. Còn con người tu tuyệt đối phải giữ chữ hiếu. Đối với cha mẹ, không được nghịch. Bởi vì cha mẹ là thể Thiên hành đạo. Chúng ta nên tuân theo những lời dạy bảo. Không có ai yêu con bằng cha mẹ. Không có ai thương con bằng cha mẹ. Người tình của các bạn cũng không thương các bạn bằng cha mẹ. Mà nếu các bạn có con rồi, các bạn mới hiểu rằng tình thương của cha mẹ đối với con bằng cách nào, sâu rộng bằng cách nào. Lúc đó chúng ta mới hiểu rõ. Con người tu về Pháp Lý, tuyệt đối phải hiếu thảo. Nếu các bạn không có tính chất hiếu thảo, các bạn không có tính chất hy sinh, thì làm sao các bạn tiến về đạ pháp? Phải có hiếu thảo mới có óc hy sinh, có hy sinh thì mới có tiến hóa. Khi các bạn chấp nhận những gì cha mẹ đòi hỏi hay là gây phiền phức các bạn, các bạn có cơ hội học nhẫn, rồi các bạn thực hiện từ bi, không có thua lỗ đâu, cha mẹ luôn luôn thương con, đòi hỏi là dạy, giáo dục và đưa con tiến hóa. Nhiều người không hiếu, nói cha mẹ hành hạ con. Nó có cái duyên nghiệp và an bài để cho nó học hỏi, cho nó tiến hóa.

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Đời Đạo Song Tu*

*Tình thương khai triển khắp nơi nơi  
Thuận ý khai thông lại nhớ Trời  
Hợp mặt anh em cùng chuyển thức  
Khai thông ổn định, học chơn lời.*

*Chơn lời đời đạo song tu  
Gia đình hạnh phúc an du trong ngoài  
Tự mình thức giác học hoài  
Giải mê phá chấp, lập đài thanh cao  
Thực hành khai triển đổi trao  
Trong không mà có, bước vào Càn Khôn  
Chơn tu thức giác sanh tồn  
Chẳng còn mê chấp giữ hồn thặng hoa  
Càn Khôn vũ trụ tình Cha  
Qui hồi chơn thức chan hòa tình thương  
Tự mình thực hiện gieo gương  
Giúp người loạn động về đường chơn tu  
Hạ mình học hỏi lý ngu  
Soi hồn giải tỏa mê mù trong tâm  
Pháp Luân khai mở thì thâm  
Bền tâm nhập định, giữ tâm thanh hòa  
Thương yêu chung sống một nhà  
Càn Khôn qui một vượt qua cảnh Trời  
Chẳng còn mê nịnh thỉnh mời  
Quân bình tự đạt chẳng rời thực tâm  
Tự mình khai triển diệu thâm  
Tình thương trên hết, chẳng làm đường đi.*

*Kính bái  
Lương Sĩ Hằng.*

---

## TRÍCH KINH A DI ĐÀ

---

### **Tân Đầu Lư Phả La Đọa**

#### **Ông Tư giảng**

Nghĩa là bến đò Giang Tân, đầu và trước trán, ngay bộ đầu. Chữ LU là Lư Hương tập trung đó con. Chữ PHẢ là thuyền Bát Nhã. Chữ LA ĐỌA. Chữ LA là một thứ nước Cam Lộ trước kia con tu luyện đạo mà có, hiện nay gốc ở nơi song Bửu Ngạn.

**Di Đà ơi!** Nay con cố tâm luyện đạo, ta lấy nước nơi song Bửu Ngạn để mượn điện truyền thanh, viện trợ nước Cam Lộ giúp cho con, đem vào thận thủy là hai trái cật, bỏ tức thêm sự lao nhọc làm lụng. Khi luyện đạo tu hành, nước ấy chạy thẳng vào thận thủy tiên thiên của trái cật, bỏ tức sự lao tổn bản thể của con làm việc cho trần.

Nay cho con nước này thêm sức lực dồi dào, bổ túc sự mạnh mẽ sức khỏe cho con, tuy là con lớn tuổi, trở lại trẻ trung hơn phần nào cho có sức luyện đạo, để hồn con theo Thầy.

**Di Đà ơi!** Ráng tu đó con!..

### **Ca Lưu Đà Di**

Nghĩa là chữ CA là Thích Ca chứng minh. Chữ LƯU là để ý xem xét sự luyện đạo cho chúng sanh. Chữ ĐÀ là Thầy chúng ta gọi Di Đà. Chữ DI là truyền cho chúng sanh nào làm việc luyện đạo cố gắng. Đồng thời Thích Ca Phật Tổ cùng Thầy ta là Di Đà xem xét dạy đạo.

### **Ma Ha Kiếp Tân Na**

Chữ MA HA

**Di Đà ơi!** Khi hồn con ở thiên đàng, con sa ngã phạm tội. Thiên nhan, nhập vào Niết Bàn ở chốn trần gian. Ta giao phó cho con một bản thể có đủ điều kiện ăn, ngủ, bài tiết theo trần. Hễ xuống trần thì con mê trần. Con bị chua cay, chát, đắng, mặn, nồng, mạnh hiệp yêu, có khi bị tù đày bản thể nữa. Ta chắc rằng con sa đọa hồn con sẽ làm con ma luân hồi.

Nay con được suy nghĩ thức tánh, muốn trở về quê cũ của con, con chán đời, rồi con thức tánh tâm đàng theo đạo Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí, nhứt tâm thành thật nguyện theo dưới chơn ta. Ta là Đại Từ Đại Bi, thương tất cả chúng sanh. Nay con luyện đạo được minh triết rồi, từ đây con không làm con ma, hiện nay là kiếp của con. Nếu con mê trần làm lầm lỗi đó con, nhờ con minh triết thức tỉnh, cố tâm luyện đạo tu hành, khỏi kiếp mê trần làm con ma...

Chữ TÂN NA là cải cựu hoán tân, hết mê tới tỉnh, hết tối tới sáng, thì con được Tân Dân chủ nghĩa theo nhà Phật, đời đạo song tu, tu tâm luyện tánh.

#### **• Ông Tám giảng**

*Chúng ta tu, trước kia chúng ta động loạn. Ngày nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta uống được linh đơn, đã giải mê rồi. Nói về đạo là chúng ta thích, mà nói về đời thì cảm thấy tâm nặng, khó chịu. Tại sao? Chúng ta đã bước lên một lớp nữa rồi! Cho nên người tu đã được uống thuốc Phật để tiến hóa mà không hay. Chỉ có Pháp lý Vô Vi mới là đi mau như vậy, trực tiếp, và thực hành cấp tốc mới thấy rõ ràng, từ giai đoạn trần trước, dìm lại trước khi các bạn chưa tu, các bạn đâu có hiểu cái gì. Đọc cái này nghe không hiểu mà bây giờ nhắc lại một chút xiu là các bạn hiểu rồi. Các bạn đã lên được một chút rồi, nghe hiểu rồi, hiểu ý rồi. Nghe những lời đó nó thấm thía và nó chạy vào tâm, và chúng ta đang hành theo đường lối đó.*

#### **Ông Tư giảng tiếp**

**Di Đà ơi!** Con được biết Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là đạo Khổng Tử không thể nào làm lạc việc đời, còn đạo Phật Pháp lý Vô Vi, con cùng một tâm chí nguyện về cảnh cũ quê xưa, theo cảnh Tiên nhà Phật.

**Di Đà ơi!** Ta thấy con một lòng tưởng Phật, thì chữ Đại Từ Đại Bi ta ban phước lành cho con. Nay con được Lục Huệ, ta giao phó cho con phải hoằng hóa chúng sanh, giáo huấn chúng nó, vớt linh hồn nó khỏi chốn trầm mê. Ta sẽ độ cho chúng nó cùng con qua bến Giang Tân, từ mé sông Bì Ngạn bên có thuyền Bát Nhã đưa qua mé sông Bì Ngạn bên kia. Khi con vào Niết Bàn, con được ở bến Giang Tân, chữ Kinh gọi là Tân Na là một bến đò, sông Bì Ngạn, con được hoằng hóa chúng khỏi kiếp ma, qua đường Phật.

**Di Đà ơi!** Từ đây con được một lòng theo ta, dắt chúng nó qua khỏi bến trầm luân vào nơi xứ Phật, vui vẻ khỏe khoắn đời đời kiếp kiếp.

#### **• Ông Tám giảng**

*Chúng ta tu mà đạt tới thanh tịnh nhập định rồi nếu xuất ra đi tới bến Bì Ngạn. Đi qua hết rồi, cái tâm thoi thoi vô cùng. Trở về trần gian các bạn thấy rằng các bạn không có phải ở trần gian. Luôn luôn cái tâm*

*ở nơi đó và thấy mình qua lại nơi đó mãi mãi trong tâm thức, thì cảm thấy nhẹ nhàng. Sông Bì Ngạn lúc nào cũng phẳng lặng, gió thanh thoát, đem lại một hồn thơ siêu việt trong nội tâm của chúng ta, thanh nhẹ vô cùng, màu sắc thanh nhã.*

Hồ Huệ trích (còn tiếp)

---

### Thông Báo video Đại Hội Quốc Tế kỳ 30, 2011 mới để trên vovi website

---

Sau sáu tháng vất vả để hoàn thành bộ video Đại Hội Quốc Tế kỳ 30, 2011 “Trí Tâm Tự Thức”, Valencia, Spain, ban Video/Kinh Sách đã phát hành bộ DVD gồm có 5 đĩa và cũng đã đăng tải trên vovi website cho bạn đạo và những người thân hữu trên khắp thế giới được tiện dụng. Bộ video này gồm 12 đoạn, dài 7 giờ, màn ảnh rộng 16:9 HD, với những tiết mục: Khai mạc Đại Hội, Sinh Hoạt Tu Học, Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, Thiết Thực Tu Hành, Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Bàn Luận Chơn Ngôn Đức Thầy, những đoạn video/audio do chính Đức Thầy giảng dạy đã được ban tổ chức Đại Hội sưu tầm để giúp cho bạn đạo đỡ mất thì giờ tìm kiếm, Lễ Bế Mạc, và sau hết là những bức hình lưu niệm thật là dễ thương.

[http://www.vovi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=692&Itemid=220](http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=692&Itemid=220)

Cũng nhân cơ hội này, chúng tôi xin được cảm ơn các anh chị em trong ban video, âm thanh, nhiếp ảnh, kỹ thuật, chuyên vận đã đóng góp công sức và nhất là anh Trần Quốc Ái đã edit và nâng cao phẩm chất nghệ thuật/ điện ảnh cùng giá trị trung thực cho bộ phim này như là một tài liệu tu học thật là thiết thực và đa dụng.

Kính Bái

Ban Website

---

### Thông Báo Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California

---

Hội Đồng Quản trị miền nam California ,xin trân trọng thông báo đến các bạn đạo năm châu về Tân chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ(2012-2014)gồm có:

- Phan xuân Thái
- Phạm văn Đước
- Đoàn Ngọc Toàn
- Nguyễn Hoàng Long
- Quách Minh
- Huỳnh Tấn Lộc(Andy)
- Nguyễn Hữu Sáng

Anh Phan xuân Thái được đề cử làm tân chủ tịch HĐQT(2012 - 2014)

Kính mong sự ban chiếu của Đức Tổ sư và Đức Thầy để chúng con phục vụ và phát triển PLVVKHHBPP

Nguyễn Hữu Sáng

**Bài viết 1**

**TÔI TÌM TÔI (1)**

**Mọi việc trên đời từ nhân duyên mà đến - vậy nhân duyên là gì và đến từ đâu thật khó mà biết được!  
Cũng như tại sao tôi tu theo PLVVKHHBPP - Phải chăng đó là “Nhân-Duyên ?”**

Kính thưa quý bạn đạo : Trước kia khi còn ở Việt Nam, vào năm 1980 tôi có cơ duyên gặp được một vị cao Tăng ân tu nơi thâm sơn cùng cốc. Ông là người có huyền năng biết được quá khứ vị lai của người khác, Ông có tiên tri cho tôi rằng : « Sau này sẽ gặp được Phật Di Lạc và tu theo pháp của ngài thì sẽ được giải thoát. Và ông cũng có nói thêm rằng, Phật Di Lạc ra đời vào thời kỳ hạ ngươn mặt pháp để diu dắt những người có căn duyên, những người may mắn gặp được pháp của ngài thì được chứng đắc nhiều lắm . » Thật ra, lúc đó tôi chưa biết tu thiên là gì nên ông nói gì thì nghe vậy thôi chứ không có tin gì mấy.

Sau đó, tôi ra được nước ngoài. Đến năm 1984 tôi gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhưng lúc đó tôi chưa hành pháp, thì vào mùa hè năm đó tôi được đi dự Đại Hội Vô Vi tổ chức tại Pháp, và đây là lần đầu tiên tôi gặp được Thầy Tám.

Trong ngày khai mạc ĐH, nơi Thầy ngồi thuyết giảng. tôi thấy được hai luồng ngũ sắc từ không trung chiếu xuống hai bên, còn Thầy thì ngồi ở giữa. Tôi thấy Thầy đẹp lạ thường. Tôi chăm chú nhìn Thầy từ giọng nói, nụ cười của Thầy phát ra đẹp tựa hồ như những đóa hoa sen. Lúc đó tự nhiên tâm thức tôi nhận ra rằng : Đúng là Phật Di Lạc đây rồi.

Huấn từ Thầy ban ra như có một sức hút mãnh liệt, khiến mọi người phải nhắm mắt lại, và định vào cái âm thanh vi-diệu ấy. Còn tôi thì đầu mát, rút nhẹ, và cảm thấy an lạc vô cùng.

Chiều đến, tôi thấy Thầy đi dạo. Tôi nhìn theo bước chân và dáng đi uy nghi, từ ái của Thầy tự nhiên tôi bật khóc, và khóc một cách ngon lành, không cần biết những người chung quanh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi khóc vì quá mừng. Mừng vì được gặp Phật tại thế gian này. Rồi Thầy đến nắm lấy tay tôi đi một vòng, vừa đi Thầy vừa chỉ xuống đất và nói rằng : Con có biết không, hột cát mà điều luyện còn biến thành cái ly trong suốt, huống hồ gì là con người nếu biết tu, biết điều luyện thì sẽ thành được Tiên Thánh Phật đó con. Rồi Thầy sờ tay lên đầu tôi và bấm ngay mó ác Thầy nói, mó ác con đã mềm rồi, sau này sẽ mở ở đó. Thật sự, Thầy nói gì thì tôi nghe vậy thôi chứ nào có hiểu gì đâu !

Thế rồi, sau khi về tôi chú tâm vào việc công năng công phu hành pháp . Vừa làm vừa tu một cách tinh tấn, cho đến năm 1988 tôi được khai mở bộ đầu tại ĐH Hồi Sinh T/V Nhân Hòa. Lúc đó tôi mới thật sự tin là Thầy đã nói trước rất đúng. Điều này, đã cho tôi càng có thêm niềm tin vào Thầy và vào pháp lý.

Cũng trong ĐH này, tôi xin Thầy xuống tóc nhưng Thầy không cho, cho dù có năn nỉ cách mấy Thầy cũng không chịu ! Cuối cùng, tôi dồn hết tâm lực vào xin thầy lần chót và nghiêm chỉnh nói với Thầy rằng, thưa Thầy hôm nay xin Thầy phải xuống tóc cho con, con muốn về, con không muốn ở thêm thế gian này nữa, xin Thầy hãy xuống cho con về. Thế là, Thầy nhìn tôi chăm chú và phán rằng : Giữ không , tới hơn hai ngàn mấy trăm năm nay nó mới chịu về, thôi lại đây tao cạo cho !

Mỗi cùm tóc rơi xuống, tôi có cảm giác như những tấm sắt ngàn cân mang trong mình từ bấy lâu nay lần lượt rơi xuống, và cũng như gông cùm được tháo ra nhẹ nhàng vô cùng ! Sau đó có b/đ thấy tôi đi đâu có luồng ánh sáng chiếu theo đến đó, mà nhìn những b/đ cùng xuống tóc không có. Kể đến, đêm hôm đó bộ

đầu tôi khai mở và thấy được cõi vô hình. Mừng quá, tôi vào nói cho Thầy hay, Thầy nói tao biết rồi, hồi xưa tao cũng nỏ đùng đùng giữa trưa, rồi tao làm thơ, nhưng mà mày chỉ mở khúc trên thôi ghen mày !

Sau khi bộ đầu khai mở, tôi thấy mình thanh tịnh ,sáng suốt và thông hiểu được nhiều điều kỳ bí mà không thể nói ra được ! Từ đó, tôi thấy được sự hòa đồng giữa mình và người không còn khác biệt nữa. Càng hành, càng tiến và càng hiểu rõ chính mình hơn.

Bây giờ hỏi ngược lại : Ai đã cho tôi cái duyên kỳ ngộ ấy - mà vị cao Tăng kia đã biết trước được điều đó, có phải chăng đó cũng là « **Nhân-Duyên** » ?

### **Qui hồi,**

*Quay lại cái thân rõ vĩa hồn  
Từ bao ngàn kiếp đã bỏ quên  
Bơi lội nổi trôi làm đủ thứ  
Khóc cười vui khổ lẫn vẩn vương  
Muốn ra khỏi chốn nơi hắc ám  
Chỉ có pháp Thiền mới thoát thôi  
Nam mô niệm phật hư vô  
Quên hết nhân duyên, đoạn thế trần  
Từ bao ngàn kiếp nay thức giác  
Thôi rồi từ giả kiếp nhân sinh*

\*\*\*

*Thả lỏng hư vô rõ trống không  
Cái không không nghĩ, chẳng không bàn  
Trí sáng ý ngừng nơi thanh định  
Mâu-nhiệm, nam mô a di đà*

Las Vegas ngày 18/03/02, Kính bái, Lê thị Lệ Hoa (còn tiếp)

---

## **Bài viết 2**

### **Mượn tiền**

Tháng 8 năm 1993 trên đường đưa Đức Thầy tới nơi tổ chức ĐH Tâm Linh,một bạn đạo thưa với Thầy: "Nhiều người nói lệ phí ĐH mắc nên không đi ". Đức Thầy trả lời:"Người ta chưa biết quí đại hội đó con".Nhiều năm sau tại một ĐH, Thầy nói:"Không có tiền mượn tiền đi đại hội".

Nghe lời Thầy như vậy,ai cũng nghĩ không thể đem vấn đề tiền bạc ra so sánh với đại hội.Nhưng đại đa số bạn đạo tu vô vi đâu có điều kiện tài chánh dồi dào,cho nên mỗi khi đi dự KSC,ĐH vẫn cân nhắc, lo tính vấn đề điều kiện "đầu tiên".

Một bạn đạo kể khi Thầy mất không định đi đại hội nữa, nếu có thì chỉ dự KSC cho đỡ tốn tiền mà rồi không hiểu sao vẫn tiếp tục đi dự KSC, ĐH cho đến bây giờ; đi ĐH Trí Tâm Tự Thức về mới biết lo tính không đúng; tự nhiên câu nói của Thầy:"Không có tiền mượn tiền đi đại hội",hiện ra với ý nghĩa : Tiền không phải là vấn đề mà thực hành mới là vấn đề ! Thì ra là vậy. Thực hành giải được nghiệp thì không có tiền cũng đi KSC,ĐH một cách dễ dàng (Rất nhiều bạn đạo đã chứng nghiệm điều huyền diệu này) ; nghiệp còn nhiều có tiền cũng khó đi KSC,ĐH ; đi chơi nơi khác thì dễ hơn...



Bao nhiêu năm từ lúc Thầy còn sống cho tới nay, chưa thấy ai lụn bại vì đi KSC, ĐH chỉ thấy có những người tự ý bỏ Vô Vi hướng về đời rồi trở thành nghiện rượu, hút sách, cờ bạc, trai gái, gia đình tan tác mà trước đó nhà cửa sung túc, tiền bạc dồi dào... (Đây là chuyện thật).

Ngày xưa Thầy muốn dắt đệ tử đi chơi, phải đợi đệ tử tu xuất hồn được, mới dẫn đi chơi các nước. Bây giờ bạn đạo vô vi đâu cần phải xuất hồn, chỉ tốn công thực hành cũng được đi chơi các nơi, xem sự tổ chức trật tự thanh nhẹ của các nước văn minh nhờ các KSC, ĐH; đó là chưa kể những lợi ích về mặt tu học, giải nghiệp, bồi đức, mở thức, ăn điếu... có thể nói bạc vàng không thể đổi !

Pháp Vô Vi tuy công khai mà mật. Mật ở đâu? Ở chỗ mở thức. Nếu biết lấy động làm tịnh thì chung quanh toàn là Thầy mà thứ nhất là bạn đời, thứ nhì là bạn đạo, cho nên xa lánh hai giới này là xa rời Thầy quý, bỏ uông phương tiện tốt quý kể bên, thiếu nhịn nhục làm sao mở thức được nhiều, có hành cũng chỉ được một phần sức khoẻ; phần hương đăng đâu thấp sáng được bao nhiêu, kết quả tu ích... rồi nghiệp lực dồn tới lôi kéo trôi luôn ! Cái này gọi là ngồi trên thuyền mà rời khỏi thuyền hồi nào không biết...

Chúng ta được biết pháp Vô vi áp dụng trong mọi hoàn cảnh là nhờ lấy nguyên khí của Trời Đất giải trừ tất cả nạn tai, tất cả bế tắc, tất cả khó khăn, không trừ một ngoại lệ nào; nó thật là Đại thần chú, Đại minh chú, Vô thượng chú, Vô đẳng đẳng chú.... Thực hành pháp này không sợ vấp ngã, té rơi; chỉ sợ té ngã rồi không đứng dậy đi tiếp. Ai mà không vấp phạm; nhờ sai lầm mới rút kinh nghiệm, nên có câu : "Thất bại là mẹ thành công". Đường đi dài, suốt một đời, còn phải học nhiều, nếu tự cho là đủ, rồi tự đóng cửa, thì tự mình cản đường của mình chớ không do lỗi ai hết !

Vì vậy Người truyền pháp nhắc đi nhắc lại không gì hơn là thực hành, dứt khoát một đường, để tránh một chèo chông hai xuồng làm sa tới nơi được ! Đâu có đủ thời gian .

Kệ của Đức Thầy, ngày 13 tháng 8 năm 1993 :  
Tham gia Đại Hội mừng thâm tiến  
Giải mở tâm tư tự dẹp phiền  
Trí tuệ khai minh tâm thức giác  
Trì tâm tu luyện sống càng yên

Bỉ quốc, 17/ 03/ 2012  
Bùi Thanh Tâm

---

### THƠ BẠN ĐẠO

---

#### **SỐNG ĐỜI, ĐẠO SONG TU**

*Sống đời đạo song tu là thức giác  
Sống luyện hành thiền pháp Vô Vi  
Sống công phu thuần thực đủ đêm ngày  
Sống hòa đồng hội nhập về nguồn cội  
Sống hòa hợp tình thương và đạo đức  
Sống tu hành thanh tịnh hết vấn vương  
Sống tâm thanh qui nhất trở về nguồn  
Dòng đời vạn biến, tu hành bất biến  
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)  
20.02.12*

-----

#### **LỤC TỰ DI ĐÀ**

*Hành pháp lý Vô Vi khoa học Phật  
Tham sân mê trần giải ngộ duyên lành  
Thiên xích thừa sanh hóa hóa khai thông  
Huyền diệu lý thâm Di Đà Lục tự  
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)  
03.03.12*

-----

## **GUƠNG LÀNH**

(Thân tặng anh Ba Tuấn- Long Thành)

Ở đây có một Thiên Nghi  
Tu hành theo pháp Vô Vi cứu mình  
Lưu thanh khứ trước tâm linh  
Thân luôn khỏe mạnh mạch tình đó đây  
Lý minh hành pháp theo thầy  
Tiến tu giúp bạn đông tây chẳng màng  
Tình em phận chị cứu mang  
Xả gì danh lợi giàu sang mặc đời  
Đường tu cũng lắm trò chơi  
Đua chen ganh tỵ lắm lời thị phi  
Anh tu pháp lý Vô Vi  
Quán thông lý đạo từ bi giúp người  
Thân anh diệu sáng thêm tươi  
Gương anh soi rọi nụ cười em xinh.

Bạc Liêu 14/03/2012

Tô Văn Việt

## **DUYÊN**

Kiếp sống phù sinh lắm ả niềm  
Duyên tiên phân định mỗi người riêng  
Phận ai đầy tạo thực hành tiến  
Kiến thức nhiên tình tự cảm xuyên  
Thâm ý trường đời qua thực tiễn  
Vô Vi pháp tịnh cũng là duyên  
Tự tu tự tiến từ tâm thức  
Tri thức điển tình tự cảm duyên.

Cà Mau 20/03/2012

Văn Phong

## **BAN VUI**

(Thân tặng anh Hợp, anh Phái cùng các BĐ  
Thanh tình cứu khổ ban vui)  
Hạnh đức thiện lành giúp mọi người  
Hồn nhiên cảm nhận lệ tuôn rơi  
Tâm ứng tình thầy qua điển giới  
Cứu khổ ban vui thật cảnh thời  
Bạn đạo Đình Vui nay liễu ngộ  
Nhiều nơi hướng nguyện trợ hồn tươi  
Cảm xinh minh thức chơn như tới  
Khai sáng điển tình thoát cảnh đời.

Cà Mau 18/03/2012

Văn Phong

## **THIÊN TÂM**

Duyên may ngộ được pháp thiên  
Sống đời tươi đẹp triền miên an lành  
Tu hành giữ được lòng thành  
Ơn trên ban chiếu, điển thanh hợp hòa  
Phước lành có được tình Cha  
Ngày đêm ban chiếu, điển hòa cần khôn  
Tu cho thấy được linh hồn  
Quay về nương tựa, thế tôn muôn loài  
Học thiên ba pháp hành hoài  
Tri tâm khai sáng, ngày ngày dựng an  
Không còn sống cảnh lâm than  
Học thời chứng đắc, phá tan mây mù  
Tu hành chẳng đợi xuân thu  
Nếu không chẳng thoát cảnh tù thế gian  
Tu trong, ngoài việc chẳng màng  
Phật tâm giữ đặng, mới an mới mẫu  
Tu hành chẳng có cơ cầu  
Bình tâm sống lặng, minh châu hiện liền  
Điển quang soi sáng triền miên  
An tâm nhập định, phước duyên tốt cùng  
Năm tạng soi sáng điển chung  
Xuất thần lễ Phật, vô cùng niềm vui.

Kính bái,

Nguyễn Ngọc Vạn

Bạn đạo Bình Chánh

## **CHƠN TU**

(Thân tặng BĐ Phúc&Ngọc Q5)  
Thấy bạn đạo mưu sinh quá cực khổ  
Giòng nước mắt người tu phải tuôn đổ  
Còn nhiều hơn nước biển cả mệnh mông  
Nói cường điệu trăm con suối nghìn sông  
Nỗi khổ đau biết bao giờ chấm dứt  
Chỉ còn tu trả nghiệp trước đi dứt  
"Pháp tận miệng" nghĩ gì phải tầm phăng  
Dứt khoát mau nhẹ thanh, sáng vĩnh hằng.

Kính bái

TPHCM, ngày 23-3-2012

Trọng Nghĩa