



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 873 Ngày: 01 tháng 04 năm 2012

QUÍ YÊU

*Quý yêu tình Trời tự thông xuyên
Chuyển hoá thâm sâu qui hội tụ
Khêu dậy tình người khai triển tốt
Bình tâm thanh tịnh tự vui cười*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 13/06/2001 đến 19/06/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thực hành tiến triển vô cùng để làm gì?
- 2) Chính giác là sao?
- 3) Làm sao bình tâm và thanh tịnh được?
- 4) Chơn lý là gì?
- 5) Chơn tánh nằm ở đâu?
- 6) Nguyên do gì xảy ra chiến tranh?
- 7) Làm sao mới chứng minh được tội phạm?

<p>1) Atlantic city, 13-06-2002 11 : 40 AM <i>Hỏi: Thực hành tiến triển vô cùng để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa thực hành tiến triển đến vô cùng để tháo gỡ nghiệp lực</p> <p>Kệ: <i>Thực hành tiến triển vô cùng tận Pháp giới khai minh tự góp phần Thức giác chính mình không giới hạn Tự mình tu luyện pháp khai tàng</i></p>	<p>2) Atlantic city, 14-06-2002 5: 35AM <i>Hỏi: Chính giác là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa chính giác là tự hiểu sự sai lầm của chính mình</p> <p>Kệ: <i>Biết mình lầm lạc thâm tu tiến Cải sửa phân minh tự giải phiền Quý tướng Trời cao thọ giáo yên Phân minh đời đạo tự tâm hiền</i></p>
<p>3) Atlantic city, 15-06-2002 6: 20 AM <i>Hỏi: Làm sao bình tâm và thanh tịnh được?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn có sự bình tâm và thanh tịnh thì phải buông bỏ tất cả sự tranh chấp của nội tâm thì điển tâm mới được dồi dào và thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Điện năng dồi dào cơ quan ổn Thức giác bình tâm tránh ác ôn Rõ lẽ trần gian pháp chẳng tồn Qui nguyên chơn lý giữ thân hồn</i></p>	<p>4) Atlantic city, 16-06-2002 7: 15 AM <i>Hỏi: Chơn lý là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa chơn lý là không bao giờ thay đổi</p> <p>Kệ: <i>Chơn lý vững bền không chuyển động Càn khôn vũ trụ vẫn tham tông Trời cao tận độ vẫn thông dong Chuyển hóa không ngừng tự ngoài trong</i></p>
<p>5) Atlantic city, 17-06-2002 5: 45 AM <i>Hỏi: Chơn tánh nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa chơn tánh nằm ở trung tâm bộ đầu đã tập trung do cơ tạng kết thành</p> <p>Kệ: <i>Tập trung cơ tạng đã hình thành Sắc giới phân minh tự thực hành Rắc rối không còn trong ý thức Thành tâm tu luyện giúp thân hành</i></p>	<p>6) Atlantic city, 18-06-2002 8: 15 AM <i>Hỏi: Nguyên do gì xảy ra chiến tranh?</i></p> <p>Đáp: Thưa nguyên do xảy ra chiến tranh vì lòng tham của loài người</p> <p>Kệ: <i>Chiến tranh tạo khổ triền miên động Pháp giới lưu thông khắp các vòng Không tiến lại lùi trong động loạn Đấu tranh vô lý không giờ an</i></p>
<p>7) Atlantic city, 19-06-2002 8: 25 AM <i>Hỏi: Làm sao mới chứng minh được tội phạm?</i></p> <p>Đáp: Thưa căn cứ theo sự tham dâm của người và luật nhân quả</p> <p>Kệ: <i>Hành động bất chánh tự hại mình Khó yên khó tiến không minh tình Luân lưu động loạn khó trình tiến Bất ổn khó tu khắp các miền</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU :

Đó, nếu mà chúng ta không xuất phát ra, làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng, rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm mở tánh? Kêu bằng phải xuất phát ra để thừa tiếp cái sáng suốt ở Bên Trên, rồi mới phản chiếu trở lộn lại, thì mới sửa tâm sửa tánh, rồi càng tu nó tới minh tâm kiến tánh là vậy.

HỒN, VÍA :

Con người ta chết rồi mà cầu hồn về nó nói này, nói kia, nói nọ. nó nói nó bị đau khổ, nó bị lạnh lùng, nó bị giam hãm dưới địa ngục. rồi bây giờ hỏi các bạn : kiến thức của các bạn đem để trên bàn được không? bạn có kiến thức, bạn làm ơn ôm cái kiến thức các bạn đặt lên trên bàn! Không được. Khi các bạn ôm không được cái kiến thức, thì các bạn không bao giờ dùng vật chất để tượng trưng cho phần hồn được, mà bạn dùng ý chí, tri giác của bạn, rồi các bạn thấy rằng có phần hồn chủ trương, điều khiển cái tiểu thiên địa này trong cái ý chí các bạn có.

Nếu không có hồn thì làm sao lấy ai điều khiển cái xác này? Có sự chủ trương chớ. Đó là phần hồn. Sự chủ trương là gì? Là sự sáng suốt. mà nếu không có sáng suốt thì làm sao các bạn điều khiển cái bản thể được? Cái thể xác này là ô trược và chậm tiến. Phần hồn chỉ trong nháy mắt là hiểu cái việc đó rồi. Đó là hồn. Còn cái vía thì khi mà các bạn quyết định rồi thì tay chân phải làm. Bạn nói : tôi đi giặt áo. Có hai tiếng thôi mà nó phải đi ra ôm cái này, lựa cái kia, làm cái nọ. Đó là cái vía, nó lệ thuộc. Còn cái hồn là cái sáng suốt. Nó hạ lệnh thì cái vía phải đi làm việc, làm cho xong cái việc đó. Giặt áo xong, phơi cho khô, ủi cho đẹp, thích cái áo này, bạn vô, bạn lên thấy hãnh diện, nhẹ nhàng, nhưng phải nhớ rằng bạn đầu cái lệnh chỉ là giặt áo thôi, nhưng mà nó biến ra bao nhiêu công chuyện, rồi nó thành tựu cũng là trong cái sáng suốt. Tôi cất nghĩa rất đơn giản, rất tầm thường cho các bạn hiểu. Không phải người truyền pháp mà phải nói những cái văn chương hay và vá víu, lượm ra từ trong cái sáng suốt của người khác về nói là cái hay – không phải đâu! Phải ở trong thực tế, cấp nào nghe cũng phải hiểu, phải rõ. Còn những phần tử còn vun bồi tự ái, tưởng mình hay hơn, người đó chỉ thua lỗ mà thôi, họ không tiến triển được. Cho nên tôi phải giải nghĩa rõ ràng : cái vía là lệ thuộc làm việc cho sự chủ định của phần hồn. Cho nên cái bản thể của các bạn nó như một quốc gia, có Tổng thống, cũng có Thủ tướng, cũng có nhân viên làm việc đầy đủ. Vạn linh phối hợp thành ra một con người. Cho nên chủ trương của các bạn vô cùng. Ai ăn hiếp, động bạn một chút là bạn không chịu. Ngủ cả đêm cũng không được, chỉ nghĩ cách trả thù. Đó là sự eo hẹp. Đối với người có tri giác, cao thượng, không có nghĩ việc đó. Tội nghiệp cho những người đã đối xử mình sai và thương yêu cho một ngày kia họ thức giấc. Họ có hiểu họ, họ mới hiểu mình. Mình phải dày công và xin giới thiệu thiện lành cứu độ cho người. Phải thương yêu và giúp đỡ, thay vì ghét người và hại người.

Bởi vì một cơ thể của con người trong đó có hồn có vía. Sự quy định của Thượng Đế gởi nó xuống đây làm việc. Và nó là một vị Thượng Đế. Mình không nên nghĩ cái chuyện giết nó hay là hại nó. Nếu mình có cái óc giết nó hay là hại nó, mình mang tội liền. Tôi nói các bạn phải suy nghĩ cái đó, quan trọng lắm. Bạn muốn giết ai hay là hại ai, bạn là người có tội. Chắc chắn như vậy. Còn bạn thương yêu, cứu giúp thì bạn mới giải thoát. Những cái gương thế gian đây là dạy cho người tiến hóa. Mà phải nhớ là phần hồn các bạn vô cùng tận, các bạn không nên tự giam hãm trong cái chỗ eo hẹp, trả thù nhỏ mọn, ghen ghét, không sử dụng trong người tu Vô Vi được. Phải hết sức thương yêu. Mình đi trước thiên hạ, đạt được cái sáng suốt đó, phải hỗ trợ cho người đi sau. Đó là phận sự và nhiệm vụ của mình. Phải hết sức thương yêu để cảm động lòng người. Xây dựng trong chu trình tiến hóa. Cộng tác và góp tay với Thượng Đế trong chu trình tiến hóa, sửa đổi quả địa cầu này, sửa đổi cả càn khôn vũ trụ.

ÁO GIÁP TÌNH THƯƠNG

Hồ ơi! Nhơn loại bốn phương
Chung nhau xây dựng tạo gương thế tình
Cần khôn vũ trụ tâm linh
Qui nguyên thiên giác, hồ ơi!
Qui nguyên thiên giác rõ khuynh đạo Trời.

Hồ ơi! Thức giác hợp thời
Tiến thẳng tịnh độ tạo nơi an toàn
Cùng chung gánh vác khai màn
Độ tha tự giác, hồ ơi!
Độ tha tự giác cảm an cảm hòa.

Hồ ơi! Xuất phát ta bà
Đi đây đi đó thiết tha độ đời
Nằm trong quy luật của Trời
Thương yêu tha thứ, hồ ơi!
Thương yêu tha thứ, hợp thời đạt thông.

Hồ ơi! Thực hiện khai vòng
Nhớ Trời thương Phật từ trong ra ngoài
Qui nguyên thức giác hoài hoài
Cảm thông chơn lý, hồ ơi!
Cảm thông chơn lý thanh đài tự đi.

Hồ ơi! Đẹp bỏ sân si
Dấn thân tận độ tùy nghi thực hành
Lý Trời siêu diệu cảm thanh
Bình tâm học hỏi, hồ ơi!
Bình tâm học hỏi bức tranh của Trời.

Hồ ơi! Dũng chí đời đời
Ban ơn không ngớt, thanh thoi dung hòa
Thông minh thanh sạch thật thà
Tình thương Áo Giáp, hồ ơi!
Tình thương Áo Giáp vượt qua muôn loài.

Hồ ơi! Cảm mến hoài hoài
Duyên Trời duyên Phật đạt ngày vinh quang
Cùng chung huynh đệ bạc bòn
Qui nguyên một mối, hồ ơi!
Qui nguyên một mối cảm an cảm hòa.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Amphion, 02-06-1988

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Bạc Câu La A Nậu Lầu Đà

Ông Tư giảng

Chữ **BẠC CẦU LA** nghĩa là: Con Ngựa Cu biết bay, chạy nhanh chóng,

Chữ **CẦU** là con Bò Cầu, bay lên đáp xuống là nghĩa trần, chớ thật sự nó là hai trái cật Thiên Khảm Nhứt đã gắn sau lưng ngang lưng quần bản thể con. Nó là một vị Chơn Nhơn kiểm soát thừa hành ba cõi, từ thiên đàng, dương gian, âm phủ. Nó cũng bị tù đày như con mà sa nơi hắc ám bản thể của con. Nó là một thứ bảy vía. Cũng có nghĩa là điện ngũ tạng cùng hồn và vía của con, là hai dây điện, dây nóng và dây lạnh, gọi là thần kinh, để phò trợ cho con. Bảy vía này hợp nhứt, con làm đầu cai quản chúng nó. Thứ nhứt là con, còn Vía và Ngũ Tạng cộng là 6, cũng có nghĩa là Lục Căn, giao về phần con giữ bên trong bản thể, còn bên ngoài là bóng Vía tay chơn hoạt động, để cho Ngũ Tạng sai khiến, còn Tánh Vía thì làm chủ.

Tánh Vía là một đơn vị, còn Ngũ Tạng chung hết hóa ra Lục Trần.

Di Đà ơi! Sự khó khăn này, hàng ngày công phu luyện đạo, con phải làm chủ nhơn, trọn quyền không phần nào chối cãi được. Con có quyền sai khiến chúng nó, ví như một chiếc thuyền có bánh lái cùng buồm, chèo, sào đủ. Nếu con làm phải thì chúng nó phải, còn con làm quấy thì chúng nó sa đọa hơn con.

Sách **KHÔNG TỬ** có nói: “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”. Hễ thuận Trời thì còn, được lên thiên đàng, còn nghịch Trời là lắm nhiều tội lỗi thì giả vong là con ma.

Di Đà ơi! Con thấy chưa? Giả vong là vong hồn đó con. Hồn là khôn, Vía là đại.

Di Đà ơi! Ta chỉ Tông chỉ Pháp lý cho con biết. Đây là hai dây luồng Điện Cái của bản thể con. Nóng thì dữ tợn xúc tiến hùng hồn, đó là Hồn con. Còn dây điện lạnh là Vía của con, tánh hiền mềm dịu, cai quản Lục Trần. Vía yếu tánh bị Lục Trần xúi dục, phải bị sa đọa.

Di Đà ơi! Vì chỗ đó, ta giao quyền cho con làm chủ để sai biểu chúng nó. Nó được nương quyền hộ trợ cho con, bản thể là con thuyền Bát Nhã. Con là chủ chiếc thuyền, hãy cầm tay lèo tay lái, quấy phải nơi con. Có câu: “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong” thuận Trời thì còn, nghịch Trời thì thác.

Di Đà ơi! Theo Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí của Phật, lấy điện làm đầu, khi thác xác bỏ lại thể gian thành đất. Điện là một Khí thiêng liêng.

Di Đà ơi! Con ráng công phu luyện đạo, nay con được minh rồi, mà con được hiểu chưa? Những cái tông chỉ phép tu lấy điện mà thôi, còn xác thịt ở đâu còn đó, chết hườn lại cho đất. Còn điện là một thứ hơi bay bổng lên thiên đàng. Bây giờ dây tông chỉ của nó, tiền căn hậu quả của nó trước khi bị tội lỗi trên thiên đàng sa xuống trần gian áp vào bản thể. Câu rằng: “Thuận Trời thì sống, nghịch Trời thì thác”. Nhưng trước kia con có tội lỗi là nghịch Trời không được ở thiên đàng, tội ấy sa vào trần gian áp vào bản thể.

Di Đà ơi! Con thấy chưa? Ngũ Hành là Ngũ Tạng ở trên, còn Thiên Khảm Nhứt là ở dưới.

Di Đà ơi! Thấy chưa? Nghịch Trời đó con, con thác thành ma không thể trở lại thiên đàng. Nay con thức tánh luyện Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí của ta dạy con công phu ba điểm: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Định Thần, để cho điện trái cật thận thủy xung lên bộ đầu, để sắp lại cho thuận Thiên giả tồn.

Di Đà ơi! Đó là Khoa học Pháp lý của con. Thiên Khảm Nhứt ở bộ đầu gọi là Trời, rồi tới Ngũ Tạng là Ngũ Hành, tới tí là bao tử thuộc thổ. Trời có Ngũ Hành, đất có Ngũ Sắc, người có Ngũ Tạng phải là thuận Thiên giả tồn đó con. Nếu mà con công phu dày dặn, thì Hồn con được thành chức La Hán Xá Lợi. Thuận thiên là thông thiên, khi con thác hồn con được ở thiên đàng.

Chữ **A NẬU LẦU ĐÀ** –

Chữ A là nhâm quý gồm thâu nơi thận (trái cật) là cốt giác nước điện ở trái cật xung lên bộ đầu hóa thành một chất

Chữ NẬU là nước hóa thành Cam Lộ.

Chữ LẦU là trên bộ đầu.

Chữ ĐÀ là nền tảng tại bộ đầu để cho nước lửa điễn ở tại đó giúp cho linh hồn con trở nên sáng sủa, còn Lục Căn, Lục Trần, lục huệ hóa thành Xá Lợi Như Lai.

Hồ Huệ trích (còn tiếp)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho:

1. Bạn Đạo Vũ Văn Trung

- Sinh ngày 30 tháng 8, năm 1920 ở Việt Nam, Hà Nội, tỉnh Nam Định
- Mất ngày 23 tháng 3, năm 2012, 2 giờ sáng tại nhà thương Fountain Valley, California

Là Thân Phụ của các bạn đạo sau đây:

- Vũ Khánh Tường và Lê Thị Thanh Phượng (bạn đạo ở bên Úc, thiền đường Quy Hội)
- Vũ Khánh Long và Nguyễn Thị Thanh Xuân (bạn đạo ở Orange County, Nam California).
- Vũ Khánh Lâm (bạn đạo ở Orange County, Nam California)

2. Bạn đạo Caterina Lê Duyên

- Sinh ngày 22 tháng 8 năm 1954
 - Mất ngày 22 tháng 3 năm 2012, 6 giờ 18 phút tại nhà thương Orange Coast Memorial, California
- Là em của bạn đạo Lê Bạch Mai, bạn đạo Nam California, Thiền đường Lưu Tâm.

Thành thật cảm ơn,
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California

3 - Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn của Bạn Đạo Nguyễn Thanh Long mất ngày 22.03.2012 nhằm ngày 01.03.2012 âm lịch hưởng thọ 67 tuổi tại Clemenstr, 4- 30169 Hannover- Đức Quốc, được siêu thăng tịnh độ.

Hội AHVV Đức Quốc xin chân thành cảm ơn Quý Bạn Đạo.

Thông báo của Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ đô Washington – Hoa Kỳ

TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ
5909 Woodcutter Way
Columbia, MD. 21044
Tel: 410-740-1072

Email: voviwashingtondc@yahoo.com

Web: www.vovimeditations.org

KÍNH BIỂU

**Tháng Tư
Nhâm Thìn 2012**

Kính Chào quý bạn ,

Duyên lành tái ngộ, lần này chúng tôi hân hoan được Kính Biếu đến quý bạn những cuộn băng hữu ích trên con đường tu học. Những cuộn băng này được thực hiện sau những lần sao lọc để có những âm thanh trong và rõ. Mong được đem đến các bạn những giây phút nhẹ nhàn , vui học .

1- 50 bài thuyết giảng của Đức Thầy (5 MP3) :

Những băng này được đánh số từ 151 đến 200 . Đây là những băng tiếp theo 150 cuốn băng đã được Kính Biểu trong kỳ trước.

- 2- Thành quả tu học của bạn đạo Việt Nam (1 DVD) :
Quý bạn sẽ thấy những thành quả tuyệt vời mà bạn đạo Việt Nam đạt được trong những hoàn cảnh khó khăn ,thiếu thốn .
- 3- Vấn đạo với Bé Bòm (1 MP3):
Quý bạn sẽ ngạc nhiên với những câu trả lời thông minh và dễ thương của một em bé 5 tuổi. (với sự tiếp diễn của Đức Thầy)
- 4- Thuyết Giảng đặc biệt của Kim Thân Cha. (1 MP3) :
Đây là một MP3 được Kim Thân Cha kín đáo thu băng . Mà một bạn đạo có cơ duyên gặp được Kim Thân Cha trong dịp về quê Việt Nam đầu năm 2008 không biết trước. Băng này được giữ kín cho tới cuối năm 2011 mới được phép phổ biến .
- 5- Đại Hội Vô Vi Quốc tế Kỳ 30 - 2011
“ Trí Tâm Tự Thức “ (Bộ 5 DVD)
- 6- Tang lễ Tiền Đưa Đức Thầy và Lễ Rãi Tro (2009) : (1 DVD)
- 7- Sự Thật về Linh Hồn (Spiritual Reality Journey Within)(1 DVD) : Phim tài liệu nói tiếng Việt về Thiên Định ,của Ấn Độ. Rất bổ ích cho những hành giả hành Thiền. Nhất là hành giả hành Thiền Vô Vi . Có băng nói tiếng Mỹ ,nếu các bạn thích .

Kính chúc quý bạn Thân Tâm An Lạc ,Tu Hành Tinh Tấn .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình

Kính bái
Võ Quang

BẠN ĐẠO VIỆT

TÔI TÌM TÔI (2) (tiếp theo)

Như đã nói ở trên: Tôi rất mừng, mừng là được gặp pháp, gặp Thầy chỉ cho cách hành khai mở; thấy rõ đường về nguồn cội, tự quay vào trong để thấy mình, biết mình và sửa mình – dần dần hiểu được cảnh thế gian là cảnh giả, không có thật mà mình bị gạt một cách rất tinh vi không hề hay biết!

*Rõ lẽ phân ra giả thật rồi
Thật là, hồn thức ở nơi nơi
Xuôi theo định luật thân xác rã
Ngộ rồi như tợ giấc chiêm bao
Có chi vui khổ đâu là thật
Lé sáng qua mau tợ phù tang
Sống trong mơ mộng không có thật
Xuôi theo ngày tháng năm qua mất
Vạn sự trên đời chẳng có đâu !*

Lúc còn ở Âu-Châu, Bi-Quốc , năm 1989 Thầy có đến nhà tôi ở một tuần. Thầy gọi tôi và bảo rằng: Nếu con muốn tu giải thoát thì con hãy đi mua thêm một cái giường và ngủ riêng ra, chứ vợ chồng còn ngủ chung ôm ấp nhau thì tu không có tiến. Tôi nghe lời thầy, sau khi Thầy đi, tôi mua một cái giường xếp có bốn bánh xe và ngủ riêng từ đó. Nhờ vậy mà chúng tôi có thêm được sức khỏe và tu tiến hơn.

Tôi ngủ trên chiếc giường đó có một bữa nọ động đất mạnh, cả nhà ai nấy sợ hốt hoảng, còn tôi thì không biết gì cả! Cũng nhờ cái giường bánh xe nó lăn theo sự chấn động nên tôi không hề hay biết là có động đất! Mấy hôm sau gặp lại Thầy, Thầy hỏi: Mấy bữa trước xứ con động đất con có sợ không? Tôi trả lời rằng, nhờ con ngủ trên giường có bốn bánh xe nên con không biết là đất có động! Thầy cười và nói, chiếc giường đó có phép lạ con thấy có tốt không?.. Dạ tốt thật!

Cũng vào khoảng thời gian đó, có người bạn nhờ tôi đi phụ bếp cho một nhà hàng sắp khai trương, công việc rất là bận rộn nên tối nào cũng về khuya và rất là mệt! Đến ngày khai trương khách đông quá mọi người phải chạy không kịp thở, còn phải ở lại trễ hơn và lấy xe lửa về. Khi về đến nhà thì đã hai, giờ sáng, mệt lã người không còn sức nữa! Thân thể rã rời, tứ chi đau nhức, định là sẽ bỏ cử thiền đêm nay. Nhưng rồi, sau khi tắm xong thì không nằm xuống mà ý nói rằng không được, cứ thiền đi rồi ngã ra chết cũng được “ Biết làm sao đây, cái xác đang đấu với ý chí ”!

Rốt cuộc thì không cho nằm xuống mà bắt phải ngồi, mặc dù hai chân không thể khép vô được và hai tay không thể gơ lên để soi hờn!

Một hồi lâu tôi nghe như mình ra lệnh. “Vẫn phải làm, và làm cho bằng được rồi có chết trong đêm nay cũng không sao, chứ không được bỏ cuộc!” Thế là tất cả đều phục tùng theo lệnh của chủ nhân ông; toàn thân khiếp vía cả người run lên! Tiếp theo, có một luồng hơi ấm xông lên ấm áp và một sức mạnh kinh hồn để xoa dịu nỗi đau đớn của thể xác. Thế rồi, từ từ tôi đi vào giấc thiền. Trong cơn mê, tôi nghe như có tiếng mưa rơi, bao trùm xuống làm cho cơ thể tôi ướt dầm dề như tắm, còn tâm hồn tôi miêng mang trong du dương thanh thoát, nhẹ nhàng bàn bạc trong không gian vũ trụ... và ngồi đến sáng mà không hay. Khi xả thiền ra rất khỏe và tâm hồn an lạc vô cùng, như vừa mơ được Trời ban cho linh dược – thật là kỳ diệu!

Qua kinh nghiệm lần này, từ đó về sau tôi không bao giờ có ý định bỏ cử thiền nữa. Cho nên tôi vẫn cứ khuyên bạn đạo nào hay bỏ cử thì nên làm gì làm nhưng đừng bỏ cử thiền mà, nếu mệt thì thiền ít, khỏe thì thiền nhiều, chủ yếu là thiền đều, để nhờ cái trón đều đặn đó lâu ngày sẽ thành thói quen mà tiến lên hơn.

*Vì sao hiện diện nơi này
Nơi mà kết hợp tụ và tan
Cớ sao có rồi lại trở về không
Luân lưu xoay chuyển vòng sanh tử
Trong đó có tôi đồng chung lối
Để rồi chấm dứt tại nơi này!
Qua bao ngàn kiếp đầy oan nghiệt
Vỡ lẽ thì ra hồn điêu luyện
Sáng ngời dững chí nhân từ bi
Bi, trí, dũng rạng ngời trong tâm thức
Ánh hào quang sáng thấu nơi nơi
Qua bao kiếp thăng trầm trong sanh tử
Ngày trở về nơi chốn lối xưa
Nơi đó có những thứ mà thế gian không có
Nó trường cửu đời đời bất biến
Tiến tiến hoài sống động không ngưng
Hồn linh kia bất diệt mãi trường tồn
Sanh và tử là trò chơi người liễu đạo*

Kính bái ,
Las Vegas, ngày 24/03/12, Lê Thị Lê Hoa (còn tiếp)

LỤC TỰ SIÊU DIỆU THÂM

Pháp Vô Vi Khoa Học huyền bí
Chơn hành thanh lọc khí tinh vi
Tai mắt sáng thông chướng nhiễm trần
Hòa đồng khai mở quy thanh giới
Hiệp với điển tâm mở bộ đầu
Thức giác khai minh nắm nguyên ý
Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Chìa khóa dùng hành luôn niệm trì
Mới độ vạn linh trong bản thể
Qui nguyên thiên giác mở tu di
Thông khai quán suốt trần tâm thoát
Lục tự hành xuyên siêu diệu kỳ
Dẫn tiến tâm linh tu giác ngộ
Diệu thâm lục tự thông ba cõi.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
29.02.12

CÁCH MẠNG TÂM LINH

Phân tách rõ ràng cuộc cách mạng
Tâm linh chơn giác hết hoang mang
Trở về trách nhiệm tu hành tiến
Âm thanh thanh tịnh bừng hào quang
Nội tâm an lạc qui thanh điển
Tu hành khai triển tâm linh sáng
Thức giác Bên Trên chiếu điển độ
Di Đà hướng độ hưởng thanh quang
Thanh nhẹ trong tâm điển sáng bừng
Tri thức khai minh tự tháp sáng
Trình độ quán thông khai ngũ tạng
Thông hành khai triển đạo Tây phang
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
24.02.12

LẤP LẤP

Đêm ngắm nhìn trời sao lấp lánh
Hà sa bao phủ khắp không gian
Nhất nguyên hạo khí thanh quang điển
Bô tát phật quang chiếu rọi trần
Thiền thức tâm đăng khai trí sáng.
Quân bình thanh ngộ cảnh trần gian
Ý tình thông lối chơn quang tỏa
Hạnh đức thiện lành mở nội tâm.
Cà Mau 15/02/2012
Văn Phong

DUYÊN 2

Một chín bảy lăm duyên lành gặp pháp
Phương pháp thực hành chỉ chép bằng tay
Có lẽ duyên may chưa thật sự đến
Nghĩ rằng hồn xuất sẽ chết không hay
Bay nhảy trường đời đến năm chín mốt
Gặp bạn Phúc Tâm duyên thiên lại tới
Mới vào hành pháp khi có khi rơi
Nghiep đánh quá nhồi đường đời học hỏi
Ngày tháng năm dài cũng thoáng qua trôi
Đâu xuân hợp bạn hai linh lẽ chín
Xui quẻ đầu năm điển tình thầy ban
Giải thấu cảnh thời bốn câu thơ lệ:

"Dứt khoát tâm tu thoát khỏi tù
Không còn nghiệp lực dạy mình ngu
Tâm tư xán lạn thông minh triết
Vượt khỏi trần gian trí chẳng mù"

Nhớ năm đó thầy về thăm quê cũ
Duyên phân chả có diện kiến kính tu
Chỉ hạnh ngộ tình thầy trong giấc mộng
Thầy trò tâm sự nhâm tách trà xanh
Vía hồn nhận thức duyên tình hư giới
Trong không lại có điển tình ứng khơi
Rảnh rỗi con ngồi nam mô mật niệm
Đêm về hành pháp luyện ý khai thanh
Cảm thức tâm linh duyên tình đạo pháp
Hồn nhiên trí sáng giải trình đạo tâm.
Cà Mau 26/03/2012
Văn Phong kính bút.

GƯƠNG LÀNH

(Thân tặng bạn đạo thiền viện Long Thành)
Long Thành vùng đất địa linh
Lắm văn hào sĩ phỉ tình vui tu
Vén màn gạt đám mây mù
Thiền viên lạc thú ngục tù thoát ra
Đúng là cảnh giới di đà
Chung hành tiến hóa nhà nhà an yên
Thương thay thế sự khác nghiên
Không tu lắm cảnh đảo điên xác hồn.
Bạc Liêu 19/03/2012
Tô Văn Việt

Thuyền viên

Chúc chị Lưu Tâm đạt pháp thiên
Duyên lành trở lại quán thuyền viên
Lời mời thân thiết cảm ơn chị
Buổi tiệc vui mừng thật hữu duyên.

Tặng chị Lưu Tâm
TP.HCM 8-3-2012
Minh Vô Vi

Đạo tràng

Cành dương bồ tát rười muôn ngàn
Tỏa sáng đạo mâu dưới thế gian
Thuần Hậu Vĩ Kiên vào cõi Phật
Hoàn thành đạo Pháp độ trần gian.

TP.HCM 9-3-2012
Minh Vô Vi

Bình dương dĩ an

Chủ nhật tuần này lại gặp nhau
Cùng chung sinh hoạt led Thầy trao
Duyên lành tái ngộ nơi trần thế
Quy hội về đây cùng đối trao
Phát triển điển năng tình đạo hữu
Vui hòa hợp mặt mến thương nhau
Chị Kim tiếp đãi thật chu đáo
Tiếp điển Phật Thầy hỗ trợ nhau.

TP.HCM 11-3-2012
Minh Vô Vi

Cõi Phật

Cành dương Bồ Tát rười muôn ngàn
Tỏa sáng nhiệm mâu độ thế gian
Thuần Hậu Vĩ Kiên vào Cõi Phật
Hoàn thành Đạo pháp độ trần gian

TP.HCM ngày 29/3/2012
Minh vô Vi