



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 875 Ngày: 15 tháng 04 năm 2012

**SUM HỢP**

*Sum hợp tình người qui một mối  
Qui nguyên thiên giác rõ tình người  
Cảm thông Trời Đất tự vui cười  
Chung hội tình người tự sống vui*

**Vĩ Kiên**

---

**Mục Bé Tám 27/06/2001 đến 03/07/2002**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Làm thế nào mới gọi là thức tâm?
- 2) Muốn tâm trí phát triển thì phải làm sao?
- 3) Sự nhịn nhục có hữu ích gì cho tâm thân?
- 4) Muốn có tâm trí khai minh phải làm sao?
- 5) Làm sao mới gọi là phát tâm đúng mức?
- 6) Muốn đạt được sự thanh tịnh thì phải làm sao?
- 7) Muốn biết được phần hồn tiến hóa thì phải làm sao?

<p><b>1) Atlantic city, 28-06-2002 7: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Làm thế nào mới gọi là thức tâm?</i></p> <p>Đáp: Thưa phải đưng chạm rồi mới thức tâm</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Kích động rồi mới chịu thức tâm  Qui nguyên thanh giới tránh sai lầm  Hướng thanh giải trước qui nguyên tốt  Thể hiện chơn tình rất diệu thâm</i></p>	<p><b>2) Montréal, 29-06-2002 9: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn tâm trí phát triển thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn tâm trí phát triển thì phải thật tâm nhịn nhục tối đa nhẫn hòa tu tiến</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thật tâm nhịn nhục chẳng lo phiền  Trời Phật tận độ vẫn sống yên  Tự giác chính mình trong thức giác  Bình tâm nhẫn nhục tự mình yên</i></p>
<p><b>3) Montréal, 30-06-2002 9: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Sự nhịn nhục có hữu ích gì cho tâm thân?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự nhịn nhục trí sẽ sáng tâm sẽ minh</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Trí sáng tâm minh tình dứt khoát  Thực hành chất phác tự mình minh  Hành thông đời đạo qui thành tựu  Tiến hóa không ngừng tiến tự tu</i></p>	<p><b>4) Montréal, 01-07-2002 8 : 10 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn có tâm trí khai minh phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn có tâm trí khai minh phải bị động chạm nhiều trí mới khai tâm mới thức</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Khai tâm tự thức trí khai minh  Chuyển hóa khai minh rõ tiến trình  Dịu tiến tâm thân qui một mối  Thành tâm tu tiến giải từ hồi</i></p>
<p><b>5) Montréal, 02-07-2002 3 : 25 AM</b>  <i>Hỏi : Làm sao mới gọi là phát tâm đúng mức?</i></p> <p>Đáp : Thưa phải dẫn thân đóng góp thật sự thì mới gọi là đúng mức</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Dẫn thân đóng góp tâm thân hành  Giải quyết quân bình tự giác thanh  Đóng góp không cần mưu tạo tội  Thành tâm phục vụ trí tâm hành</i></p>	<p><b>6) Montréal, 03-07-2002 7 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn đạt được sự thanh tịnh thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn đạt được sự thanh tịnh thì phải tự tu tự giải, áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trong thực hành thì đại trí mới được rộng mở</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thực hành tiến tới trí khai thông  Giải bỏ trần tâm tự giải còng  Hướng thượng qui nguyên tự chuyển vòng  Thành tâm phục vụ giải cơ còng</i></p>
<p><b>7) Montréal, 04-07-2001 10 : 20 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn biết được phần hồn tiến hóa thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn biết phần hồn tiến hóa thì phải nhập định thì mới thấy rõ phần hồn hoạt động</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Phần hồn tiến hóa cõi khí công  Thăng hoa rõ rệt tự phân tông  Đường đời như đạo không còn mong  Tự đạt quân bình tiến một lòng</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

**KIM CANG :**

Ở trong sách có nói “Kim Can Huệ Mạng”, nhưng mà khi chúng ta muốn hiểu rõ cái Kim Can là phải hiểu cái tiểu thiên địa, phải hiểu cái phần điền của tiểu thiên địa mới hiểu cái Kim Can. Nhiều người nghe Kim Can sợ lắm, Kim Can Kinh! Cho nên người ta đọc Kim Can là ma nó nhập, nó dựa lên, hỏi tên gì nó xưng : Kinh Kim Can!

Mà Kim Can đó ở đâu? Do cái kim và mộc cấu tạo. Kim là ở đâu trong thể xác? Là thuộc về cái phổi. Can là thuộc về gan, về mộc. Hai cái đó nó phát triển, mà hai cái đó là một cái khí giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa này. Mà nếu các bạn hiểu được cái kinh mạch của Kim Can thì các bạn thấy có thanh tịnh. Cho nên trong Kim Can Kinh, những người tu thanh nhẹ rồi, mà đọc cái Kinh Kim Can thấy nó chạy trong mình. Mà khi các bạn đạt được điền rồi, các bạn mới rõ Kim Can. Mà rõ Kim Can rồi thì chẳng còn ma quỷ gì nhập được hết. Các bạn nắm được chủ quyền của một khí giới sáng suốt, để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm ở bên trong.

Kim Can Huệ Mạng là vậy. Kim Can, rõ được Kim Can rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chốt! Phải có Kim Can thủ chốt! Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan của các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao có phải các bạn chuốt được một cây nhọn không? Để cầm cưa và bảo vệ thể xác không? Thấy rõ không?

Đó, cho nên phải thấy rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được một khí giới để bảo vệ thể xác, mà trụ trì ở đó mà tu. Cho nên Kim Can Kinh nhiều người hiểu và có thanh điền, đọc ra thấy nó mở tâm trí, mở tạng, mà để giữ vững mà tu vậy thôi. Đó, còn nếu mà chúng ta hai phần đó mà yếu, họ chuyển một cái là nhập vô trong bản thể liền.

Cho nên người đời không hiểu cái nguyên lý của Kim Can Kinh, rồi dùng Kim Can Kinh để ngồi đọc, bởi vì cho những cái chất đó xâm nhập vô, rồi dựa lên, rồi cục cựa, rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia, rồi xưng danh.

**KIM ĐƠN :**

Khi các bạn ngồi thiền là các bạn nấu và luyện. co lười răng kè răng là nấu và luyện. thì cái đó nó là đi trở về, nhờ cái chất sắt, cái chất kim ở trong phổi mà nó chuyển hóa lên, rồi nhờ cái hỏa can mà nó nấu thành, nó luyện thành.

Cho nên các bạn ngồi thiền rồi các bạn mới có cái cam lồ để uống, kêu bằng “luyện đơn”, “luyện kim đơn”. Ngồi thiền đó là luyện kim đơn đó. Cho nên cái kim đơn này là vô giá. Nó vô giá mà tùy theo trình độ thiền giác của người mà thôi.

*Tái Ngộ*

Một năm tái ngộ một lần  
Người người hoan lạc góp phần dựng xây  
Say sưa tâm đạo đêm ngày  
Hương về chơn giác đổi thay thể tình  
Thành tâm xây dựng tâm linh  
Tình thương đạo đức hành trình Cha ban  
Thế gian cho đến thiên đàng  
Luật đà qui định khai màn đạo tâm  
Chung vui ước nở mừng thâm  
Qui về thanh tịnh giải lâm giải mê  
Chẳng còn lý luận chấp mê  
Qui về một mối hướng về đạo tâm  
Cần Khôn vũ trụ siêu âm  
Dạy cho hiểu đạo tự tâm đường đi  
Cùng chung khai triển kỳ ni  
Hương về tâm pháp dự thi trường đời  
Qui nguyên chơn lý phân lời  
Trời cùng nhơn loại đời đời yên vui  
Hạnh tu nguyện niệm rèn trui  
Bền lòng học hỏi an vui đạo đời  
Qui hồn qui vía hợp thời  
Trời ban ổn định nơi nơi thanh hòa  
Cần Khôn vũ trụ tình Cha  
Dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu  
Lý đời lẽ đạo cao siêu  
Hòa tan các giới đạt nhiều thức tâm  
Trở về thanh tịnh chuyên tâm  
Đường đi thanh nhẹ giữ âm thanh hòa  
Cùng chung huynh đệ một nhà  
Quý yêu thương độ chan hòa tình thương  
Thực hành khai triển gieo gương  
Thương yêu tha thứ khai đường mở tâm .

Kính bái  
Lương Sĩ Hằng  
Amphion, 02-06-1988

---

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

---

**Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử**

Nghĩa là: Người có phải phò trợ của hôn Di Đà là Trưởng Lão Xá Lợi Bồ Tát không?  
Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi gọi các đảng phái chúng nó đồng ra quy đánh lễ điển Phật Tổ truyền thống xuống, cùng đánh lễ Trưởng Lão Xá Lợi Bồ Tát, gọi là Hôn Di Đà, rồi đồng quy nghe giáo huấn của Phật Tổ cùng Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà.

Lúc ấy, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử bạch Phật Tổ cùng Chủ Nhơn Ông Trưởng Lão: Chúng tôi hiểu biết căn kẽ.

Chữ VĂN : Là phải nghe lời chiêu lụy Chủ Nhơn Ông Trưởng Lão.

Chữ THÙ : Là thù hiềm tánh hay mê trần oán ghét.

Chữ SU : Tôi là Vía phụ trợ gọi là Vợ, điển âm, ưa mưu sự gọi là làm Sư độc xúi cho ham trần, làm hại cho chồng là

Chủ Nhơn Ông hay là Trưởng Lão Xá Lợi Phật.

Chữ PHÁP VƯƠNG TỬ: Chúng tôi là một cái khí âm, gọi là Thân khí, thân khí là tông chỉ của chúng tôi, cùng thọ Phụ tinh Mẫu huyết, hai khí ấy hợp vào hóa thành chúng tôi. Các nguyên khí này gọi là Vương Tử. Vương tử là nguồn cội gốc gác của bản thể người, biết ăn, ngủ, ia mà thôi, cùng ham mê thất tình lục dục, gọi là mê trần, cũng tuân nơi Thượng Đế phán đoán tánh của chúng tôi, ăn của trần làm việc cho trần thì lầm lỗi những điều tội lỗi làm hại cho Chồng tôi là Chủ Nhơn Ông Trưởng Lão. Nay chúng tôi đã minh, nhờ Chồng chúng tôi công phu dạy đạo chúng tôi, cùng điển Thông Thiên

Giáo Chủ Phật Ngài truyền thống cho Hôn Chồng tôi là Di Đà, thì từ ngày Chồng tôi tu hành Pháp lý Vô Vi, nay được tiếp xúc điển huyền vi truyền thống, thì chúng tôi hiểu rõ hộ trợ tu hành.

Nay chúng tôi phát minh tu hành theo đường Pháp lý Vô Vi.

Bạch hóa Phật Tổ cùng Chồng tôi là Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà, tôi là Vợ Tánh Vía, cùng bọn chúng tôi đồng tuân theo lời giáo huấn của Phật Tổ và Trưởng Lão dạy tu hành.

### **A Dật Đa Bồ Tát Càn Đà Ha Đề Bồ Tát**

**Trưởng Lão Xá Lợi ơi!** Hễ con công phu nhiều, thì điển quang trong Ngũ Tạng về bộ ăn, ngủ, ia của bản thể con trong ấy có khí nóng, nóng đặc biệt nhẹ nhàng êm dịu và nóng vừa vừa, nóng nồng nực, cùng thứ nóng nô nức trực dục.

Xá Lợi ơi! Lúc con luyện đạo công phu thì chất nóng của điển xung lên bộ đầu là thứ đặc biệt, nhẹ nhàng, êm dịu, biến hóa ra hào quang đặc sắc, từ chư Tiên đến Thượng Đế cùng ta nữa cũng phải luyện đạo nuôi chất nóng ấy, nó là một thứ Diệu Pháp Liên Hoa, hào quang này biến hóa muôn ngàn vật liệu, nào vật chất, thú vật cùng người trong nước của con đều có đủ, con muốn chi có nấy, do nơi khí điển đặc sắc hóa thành muôn vạn vạn thứ, nó là một thứ Khoa học Huyền bí của Phật.

**Xá Lợi ơi!** Con ráng công phu luyện đạo, từ đây con không như người trần thế nữa, khỏi lo giàu nghèo, chức phẩm, còn hơn là triệu phú dưới thế gian, khi con muốn chi thì có trước mặt hiện diện để cho con dùng.

**Xá Lợi ơi!** Từ đây con không mệt nhọc, sống nhẹ nhàng, khi đến căn phần con được về xứ Phật, còn sự biến hóa thì mau lẹ làng hơn nữa. Bởi thế chữ Kinh A DẬT ĐA BỒ TÁT là khí điển nóng mới có hào quang nói trên đó, con hiểu chưa?

Còn chữ Kinh CÀN ĐÀ HA ĐỀ BỒ TÁT là: Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến chư Phật thì luôn luôn có hào quang để biến hóa tất cả, từ Phật đến Thượng Đế cũng công phu nuôi dưỡng hào quang ấy, muốn chi được nấy, còn hàng chư Tiên cũng có thứ lửa trong sạch trong bản thể con người, cùng mượn những vật chất dưới trần để biến hóa, phẩm ngũ hành này không có hào quang, mượn lửa trong sạch làm ra thôi, chưa có cốt giác, chúng nó phải tu nữa mới có hào quang.

**Xá Lợi ơi!** Ta khuyên con cùng các chúng sanh phải dày công luyện đạo nhiều chừng nào thì hào quang rõ rệt chừng nấy.

**Xá Lợi ơi!** Khi con luyện đạo phải nhớ Phật Tổ là một luồng điển cái, gọi là Hào quang chánh. Khi con nhớ Phật Tổ như là Hắc Bì Phật tại thiên không, và con phải nhớ ta là hậu Tổ Thích Ca Mâu Ni tại trung thiên. Lúc ấy Phật Tổ cùng ta bố thí phóng ra chia sót hào quang cho con và chúng sanh. Khi con hoằng hóa chúng sanh, phải nhắc nhở thường nghe con. Nhớ Phật thì Phật giúp cho, còn không nhớ đến thì công phu luyện đạo của con trở thành thể thao, nuôi vật chất bản thể mà thôi.

### **• Ông Tám giảng**

Cho nên cái này chứng minh Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là HẮC BÌ PHẬT là cha muôn loài vạn vật chứng minh rất rõ ràng nhưng mà nhiều người đọc kinh không hiểu, không thấy, cái gì không có thể thay đổi được đó mới là chơn lý.

### **Thường Tinh Tấn Bồ Tát**

Chữ THƯỜNG là: Thường hành khi đúng giờ công phu luyện đạo chớ bỏ qua. Chữ TINH TẤN là: Khi công phu phải chính đỉnh, kỹ lưỡng, thâm phóng vào ra hơi bình thường, không chậm mà cũng không mau, đừng để tâm xao xuyên.

#### **• Ông Tám giảng**

*Nhớ cái này đừng để lòng xao xuyên.*

**Di Đà ơi!** Con đừng tưởng con đã lên phẩm chức sắc con thận trọng cho con, vì có khi bị Lục Căn, Lục Trần binh gia của con, nó gặp con đi đường sai, chúng nó thường khi rủ ren làm cho ta mê trần. Ta cũng góp nó lắm. Nó khôn lanh quỷ quyết cho trần.

**Di Đà ơi!** Con đừng tự trọng tự khinh mà bị nó. Trước kia Thầy cũng bị nó gạt gắm nhiều lần, nhưng Thầy có chí hung dũng, ngay thẳng, một lần thoát chết, thoát sống, một ý theo Phật mà thôi. Di Đà ơi! Con đừng tin lấy nó, mà cũng không cố chấp nó, thay vì chúng nó là tội tớ trong nước của mình.

**Di Đà ơi!** Ráng chăm chỉ nghe lời Thầy dạy! Còn chữ BỒ TÁT là: Công phu luyện đạo nhiều chừng nào tốt chừng nấy đó con.

#### **• Ông Tám giảng**

*Trong này Phật cũng có dạy rằng, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ. Đó, thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy. Chấp người này, chấp người kia, cũng không được, bạn đạo cũng chấp người này, chấp người kia cũng không bao giờ tiến, chừng nào mình biết phận mình lo tu, mở, thì ở trong Lục Căn, Lục Trần, mình mới giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó quyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp, nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc nọ, một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc lắm, chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không thì lúc đó mới đi tiên được Lục Căn, Lục Trần rõ rệt hơn và dễ giải hơn.*

---

### **HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN**

---

1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Hồ Thị Ngọc Thanh, vợ bạn đạo Trần Long, sanh ngày 5 tháng 5 năm 1950, mất lúc 3 giờ 25 sáng ngày 9 tháng 4 năm 2012 (tức ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Thìn) tại Orlando, Florida, hưởng thọ 62 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn tình thương của quý bạn đạo,  
Trần Long và gia đình.

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho B /D Nguyễn thị Ba ( Bác Chính gái ) sinh năm 1928 Kỷ ty mất lúc 4:30 a.m. ngày 10/04/2012

tức ngày 20 tháng 3 âm lịch tại Calgary , hưởng thọ 84 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

B/D Võ Văn Chính và gia đình xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

Thiền Đường Linh Tâm Calgapry, Canada

**Bài viết 1**

**TÔI TÌM TÔI (4) (tiếp theo)**

TRÍ và HUỆ : Nhờ tu thiền tôi thấy được cái TRÍ của mình nó khôn ngoan xảo quyết vô cùng... Nếu chuyển được nó vào chỗ hữu dụng thì lợi cho ta và lợi cho người... còn không, thì núp trong tánh ác và ham muốn, hơn thua, lợi lộc vẫn còn mãi!... Còn cái HUỆ là cái sáng của tâm điển cần phải vun bồi – chính nó là cái giải cứu được mình.

Hướng đi đã có sẵn rồi  
Chờ ngày thức tỉnh đời mài thân tâm  
Quay về sống với chính mình  
Mới mong thoát khỏi nợ tình oan khiên

\*\*\*

Trở về trụ đánh trên đầu  
Ngày đêm điều luyện ngỏ hầu thoát ra  
Gia đình cha mẹ rời xa  
Coi như chỉ có mình ta ra vào

\*\*\*

Cái đời sóng vỗ dập dồn  
Ngàn đời ngàn kiếp bị chôn nơi này  
Nhờ có Pháp có Thầy chỉ dẫn  
Lòng kiên trì mở trí tận duyên

\*\*\*

Nợ oan khiên bắt đầu từ cái có  
Buông thả ra sạch trống là không  
Đời người như một nhánh bông  
Từ từ tàn rụi còn đâu lâu bền...

“Thấy đó rồi mắt đó, còn lại đau thương”!

Tôi là người thất học. Thuở nhỏ cha mẹ cho đi học tôi lại không đi, bị đòn riết rồi cũng quen! Sau này lớn lên có lúc ân hận, nhưng khi tu rồi thì lại thấy là mình may mắn. Nhờ vậy, mà mình chỉ chăm chú vào việc công năng công phu hành pháp, chứ không nguyên cứu sách vở và lý thuyết.

Thầy chỉ dạy gì tôi làm theo nấy. Tôi biết lắng nghe, và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Và tôi biết được cảnh đời là giả không có thật, kể cả xác thân cũng không thật...”nếu mình cung phụng nó càng nhiều thì càng ở lại đây lâu hơn”. Cũng như có, không, còn, mất nếu mình không nhận rõ chân tướng thì cũng bị kẹt và lẫn lộn như mê hồn trận không tìm được lối ra!

Đố ai biết mất biết còn  
Biết không biết có, sống còn ra sao  
Đầu xanh có tuổi, rồi về không  
Nằm trong sự có sự không  
Hiểu rồi, chẳng còn có, chẳng hề không

Có lần tôi dự khóa sống chung bên Đức-Quốc tôi học được một bài học, mà bài học này tôi lấy nó làm thước đo lường qua sự nhین nhục của mình - qua câu chuyện như vậy:

Tôi không biết chuyện gì mà khi bắt đầu nhập khóa học tôi thấy mọi người từ bạn đạo và thầy điều cố ý cô lập tôi! Họ là những người bạn mà mới đây họ rất quý mến mình, sao bây giờ họ tụ tập to nhỏ, xầm xì không coi tôi ra gì, cho dù tôi muốn vui vẻ thân mật cách nào thì họ vẫn coi như xa lạ! cả Thầy cũng vậy! Tôi thấy không khí rất nặng nề, và dĩ nhiên là tự ái tôi nổi lên! Tôi cố tìm qua trí nhớ xem là mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn không tìm ra được! Rồi tôi bỏ ăn, tôi không đến phòng họp, tôi đi về phòng, tôi miên man suy nghĩ. Có nhiều điều xấu hiện ra... cuối cùng, thì tôi kết luận là sau lần này sẽ không bao giờ đi dự khóa sống chung hay là Đại Hội nữa, mà ở nhà đóng cửa lo tu thôi; Và cũng không muốn gặp thầy nữa!

Thế rồi, tôi rút về phòng tôi thiền. Qua một đêm, rồi một ngày, rồi qua một đêm nữa trôi qua! Trong cơn thiền giác, tôi thấy được niềm thương yêu vô bờ bến mà thầy và bạn đạo đã dành cho tôi! Tôi không còn biết giận hờn mà trái lại trong tâm hồn tỏa ra đầy thương yêu và an lạc vô cùng...

Khai triển điển hồn minh siêu diệu  
Hành pháp không ngừng đạt lý siêu  
Đời đạo dung hòa đồng tiến hóa  
Nằm trong nguyên lý khối tình yêu

Nếu không có sự việc đó xảy ra thì làm sao tôi biết được cái tự ái và chấp ngã trong mình nó hiện ra; và làm sao tôi biết được cách hóa giải nó?

Qua sáng ngày thứ hai tôi xuống phòng ăn, mọi người vừa thấy tôi, ào tới nắm tay ân cần niềm nở hỏi han như không có chuyện gì đã xảy ra! “Thật là trái ngược như vừa thay đen đổi trắng!” Còn Thầy thì lại ngay chỗ tôi ngồi và vui vẻ nói, con phải ăn để cho lá gan làm việc, và con điện về cho thằng Sang ( chồng tôi ) hay con đi thiền ca. ( Đó là thiền ca đầu tiên tại Đức-Quốc ) Tôi trả lời thầy là tôi không muốn đi. Thầy nói con hãy đi đi, có mặt con là mọi người vui. Cuối cùng thì tôi nhận lời.

Qua thử thách trên, đã cho tôi một kinh nghiệm ; và tôi biết là có rất nhiều bạn đạo đã gặp phải mà không có cách hóa giải! Chỉ có thiền thôi, và cộng với niệm phật - coi như là lấy pháp lực để giải nghiệp lực. Thật sự, trên đường tu đầy đầy chông gai và thách đố chúng ta, sẵn sẵn đưa chúng ta rơi vào hố sâu, vực thẳm mà không vững niềm tin đi tới thì thật là uổng cho một duyên may!

Thả lỏng rỗng rang nhìn rõ tướng  
Thiền định lặng thnh chẳng có lời  
Mây trôi gió cuốn vô hạn định  
Thanh bình yên tịnh tự trong tôi

Kính bái,

Las Vegas, ngày 07/04/12 Lê Thị Lệ Hoa (còn tiếp)



## Bài viết 2

### Tâm chử

Có người nói sao không thấy TBPTĐN trích đăng các bài viết, chẳng hạn như của Phật giáo, các pháp môn khác, hay là tư tưởng của những nhà Nhân Bản nổi tiếng... để rộng đường học hỏi !!! Người này không thấy TBPTĐN là tuần báo điện khí dành riêng cho người thực hành PLVVKHHBPP ; và nghe như vậy khiến tôi nhớ lại một chuyện đã hơn 16 năm về trước.

Một bạn đạo kể, có lần gặp một người thân tu theo một trường phái. Người thân này rất tin tưởng vào trường phái của mình, vì đồng môn là người ngoại quốc mà nhiều người là tiến sĩ, kỹ sư, luật sư, y sĩ... Người Thầy của trường phái này, kêu đệ tử của mình, hãy thấy sách vở gì của các đạo khác thì thu thập về để nghiên cứu, so sánh với pháp môn của mình !

Người bà con này nghe bạn đạo tu vô vi liền xin sách của Vô Vi. Bạn đạo này liền nói : " Nếu việc làm này mà có ích lợi, thì Phật Thích Ca đã làm từ lâu, không đợi tới bây giờ Thầy của anh mới làm ".

Đây là bệnh tâm chử nghĩa. Từ xa xưa, bệnh này đã được liệt kê là chướng ngại cản trở đường tu; cho tới bây giờ vẫn tái diễn ở tất cả các pháp môn.

Ở dưới địa ngục không có sách vở, tội hồn vẫn tu được mà ! Người ngu xuẩn, bò, bay, máy, cựa... không biết đọc chử rồi không tu được sao ! Nếu Phật Pháp là chử nghĩa thì đâu còn là bình đẳng !

Pháp không phải là kinh điển, triết lý, văn chương ; nếu là như vậy thì các nhà học giả thông thái đã thành Tổ vô số; càng biết nhiều càng loạn tâm ! Pháp cũng không phải là thủ thuật uốn thân hình, bẻ gân cốt, luyện khí; nếu là như vậy thì các võ sư đã đắc đạo hết rồi; càng luyện càng thêm sâu !

Pháp là luồng điện; ở thân người nếu tập trung được sẽ xuất phát từ bộ đầu xông thẳng lên, nên có câu : « Nhứt khiêu huyền quang thông vạn pháp. Thiên kinh vạn quyển nhất thời minh ». (Trung tim bộ đầu khai mở, thì kinh sách gì cũng sẽ hiểu )

Bạn đạo nói trên cũng kể; trước đây mắc sai lầm, nói mình đi trung dung, rồi xem kinh Phật, tụng chú Đại Bi; tập thể dục theo phương pháp của các Lạt Ma Tây Tạng, nói là để bổ xung cho việc hành pháp Vô Vi ! Kết quả cũng được mở trí đề lý luận, mê chấp chân lý ; thực tế thì tu trì trệ, mắt không sáng, mặt tối hù, tự ái lắm... Nhờ đi một kỳ KSC về tự nhiên thức tỉnh, bỏ hết... chỉ hành những pháp của Vô Vi; rồi kết luận :

Tất cả các pháp của Vô Vi, từ pháp chánh cho đến các pháp phụ, cả đến các câu nguyện ; toàn bộ là điện khí... không xử dụng nó để khai tâm, khai thức... rồi chạy tông, chạy tặc; do mình tham muốn đi xa, thật xa...đâu phải lỗi của Người truyền pháp, người ta đâu có kêu mình làm như vậy ! Pháp Vô Vi là một pháp cho tất cả các pháp; thiếu thực hành, rồi dao động, xẹt ra khỏi cửa, suýt chút nữa tự mình đào hố chôn mình...

Cho nên kinh sách còn ghi lại :Chư Phật ba đời (quá khứ, hiện tại, tương lai ) chỉ nói pháp truyền tâm, ngoài ra không truyền gì khác ! Là với ý nghĩa, Phật chỉ truyền pháp để khai tâm, vì biết được tâm thì sẽ không sợ lạc đường chắc chắn sẽ tự biết đường về, chỉ là sớm hay muộn mà thôi !

Thơ của Đức Ông Tư :  
Bay cao xuống thấp tự nơi mình  
Thanh lọc điển hồn mới phát minh  
Trước biển Thanh nhờ công chuyển pháp  
Quốc hồn kêu gọi hỏi sanh linh

Bỉ quốc, ngày 29/03/2012  
Bùi Thanh Tâm

---

## THƠ BẠN ĐẠO

---

### **PHẬT TẠI TÂM**

Tu hành tháo gỡ nội tâm ta  
Khai triển quán thông kiến Phật Đà  
Kính yêu Cha đã luôn trì độ  
Thoát khỏi trí phàm tu pháp Cha  
Càng hành khai mở tu càng tiến  
Ôm lấy tối tăm chỉ đạo sa  
Nuôi dưỡng khí thần tinh mới hiệp  
Hướng ngoại chấp ta chỉ hóa ma  
Vô Vi đại phước khai tâm điển  
Gom về luồng điển trụ hà sa  
Vô Vi cứu khổ ban vui khắp  
Quân bình khai triển Phật tâm ta  
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)  
15.03.12

-----

### **NHẤT KHÔNG.**

Tu pháp Vô Vi quy nhất không  
Mười điều tâm niệm phải nằm lòng  
Dứt khỏi thất tình xa lục dục  
Thương yêu tha thứ vốn quy không  
Nhẫn nhục mãn cần tu dứt khoát  
Nuôi dưỡng tinh thần độ cộng đồng  
Bổ thí vị tha tâm thật độ  
Hành, tu, thức, tiến triển khai thông  
Sống tạm trần gian học nhẫn hòa  
Giữ tâm thanh tịnh không dao động  
Trì tâm lục tự bộ đầu thông  
Hành tu khổ, khổ thức tâm không.  
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 19.03.12

### **XÓA TỘI**

Khai tâm mở trí nhờ tu hành  
Mẹ đất Cha trời đáng tạo sanh  
Sám hối tu thiền mới xóa tội  
Ăn năn thay đổi trở về thanh.  
TP.HCM 12/4/2012  
Minh Vô Vi

----

### **BÁO HIẾU**

Tình Cha nghĩa Mẹ công sanh thành  
Đền đáp công ơn đã tạo sanh  
Luyện đạo tu hành là báo hiếu  
Sớm ngày đạt pháp độ quần sanh.  
TP.HCM 12/4/2012  
Minh Vô Vi

-----

### **CHIA SẺ**

Trao đổi cùng nhau thật hết lòng  
Niềm vui mở trí tỏ cùng thông  
Mỗi người một ý bởi trình độ  
Chia sẻ cùng nhau chẳng uống công.  
TP.HCM 12/4/2012  
Minh Vô Vi

----

### **CÓ THẬT**

Hữu vi sắc tướng gọi là vật  
Bất biến Vô Vi lại có thật  
Sắc tướng ngũ hành cấu tạo thành  
Tự tan vật thể bởi trời đất.  
TP.HCM 12/4/2012  
Minh Vô Vi