



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 903 Ngày: 28 tháng 10 năm 2012

**Quang tâm**

*Quang tâm thực hành đạt duyên lành  
Âm thầm tu tiến tự đạt thanh  
Qui nguyên thiên giác đạt an hòa  
Thực hành phát sáng nơi nơi chiếu*

**Vĩ Kiên**

---

**Mục Bé Tám 09/01/2003 đến 15/01/2003**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tình tiền duyên nghiệp có hữu ích gì không?
- 2) Tình tiền duyên nghiệp là gì?
- 3) Sự mong muốn do đâu hình thành?
- 4) Muốn qui hội tình người thì phải làm sao?
- 5) Muốn mọi người đều vui thì phải làm sao?
- 6) Muốn xây dựng tâm linh thì phải làm sao?
- 7) Muốn đạt tới sự quân bình thì phải làm sao?

<p><b>1) Singapore, 9/1/2003</b>  <i>Hỏi: Tình tiền duyên nghiệp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình tiền duyên nghiệp tiến hoá từ giai đoạn một</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Tình tiền duyên nghiệp tiến hoá từ đoạn          Uyển chuyển tâm thân phải chịu đựng          Tỉnh thức chính mình qui định luật          Sửa mình tiến hoá tự khai màn</i></p>	<p><b>2) Singapore, 10/1/2003</b>  <i>Hỏi: Tình tiền duyên nghiệp là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình tiền duyên nghiệp là một sợi giây ràng buộc ở đời</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Tình tiền duyên nghiệp bao quanh động          Thế thái nhơn tình vẫn ước mong          Duyên nợ đầy mình không lối thoát          Tranh Trời mở rộng từ ngoài trong</i></p>
<p><b>3) Singapore, 11/1/2003</b>  <i>Hỏi: Sự mong muốn do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự mong muốn do sự kích động hình thành</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sự mong muốn do kích động          Chuyển hoá luân lưu trí tiến nhanh          Qui hội tình người chuyển biến thành          Tâm linh phát triển tự mình hành</i></p>	<p><b>4) Perth, 12/1/2003</b>  <i>Hỏi: Muốn qui hội tình người thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn qui hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Qui hội tình người phải nhịn nhục          Thương yêu tha thứ tự tâm hoà          Thành tâm xây dựng chẳng còn xa          Sống động tình người qui một mối</i></p>
<p><b>5) Perth, 13/1/2003</b>  <i>Hỏi: Muốn mọi người đều vui thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn mọi người đều vui thì phải thành tâm phục vụ</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Thành tâm phục vụ sống chung vui          Biết được tình người là thấm thía          Học hỏi không ngừng tự giác tu          Quý yêu muốn loại giải mê mù</i></p>	<p><b>6) Perth, 14/1/2003</b>  <i>Hỏi: Muốn xây dựng tâm linh thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn xây dựng tâm linh thì phải thực hành chánh pháp</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Xây dựng tâm linh phải thực hành          Sửa mình tiến hoá hướng đường thanh          Tránh mê lầm tự phân ranh          Đời đạo song hành tự tiến nhanh</i></p>
<p><b>7) Perth, 15/1/2003</b>  <i>Hỏi: Muốn đạt tới sự quân bình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn đạt tới sự quân bình thì phải tập trung phát triển trung ương bộ đầu</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Phát triển trung ương bộ đầu tiến          Dứt khoát tâm tu tự giải phiền          Khai triển chính mình duyên tận độ          Bình tâm tu tiến chuyển thành yên</i></p>	

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Hồi Sinh*

*Hồi sinh tự cảm tình siêu  
Hồi sinh cảm thức được nhiều chuyện hay  
Hồi sinh tâm đạo vui say  
Hồi sinh thực hiện đón ngày vinh quang  
Hồi sinh chánh thức khai màn  
Hồi sinh duyên đẹp tâm an trọn lành  
Hồi sinh đạo pháp trưởng thành  
Hồi sinh khai triển đạt thanh đạt hòa  
Hồi sinh qui hội tình Cha  
Hồi sinh tự thức chan hòa tình thương  
Hồi sinh khai lối mở đường  
Hồi sinh tận độ yêu thương muôn loài  
Hồi sinh huynh đệ thương hoà  
Hồi sinh tái ngộ đạt ngày vinh quang  
Hồi sinh vui hợp bạc bàn  
Hồi sinh sống động chàng nàng yên vui  
Hồi sinh cảm mến đạo mùi  
Hồi sinh tự luyện tự trui tâm hồn  
Hồi sinh chơn lý như cò  
Hồi sinh tự giác giữ hồn lo tu  
Hồi sinh giải tỏa mê mù  
Hồi sinh tận độ nơi nơi an toàn.*

*Lương Sĩ Hằng.  
Hawaii, 11-01-1988*

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### VĂN TỰ VÔ VI

#### TRÍ THỨC :

TRÍ là phát triển vô cùng, THỨC là thức giác trong cảnh ngộ nào cũng thức giác. Nguyên lý của hai chữ trí thức chưa thông mà dám xưng danh, là người đắc tội. Tội đó ai ban cho họ? Chính họ, họ đã ban cho họ, giới hạn họ và họ không chịu tiến nữa thì họ chờ ngày xuống địa ngục để học thêm mà thôi.

Người trí thức nói tôi không chịu đựng chung với những người đó, sợ họ lợi dụng tôi, rồi mang tiếng mang tã, nhưng họ quên họ từ cát bụi mà ra, họ lại cho là họ cao hơn cát bụi, vì họ chưa tìm ra Phật Tánh. Khi mà họ tìm ra Phật Tánh rồi, họ cũng thấy họ là cát bụi như ai, chẳng có gì có thể lợi dụng họ được. Họ càng biết phân hồn, thì chẳng có ai lợi dụng họ được. Thể xác của họ cũng dơ bẩn như mọi người khác, không có cát bụi hoà hợp với họ, lấy gì có sự mưu sinh, nhưng họ còn ngu xuẩn đến nỗi chưa biết mình, căn bản của mình, rồi tự xa cách với tất cả mọi người, đi trong cảnh bơ vơ làm than đen tối. Nếu họ biết đến phần hồn của họ thì đâu đến nỗi như vậy! Chẳng ai cướp giựt được quyền sở hữu của họ mà sợ mất, làm sao họ sợ lợi dụng, làm sao họ sợ bán đứt thanh danh của họ, vì nguyên căn thanh danh của họ là cát bụi mà thôi.

Người đời ngu xuẩn cho đến mức đó, rồi ôm cuốn sách này, ôm hết cuốn sách kia, rồi học luật này luật nọ, chưa biết Luật Trời, luật căn bản của Trời, của mình, luật cát bụi tạo thành một khối trong tự có tan, rồi

cũng bắt mình, rồi đâm ra tự vệ cho ta đây là cao, ta đây là tốt, ta đây là đẹp, ta đây là người giàu sang quý báu hơn người khác; phân giai cấp từ tâm hồn, cho nên giờ phút lâm chung lại bị đọa, bị tội đến nỗi cảm không nói ra tiếng, bình nằm liệt giường. Phận làm tới hàng đại sứ cho đến đâu đi nữa rồi cũng u ơ, ú ớ chẳng nói ra lời, ai muốn khiến bỏ đâu thì bỏ, lúc đó hết quyền lực, mới thấy rõ quyền lực tự đắc là sai lầm. Quyền lực sanh tử là quyền lực của Thượng Đế, lúc đó mới nhìn nhận là mình dốt nát ngu si, đành xuống a tỳ địa ngục mà chịu tội, cho nên ở thế gian rùm beng để ông này bà nọ, lúc xuống địa ngục rồi khóc nức nở, kêu đầu này cầu cứu, đầu kia cầu cứu, chẳng ai ngó ngang.

Khuyên người đời phải lo tu bổ sửa chữa, để trở về căn bản, hiểu sự sai lầm của chính mình, càng ngày càng sớm càng tốt hơn. Nếu tự thị tự đắc rồi phải chịu lấy mà thôi, không ai cứu được mình, rốt cuộc chồng mình cũng không phải của mình, con cũng không phải của mình, chính thể xác cũng chẳng phải của mình, bằng không ta ôm lấy phần ngu muội mà đi học lại mà thôi.

---

## TRÍCH KINH A DI ĐÀ

---

**Xá Lợi Phát! Hạ Phương Thế Giới Hữu: Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật.**

**Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc: Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn:**

**Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tín Thị: Xung Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật. Sở Hộ Niệm Kinh**

Câu: XÁ LỢI PHÁT! HẠ PHƯƠNG THẾ GIỚI nghĩa là:

**Xá Lợi ơi!** Con biết chăng? Linh hồn của con, cốt giác của nó là một thứ điện quang khi con có tội lỗi nơi Thiên Đình, thì hồn của con bị nặng là phạt, do nơi Niết Bàn là bản Hiến Pháp của Trời Phật hóa sanh. Nó không tuân vị ai, ngay thẳng công chánh, hễ khí nặng thì xuống phàm bị tội, còn khí nhẹ thì thăng thiên (lên phàm).

Chữ XÁ là linh hồn bỏ cho bản thể.

Chữ LỢI là Như Lai linh hồn sáng suốt, xuống nhập vào bản thể. Con được làm chủ các đấng La Hán trong bản thể con. Nay ta chỉ rõ cho con hiểu mà giáo huấn chúng nó. Về phần bên tay trái, trong đó cũng có vị La Hán cũng như bên mặt, nhưng khác hơn sở làm việc.

Câu HẠ PHƯƠNG THẾ GIỚI, cốt giác của nó là gốc lửa tam muội hỏa tặc ở dưới lục phủ, gọi là Tạng Phủ. Lửa tam muội này cũng có năm thứ trực đực, cũng huyền diệu linh nghiệm trong trần. Cốt giác của nó ở trong bản thể chỗ Tê Luân Hư Cảnh, là cái rún ở giữa. Còn bốn bên là Tứ Diệu Đề, nước hóa ra lửa, gọi là Tứ Hải, giao quyền cho tánh vía chủ quyền cai trị từ đó làm việc sắp xuống mà thôi. Bao la bên ngoài từ dưới lục phủ, tại đây thừa tiếp lên trên cho ngũ tạng trung thiên. Rồi hợp cùng ngũ tạng ấy nhờ khí điện trên tiên thiên Hà Đào Thành để đất chúng nó làm việc cai trị chống ngoại xâm, thương hàn, sốt rét, cùng ăn, ngủ, ỉa. Để bổ túc bản thể cho được cường tráng, sống lâu, sức khỏe. Để chờ khi con tu nó thừa tiếp hộ trợ theo con. Bản tánh của nó là cốt giác tông chỉ là nhờ cái khí cha mẹ cấu tạo hóa thành bản thể nó. Lúc giao cấu hợp tác cùng thán khí, hiện thì ít, hung thì nhiều cốt giác của nó do nơi lửa điện luồng tinh tiến dưới trái đất. Rồi nhờ cặn bã dưới đáy trái đất hợp thành chất điện (acide naturel) hóa ra một thứ lửa ngon, nóng bức khó chịu lửa ấy tung lên chiếu hóa thành mặt trời.

Khí điện ấy làm ánh sáng rọi xuống thế gian, khí điện này nó thừa tiếp cho con người hấp thụ mới hóa sanh bản thể của con. Nó thuộc về cung Chấn (ngưỡng bồn) chân ngưỡng bồn, một phần liền là của trái đất, còn hai phần nữa chia đôi tiếp xúc trái cật bên trái bản thể của con, thừa tiếp mặt trăng là ngươn thủy. Nó là một loại nước căn bản hợp nhứt với cung Chấn là lửa Tiên Thiên. Nhưng phần ấy gọi là Tứ Diệu Đề, cũng có nghĩa là Tứ Hải.

Tứ Hải là bốn chỗ có nước, nước là khí điện để châu lưu bản thể, bởi thế gọi là Hạ Phương Thế Giới, chớ sự thật cốt giác của nó là Đông Phương (mặt trời mọc) rồi chiếu điện lửa xuống trần gian, gọi là Hạ Phương Thế Giới, trong đây có SU TỬ PHẬT, DANH VĂN PHẬT.

SU TỬ PHẬT là cốt giác của nó hung tợn hùng dũng là trực khí, lửa tam muội hợp với DANH VĂN PHẬT.

DANH VĂN PHẬT là tánh nước, nó hay điều hòa để can gián SU TỬ PHẬT.

DANH QUANG PHẬT, ĐẠT MA PHẬT: Cốt giác của nó là khí điện sáng chói sắc đỏ bầm.

ĐẠT MA PHẬT tánh ưa ngưng trệ đầm đầm, hung quá hung, hiền quá hiền, chậm quá chậm, cốt giác của nó để thừa giúp cho tánh vía hồn phách làm chủ.

---

**Liên Lạc Ghi Danh**  
**Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013**  
**Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan**

---

Ngày 26 tháng 10 năm 2012

Kính gửi quý bạn,

Xin quý bạn lưu ý địa chỉ điện thư mới để liên lạc cho bạn đạo ở Việt Nam là [truongchungthuy@gmail.com](mailto:truongchungthuy@gmail.com).

---

**Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:**

**Bạn đạo tại Việt-Nam cần giấy mời để tham dự đại hội xin liên lạc với chị Thủy ở Việt-Nam (Email: [truongchungthuy@gmail.com](mailto:truongchungthuy@gmail.com)), hoặc xin liên lạc:**

*Chị Wan Thi Bích Liễu*

39 Glenmore Street

Macleod, Victoria 3085, Australia

Email: [ihsanlie@tpg.com.au](mailto:ihsanlie@tpg.com.au)

Tel. 61 3 94322690 (nhà) Tel. di động 61434144976

---

Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh từ [vovinet.org](http://vovinet.org) tại link sau đây:

<http://vovinet.org/vn/activities/activities.html> (phiếu ghi danh tiếng Việt)

hoặc <http://vovinet.org/en/activities/activitiesen.html> (phiếu ghi danh tiếng Anh).

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ban Ghi Danh

---

**THƠ BẠN ĐẠO**

---

**PHƯỚC HUỆ TU**

*(Lời Thầy nhắn nhủ)*

*Thầy luôn nhắc nhở trợ hành tu*

*Nghiệp lực cuốn lôi tạo chấp mù*

*Tướng mình sung sướng sai lầm đó*

*Dấn thân tranh chấp lại thêm ngu*

*Ý lực nhẹ thanh tu tiến giải*

*Chỉnh mình thức giác sửa tâm lu*

*Tranh chấp nghiệp nhồi thêm động loạn*

*Nghi lễ chắn che không tự chủ*

*Phải hành thân xác về thanh tịnh*

*Đi dốt tận tâm Thầy nhắn nhủ*

*Vững chí thực hành hiệu pháp linh*

*Nguyên lý thức tâm phước huệ tu*

*Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 26.09.12)*

**TU KỊP CHUYỂN ĐÒ**

*Nhơn gian trần nhiễm nghĩ quanh co*

*Nghiệp quả nhồi thâm tu giải bỏ*

*Trình độ thiếu tu chưa ngộ pháp*

*Tâm linh chưa hiểu tự dày dờ*

*Tiến hóa tâm linh tự thức giác*

*Mục led Thầy lưu kho tàng đó*

*Đường tu trực giác tiến thẳng hoa*

*Thức giác thực hành tu tiến bộ*

*Cầu tiến năng cần khai bản thể*

*Tâm trí triển khai khỏi phải mò*

*Truy tầm nguyên ý đường tu chắc*

*Tranh thủ xuyên hành kịp chuyển đò*

*Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 30.10.12)*



## TUY XA LẠI GÂN

Lo tu lo sửa tâm thanh nhẹ  
Ngày đêm tự kiểm tự lắng nghe  
Hương nội tìm ta lại đến gân  
Thầy ơi ! nhớ Thầy luôn chia sẻ

Trong đời có đạo tình cơn mê  
Biết tu biết học tự hướng về  
Cánh đời điều luyện nhồi tâm thức  
Học khổ học đau mới gân kề

Tâm tâm tương ứng càng vi diệu  
Điển tâm rộng mở lại hiểu nhiều  
Không còn ngăn cách do thân xác  
Thương thật là thương thấu nghĩa siêu

Càng rõ đường đi bước vững bền  
Kiếp này tu mãi được kê bên  
Trong không mà có nào ai biết  
Chơn tình sống động hướng đi lên

Cảm ơn hoàn cảnh dậy dỗ mình  
Đẩy đưa đưa đẩy thức hồi sinh  
Ngày đêm trì niệm khai tâm thức  
Thực hiện thương yêu rõ chơn tình

Học thanh học trước tâm phân giải  
Phá mê phá chấp đến với Ngài  
Trung dung tiến hóa trở về không  
Không danh không lợi tự tiến hoài.

San Jose, ngày 6/10/2012

Kính bái

Lý Vĩnh

---

## CÀN KHÔN

Tưởng làm địa ngục trong lòng đất  
Kỳ thật ngủ hành và ngủ sắc  
Địa ngục Thiên đàng nơi cõi không  
Tu hành mới biết việc Trời đất.

## ÁNH SÁNG

Hồn là ánh sáng ngự trong lòng  
Tiến hóa thăng hoa vào cõi không  
Pháp lý Vô Vi hành sáng suốt  
Minh tâm kiến tánh sớm thành công.

## THIÊN ĐỊA

Trời trên thanh khí gọi Thiên Đàng  
Trời dưới âm ty địa ngục đàng

Phân định rõ ràng thức mới biết

Tưởng rằng trong đất hiểu sai đàng.

TPHCM, ngày 11-9-2012

Minh Vô Vi.

-----

## TÌNH BÁT DIỆT!

Huyền diệu thay tình yêu Thầy huyền diệu,  
Trong biển sâu đau khổ của trần ai!  
Tình Thầy ban, Tôi mất lệ tuôn trào,  
Địa ngục thoát, Tôi đi vào tiên giới lạ !  
Từng đêm tối và từng ngày tiếp nối,  
Tiếng Di Đà...vang vọng ... cõi trời xa ...  
Dần kết nối cho hồn Tôi sống lại .  
Bao nghiệt ngã, Tôi biết mình đã chết,  
Nhờ pháp mầu Tôi thấy được Trời cao .  
Cho Tôi thôi...không uất hận ghen ngào!  
Trong đêm tối...Tôi với cánh trời huyền vi lạ,  
Vũ trụ bao la, sắc màu, ngàn tinh tú...  
Triệu triệu vì sao, Tôi phiêu lãng tang bồng.  
Tôi một mình bay lượn giữa hư không...  
Và Tôi thấy... Thầy Tôi trong áo trắng,  
Ngôi tọa thiền... trong thình lặng ...một màu đen  
Hồn ngẩn ngơ...Tôi đứng giữa chân không,  
Yên lặng ngắm...Thầy Tôi uy nghiêm quá!  
Thầy to lớn...tựa như trái núi,  
Tôi nhỏ nhoi... như hạt cát trần gian.  
Tôi ngắm thấy...Thầy mỉm cười trong thanh lặng,  
Ngâm bảo Tôi về...lo học đạo kể từ đây!  
Hồn Tôi vui, bay lướt trở về ngay,  
Rồi thấy Tôi...đang ngồi trong an định,  
Ngôi lặng lẽ...trong đêm trường cô tịch,  
Nghe tình Thầy...giọng điển ám bực thân hình.  
Cho Tôi hiểu... diệu huyền... trong hơi thở,  
Là tình Thầy... nuôi sống mãnh hồn Tôi!  
Dù thời gian có trăm năm thế kỷ,  
Hay ngàn năm thế kỷ cũng vậy thôi!  
Tình Thầy ban luôn sống mãi...trong hồn Tôi,  
Tình bát diệt! như càn khôn vũ trụ!

Viết về ơn cứu độ của Đức Thầy làm sao mà  
viết hết từ hữu vi cho đến huyền vi! Tôi được  
phước sống trong đời quá nhiệm mầu của người  
chồng được sống lại từ thể xác đến tâm linh. Tôi  
chỉ là người ghi viết lại những cảm xúc..những  
bàng hoàng, những gì thấy được nhận được công  
ơn trời biển của Đức Thầy đã ban cho Anh!

Kính Bái

Lâm huỳnh Mai

## Hóa Công

*Trong bụng Âm-U, nơi xưa rào giữ  
Nước Lửa Gió Đất và tất cả thứ  
Mà Atlas vác mang trên lưng ông,  
Tất cả gì tích-chứa đầy Thái-Không.*

*Những Tinh-gióng của Đại-Toàn thừa trước  
Chỉ có nóng với khô, lạnh với ướt,  
Và Thái-Hòa, từ đó buộc cương chung,  
Chưa mở đặng cửa Hồn-Động môn-lung :*

*Vì Chiến-tranh đã rồi mờ ổ-khóa,  
Và chìa xưa cũ han-rỉ quá,  
Đại-Thể hoài công tranh-đấu đem ra,*

*Không hư-chiến ; nhưng nhẹ-nhàng lịch-duyet,  
Thanh-bình sứ-giả tìm được bí-quyết,  
Với Tình-thương, Chúa ơi, thoát đưa ra.*

**Trịnh Quang Thắng**

**[Thơ dịch bài « Dedans le Ventre Obscur » - J. du Bellay (1522-1560)]**  
(Florilège de la Poésie Française et Traduction en Poésie Vietnamienne)