



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 906 Ngày: 18 tháng 11 năm 2012

Chánh Giác

*Chánh giác thực hành minh đạo pháp
Uyển chuyển không ngừng tự phát quang
Bình tâm học hỏi tự bạc bòn
Thực hành chánh pháp tự tâm an*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 31/01/2003 đến 05/02/2003

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Lòng tham của loài người chừng nào mới chấm dứt?
- 2) Tân niên có gì mới lạ?
- 3) Những kỷ niệm đã qua có hữu ích gì không?
- 4) Đi được do đâu hình thành?
- 5) Sự chờ đợi cần sự kiên nhẫn hay không?
- 6) Sự mong muốn của loài người có thể thành hay không?
- 7) Dãy công thực hành có hữu ích gì không?

<p>1) Perth, 30/1/2003 <i>Hỏi: Lòng tham của loài người chừng nào mới chấm dứt?</i></p> <p>Đáp: Thưa lòng tham của loài người chừng nào thật sự tắt thở thì mới chấm dứt.</p> <p>Kệ: <i>Lòng tham chấm dứt sau khi diệt Khó khổ long đong vẫn giữ tham Tự hại chính mình bao thống khổ Không hành không tiến tự mình cam</i></p>	<p>2) Perth, 31/1/2003 <i>Hỏi: Tân niên có gì mới lạ?</i></p> <p>Đáp: Thưa tân niên sẽ lắng dịu dần dần mọi sự việc</p> <p>Kệ: <i>Tân niên hy vọng rất tràn đầy Động loạn tạm yên thế giới bình Thể hiện chơn tình người thực hiện Cùng nhau xây dựng tự tâm yên</i></p>
<p>3) Perth, 01/02/2003 <i>Hỏi: Những kỷ niệm đã qua có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa những kỷ niệm đã qua rất hữu ích khi ký ức nhớ lại việc phải làm tốt cho chung.</p> <p>Kệ: <i>Những gì cần thiết đều hành triển Khai thác chính mình tự tiến xuyên Giải giới phân minh đường chính giác Thực hành chơn chính rõ tâm mình</i></p>	<p>4) Perth 02-02-2003 7:47AM <i>Hỏi: Đi được do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa đi được về được do sự thành tâm hình thành.</p> <p>Kệ: <i>Duyên tròn diễn tiến tự luân lưu Quý tướng Trời cao thỏa ước mong Đạt được tâm linh tự triển vòng Hồn nhiên tự tại giác ngoài trong</i></p>
<p>5) Perth 03-02-2003 5:45AM <i>Hỏi: Sự chờ đợi cần sự kiên nhẫn hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự chờ đợi rất cần sự kiên nhẫn và thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Sự thanh tịnh thành tâm tự chờ Quý tướng Trời cao chuyển hợp thời Tự giác chính mình qui một mối Luân lưu xây dựng thấu cơ Trời</i></p>	<p>6) Perth 04-02-2003 7:50AM <i>Hỏi: Sự mong muốn của loài người có thể thành hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự mong muốn của loài người đều khó thành nếu không chịu dầy công thực hành.</p> <p>Kệ: <i>Dầy công thực hành tiến tâm linh Trí tuệ phân minh cứu chính mình Giải tỏa phiền ưu tâm trí triển Hồn nhiên thanh nhẹ giải tâm phiền</i></p>
<p>7) Perth 05-02-2003 6:45AM <i>Hỏi: Dầy công thực hành có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa dầy công thực hành đều hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Dầy công thực hành tiến tâm linh Giải tỏa phiền ưu rõ ý tình Thực hiện chơn hành duyên đạt ngộ Thành tâm tu luyện trí phân minh</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Suối Đạo

*Suối đạo tâm tư chẳng lụy phiền
Quân bình thức giác tự xuyên thể tình
Thực hành phát triển tâm linh
Trời ban thanh khí chính mình sửa tu
Biết Trời giải tỏa mê mù
An du thanh tịnh tròng tu hoài hoài
Cố đơn mới rõ thực tài
Bằng lòng nhịn nhục tiến hoài không ngưng
Có không không có chẳng ngừng
Niềm tin thanh tịnh tung bừng cảm giao
Biết mình hiểu họ đổi trao
Muôn chiều phát triển muôn màu đạt thông
Trong vòng định luật hóa công
Dựng xây xây dựng tham tông tự tu
Chẳng còn than thở khờ ngu
Đời là tạm cảnh an du phần hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Quy y Phật Pháp giữ hồn lo tu
Cảm thông nguyên lý chẳng mù
Trời ban tình đẹp an du phần hồn
Tự mình dẹp bỏ ác ôn
Sanh trụ hoại diệt giải còn si mê
Bình tâm học hỏi hướng về
Quê nhà Thiên Quốc chẳng mê cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Diễn thanh hòa cảm góp phần dựng xây
Tâm tình sáng suốt đổi thay
Trong không mà có ngày ngày sửa tu
Tự mình khai triển giải mù
Quê hương sáng tỏa an du phần hồn
Chúc con quy hội chơn hồn
An nhiên tự tại chẳng còn thở than.*

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Olympia, 03-08-1997*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TỨ TRỤ HÒA PHÂN :

Trong bản thể chúng ta, đông, nam, tây, bắc đều có một vị đang trụ trì và giữ cái thể sống cho tiểu thiên địa. Cho nên nó phải có tứ trụ. Hòa phân là giữ và giải để tiến hoá cho cái cơ thể này được bảo vệ để cho cái phần hồn được tu. Tứ trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ bốn đứa con ta cũng là bốn vị tướng trong bản thể, mà nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp, họ nói anh nói bậy. Thì chỉ có thực hành mới thấy chứ bây giờ cũng không biết nói sao.

TỨ XA LỘ :

Tứ xa lộ của tiêu thiên địa trong đó có bốn luân xa nhỏ ở dưới. Mà trong đó nó phân ra nó làm cho cái hỏa nặng, toàn là chỗ nặng không, trong đó cũng như là hành hạ những cái phần hồn của những con thú mà chúng ta ăn vô nó đem xuống, chuyển giải rồi thanh lọc để cho nó thức giác lần lần nó đi lên. Cái bản thể chúng ta cũng có địa ngục. Trong cái tứ xa lộ đó là để phân ra thứ tự để giáo dục tiến hóa

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

THƯỢNG PHƯƠNG THẾ GIỚI (tiếp theo)

HƯƠNG THƯỢNG PHẬT, HƯƠNG QUANG PHẬT nghĩa là: Điện khí hơi hương tại tập trung trước trán ta, khi ta công phu luyện đạo thì điện phát sanh rồi, nghe mùi hương bay phảng phất trước mặt ta, mà mũi ta nghe mùi thơm bát ngát cùng một vị Phật, có nghĩa là điện. Điện này khôn khéo biết mọi việc. Cốt giác của nó là mấy vị La Hán trong bản thể ta, nhưng khi mấy vị ấy làm chức nào thì chức danh phận sở ấy, vị La Hán này gọi là Hương Thượng Phật.

HƯƠNG THƯỢNG PHẬT để tiếp xúc điện trên thiên đàng trình bày các thì giờ của bản thể công phu, nâng cao trình độ của mỗi chúng sanh. Lực lượng tới đâu thì phát hào quang cho thấy đến đó. Nhờ điện của Phật trên thiên không phó thác cho ta truyền bá cho môn đệ, để sự khai thác bản thể của môn đệ, cho điện được cực thanh cực tịnh, đến đức độ nào thì phẩm giá theo đây.

Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà ơi! Nay con được thông hiểu rất nhiều, ráng nghe và nghiên cứu 6 chữ trong Kinh Di Đà là Khoa học Huyền bí của ta truyền lại cho người, coi lấy để hiểu công phu luyện đạo. Hễ tu thì phải hành. Hành đạo là luyện đạo, chớ nào dòm trong Kinh coi nói để mà chi. Con nói hoài mà con không công phu luyện đạo. Nghĩa là: Con nói mà không làm, không làm là không hành đạo.

HƯƠNG QUANG PHẬT có nghĩa là: Luồng điện quang trên thiên không của Phật Tổ Ngài để gieo xuống trần gian cho các chúng sanh tu hành luyện đạo để tiếp xúc cho luồng điện bản thể của con người, cùng biến hóa hợp tác với NHẬT QUANG VƯƠNG PHẬT, NGUYỆT QUANG VƯƠNG PHẬT là đôi mắt ta cũng là hai vị Phật coi và hành khiển trong cơ sở của nó, để trình bày lực lượng, sáng tới đâu trình độ đến đó. Rồi nhờ có điện HƯƠNG QUANG PHẬT thưởng cho những lực lượng điện cực thanh cực tịnh của chúng sanh công phu luyện đạo. Đó là sự thăng thưởng của Phật bố hóa cho chúng sanh để tu hành.

Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà ơi! Những ngày đêm con tưởng đến ta, là con nuôi nâng tinh thần của con, thì ta mới tiếp xúc cho con được.

Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Con đừng tưởng sự mơ hồ trừu tượng mà làm lạc đó con. Hễ có học thì mới hay. Công phu cố gắng mới giỏi. Điện càng ngày càng trong càng nhẹ. Điện trực thẳng thiên đàng càng ngày càng cao. Điện này gọi là Hương Thượng Phật đó con.

HƯƠNG THƯỢNG PHẬT: Hương là mùi hương khói bay thành điện cho đến nước thiên đàng và thiên không để cho chư Phật thấu đáo hiểu rõ những chúng sanh nào cố gắng tâm thành.

Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Tu chùng nào thì luồng điện ấy bay cao chùng nấy. Ví như loài chim ở chốn trần gian, đương xọc xạch học bay học nhảy là nghề chuyên môn của nó, bay nhảy nhanh nhẹn, bay gần mỗi cánh đậu, rồi tập nhiều ngày bớt mỗi cánh bay xa.

Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Bộ sách Di Đà ta đã truyền bá cho người để mà cho chúng sanh hiểu. Sao con không chỉ rõ Khoa học để cho nó công phu luyện đạo, truyền bá cho mau thành phần. Chúng nó ngày đêm nói hoài cuốn Khoa học của ta mà không làm theo Khoa học của ta. Nói mà sao nên danh thành phần đó con, phải học theo Khoa học. Hành đạo là phải làm công phu thì điện quang càng ngày càng rực rỡ chói lợi mới theo chơn ta được, gọi là thành Phật.

(còn tiếp)

THƠ BẠN ĐẠO

**TUỞNG NIỆM 45 NĂM NGÀY GIỖ
ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẬN HẬU 11.10 ÂM LỊCH**
TUỞNG ngày mười một tháng mười ghi
NIỆM danh Phật Bảo Tạng Vô Vi
BỒN phương thế giới Tổ Sư truyền
NĂM uẩn khai thông mở tu đi
NĂM tháng cứu nghiên Tổ đặc pháp
NGÀY đêm xuyên luyện thông huyền bí
GIỖ kỷ niệm lần bốn năm năm
ĐỨC Tổ Đỗ Thuận Hậu Phật quy
TỔ truyền pháp lại Vĩ Kiên Phật
SƯ Tổ sư Thầy vô quái ngại
ĐỖ bao nghiên cứu sưu tầm pháp
THUẬN hành siêu suất đạt huyền vi
HẬU lai nắm pháp tu khai triển
PHÁP TỔ trao truyền hành thức tri
Minh Thạnh (Thiên viện Tâm Linh Tự Cứu
28.10.12)

DUYÊN LÀNH

Cảm thức chiều sâu tâm đạo sanh
Phát triển tâm linh dưỡng mãnh hành
Tự thức giác hành tu đạt pháp
Phát tâm tu luyện nhẫn hòa thành
Phân minh đời đạo vững tu tiến
Phân hồn tự thức trụ tâm thanh
Trí thông thanh tịnh càng minh lý
Ngộ hành duyên đạo triển tinh anh
Chơn hồn vía hội về nguyên ý
Tâm minh ngộ giác quy chơn tánh
Động loạn không còn gieo khổ não
Quân bình trật tự trọn duyên lành
Minh Thạnh (Thiên viện Tâm Linh Tự Cứu
24.10.2012)

NHỚ ƠN ĐỨC TỔ SƯ
CỤ cố công gây nên Pháp quý
ĐỖ trong thanh tịnh, truyền chơn pháp
THUẬN hành tu tiến lý Vô Vi
HẬU nhân xây đắp vững bền tâm
KÍNH lạy Tôn Sư muôn vạn tuế
TÔN vinh Thiên pháp cố tâm tu
Kính bái, Ngọc Anh
bạn đạo Úc Châu

NHỚ ƠN

Hôm nay ngày lễ Tổ Sư
Chúng con thành tâm đánh lễ Đức Ngài
Nhớ công ơn Tổ dắt dìu
Di Đà Lục Tự nhiệm màu Tổ trao
Từ đây gắng chí thực hành
Lập công bồi đức Di Đà về KHÔNG
Đại Hội “Bàn bạc khai thông”
Thành tâm phục vụ hân hoan đón chào
Năm châu bốn bể anh em
Chung vui tu sửa Tổ Thầy chiếu ban.
Kính bái- Như Mai-bạn đạo Úc Châu