



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 909 Ngày: 9 tháng 12 năm 2012

Nhiệm Mâu

*Nhiệm mầu Trời độ vô quái ngại
Quân bình khai triển tự an bài
Thâm sâu đời đạo chẳng phân hai
Toàn năng ban chiếu chuyển hằng ngày*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 20/02/2003 đến 26/02/2003

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Phải làm sao mới có hòa bình?
- 2) Tình thương và đạo đức là gì?
- 3) Muốn quý yêu Trời Phật thì phải làm sao?
- 4) Sự đặng cay do đâu hình thành?
- 5) Suối tình của Trời đất gọi là gì?
- 6) Chơn tâm nằm ở đâu?
- 7) Chơn tâm xuất hiện nơi nào?

<p>1) Sydney 20-02-2003 4:47AM <i>Hỏi: Phải làm sao mới có hòa bình?</i></p> <p>Đáp: Thưa phải thực hành đúng nguyên lý của Trời Đất.</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác tự tâm yên Dẹp bỏ tham dâm tự giải phiền Thức giác chính mình tự vượt xuyên Cùng chung xây dựng pháp phân huyền</i></p>	<p>2) Sydney 21-02-2003 3:55AM <i>Hỏi: Tình thương và đạo đức là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa tình thương và đạo đức là phục vụ tận tình</p> <p>Kệ: <i>Tận tình phục vụ tự tâm mình Chiếu cố thâm sâu vị cứu tinh Chuyển biến không ngừng tâm thực hiện Cứu người như mình tự tâm yên</i></p>
<p>3) Sydney 22-02-2003 5:10AM <i>Hỏi: Muốn quý yêu Trời Phật thì phải làm sao</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn quý yêu Trời Phật thì phải thấu đáo hạnh đức của Ngài</p> <p>Kệ: <i>Quý yêu Trời Phật phải chơn hành Hiểu rõ nguyên lý hướng tịnh thanh Dứt khoát tiến tu tự thực hành Khai thông trí tuệ cứu chơn thành</i></p>	<p>4) Cairns 23-02-2003 3:07AM <i>Hỏi: Sự đấng cay do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự đấng cay do tánh tình bất ổn hình thành</p> <p>Kệ: <i>Thế sự loạn động đấng lại cay Tâm không dứt khoát tánh mê say Tánh tình tham dâm chuyển hằng ngày Qui hội không thành chẳng có may</i></p>
<p>5) Cairns 24-02-2003 8:49AM <i>Hỏi: Tuổi tình của Trời đất gọi là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa tuổi tình của Trời đất gọi là Tào Khê</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên giềng mối tự phân hành Suối chảy liên hồi tự giác nhanh Qui hội tình người trong chốc lát Càn Khôn qui một tạo thành thanh</i></p>	<p>6) Cairns 25-02-2003 3:47AM <i>Hỏi: Chơn tâm nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa chơn tâm nằm ở không giới</p> <p>Kệ: <i>Chơn tâm thanh nhẹ tiến từ giờ Thức giác chính mình giải giấc mơ Qui hội chơn tình qui đạo pháp Bình tâm tu luyện khắp nơi nơi</i></p>
<p>7) Cairns 26-02-2003 4:22AM <i>Hỏi: Chơn tâm xuất hiện nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa chơn tâm xuất hiện nơi bất ngờ</p> <p>Kệ : <i>Giải tiến tâm thân nơi bất ngờ Hành hung cũng vậy chuyển từ giờ Chơn tâm xuất hiện không giờ giấc Biến chuyển vô cùng chẳng được ngờ</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Sống Vui Hòa Bình

*Tu hợp chung vui chuyển tiến trình
Thực hành chơn pháp đạt tâm linh
Khai thông tâm đạo tùy duyên thức
Chung sống an vui tự xét mình.*

*Xét mình quên bỏ tâm linh
Tu hành khôi phục hành trình quang khai
Mến thương Trời Phật đêm ngày
Giải mê phá chấp đổi thay thế tình
Khai thông khối óc địa linh
Từ quang thu nhận hành trình tự đi
Chẳng còn đại đột nghĩ suy
Từ quang thanh tịnh dự thi cõi trần
Minh tâm kiến tánh lần lần
Trần gian đau khổ góp phần dựng xây
Cảm thông thiên địa vui vầy
Đổi trao, trao đổi tâm này đạt an
Cùng chung học hỏi bạc bàn
Tâm giao qui một, pháp an độ đời
Trì tâm tu luyện chẳng rời
Hợp thời thức giác, hợp thời thăng hoa
Thương yêu tha thứ phân qua
Đời là tạm cảnh, thức xa, hiểu gần
Thực hành tu luyện chuyên cần
Giải phân Đời Đạo, ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trì tâm tu học, đổi thay thế tình.*

*Kính Bái,
Lương Sĩ Hằng.
Ronneburg, 05-06-1992*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VĂN TỰ VÔ VI

TỶ KHEO :

Mỗi bộ phận tim, gan, tỳ, phế, thận đều có người nhân viên làm việc, mỗi bộ phận 250 vị thì tổng cộng 1.250. Nó đang theo các bạn, các bạn theo ma nó theo ma, các bạn theo Phật nó theo Phật. Các bạn khai thông các bạn đi để các bạn hưởng chuyện đời đời, mà các bạn còn cố chấp hoài thì nó đâu có thấy mấy cái này, mà nghe chữ này các bạn còn ghét thêm hơn nữa, là vì các bạn chưa có trình độ để thông và hiểu.

VẬT CHẤT :

Trước kia Đức Phật có nói rằng : một hạt cát là cả một càn khôn vũ trụ. Nếu mà mình hiểu cái nguyên lý của hạt cát cũng như tôi giảng ở bên trên rồi, thì nó cũng phải đi từng giai đoạn một. Rồi bây giờ chúng ta thấy hồi trước chúng ta dốt, chúng ta bước vào đời, thôi thì chúng ta phải học cái chữ A trước chứ gì? Ngày nay chúng ta đặt ra câu, chữ, là chúng ta biết được chữ A, thì chúng ta đã làm hạt cát rồi. Rồi lần lần nó đi tới cái này, cái kia, cái nọ, rồi mọi trạng thái, nó biến thành một tri thức thu gom mọi trạng thái của sách vở của đời. Còn chúng ta tiến về sự tri thức vô cùng của Thượng Đế thì chúng ta phải học KINH VÔ TỰ, là chúng ta phải hòa hợp với thật sự nguyên căn của mọi trạng thái, của kim thạch, của thảo mộc, của vạn linh.

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Thượng Phương Thế Giới (tiếp theo)

THUYẾT THÀNH THIẾT NGÔN: NHỮ ĐẰNG CHÚNG SANH ĐƯƠNG TÍN THỊ: XUNG TÁN BÁT KHẢ TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT, SỞ HỘ NIỆM KINH nghĩa là:

Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí Di Đà ngày nay ta truyền cho người đây, để nói chúng sanh nghe cho rõ ràng hiểu biết sự thật, cốt giác của nó là dây thần kinh, điển cái của bản thể đi ngay xương sống tới bộ đầu, để truyền bá điển quang cho bộ máy làm việc, rồi ta lấy Khoa học 6 chữ Di Đà hợp với Lục Căn, Lục Trần và lấy Ngũ tạng là 5 ngọn đèn Khoa học, thuộc về Ngũ hành, Ngũ tạng, gom tất cả, ta lấy 6 chữ Di Đà trị chúng nó hóa nên điển khí, vị Ngũ tạng hóa cơ quan, rồi điển nóng của cơ quan hóa thành huyền quang thông tri, rồi huyền quang hóa thành hào quang Chơn Như, trở nên vị Phật thăng thiên đàng.

Đó là sự tụng kinh luyện đạo, dùng dây thần kinh để làm cho điển quang mau chóng phát triển, chẳng phải đọc kinh hay là tụng kinh.

Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà ơi! Con ráng thông tri điển ta, tận tâm nói ra cho chúng nó hiểu để công phu luyện đạo, khi con hoằng hóa chúng sanh nào muốn thành Phật, thì phải công phu luyện đạo y theo lời ta nói truyền bá cho người. Người được ra hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là Khoa học của người góp thành một cuốn Kinh từ xưa truyền bá cho tới nay, mà người không chỉ rõ tông chỉ luyện đạo cho chúng nó, để phát sách kinh cho nó đọc.

Nó đọc là nó học để nó hiểu mà thôi, nó không chịu hành đạo, hành đạo là luyện đạo, cốt giác của nó là Tinh, Khí, Thần, điển hơi nóng của nó. Rồi ta truyền bá cho nó công phu luyện đạo, nào là

NAM MÔ : Là Soi Hồn.

A DI : Là Pháp Luân Thường Chuyển.

ĐÀ PHẬT : Là Định Thần, làm cho thần hồn rõ biết, sáng suốt, đó tông chỉ tu hành luyện đạo mà thành Phật.

Sự gom góp chế hóa lấy điển trần đem lại Vô Vi hiệp thiên đàng, thăng giáng Vô Vi huyền bí trở thành một vị Phật, có phép tắc huyền diệu an hưởng đời đời. Nhờ sự công phu luyện đạo của chúng sanh trở nên một vị Phật.

Nghĩa là có thiên đàng mới có thế gian. Người thế gian trở lại làm Phật ở thiên đàng, để làm việc. Nhờ sự công phu luyện đạo Khoa học Huyền bí này để cho người học làm Phật là điển quang. Hồn của người hóa thành một vị Phật ở thiên đàng.

Xá Lợi Di Đà ơi! Trên thiên đàng là tất cả những khí điển, là một thứ hơi điển mà thôi, không không, nghĩa là: Không vật chất thì hồn người cũng là điển, còn xác thì chết bỏ trả cho đất.

Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Ví như một khóm mây là một khối điển nặng nề hóa thành mây. Nó tụ hợp rồi biến ra, cũng lay động theo gió, ví như gió thì có động mà không hình vật.

Tóm tắt những vật chất nào ở thế gian không thể lên thiên đàng. Nếu vật chất mà muốn cao lên cho biết thiên đàng, thì vật chất ấy nặng nề rã tan cũng như mây khói.

Ta chỉ đây rõ ràng những vật chất thể gian trả lại thể gian, còn khí tiên thiên của thiên đàng trở lại thiên đàng. Sự thiệt ta nói thiệt, nào hề nói dối.

Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà ơi! Ráng nghe lời nói của ta truyền bá đây để hồng hóa chúng sanh dạy đạo.

(Còn tiếp)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 9 2012 chúng tôi đã nhận cho đến 30/11/2012 từ quy` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi US\$ Currency \$(Cad)

Hong Duc & Bao Khanh (CA)	200.00	
Hong Vo (CO)	200.00	
Mrs Son Duong (VA)	500.00	
Ho Thanh Hoang (Mtl)	100.00	
Nguyen Quoc Hoa (TX)	600.00	
Hong Hoang Son (VA)	600.00	
Lai Hung Thinh (AB)	500.00	
Ho Thanh (CA)	300.00	
Le Thi Kim Anh (Mtl)		100.00
Lam My Phuong (ON)		100.00
Amy Nguyen (MI)	2000.00	
Nguyen Phu Minh (HI)	100.00	
Huynh Trung Ngon (GA)	200.00	
Vo danh (Mtl)		200.00
Huynh Thieu (CA)	30.00	
Ly So Kiet (CA)	200.00	
Hair of the year (CA)	300.00	
Vo danh (Tx)	3000.00	
Flextronix Milpitas (CA)	900.00	
Phan Ba Tam (CA)	70.00	
An danh (CA)	100.00	
An danh (FL)	1000.00	
An danh (FL)	200.00	
Ngoc Thi Cherry& Hau Nguyen	200.00	
Luc Q. Tran (NY)	300.00	
Le Minh Canh (Mtl)		2000.00
Michael Sutherland (FL)	100.00	
Quang Ngoc Ha, Thanh Phong Co (Mtl)		500.00
Nhu Van Hoang (Mtl)		200.00
VÔ DANH USA		75 Eu
THAI HOANG ODILE (Fr)		250 Eu
BĐ TĐ PARIS		285 Eu
THAI HOANG FLORIAN (Fr)		400 Eu
NGUYEN THI THANH MAI (Fr)		300 Eu
SONNIER ALAIN (Fr)		137 Eu
VO VAN TON (Fr)		100Eu
TRAN THI TUYET VAN (Fr)		200 Eu

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui** :

- Bổ thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
Trợ giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo hay mồ côi nếu không sẽ phải bỏ học
 - Giúp các em khuyết tật, mồ côi
 - người già neo đơn
 - Tiền sửa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
 - Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
 - Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo Bệnh Viện Ung Bướu TP HCM
 - Giúp nhiều người nghèo có tiền đi trị bệnh ...

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ 1998**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng

VIDEO 3 KHOA HỌC TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN NĂM 1994

Xin giới thiệu video 3 khóa học tại Thiền Viện Vĩ Kiên năm 1994

Thấm thoát mà đã 18 năm qua kể từ khi Đức Thầy khai giảng khóa học:

“Khai Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật” tại Thiền Viện Vĩ Kiên năm 1994. Toàn bộ 3 khóa học dài 14:30 giờ với tất cả những lời giáo huấn và kỷ niệm bên Đức Thầy cũng như những câu vấn đạo của bạn đạo đã được đề trên mạng như sau:

Khóa 1, 1994

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=710&Itemid=226

Khóa 2, 1994

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=227

Khóa 3, 1994

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=230

Ban Video Trân Trọng Kính Mời

Thư Viện Vô Vi (vovilibrary.net)
THÔNG BÁO VỀ ĐẶC TRANG “MẪU ÁI 1970-1975”

Khi nghe đến hai chữ “**Mẫu Ái**”, chúng ta thường nghĩ đến 30 bài “**Phụ Ái Mẫu Ái**” do Đức Thầy giảng tại Montreal vào năm 1980. Nhưng trước đó, lúc còn ở Việt Nam, Đức Thầy cũng có giảng trên 200 bài “**Mẫu Ái**” từ năm 1970 đến năm 1975.

Thư Viện Vô Vi xin hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đạo một ‘Đặc Trang’ mới, dành riêng cho những bài thơ quý báu này:

<http://www.vovilibrary.net/specialPages/pama/MauAi.php>



Đến nay, Thư Viện đã chép lại và đưa lên mạng khoảng 100 bài, và sẽ dần dần chép và tiếp tục đưa lên những bài còn lại trong thời gian sắp đến.

Thư viện cũng đã sưu tầm được một số băng audio Đức Thầy đọc lại và giảng những bài thơ này. Nếu có audio, hình của một audio player sẽ hiện ra phía trên tựa bài (xem hình dưới đây).



Quý bạn đạo có thể bấm vào đó để nghe audio. Mỗi audio hiện nay gồm có 2 phần. Phần đầu (track 1) là Đức Thầy đọc lại 12 câu thơ và 3 câu giảng ngắn gọn. Phần sau (track 2) là Đức Thầy giảng từng câu thơ trong chi tiết.

Những bài “Mẫu Ái” quý giá này đã được sưu tầm từ các tài liệu sau đây:

- Một tập thơ do bạn đạo Việt Nam sưu tầm từ các tài liệu xưa, trong đó gồm có trên 180 bài “Mẫu Ái”,

- Một số băng cassettes xưa, trong đó Đức Thầy có *đọc lại* trên 170 bài “Mẫu Ái” (từ kỳ 1 đến kỳ 173),
- Một số băng cassettes xưa, thu lúc Đức Thầy *thuyết giảng* mỗi cuối tuần ở thiền đường bên Việt Nam từ giữa năm 1970 đến năm 1975, trong đó có khoảng 85 bài “Mẫu Ái”.

Thư Viện Vô Vi xin thành thật cảm tạ tất cả các bạn đạo khắp năm châu đã tìm lại, cung cấp và phụ Thư Viện nghe, chép và duyệt lại những tài liệu vô cùng quý giá này.

Nhân tiện, chúng tôi xin kêu gọi quý bạn đạo giúp Thư Viện tìm lại những bài còn thiếu sót. Về phần chép lời thơ, chúng tôi chỉ còn thiếu lời cho 4 bài: Mẫu Ái kỳ 32, 177, 181 và 209. Hơn nữa chúng tôi chỉ có đoạn đầu của bài Mẫu Ái kỳ 187. Nếu quý bạn có các tài liệu này, xin vui lòng gửi về info@vovilibrary.net.

Về phần audio Đức Thầy *đọc lại* các bài thơ, chúng tôi có từ bài Mẫu Ái kỳ 1 đến kỳ 173. Hơn nữa có một số bài, vì thu lại ở đầu hoặc cuối cassette, đã bị thiếu một phần. Đó là những bài Mẫu Ái kỳ 31, 33, 65, 97, 98, 108, 109, 132, 137, và 173. Nếu quý bạn có audio Đức Thầy đọc lại các bài thơ Mẫu Ái từ kỳ 174 trở đi, hoặc cho các bài không đầy đủ trên đây, xin vui lòng gửi đến chúng tôi.

Về phần audio Đức Thầy *thuyết giảng* các bài thơ, chúng tôi có tìm lại được khoảng 85 bài Mẫu Ái từ kỳ 75 đến kỳ 208. Nếu quý bạn có audio các bài còn thiếu sót, hoặc đầy đủ hơn, hoặc âm thanh tốt hơn, xin vui lòng gửi đến chúng tôi.

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

Thư Viện Vô Vi Library.