



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 960 Ngày: 1 tháng 12 năm 2013

Sống Động

*Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi
Trời ban tình đẹp tự rèn trui
Nguyên linh tự sống duyên tự thức
Thành tâm học hỏi rõ chơn mùi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/2/2004 đến 18/2/2004

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thuận nghịch tương giao là sao?
- 2) Quý tướng Trời cao có thoát nạn hay không?
- 3) Quang chiếu bằng cách nào?
- 4) Duyên đạo nằm ở đâu?
- 5) Từ tâm là gì?
- 6) Phân hoá là sao?
- 7) Chiến tranh phá hoại loài người có hữu ích gì không?

<p>1) Singapore, 12/02/04 <i>Hỏi: Thuận nghịch tương giao là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thuận nghịch tương giao là sự kích động và phản động</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Kích động tương giao chuyển tiến hoà Tinh thâm xây dựng học gần xa Qui nguyên một mối tình thâm tiến Học Hỏi không ngừng tự tiến xuyên</i></p>	<p>2) Singapore, 13/02/04 <i>Hỏi: Quý tướng Trời cao có thoát nạn hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa quý tướng Trời cao lúc nào cũng có phần quang chiếu</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Hồi hướng Trời cao quý tướng Trời Thành tâm tu luyện rõ thâm ân Trời ban tình đẹp không cần trả Quý tướng Trời cao tự cảm hoà</i></p>
<p>3) Singapore, 14/02/04 <i>Hỏi: Quang chiếu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa quang chiếu bằng ánh sáng vô tận</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Vô tận quán thông khắp các miền Thân tâm ổn định thức triền miên Chuyển hóa thâm sâu tự giác yên Khai thông trí tuệ minh đường đạo</i></p>	<p>4) Perth, 15/02/04 <i>Hỏi: Duyên đạo nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên đạo nằm ở sự từ tâm của người cảm nhận</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Từ tâm phát triển duyên tình đạo Sáng suốt minh tâm tự bước vào Qui hội tình người chung hợp tiến Quý yêu Trời Phật tiến chung hiền</i></p>
<p>5) Perth, 16/02/04 <i>Hỏi: Từ tâm là gì?</i></p> <p>Đáp: Từ tâm là tha thứ và thương yêu</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Từ tâm phát triển tự mình tu Pháp giới phân minh hồn triễn du Cải sửa chính mình tâm tự thức Hành thông chơn pháp tự phân bù</i></p>	<p>6) Perth, 17/02/04 <i>Hỏi: Phân hoá là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa phân hoá là phân tách và hoà hợp</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Thực tâm tiến hoá gieo duyên tốt Thức giác tâm tư tự sửa mình Duyên đạo tình đời không dấy bận Duyên đạo tình đời tự về an</i></p>
<p>7) Perth, 18/02/04 <i>Hỏi: Chiến tranh phá hoại loài người có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chiến tranh phá hoại loài người đều không hữu ích</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Chiến tranh không xây dựng đau thương Chết chóc triền miên khó độ được Mê chấp đủ điều gây động loạn Thương tình vắng mất khó bình an</i></p>	

ĐIỆN NĂNG VŨ TRỤ VÀ NGƯỜI

Điện năng vũ trụ và mình,
Dựng xây dựng hành trình Trời ban.
Bộ đầu lý luận bạc bàn,
Điện năng sẵn có cảm an cảm hòa.
Trở về thực chất thật thà,
Yêu thương tha thứ chan hòa tình thương.
Cần Khôn Vũ Trụ mở đường,
Tình vi giáo dục dựa nương hợp hòa.
Tự mình khai triển bước qua,
Biết mình chậm trễ khó hòa bên trên.
Quân bình cảm thức đạo nền,
Quy nguyên thiên giác ám êm đời đời.
Thanh bình tiến hóa hợp thời,
Điện năng sẵn có mở lời đổi trao.
Vạn linh biến hóa sắc màu,
Trong không mà có đối đầu thiên cơ.
Hành trình điều luyện giác mơ,
Ước mong sớm đạt tới giờ được tu.
Đâu dè mình tạo ý ngu,
Cứ lo no ám chẳng du được thuyền.
Điện năng sẵn có thâm huyền,
Đổi trao thanh nhẹ tâm hiền tự đi.
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si,
Tạo thêm cảnh khổ khó ghi điều lành.
Tự mình tạo cảnh khó khăn,
Thương yêu tha thứ tự phăng nghiệp trần.
Thức tâm đóng góp một phần,
Dựng xây tiến hóa lần lần độ tha
Tạo đời thành cảnh tha ma,
Đấu tranh vô lý sanh ra đủ điều.
Cái gì cũng muốn thật nhiều,
Tâm không chứa được khó tiêu hóa hình.
Tự đầy lặn lộn hành trình,
Độc tài phê phán chính mình chưa tu.
Cần khôn sớm đã dự trừ,
Trở về chánh giác được tu hoài hoài.
Giải phần nguyên lý trong ngoài,
Cảm minh thiên địa an bài nội tâm.
Lý Trời siêu diệu thâm thâm,
Đi sâu mới hiểu đáp thâm về quê.
Cần khôn vũ trụ muôn bề,
Dựng xây thanh nhẹ là quê của hồn.
Vạn linh chuyển hóa sanh tồn,
Lui về thanh tịnh ác ôn tiêu trừ.

Góp phần chỉ có nực cười,
Mình sa vào lưới khó tươi khó hòa.
Trở về tánh chất thật thà,
Quy y Phật Pháp vượt qua khổ nạn.
Cùng chung huynh đệ bạc bàn,
Tiến sâu đường đạo bước sang đạo mẫu.
Bình tâm học hỏi pháp quang,
Điện năng sẵn có bàng hoàng khai minh.
Rõ Trời ban rãi hành trình,
Điện thanh kết tụ điển hình nở nang.
Biết mình vốn ở Thiên Đàng,
Lang bang tại thế pháp quang độ hành.
Chẳng còn bản chất lưu manh,
Sanh sanh diệt diệt tự hành đở thôi.
Biết mình được đứng được ngồi,
Do tâm thanh tịnh thả trôi việc đời.
Biết hồn thức giác hợp thời,
Trời cao bể rộng nơi nơi dung hòa.
Ở đời chỉ có thật thà,
Bình an cõi mở vượt qua trăm điều.
Điện năng lại có thật nhiều,
Quy về một mối đạt siêu đạt hòa.
Tự mình khai triển bước qua,
Thanh thanh diệu diệu chan hòa yêu thương.
Hành trình học pháp mở đường,
Khai minh tâm đạo tự lường tự tu.
Chẳng còn nuôi dưỡng ý ngu,
Phá mẽ phá chấp dẹp ngu tại trần.
Thực hành đóng góp một phần,
Huynh huynh đệ đệ lần lần tiến tu.
Điện năng tròn trịa phân khu,
Phần nào cũng tiến đắp bù tình thương.
Điện năng sẵn có tự lường,
Đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng.
Cảm minh thiên địa gần xa,
Trong không mà có tình ta quay quần.
Thương yêu huynh đệ góp phần,
Thành hình tại thế tối cần dựng xây.
Sống trong đời sống hàng ngày,
Vui say đời đạo đổi thay thế tình.
Điện năng thay đổi hành trình,
Ăn vô hít thở lại mình lý Trời.
Điện năng sắp đặt nơi nơi,
Trong vòng trật tự hợp thời tiến thẳng.

*Tham thiền nhập định ăn năn,
Tay không vẫn có khó khăn chẳng còn.
Siêu nhiên thánh đức ôn tồn,
Vô Vi phát triển chẳng còn si mê.
Khoa Học Huyền Bí mãi mê,
Bước sang đường mới trở về thực chơn.
Điện năng chẳng có giận hờn,
Giải mê phá chấp như đèn lên dây.*

*Âm thanh chơn lý là Thầy,
Thanh thanh dịu dịu vui vầy cảm giao.
Tình thương ban rải đổi trao,
Điện năng thanh dịu thấp cao chung hòa.
Cần khôn vũ trụ một nhà,
Tâm minh lớn rộng vui hòa đạo tâm.
Rồi đây tự thức thì thâm,
Điện năng là chánh dương âm hợp hòa./.*

Lương Sĩ Hằng.
Nussdorf, 09-1990

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

CHAY MẶN 40b CHÂM CỨU HÚT TRƯỚC (Chủ Nhân Thức Giác - 1977)

Người ta ăn chay, tôi ăn chay không được, bây giờ tôi mượn cái pháp này, tôi làm cho nó nhẹ, rồi một ngày kia tôi ăn chay, tôi thấy ngon không. Đó, tôi đã hấp thụ được cái thanh điển trên kia thì tự nhiên tôi ăn chay, tôi thấy ngon thì từ đó tôi đã tiến bộ là nhờ đâu, nhờ cái công năng, công phu của tôi, rồi tôi làm cái thanh nhẹ bên trong thì nó chịu hưởng cái thanh thay vì cái trước. Rồi nó có cái công việc, cái nhiệm vụ làm của nó, nó độ thứ này, rồi nó phải đi độ thứ khác.

À! Hỏi chứ bây giờ các bạn nói ông Tám kêu người ta ăn mặn mà tại sao ông Tám đi ăn chay, cái đó lạ. Ông Tám vẫn ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, thấy ăn chay mà ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, các bạn thấy rõ chưa? Chưa thấy...! Bây giờ tôi cắt nghĩa, lúc tôi châm cứu, tôi châm những người ăn mặn thì những cái phần đó nó chạy đi đâu, nó chạy về ông Tám. Ông Tám ăn gà vịt còn nhiều hơn hồi xưa nữa, cho nên ông Tám phải ăn chay để hóa giải cho cái phần đó. Một ngày tới tối ông Tám cũng vẫn ăn mặn, nhưng mà người ta nói ông Tám bày người ta ăn mặn, bây giờ ông Tám đi ăn chay nhưng mà ông Tám thấy ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, thành ra càng ngày nó càng mập.

Châm một cái thì điện nó chịt chịt thì tại kia nó cũng qua bên này, nó kiếm chỗ nó trú, thì mình cũng phải giải cho nó. Cho nên, nhiều người không hiểu, bởi vì ăn chay mặn là cái gì, mình có từ tâm không, mình có lượng từ bi để độ vạn linh không, mình có lượng từ bi độ thì bất cứ góc nào mình cũng độ. Đó, nhưng mà ở trong cái hành động, mình tiến giải trong cái lúc, tại sao nhiều người cũng thấy châm châm vậy, tôi châm châm vậy mà người ta lại thấy nó khỏe, nói tôi thấy ông Tám sợ thiệt, châm nó đau nhưng mà châm rồi nó thấy khỏe, bởi vì ông Tám rút cái của nó qua rồi. Cái phần thanh nó rút cái trước nó và tiến giải cho nó.

Cho nên, cái làm rất chu đáo mà rất tận tâm không biết tính cách nào với con người. Ồ! Nếu người khác, người đời mà họ làm như vậy họ tính dữ lắm. Mình đang bệnh như vậy mà vô châm mình thấy khỏe, đứng gần ông mình thấy khỏe, cho ông năm đồng mình cũng chịu chớ, nhưng mà cái này ông không có. Ông trở lại một người học hỏi nơi mình và ông trở lại một người ăn xin chớ ông không có dám xưng tao là thầy mày, không có! Và y sĩ ăn mày, trở lại một người y sĩ ăn mày. Đó, cho nên các bạn phải học, các bạn phải hạ thấp mình xuống để tìm hiểu mình và học thêm, giờ phút nào cũng phải học, các bạn đừng tưởng các bạn là một y sĩ là giỏi lắm không cần học của người khác, ai dạy các bạn, bệnh nhân dạy các bạn tiến bộ chớ không phải trường dạy các bạn, sự thật là bệnh nhân dạy các bạn. Sự khó khăn, sự phản ứng mà đầu óc sáng tạo của các bạn, từ bi của các bạn chịu gần người bệnh và thương người bệnh như mình thì các bạn sẽ tìm ra đường lối thực tế để trị bệnh cho người ta.

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI NAM CALIFORNIA

HỘI TỤ GIÁNG SINH 2013

Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam California

Chủ Nhật vào ngày 29 tháng 12, năm 2013

Trong năm 2013 là thời gian có rất nhiều niềm vui thanh nhẹ bên trong ngôi nhà chung của anh em chúng ta, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vừa khánh thành xong.

Bây giờ lại đến mùa Giáng Sinh cũng là dịp cho chúng ta ngồi lại bên nhau, cùng kể chuyện về chuyến Du Thuyền Đại Hội tại Úc Châu. Nhân dịp này chúng tôi Hội Ái Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California kính mời quý bạn đạo khắp nơi về đây cùng chung vui Giáng Sinh **tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày Chủ Nhật 29 tháng 12 năm 2013.**

Cơ duyên hội tụ để anh em chúng ta cùng tưởng nhớ đến công ơn Đức Vĩ Kiên và cùng nhau sum họp vui vẻ trong tình thương yêu và đoàn kết trong dịp cuối năm.

Chương trình gồm có:

1. Sinh hoạt như thường lệ học Mục Bé Tám và Chung Thiên
2. Cùng nhau cắt bánh và Ghi Nhớ Công Ôn Đức Vĩ Kiên
3. Trả lời câu hỏi bóc thăm trúng thưởng quà Giáng Sinh
4. Ca nhạc Vô Vi và nhạc Giáng Sinh
5. Dùng tiệc chiều Giáng Sinh tại Trụ Sở

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Võ Thanh Chí (anh Tươi) (951)310-5603

hoặc Bạch Liên : 714-210-9601 - lienle008@gmail.com

Kính chúc quý bạn đạo cùng gia quyến hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới tu hành tinh tấn, tâm thân an lạc.

TM Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California kính mời,

Võ Thanh Chí (anh Tươi)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 9 2013 chúng tôi đã nhận cho đến 30/11/2013 từ quý` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAS\$
Hong Vo (CO)	200.00	
Pham Chim My (Mtl)		100.00
Ho Thanh Hoang (Mtl)		100.00
Luc Quang Tran (NY)	250.00	
Chau Thieu Du (CA)	300.00	
Vo danh (FL)	1000.00	

Vo danh (FL)	100.00	
S.H.H (VA)	600.00	
Me chi Kiet (CA)	100.00	
Phan Ba Tam (CA)	70.00	
Dang Raymond & Cindy (CA)	50.00	
Dang Kevin (CA)	50.00	
Dang Kathy)CA)	50.00	
Dang Kristen (CA)	50.00	
Truong Thu Ngoc (CA)	200.00	
Nguyen Thi Thoai (CA)	100.00	
Kevin Nguyen (CA)	500.00	
Phan Ba Tam (CA)	50.00	
Vo Danh (Mtl)		200.00
Vo danh (Fr)		200 Eu
Chau Thieu Du (CA)	200.00	
Nguyen Ho Minh (TX)	300.00	
Tran Van Huu (NJ)	50.00	
Hong Vo (CO)	200.00	
Lien T. Phan (TX)	200.00	
Vo Danh (TX)	1000.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :**

- Bỏ thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
- Giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- Giúp những người cùi
- Giúp người già neo đơn
- Giúp xe lăn cho người nghèo khuyết tật
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo Bệnh Viện Ung Bướu
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh
- phát gạo cho người nghèo vào ngày rằm & mừng một...

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ hơn 15 năm nay**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
 và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
 email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
 Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
 Kính thư
 Phan Cao Thăng

“THẨM THÍA QUÁ BẠN ƠI !”

*Có những niềm vui quá bất ngờ,
Nên mình còn tưởng sống trong mơ.
Đạo Mẫu khai sáng Hồn tiến hóa,
Hạnh phúc đủ đầy Tâm nở hoa !*

Ngày Lễ Giỗ Tổ vừa qua... một ngày mà Tôi nhận được nhiều niềm vui thật bất ngờ, thật kỳ diệu . Một bầu Trời Đạo chang hòa yêu thương !

Đêm nay thật khó ngủ, sau khi thiền xong, Tôi có cảm giác Tôi đã bước sang một kiếp đời khác ... bởi những giọt nước mắt không còn lăn dài trong đêm trường cô tịch . Tôi đang sống trong một tâm hồn thật bình yên , thật phẳng lặng, một bầu đạo đầy yêu thương, tình Trời Phật, tình Tổ-Thầy ... thẩm thía ... Tôi nhớ đến bài thơ “THẨM THÍA QUÁ BẠN ƠI !” của Đức Thầy mà những ngày tháng đầu tiên mỗi cuối tuần sinh hoạt học mục Bé Tám chúng Tôi cả nhóm TĐLĐ Lưu Tâm cùng hát chung để bắt đầu buổi học nhưng Tôi lại không nhớ trọn bài nên dù đã 2 giờ sáng Tôi muốn tìm lại bài thơ này ... và Tôi đã tình cờ đọc được bài thơ “ Lời Dạy của ĐỨC ÔNG TƯ “ trong quyển Đặc San Vô Vi số 6 . Tôi ngồi đọc, bài thơ khá dài ... Lạ quá, bao nhiêu năm qua Tôi chỉ nghe có mỗi bài thơ Sám Tu Hành và vài bài thơ ngắn mà Bạn Đạo thường đọc trong ngày lễ Giỗ Đức Tổ Sư . Tôi đọc đi đọc lại, và Tôi như bị sức hút ở những câu :

*Từ đây được chữ Thiên Không
Thiên biến vạn hóa, cộng đồng Phật Tiên .
Từ đây bạn có phước duyên
Huyền thiên hợp lý Tiên gia đạo mẫu .*

Hai chữ “Thiên Không” làm Tôi nhớ lại lời nói của Anh Tư Long , người Thầy Tướng Số mà Tôi tình cờ gặp gỡ hay là sự an bày của Trời-Phật để đưa chúng Tôi vào con đường Đạo mẫu nhiệm này! Anh đã nói với Anh Lộc ở giai đoạn mà cuộc đời Anh Lộc đang bị bế tắc từ sức khỏe cho đến tinh thần :” Tôi biết hôm nay điển chiếu Tôi, trong mắt Tôi, Anh là một ông già trong bộ đồ trắng , râu tóc bạc phơ ... Anh đang bị sao Thiên Không chiếu . Anh chỉ có một con đường : Tu thì sống, không tu thì chết ! “ Nghe sao lạ đến khó tin, Tôi không hiểu Điển là gì ? Sao Thiên Không là gì ? Anh Tư Long ngồi xuống giữa nhà dạy cho Anh Lộc cách thiền mà sau đó Tôi mới biết nó giống như pháp thiền của mình . Cuối cùng Anh nói :” Anh Tu đi, một ngày gần đây Anh sẽ gặp được Người Tôi Cao trong Đạo Thiền “ Tôi chỉ chú ý có ba chữ “Tu thì sống .” Chỉ mỗi ba chữ này làm Tôi cảm thấy có sự cứu cánh, đúng như sự mong cầu trong lòng Tôi đang tìm một mối Đạo để khi có chuyện không may xảy đến phần hồn mình sẽ biết về đâu ! ... Thật đúng như câu : “Từ đây bạn có phước duyên, Huyền thiên hợp lý, tiên gia đạo mẫu .” Sự làm việc của Bè Trên trong cõi huyền vi khó mà tưởng tượng ... Duyên Phước tròn đầy nên đâu chỉ gia đình Tôi mà tất cả các bạn đạo khi có được PLVVKHHBPP đều nhận được sự Ân Độ của Đức Tổ sư –Đức Thầy ngay từ giây phút đầu tiên. Từ khi có Đạo Tôi cũng không tìm hiểu đến Sao Thiên Không này . ” Từ đây được chữ Thiên Không “ như có ngọn đèn thấp sáng, Tôi như thông suốt từ Điển Thiên Không, Nguyên Điển, Nguyên khí, Nguyên linh sự mối kết luồng Điển của người hành thiền và Điển Thiên Không ! Trong băng Kinh A-Di-Đà, Đức Thầy có giảng , ngay người đã biết hành thiền mà hành không đúng, không hành đủ ba pháp thì cơ tạng yếu dần luồng Điển thấp còn khó mà tiếp xúc với Điển Thiên Không nói chi đến người chưa biết hành thiền là gì còn đang bệnh và sắp bước vào cuộc giải phẫu rất nguy hiểm . Cho nên dù Sao Thiên Không, hay Điển Thiên Không đang chiếu thì làm sao nhận được ? Tu thì sống! Bởi có bước vào PLVVKHHBPP thì mới biết phương pháp công phu hành thiền để tự mình tạo ra luồng Điển mối kết với luồng điển Thiên Không ... dòng sông điển dâng trong hồn, một mình trong vắng lặng ... Tôi biết Tôi đang trong biển yêu của Đạo Mẫu, của Tổ-Thầy , cảm giác thật gần gũi, ấm tận tâm hồn . Tôi nhớ trong băng giảng đó Đức Thầy có nói về Ông Tư “ Ở trên này đọc thì nghe vậy thôi nhưng mà các bạn luyện tu rồi các bạn mới bình tâm, sau khi công phu các bạn đọc từ bài một để ngộ và đưa vào chân tâm lúc đó sung sướng vô cùng và các bạn có thể ôm Ông Tư trong lòng ...” Lời Thầy thật đúng với tâm trạng Tôi . Bài thơ “ Lời

Dạy Của Đức Ông Tư.” lời thơ đơn sơ mộc mạc, chứa đựng một biển yêu thương không bờ bến, là kim chỉ nam cho cuộc sống này! Như vừa khám phá được kho tàng vô giá, Tôi muốn gọi Anh Nguyễn Hoàng Long cho Anh biết bài thơ này để xin Anh đưa vào chương trình ngày giỗ Tổ nhưng rồi Tôi nghĩ ... có lẽ chỉ mình Tôi là chưa đọc ... Thức Tánh, Tôi cố gắng siêng năng hành pháp, Tôi muốn dành một khoảng không thật yên lặng để hưởng trọn tình diệu huyền và muốn gói trọn yêu thương này vào việc công phu cho thật tinh tấn ,quyên cùng sáu chữ Di-Đà để giữ đến Tổ-Thầy thay cho lời nói ...

Ngày Giỗ Tổ lại đến ,trời đã gần cuối thu, không gian se lạnh, đường về Vĩ-Kiên thật êm đềm . Càng lên cao, vượt qua lớp mây trắng mỏng là bầu trời trong xanh thẳm, Tôi yên lặng ngắm nhìn ... VĨ-KIÊN thiêng liêng, huyền diệu nên đường đến Vĩ-Kiên luôn cho Tôi cảm giác về Thiên Đàng ... Hôm nay là ngày giỗ của Đức Tổ Sư lần thứ 46 , Có khoảng 140 Bạn Đạo cùng về thăm dự ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ công đức của Ngài đã khai sáng nguồn Đạo và đã cho chúng Ta Người Thầy-Người Cha kính Yêu một đời hoằng hóa Đạo-Pháp . Đêm qua Trời đổ cơn mưa nên không gian như lắng đọng, Tôi thấy như có sự đồng cảm cùng Đất-Trời nên mỗi người đều muốn giữ cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để tưởng nhớ, để thấm thía Đạo Mùi . Đề tài sinh hoạt trước buổi lễ được xoay quanh bài thơ Thức Tánh của Đức Tổ sư mà Tôi lần đầu được nghe chị Hương đọc :

*Linh chi vốn ở Thiên Đàng,
Thế gian lâm bệnh phải rã tan .
Nhân gian ngộ đạo Thần Tiên hóa,
Vàng ròng trăm gánh chẳng đợi sang .
Miếng gió Thiên Đàng để gánh mang,
Con thuyền tay lái kiếp trôi sang .
Bầu trời thế giới ta run rẩy,
Thức tánh từ đây mới dễ dàng .*

Chị nói chị rất thích bài thơ này nhưng không hiểu hết nên xin BÐ giải nghĩa giùm! Nghe thật là dễ thương!... Tôi ngồi im niệm Phật để thấm từng chữ, từng lời thơ của Đức Tổ Sư và những giải thích của các BÐ về bài thơ . Tôi nghe run động cả tâm hồn, lời thơ lã lướt, sống động, bao la thế giới, ý đạo cao xa ... Tôi thích nhất là câu cuối “ Thức tánh từ đây mới dễ dàng .” Tôi như hiểu rất rõ câu thơ này vì Tôi đã nhận ra rằng Thức Tâm đã khó mà Thức Tánh lại càng khó hơn ! Sao có sự tinh cở đến vậy ... hay Đức Tổ Sư biết Tôi chưa hề đọc quyển sách nào của Ngài nên chiếu điện cho chị Hương đưa thơ Ngài làm đề tài sinh hoạt hôm nay ? Chưa hết, để kết thúc phần sinh hoạt, Chị đọc một đoạn những lời khuyên dạy mà Đức Tổ Sư để lại cho chúng ta :

“ Nhưng Tôi cũng khuyên các bạn đừng tin Tôi mà cũng không nên tin các bạn, vì e có sự tương tượng mà lầm lạc chẳng ? Bởi thế phải nghiên cứu hàng ngày về lời ăn tiếng nói sáng suốt hơn, trí ý thông hiểu và các bạn được một phần hiển từ không nóng giận, không tham còn Mô ni Châu phát ra sáng suốt cũng gọi là điện quang .

Các bạn cứ công phu cho dày công kỹ lưỡng thì sự thông cảm đem đến cho các bạn để thấy Bồng lai Tiên Cảnh, Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thần, Chư thánh . Nào là Tà Ma Quỷ Quái, ta cùng được thấy rõ trong trí của chúng ta ... Vậy nên khuyên các bạn công phu dày dặn để hiểu và theo pháp lý Đạo Phật Di Đà và Thích Ca truyền bá .”

(Trích trong cuốn Tuyển Tập Đỗ Thuận Hậu trang 12)

Tôi được nghe những lời khuyên dạy của Đức Tổ Sư mà bồi hồi ,xao xuyến ... Một buổi sinh hoạt, đề tài là bài thơ THỨC-TÁNH , một đoạn ngắn những lời dạy dỗ của Đức Tổ Sư được kết hợp thật hồn nhiên vào ngày Lễ Giỗ Tổ ở thời điểm này thật vô cùng quý giá vì tất cả chúng ta đang phải tự mình bước đi ... đây là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ trên con đường trở về nguồn cội, về bên Tổ-Thầy . Đến giờ chung Thiên, chúng Tôi được nghe bằng Đức Thầy đọc hai bài thơ của Đức Tổ Sư . Bài thứ nhất là Sám Tu Hành và tiếp đó là bài thơ Lời Dạy của Đức Ông Tư . Thật bất ngờ đến kỳ diệu, bài thơ này Tôi định bụng xin đưa vào chương trình lễ Giỗ Đức Tổ Sư lần này ... Và bây giờ Tôi được Đức Thầy đọc cho Tôi nghe từng lời dạy của Đức Tổ Sư . Tâm tưởng sự thành! Có thể dùng hai câu thơ của Đức Tổ Sư diễn tả tâm trạng Tôi

lúc này :” Nhân gian ngộ đạo thần tiên hóa, Vàng ròng trăm gánh chẳng đợi sang .” Hạnh phúc này không thể dùng tiền thế gian mua được, chỉ khi ngộ được Đạo, có được PLVVKHHBPP chúng ta mới đạt được đời sống Thần Tiên trong tâm hồn !

Không chỉ thắm thía tình Tổ- Thầy mà Tôi càng thắm thía tình Bạn . Những gương mặt thân quen sao hôm nay Tôi nghe thân thương quá ! Và Tôi thấy ... đâu chỉ mình Tôi Thắm Thía mà Bạn Đạo cũng đã và đang “Thắm Thía!” như Tôi . Tôi xin viết hai câu thơ của Đức Tổ Sư để nói những gì Tôi đã nhận được trong Đại Gia Đình Vô Vi !

“ CHỮ THƯƠNG TẠO ĐỂ LÀM ĐẦU,
ANH EM PHÁP LÝ ĐẠO MÀU CÙNG NHAU .”

Kính bái!

Lâm-huỳnh-Mai (CA) 27-11-2013

THƠ BẠN ĐẠO

Lễ Tạ Ơn

ĐẠI HỘI BÀN BẠC KHAI THÔNG

Bàn Bạc Khai Thông tự mở còng
Cùng chung khai triển trở về không
Thương yêu quý trọng tình chơn thật
Thực hành khai mở chẳng cầu mong

Cầu mong ý lại tạo phiền
Thực hành chánh pháp mới yên cõi lòng
Du hành biển cả một vòng
Thuyền đưa du khách tham tông khắp nơi
Úc Châu mở hội đón mời
Năm Châu bạn đạo kịp thời về đây
Cùng chung học đạo hăng say
Khai thông các nẻo dựng xây hợp thời
Quý thương chẳng có xa rời
Đào sâu chơn lý thức thời lo tu
Điền thanh ban chiếu giải mù
Thầy thương Thầy độ giải ngu giải khờ
Thiên cơ biến chuyển từng giờ
Lo tu kéo trẻ ai ngờ được đâu
Tiến sâu tâm thức nhiệm mầu
Vui trong thanh nhẹ bắc cầu về quê
Quý yêu kính trọng muôn bề
Lời ca ý đạo cận kề bên nhau
Hành thiền khai mở trước sau
Dù nhau cùng tiến bước vào càn khôn
Ôm không theo gót đường mòn
Thầy luôn sống mãi trong lòng các con

San Jose, ngày 10/10/2013

Kính bái

Lý Vĩnh

Tạ ơn Thầy, Sư Tổ với Mẹ Cha
Dạy dỗ con tiến hóa chẳng nề hà
Ơn sinh thành dưỡng dục con ghi nhớ
Con tu hành đáp nghĩa Tổ Thầy Cha

Tạ ơn Cha, cho con hơi thở
Ban điển lành, nuôi dưỡng con thơ
Tạ ơn Mẹ, dưỡng dục từng giờ
Ban rau quả con khờ sinh sống

Cha Mẹ thương, ban con kiếp sống
Kiếp làm người, học hỏi quán thông
Gởi con đi, xuống cảnh trần hồng
Cho con học Đạo Đồi thăng tiến

Đức Thầy dạy không nên lười biếng
Hãy dũng hành luyện Đạo thường xuyên
Thầy Tổ dạy cho con tu thiền
Pháp Vô Vi giúp con tiến hóa

Đời điều luyện, con qua nhiều khóa
Đạo con hành từng bước từng khoa
Con mong sao đạt được tâm hòa
Không thẹn lòng Mẹ Cha thương mến

Nhớ ơn Cha, con luôn tiến đến
Cố gắng hòa Cha Mẹ bên trên
Cố hành thông mong đạt Đạo nên
Đảnh lễ Cha, trở về bên mẹ

Lễ tạ ơn, con nhớ Cha Mẹ
Nhìn trời cao, trông vắng buồn te
Gió nhẹ lai, cành lá bên hè
Con chạnh lòng nhớ thương Cha Mẹ.

Thủy Bùi - Missouri 11/28/2013.

TRẦN GIAN

Trần gian như một vỡ tuồng
Thức hồn hành đạo, hòa lường điển thanh
Bộ đầu khai mở nhờ hành
Cần duyên tiên định nối liền triển khai
Điển trời lay chuyển đêm ngày
Tu hành khai mở đôi thay tánh tình
Từ ngày tu luyện sửa mình
Đem lời sáng suốt tiến trình dựng xây
Đi theo đường lối Tổ, Thầy
Rèn trui thơ pháp, đắp xây đạo đời
Tâm hồn tu tiến thêm tươi
Mình ai đắc tịnh, sáng ngời vẻ vang
Saigon 04.11.2013
Minh Vô Vi

ĐẠO HỌC

Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học
Trời ban khí điển luyện : " Thanh lọc "
Vui say mùi đạo nay hầu trình
Cải lão hoàn đồng dân Bích Ngọc
Saigon 30.10.2013
Minh Vô Vi

BÁ TÁNH

Niệm Phật thành tâm kiến bốn tánh
Tham thiền sáng suốt chẳng so sánh
Tịnh tâm lắng động hòa Như Lai
Tiến hóa linh hồn độ bá tánh
Saigon 30.10.2013
Minh Vô Vi

CHIA SẺ

Bỏ đời qua đạo còn u minh
Đời đạo song tu mới đạt tình
Xây dựng góp phần cùng tiến bước
Đồng môn chia sẻ sáng hồn linh
Saigon 30.10.2013
Minh Vô Vi

MÁT ĐIỂN

Tu thiền trụ điển luôn hằng ngày
Động cảnh vô tình điển mát ngay
Giờ Tý công phu sáng động mát
Tu lâu không tiến uổng công hoài
Củ Chi 30.10.2013
Bá Tùng

Hiệp-Nhất

Theo sức hút từ trời cao rút thẳng,
Hồn tôi xuất trước trán một đêm nào...
Bay vút đi như một làn khói trắng,
Lên thình-không lớn rộng biết là bao !



Tôi chỉ còn Tâm-ý trong khoảnh-khắc
Trái mệnh-mông bàng-bạc cả không-trung !
Mọi sự vật đều là tôi chẳng khác :
Nhìn quanh thấy Tâm-ý hóa vô-cùng !



Tôi hòa-tan vào những gì hiện-hữu
Vội cảm-nhận qua trạng-thái Tâm-linh.
Ý biến-biệt như đi vào vĩnh-cửu,
Sống bao-la Tâm-thức chẳng còn mình !



Mỗi ý-nghĩ tỏa khắp cùng vũ-trụ,
Tôi thăng-thang trải rộng Thức duy-linh
Vào cây cỏ và chim muông cảm thú :
Biết tất-cả mà tôi vẫn vô-hình.



Tôi chỉ là Tâm-Thức trong vô-ngã
Khi xuất Hồn Hiệp-Nhất trong đêm thâu :
Tất-cả là tôi - tôi là tất-cả !
Sống muôn điều, và cảm-nhận thâm-sâu !



Rồi bỗng từ vô-ngã hoàn tiểu-ngã
Hiện nguyên Hồn đứng giữa Cõi huyền-vi,
Tôi bàng-hoàng thấy Hồn tôi nhỏ quá
Trước bao-la vĩ-đại Thức Toàn-Tri.



Tôi đáp xuống đứng ngắm nhìn thể-xác,
Ngõ-ngàng như gặp lại dáng người thân.
Hồn ngẫm-nghĩ những phút giây Hiệp-Nhất...
Rồi đành vào thể-xác chốn dương-trần.



Tôi nhắm mắt ngời ôn điều nghiệm-chứng :
Hòa Thanh-Quang thật siêu-diệu vô-cùng...
Pháp hành đúng tự-nhiên thành linh-ứng ;
Đào sâu mới Đạo cần biết khiêm-cung.



Thân-phận Linh-Hồn còn ôm tiểu-ngã,
Mang xác trần : ai đã hơn ai đâu.
Hưởng phút giây Hiệp-Nhất cùng Đại-Ngã,
Nhớ môi-giếng mà thấm-thía đêm thâu !



Gởi về ai bài Thơ này tôi viết,
Lòng chân-thành tặng đồng-đạo tri-âm.
Không màng chi phải so hơn quản thiệt,
Miễn đáp ơn Thầy nghĩa Bạn tình thâm !

Toulouse, ngày 17-11-2013.
Kính Bút,
Trịnh Quang Thắng.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ NGUYỄN THỊ XIẾU. Sinh năm 1954. Mất ngày 27.11.2013 (nhằm ngày 25.10 Al). Tại Vĩnh Lộc B Q.Bình Tân TP.HCM. Thọ 60 tuổi. được siêu thăng tịnh độ. Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Ngô Xuân Tiên kính báo