



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 961 Ngày: 8 tháng 12 năm 2013

Thâm Tình

*Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh
Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình
Qui một tình người chung một mối
Quý yêu thanh tịnh tự mình mình*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 19/2/2004 đến 25/2/2004

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Trí người không thông thì phải làm sao?
- 2) Sự tiến hoá của phần hồn từ đâu đến đâu?
- 3) Vô cùng là sao?
- 4) Sự tiến hoá có cần học hỏi không?
- 5) Cần dũng chí trong sự tiến hoá hay không?
- 6) Làm sao sống yên được?
- 7) Hạch hỏi lẫn nhau có hữu ích gì không?

<p>1) Perth, 19/02/04 <i>Hỏi: Trí người không thông thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa trí người không thông thì phải dùng răng kê răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, thì sẽ được khai tâm mở trí</p> <p>Kệ: <i>Trực diện trí sẽ mở tâm thông Quý tướng Trời cao tự tiến tâm Chuyển hoá thâm sâu quý đạo màu Thành tâm nhện nhục tiến càng mau</i></p>	<p>2) Perth, 20/02/04 <i>Hỏi: Sự tiến hoá của phần hồn từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hoá của phần hồn từ không giới đến thể xác</p> <p>Kệ: <i>Lân la tiến hoá đến vô cùng Học Hỏi không ngừng tâm tự thức Tiến hoá thâm sâu tự cảm ứng Đường đời đường đạo tự phân trình</i></p>
<p>3) Perth, 21/02/04 <i>Hỏi: Vô cùng là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hoá vô cùng là không bao giờ dứt</p> <p>Kệ: <i>Thâm sâu tiến hoá đến vô cùng Hải hội tâm linh pháp pháp minh Duyên đạo tình đời không giờ dứt Tự mình tự giải trí khai minh</i></p>	<p>4) Perth, 22/02/04 <i>Hỏi: Sự tiến hoá có cần học hỏi không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hoá cần học hỏi luôn luôn</p> <p>Kệ: <i>Phần hồn tiến hoá rất cần thiết Pháp giới môn lung giải tiến cần Vay trả luân hồi phải chịu đựng Khai thông trí tuệ tâm thân cần</i></p>
<p>5) Perth, 23/02/04 <i>Hỏi: Cần dừng chí trong sự tiến hoá hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa dừng chí rất cần tiến hoá</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm xây dựng tiến từ giờ Qui hội tình người không giới hạn Tiến hoá không ngừng triển trí tâm Thành tâm khai triển quý hơn vàng</i></p>	<p>6) Perth, 24/02/04 <i>Hỏi: Làm sao sống yên được?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải hướng thượng thì mới sống được yên</p> <p>Kệ: <i>Quân bình giải tiến tâm thân yên Tiến hoá không ngừng tự thức hiện Pháp giới phân minh rõ tiến trình Thành tâm xây dựng tự qui hình</i></p>
<p>7) Perth, 25/02/04 <i>Hỏi: Hạch hỏi lẫn nhau có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa hạch hỏi lẫn nhau không hữu ích gì cả, chỉ có tăng thêm động mà thôi.</p> <p>Kệ: <i>Hạch hỏi tự ái tăng động loạn Thương yêu tha thứ bớt bàng hoàng Qui nguyên tình Trời không gieo động Dứt khoát phục vụ tự cảm an</i></p>	

Thoát Dục

Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân màu
Tạo dục quý thân thuyết đổi trao
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Thực hành thanh tịnh trở về mau.

Về mau qui hội xét đuôi đầu
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm màu
Chơn điển qui hồn thanh tịnh giác
Sơn hà tươi đẹp đẹp u sầu.

U sầu vì tâm còn tạo dục
Tự tắm hổ sâu nhíp khổ đau
Hồn xác yếu hèn vì loạn động
Khổ bao là khổ thức cơ cầu.

Cơ cầu thanh trước khó đào sâu
Hồn vía cộng đồng chẳng ngộ đầu!
Hương ngoại gieo buồn trong nội thức
Khổ hạnh chơn pháp tự đào sâu.

Đào sâu quán chuyển tâm thường dục
Đẹp bỏ giao thừa trong một kiếp
Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên.

Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên
Tận hưởng nguồn thanh trời triển định
Thanh bình trong thức vẫn tâm xuyên.

Tâm xuyên bến giác qui nguồn cội
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi
Bền tâm xây dựng chẳng sang tòi.

Sang tòi vì bởi còn mê chấp
Ngộ đạo trong tâm đi đứng ngồi
Vui đẹp tràn đầy tình bạn hữu
Qui y thanh nhẹ chẳng sang tòi.

Sang tòi tại thế tự tạo ngôi
Tan tự tự tan tự qui hồi
Thoát dục chơn không lòng giải thoát
Vốn Không tái ngộ vạn điều trôi.

Điều trôi dĩ vãng đều không có
Học trả trả vay dọ hỏi mò
Qui định từ hồi duyên tự thức
Qui không mới rõ điển tôn kho.

Tôn kho vô tận chẳng quanh co
Rõ lẽ Trời ban đã dặn dò
Chớ vội mưu cầu duyên đồ võ
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô.

Nam Mô lục tự khai hành triển
Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền
Chơn đạo trong lòng qui tự đắc
Sửa mình liên tục đẹp phạm điên.

Phạm điên tạo dục gây phiền não
Nặng nợ trần gian khó bước vào
Vũ trụ càn khôn nào hoại nát
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao.

Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ
Quán độ trần gian chuyển hợp thì
Đi lại thức hồn trong một kiếp
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi.

Bàn thi đời đạo quay quàn chuyển
Gút mắt khai thông đạt pháp huyền
Sáng chói huyền thiên nay tận độ
Duyên lành tự học tự tham thiền.

Tham thiền nhập định tự tâm xuyên
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền
Qui nhưt tâm hành năng tự đạt
Cảm minh thiên địa giải tâm phiền.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyên
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên
Thử thách muôn chiều gieo vọng động
Hương về thanh tịnh rõ huyền thiên.

Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh
Thực hiện công phu tự phát minh
Giao cảm qui hồn chơn giác lý
Nơi nào cũng vậy cũng đều khinh.

Đều khinh khai triển muôn tình đạo
Thức giác qui không tự bước vào
Cao đẹp lòng thành duyên tận độ
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh màu.

Sanh màu ô trước kẻ trước sau
Tranh chấp chấp tranh tạo khác màu
Điển giới qui hồi chung một mối
Sắc không không sắc chẳng tô màu.

Tô màu đội lớp trần gian trước
Che đây chơn lòng đây uất khí
Khổ cảnh đây thân trong cực nhọc
Bất minh chơn đạo tự làm suy.

Làm suy cơ thể Trời ban phước
Tự diệt hồn linh về địa phủ
Khóc lóc thở than đây máu lệ
Cực hình tự tạo biết mình ngu.

Mình ngu tự khép mạng vào tù
Tha thiết cầu xin rõ ý ngu

Chật vật đủ điều than thở thở
Chẳng ai đếm xỉa đến người ngu.

Người ngu vì bởi chưa mình đạo
Tạo dục trần tâm khó bước vào
Thiên lý hành trình duyên tự thức
Tự tu giải tỏa ở tầng cao.

Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao
Mát mẻ thương yêu kếp với đào
Cao đẹp tràn đầy duyên hợp thức
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao.

Chiều cao chiếu độ nhọn sinh nhận
Học hỏi tràn đầy nghĩa với ân
Thanh tịnh do Trời duyên tận độ
Thực hành chơn pháp tự mình phân.

Mình phân đời đạo chuyển bao lần
Không có có không tự xét phân
Duyên đạo tình đời nay được ngộ
Giải lần chơn lý đạt thanh lần.

Lương Sĩ Hằng.
Manila, 16-04-1987

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG VẤN ĐẠO VỀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn; hồi sớm mai này con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật;" Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và Thầy có nói rằng, "Cái niệm 'Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật' dài hay ngắn tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả." Nhưng mà về cái phần Niệm, là cái ý niệm, thì con muốn Thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật" đó có đi cùng một nhịp thở, nó hòa nhịp với cái nhịp thở, hay là nó không ăn chịu với lại cái, nó hoàn toàn phân biệt với cái nhịp thở? Nghĩa là, mình, đương lúc mật niệm, thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu, và cứ lo mật niệm mà thôi, chớ không có lo cái thở nữa? Nó như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chỉ lên đỉnh đầu. Còn nếu như niệm mà hòa theo cái nhịp thở, nghĩa là như Thầy đã dạy, nghĩa là, "Nói lên sáu chữ, ý niệm lên sáu chữ 'Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật,' thì nó phải trùng hợp với một nhịp thở chẳng hạn; một nhịp thở nghĩa là hít vô và thở ra; thì trong lúc đó, trong cái thời gian đó, thì niệm sáu Chữ 'Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật.' Dạ, thưa như vậy có đúng không, hay là hai cái hoàn toàn riêng: nghĩa là thở là thở, còn mật niệm là cứ việc niệm?"

Đức Thầy: Cho nên, cái thở là khẩu khai, thì phải dùng một hơi niệm, như tôi đã niệm đó; cũng như muốn niệm cho người ta nghe, nghĩa là, "Nam;" theo cái hơi thở. Còn cái ý là nó khác; ý, dùng điển tâm; đó. Bây giờ mình có lưỡi, răng kẻ răng, ý niệm "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật;" đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nó khác. Bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài, theo khả năng làm Pháp Luân Thường Chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm, tôi mới niệm Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật; để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy; là nhờ gì? Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển, mới có kết quả đó! Để cho các bạn thấy rõ. Còn các bạn, tôi có nói rằng, “Nghe đó mà dùng ý, niệm;” ý thì không có hơi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chỉ dùng ý, tưởng ngay trung tim bộ đầu. Cái ý nói, “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật.” Nhưng mà ý chậm, chậm, chậm, chậm, chạy như vậy. Đó là ý điên. Cho nên, tại sao nói, “Dùng một hơi thở”? Là dùng cái hơi, để chứng minh cái Pháp Luân Thường Chuyển có thể đưa tới cái chỗ dài mà nhẹ như vậy đó. Rồi cái ý niệm, về Điện á, nó mới đạt tới thanh tịnh! Rất rõ ràng mà!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ồ. Phân ra hai cái, rất rõ ràng. Bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó. Thấy không? Còn đây, dùng ý niệm thôi; các bạn ngồi mà thiền rồi, các bạn ý niệm rồi, còn chạy vô trong hơi thở nữa, đâu có được! Dùng ý niệm để mở trung tim bộ đầu! Nó rất rõ ràng; chớ nhiều người cứ làm mà nghe rồi cứ nói, “Rồi bây giờ tôi hít đó, rồi tôi niệm đó;” nó lộn xộn rồi!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Người ta dùng ý, niệm; không có dùng khẩu khai nữa. Còn tôi dùng khẩu khai, để dẫn cái Điện cho các bạn dùng ý, niệm, để mở bộ đầu. Đó. Hai cái nó khác nhau: một cái thanh tịnh, và cái động. Mà cái động kia, tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật?" Nó nhẹ nhàng như vậy là nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển nó mới có cái đó. Còn người nào mà chưa làm Pháp Luân Thường Chuyển, muốn làm một hơi như vậy, nó đứt liền! Không có thể kéo dài như vậy được! Thấy không? Chớ để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp Pháp Luân Thường Chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn. Thì cái hơi các bạn nhẹ, dài, thì cái bệnh hoạn trong mình nó lại bớt: nó đầy đủ Nguyên Khí, cái khí lực nó đầy đủ, thì cái bệnh hoạn nó bớt. Thì tôi muốn nói vậy để các bạn còn có cái óc xét thấy cái này dùng hơi niệm ra tiếng; cái kia dùng ý, niệm, cho nó chạy đều; hai cái khác nhau mà! Trong đó cũng có nói; nhưng mà tôi dành tôi nói hết, rồi các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học, mà để tu? Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.

Bạn đạo: Xin tạ ơn Thầy.

(Khóa 1 Qui thức 11/9/86)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý ban đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà TRƯƠNG THỊ BA (là thân mẫu của bđ Đổng Thị Trang). Sinh năm 1926. Mất ngày 01.12.2013 (nhằm ngày 29.10 Al) . Tại TP. Mỹ Tho. Thọ 88 tuổi. Được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Nguyễn Văn Đức kính báo.

THƠ BẠN ĐẠO

Tịnh Khẩu

Tịnh khẩu là sao bạn biết không?
Bạn trả lời ngay chẳng dài dòng
Nghĩa là cấm khẩu không được nói
Bạn hỏi lại mình – có đúng không?

Xin được phân qua để tỏ tường
Tuy rằng không nói dạ bôn chôn
Trong tâm cứ vẫn như đang nói..
Bàn bạc nghĩ suy lẽ thiệt hơn

Đôi lúc một mình không có ai
Tâm lại bày ra chuyện dở hay
Chẳng bao giờ dứt nguồn suy luận
Tâm ở trong ta, chẳng bên ngoài

Vì thế lấy gì trị được tâm
Niệm Phật thường xuyên rất tối cần
Người tu tịnh khẩu là cần thiết
Vậy phải làm sao để cân phân

Tịnh Khẩu nghĩa là không nói ra
Ý sanh tâm khởi chỉ hại ta
Chi bằng tịnh ý không cho khởi
Rồi mới tịnh tâm, tịnh cả ba

Cả ba **tâm, khẩu, ý** dung hòa
Tịnh khẩu đúng đường chẳng sai ngoa
Mới hay tịnh khẩu nào đâu dễ
Tất cả đều do ý chỉ ta.

Frankfurt 03.11.2023
NTAD. Huệ Ngọc

THÂN TẶNG ANH MƯỜI THANH

Phú lộc mười thanh hiển thiện lành
Phát tâm phục vụ tiếng thơm danh
Song hành đời đạo vui công việc
Cảm Phật được sư ứng chiếu thành
Chiếu thành nam được cứu nhân sinh
Tâm đạo từ bi vững giữ gìn
Đồng đạo gần xa thương hỗ trợ
Chánh chơn thanh khí thuốc càng linh
Càng linh phục vụ bởi cho không
Nghèo khó không tiền đến thoả lòng
Tận mắt đến nơi nhìn rõ tận
Hàm oan cam chịu vượt gai chong
Gai chong thử thách người tu chơn

Phục vụ thành tâm chẳng giận hờn
Hàm oan chẳng oán có trên chứng
Lấy oán làm ơn bậc đạo chơn
V.N.P.TÂM
6/12/2013

THÂN TẶNG ANH ÚT TONG
Đạo chơn nương tựa bạn đồng hành
Già bệnh tâm trong chẳng động sanh
Cô độc Út Tong trả nghiệp tiền
Phước duyên nhờ đất được hiền lành
Hiền lành nương tựa anh Mười Thanh
Đồng đạo thăm nuôi ứng thiện lành
Cô độc chẳng cô nhờ quý bạn
Mượn thân vui trả đảo trời thanh
V.N.P.TÂM
6/12/2013

QUÁN THÔNG

Quán thông đời đạo thức nơi lòng
Pháp lý thực hành tự mở thông
Thiên địa cần khôn ban sự sống
Luyện hồn xuất thế, vào hư không
Saigon 26.11.2013
Minh Vô Vi

TÝ THỜI

Tý thời luyện đạo kiến hồn linh
Tiếp diễn khai thông đạt tấu trình
Phật pháp VÔ VI vạn kiếp thịnh
Tham thiền luyện pháp muôn thời vinh
Saigon 26.11.2013
Minh Vô Vi

VIỆC LÀM

Việc làm sai trái đổ thừa ai ?
Tự thức quay vào chẳng hướng ngoài !
Tâm tịnh tỏ tường ánh sáng điển
Hòa vào điển giới độ muôn loài
Saigon 18.11.2013
Minh Vô Vi

TU VÔ VI

*Pháp lý VÔ Vi thiền chánh pháp
Công phu tu tập diệt lòng tham . . .
Thức tâm buông bỏ vạn duyên xấu
Niệm Phật Di Đà giải nghiệp tâm
Phước huệ song tu mau giải thoát
Trần gian khổ ải có chi ham ?
Tây phương xứ Phật sinh an lạc
Hành Pháp VÔ VI sửa tánh phàm
Cà Mau 08.11.2013
Nguyễn Thị Hoa*

QUÍ MẾN

*Tình thương quý mến bạn đồng hành
Cùng pháp tu thiền trụ điển thanh
Lục tự Di Đà cùng niệm chánh
Trợ nhau dũng tiến thực hành thành
Củ Chi 21.11.2013
Bá Tùng*