



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 962 Ngày: 15 tháng 12 năm 2013

Xảo trá

*Xảo trá hại mình thân kham khổ
Khó tu khó tiến khó nam mô
Qui y tâm đường cũ tâm đau khổ
Khó thoát vì động tạo nắm mô*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 26/2/2004 đến 03/3/2004

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Chuyện sắp xảy đến sẽ ra sao?*
- 2) *Chuyện đến phải vượt qua bằng cách nào?*
- 3) *Làm sao thoát được bệnh hoạn?*
- 4) *Thực hiện thế nào mới đúng?*
- 5) *Thực hành chơn pháp có thể quán thông không?*
- 6) *Chuyện gì đáng quý trọng nhất?*
- 7) *Làm sao giải quyết được sự rắc rối của nội tâm?*

<p>1) Perth, 26/02/04 <i>Hỏi: Chuyện sắp xảy đến sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện gì đến rồi cũng qua</p> <p>Kệ: <i>Nhân quả luân lưu tự tiến hành Hoá sanh sanh hoá tự phân ranh Cơ Trời xoay chuyển duyên tình đẹp Học Hỏi không ngừng tự giác tâm</i></p>	<p>2) Perth, 27/02/04 <i>Hỏi: Chuyện đến phải vượt qua bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa vượt qua bằng dũng chí</p> <p>Kệ: <i>Đại hùng đại lực đại từ bi Uyển chuyển không ngừng tự thức tâm Khai triển chính mình tâm tự giác Vía hồn thanh nhẹ giải qui tâm</i></p>
<p>3) Perth, 28/02/04 <i>Hỏi: Làm sao thoát được bệnh hoạn?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải thực hiện trật tự nguyên khí của Trời Đất</p> <p>Kệ: <i>Thực hiện hoà hợp nguyên khí an Tạo thành tập quán qui thành tốt Giữ tâm thanh tịnh cứu phần hồn Pháp giới phân minh đường lối tốt</i></p>	<p>4) Perth, 29/02/04 <i>Hỏi: Thực hiện thế nào mới đúng?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành pháp nhập định, hoà hợp với chân động của càn khôn vũ trụ mới là đúng.</p> <p>Kệ: <i>Thực hành nhập định hướng tâm linh Quý tướng Trời cao tự cứu mình Uyển chuyển thực hành không dấy động Thật tâm tiến hoá chẳng sai lầm</i></p>
<p>5) Gold Coast, 1/3/05 <i>Hỏi: Thực hành chơn pháp có thể quán thông không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành chơn pháp sẽ có cơ hội quán thông</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chơn pháp sẽ chuyên cần Chơn pháp hành thông tự tiến lần Qui hội tình người xây dựng tiến Thực thi chơn pháp tự phân lần</i></p>	<p>6) Gold Coast, 2/3/05 <i>Hỏi: Chuyện gì đáng quý trọng nhất?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành pháp là đáng quý trọng nhất.</p> <p>Kệ: <i>Hành pháp giải tiến triển giới điện Quý thương Trời Phật tự tâm hiền Cảm minh Trời Phật cảm giao liền Khai triển muôn chiều tự cảm yên</i></p>
<p>7) Gold Coast, 3/3/05 <i>Hỏi: Làm sao giải quyết được sự rắc rối của nội tâm?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn giải quyết được sự rắc rối của nội tâm thì phải thực thi chánh pháp và hiểu chính mình nhiều hơn.</p> <p>Kệ : <i>Nói rộng trí tuệ phân minh đạo Bình tâm học Hỏi tự thân vào Không ngừng tiến hoá từ quang cao Chuyển hoá không ngừng trí ước ao</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Điện Năng

Điện năng có sẵn trong người
Giáng trần cấu trúc ướp tươi thân hình
Khả năng qui hội kết tinh
Hành tinh ban chiếu thân hình nở nang
Tay chân mặt mũi dàng hoàng
Khóc cười hoan hỷ rước đoàn khí thanh
Thế gian trao đổi giựt giành
Màu nào sắc nấy cạnh tranh chiếu hòa
Điện năng khai triển thật thà
Vận hành hoạt động chan hòa tình thương
Mặt thời lóng lánh như gương
Trần trường thanh nhẹ dễ thương dễ hòa
Mẹ thương gắn bó tình Cha
Cùng chung mái ấm tiết ra chơn tình
Yêu thương thể hiện chơn linh
Ngày ngày khai mở hành trình lớn lên
Nằm trong cơ bản đạo nền
Quân bình học hỏi cơ nền Trời ban
Ăn vô cảm thấy tâm an
Cơ Trời sắp đặt chuyển sang thế hình
Thực vật tiến hóa hành trình
Xuất hiện mặt đất đẹp xinh đủ màu
Tánh thời bình nóng chua cay
Ngọt bùi đắng vị đổi thay thế tình
Giúp người biến cải tánh tình
Khi bệnh làm thuốc giải minh luật Trời
Tham ăn sanh bệnh đời đời
Ngũ tạng không ổn khó thời tu thân
Tham dâm trí óc bần thần
Thở than than thở ý cần tiên xu
Tranh đua giết chóc càng ngu
Bán buôn khí giới giết tù bị giam
Luật Trời có sẵn chẳng làm
Tham lam đủ thứ khó kham thế tình
Chôn thân cực nhọc do mình
Rủ nhau đóng góp kết tinh cực hình
Khó hành khó triển khó minh
Đối đời không nổi thân hình tiêu luôn
Làm sao thức giác về nguồn
Điện năng sẵn có bỏ buông không hành
Làm sao thanh tịnh tiến nhanh
Bị đời lôi cuốn khó thành việc chi
Xác thân khối óc chuyển ghi

Tâm không cởi mở dự thi hoài hoài
Tự mình lý luận la rầy
Tri tâm càng động thơ ngây cõi trần
Cầu xin cứu độ bao lần
Tâm không thức giác khó phân đạo đời
Lùng khùng lỗ đờ khó rời
Điện năng loạn động khó thời giác tâm
Ra vô hít thở thì thầm
Khí Trời thanh nhẹ mình làm tạo sai
Tưởng mình gánh nặng hai vai
Đâu dè tạo loạn sống sai luật Trời
Bình tâm thức giác hợp thời
Đâu dè nội tạng chưa rời tham sân
Ăn vô chứa chấp nhiều tầng
Không lo tháo gỡ lần lần chuyển sai
Văn minh khai triển ngày nay
Khoa học khám phá cơ thay luật Trời
Bao gồm ngũ tạng chẳng rời
Tim gan đầy đủ do Trời ân ban
Thân tỳ phế tạo phân an
Ruột là gốc rễ chuyển ban vận hành
Bảy mươi phần nước chuyển thanh
Hóa sanh khai triển tạo ranh luật Trời
Nằm trong nguyên lý sống đời
Thâu thanh khai triển hợp thời tiến thẳng
Hút trước lại tạo cơ căn
Bệnh do nơi ruột lần lần sanh ra
Biết được nguyên lý thanh hòa
Tự lo giải tỏa vượt qua khổ nàn
Ăn vô nhai nhuyễn dàng hoàng
Hòa tan nước miếng là dàng hộ thân
Nhai thời ruột ứng từ tầng
Làm việc trật tự lần lần tiết ra
Vận hành nguyên khí thanh hòa
Tạo ra hồng huyết chan hòa gan tim
Nam Mô lục tự khai niêm
Chấn động êm ả lại thêm khí tình
Biết mình hiểu họ càng minh
Giúp người làm lạc chuyển tinh về Trời
Quân bình thanh đạt hợp thời
Sống yêu đời đạo mở lời khuyên tu
Tu là tu bỏ thân tù
Văn minh sáng suốt hết ngu hết khờ.

Lương Sĩ Hằng.
Tây Đức, 20-12-1989

LỤC TÂM THÔNG

Thuyết Pháp Nanterre - 1980

Hỏi tại sao tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi không nói một hai ba bốn năm sáu. Nam là lửa. Mô là không khí. A là nước. Di là phát triển. Đà là màu sắc. Phật là linh cảm. Hỏi cái đạo nào bỏ sáu cái này được không?

Nếu không có sáu cái này làm sao nói đạo. Vì tôi là người tập trung sáu cái này nên tập trung để sang suốt hơn hướng về Chúa hướng về tôn giáo sẵn có của tôi hay là tôi ý lại cái tôn giáo nào rồi để hại tôi càng ngày càng tâm tối thêm. Mình phải cắt nghĩa, khi mình tu mình đã ý thức rõ rồi, một cọng cỏ nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó.

Hỏi cái chữ Nam nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó nói Nam kết quả ở đây, nó trụ ở chỗ này. Mô nó trụ ở đây. Hỏi chữ một, hai, nó không có trụ. Nó không có trụ ở chỗ nào hết á. Cái đó không âm thanh, âm thanh là luồng điện mà luồng điện nó chuyển sáu điểm đó rồi kêu là lục tâm thông. Lục tâm thông con người nó mới thanh tịnh chứ. Thanh tịnh nó mới sáng suốt, học hỏi nó mới tiến bộ chứ, mới làm việc hữu ích cho xã hội, cho gia cang, phải không? Cho nên thiếu tìm hiểu và cắt nghĩa đó thôi.

Thuyết Pháp Montreal - 1980

Bạn đạo: Thưa đức ông Tám, lục tâm thông là gì ạ?

Thầy: Lục tâm thông đó, bây giờ mình làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định là mở lục tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật chứ gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa, thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông.

Bạn đạo: Có người mở thiên nhĩ thông? Như vậy một người mở thiên nhĩ thông người đó có tiềm năng như thế nào?

Thầy: Thiên nhĩ thông thì bên Vô Vi này, nhãn thông, nhĩ thông, tất cả sẽ thông chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nói nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười. Nó biến hóa ra. Nó dòm một, nó hiểu mười là con mắt. Nó ngửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi đó là nó thông rồi. Nó nói có một chữ rồi nó biến hóa ra nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông, thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thụt lại còn phân nửa đó là chưa thông, hay là bị kẹt, thấy không? Cho nên cái tu này nó mở, mở mở, mở mở, mở đều, thấy không? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì nó nói chuyện là mình hiểu rồi hay là mình nói nó nghe. Hễ nó nghe vô rồi, nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nhĩ thiệt thông là nó nghe ra, nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Nhĩ thiệt thông.

Luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết. Nó biết cái nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dòm một cái hình thù nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dòm biến ra xa, xa xa, xa xa, xa xa, xa xa, xa xa, xa xa, xa xa, các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Cái nhãn thông. Đệ tam nhãn thông.

Lục Tâm thông (NĐSN 2)

Còn.. (nghe không rõ: T.2-11:10)...Căn mới thông cảm Lục Trần, nằm trong cái nguyên ý của Lục Tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cắt nghĩa: nghĩa là mắt, mũi, tai, miệng, ý, thân, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có thì giờ tiến nữa; và không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm.

Còn cái này là chúng ta, trong cái Lục Tâm này thấy cái luồng điện rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta và chữ “Vạn” hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì Lục Căn với Lục Trần ngồi hai bên rõ ràng, Phật tử dễ thương lắm! Đó, và nó thông minh, nhờ Chủ Nhân Ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chấp tay, tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay máy cưa ở cơ tầng ở dưới được thăng hoa đi lên. Thì lâu lâu Chủ Nhân Ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cần mật rồi, kiểm soát hết rồi. Chủ Nhân Ông đi, cho Lục Căn Lục Trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm, mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu! Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó, khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn. (12:55)

Cứ tìm Lục Căn Lục Trần hoài mà không thấy Lục Căn Lục Trần, vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng thì chúng ta không thấy cái Lục Tâm, và không thấy lục Vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuồng cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ, không được! Vì chúng ta trì niệm chưa đầy đủ. Cái số một chưa bỏ mà bỏ số bốn chạy thì hư xe! Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự giai đoạn một cho các bạn học tiến và giáo dục nội bộ. Và chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là tất cả tắc nghẽn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu, chắc chắn nó như vậy!