



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 963 Ngày: 22 tháng 12 năm 2013

Lường Gạt

*Lường gạt chính mình thêm nặng tội
Hồn vía không mình qui đường cũ
Thức giác bình tâm khai triển tốt
Thực hành tu tịnh giải tâm mù*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 04/03/2004 đến 10/3/2004

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao tâm thức bị bực bội?
- 2) Uất khí là cái gì?
- 3) Âm thầm giận hờn tạo uất khí là sao?
- 4) Tại sao kín miệng không chịu bàn bạc với người khác?
- 5) Tình thương giao cảm bằng cách nào?
- 6) Tại sao xảy ra nhớ thương?
- 7) Tinh ba vũ trụ là gì?

<p>1) Cairns, 4/3/05 <i>Hỏi: Tại sao tâm thức bị bức bội?</i></p> <p>Đáp: Thừa bức bội tại vì sự uất khí quá nhiều</p> <p>Kệ: <i>Uất khí bức bội không được thông Tâm không yên ổn phải phân tông Phân tâm động loạn tạo đường rối Không giải không hành chuyển bất thông.</i></p>	<p>2) Cairns, 5/3/04 <i>Hỏi: Uất khí là cái gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa uất khí là giận mà không nói ra.</p> <p>Kệ: <i>Uất khí bức bội nơi trí tâm Thở than động loạn tự âm thầm Trí tâm bất ổn gieo duyên động Tạo loạn chính mình giải bất thông</i></p>
<p>3) Cairns, 6/3/04 <i>Hỏi: Âm thầm giận hờn tạo uất khí là sao?</i></p> <p>Đáp: Tức giận mà không chịu nói ra</p> <p>Kệ: <i>Uất khí lâu ngày tạo bức bội Không lưu ý việc tối cần tiến Mê lầm động loạn khó an yên Uyển chuyển sai lầm tạo bất an</i></p>	<p>4) Cairns, 7/3/04 <i>Hỏi: Tại sao kín miệng không chịu bàn bạc với người khác?</i></p> <p>Đáp: Thừa tự cao tự trọng không chịu bàn bạc với người khác</p> <p>Kệ: <i>Thâm tu thâm tiến sửa tâm mình Hiểu biết không nhiều chỉ thể thôi Uyển chuyển không được yếu thể trôi Thâm tu thâm tiến chẳng sang tôi</i></p>
<p>5) Cairns, 8/3/04 <i>Hỏi: Tình thương giao cảm bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình thương giao cảm thâm kín</p> <p>Kệ: <i>Thâm kín cảm giao bằng trọng tâm Thương yêu mến cảm tự âm thầm Giải phân đời đạo thân hồn tiến Tự giải không ngừng lý diệu thâm</i></p>	<p>6) Cairns, 9/3/04 <i>Hỏi: Tại sao xảy ra nhớ thương?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì tập quán ham mê, dâm dục</p> <p>Kệ: <i>Bình tâm học hỏi tự phân bàn Rõ lẽ Trời cao vẫn chiếu ban Sửa đổi chính mình nay tự thức Bình tâm tu luyện tự thân an</i></p>
<p>7) Cairns, 10/3/04 <i>Hỏi: Tinh ba vũ trụ là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa tinh ba vũ trụ là kết tinh của vạn linh</p> <p>Kệ : <i>Duyên lành tự đạt tự phân mình Cải sửa chính mình rõ hành trình Duyên đạo tình đời tự giác mình Thành tâm tu luyện rõ hành trình</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Giáng Sinh năm 1984

*Giáng sinh linh diệu chuyển tiến hòa,
Cần khôn vũ trụ quý có Cha,
Bãi cỏ xanh đều sanh cậu Bé,
Tì bi thanh tịnh chuyển tâm hòa.*

*Nơi nơi mình cảm ý Cha,
Học hòa học nhẫn thật thà tiến lên,
Phép lành ban bởi Bề Trên,
Thương yêu tha thứ lập nền bản căn.
Cảnh đời chẳng có khó khăn,
Thứ tha trên hết, tự lần giải mê.
Thực tâm hòa cảm muôn bề,
Sanh sanh diệt diệt chẳng mê cõi trần.
Tịnh tâm dưỡng tánh tự lần,
Trở về thanh tịnh góp phần dựng xây.
Cảnh đời tan hợp mưa mây,
Trong không mà có vui vầy cảm giao.
Vinh quang giáng thế thuở nào,
Đổi trao trao đổi tự vào ổn yên.
Cần khôn vũ trụ chẳng riêng,
Của chung thiên hạ tạo niềm giáo tâm.
Biết Cha sống động mình thâm,
Quy về nguồn cội, chẳng lầm chẳng sai.
Cảnh đời nặng nợ hai vai,
Gánh cho thức giác lập đài thanh cao.
Vạn linh khai triển muôn màu,
Bình tâm học hỏi trước sau dung hòa.
Giáng sinh đánh lễ lạy Cha,
Đẹp phân tự ái học hòa thức tâm./.*

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng.
Giáng Sinh 1984

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

LỤC CĂN- LỤC TRẦN (Thuyết Pháp Montreal - 1980)

Bạn đạo: Thưa Đức ông Tám lục căn lục trần là gì?

Thầy: Lục căn lục trần có nhiều cách phân giải như bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà Phật **sáu cái điểm trong bản thể** của mình trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi sáu cái luân xa nó chuyển rồi nó hòa hợp với lục trần, thấy chưa? Nó cũng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vậy đó. Nó cũng hòa hợp linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại hai cái nó

phối hợp. Thì chúng ta tu sáu cái luân xa này nó chuyển mở ra chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi thân thập và tôi nhận định sai làm cho lục căn của tôi nó nặng trước là lục tâm của tôi nó nặng trước tức là lục căn nặng trước, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sáu cái luân xa này nó được chuyển chạy trong pháp soi hồn, pháp luân, thiền định thì sáu cái luân xa nó nhẹ nhàng con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm sự động loạn thì lục trần không có quyền rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi cả ngày nó không có đi đâu nhưng mà nó cũng chịu được, còn hỏi trước kêu nó không đi là nó không chịu được, thấy chưa? Lục trần không có quyền rũ nó mà khi nó càng khai thông rồi nó làm chủ được tình thế, thấy không? Thì lục trần phải nghe nó.

Cho nên lúc đó lục tâm thông rồi nó nói chuyện người ta nghe cũng như nó nói pháp cho người khác nghe thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi làm sao nó tiến giải ra lục trần được, thấy không? Thành ra nó nói không ai nghe mà nó khuyên chẳng ai tu, mà khi nó thông rồi tự nhiên phần nào theo phần nấy nó khai thông rồi. Nó động một chút thì đối phương người ta nghe người ta hiểu thì lục căn lục trần nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhơn ông ổn định, thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. Cho nên lục căn lục trần nó cũng như là mười hai âm thanh chính giữa phần hồn cũng như Chúa của tiểu thiên địa. Nó rõ rệt. Lục căn lục trần chưa khai thì chủ nhơn ông cũng chẳng được việc gì; bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tăm. À, lục căn lục trần nó khai thông nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. **Sáu cái luân xa mà nó khai thông rồi thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông ở trong lục thông mà biến ra thì mười hai đời đạo.**

Cái đó cắt nghĩa về bên Vô Vi siêu phàm nó khác hơn cái cắt nghĩa ở chùa. Cắt nghĩa ở chùa thì nó giông dài lắm, nó giông dài. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rớt cuộc đúng đâu, vào đâu hết. Cái này nói là trực tiếp như vậy thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh mà bây giờ tôi hiểu lục căn lục trần hợp tác với tôi rồi, tôi thấy con người tôi thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hỏi trước tôi không dám phê bình. Hỏi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi đi học, tôi lạc ở trong rừng vắng chương mê muội, thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng khi người ta động tới tôi, tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy ở dưới đề nghị cho tôi thế nào, thì một chặp nó nói này nói kia nói nọ rồi chủ nhơn ông xét đúng mới thực thi, thấy không? Thấy làm việc có trật tự mà trong thông minh sáng suốt mà nhiều người bàn tán chớ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần mười hai vị lặn, thấy không? Mười hai vị bằng lòng cộng tác với chủ nhơn ông thì chủ nhơn ông phải thông minh. Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được? Mà nếu tôi ngược lại, tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài tại sao? Đó là biết, lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn, thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi đâu có cần gì chủ nhơn ông, lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần, thấy chưa? Đó, cho nên tu để thấy.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Chúng tôi nhận được từ **Đại Hội BÀN BẠC KHAI THÔNG Úc Châu 2013** qua anh chị Trần Ngọc Dũng cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi						
	Tên	Canada	US	Uc	Euro	New Zealand
1	Lai Ngọc Hoa	1000				
2	B/D Atlanta Cho bảo lụt miền Trung		500			
3	Lý Thị Như Mai, Úc Châu		100			
4	Nguyễn Hạnh Ngọc			100		
5	Trần Liên Huê, Adelaide			1000		
6	Nguyễn Thị Nương, Úc Châu			200		
7	Nguyễn Thị Toàn			100		
8	Tạ Tố Linh			100		
9	G/Đ Trịnh Đình Toản				200	
10	Wan, Thị Bích Liễu			300		
11	Đỗ Thị Dương Cẩm			200		
12	Vũ Thị Tố Oanh			200		
13	ông bà Kiên Khúc Trần, Virginia		500			
14	bà Phạm Thị Huệ, Virginia		200			
15	bà Mai Kim Khuê, California		200			
16	Ngô Việt Châu Bảo, Pháp		1000			
17	Lâm Quang Sang, Bỉ Quốc		500			
18	Bạn Đạo Bị Quốc				200	
19	Sương Nguyễn			100		
20	Trung Kiến An		300			
21	HỒ Thị Đòì			40		
22	Tiêu Thị Thanh Tâm		40			
23	Lê Thị Hớn		40			
24	Nguyễn Thị Hoa, Virginia		100			
25	Nguyễn Chí Công & Cao Thu Hương			100		
26	Trần Hồng Lâm, Úc Châu			100		
27	Lâm Cẩm Duyên, Úc Châu			50		
28	Đỗ Caroline				100	
29	Begam Jubaida				100	
30	Begam Fatima				100	
31	Ban Chuyển Vận & Hướng Dẫn Phi Trườg			300		
32	Gia Đình Cẩm Tú, Hawaii		100			

33	Khưu Thị Phẩm, Úc Châu			500		
34	Trần Thị Đào Hoa, Maryland		100			
35	HỒ Jennifer , California		500			
36	Phạm Thị Thúy Hằng, USA		300			
37	Ngọc Sương, Úc Châu			100		
38	Nguyễn Thị Ánh, Úc Châu			200		
39	Đỗ Chính Thuần, USA		100			
40	Ngô Mui Leng		200			
41	Tạ Thị Ánh Hồng, USA		100			
42	Võ Nhân Thanh		300			
43	2 Nữ Ban Đạ0 Texas		400			
44	Bác Hoàng Kim, California		100			
45	Chị Tư Boston		500			
46	Quách Thị Dung, Úc Châu		100			
47	Bác Triêm, Houston		200			
48	Chị Thuận, Bỉ Quốc		100			
49	Steven Trần		500			
50	Trương Thị Vui, California		200			
51	Huyền Thị Cao, Pháp				50	
52	Lê Thị Hia, Đức Quốc				100	
53	Thái Kim Ueng				2000	
54	Phạm Thị Thanh, Melbourne			20		
55	G/D Trần Đạì Lễ, Đức Quốc				100	
56	Tassan Marie, Bắc Trâm				50	
57	Mazeaud Thị Tâm, Bỉ Quốc				100	
58	Trần Liliane, Pháp				250	
59	gia đình Dương Bích Phượng			100		
60	Lâm Kim Mai (cali)		100			
61	Đặng Gia (Georgia)		40			
62	Vũ Khánh Tường			200		300
63	Tươi VỎ (Westminster)			100		
64	VỎ Minh, Houston		100			
65	Đinh van Re Roger		200			
66	Đinh van Re Cecile		100			
67	Nguyễn Tuyết, Washington St		200			
		1000	8020	4110	3350	300

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này sẽ được **xử dụng 100%** cho việc cứu khổ ban vui :

- Bồi thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
- Giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp

- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- Giúp những người cùi
- Giúp người già neo đơn
- Giúp xe lăn cho người nghèo khuyết tật
- Tiễn sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo Bệnh Viện Ung Bướu
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh
- Cứu trợ nạn nhân bão lụt miền trung sửa lại nhà hay có thân nhân bị nạn
- Phát gạo cho người nghèo vào ngày rằm & mừng một...

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ hơn 15 năm nay**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng