



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 964 Ngày: 29 tháng 12 năm 2013

**Quý Mến**

*Quý mến Trời cao không tạo động  
Phân minh đời đạo tự tham tông  
Trời cao sáng tỏa tình tha thiết  
Ban chiếu toàn cầu điển giải thông*

**Vĩ Kiên**

---

**Mục Bé Tám 11/03/2004 đến 17/3/2004**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tại sao phải buồn?
- 2) Rửa sạch bụi trần bằng cách nào?
- 3) Tại sao người đời đòi dục lạc?
- 4) Muốn trung thành thì phải làm sao?
- 5) Thật thà là người tốt hay xấu?
- 6) Sự cải tiến có hữu ích gì không?
- 7) Trời Phật ban ơn bằng cách nào?

<p><b>1) Cairns, 11/3/04</b>  <i>Hỏi: Tại sao phải buồn?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì thiếu vui  <b>Kệ:</b>  <i>Uất khí tạo ra sự khổ buồn  Khai tâm mở trí muốn về nguồn  An vui thanh tịnh sống tròn vuông  An lạc tâm thành tu tự tiến</i></p>	<p><b>2) Cairns, 12/3/04</b>  <i>Hỏi: Rửa sạch bụi trần bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp Rửa sạch bụi trần bằng cách hành chánh pháp  <b>Kệ:</b>  <i>Chánh pháp chơn hành tự sửa tâm  Qui nguyên chơn thức tự hành sang  Khai thông trí tuệ tự khai màn  Đường đời đường đạo tự thân an</i></p>
<p><b>3) Cairns, ngày 13/3/04</b>  <i>Hỏi: Tại sao người đời đòi dục lạc?</i></p> <p>Đáp: Thừa người đời luôn luôn muốn thực hiện vốn căn bản của họ.  <b>Kệ:</b>  <i>Tham dục đứng đầu tại thế gian  Ham mê tiền bạc tự phân bàn  Tình đời đen bạc duyên thay đổi  Đạo đức quên đi hại tới thân</i></p>	<p><b>4) Cairns, ngày 14/3/04</b>  <i>Hỏi: Muốn trung thành thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn trung thành thì phải thật thà  <b>Kệ:</b>  <i>Thật thà tiến hóa chẳng phân ranh  Đời đạo song tu chỉ thực hành  Thức giác chính mình duyên đạt đạo  Bình tâm xây dựng vượt muôn màu</i></p>
<p><b>5) Cairns, ngày 15/3/04</b>  <i>Hỏi: Thật thà là người tốt hay xấu?</i></p> <p>Đáp: Thừa thật thà là hạnh đức tốt  <b>Kệ:</b>  <i>Nguyên lý phân minh đạo với đời  Thành tâm tu luyện tự mình với  Đời nay tạm cảnh nên thành thật  Tiến hóa thâm sâu trí sáng ngời</i></p>	<p><b>6) Cairns, ngày 16/3/04</b>  <i>Hỏi: Sự cải tiến có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự cải tiến tâm thân rất hữu ích cho tâm linh  <b>Kệ:</b>  <i>Tiến thân dễ dãi quý yêu Trời  Minh tâm kiến tánh giữ chơn lời  Hành thông đời đạo qui hành tiến  Tự cứu chính mình tự cảm yên</i></p>
<p><b>7) Cairns, ngày 17/3/04</b>  <i>Hỏi: Trời Phật ban ơn bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa Trời Phật ban ơn bằng từ quang ban chiếu  <b>Kệ:</b>  <i>Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi  Sáng suốt minh tâm tự sửa lòng  Đời đạo song hành qui chánh pháp  Bình tâm thanh tịnh sống thông dong</i></p>	

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Mẹ Từ Bi*

*Mẹ ơi! Mẹ giải thoát rồi,  
Con theo đường lối hợp thời thặng hoa.  
Từ bi Mẹ độ pháp hoa,  
Giúp con tiến hóa thật thà cân phân.  
Mẹ ơi! Giải thoát cơ tầng,  
Tham thiền nhập định giải phân đạo đời.  
Quy nguyên giềng mối hợp thời,  
Độ tha con phải tự rời tham sân.  
Tình thương tận độ góp phần,  
Từ quang sáng chói ân cần dựng xây.  
Chơn tình con đã đổi thay,  
Hương về tâm đạo vui say đạo màu.  
Mẹ ơi Mẹ tạo chiếc tàu,  
Quán Âm cứu thế nhiệm mầu độ tha.  
Chúng con học hỏi tiến hòa,  
Mẹ ban tình đẹp con xa cõi trần.  
Kính bái,  
Lương Sĩ Hằng.  
Atlantic City, 28-12-1991*

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### Vấn đạo về Phương pháp công phu

**Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, Thầy có nói, "Làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật." Tại sao khi thực hành ngoài đời, đi làm việc, chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?

**Đức Thầy:** Khi mà các bạn tận tâm làm việc, mà ý tưởng về cái Thức Hòa Đồng của "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật," thì nó đâu có khác đâu? "Tôi làm việc này, tôi phải tận tâm; tôi chùi, phải cho sạch. Tâm tôi sạch như cái này; và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công; và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý Thức Hòa Đồng của 'Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật;' cũng như tôi niệm Phật vậy!" Chớ nhiều người nói, "Tôi ngồi tôi niệm Phật, rồi tôi làm sao tôi làm?" Nhưng mà, "Tôi làm tận tâm; đây là tôi đang niệm Phật; đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi; mà tôi có phục vụ tối đa nữa cũng không bằng một góc của Ông Trời làm!" Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi, các bạn về, các bạn niệm Phật, nó cũng vậy hà! Làm được việc đời tận tâm, thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chớ đừng có nói, "Tôi làm rồi, tôi thấy mệt quá, rồi về tôi tu hồng được!" Không phải vậy. "Tôi chưa thật sự tận tâm; tôi còn so đo! Khi tôi tận tâm thì quên cái mệt rồi; tôi làm rồi thôi, khỏe!" Khỏe chỗ nào? "Tôi đã làm thành công, và tôi được nhẹ nhàng!" Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng không? Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng; mình làm chưa xong, chớ không phải tận tâm! Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lẩm, cái tâm nó an lẩm. Cho nên, hành động cũng như chí ý,

**Bạn đạo:** Dạ.

**Đức Thầy:** Một thứ; mà chúng ta làm càng tận tâm, thì cái việc tương lai, chúng ta dùng chí ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa.

**Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, tại sao từ trước đến giờ Thầy không chỉ cách niệm Phật, trong khi Lục Tự là căn bản của Phương Pháp? Tại sao đến giờ này Thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?

**Đức Thầy:** Chỉ rất lâu; nói rất lâu; in ra sách; mô tả tất cả nguyên ý của "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật" rất rõ rệt! Nhưng mà hành giả cứ sửa Đạo hoài: người niệm một thứ: kẻ niệm mau, người niệm chậm; mà không biết trật tự là cái gì! Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra, "Khai khẩu, thân khí tán," để diễn tả cho các bạn hiểu, rồi các bạn mới ý thức, thấm nhuần được, mới dùng ý chuyên trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái, người này niệm một thứ, người kia niệm một thứ, rồi bắt chước người nào đâu? Có một cái đường lối rõ ràng,

**Bạn đạo:** Dạ.

**Đức Thầy:** Và đã mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật;" sáu cái luân xa nằm ở đâu, và phát triển bằng cách nào? Rất rõ rệt. Nhưng mà các bạn cũng quên! Rồi nghe người này niệm; bắt chước! Nghe người kia niệm; bắt chước! Rồi sửa Pháp luôn, không hay! Cho nên, đây, rất có trật tự. Cho nên, tôi nhắc lại, cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.

**Bạn đạo:** Tiếp theo đây, xin mời chị Bégam lên đặt câu hỏi.

**Bạn đạo:** Dạ, thưa, con có câu hỏi là, khi con bắt đầu vào Thiền thì con hay bị rùng mình; hay là lúc con niệm Nam, Mô, danh của Ngọc Hoàng, con hay bị rùng mình; hay là khi con có một ý tưởng đến, con cũng hay bị rùng mình.

**Đức Thầy:** Ừ.

**Bạn đạo:** Con không biết đó là lý do gì?

**Đức Thầy:** Bởi vì trong mình còn trược. Cho nên, phải dùng cái Pháp Chiếu Minh nhiều, thì nó không có rùng mình. Đó, dùng cái Pháp Chiếu Minh với Soi Hồn trước đi. Bây giờ ngưng Thiền đi; há.

**Bạn đạo:** Dạ.

**Đức Thầy:** Làm hai cái đó cho nó đầy đủ, thì cái hỏa Can nó giải tỏa ra, thì lúc đó thần kinh chúng ta mạnh, làm chủ được. Còn cái này, vô nghe, vừa chiếu một cái, ánh sáng vô cái, nó rùng mình, nó sợ. Thì bây giờ mình làm Chiếu Minh để cho nó mở tất cả những thần kinh néo hóc; ngay chỗ cái Thận Thủy đó, nó mở ra, thì nó hồng còn sự rùng mình nữa. Rùng mình là gì? Cái Thận Thủy yếu; thần kinh của Thận nó yếu. Mà bây giờ mình làm Chiếu Minh cái, thần kinh của Thận càng ngày càng mạnh lên, không có yếu nữa.

**Bạn đạo:** Xin cảm ơn Thầy.

**Đức Thầy:** Về thực hiện đi.

(KHÓA 1 T/V QUY THỨC: PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU (Cuốn 1) Ngày 11-09-1986 – Amphion)

---

## **Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California** **Thông Báo về Ấn Tổng Kinh Sách**

---

26.12.2013

Kính thưa quý bạn,

Trong dịp Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông” tại Úc Châu, chúng tôi đã kính biểu bạn đạo tham dự đại hội những tài liệu như sau:

- Bộ Video Khóa Học Kinh A Di Đà gồm 20 đĩa DVD do Ban Kỹ Thuật soạn lại rất công phu.
- Sách Phương Pháp Công Phu (Thực Hành Tự Cứu)

Và 150 bài giảng (MP3) của Đức Thầy qua điện thẻ USB (rất tiếc là số thẻ USB giới hạn, chúng tôi không có dư để phân phối thêm).

Ngoài ra, chúng tôi đã tái bản cuốn Địa Ngục Du Ký với lời minh giải của Đức Thầy (tiếng Việt) và sách Phương Pháp Công Phu căn bản 6 tháng đầu (tiếng Hoa) theo lời yêu cầu của bạn đạo.

Quý bạn đạo muốn thỉnh Video Khóa Học Kinh A Di Đà, sách Phương Pháp Công Phu, hoặc sách Địa Ngục Du Ký, xin liên lạc về Hội AHVV Bắc California theo như địa chỉ trong thông báo này.

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.

Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 16 tháng 5 năm 2013 đến ngày 22 tháng 12 năm 2013 và bao gồm sự phát tâm về kinh sách của quý bạn đạo tham dự Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông vừa qua.

<b>Tên</b>	<b>Số Tiền Nhận</b>
Lý Minh (California)	100 USD
Nguyễn Thị Phụng (California)	300 USD
T/V Hội Tự Tâm Linh Cùng Tiến Tới (Canada)	250 CAD
Đỗ Tracy & Trương Khải (Texas)	500 USD
Ấn Danh (California)	8000 USD
Dinh Vinh (Texas)	15 USD
Nguyễn Chánh Nghi (Canada)	100 USD
Thái Hồng Huệ (Georgia)	150 USD
Quan Paul (California)	50 USD
Trần Thiên Phú (California)	40 USD
Bùi Liên (California)	20 USD
Nguyễn Thị Tâm (California)	30 USD
Võ Nhân Thanh (Texas)	100 USD
Đỗ Thị Vân (California)	50 USD
Nguyễn Thuận (Utah)	1000 USD
Nguyễn Phương (California)	500 USD
Mẹ chị Kiệt (California)	100 USD

Phan Bá Tâm (California)	70 USD
Ân Danh (Georgia)	500 USD
Dang Raymond & Dang Cindy (California)	50 USD
Dang Kevin (California)	50 USD
Dang Kristen (California)	50 USD
Dang Kathy (California)	50 USD
Nguyễn Văn (California)	300 USD
Lý Bích Trân (California)	100 USD
Lý Bích Hoa (California)	50 USD
Sui Y. Fun (California)	600 USD
Võ Thị Nhanh (California)	100 USD
Lâm Ứng Mền (California)	100 USD
Đặng Triêm Nguyễn (Houston, Texas)	100 USD
Vô Danh (Houston, Texas)	40 USD
<b>Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm tại Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông:</b>	
Huỳnh Nguyễn Thị Cao (France)	100 Euro
Nguyễn Thị Thanh Mai (France)	100 Euro
Bạn đạo Bỉ quốc , T/Đ Bruxelles	20 Euro & 200 USD
Lâm Quang Hien	200 USD
Tiêu Thị Thanh Tâm (California)	20 USD
Lê Thị Hón (California)	20 USD
Dương Thị Huỳnh (Virginia)	400 USD
Nguyễn Sương (Canada)	50 CAD
Trần Liên Hue (Australia)	500 AUD
Lê Thị Ngọc Sương (Australia)	50 AUD
Phạm Thị Thanh (Australia)	20 AUD
Khuru Thị Nga (Australia)	100 AUD
Nguyễn Chí Công (Australia)	100 AUD
Nguyễn Thị Ánh (Australia)	200 AUD
Nguyễn Thị Lài (Virginia)	50 AUD
Gia Đình Minh Xu (Australia)	1000 AUD
Hồ Thị Trọng (Australia)	50 AUD
Ân Danh (Việt Nam)	500 AUD
Đỗ Thị Dương Cầm (Australia)	200 AUD
Vũ Thị Tô Oanh (Australia)	200 AUD
Wan Thi Bích Liễu (Australia)	200 AUD
Nguyễn Ngọc Hạnh (Australia)	100 AUD
Trần Long & Hồ Thị Ngọc Thanh (Florida)	200 USD
Phan Thị Hồng Thuận (Belgium)	100 USD
Trần Ngọc Quang (Florida)	100 USD
Thai Kim Lieng (France)	500 USD
Đỗ Thuận Chánh (Texas)	50 USD
Khuru Thị Phầm (Australia)	300 USD
2 nữ bạn đạo ở Texas (USA)	200 USD
Trần Đại Lễ & Trần Xuân Thu (Germany)	50 USD
Hứa Thị Thu Hà (California)	200 USD

Ân danh (France)	200 USD
Crotty Simon (California)	100 USD
Gia đình Trịnh Cẩm Tú	100 USD
Lai Ngọc Hoa (Canada)	500 USD
Lai Ngọc Dung (Canada)	500 USD
Lý Thị Như Mai (Australia)	100 USD
Lê Thị Phương Dung (Việt Nam)	100 USD
Lê Bảo Châu (Germany) (hồi hương cho Ba là Trần Quang Minh)	100 USD

Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gửi về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
 Vo-Vi Friendship Association of Northern California  
 PO BOX 18304  
 San Jose, CA 95158

(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên

“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gửi về địa chỉ trên.)

**Điện thư (email): [vovikinhsach@gmail.com](mailto:vovikinhsach@gmail.com)**

Kính thư,

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California

Ban Kinh Sách

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu an cho bđ NGUYỄN THỊ THANH .Sinh năm 1953. Ngụ tại Q.Thủ Đức TP.HCM. Bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Hiện đang nằm BV Ung Bướu TP.HCM.

Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo

Tô Văn Việt kính báo

---

### BẠN ĐẠO VIẾT

---

### VIẾT VỀ ĐẠI HỘI “BÀN BẠC KHAI THÔNG”

Trong buổi sinh hoạt tại Thiền Đường ba ngày sau chuyến bay từ Sydney trở về California, tôi đã không có thời gian để kể lại cho bạn tôi nghe về những ngày Đại Hội vừa qua theo như bạn yêu cầu. Tôi xin được viết ra đây để cùng chia sẻ với bạn những kỷ niệm trong 11 ngày Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” trên chuyến du thuyền Voyager of The Seas khởi hành ngày 7/12/2013 từ Sydney, Úc Châu (Australia) đến Tân Tây Lan (New Zealand) và trở về lại Sydney ngày 18/12/2013.

Thật là một duyên phước lớn lao cho tôi được tham dự Đại Hội lần này vì Đại Hội tại Úc Châu năm nay đã hội tụ trọn vẹn duyên lành để thành tựu, sau hai lần định tổ chức vào năm 2005 và 2008 nhưng không có duyên thành tựu. Sau hơn một năm chuẩn bị, dù có rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng với tấm lòng thành của chị Xuân Mai, bạn đạo Úc Châu và Ban Tổ Chức, mọi việc đều được Bê Trên và Đức Thầy quang chiếu để có giải pháp tốt đẹp. Lần đầu tiên trong 32 Đại Hội, dù địa điểm tổ chức rất xa cho bạn đạo Mỹ Châu và Âu Châu, số bạn đạo hưởng ứng tham gia Đại Hội nhiều hơn sức chứa của hội trường nên Ban Tổ Chức buộc lòng phải khóa sổ ghi danh trước thời hạn cuối.

Đến Sydney vào tối ngày 6 tháng 12 sau một chuyến bay dài hơn một ngày, chúng tôi được anh Hào đưa về khách sạn Rydges World Square nằm ngay trung tâm thủ đô rất thuận tiện và sang trọng, mà theo chị Liễu cho biết không bao giờ chị dám nghĩ đến việc thuê khách sạn này vì giá cả rất đắt; nhưng như có phép lạ dẫn dắt, chị đã tìm thấy trên internet khách sạn này có giá đặc biệt nên giới thiệu cho BTC thương lượng giá cả. Bữa ăn sáng thịnh soạn tại khách sạn vào mỗi sáng, cũng là một khoản đãi của Đức Thầy dành cho bạn đạo, vì lúc ký hợp đồng với khách sạn, chị Xuân Mai đã không đặt buổi ăn sáng khi thấy bạn đạo phải trả thêm 25 USD mỗi ngày. Lạ lùng thay khi đến khách sạn, chị Mai đã thử ăn sáng từ buổi đầu tiên và rất mừng khi khách sạn cho biết không phải trả tiền thêm. Và lúc đó chị yên tâm biết rằng bạn đạo cũng sẽ được ăn sáng không trả tiền. Kể ra đây những chi tiết này, để các bạn cùng tôi nhận biết rằng Đức Thầy luôn thương yêu và lo lắng cho đàn con từ chút một, với tấm lòng của một nghiêm phụ và một từ mẫu, như những ngày Ngài còn tại thế.

Ngày thứ bảy 7 tháng 12, sau buổi ăn sáng thật đông vui, Ban Trật Tự giúp bạn đạo di chuyển ra bến tàu nhanh chóng trong vòng trật tự. Việc làm thủ tục lên tàu cũng được rút ngắn rất nhiều, nhờ Ban Tiếp Tân đã đến sớm từ nhiều hôm trước ở khách sạn và hoàn tất các giấy tờ cần thiết khi lên tàu cho bạn đạo. Chúng tôi đã có mặt trên tàu trước khi hãng tàu bắt đầu mở cửa cho nhận phòng, nhờ đó Ban Kỹ Thuật và Ban Trang Trí đã có nhiều thời gian chuẩn bị cho phòng họp trước buổi khai mạc vào sáng ngày hôm sau.

Ngày chủ nhật 8 tháng 12, giây phút mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Buổi khai mạc Đại Hội, có sự hiện diện của hơn 340 bạn đạo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới (Bi quốc, Pháp, Đức, Úc, Mỹ, Canada v.v...) với sự tham dự đông đảo của hơn 40 bạn đạo Việt Nam, diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm tràn đầy thanh điển. Sau lễ rước cờ, anh Huỳnh Minh Bảo đọc bài diễn văn khai mạc và một đoạn băng video Đức Thầy khai mạc Đại Hội được trình chiếu. Tiếp theo, chị Thanh Mai ngâm bài thơ “Bàn Bạc Khai Thông”:

Thực hành đóng góp tự khai vòng  
Giải giới phân minh chẳng ước mong  
Đời đạo song hành tâm hóa giải  
Từ bi tận độ thể là xong

Kể từ buổi khai mạc, bạn đạo bắt đầu hưởng những ngày Tết Vô Vi với các sinh hoạt cả về đời lẫn đạo. Trong buổi sinh hoạt đầu tiên ôn lại phương pháp công phu đề tài Niệm Phật vào buổi chiều cùng ngày, cho dù đề tài Niệm Phật đã được ôn lại trong hai lần Đại Hội trước, mọi người đã hưởng ứng sôi nổi, cùng nhau đóng góp những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, vẫn thấy có những điều mới cần học hỏi và trao đổi, và vẫn có những ý kiến khác nhau cần được xem lại, thí dụ như về câu hỏi có nên Niệm Phật trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Tôi cũng đã có thắc mắc này trước đây và nhận được những lời khuyên khác nhau, nên chỉ biết uyển chuyển áp dụng tùy theo hoàn cảnh sống và trình độ thực hành của bản thân. Điều này cho thấy để nắm vững kỹ thuật tu luyện quả thật không phải là đơn giản, đòi hỏi hành giả phải thành tâm thực hành đúng đắn và anh em bạn đạo cần phải cùng nhau nghiên cứu, đào sâu diệu pháp Vô Vi. May mắn thay Đức Thầy đã để lại cho chúng ta một kho tàng tài liệu gồm hàng ngàn bài giảng và những buổi vân đạo, và đã có các anh chị đi trước dày công thực hành và nghiên cứu, đóng góp chia sẻ những gì đã thu thập được từ lời dạy của Đức Thầy với anh em bạn đạo qua các Đại Hội trong tinh thần vay pháp trả pháp, cùng nhau đi tiến.

Tôi nhớ lời Cẩm-Tú tâm sự nhiều tháng trước Đại Hội rằng Tú rất mong chờ nghe bàn về đề tài Thiền Định, vì sau khi tham dự Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ” năm 2012 được học hỏi về đề tài Pháp Luân Thường Chuyển, Tú đã có nhiều tiến bộ trong việc hành pháp. Đây cũng là ý kiến của nhiều bạn trong buổi vân đạo về thực hành pháp lý Vô Vi. Đề tài Thiền Định được bàn bạc rất chi tiết về kỹ thuật, từ giờ giấc hành thiền, việc chuẩn bị trước khi vào thiền, gồi ngồi, mỗi câu nguyện, cách để tay, cách ngồi sao giữ lưng cho thẳng, không bị gục đầu, v.v... Đó là chưa kể đến trạng thái tinh thần và sự hướng thượng của hành giả trong ngày. Có ai dám nói rằng pháp thiền chúng ta đang hành là đơn giản, phải không bạn? Bạn



đạo đã đóng góp rất nhiều những kinh nghiệm bản thân, các khó khăn gặp phải khi hành thiền và cách khắc phục, như kinh nghiệm quý báu của chị Chiel khi dùng phương pháp Chiêu Minh để khắc phục trở ngại ngồi thiền hay bị gục.

Trong ngày tàu cập bến Melbourne, bạn đạo được đi thăm suối nước nóng. Ngày hôm đó, khi đến suối nước nóng, trời mưa nhỏ hạt và tôi được chị Liễu cho biết đây là thời tiết lý tưởng để ngâm mình trong suối nước nóng, vì thân nhiệt sẽ được điều hòa nhờ nước mưa. Có nhiều hồ nước nóng với nhiệt độ khác nhau, có hình dạng khác nhau và xây ở những độ cao khác nhau trên đồi, đặc biệt khi lên đến hồ nước cao nhất trên đỉnh, bạn sẽ nhìn được toàn quang cảnh xanh tươi phía dưới. Ở mỗi hồ đều có bảng nhắc nhở hãy giữ im lặng, nhưng có lẽ bạn đạo vui quá nên thỉnh thoảng có tiếng cười dòn tan, phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Không biết các bạn có để ý một khúc đường nhỏ trải đầy sỏi ngâm trong nước nóng để đi bộ như là một phương pháp trị liệu thiên nhiên? Bác Ngọc Anh dù chân đau khi đạp lên sỏi vẫn cố gắng đi hết đoạn đường cùng chị Nhi, và tôi thấy bác cười tươi khi đi xong như đã vượt qua được trở ngại. Vài giờ đồng hồ nơi đây trôi qua quá mau, và chúng tôi phải lên đường để xe còn chạy một vòng qua thành phố Melbourne cho chúng tôi nhìn ngắm.

Từ Melbourne tàu chạy qua biển Tân Tây Lan suốt một ngày. Biển nơi đây có một đoạn sóng hơi lớn làm một số bạn đạo bị say sóng. Chị Thanh Mai trong Ban Tiếp Tân đã chuẩn bị xin trước một số thuốc để kịp thời phân phối đến bạn đạo.



Đến sáng sớm ngày thứ năm thuyền dừng lại tại Milford Sound, Tân Tây Lan. Hành khách lên boong tàu để thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng vịnh này. Chiếc tàu như lạc lối vào cảnh thần tiên, bao quanh bởi các ngọn núi đầy cây xanh với mây mờ trắng phủ lưng chừng. Thỉnh thoảng trên sườn núi, các dòng thác nhỏ đổ xuống tô điểm thêm vẻ huyền ảo. Mọi người đua nhau chụp hình trước khi mặt trời lên.

Sau đó tàu nhỏ neo tiếp tục chạy qua Doubtful Sound và Dusky Sound của Tân Tây Lan có những cảnh đẹp thiên nhiên tương tự. Đến Dunedin, tàu cập bến và bạn đạo lại được du ngoạn cảnh thiên nhiên thanh bình của vùng này bằng xe lửa. Trở về nhà ga, bạn đạo có dịp xuống phố để mua sắm. Nơi đây đặc biệt là các loại áo lạnh, khăn quàng và găng tay bằng lông cừu, và ở các tiệm bán quà là các chú cừu nhồi bông xinh xắn. Bác Bảy và các bác lớn tuổi dù đi lại khó khăn, nhưng vẫn ngồi xe lăn tham dự các chuyến du ngoạn và chung vui cùng bạn đạo. Sau Dunedin, tàu còn cập bến hai thành phố Picton và Wellington để bạn đạo thăm viếng tự túc.

Chiều chủ nhật 15 tháng 12, sau khi tàu nhỏ neo rời Wellington, là buổi lễ Ghi Nhớ Công Ôn Đức Thầy đúng vào ngày sanh nhật của Đức Thầy. Vì thời gian có hạn, quà của buổi lễ này đã được phát ra từ chiều hôm trước. Quà Đại Hội năm nay gồm bộ Khóa Học Kinh A Di Đà do Đức Thầy giảng dạy tại Úc châu năm 1986, nay trở về lại Úc sau 27 năm! Trong các món quà có thêm một thẻ USB gồm 150 bài giảng của Đức Thầy đã được lọc âm thanh rõ ràng. Chiếc thẻ này dùng với máy MP3 do BTC và bạn đạo

Melbourne, Úc Châu đồng phát tâm kính biểu. 350 chiếc máy MP3 này đã được bạn đạo Melbourne kiểm tra chất lượng và chuyên chở đến Sydney bằng đường bộ (vì các hãng hàng không như Quantas từ chối chuyên chở vì số lượng quá nhiều), và các bạn ấy đã lái xe vượt qua hơn 1000 cây số để đem các máy đến tay bạn đạo tham dự Đại Hội. Trong buổi lễ này, bạn đạo được lên dâng hoa để tưởng nhớ Đức Thầy, và sau đó là một chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa và cảm động. Khi anh Sách Thi lên trình bày nhạc phẩm do chính anh sáng tác nói về tình thương của anh đối với Đức Thầy, tôi thấy có bạn đạo đã rơi lệ. Chương trình văn nghệ kết thúc bằng nhạc phẩm “Nam Mô A Di Đà Phật” do anh Nguyễn Hoàng Long viết nhạc và lời, được phối âm bởi một nhạc sĩ Việt Nam, là một cảm tình viên Vô Vi. Tôi cảm nhận rằng trong buổi lễ này Đức Thầy đã ban chiếu thật nhiều thanh điển, tựa như Ngài đã hiện diện cùng với đàn con. Nhớ khi xưa lúc Đức Thầy còn tại thế, những buổi văn nghệ trong Đại Hội, Ngài luôn ngồi xem đến bài cuối vì Ngài rất trân trọng thành tâm đóng góp của các bạn đạo.

Ngày hôm sau trên đường tàu trở về Sydney là một ngày sinh hoạt với chủ đề “Bàn Bạc Chon Ngôn Đức Thầy”. Trong buổi sinh hoạt này đã có câu hỏi đặt ra về một sự kiện xảy ra trong những ngày Đại Hội - một vài bạn đạo không được cho vào hội trường vì đã không được ghi danh do hết chỗ. Anh Lâm Mừng, người hướng dẫn chương trình, ôn tồn trả lời những câu hỏi đặt ra cho Ban Tổ Chức. Trong một tổ chức dù đời hay đạo, tôn trọng trật tự chung là điều tối cần. Nhiều bạn đạo vì hoàn cảnh riêng không tham dự được Đại Hội, nhưng thành tâm hướng về Đại Hội vẫn được Bề Trên chứng tâm, và vẫn có sự đóng góp cho Đại Hội. Đó chính là tinh thần xây dựng cho chung và vì lợi ích chung.

Buổi sáng cuối cùng của Đại Hội, thứ ba 17 tháng 12, thật sôi nổi với cuộc bầu chọn địa điểm tổ chức Đại Hội năm 2014. Ba địa điểm xin ứng cử là thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia Mỹ quốc, tiểu bang Utah Mỹ quốc, và vùng Đông Nam Á nhằm tạo điều kiện cho bạn đạo Việt Nam tham dự đại hội. Bạn đạo Atlanta đã chuẩn bị phân giới thiệu thật hay về những đặc điểm của địa phương mình, nhưng vẫn không thắng được những giọt nước mắt chân thành, sự mong mỏi và “hạ mình năn nỉ” của chị Lớn, người đại diện bạn đạo Việt Nam cùng chị Phương Dung lên trình bày ước nguyện của mình. Vùng Đông Nam Á đã thắng với đa số phiếu và sẽ là nơi tổ chức Đại Hội 2014 “Không Còn Lưu Luyến”. Buổi chiều cùng ngày là lễ bế mạc Đại Hội với phần phát biểu cảm tưởng của các bạn đạo, lời cảm tạ của Ban Tổ Chức, phân trao bài thơ cho đại diện nơi tổ chức Đại Hội năm 2014, diễn văn bế mạc của anh Huỳnh Minh Bảo, phân trình chiếu video Đức Thầy bế mạc Đại Hội và lễ tiễn cờ. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm theo từng địa phương.

Trong buổi ăn chiều cuối cùng hôm đó, bạn đạo đã chia nhau vài chai rượu đỏ, cùng nhau cùng ly chúc mừng Đại Hội thành công tốt đẹp, và cùng vui vỗ tay với Ban Phục Vụ của phòng ăn khi họ ra hát chào chia tay với mọi người. Đặc biệt chị Mỹ-Nhi cho chúng tôi xem một đoạn phim dài vài phút mà con chị đã quay được vào buổi trưa hôm đó, một đoàn cá heo khoảng 20 con nhào lộn trước mũi thuyền như một lời chúc mừng Đại Hội bế mạc, và có lẽ chị Mỹ-Nhi là người duy nhất trong Đại Hội có may mắn nhìn thấy được quang cảnh này. Thật lạ vào buổi chiều tà hôm ấy, mặt trời lặn rạng rỡ trên mặt biển phẳng lặng khi đứng ở phần khung tàu này, và bước sang khung tàu kế cận là mặt trăng rằm sáng tỏ lơ lửng trên bầu trời trong biếc. Chưa bao giờ chúng tôi được hưởng cùng một lúc phong cảnh siêu diệu này, như có sự hiện diện các vị Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật quang chiếu và nhắc nhở các con phải cố gắng tu thêm. Bạn đạo lại có dịp chụp hình lưu niệm không ngừng....



Tàu cập bến Sydney vào ngày thứ tư 18 tháng 12. Một số bạn đạo về thẳng phi trường, một số khác về lại khách sạn Rydges World Square. Tối hôm đó bạn đạo ở khách sạn hội tụ lại trong một phòng họp nhỏ của khách sạn như một “hậu đại hội”, ngồi xếp bằng trên thảm thành một vòng tròn và cùng nhau khai triển bài thơ “Bàn Bạc Khai Thông”. “Hậu Đại Hội” này, hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên, đã khép lại trọn vẹn chương trình của 11 ngày Tết Vô Vi tại Úc Châu. Tôi xin mượn 6 câu cuối bài thơ “Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông” của anh Lý Vĩnh để kết thúc bài viết này:

Quý yêu kính trọng muôn bề  
Lời ca ý đạo cận kề bên nhau  
Hành thiền khai mở trước sau  
Dìu nhau cùng tiến bước vào càn khôn  
Ôm không theo gót đường mòn  
Thầy luôn sống mãi trong lòng chúng con

Con xin thành tâm cảm tạ Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã ban cho con quá nhiều ân phước được tham dự Đại Hội tại Úc Châu lần này.

Kính bái,  
Lương Thu.