



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1013 Ngày: 7 tháng 12 năm 2014

Thực Hành

*Thực hành chất phát tụt tiến tu
Giải tỏa phiền ưu tụt giải mù
Tâm thức chẳng còn suy động loạn
Giải mê phá chấp chẳng lầm sai*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1/3/2005 đến 27/3/2005

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nhứt nguyên là sao?
- 2) Nhị nguyên là sao ?
- 3) Tâm thức là sao ?
- 4) Hiểu được những gì ?
- 5) Việc gì mới là đúng ?
- 6) Con người có cần sức khỏe không?
- 7) Ăn uống cần thứ tự không?

<p>1) Singapore, 01-03-05 4: 45 AM <i>Hỏi: Nhứt nguyên là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nhứt nguyên là trở về nguồn gốc</p> <p>Kệ : <i>Về nguồn đúng đường tu thân tiến Giải tiến phân minh chẳng có phiền Duyên đạo tình đời qui một mối Hành thông chơn pháp chẳng sang tồi</i></p>	<p>2) Singapore, 02-03-05 9: 45 AM <i>Hỏi : Nhị nguyên là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa nhị nguyên là người đòi</p> <p>Kệ : <i>Nguyên lý trời sanh sống nhứt thời Thành tâm tu luyện tạm thời tu Qui nguyên nguồn cội tu chơn pháp Trí tuệ khai minh rõ tiến trình</i></p>
<p>3) Singapore, 03-03-05 3 : 30 PM <i>Hỏi : Tâm thức là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thức là hiểu được</p> <p>Kệ : <i>Hiểu được là tự thức trí khai Khai thông trí tuệ tự phân bày Đường đời đường đạo qui nguyên thức Giải tỏa bình tâm tự tiến hoài</i></p>	<p>4) Hongkong, 04-03-065 3 : 25 AM <i>Hỏi : Hiểu được những gì ?</i></p> <p>Đáp : Thừa hiểu được rõ rệt mọi việc</p> <p>Kệ : <i>Hiểu được cạn kẻ mọi điều tốt Giải phân rõ rệt tận tường thông Qui hồi thức giác tâm không động Chuyển hóa thâm sâu thấu các ngành</i></p>
<p>5) Hongkong, 05-03-05 12 : 05 AM <i>Hỏi : Việc gì mới là đúng ?</i></p> <p>Đáp : Thừa sức khỏe mới đúng</p> <p>Kệ : <i>Sống ở đời chỉ có sức khỏe Tình thương sống động ở nơi tâm Quý yêu Trời Phật là cần thiết Tu thân tiến hóa chuyện chuyên cần</i></p>	<p>6) Hongkong, 06-03-05 7 : 30 AM <i>Hỏi : Con người có cần sức khỏe không?</i></p> <p>Đáp: Thừa con người rất cần sức khỏe</p> <p>Kệ: <i>Thiện hơn sức khỏe rất đủ đầy Quý Trời thương Phật cảm vui vầy Thành tâm tu tiến giải tâm phiền Quý tướng Trời cao sống rất yên</i></p>
<p>7) Hongkong, 07-03-05 9: 15 AM <i>Hỏi: Ăn uống cần thứ tự không?</i></p> <p>Đáp: Thừa ăn uống rất cần thứ tự</p> <p>Kệ: <i>Trật tự trên hết việc phải làm Giao thông giai quyết tránh đưng tham Đường đời đường đạo qui nguyên tốt Khai triển chính mình chớ vội sai</i></p>	

NGÀY GIỎ TỔ SƯ ĐỖ THUẬN HẬU

*Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến
Tu luyện cũng nhờ Tổ dựng nên
Giải tiến cuộc đời tâm tỵ thức
Ai minh tưởng nhớ cõi Bề Trên*

*Bề Trên đã thoát đạo nên
Giúp người tiến hóa vững bền tâm tu
Tự phân trí sáng giải mù
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài
ấy là tận độ chính Ngài
Hữu Hiền đã giúp lập Đài Vô Vi
Chúng ta tâm thức tỵ ghi
Đến ngày Giỏ Tổ ta thì nhớ thêm
Thực hành tu luyện đêm đêm
Nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành
Hướng về vô cực thanh thanh
Tranh Trời cao đẹp ta hành đến nơi
Càn Khôn Vũ Trụ cõi Trời
Hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu
Thực hành tiến hóa khỏi mù
Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành
Tâm thời sáng tỏ vui thanh
Tổ ta đã tiến ta hành tiến lên
Cùng chung tiến tới vững bền
Bỏ Đồi qua Đạo tạo nền an vui
Đời là tạm cảnh rèn trui
Hướng tâm về Tổ ta vui an hòa*

*Kính bái
Lương Sĩ Hằng*

Sunnyvale, ngày 19-10-1995

CHÂN KINH 12

*Sanh tôn sống động chung hành tiến
Ánh sáng luân lưu chẳng có phiền
Duyên đạo tình đời tâm tự thức
Quý yêu muôn loại tự mình xuyên*

“*Sanh tôn sống động chung hành tiến*”:

Chúng ta đi đứng ngồi nằm được, cảm thức được, chung hành một đường lối thì chắc chắn tiến tới sự thanh tịnh tốt đẹp.

“*Ánh sáng luân lưu chẳng có phiền*”:

Hiểu được ánh sáng là thanh tịnh, ánh sáng đang tận độ chúng ta. Và chúng ta hành pháp để âm dương hợp nhất tỏa sáng ra hòa hợp với ánh sáng, thì chẳng có phiền.

“*Duyên đạo tình đời tâm tự thức*”:

Đạo là vốn không, quân bình, ánh sáng vô cùng tận.

“*Tình đời tâm tự thức*”, tình đời trong mê chấp, sanh khắc phải hiểu lấy nguyên lý vô cùng Bên Trên mà tiến hóa.

“*Quý yêu muôn loại tự mình xuyên*”:

Quý tất cả những gì Trời Đất hình thành đều có giá trị. Chúng ta cần học sự quân bình của vạn linh để tiến hóa. “*Tự mình xuyên*”, là có thể xác, có tâm linh, mà không biết hướng về tâm linh làm sao vượt qua sự sanh khắc và sức hút của hồng trần hiện tại?

Cơ thể chúng ta có tim, gan, tỳ, phế, thận, tức là có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang có trong nội thức của chúng ta gọi là huyền bí. Mà không dụng pháp khai thác nó ra làm sao thấy rõ lãnh vực huyền bí đang phát triển trong nội tâm? Nếu chờ sự kích động và phản động bên ngoài thì rất chậm chạp và không có rút ngắn được thì giờ tiến hóa của tâm linh được. Chỉ có hành pháp rất ráo. Hành pháp là hành cái gì? Luồng điện sẵn có, chớ chúng ta nhờ khí điện của Trời Đất mà sống, mà chúng ta không áp dụng khí điện trong nội tâm nội thức để phát triển đi lên mà cứ hướng hạ gọi là sanh lý, tham dục, hủy hoại tâm thân, làm sao tiến tới được? Chúng ta phải dứt khoát chuyện không cần thiết và thực hiện chuyện cần thiết thì trụ tâm thẳng hoa tốt đẹp đi tới vô cùng, thoát nạn rõ rệt.

Nạn do đâu mà có? Trục mới hút nạn. Nếu chúng ta thanh lọc cơ tạng, luồng điện hòa hợp với càn khôn vũ trụ thanh nhẹ thì đâu có nạn. Ngày đêm lo niệm Phật, lo tu, lo phát triển tâm thức của chính mình, cái đó kêu bằng chơn giác rõ rệt. Việc làm đứng đắn, phải làm của mỗi sanh linh tại thế; bằng không sẽ trôi dạt khắp các nơi nhưng mà tìm không ra tâm đạo. Tâm đạo của Vô Vi ngay trung tâm bộ đầu, luồng điện phát triển phát sáng ra kêu bằng tâm đạo. Do đâu mà có? Do công phu thực hành tự đạt chớ không ai cho. Nguyên lý sờ sờ trước mắt mà chúng ta không hội nhập nguyên lý thanh cao thanh nhẹ của Bề Trên thì chừng nào chúng ta mới tiến tới được?

Chúng ta nuôi dưỡng trực thì càng ngày càng trực. Các bạn lúc trẻ trung, linh khí đầy đủ. Bây giờ lớn tuổi mất linh khí. Nói đạo cũng hiểu nhưng mà u ơ không tiến, con ma lười biếng chiếm đoạt vị trí thanh tịnh của tâm linh rồi. Cho nên cần một pháp khứ trực lưu thanh mới giải được độc tố trong người, giải được trực khí là con ma lười biếng phải tự nó xa lìa và tâm thức xán lạn dững mãnh tu tiến, do phương pháp khứ trực lưu thanh trong thực hành tự đạt. Chứ cầu xin mãi mấy ngàn năm rồi, cầu xin mãi đâu có ai giúp ai được đâu. Từ khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt tới bây giờ, cứ cầu xin tới bây giờ rất cuộc

đâu có đi đến đâu được. Phải thực hành dũng mãnh như Ngài, không ý lại, tâm tự thức tự hành thì mới gom được một phần điển trong nội tâm quân bình và sáng suốt mới đẹp bỏ mê tín dị đoan và ý lại.

Chúng ta đã có một cơ cấu tinh vi nhất cần khôn vũ trụ này, khối óc, thể xác tinh vi. Lấy đâu làm bằng chứng? Chúng ta có thể hỏi những vị bác sĩ ngài học cái gì? Ngài học cơ tạng của con người đã chết rồi, tìm hiểu thần kinh trong người và để biến chế thuốc men cho phù hợp sự hoạt động của cơ tạng mà thôi. Mãi cho đến nay cũng chưa hiểu được phần hồn, chưa biết giá trị của tâm linh rồi đâm ra tin Thượng Đế, tin Chúa, tin đủ thứ mà không hành dũng mãnh tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tinh thần của Chúa ân ban các giới, mà chúng ta không hành một góc nào. Làm sao chúng ta ngộ được Ngài? Làm sao chúng ta hội nhập vào lãnh vực đó? Như hiện tại chúng ta người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi yêu chuộng tự do, tôi mới tìm tới tự do thì những người tự do sẽ hòa hợp với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi tiến.

Còn chúng ta tu lên trên càng tự do hơn, phát triển tâm linh biết được chính mình trở về với điển giới thanh tịnh. Không động đất, không nguy hại, không ai sát hại mình vì hướng thanh tạo thanh cho chính mình, làm sao hút được trước mà có nạn? Chúng ta không có nạn. Thanh tịnh, hòa hợp với cả cần khôn vũ trụ chung vui hòa bình trong ánh sáng siêu diệu vô cùng của đại bi hằng ban chiếu. Giúp đỡ được chính mình mới ảnh hưởng người kế tiếp. Thì nó là thực thi, thức hòa đồng bình đẳng các giới. Chứ Phật không có ngôi vị. Người thế gian thích Phật rồi đặt ngôi vị cho Phật ngồi trên bàn, chứ Phật đâu có phải Phật thiết đâu, giả thì có. Nhưng mà chính bản thân của hành giả phải hành, phát triển từ động đi tới tịnh, từ loạn xạ đi tới quân bình thì mới thấy rõ chính mình; vị trí của chính mình và nhiệm vụ của chính mình, phải tự cứu tự tiến mới là ảnh hưởng được. Chúng ta đã biết bao nhiêu gương đẹp, biết bao nhiêu hành giả đi trước, tu chết bỏ, cố gắng tu nhưng mà cũng chưa đạt được gì.

Cái pháp là quan trọng. Ngày hôm nay Vô Vi có hiện diện trên mặt đất, đem cho mọi người thấy rõ điện năng trong cơ tạng của chính chúng ta do nguyên khí của Trời Đất đã nuôi dưỡng chúng ta từ bé nhỏ cho tới lớn, trí não phân minh, ăn uống những gì cũng là Trời Đất hình thành qua nhật, nguyệt quang ban chiếu mới hình thành. Cọng lúa, hạt lúa, hạt gạo chúng ta đang ăn đây là lúa Trời chứ không phải lúa của người. Đừng tưởng lầm là người tạo được. Người không tạo được cái gì hết, lượm lặt và sắp đặt mà thôi chứ không tạo được cái gì hết. Chớ hóa hóa sanh sanh là của Thượng Đế, giúp chúng sanh có hai buổi cơm Trời ăn uống và tự thức mà thôi. Mọi người hiểu nguyên lý rõ ràng như vậy thì cộng đồng chúng ta vui sướng biết bao nhiêu, đâu có ai thiếu thốn, chia sớt với nhau, sống trong tạm cảnh và tu hành tiến hóa thì chúng ta đâu có thiếu nợ trần gian. Người thiếu nợ trần gian là sợ nghèo, tham, dục, phá hoại, đi tới cái bệnh hoạn phải cần tiền bạc. Nếu không có tiền bạc không ai lo cho chính mình. Đó là không hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của chính mình là điển giới, giáng lâm xuống thế gian học hỏi mọi sự kích động và phản động, nhiên hậu mới trở về với sự thanh tịnh sẵn có.

Vốn của chúng ta là thanh tịnh. Càng tu càng về thanh tịnh, thanh nhẹ, đó là ai? Đó là Phật chứ không phải con người. Toàn thân các bạn được thanh nhẹ, trí óc phát sáng thì các bạn đang sống ở thanh giới, không phải là ở trước giới. Trước giới ở thế gian, tham, dục. Đứng đầu là tham, rồi tiến tới dục, phá hoại cơ tạng, tới già tay run, chân yếu đi không được. Phá hoại mình mà làm sao còn có cuộc sống tốt? Xây dựng cho chính mình mới có cuộc sống tốt. Cho nên người tu họ xa lánh tất cả mọi sự trần tục có thể lôi cuốn hại thể xác và tâm linh. Họ thấy cái giá trị nào hơn họ hành cái đó chứ không có ngu, người tu không ngu. Người tu trước kia cũng buôn bán làm ăn, cũng làm quan đủ chuyện hết, cũng hà hiếp người ta, nhưng mà ngày nay buông bỏ tất cả những khí giới trần tục và trở về với sự thanh cao, bằng lòng tu tiến, tự cứu, bước vào một trong lãnh vực thanh nhẹ, vô cùng tốt đẹp ở Bên Trên. Muốn đổi mới, tiến tới sáng suốt, thì cái điển giới mới dẫn các bạn về Thiên Quốc được. Xa lìa điển giới không bao giờ về được Thiên Quốc. Chấp mê làm sao về được Thiên Quốc? Sự quân bình trong nội tâm của chúng ta còn không đạt được mà làm sao về được Thiên Quốc?

Cần pháp thực hành âm dương tương hòa hợp nhất phát triển tới vô cùng, lúc đó mới thấy giá trị công phu tự hành tự tiến của chính hành giả đã lượm được, và hành được và đạt được mới là thật sự đạt. Còn dùng lý thuyết, lãnh bằng cấp cũng không làm gì! Ăn thua tâm thức của chúng ta phát triển hay là không. Nhiều người mấy chục cái bằng cấp mà cũng không hiểu lấy chính họ, vẫn làm sai, vẫn tự hại, trong tham dục mà thôi, không tiến nổi.

Lui về thanh tịnh mới thấy rõ giá trị sáng suốt của khối óc của chúng ta. Không phải ăn nhiều mà đầy đủ. Ăn vừa và hiểu được mới thật sự sống vui hòa bình trên mặt đất.

Hướng tâm cầu nguyện

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bd ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG. Sinh năm 1964. Mất ngày 29.11 2014 (nhằm ngày 08.09 năm Giáp Ngọ). Hưởng dương 51 tuổi. Tại Cà Mau Vietnam được siêu thăng tịnh độ. Bạn đạo Cà Mau xin chia buồn cùng gia đình chị Phượng.
Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
Nguyễn Thị Hoa (Cà Mau) kính báo

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Trương Hoàng Phước (Florida) là bà Nguyễn Thị Một sanh năm 1934, đã nhẹ nhàng ra đi sáng ngày 1 tháng 12 năm 2014 tại Renton, Washington State, USA. Hưởng thọ 80 tuổi, được an lành trên đường về xứ Phật.
Thành tâm cảm ơn quý bạn đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Lan Châu & Thanh Trung, Florida kính báo.

3) Bạn Đạo TRƯƠNG QUỐC PHÂM mất ngày 02 tháng 12 năm 2014 lúc 15g 10 phút (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Giáp Ngọ) tại Sài Gòn.
Hưởng thọ 77 tuổi.
Kính mong Quý bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện.
Gia đình đồng báo tạ.

Báo cáo sức khỏe của bà Tám

Ngày 5 tháng 12 2014

Kể từ thứ sáu tuần trước bà Tám được chuyển về chỗ chuyên môn chữa trị.
Bà không còn bị co giật nữa vì được dùng thuốc phòng ngừa. Bà ngủ được và ăn từ từ được
Họ cũng cho người chuyên môn tới tập cho chân tay cử động lại và sau này tập nói lại
Tình trạng cũng thay đổi hằng ngày
Gần như lúc nào cũng có bạn đạo ở bên bà trong nhà thương

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ, December 04-2014

“ Phóng Sự Đặc Biệt ”

Đại Lễ Giỗ Đức Tổ Sư “ Ông Tư Đỗ thuần Hậu ”

Thiền Viện Vĩ Kiên, ngày 16 tháng 11 năm 2014 .

Thưa quý bạn ,

Như mọi năm, năm nay Ngày Đại Lễ Giỗ Đức Tổ Sư Vô Vi :” Đức Ông Tư Đỗ thuần Hậu “, được Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California ,trang nghiêm tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 16 tháng 11 năm 2014 .Trọng Thầy ,Kính Tổ ,những đứa con ngoan nào cũng mong có dịp thực hiện,đề đền đáp công ơn vô cùng to lớn của Thầy ,của Tổ.

Khí trời lành lạnh, buổi sáng khoảng 42 độ F.nhưng mọi người cảm thấy dễ chịu,thư thái trong lòng.Gió hiu hiu thổi, tay cầm ly cà phê nóng , nhìn cảnh trời xung quanh,thật tuyệt diệu vô cùng. Toàn bộ Thiền Viện ngày nay đã thay đổi rất đẹp. Những viên đá nặng hăng 20 lbs.30 lbs,được bạn đạo Nam CA nhiệt tình nâng niu di chuyển đó đây,đã tạo nên những ngôi vườn xinh đẹp,những con đường Niệm Hành đầy ấp tình người.

Nằm trên núi cao ,TV/ Vĩ Kiên xinh đẹp như cảnh tiên ,thật lý tưởng cho những tâm hồn hướng về cảnh thiên đàng ,giải thoát. Một nơi được hạnh phúc mang tên Đức Thầy ,rất nhiều thanh quang ,điễn lành. Là nơi lý tưởng để tổ chức các ngày Lễ lớn trong năm ,như Đại Lễ Giỗ Đức Thầy ,Đại Lễ Giỗ Đức Tổ Sư ,Tết Nguyên Đán, ngày Merry Christmas,v.v.....,vì trong những ngày này ,tôi nghĩ là điễn quang rất mạnh,rất nhiều, rất bổ ích cho người tu Vô Vi.

Từ 8 giờ sáng,đã có bạn đạo lần lượt lên Thiền Viện. Nếu có dịp chiêm ngưỡng được đoạn đường lên núi ,các bạn sẽ ngạc nhiên sao mà đẹp quá vậy. Cảnh như thơ ,như mơ. Đúng là đường lên non tiên,với mây, núi, sương mờ quyến rũ.

Trong khi bạn đạo đến ngày một đông thêm.Nhà bếp thì rộn rịp ,tung bưng.Hành lá đậu,muối đậu ,đường đậu. Một bức tranh sống động,tuyệt vời. Vui ơi là vui.

Vì khí trời se se lạnh, nên bạn đạo tập trung bên trong nhiều hơn. Tạo nên không khí ấm áp,náo nhiệt ,vô cùng thích thú.Đúng là một ngày Đại Hội Vô Vi.

9 giờ 45’ , Đại Lễ bắt đầu với thủ tục Xá Kính Vô Vi,Viếng Giếng nước Thần Diệu,Kính chào Sơn Thần ,Thổ Địa ,do phái đoàn đại diện gồm bạn đạo Thiên Tạo,Trần đình Long ,Đoàn ngọc Toàn,Nguyễn quang Vinh, Hoàng văn Hoa ; Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Nam CA,cô Lệ Quyên ;Đại diện ban quản trị Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Ca ,anh Thái Phan; Đại diện ban quản trị T/V Vĩ Kiên ,cô Hạnh; Và một vài bạn đạo lão thành khác .

10 giờ sáng , bắt chập trời lạnh ,2 phần 3 bạn đạo cùng với phái đoàn đại diện ,theo truyền thống, đã thực hiện trên đường Niệm Hành một cuộc du hành với hàng trăm bộ đồ trắng thật đẹp ,dâng điễn quang kính mừng lên ngày Đại Lễ Giỗ Đức Tổ Sư.Trong lúc này ,những bạn đạo không tham dự Niệm Hành,lên phòngThiền ôn định chỗ ngồi.

Buổi Đại Lễ bắt đầu bằng một phút im lặng,lắng mình tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư.

Mở đầu, lời chào mừng và giới thiệu bạn đạo khắp nơi về đây tham dự Đại Lễ của cô Hội trưởng .Gần 200 bạn đạo từ MD, VA, NM, NV, MO, MI, AZ, phần còn lại là ở Nam và Bắc CA., đã không quản ngại đường xa,cảm thấy hạnh phúc khi được về đây để cùng tưởng nhớ đến công ơn của Đức Tổ Sư.

Sau phần đọc tiểu sử của Đức Tổ Sư, hai giọng ca vàng của Vô Vi, cô Thanh Mai và bạn Hoàn Hảo tiếp nối một bài ca rất xuất sắc có nội dung liên quan đến cuộc đời của Đức Tổ Sư. Vô Vi chúng ta may mắn có hai giọng ca tuyệt vời, vừa cao, vừa trong trẻo và truyền cảm.

Tiếp theo là phần quan trọng nhất của buổi lễ: Giới thiệu những kinh sách tinh hoa Vô Vi được viết bởi Đức Tổ Sư. Phần này rất phong phú và hấp dẫn. Một là phần đông bạn đạo ít khi đọc kinh sách của Đức Tổ Sư. Hai là bạn đạo được nghe đúc kết, tóm lược một cách đầy đủ và có nêu lên những phần quan trọng của những quyển kinh sách. Chương trình được phân công qua những bạn đạo như sau :

- 1-Bạn Đoàn ngọc Toàn (Quyển Phép Soi Hồn).
- 2-Bạn Trần quốc Ái (Quyển Kinh A Di Đà).
- 3-Bạn Ngọc Hương (Quyển Đồi Đạo Song Tu).
- 4-Bạn Võ Quang (Quyển Tĩnh Trong Bốn Bể).
- 5-Bạn Phạm văn Quất (Quyển Mơ Duyên Quái Mộng).

Bạn đạo lần đầu tiên được thưởng thức một chương trình Tu Học thật là đặc biệt như lần này. Nhiều bạn đạo đã ngỡ ngàng đến thích thú, lần đầu được nghe đến những câu chuyện Đạo qua quyển Tĩnh Trong Bốn Bể và Mơ Duyên Quái Mộng. Sau đó, nhiều bạn đạo đã đến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tìm cho được 2 quyển sách này để tìm hiểu thêm.

Sau hết là buổi chung Thiên qua băng giảng của Đức Tổ Sư .

Và buổi Đại Lễ được kết thúc bằng buổi ăn trưa vô cùng hấp dẫn. Những món ăn tuyệt vời, rất là đầy đủ và phong phú. Những Bồ Tát nhà bếp làm việc không mệt mỏi. Những tiếng vui cười, lời thăm hỏi nhau không bao giờ dứt tiếng. Đâu đó, Đức Thầy và Đức Tổ Sư mỉm cười sung sướng, nhìn đàn con đang đoàn kết chung vui, sống chung hòa bình thật là vĩ đại, vinh quang .

Vì số bạn đạo quá đông. Nên cần phải ra bên ngoài ngồi ăn trưa. Nhiều lều và ghé ngồi đã được ban tổ chức chu đáo thực hiện rất đầy đủ. Nếu đứng từ trên đường Niệm Hành nhìn xuống Thiền Viện, chúng ta sẽ bồi hồi, xúc động, khi phát hiện một bức tranh quá sống động, quá tuyệt vời. Gió vẫn thổi nhẹ nhẹ. Trời vẫn còn lạnh lạnh. Mà sao mỗi bạn đạo vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Mọi người như mãi lưu luyến không muốn rời nhau. Nhưng mà thời gian thì có hạn.

4 giờ chiều, bạn đạo triu mến chia tay. Lần lượt ra về. Cùng hẹn nhau gặp lại trong ngày Giỗ Đức Tổ Sư năm sau.

Trong ngày Đại Lễ lần này, bạn đạo được Ban Tổ Chức Kính Biểu những băng giảng đặc sắc, mới được thực hiện như sau :

- 1- Một CD : Đức Ông Tư thuyết giảng ở Sa Đéc ngày 01-01-1972 .
- 2- Một CD : Đức Thầy đọc Sấm Tu Hành của Đức Ông Tư.
- 3- Ba DVD : Những bài thuyết giảng của Đức Thầy , gồm có :
 - a – Một DVD có 2 bài thuyết giảng : Giải Nghiệp Tâm và Thiền Thực Hành.
 - b – Một DVD với bài thuyết giảng : Giá trị của Sự Nhịn Nhục.
 - c – Một DVD có 2 bài thuyết giảng : Tâm Điển Thanh Tịnh và Thiền Sinh Phát Đại Nguyện.

Thưa quý bạn ,

Giỗ Đức Tổ Sư đã nhanh chóng qua đi. Nhưng dư âm vẫn còn tồn tại lâu dài với phần đông bạn đạo. Bởi vì đây là lần đầu tiên Hội Ái Hữu Vô Vi Nam CA đã có một chương trình đầy sáng tạo. Phát động một không khí học tập sôi động về tư tưởng và nguyên lý của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp từ Đức Tổ Sư. Lâu nay chúng ta mãi mê ,say đắm qua những bài thuyết giảng tuyệt vời của Đức Thầy. Bây giờ là đến thời khắc chúng ta dành thời giờ để biết và hiểu tâm tư ,hoài bão của Đức Tổ Sư ,cũng như kỳ vọng của Ngài đối với chúng ta là những gì.

Do đó, bạn đạo chúng ta nên tìm tất cả kinh sách của Đức Tổ Sư để mà nghiên cứu thêm.

Là một người Tu Thiên Vô Vi ,chúng ta rất cần biết tất cả kinh sách ,thông và hiểu những gì mà Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã truyền dạy chúng ta.

Cám ơn quý bạn đã dành chút thời giờ đọc qua bài phóng sự này.
Kính chúc quý bạn luôn luôn Dồi Dào Sức Khỏe ,Tu Hành Tinh Tấn ,Vạn Sự May Mắn.

Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình ,

Kính bái ,

Võ Quang

Bên Lề Đại Lễ Giỗ Tổ Sư

Thưa quý bạn ,

Trước và sau ngày Đại Lễ ,chúng tôi có nhiều buổi trà đàm,sinh hoạt. Và được tiếp xúc một số đồng bạn đạo ,có lão thành và những bạn đạo năng động hằng quan tâm đến những sinh hoạt của Vô Vi. Tôi xin được đúc kết và thông tin đến diễn đàn này. Xin quý bạn đạo ghi nhận theo quan điểm của chính mình.Riêng chúng tôi nhận thấy những ý kiến đóng góp này rất thật tâm trong tinh thần xây dựng chung ,đáng hoan nghinh.

Sau đây là những ý kiến đóng góp :

- 1- Bộ đồ trắng là bộ đồ Lễ của Vô Vi. Chúng ta rất nên mặc trong các ngày Lễ lớn của Vô Vi, như: Giỗ Đức Thầy, Giỗ Đức Tổ Sư, Lễ Khánh Thành các Thiền Viện ,v.v...
- 2- Nên dành đặc biệt tháng 9 hằng năm để Hội Ái Hữu Vô Vi Nam CA ,tổ chức Giỗ Đức Thầy trên Thiền Viện Vĩ Kiên .Thì rất hợp tình và hợp lý.
- 3- Nếu tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế hằng năm dài hơn hiện tại. Có thể từ 5 đến 7 ngày. Có tốn kém hơn chút đỉnh, nhưng bạn đạo cũng dễ dàng chấp nhận. Như Đại Hội Úc Châu năm 2013.Bởi vì xứng đáng cho một chuyến đi xa. Và là cơ hội một năm một lần ,bạn đạo có dịp gặp gỡ nhau lâu hơn. Được có dịp trau dồi với nhau những kinh nghiệm tu học nhiều hơn.
- 4- Bạn đạo được góp ý kiến từ chương trình cho đến hình thức mỗi khi tổ chức Đại Hội Vô Vi, thì tuyệt diệu vô cùng. Vì Đại Hội là sự kết hợp và đóng góp chung của toàn thể bạn đạo khắp nơi.
- 5- Thật là đẹp khi đề bạn đạo làm Trật Tự ,vừa tiết kiệm tiền và tôn trọng bạn đạo hơn .Nhiệm vụ của trật tự là hướng dẫn và giúp đỡ bạn đạo. Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tốt đa. Đối đãi nhau Thật Tâm và Lễ Độ. Nhất là nên Tha thứ và thương yêu.

Thành thật chuyển đến quý bạn đạo những ý kiến chân thành, xây dựng, được nhiều bạn đạo góp ý trong những buổi sinh hoạt vừa qua.

Trân trọng,
Người ghi chép lại.

Võ Quang