



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điển Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 989 Ngày: 22 tháng 6 năm 2014

Thanh Diệu

*Thanh diệu triền miên vẫn thực hành
Buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình
Vượt qua đời đạo tùy duyên thức
Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 3/9/2004 đến 9/09/2004

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Muốn quyết định một việc thì phải có sự sáng suốt không?
- 2) Muốn quán thông thì phải làm sao?
- 3) Muốn nhịn nhục thì phải làm sao?
- 4) Không là sao?
- 5) Đầu óc trống không là sao?
- 6) Tại sao chẳng có gì phải lo?
- 7) Nguyên do sự lo âu do đâu hình thành?

<p>1) Honolulu, 02-09-04 6: 35 AM <i>Hỏi: Muốn quyết định một việc thì phải có sự sáng suốt không?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn quyết định một việc gì đều phải có sự sáng suốt thì mới tốt</p> <p>Kệ: <i>Muốn quyết định đều phải rõ rệt Thâm tâm quân bình hiểu điều tốt Cảm thông mọi việc tự tâm hiền Duyên đạo tình đời quyết định xuyên</i></p>	<p>2) Hawaii, 03-09-04 6: 20 AM <i>Hỏi: Muốn quán thông thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn quán thông thì phải lưu ý tất cả</p> <p>Kệ: <i>Quán thông tận độ muôn dân tiến Quang chiếu hành thông quang chiếu liền Giải tiến muôn điều tâm tự thức Hành thông tự tiến cảm giao liền</i></p>
<p>3) Hawaii, 04-09-04 3: 30 AM <i>Hỏi: Muốn nhịn nhục thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn nhịn nhục thì phải hướng về không</p> <p>Kệ: <i>Nhịn nhục tự hướng về chơn không Thương yêu tha thứ đều là một Thành tâm tận độ tự hành đạt Chuyển hoá tâm tu tự giải mù</i></p>	<p>4) Hawaii, 05-09-04 4: 35 AM <i>Hỏi: Không là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa không là khoảng trống</p> <p>Kệ: <i>Chơn không là chẳng còn chi lo Thức giác tâm tu mới tự do Đời đạo song hành qui một mối Thành tâm tu luyện khỏi thăm dò</i></p>
<p>5) Las Vegas, 06-09-04 7:05 AM <i>Hỏi: Đầu óc trống không là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa đầu óc trống không là chẳng có gì phải lo</p> <p>Kệ: <i>Không lo vẫn tiến hướng về không Giải mê phá chấp vẫn gieo mầm Đạo đời tương hội chẳng còn mong Tuởng niệm Trời cao ở giới không</i></p>	<p>6) Las Vegas, 07-09-04 6: 00 AM <i>Hỏi: Tại sao chẳng có gì phải lo?</i></p> <p>Đáp: Thưa chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai không thu hút ngoại cảnh thì chẳng có gì phải lo</p> <p>Kệ: <i>Tâm thân tự ổn chẳng lo âu Tiến hóa thâm sâu tự giải sầu Trí tuệ phân minh đường chánh đạo Giải phẫn mê chấp tự tâm vào</i></p>
<p>7) Las Vegas, 08-09-04 8: 40 AM <i>Hỏi: Nguyên do sự lo âu do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa nguyên do của sự lo âu do sự tham muốn hình thành</p> <p>Kệ: <i>Nguyện vọng tham lam tự cấu thành Tham lam vọng động càng thêm động Sửa mình tự giác hợp ngoài trong Chuyển hóa vô cùng chẳng ước mong</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Sống Chung Hòa Bình

*Thương yêu thực hiện chơn tình
Anh em chung sống cảm minh luật Trời
Thanh nhàn tâm nguyện thành thơi
Chung vui ca hát tạo nơi an toàn
Giọng ca tiếng hát Đạo Tràng
Quân bình thanh nhẹ lập màn Đạo Tâm
Cảm minh thiên địa thì thâm
Âm thanh hóa giải truy tầm lý chơn
Vui chung cảm thức nghĩa ơn
Cha Trời ban rải tiếng đờn vọng theo
Chúng ta vui khỏe chẳng nghèo
Hòa đồng chơn thức tiến theo luật Trời
Kỷ nguyện Di Lạc hợp thời
Triển khai Đờn Đạo nơi nơi cảm hòa./.
Kính bái*

*Lương Sĩ Hằng
Montreal, 24-07-1988*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

THÂM THÂM CHI DIỆU (Tết Mậu Ngọ)

Cho nên, chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thâm thâm vi diệu vô cùng tận. Đã nói thâm thâm vi diệu thì các bạn phải đi hoài đi hoài, đi mãi đi mãi, tu hoài tu hoài, các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chơn hồn của các bạn, rồi các bạn mới ở mọi trạng thái lúc đó các bạn mới không động.

Người này chọc câu các bạn giận, người kia chọc câu các bạn giận, các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người chọc bạn. Anh thấy chưa? Ở ngay trong tâm trạng của người chọc bạn thì bạn đâu có giận, chính bạn chọc bạn chớ ai, thấy không? Ta là mọi người mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ cái mình than lại khổ, tôi nói khổ là tôi khổ chớ ai là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điền của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi thì phần thanh điền nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ vì tâm hồn họ thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điền vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giác, họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để họ chống trả với nghịch cảnh hiện hữu họ mới tiến tới được.

Cho nên, tại sao đấng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều. Mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi các bạn mới đưa tâm tư lạnh; tưởng là thanh điền các bạn đến rồi. Cái người mà ác trước đó sẽ được hưởng cái phần thanh điền cao siêu đó, cũng như Trời Đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điền cao siêu đó. Ta giận ông Trời ta đứng ngay giữa Trời, chúng ta chửi cũng không có ai giận chúng ta hết. Khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền, thấy cõi mở liền, thấy vui tươi liền.

Dòm thấy ngũ tạng ta là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất thì cần khôn vũ trụ cũng bao nhiêu đó thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với cần khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc, trở về với chơn lý.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn bạn đạo NGUYỄN THỊ BÉ, sinh năm Đinh Hợi 1947, từ trần lúc 21g25 ngày 15 tháng 06 năm 2014, nhằm ngày 18 tháng 05 năm Giáp Ngọ, hỏa táng tại Đài Hỏa Táng Hoa Viên Bến Cát – Bình Dương ngày 17 tháng 06 năm 2014 được siêu thăng tịnh độ. Bạn đạo Bình Dương - VN kính báo

2) Xin nhờ bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ba của Bùi Thị Hằng (bạn đạo ở Dallas, TX) là Ông Bùi Văn Lô Sinh 10-10-1954 mất ngày 16-6-2014 tại Huế Việt Nam hưởng thọ 60 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

BẠN ĐẠO VIẾT

HAI-KHÔNG và CHƠN HÀNH!

Tôi vừa trở về nhà sau hai ngày đi và về, ba ngày tham dự KSC Chơn Hành tại Thiền viện Hai không. Một chuyến đi hoàn hảo, ước mơ trở thành hiện thực một cách hồn nhiên. Tình Thầy-Tình Bạn hòa quyện trong trời mây của đồi núi Hai-Không, của mệnh mông biển cả. Thiên nhiên hữu tình lồng trong trời đạo tạo thành một chữ HÒA. Năm ngày đi và về đã trở thành kỷ niệm đẹp trong Tôi!

Trở về Hai Không như một ước mơ bởi có không phải muốn là được! Tất cả tùy duyên và Tôi phải luôn nhớ lời Thầy dạy: "Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp." Chính nhờ Tôi làm đúng theo lời Thầy dạy nên ý nguyện đạt thành. Từ đầu năm cho đến gần giữa năm mọi chuyện đều đi ngược lại với điều Tôi muốn. Tôi không thể đi dự KSC Viễn-Lưu ở Pháp như dự tính cùng bao nhiêu điều khác trong đời sống. Lúc đó Tôi buồn lắm, muốn gọi cho anh Bảo mà ngại quá không biết nói sao vì hồi đầu.... chắc ăn lắm! Suy nghĩ mãi mới tìm ra một lý do, Tôi nói tại Tôi tu còn dở nên không có duyên đi dự KSC. Anh Bảo nói ngay "Không phải là tu dở nên không đi được, không có duyên này sẽ có duyên khác, đi không được không có buồn ở đâu cũng vui cả." Nhờ câu nói này của Anh mà Tôi nhẹ gánh, trút đi bao nỗi suy tư và thấy rõ là mình tu dở thiệt! Đến KSC Chơn-Hành ở Hai-Không tôi muốn ghi danh nhưng lại sợ... nên thôi đành lặng thinh. Còn 2 tuần nữa là đến ngày Tôi hỏi chị Xuân Mai còn chỗ không vì Tôi nghe số BĐ ghi danh rất đông. Chị Mai nói: "Đúng là nhiều nhưng nếu nhín nhín một chút cũng được." Vậy là Tôi rủ anh Lộc, Tôi muốn Anh và Tôi ở Thiền viện suốt mấy ngày này, Tôi không thích ở KS dưới chân núi vì như thế sẽ thành "Sống riêng". Anh Lộc lại ngại, vì anh là người bệnh, khó ngủ! vậy là anh Lộc khi nắng, khi mưa làm Tôi cũng không biết là mình có đi được hay không...thôi cứ niệm phật, giữ cho tâm thanh tịnh, tâm hòa vạn sự lành, sao cũng vui Không dám đòi hỏi nhiều. Tôi nhớ Đất-Trời, nhớ Cốc Thầy, nhớ Bạn Đạo Hai-Không...nhớ thì làm thơ... chủ nhật đi thiền, vừa về đến nhà anh Lộc nói: "Em làm thơ đăng lên như vậy làm sao Anh ở nhà được!" Tôi nói: "Trong bài thơ đâu có câu nào kêu Anh đi đâu!" " _Thì bởi vậy!" Anh lộc vui vẻ đi cùng Tôi, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Tôi vẽ con đường đi và về khác nhau, khi về chúng tôi đi sẽ con đường dọc theo bờ biển vừa đi vừa thông dong ngắm những danh lam thắng cảnh mà Đức Thầy đã kêu anh Lộc cùng đi khi từ TV Hai Không về lại San Diego nhưng lúc đó chúng tôi không thể đi cùng Đức Thầy và con đường này đã trở thành ước mơ mà Tôi hằng mơ ước từ bao năm...một bất ngờ đầy thú vị và Tôi biết Đức Thầy đã ban cho Tôi có được hai người bạn đi chung trong hành trình này. Tâm đầu ý hợp, Khanh và Hương đã cùng chúng tôi từng bước họa thành bức tranh trời sông động...

Đây là lần thứ tư Tôi đến Hai Không, lòng Tôi rộn ràng khi xe tiến vào con đường núi cảnh vật thân quen như đang vui đón Tôi về! Như mới hôm qua, lần đầu Tôi đến đây đất trời Hai không là

một màu xám,mưa bão toi bời và trongTôi là một nỗi buồn không nói thành lời .Cảnh buồn người càng buồn,cả núi đồi Hai không ử rử khiến hồn Tôi tan vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn .Tôi về,thương nhớ Hai không mà viết không thành chữ ,nói không thành lời ... Mười năm sau Tôi trở lại Hai không,Tôi muốn tìm về kỷ niệm với bao giọt lệ nhớ thương Người Thầy, người Cha kính yêu! Lần này Trời Đất Hai Không đã cho Tôi luồng thanh khí diển để khi ra về Tôi biết được tất cả vẫn còn đó ,tinh Thầy luôn sống mãi ! Lần thứ ba Tôi trở về Hai không với một trời kỷ niệm, bao tình thương cảm và Hai Không đã cho Tôi niềm tin yêu mới! Tình Thầy , tình Bạn kết thành một mối duyên lành để Tôi vững bước trên con đường về cội nguồn .Lần thứ tư Tôi trở lại với một tâm hồn bình thản,Tôi chỉ muốn hòa mình vào Hai Không,vui sống một cách tự nhiên và hồn nhiên nhưng không chỉ riêng Tôi mà cả gia đình nhỏ của Tôi .Tôi nhớ KSC Duyên Lành 2012,đây là lần đầu Tôi đi một mình .Trong đêm văn nghệ Anh Lý Vĩnh cho chúng Tôi nghe một đoạn băng lời giảng của Đức Thầy,Tôi đã bật khóc ...khóc như nguồn suối tuôn chảy không thể nào ngưng lại được . Anh Vĩnh thấy tội nghiệp quá đến an ủi :” Mai,tại Anh để băng Thầy giảng nên cảm động quá phải không ?” Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu mà không thể nói và tiếp tục khóc ... Tôi thấy Tôi đang sống trong Thiên Đàng, có Bạn, có Thầy .Tôi đang hưởng cái hạnh phúc mà người trần gian luôn mong cầu vì quá khổ đau và có khi cũng không biết đường về ...và nơi trần gian đó có cả chồng và con tôi ...nghĩ đến đó Tôi bật khóc ... Tôi thấy thương nhớ quá ...Tôi nguyện phải đưa những người thân yêu này về Thiên Đường Hai Không !

Như những cách chim tìm về tổ ấm,từ khắp nơi trên đất nước này,130 Bạn Đạo qui tụ về Thiên viện Hai Không tham dự KSC Chơn Hành 14-16 tháng 6 năm 2014.CHƠN-HÀNH đã được khai mạc trong bầu trời đầy thanh quang,diển lành của Ôn Trên,của Tổ Thầy quang chiếu,chứng tâm cho đàn con đang hội tụ về đây để tưởng nhớ công ơn của Đức Thầy, cùng sum họp sống vui trong Trời Đạo. Năm nay thời tiết rất đẹp, ban ngày bầu trời xanh thẳm, nắng vàng khắp lối nhưng không quá nóng,ban đêm vừa đủ mát lạnh để mọi người có những buổi sinh hoạt ngoài trời thoải mái . Khóa sống chung mỗi lúc lại vui hơn, Anh lý vĩnh điều khiển chương trình,những câu hỏi của Đức Thầy xoay quanh tình tiền duyên nghiệp,được sự hưởng ứng của các bạn đạo làm các buổi sinh hoạt sôi động,những tâm tình làm vang tiếng cười,làm rơi nước mắt,làm lòng người thôn thức nhớ công ơn Người Thầy-Người Cha kính yêu! Phần văn nghệ do Cẩm Tú phụ trách được hưởng ứng càng đặc biệt hơn ...chuyện này ... kể nhỏ cho vui vì chính Tôi cũng không ngờ bạn đạo mình say mê tiếng nhạc,lời ca của ca sĩ Vô Vi đến vậy . Nhờ được chung sống Tôi thấy mỗi ngày gần đến giờ sinh hoạt chung BTC đều có người đến tận nơi gõ cửa nhiều lần nhưng tới phần văn nghệ thì tự động bà con nhắc nhở nhau :” Còn 5’ nữa đến 8 giờ đi cho mau.” Năm nay có nhiều chuyện vui nhưng đặc biệt nhất Tyler, 11 tuổi là cháu ngoại của Anh Lý Vĩnh .Mọi người đã ngạc nhiên trước tài đàn ca của Tyler mà càng ngạc nhiên hơn vì những vần thơ đạo của cháu . Tôi đã ngồi lặng yên,nhắm mắt lại để lắng nghe từng câu thơ,thật nhẹ nhàng và ý đạo chất ngát,làm người nghe phải ngỡ ngàng khâm phục ...phải nói rằng Tyler như một viên Mô Ni Châu hiện giữa ban ngày cho mọi người có mặt trong KSC ngắm thưởng vì với lời thơ này thì tuổi đạo phải hơn tuổi đời nhiều nhiều lắm .Tyler có gương mặt phúc hậu,ánh mắt đầy tự tin,nụ cười hiền hòa,giọng nói truyền cảm và một tâm hồn đạo hồn nhiên sống động làm người gặp không thể quên, làm Tôi càng vững tin PLVVKHHBPP sẽ ngày càng tiến xa vì những mầm non sẽ vươn lên trong trời đạo nhờ sự chăm sóc bởi những người đi trước đã dày công trong đạo pháp .

Chân thành cảm ơn tất các bạn đạo đã tham dự KSC Chơn Hành ,cảm ơn sự thành tâm phục vụ của tất cả bạn đạo Hai không đã mang niềm hạnh phúc đến mọi người về đây tham dự KSC Chơn Hành! Tôi xin chúc tất cả tâm thân an lạc,tu hành thành tiến! Đây là lần đầu Tôi hưởng trọn niềm vui trong những ngày “ chung sống.” Lưu luyến chia tay, hẹn ngày gặp để cùng vui ,cùng tiến trên con đường trở về nguồn cội trong Trời Đạo Pháp (Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp)

Kính Bái!

Lâm Huỳnh Mai(CA) 20-6-2014