



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 991 Ngày: 6 tháng 7 năm 2014

Thức Tâm

*Quý yêu Trời Phật đầy ơn phước
Khai triển tâm linh rõ tiến trình
Học hỏi không ngừng duyên thật đẹp
Khai thông trí tuệ tự phân minh*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 16/9/2004 đến 22/09/2004

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tự cứu bằng cách nào?
- 2) Thưa cơ tạng quân bình là sao?
- 3) Yên ổn là sao?
- 4) Tự thức là sao?
- 5) Hướng tâm về nội tạng để làm gì?
- 6) Quân bình để làm gì?
- 7) Xử sự tốt để làm gì?

<p>1) Las Vegas, 16-09-04 <i>Hỏi: Tự cứu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa cơ tạt quân bình là tự cứu Kệ: <i>Cơ tạt quân bình tự cứu nguy Hành thông tự đạt tự phân mùi Duyên may gặp pháp tự rèn trui Thức giác chính mình tâm tự vui</i></p>	<p>2) Anaheim, 17-09-04 10: 45 AM <i>Hỏi: Thừa cơ tạt quân bình là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa cơ tạt quân bình là yên ổn và tự thức Kệ: <i>Quý yêu Trời Phật tạt quân bình Giải tỏa phiền ưu tự giác mình Qui hội tình người xuyên động loạn Khai thông trí tuệ chuyển khai vòng</i></p>
<p>3) Anaheim, 18-09-04 8: 30 AM <i>Hỏi: Yên ổn là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa yên ổn là rất bình an Kệ: <i>Yên ổn tinh thần tự cảm an Quân bình không động chẳng bàng hoàng Tâm tự ổn định tình giao cảm Trí tuệ phân minh tận giác quan</i></p>	<p>4) Anaheim, 19-09-04 5: 31 AM <i>Hỏi: Tự thức là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tự thức là thức được việc làm của chính mình Kệ: <i>Hành trình tiến hóa thâm sâu tiến Tự giải phiền ưu tự giải sầu Duyên đạo tình đời không chắm dứt Hợp thành chơn pháp giải mê mù</i></p>
<p>5) Anaheim, 20-09-04 7: 55 AM <i>Hỏi: Hướng tâm về nội tạng để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa hướng tâm về nội tạng để lập lại quân bình Kệ: <i>Lập lại quân bình hướng nội tâm Khai tâm mở trí tự qui thâm Duyên Trời tình đạo khai thông tiến Học Hỏi sửa mình tự tâm hiền</i></p>	<p>6) Anaheim, 21-09-04 7: 30 AM <i>Hỏi: Quân bình để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa quân bình để xử sự tốt Kệ: <i>Quân bình thanh tâm chiếu ban hành Giải tiến tâm linh tự hướng thanh Qui hội tình người duyên đạt đạo Khai thông trí tuệ tự ra vào</i></p>
<p>7) Anaheim, 22-09-04 11: 30 AM <i>Hỏi: Xử sự tốt để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa xử sự tốt là hành lễ đứng đắn Kệ: <i>Lễ độ đứng đắn mọi sự yên Tâm linh phát triển chẳng lo phiền Đều đều tiến hóa không lo sợ Phát triển chính mình tự cảm yên</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Phát tâm tu thiền

*Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền
Tâm hành chơn pháp tự tâm xuyên
Tu thân sửa tiến vào chơn thức
Thiền định triền miên ngộ pháp truyền.*

*Pháp truyền chơn lý siêu nhiên
Tâm không tự đạt giải phiền giải mơ
Chẳng còn lý luận giác giờ
Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần
Thực hành tự nguyện góp phần
Qui không chánh pháp lần lần tiến lên
Thanh không hòa cảm vững bền
Qui nguyên giếng mới tạo nền vững tu
Dẹp mê phá chấp giải mù
Bước vào thanh tịnh tròng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ miệt mài
Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng
Thực hành khai mở tung bùng
Trong không mà có tiến từng phút giây
Cảm thông nguyên khí mưa mây
Dày công luyện tập đêm ngày thặng hoa
Chẳng còn lý luận ta bà
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương
Mặt mày lóng lánh như gương
Cánh đài quang chiếu yêu thương muôn loài
Bình tâm học hỏi hoài hoài
Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn.*

Kính bái,

Lương sĩ Hằng

Nhãn Hòa, 13-09-1987

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Câu chuyện Hóa Sanh (Hóa Sanh Tự Thức - 1985)

Cho nên tôi quyên tối hậu của các bạn tha thứ và thương yêu, mới có ngày ngồi chung nhau để xây cái nền tảng đạo pháp, trao đổi tâm linh để tiến hóa. Quá tinh vi! Thượng Đế đã sắp đặt. Bất cứ một sự kích động phản động nào của thế gian đều tinh vi. Như tôi đã thường nhắc các bạn: Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, Địa sanh thảo hà thảo vô căn". Có người nào ra đời không có cái miệng? Kể cả con thú, côn trùng vạn vật, cũng có cái miệng để hút. Đó là cơ tiến hóa đó các bạn. Hóa hóa sanh sanh. Cọng cỏ, cây cối, đều có rễ để hút nước. Đó là định luật Hóa Hóa Sanh Sanh - cái máy huyền cơ vô cùng sống động trong điều luyện, luồng điện của cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, hưởng thượng, thu phóng, thanh trực rõ rệt, rất dễ hiểu, sự thanh sạch, sự nặng trực để công khai, công hiến và xây dựng nhơn loại.

[Mọi] người trong căn nhà nào cũng thích có bông hoa tươi đẹp, nhưng mà quên suy nghĩ rằng: bông hoa này do đâu mà có? Một cấu trúc rất tinh vi, loại nào, màu nấy rất rõ rệt. Sự dũng mãnh tiến hóa vô cùng trong định luật hóa hóa sanh sanh. Nếu các bạn thanh tịnh, các bạn dìm bó hoa thì các bạn thấy [rõ] tâm tình của các bạn, sự phản nghịch của các bạn, sự khoe khoang của các bạn, sự sống còn của các bạn, đều giới hạn rất ít, bạn thấy không? Như tôi đã thường nhắc, hôm nay lại nhắc nữa vì Chơn Lý không thay đổi. Các bạn có thể hỏi: "Ai sanh cô ra? Ai sanh anh ra?" Cái bông này trả lời rằng: "cây này sanh tôi ra". Nhưng mà sự khác biệt giữa anh và cây này như thế nào? "Bông hoa luôn luôn xinh tươi, tươi đẹp, nhiều người mến cảm còn cây này thì ở một chỗ không phát triển được"! Cái bông tuy rằng từ trong cây ra nhưng vẫn khoe khoang "ta đây là hay, ta đây là giỏi, ta đây là tốt"! Chúng ta đều giảng lâm bởi Đạo Trời của cả Càn Khôn Vũ Trụ xuống đây, nhưng mà người này phân ra đạo này, kẻ phân đạo nọ, cho Nguồn Cội là ngu muội! Cho nên có cảnh chia ly ngày hôm nay. Hỏi chứ sự sáng suốt của cô đây, ai đã cung cấp cho cô? "Không! Tôi thoát ra ngoài, tôi có cơ hội hòa với thanh khí ở bên trên tôi mới tươi đẹp, có màu sắc, nhưng mà tôi cũng phải nhìn nhận cây này sanh tôi ra, nhưng mà tôi phải hay hơn cây này". Thấy rõ chưa?

Nhưng mà không lâu, cái hoa này sẽ bị tàn lụn và rớt xuống đất. Còn cái nhụy hoa. Chúng ta thử hỏi nhụy hoa: "ai sanh cô ra? ai sanh cậu ra?" Thì cái nhụy hoa này cũng nhìn nhận rằng: "cây này sanh tôi ra, nhưng cây này thô kệch, tôi thì thơm tho ngàn dặm..., một hơi thở tôi thì có thể quyến rũ người đến thăm tôi, nhờ tôi thiên hạ mới sẵn sóc cái gốc này!". Nó cũng quên đi căn bản: không có cái gốc thối tha này làm gì có sự thơm tho! Nó quên đi, nó cho đây là tà, cái gốc này là tà khí thối tha không tốt, nó thơm tho tốt hơn! Có phải sự phản nghịch không các bạn? Rồi nói "đạo tôi thơm hơn, đạo kia thối tha"! Nhưng mà rốt cuộc, không lâu, phong ba bão táp [nó] cũng tàn lụn [và] rớt dưới đất! Còn cái hạt giống. Hỏi chớ: "ai sanh cô ra? Ai sanh cậu ra?". Cũng nhìn nhận rằng cây này sanh tôi ra! Cây này khác biệt hơn cô chỗ nào? "Khác biệt lắm, tôi là trọn lành chơn đạo, đi đây đi đó, tùy cơ ứng biến, không bị lệ thuộc"! Nhưng hỏi "ai sanh cô ra?", cũng vẫn nhìn nhận "gốc này sanh tôi ra". "Đạo tôi màu nhiệm hơn, hay hơn...". Nhưng không lâu, gió xuôi lại có gió ngược, rồi cũng quy tụ trên mảnh đất, bị che lấp bởi sự trần trực, dơ dáy, trở về như cái cây kia! Bị thiên hạ đè đầu đái ỉa như nhau! Rồi từ đó phấn đấu lên, hưởng thượng, trong hoàn cảnh bắt buộc phải tu học. Lúc đó mới phát sanh ra một cái cây... Chúng ta thử đến đó hỏi xem: ai sanh cô ra? Ai sanh cậu ra? Thì cái cây này nhìn nhận rằng: cái cây kia sanh tôi. Cậu khác hơn cái cây này chỗ nào? Cô khác hơn cây này chỗ nào? Lúc đó mới kêu bằng *tự thức ăn năn*, mới thấy rõ chúng tôi cũng Như nhau, đồng giữ định luật hoá hoá sanh sanh trong chu trình tiến hóa, nhần hòa, để tiến tới.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA

Kính thưa quý bạn đạo,

Dưới đây là danh sách bạn đạo phát tâm đóng góp cho Trụ Sở, Thiền Viện, và Kinh Sách Vô Vi **Quý 2 năm 2014 (Apr, May, Jun)**. Số tiền này chúng tôi sẽ dùng cho chi phí tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, Tu Bồi Thiền Viện Vĩ Kiên và kinh sách Vô Vi. Riêng với số tiền bạn đạo phát tâm cho Cứu khổ ban vui thì chúng tôi sau khi nhận là chuyển cho Hội Ái Hữu Vô Vi Canada để làm công việc này.

Ngày	Tên Bạn Đạo	Trụ Sở	Thiền Viện	Radio Vô Vi	Kinh Sách	Cứu Khổ Ban Vui
4/1/2014	Toan Doan	50				
4/6/2014	Yen		30			
4/6/2014	Tran T Kim Hoa		20			
4/6/2014	Le Thi Phung		50			
4/6/2014	Minh Tri + Minh Huan + Loan		100			
4/6/2014	To Thi Bich		100			
4/13/2014	An Danh	900				
4/13/2014	Cao Thi Ngoc Huong	50				
4/13/2014	Vu Khanh Lan	200				
4/20/2014	An Danh	500				
4/20/2014	Chau Thieu Du				200	300
4/20/2014	Chu Phai			200		
4/20/2014	Nguyen Thi Thu Ha	200				
4/27/2014	Chau Bac Thien Tao	100				
4/27/2014	Gia Dinh Bac Thien Tao	600				
4/27/2014	Tran Thi Kim Hoa		80			
5/2/2014	Ly Xuong Phu	100		100	200	300
5/4/2014	An Danh	50				
5/4/2014	Doan Ngoc Toan					

		100				
5/4/2014	Nguyen Minh Huan	50	50			
5/4/2014	Nguyen Minh Tri	100				
5/4/2014	Nguyen Ngoc Loan	50	50			
5/5/2014	Nguyen Minh Tri	2,000				
5/11/2014	Minh Nguyen	60				
5/11/2014	To Thi Bich	100				
5/19/2014	Ly Venson	500		100	200	514
5/19/2014	Ngo thi Dang	300		100	300	800
5/25/2014	Bui Thi Hang (TX)				50	
5/25/2014	Minh Tri+Minh Huan+Loan	100				
5/25/2014	Nguyen Thi Phung+chu Luu		100			
5/27/2014	Le Q. Binh	200				
5/27/2014	Vivianne Vu	50				
5/31/2014	Bui Thi Hang (TX)				100	100
6/1/2014	Le Thi Phuong Dung				100	
6/4/2014	Chau Thien Du					500
6/8/2014	Nguyen Quang Vinh		200			
6/8/2014	Tien An dau thang tai TV		44			
6/8/2014	To Thi Bich	100				
6/9/2014	Hoang Van Hoa (Apr/May/Jun)	150				
6/10/2014	Hoang Le/ Hai Le		100			
6/10/2014	Nguyen Van Thanh		3,000			
6/10/2014	Tuoi Vo		300			
6/22/2014	Nguyen Thi Thu Ha					

		100				
6/22/2014	Nguyen Van Thanh		150			
6/22/2014	Toan Doan	50				
6/23/2014	Thach Ngoc Nguyen					2,000
6/29/2014	An Danh	500				
6/29/2014	Chi Van + anh Cuong	250				
6/29/2014	Hai Au	30				
6/29/2014	Thuy Bui		200			

Nếu quý bạn đạo có thắc mắc về những sai sót trong danh sách nói trên xin liên lạc về email sau:

Trần Quyên: myquyen11@yahoo.com

Bạch Liên: lienle008@gmail.com

Tel : [714-891-0889](tel:714-891-0889)

Nếu các bạn đạo có phát tâm đóng góp xin gửi về địa chỉ :

VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION

P.O. BOX 2045

WESTMINSTER, CA 92684

Thành thật cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quý bạn đạo cho công việc chung của Hội.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California. **Báo Cáo Tài Chánh Khoá Sống Chung Chơn Hành 2014**

Tại Thiền Viện Hai Không 14.06.2014 – 16.06.2014

Kính gửi quý bạn đạo,

Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã tham gia Khoá Sống Chung Chơn Hành 2014 tại Thiền Viện Hai Không. Sự phát tâm và đóng góp nhiệt thành của quý bạn tại Khoá Sống Chung là niềm vui và sự khích lệ cho chúng tôi để tiếp tục phục vụ quý bạn trong những khoá sống chung tương lai.

*Ra về còn nhớ Hai-Không,
 Người người hăng hái một lòng tham gia,
 Từ em bé nhỏ đến già,
 Cùng nhau học hỏi vang trong tiếng cười,
 Đạo mùi thức giấc thật tươi,
 Đào sâu chơn lý, lòng người nở hoa,
 Cảm ơn Thầy vẫn bên ta,
 Thầy ban thanh điển, chan hòa tình thương,
 Cảm ơn bạn đạo bốn phương,*

Hẹn ngày tái ngộ, chung đường tiến tu...

Sau đây là báo cáo tài chánh tổng quát về chi phí Khoá Sống Chung:

Tổng Số Thu: USD 22,265

Tổng Số Chi: USD 22,169

Còn lại: USD 96

Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho quỹ chi phí của Thiền Viện.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính bái,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của Anh Thuận Peter Trần vừa mới qua đời sáng nay là:

Bà Nguyễn Thị Hậu
Sinh ngày 1-1-1916
Tạ thế ngày 2 tháng 7 năm 2014 tại Westminster, Nam California
Hưởng thọ 98 tuổi
Được siêu thăng tịnh độ về cõi thanh nhẹ.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

BẠN ĐẠO VIẾT

Khóa Sống Chung Chơn Hành 2014-Thiền viện Hai Không

Khi đặt chân đến phi trường Sacramento, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả, vì đây là lần đầu tiên tôi đi dự khóa sống chung. Tôi chưa bao giờ đến Hai Không, tôi chỉ nghe kể lại qua bài viết của những bạn đạo đã có dịp ghé qua thiền viện. Trước đó vài ngày, tôi có gọi điện thoại hỏi thăm chị Huệ Mai xem tôi cần phải mang theo những thứ gì, tôi được chị trả lời là sẽ có nhiều muỗi, không khí có thể lạnh vào ban đêm và trên thiền viện không có Internet và sóng điện thoại yếu.

Sau gần hai tiếng lái xe, tôi đã đến thiền viện. Khi qua con đường gồ ghề chỉ toàn cát và đá, nhiều bạn đạo San Jose kể lại rằng vào thời đại hội Long Vân, khi đi qua đoạn đường này, những chiếc xe chở bạn đạo phải đi qua những làn đạn của các cư dân quanh vùng khó tánh. Tôi thật khâm phục sự can đảm của ban chuyển vận và những người tham dự Đại hội lúc đó, không biết cảm giác của họ thế nào khi cái chết có thể đến với họ bất kỳ giờ phút nào?

Khi xe vào khuôn viên thiền viện, chị Huệ Mai chào đón chúng tôi đến với Hai Không. Chị hướng dẫn chúng tôi đi vào xá kiếng trong khu nhà thiền chung và cốc Thầy.

Khi gần đến cốc Thầy, nhìn hình Thầy mặc bộ bà ba trắng, ngồi xếp bằng, và mỉm cười, tôi thấy lòng mình nao nao. Nhớ lúc Thầy còn tại thế, những lần đến thăm Thầy, lần nào Thầy cũng bảo, “Thầy

chờ con nãy giờ! Đã ăn gì chưa?” Tánh Thầy vậy đó, mỗi khi nói tới thăm Thầy thì Thầy chờ cho đến khi gặp mặt mới hết chờ. Nhiều lần, tôi định tới thăm Thầy không báo trước, nhưng khổ một nỗi là, nếu không nói thì sẽ không gặp Thầy, nên lần nào đến thăm Thầy tôi cũng gọi báo cho Thầy biết. Lần này tôi đến Hai Không, không biết Thầy đã chờ tôi bao lâu rồi.

Tiếng niệm Phật từ cốc Thầy vang ra đưa tôi trở về thực tại. Bài thơ “Về Thăm Cốc Thầy” được đặt ngay trước lối đi để bạn đạo vãng lai xem qua và hiểu được tâm sự của Thầy khi Ngài đến Hai Không. Cốc Thầy được xây ở chỗ cao nhất của thiền viện. Phía trước cốc, có lẽ là nơi để Thầy nhìn cảnh mặt trời mọc hay cảnh đẹp của buổi chiều hoàng hôn. Cũng từ đây, Thầy có thể nhìn toàn cảnh núi rừng. Có những cây thông cao ngút ngàn, không cần sự chăm sóc của con người, nhưng cây vẫn vươn lên nhờ vào nguyên khí của Trời đất, cây cứ vươn lên mặc cho mưa rơi, tuyết đổ, cây vẫn đứng sừng sững giữa đất trời. Nhìn sự sống của cây cối ở đây mới hiểu được không khí núi rừng trong lành biết bao! Cây cối xanh um, mặc dù California đang khan nước trầm trọng. Cây xanh ở đây không bị hủy diệt hay trả giá cho những tiến bộ kỹ thuật mà con người đã phát minh ra. Là người yêu chuộng khoa học, tôi luôn ủng hộ và tìm mua cho được những sản phẩm mới, vì tôi nghĩ, sống trong một xã hội tân tiến như bây giờ thì máy móc phải phục vụ cho nhu cầu tiến hóa của con người. Có ngờ đâu nhu cầu con người ngày càng cao, thì thiên nhiên sẽ bị hủy hoại ngày càng nhiều. Con người phải trả giá đắt cho từng tham vọng của mình, như thiên tai và bệnh tật ngày càng tăng. Tôi chợt hiểu ra, con người chúng ta đâu cần đến vật chất để tiến hóa, cái chúng ta cần là bầu không khí trong lành, cơ thể khỏe mạnh, cái chúng ta cần là sự sáng suốt thanh tịnh chứ không phải là sự tranh chấp hơn thua ở đời, ai có gì thì ta phải có nấy.

Phía bên phải cốc Thầy có nhiều hòn đá to, nhỏ đủ cỡ chất chồng lên nhau, tạo thêm vẻ hoang sơ của thiền viện. Trên những hòn đá cao nhất, ba chữ “Bi”, “Trí”, “Dũng” được viết lên bằng sơn đỏ ngược theo chiều kim đồng hồ. Một tảng đá lớn phẳng phía dưới ngay cạnh lối đi ghi lại bài thơ, “Tô Lục Chuốt Hồng” để mọi người cùng chiêm ngưỡng bài thơ đầu tay của Thầy. Cô Mỹ Nhi kể lại, đầu tiên, cô dùng chữ dán lên đá, nhưng không thành công, cuối cùng cô phải dùng sơn đỏ để viết lại bài thơ. Có lẽ cô Mỹ Nhi đã mất biết bao thời gian để viết bài thơ đó, vì từng chữ, từng hàng thẳng tắp, không xiêu vẹo, không méo mó và điều đáng nói nhất là bài thơ vừa khít lên phiến đá, không thiếu và cũng không dư một chữ. Xung quanh những tảng đá lớn, vài bụi tre xanh được trồng xen kẽ với đá tạo nên một bức tranh thật sống động. Tôi phải đứng lặng hàng giờ để ngắm nhìn sự kết hợp hài hòa giữa cảnh đẹp do thiên nhiên và con người tạo ra.

Sau khi lạy kiếng, tôi nấn ná lại cốc Thầy để xem lại những vật dụng Thầy đã dùng khi người còn tại thế. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, hàng chữ “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” được khắc trên nền gạch như lời nhắc nhở chúng ta ghi nhớ công ơn của Đức Tổ Sư, người đã sáng lập ra pháp tu Vô Vi, và công ơn của Đức Thầy, người đã hướng dẫn và dìu dắt chúng ta trên con đường thực hành đạo pháp. Bàn làm việc của Thầy được đặt ngay cửa sổ để lấy ánh sáng mặt trời. Không biết bao nhiêu mục bé Tám và thư từ lai vãng Thầy đã viết trên chiếc bàn ấy. Kế bên bàn làm việc của Thầy, là bàn roulette. Đây là bộ môn giải trí Thầy yêu thích nhất. Vài lần, Thầy rủ tôi chơi cùng Thầy, mặc dù Thầy giải thích “tài tài xiu xiu ..” gì đó, nhưng tôi vẫn không hiểu khi nào mình thắng hay khi nào mình thua, chỉ thấy Thầy cười khi Thầy thắng tôi, là trong lòng tôi cảm thấy vui rồi. Đó chính là những lúc tôi cứ cầu mình thua, chứ không cầu thắng.

Sau khi làm xong thủ tục lạy kiếng và tham quan các cốc quanh thiền viện, chị Mai chỉ cho tôi nơi tôi phải dọn đến, nó có tên gọi là “nhà sắt”, hay “khách sạn Hai Không”. Khi bước vào “nhà sắt”, tôi thấy nhiều miếng mousse nằm la liệt trên mặt thảm, san sát nhau. Tôi được hướng dẫn về phía bên nữ và chị Mai cũng không quên chỉ cho tôi phòng tắm và nhà vệ sinh dành cho phái nữ.

Do tôi đến sớm 1 ngày, nên công việc sửa soạn vẫn chưa hoàn tất. Tôi được nghe kể lại chú Lý Vĩnh đã lái xe lên thiền viện mỗi cuối tuần 4 tiếng đi và 4 tiếng về trong vòng 4 tháng để chỉnh trang và chuẩn bị cho khóa sống chung kỳ này. Ngoài chú Vĩnh, các bạn đạo khác cũng đã lên thiền viện mỗi tháng 2 lần để lau chùi, dọn dẹp hay chuyên chở thực phẩm lên núi. Ban đầu, bạn đạo San Jose rất ngại sự giúp đỡ của các bạn đạo phương xa, nhưng nhìn sự phục vụ tột đa của các bạn đạo địa phương, tôi biết mình không thể ngồi không. Tôi phải năn nỉ mãi, các cô chú và các anh chị mới chịu cho tôi giúp. Có thể nói, nhờ làm việc cùng các chú và các anh chị, tôi được học hỏi thêm và hiểu được tinh thần phục vụ các bạn đạo địa phương rất cao. Ví dụ như quán nước “Tự Thức” của anh On là một điển hình. Anh đã xin bạn đạo địa phương cho mở quán, anh đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng quán, từ chuyện đóng cọc, dựng lều, mua đồ trang trí. Chưa hết, anh còn chịu khó sưu tầm những loại trà ngon, từ trà sâm, trà xanh, trà gừng cho các cụ, cà phê đen, cà phê sữa cho các bác, các cô chú, mocha, latte, ca cao cho tuổi teen và sinh tố (smoothies) cho các em nhỏ. Quán nước của anh rất đắt, lúc nào cũng có bạn đạo hưởng ứng. Khi nhiệt độ xuống thấp, nhất là vào mỗi buổi sáng hay khi đêm sương xuống, quán có cà phê hay trà nóng để bạn đạo thưởng thức. Vào buổi trưa, khi trời nắng nóng đã có máy sinh tố chạy liên tục để phục vụ bạn đạo mà chất lượng thì không thua kém gì tiệm “Jamba Juice” dưới chân núi đâu nhé. Ngoài việc di chuyển những giàn âm thanh máy móc cho khóa sống chung lần này, anh On còn cất công tìm mua những chậu sen hồng cùng những vật dụng cần thiết để xây một hồ sen nhỏ bên cạnh quán. Nhiều bạn đạo khi đến bên hồ sen ai cũng hỏi thăm và khen ngợi. Dần dần, tên của anh được thay thế bằng cái tên thật thân mật, “ông chủ quán” hay “ông chủ hồ sen”.

Hai người kế tiếp, tôi muốn nhắc đến là anh Phương và chị Lâm Thu. Đã từ lâu lâu lắm, bạn đạo khi đi dự Đại hội không còn được phát áo thun để chụp hình lưu niệm như lúc Thầy còn sống. Thế mà, khóa sống chung lần này, mỗi người tham dự đều có một áo thun làm quà lưu niệm khi đến Hai Không. Anh Phương và chị Lâm Thu đã dành rất nhiều thời gian để lo từ khâu lựa chọn mẫu hình vừa ý để in trên áo, đến khâu chọn khung, và màu in thích hợp. Mọi phí tổn hai anh chị cùng phát tâm đóng góp. Tôi rất thích chiếc áo thun này, nhất là hình in trên áo, hình rất đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Nếu nhìn sơ qua, người ta sẽ thấy hình số 8 in trên nền vải trắng. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, thì hình số 8 hóa thành một hành giả đang ngồi xếp bằng và bắt ấn tam muội. Cũng có thể, có người sẽ thấy hình ảnh một hành giả đang ngự trên tòa sen biểu hiện qua một vòng tròn không khép kín. Theo thiên ý của tôi, vòng tròn không khép kín nghĩa là chúng ta vẫn còn đang sống trong cảnh đời động loạn, và mỗi người chúng ta đang cố thực hành để “con số không” dần được khép kín hay để tâm mình dần được trở về “không”. Cảm ơn anh Phương, và chị Lâm Thu về một món quà lưu niệm thật là vừa ý, có một không hai này.

(còn tiếp)

Trịnh Cẩm Tú (HI)

THƠ BẠN ĐẠO

HAI KHÔNG SỐNG CHUNG CHƠN HÀNH

Hai Không chào đón bạn xa gần
Vui hòa chung sống cùng bạn thân
Chơn Hành đàm đạo tâm chất phác
Khai triển lời Thầy hiểu Đạo Nhân

Đạo Nhân Thầy dạy học làm người
Hiểu Đạo hiểu Đời sống vui tươi
An nhiên tự tại tu thăng tiến
Hành Đạo chơn thành tâm vui cười

Dứt khoát tu hành Thầy nhấn lời
Sửa chữa tánh tình tâm thanh thoi
Tham sân chuyển hóa Đạo thăng tiến
Thanh tịnh tâm an Đạo lẫn Đời

Chơn Hành tu học trong ba ngày
Bạn đạo cùng nhau góp bàn tay
Dựng xây tình bạn đầy thương quý
Đậm tình đồng đạo thật vui thay

Vui thay học hỏi tâm thật thà
Cùng nhau hưởng điển của Thầy Cha
Cùng nhau chơn hành luyện ý chí
Tham thiền niệm Phật hồn thăng hoa

Hai Không sùng sững giữa núi đồi
Âm vang suối chảy cây sanh sôi
Niệm hành thanh nhẹ từng bước tiến
Cảm giác lân lân điển vun bồi

Chia tay bạn đạo lòng bồi hồi
Mỗi người một nẻo cánh chia phôi
Nhấn nhủ cùng nhau về tu tiến
Hội tụ cùng Thầy chẳng đơn côi

Thủy Bùi Missouri 06/30/2004

====

**Chúc Mừng Khóa Sống Chung Chơn Hành
2014**

CHÚC phúc cùng nhau bạn về đây
MỪNG vui tao ngộ được sum vầy
KHÓA học mở ra điển tràn đầy
SỐNG động tình Trời hưởng nước mây
CHUNG vui thanh nhẹ với ngàn cây
CHƠN ngôn học hỏi phút giây này
HÀNH thông tự giải nhẹ tợ mây
2-0 tươi đẹp nhờ có Thầy
2014 hội Rồng Mây
6/14/2014

Kính bái
Cúc Nguyễn