



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 1028 22 tháng 3 năm 2015

**Quý tưởng**

*Quý tưởng Trời cao siêu diệu pháp  
Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi  
Thực hành chánh pháp nơi nơi đạt  
Uyển chuyển thâm sâu hiểu ý Trời*

**Vĩ Kiên**

---

Mục Bé Tám 30/6/2005 đến 05/07/2005

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Người tu ước nguyện suốt đời để làm gì ?
- 2) Thành tâm tu luyện có ích gì không?
- 3) Thức khuya có hại sức khỏe không?
- 4) Không đủ răng ăn có hại gì không?
- 5) Quên niệm Phật có hại gì không?
- 6) Tranh đấu khổ thân có ích gì?
- 7) Có tiền hay không tiền có tu không?

<p><b>1) San Diego, 30-06-2005 8 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Người tu ước nguyện suốt đời để làm gì ?</i></p> <p>Đáp : Thưa người tu ước nguyện suốt đời để được tiến hóa tốt</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Qui nguyên thiên giác sống an vui  Khai triển tâm thân tự ý mình  Qui hội tình người duyên sắp trước  Thăng trầm tu tiến lý an yên</i></p>	<p><b>2) San Diego, 31-06-2005 9 :00 AM</b>  <i>Hỏi : Thành tâm tu luyện có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Sống vui an lạc người triu mến  Qui hội tình người duyên đạt đạo  Phát triển không ngừng chuyện thấp cao  Thành tâm tu luyện tự tâm vào</i></p>
<p><b>3) San Diego, 01-07-2005 3: 27 AM</b>  <i>Hỏi: Thức khuya có hại sức khỏe không?</i></p> <p>Đáp: Thưa thức khuya làm việc hữu ích cho đại chúng sẽ khỏe vui ra</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Làm việc hữu ích đại chúng vui  Khai triển tâm linh giúp phần hồn  Thành tâm phục vụ phước như cón  Quý tướng Trời cao càng hứng thú</i></p>	<p><b>4) San Diego, 02-07-2005 1: 52AM</b>  <i>Hỏi: Không đủ răng ăn có hại gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa không đủ răng nhai thực phẩm có hại cho bao tử vì khó tiêu</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Ăn không cử kiêng hại không tiêu  Khó tiêu khó giải phân ra ngoài  Hại ruột không thông đường đại tiện  Bón lâu ngày dễ bị căn xe</i></p>
<p><b>5) San Diego, 03-07-2005 2: 03AM</b>  <i>Hỏi: Quên niệm Phật có hại gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa quên niệm Phật lâu ngày có hại vì tăng uất khí</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Uất khí không tan hại trí tâm  Tâm không an trí không khai hại  Duyên đạo tình đời không tiến bộ  Bình tâm niệm Phật giải mơ hồ</i></p>	<p><b>6) San Diego, 04-07-2005 2: 14AM</b>  <i>Hỏi: Tranh đấu khổ thân có ích gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa tranh đấu khổ thân chỉ có hại</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Việc làm mất trật tự không tốt  Tiến hoá không thành gây rối loạn  Chuyển hoá thâm sâu không vững tiến  Thành tâm trật tự tự nhiên hiền</i></p>
<p><b>7) San Diego, 05-07-2005 5: 34 AM</b>  <i>Hỏi: Có tiền hay không tiền có tu không?</i></p> <p>Đáp: Thưa có tiền hay không tiền cũng cứ tu</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Nghèo giàu một chuyện thực hành tu  Giải quyết tâm linh tự giải mù  Quyết chí không lùi lo tiến bước  Lập hạnh bình tâm giải mê mù</i></p>	

THỰC HÀNH

Tôi cùng ông Tám vô cùng  
Hành thông chơn pháp tự vùng đứng lên  
Điển thanh nền tảng vững bền  
Khai thông liên tục đạt nền Hư Không  
Chẳng còn trong ước ngoài mong  
Thân Tâm sẵn có khai vòng tự đi  
Tiến trình hợp thức hợp thì  
Giải mê dẹp động khắc ghi tiến trình  
Chung quy cũng sống một mình  
Quy Hôn quy Vía quy tình chánh chơn  
Chẳng còn thua thiệt chẳng hơn  
Biết ơn Tạo Hóa biết đờn đứt dây  
Sửa mình tiến hóa hằng ngày  
Tâm không lợi dụng giữa Thầy với ta  
Vạn linh chung hợp một nhà  
Thực thà tiến giác tình ta tình người  
Sửa mình tự xét tự cười  
Chính ta tâm tối xa Trời khó mình  
Tu thiền nguyên lý dưỡng sinh  
Nằm trong Chơn Lý do mình đạt thông  
Thực hành lập hạnh góp công  
Tình thương Đạo Đức khai vòng nở hoa  
Từ trong Nguồn gốc một Cha  
Thương yêu khai triển Tâm hòa với Tâm  
Cần Khôn huynh đệ mừng thăm  
Nay đã tương ngộ suu tầm Lý Chơn  
Tình thương giao cảm keo sơn  
Phá mê phá chấp quy hườn thực hư  
Thế gian phận sự làm người  
Thực hành trật tự người người cảm vui  
Vượt qua Thanh Trược hai mùi  
Đi xe hai bánh rền trui tiến hoài  
Tương sinh tương ngộ có ngày  
Dày công điều luyện thân này cảm vui  
Bình minh ướm nở Đạo mùi  
Giao duyên khắp xứ rền trui tiến hoài  
Thực hành biết rõ mình sai  
Không hành ý lại phân hai nẻo đường  
Xác thân tứ đại tự lường  
Không mình tự sát tạo đường trước ô  
Hòa đồng khai triển Hư Vô  
Bước vào tâm thức gặp Bồ bên trong  
Thành Tâm khai triển một vòng  
Khai thông Nhâm Đốc tự tông lý chơn

Pháp luân thường chuyển quy hườn  
Trong Đồi có Đạo thọ ơn Cha Trời  
Nguyên năng sẵn có đời đời  
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao  
Hành trình kẻ trước người sau  
Bạc phơ tai tóc mắt màu đổi thay  
Thực hành tự đạt vui say  
Phân Thanh phần Trược đổi thay hoài hoài  
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài  
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh  
Thâm nhuần lại rõ Chơn Tình  
Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân  
Hồi sinh thức giác muôn phần  
Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời  
Học rồi phải trả phải rời  
Phải quy chơn trạng tạo lời thanh cao  
Vô cùng từ thấp đến cao  
Công bằng nhíp thờ cảm giao đồng hành  
Thế gian của cải hóa sanh  
Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa  
Tâm thành khai triển lý xa  
Cành nanh tâm tối khó hòa nơi nơi  
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời  
Trong vay có trả có Đồi dạy ta  
Vô cùng thức giác tương hòa  
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình  
Bình sanh học hỏi làm thỉnh  
Học kiên học nhẫn sửa mình mới nên  
Hòa đồng trật tự vững bền  
Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư-Không  
Giải thông chơn trạng khai vòng  
Minh Tâm kiến Tánh Thiên tông cảm giao  
Bên trong sáng suốt thuở nào  
Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa  
Không ngoài chơn tánh thật thà  
Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm  
Lý Trời siêu diệu thậm thâm  
Tâm đường khai triển âm thầm dụng xây  
Chớ nên tạo chức làm Thầy  
Luận bàn bình đẳng việc này việc kia  
Cộng đồng nhứt trí chẳng chia  
Thực thi Đồi Đạo chẳng lia lý chơn  
Mọi người tự thức tùy cơn  
Nhận ta tâm tối chẳng hờn kẻ mình

Sửa mình hòa cảm nhơn tình  
Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời  
Trời ban luận xét chơn lời  
Học hoài không hết học nơi thanh hòa  
Càng ngày càng tiến càng xa  
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không  
Cộng đồng Tiên Phật ước mong  
Dù cho thiên hạ tiến tòng giải mê  
Chẳng còn mê chấp khen chê  
Trung dung tiến hóa hướng về nội Tâm  
Ly khai cái cảnh sai lầm  
Tâm đường nẻo chánh chơn Tâm hợp hòa  
Chẳng còn động loạn ta bà  
Thân Hồn tiến hóa tự hòa Hư-Không  
Nhìn xem sông núi một vòng  
Vững bền khai triển thiên tòng cảm giao  
Phong ba bão táp ào ào  
Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng  
Thực hành bền chí góp phần  
Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân  
Núi sông cộng tác ân cần  
Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật Trời  
Hòa đồng thanh khí lập Đồi

Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa  
Dựng xây của cải lập đà  
Triển khai vật lý tường hòa cảm minh  
Loài người thức giác vui tình  
Cần Khôn bù đắp tạo mình tạo hòa  
Tranh giành đất biển cách xa  
Quên Hồn quên Vía quên hòa nội Tâm  
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm  
Giết nhau vô lý chẳng tâm lý chơn  
Hồn là bắt diệt quy hườn  
Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời  
Tay không giáng thế ở Đồi  
Giữ giành tạo khổ khó rời khổ đau  
Thương nhau lại rõ nhiệm màu  
Cần Khôn hợp nhưt đuôi đầu khai thông  
Trong vòng trật tự góp công  
Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn  
Cảnh Đồi khai mở nhiều đàng  
Chung quy cũng phải mở màn phát Tâm  
Lòng tham ước vọng khai tâm  
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.

Kính bái,  
Lương Sĩ Hằng.  
Bellevue, 12-06-1982

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### CHÂN KINH 26

Cầu mong không đạt khó phân minh  
Tâm tu đời đạo rõ tiến trình  
Tâm thân bất ổn tùy duyên nghiệp  
Sửa tiến không lùi tự giác mình

“Cầu mong không đạt khó phân minh”:

Cầu mong không đạt thì chúng ta khó phân minh. Đứng trước hình Phật xin này xin nọ mà không có đạt được, thì biết ai giúp mình bây giờ? Không có phân minh được cái việc làm của chính mình.

“Tâm tu đời đạo rõ tiến trình”:

Cái tâm mà chịu tu sửa đời lần đạo thì rõ cái mức tiến của chính mình.

“Tâm thân bất ổn tùy duyên nghiệp”:

Tâm thân bất ổn là tùy duyên nghiệp của mình đã tạo từ tiền kiếp tới bây giờ.

“Sửa tiến không lùi tự giác mình”:

Sửa đi, tu đi, tiên, không có lùi bước. Lúc nào cũng sửa, bằng lòng sửa, lúc nào cũng sửa, bằng lòng sửa, là tự giác mình, tự hiểu được nhiều chuyện của chính mình từ tiền kiếp đến bây giờ, mà lo ăn năn sám hối, tiếp tục lo tu.

Không có nên suy luận chuyện đời mà trách Trời Phật là một điểm sai vô cùng. Trời Phật đã thể hiện thể xác cho chúng ta thấy từ trong khổ tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng. Người đời không biết lấy chữ gì nói, đặt tên kêu Phật. Phật là thanh nhẹ, từ trong chữ Phất mà ra – chữ Tàu – chữ Phất mà ra, thanh nhẹ vậy thôi. Chớ Phật đâu có phải đặt một tên một ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ, để phạt người này người kia người nọ, cái đó là sai, không hiểu. Tánh tình ngoan cố ở thế gian không chịu giải mở rồi đặt ông này ông nọ để hù hiếp nhân loại không tiến hóa nổi. Chớ kỳ thật những hình ảnh chúng ta đã thấy Thích Ca cũng phải tu trời chết mới đạt được hào quang tốt đẹp. Đạt Lai Lạt Ma cũng tu ngày tu đêm, bỏ ăn bỏ uống, mới đạt được một luồng điện thanh dịu để tận độ quần sanh. Ngày hôm nay ai nhắc đến hai vị đó cũng phải tu nhiều, phải thiền nhiều, nó mới ổn định, thật sự nhập định mà xuất phát đi lên. Nếu không thật sự nhập định không có đi đâu được hết.

Cần tu nhiều. Thế gian là ăn nhiều tu ít. Ăn nhiều thì nó sẽ bày vẽ những chuyện vọng động bên ngoài không, tham muốn đủ chuyện thì tu lại ít, tranh chấp là nhiều, giữa bạn đạo với bạn đạo cũng tranh chấp. Thì kẻ tu không có chơn chánh, còn tâm đời, hay phê bình người khác, hay chê người này, chê người kia, chê người nọ. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Tâm đạo đâu có chê ai. Tâm đạo là tận độ, nói sự thật của chính mình đủ rồi, lo tu tiến để ảnh hưởng người kế tiếp.

Lo tu tiến thì từ trường chúng ta thanh nhẹ, lời nói chúng ta chất phác hơn, rõ rệt hơn mới ảnh hưởng người kế tiếp được, trong nhịn nhục, khiêm nhường mới tận độ được quần sanh. Cho ta là hay, cho ta là giỏi, làm sao độ được? Rồi thậm chí nói tôi bây giờ là tôi tu thành Phật Di Lạc rồi. Cái chuyện đó dễ quá. Không phải dễ nói đâu. Di Thiện Tối Lạc, mình đã làm đủ điều thiện chưa mà đi tới cái sự lạc quan tiến hóa? Chính tâm thân mình không lạc quan mới xưng danh. Cái danh đó để hỗ trợ cho cuộc sống, cũng như người làm “business”, làm ăn thôi. Kỳ thật con người tu phải thanh nhẹ mới thật là người tu. Người tu mà thiếu thanh nhẹ thuộc là thành phần mê chấp dị đoan bất chánh rồi ôm sách này sách nọ, rồi làm thầy địa lý, nhưng mà địa lý của chính mình chưa thông làm sao làm thầy địa lý bên ngoài? Rồi tử vi, tử vi mình cũng không biết của chính mình nữa rồi làm sao làm thầy tử vi? Phải bán để ăn không? Cái tội đó ghi chép ngay trong tâm thức của mình, lúc chết là xuống phải thọ lãnh, chắc chắn nó như vậy. Còn thật thà chất phác tu tiến thì không có cái gì mà động loạn, không có cái gì phải lo âu.

Chuyện gì nó đến là nó đến. Cái luật đến là phải đi. Thì chúng ta hiểu rõ cái luật nhân quả rồi, không có lo nữa. Bình tâm lo tu, bình tâm hướng về thanh tịnh mà hành sự thì mọi việc tương lai sẽ tốt lành, phần hồn sẽ yên ổn. Cho nên nhiều người ở thế gian hướng ngoại, thấy người đời không có tu sao người ta tốt hơn mình, người ta có phước hơn mình? Người ta đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ có được chút xíu phước đó thôi. Không phải là quan trọng đâu! Dù có bạc tí cũng nắm không được mà, thì cũng như một chút xíu phước của Trời Phật cho thôi, mà không biết làm phước thì mất phước luôn. Người có tiền không biết làm phước mất phước luôn. Cái luật tự nhiên nó như vậy. Có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng.

Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp, thậm chí cho người tu cũng cạnh tranh với người tu, không chịu thức tâm, tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp, hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó đâm ra tranh chấp giành giật. Gành giật để tử để làm gì? Để tử là ai? Để tử là người thức tâm đi tu thì nó phải tự tu chớ mình ôm nó làm gì? Mình cũng một phần tử như nó, mình lo tu là phần mình là chánh. Không nên ôm người này người nọ, rớt cuộc rồi tạo động tạo khổ cho chung, chớ có ích lợi gì đâu!

Người tự thức nó mới dừng mãnh tu tiến. Thế gian thấy rõ ràng người chịu học võ là võ giỏi, mà mỗi đêm mỗi ngày cũng phải học, phải luyện võ nó mới tinh vi được; nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Chỉ có người tu, thức tâm lo cho phần hồn tiến hóa, đêm đêm lo cho phần hồn tiến hóa là thật sự lo cho tương lai. Đến giờ phút lâm chung chúng ta không có rối ren bận rộn. Ra đi là ra đi vì đêm đêm chúng ta chuẩn bị

đi rồi. Cái chuyện đi là thông thường đối với những người Vô Vi, không có bị sợ. Lúc chết là vui, không có buồn. Gia đình không có nên khóc, lúc nào cũng quý trọng đưa người đi mạnh khỏe. Từ trường mình tốt, dâng lên, giúp đỡ cho hành giả tiến tới âm áp thay vì lạnh lùng.

Cho nên Vô Vi không có bày đám, không có cúng quảy, nhưng mà có cái tâm hướng về người chết thôi là người đó âm áp rồi. Chớ không phải dâng hoa quả cho người chết. Đã chết lia xác rồi người ta ở không khí khác, ăn uống khác, đi đứng khác. Mà chúng ta lại dâng chuyện ngược lại, những cái chuyện kêu bằng không có xài được cho người ta, phản nguyên lý, giúp đỡ được cái gì? Tạo nghiệp cho chính mình thêm! Giết con bò, giết con heo cúng ông bà, là mình mang nghiệp sát. Còn thành tâm cầu nguyện cho ông bà, thì ông bà được âm. Vì luồng điện từ trường của chúng ta hòa hợp từ trường của tổ tiên thì nó mới hợp, nó mới thanh nhẹ được, nó mới âm áp được. Cái đó là thật tâm thật sự hướng về phần hồn của những người đi trước.

Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo được cái gì? Tạo hạnh đức cho chính mình, từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi, hòa hợp với nguyên lý tận độ quần sanh, thì tất cả tương lai sẽ được an vui. Tu phải ý thức như vậy. Tu mà không ý thức sự thật là tu sai. Bày việc này, bày việc kia, bày việc nọ, bày đủ thứ, mà không có lối thoát cho hành giả kế tiếp là tội rồi.

Người tu Vô Vi phải nói sự thật. Sự thật là chúng ta đang hành đang tiến nói sự thật chúng ta đang hành đang tiến, người chưa hành họ sẽ hành và họ sẽ tiến. Đứng đường lối không? Còn tạo những sự mê tín nhờ đỡ thì đâu có tiến được. Nhờ pháp tự hành tự giải, đó là chánh và thấy rõ khả năng tiến hóa của chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn, nếu chúng ta chịu làm và thực hành đúng đắn. Cứ vậy mà đi tới.

Trời Đất, Trời che Đất chở rõ ràng. Mọi người có cơ hội tiến hóa hòa hợp với Trời Đất. Thì chúng ta có gia đình quý thương gia đình, có vườn hoa biết quý thương vườn hoa là vườn hoa sẽ tốt đẹp. Tâm chúng ta gieo trồng ý thiện lành tận độ quần sanh tự thức, đêm đêm lo tu. Ta là người, người là ta. Tất cả mọi người sẽ đồng tiến như ta đã và đang tiến, đó là chơn chánh nhất. Không nên viết kinh kệ tùm lum mà chính mình không thoát, thì đâm ra gian dối nói láo. Tam sao thất bản, chép cái này cái kia cái nọ, chỗ này một chút chỗ kia một chút, rồi cũng nói đi giảng đạo, chớ chính tâm thức nó chưa khai triển. Chưa sáng, chưa thấy lấy chính nó mà nói cái gì?

Bày thêm áo mão để cho mắt phàm sợ thôi. Chớ người mà có tâm thức khai triển đâu có sợ áo mão. Hướng về phần hồn, hướng về nguyên lý của Trời Đất đâu có sợ áo mão. Áo mão để làm gì? Che bên ngoài, không có sự thật. Tâm thức là sự thật. Người tu cần phát triển tâm thức.

Người sống ở thế gian này hiểu cảnh kích động và phản động của gia cang mà lui về thanh tịnh, thì tâm thức nó cũng xán lạn như người tu trên núi vậy. Tu tại thị là vậy. Tu tại thị phải biết lấy oán làm ân. Tất cả đều xây dựng cho chúng ta tiến hóa chớ không ai hại ta. Chính ta là người hại ta mà thôi. Nên dứt khoát như vậy mới tu tiến. Dễ dãi và rất đơn giản, không có gì khó khăn hết! Gia đình nào cũng có thể tu được. Gia đình nào mà biết được hoàn cảnh là ân sư, là có thể tu được. Những sự kích động và phản động trong gia cang chúng ta bằng lòng ngồi lại nhịn nhục, thì nó sẽ qua, tất cả mọi việc sẽ giải quyết được, không có cảnh ly tán của gia cang đâu.

---

## Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California

---

Chúng tôi, Hội Đồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California, trân trọng thông báo việc bầu cử Hội Trưởng HAHVV nhiệm kỳ 2015- 2017, sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2015 vào lúc 12:00pm. Kính mời các hội viên có mặt đầy đủ tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi để chọn người tín nhiệm.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Thay Mặt Hội Đồng Quản Trị  
Nguyễn Hoàng Long

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cô Thân Thị Phẫm, người thân của bạn đạo Trần Long, sinh năm 1952, mất ngày 19 tháng 3, nhằm ngày 29 tháng Giêng âm lịch năm 2015 tại Anaheim. Hưởng thọ 64 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ .

Xin cảm ơn quý bạn đạo,

Gia đình Trần Long, Florida, kính báo

2) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu :

Hứa Văn Năm, từ trần ngày 20/03/2015 tại Gometz-La-Ville (Pháp Quốc) hưởng thọ 91 tuổi.

Cảm ơn quý đạo hữu

Hội Ái Hữu Ái Vô Vi Pháp Quốc

---

## THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA

---

### Lễ Tưởng Niệm 30 Năm Thành Lập Thiền-Viện Hai-Không Và KHÓA SỐNG CHUNG "TÌNH THƯƠNG"

**TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)  
NGÀY 20.06.2015 ĐẾN NGÀY 22.06.2015**

Kính gửi quý đạo hữu,

Thấm thoát từ ngày Đức Thầy khánh thành Thiền Viện Hai-Không vào tháng 11 năm 1985, nay đã 30 năm, Thiền Viện Hai-Không đánh dấu bao kỷ niệm trong ký ức chúng ta, từ Khoá Sống Chung Bi Trí Dũng năm 1986, Đại Hội Long Vân năm 1989, Lễ Khánh Thành Cốc Thầy và Khoá Sống Chung Tái Hồi Tịnh Độ vào tháng 11 năm 1997, Lễ Kỷ Niệm 10 năm, 20 năm, 25 năm, và biết bao lần Đức Thầy đã viếng thăm Thiền Viện không sao kể hết....

Nay dù Đức Thầy đã ra đi, nhưng bước chân Ngài vẫn lưu lại nơi nơi trên Thiền Viện, với những bài thơ “Một bước chân đi một niệm hành”..., “Tôi có tình yêu rất mặn nồng, Sống trong một cốc núi Hai Không” .....và cả những hòn đá hùng vĩ nơi đây cũng tràn đầy ý đạo, “...Ấn núp sơn trung chỉ một mình, Tô điểm rong rêu thành trí đạo...”.

Nếu quý bạn tản bộ đến trà đình nghỉ mệt, thì sẽ nghe “Nhạc Trời thanh thoát suối thanh oai”... Trà đình tại suối cũng là nơi Đức Thầy đã kể chuyện về bài Hát Ô Hê và hát cho bạn đạo nghe lần đầu....

Đời người đã mấy lần 30 năm, kính mời quý đạo hữu hãy cùng chúng tôi viếng thăm Hai Không, ôn lại những kỷ niệm xa xưa, cùng nhau tu học trong dịp Khoá Sống Chung “Tình Thương”, với đề tài “Tình Thương” theo 4 câu thơ của Đức Thầy sau đây:

#### **Tình Thương**

*Tình thương ban rải khắp nơi nơi  
Xây dựng chung hành qui một mối  
Diễn tả tâm tu duyên đạt pháp  
Bình tâm học hỏi tự về ngôi  
Vĩ Kiên*

Thiền Viện Hai Không chỉ có phương tiện giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để BTC có thời giờ sắp xếp chu đáo cho quý bạn.

Chân thành kính mời,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California



**Phiếu Ghi Danh**  
**Khóa Sống Chung “Tình Thương”**  
**Tại Thiên-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA**  
**20.06.2015 – 22.06.2015**  
(Xin điền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : \_\_\_\_\_  
Thành Phố/ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_ Quốc Gia: \_\_\_\_\_  
Điện Thoại Nhà: \_\_\_\_\_ Điện thoại di động: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Nam [ ] Nữ [ ] Tuổi: \_\_\_\_\_  
Thuộc Thiên Đường/ HAHVV : \_\_\_\_\_

**Ghi danh ở Thiên-Viện Hai-Không**

Lệ phí ăn ở tại Thiên Viện: tùy hỷ và khả năng đóng góp của bạn đạo.

Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông báo cho BTC biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước cho bạn đạo.

**Lưu ý: Trường hợp quý bạn muốn ở Khách Sạn tại Oroville, xin liên lạc khách sạn trực tiếp.**

Hiện nay Khách Sạn Gold Country Casino không còn phòng (sold out) cho các đêm 19.09. 2015 và 20.09.2015 và chỉ có phòng cho đêm 21.09.2015 và 22.09.2015(đ.t. liên lạc: 1-530-538-4560). Khách Sạn Holiday Inn Express là khách sạn mới xây hiện nay còn phòng cho các đêm 19,20,21 và 22.09.2015. Quý bạn có thể booking **tự túc** tại Holiday Inn Express, số đ.t. 1-800-315-2621, địa chỉ: 550 Oro Dam Blvd, Oroville, CA 95965. Khách sạn cách Thiên Viện khoảng 30 phút lái xe.

**Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 19 tháng 5 năm 2015 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.**

Liên lạc Ban Ghi Danh :

Điện thư : [ksctv00@gmail.com](mailto:ksctv00@gmail.com);

Điện thoại : (408) 937-1664 (Thu) hoặc (408) 775-9020 (Tiên)

Địa chỉ gửi phiếu ghi danh (hoặc gửi bằng điện thư cho ban ghi danh về email [ksctv00@gmail.com](mailto:ksctv00@gmail.com)) :

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158

Phương tiện di chuyển

Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường **SACRAMENTO** International Airport (viết tắt **SMF**). Từ phi trường SMF đến Thiên-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường Sacramento (SMF) **trễ nhất là ngày 19 tháng 6 năm 2015**, để có thể tham gia buổi lễ khai mạc KSC vào ngày **20 tháng 6 năm 2015**.

*Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển Vận:*

Khởi hành từ phi trường	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến				
Đi				

Di chuyển xe hơi tự túc

Quý bạn sẽ nhận bằng hướng dẫn với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố Oroville.

**Chương Trình KSC :** Ngày 19.06.2015 : Đón bạn đạo lên Thiên Viện Hai-Không.

Ngày 20.06.2015 : Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập T/V Hai Không. Khai Mạc Khóa Sống Chung. Tu học ngày 1.

Ngày 21.06.2015 : Khóa Sống Chung – Tu học ngày 2.

Ngày 22.06.2015 : Khóa Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc.

Ngày 23.06.2015 : Bạn đạo ra về.