



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1046 26 tháng 7 năm 2015

Thơ ngỏ

Giải Tà

*Giải tà qui chánh chuyển hư vô
Học hỏi không ngừng tự thức vô
Lục tự phân minh phân trí đạo
Tâm tu tự giác niệm Nam Mô*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 5/11/2005 đến 11/11/2005

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Siêu hình ra sao?
- 2) Trời độ bằng cách nào?
- 3) Sáng tạo bằng cách nào?
- 4) Trời độ bằng cách nào?
- 5) Hành tiến tới đâu?
- 6) Quý yêu Thầy bằng cách nào?
- 7) Học chơn lời là phải học làm sao?

<p>1) San Diego, 05-11-2005 6: 50 AM <i>Hỏi: Siêu hình ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa siêu hình gom gọn rất thanh nhẹ</p> <p>Kệ: <i>Siêu hình cảm thức như sinh tiến Chuyển hóa thâm sâu tự cảm hiện Uyển chuyển vô cùng tự tiến xuyên Thực hành chánh pháp duyên Trời độ</i></p>	<p>2) San Diego, 06-11-2005 7: 00 AM <i>Hỏi: Trời độ bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa Trời độ bằng thay đổi cảnh</p> <p>Kệ: <i>Duyên Trời tận độ tiến không lo Học hỏi không ngừng tâm tự thức Hành thông chọn pháp sống vững bền Qui y Phật Pháp sáng tạo nền</i></p>
<p>3) San Diego, 07-11-2005 7 : 10 AM <i>Hỏi : Sáng tạo bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa sáng tạo bằng cách dày công</p> <p>Kệ: <i>Dày công hành pháp đổi tâm linh Tiến hóa thâm sâu duyên Trời độ Thành tâm học hỏi tự tiến vô Giải tỏa ưu phiền tâm được độ</i></p>	<p>4) San Diego, 08-11-2005 7: 15 AM <i>Hỏi: Trời độ bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa Trời độ bằng cách ban chiếu</p> <p>Kệ: <i>Ban chiếu tâm linh hành tiến tới Cảm thông thiên địa tiến hợp thời Thực hành sáng suốt chuyển thành lời Khai thông trí tuệ sống thanh thoi</i></p>
<p>5) San Diego, 09-11-2005 7: 20 AM <i>Hỏi: Hành tiến tới đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành tiến tới vô cùng</p> <p>Kệ: <i>Qui y Phật Pháp tâm thành đạt Giải tỏa phiền ưu duyên sớm thức Cảm thông thiên địa chẳng buồn phiền Thành tâm hành pháp tự tâm yên</i></p>	<p>6) San Diego, 10-11-2005 7 : 30 AM <i>Hỏi : Quý yêu Thầy bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa quý yêu Thầy bằng cách hành pháp đứng đắn</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chánh pháp quý yêu Trời Khai triển vô cùng tự thanh thoi Tâm linh hướng thượng chỉ nhớ Trời Thành tâm tu tiến học chọn lời</i></p>
<p>7) San Diego, 11-11-2005 7: 40 AM <i>Hỏi: Học chọn lời là phải học làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa học chọn lời là nói thật</p> <p>Kệ: <i>Sự thật Trời ban qui một mối Sửa mình tiến hóa tự đạt ngôi Nguyên lý thâm sâu Trời ban phước Thành tâm tu luyện không thay đổi</i></p>	

Vọng

Vọng tu sớm đắc tiên rồng
Tâm ngu không thấy thấy lòng quặn đau
Chẳng cần xem trước xét sau
Cẩn nhần động loạn khó trao đổi tình
Vọng đi vọng lại một mình
Khinh mình không biết tội tình tự mang
Lắm khi xúc cảm bàng hoàng
Lắm khi bực bội khó an khó hòa
Cầu xin nguyên lý tình cha
Phong cho một chức giữ nhà cho dân
Chơn tu chẳng có thiết cần
Sửa mình là chánh góp phần dựng xây
Chẳng còn giữ ý mê thầy
Chẳng còn giữ ý độ này độ kia
Tự mình trao luyện đêm khuya
Dựng xây tâm pháp rõ nia đạo lành
Nằm trong nguyên ý thực hành
Bỏ phần tham vọng đạt thanh đạt hòa
Tình đời tâm đạo bừng ra
Giải bày chơn lý thiết tha độ đời
Tự mình khai triển hợp thời
Qui y Phật Pháp đời đời yên vui
Góp phần xây dựng rèn trui
Chẳng còn mê loạn an vui tâm hôn
Sống trong lẽ sống sanh tồn
An nhiên tự tại giữ hồn lo tu
Biết mình loạn động khờ ngu
Vọng ngoài tạo động khó tu khó hòa
Bình tâm học hỏi thật thà
Từ bi thanh nhẹ chan hòa nơi nơi
Thương yêu chỉ có Cha Trời
Ngày đêm xây dựng giúp đời tiến thân
Thế gian mang xác xét lần
Biết mình chưa tiến tới cần lo tu

Kính bái,
Lương sĩ Hằng

CHÂN KINH 43

*Hành xuyên các giới chẳng lo phiền
Trí não phân minh sống tạm yên
Ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo
Quy nguyên giếng mới tự an yên*

“Hành xuyên các giới chẳng lo phiền”:

Phải nhịn nhục mới vượt qua các giới được. Thì không còn phiền não.

”Trí não phân minh sống tạm yên”:

Càng khổ càng thấy được nhiều người ác thiện thế nào. Trước mắt chúng ta thấy, chúng ta chịu khổ rồi mới thấy rõ.

”Ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo”:

Hiểu được ý nghĩa của Trời Đất tràn đầy tâm mới dẫn đạo là sự quân bình để tiến hóa.

”Quy nguyên giếng mới tự an yên”:

Trở về nguyên cảnh của chúng ta, vô sanh bất diệt, là mới đạt được sự an yên trong tâm thức. Chuyên hành đạo, chuyên hành pháp để tự tháo gỡ những sự rắc rối của nội tâm, từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Đốc lòng tu thì một kiếp này sẽ tháo gỡ hết.

Thấy rõ ràng việc chúng ta làm sai, ngày nay chúng ta thọ lãnh, thì từ khi chúng ta hiểu được thì không có tiếp tục làm sai, mà để thọ lãnh ở kỳ tới. Duyên Trời, duyên Phật tràn đầy trong tâm thức. Trời Phật là đã thoát cảnh tạm thế gian, mà ban chiếu cho trần gian tự thức trong nghịch cảnh tiến thân. Cho nên người nào ở thế gian gặp nghịch cảnh nhiều phải nhớ Trời Phật. Tôi nhờ nghịch cảnh này tôi sẽ có cơ hội trở về thanh tịnh, lãnh vực thanh tịnh của chính tôi mà để giải bỏ nghiệp tâm trong kiếp này. Đừng sợ khổ. Khổ là có cơ hội tiến tới biên giới của Phật Pháp mà thực hiện chánh giác lấy chính mình tu tiến.

Ánh sáng vô cùng tận của mặt trời, và ánh sáng diệu thanh của đại bi cũng vô cùng tận, bao trùm tất cả thế giới nhân gian, trong tinh thần tận độ và phục vụ, dũng mãnh chớ không phải yếu hèn. Mà người không chịu lập lại trật tự của chính mình làm sao dũng mãnh để hòa cảm với sự dũng mãnh, diệu thanh của đại bi mà tiến? Cho nên càng tu càng thụt lùi, càng niệm kinh càng sanh bệnh hoạn, càng cầu nguyện càng suy yếu, rốt cuộc không tiến được.

Thực hành khai mở chính mình, đêm đêm như vậy tất là giá trị. Cầu nguyện càng ngày càng cao. Người thức tâm nói chuyện với người thức tâm rất dễ, người thanh nhẹ nói chuyện với người thanh nhẹ rất dễ. Ở thế gian thì phú nói chuyện với tì phú rất dễ, mà nhà nghèo nói với tì phú không xong vì mạnh hiếp yếu. Chúng ta phải đốc lòng sửa tiến lấy chính mình. Thiên Địa Nhân, thể xác này là một cái Tiểu Thiên Địa thể thiên hành đạo, khai mở nó, khai sáng nó ra.

Thực hành trong cái chơn pháp là tự nhiên, trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới cảm thức vô sanh bất diệt. Tâm thức nó mới được an yên tu hành rất ráo trong xây dựng nguyên lý của Trời Đất mà hành sự. Chỉ có tiến, không có lùi! Tiến trong đâu? Tiến trong lãnh vực thanh tịnh, không có phô trương. Cho nên người tu nhịn nhục, tiến tới đâu người ta cũng không nói, người ta giữ tâm thanh tịnh lo tu thôi. Đòi cho họ ngu, họ cũng chịu ngu, đòi cho họ khùng, họ cũng chịu khùng, nhưng mà họ bằng lòng truy tầm lấy chính họ là sẽ đạt được sự quân bình ở tương lai.

Cho nên nhiều người bắt đầu tu bị chửi mắng, bị hành hạ, bị gia cang chửi mắng vì đi ngược lại lòng tham của gia cang, đương nhiên gia cang phải chửi mắng. Cũng trong tình thương mà ra. Thương con, thương chồng không muốn chồng con đi lạc đường, nhưng mà kỳ thật đường nó đang đi không lạc. Đi về đâu? Đi về chính nó, hiểu nó, nó mới hiểu cha mẹ nó, mới hiểu công ơn của Trời Đất, và nó xây dựng tâm thức hiếu thảo và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa, thì cứu được cứu huyền thất tổ, được thăng hoa.

Khi mà chúng ta nghe trong gia đình có một đứa con chịu tu, chịu tiến, có kết quả tận độ quần sanh, thì tâm thức chúng ta thấy thế nào? Thăng hoa nhẹ nhàng, khỏe quá, mừng quá. Gia cang tôi có một người như vậy là mừng lắm. Cho nên người tu cứu cứu huyền thất tổ đó, mà khi được thăng hoa rồi thì người sẽ tìm đường tu. Sự bực nhọc của thế gian sẽ tấn công người và người lui về thanh tịnh và tìm đường thanh tịnh mà tu. Nghe những âm thanh hiệp nhất khí điện của càn khôn vũ trụ khuyên dạy, họ cảm thức chính họ có khả năng. Cho nên họ tu để trở về với chánh giác của chính họ, đó là đường tu chánh. Trời Đất đã hình thành được là giáo dục được, giáo dục qua thiên cơ, qua sự kích động và phản động của tình đời, để giáo dục chúng sanh tiến hóa dừng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi.

Cho nên ở thế gian này biết bao nhiêu đạo. Đạo nào cũng có. Cũng như không khác, biết bao nhiêu xe ở thế gian này ngày hôm nay. Ngày xưa chúng ta đi xe bò, ngày hôm nay chúng ta đi xe hơi, mà đủ loại hiệu hết, rồi rớt cuộc cũng về đến nhà. Mà nếu bằng lòng tu sửa, hiểu được nguyên lý thì mới có cơ hội về đến nhà. Các xe mà chúng ta đang dùng tại thế gian này nó phải bị hư, rồi chúng ta sửa, càng hư càng sửa, chúng ta càng hiểu.

Chiếc xe này cũng nhờ nguyên khí mà hành sự được. Nó không có hơi, nó không có chạy nổi, máy nó không có chạy. Mà nó không có điện, nó không có chạy. Chánh là điện, cũng do nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nước, lửa, gió, đất hợp thành nó mới chuyên chạy được, mà chúng ta người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Phật là linh cảm, tự mình hiểu mình. Thì càng niệm càng phát triển, càng niệm càng hòa hợp với tứ đại không gian, thì ta mới thấy là nhẹ nhàng. Ta có cơ hội đi trên tòa sen thay vì xe hơi tại thế gian.

Phần hồn là vô cùng thanh nhẹ, nếu mà chúng ta bằng lòng tu thì phần hồn sẽ tiến tới đó. Còn ta không bằng lòng tu, thì phần hồn chỉ phục vụ u ơ một vài việc ở thế gian, rồi chết không hiểu được nguyên lý của Trời Đất, uổng cho một kiếp làm người, cho nên truyền thuyết đã cho chúng ta biết có Địa Ngục. Con người đâu có ngu, lúc sống đồng xu nó cũng giữ kỹ, mà tại sao lúc nó chết lại đi xuống Địa Ngục? Vì nó không hiểu nó thôi, nó không chịu khai thác lấy nó thôi, thì nó phải đi xuống thay vì đi lên. Mà xuống phải học khổ, khổ mới thức tâm, thức tâm mới hướng thượng, hướng thượng mới giải mở, rồi nhập vào những cái gia đình đạo đức tiếp tục học tu.

Như bây giờ chúng ta đang tu đây, cũng là nhờ đạo đức của tiền kiếp, ngày nay mới tái ngộ Vô Vi và thực hành ráo riết, đốn ngộ thức tâm trong chu trình tiến hóa. Mỗi mỗi là khai sáng lấy chính mình và tìm lại thực chất khả năng của chính mình mới thật sự là người tu. Tu để minh, tu để hiểu, tu để giải, chớ không phải tu để ôm, rồi tạo động cho chính mình, khù khờ tại thế. Đã khù khờ rồi, không nên tiếp tục khù khờ, phải thức giác, hành đạt tới quân bình thì không còn sự khù khờ.

Trí tâm xán lạn, nhơn duyên tốt đẹp. Trời Đất ban ơn thanh nhẹ, thu nhập rõ ràng để dừng mãnh tiến hóa trong sự ám áp, thay vì chết lạnh lẽo và cô đơn. Người già ở thế gian ai cũng sợ chết, nhưng mà chết rồi đi đâu? Không hành pháp không biết đi đâu. Nếu mà đốc lòng hành Pháp Vô Vi, thì khôi phục lại linh khí của chính mình, mới thấy rõ bản mặt ngu si của mình đã phá hủy thể xác và khối óc, kể cả tâm linh, mới thức tâm chịu tu chịu tiến, mới nhìn nhận sự ngu si của mình, và học ngu cho thiệt ngu, thì nó mới thức tâm tốt đẹp thanh nhẹ.

Đừng có cho tôi khôn hơn người ta, tôi là có thể lực mạnh hơn người ta, nhưng bây giờ tại sao tôi thua người ta? Là tôi thiếu ngu. Ngu là nhịn nhục, chớ ông Phật ông đâu có truyền người thế gian nắn hình cho ông, mà họ nắn hình cho ông. Ông cũng phải chịu ngồi một đồng, không nói năng được. Ngồi một đồng suốt ngày, suốt đêm như vậy, nhưng mà cũng có người cứng bái, cho nên cái ngu nó có lợi.

Sự thanh nhẹ là vượt khỏi sức hút của trần gian, sức hút của hồng trần thì nó là ngu chớ gì. Phật vốn ngu, sự thanh nhẹ là vốn ngu. Không có chấp trước người thế gian, nhưng mà vẫn tận độ người thế gian. Nếu người thế gian biết đi con đường thanh nhẹ, thì Chư Phật ban chiếu rõ ràng, giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa không ngừng nghỉ. Suối đạo sẽ tràn ngập trong óc của chúng ta. Lý thuyết trong triết lý vững vàng, trong xây dựng và không đặt mê tín.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Đào Văn Hiên sinh ngày 10 tháng 2 năm 1973, tuổi quý sửu, chồng của bạn đạo Nguyễn Hoàng Anh, mất lúc 6:05 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2015 (tức ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Mùi), hoả táng ngày 20 tháng 7 năm 2015 lúc 11 giờ trưa tại Montréal Canada, hưởng dương 43 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Gia đình xin thông báo.

2) Ban Chấp Hành HAHVVHK Miền Nam California xin thông báo và kêu gọi quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Quách Thanh Minh sanh ngày 15 tháng 1 năm 1952 thuộc Thiên Đường Lưu Tâm, đang bị bệnh nằm trong bệnh viện Fountain Valley (lộc thận) mong sớm được bình phục. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Nếu quý bạn đạo muốn biết thêm tin tức xin liên lạc Nguyễn Ann Khang: (714) 470 - 0178.

Kính bút,

Ban Chấp Hành