



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1051 30 tháng 8 năm 2015

Thơ ngỏ

Sáng Suốt

*Quân bình tự đạt trí phân minh
Thực hiện qui nguyên rõ tiến trình
Chung lo giải nạn không ly loạn
Qui nguyên giếng mối hiểu chơn tình*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 10/12/2005 đến 16/12/2005

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Qui nguyên thiên giác là sao?*
- 2) *Minh tâm kiến tánh là sao?*
- 3) *Tri giác là sao?*
- 4) *Quý tướng Trời bằng cách nào?*
- 5) *Thanh cao là sao?*
- 6) *Qui tâm thức là sao?*
- 7) *inh thần sáng trong là sao?*

<p>1) San Diego 10-12-2005 <i>Hỏi: Qui nguyên thiên giác là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa qui nguyên thiên giác là phải hội tụ trung tim bộ đầu và hướng tâm về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ thì luồng điện quân bình sẽ hội tụ.</p> <p>Kệ: <i>Điện lực quân bình thanh hội tụ Trì tâm tu luyện sẽ giải mù Qui nguyên thiên giác tâm bình thân Học hỏi vô cùng hành tự sáng</i></p>	<p>2) San Diego 11-12-2005 9:00AM <i>Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là tự thấy mình.</p> <p>Kệ: <i>Thấy mình hiểu tánh mà tự tu Khai tâm chẳng còn khờ ngu Thực hành chơn giác an du hồn Qui nguyên thiên giác tự tâm tu</i></p>
<p>3) San Diego 12-12-2005 9:25AM <i>Hỏi: Tri giác là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa giác là tự hiểu.</p> <p>Kệ: <i>Tự hiểu tâm minh trí phân minh Quý tướng Trời cao tự phân lời Cảm minh Trời Phật tự thành thời Đời là tạm cảnh quý tướng Trời</i></p>	<p>4) San Diego 13-12-2005 9:40AM <i>Hỏi: Quý tướng Trời bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa quý tướng Trời bằng hướng thượng.</p> <p>Kệ: <i>Hướng tâm thanh nhẹ tự về Trời Thực hành chánh giác tự thành thời Cảm thức chơn tâm hướng về Trời Qui y Phật pháp cùng chung tiến</i></p>
<p>5) San Diego 14-12-2005 9:55AM <i>Hỏi: Thanh cao là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa thanh cao là vượt mức.</p> <p>Kệ: <i>Tâm linh vận chuyển qui tâm thức Giải tỏa phiền ưu tự bước vào Đời nay tạm cảnh không giờ tiến Thực hành giải phiền tự sống yên</i></p>	<p>6) San Diego 15-12-2005 10:00AM <i>Hỏi: Qui tâm thức là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa qui tâm thức là tự hiểu.</p> <p>Kệ: <i>Qui tâm thức tự mình đạo pháp Hành thông giải quyết tự phải làm Quý tướng Trời cao bớt tham lam Thành tâm tu luyện tự sống an</i></p>
<p>7) San Diego 16-12-2005 10:15AM <i>Hỏi: Tinh thần sáng trong là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tinh thần sáng trong là không còn dấy bận.</p> <p>Kệ: <i>Không còn dấy bận tâm rất yên Chuyển hóa thâm sâu tự cảm hiền Quý yêu Trời Phật tâm cảm yên Thành tâm tu luyện tự tâm yên</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

NAM MÔ

*Nam mô xuất phát cao tăng,
Nam mô thanh tịnh góp phần dựng xây.
Nam mô tưởng nhớ hàng ngày,
Nam mô sáng suốt đổi thay thế tình.
Nam mô đạt điểm không lời,
Nam mô ổn định rõ Trời an ban.
Nam mô quán xét tự bàn,
Nam mô khai mở tâm an thực hành.
Nam mô không có vẩn thành,
Nam mô đạt đạo hóa sanh muôn chiều.
Nam mô tự đạt cao siêu,
Nam mô sáng suốt đạt nhiều thức tâm.
Nam mô chân lý luận bàn,
Nam mô thành đạt muôn màu đạt thông.
Nam mô nhất quyết một lòng,
Nam mô giữ giới chẳng tông trước ô.*

Lương Sĩ Hằng.

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

CHÂN KINH 48

*Tô màu rực rỡ sống vui xuyên
Tình đẹp duyên Trời cảm giao liền
Trí tuệ không còn tâm thức giác
Hành thông chơn pháp lại càng yên*

“Tô màu rực rỡ sống vui xuyên”:

Chúng ta ở thế gian mang xác làm người, nhìn thấy nghe hiểu nói rành, đó là tô màu nay chút mai chút. Rực rỡ, sống vui xuyên hướng về Trời Đất, sự thanh nhẹ vô cùng, bất diệt ở bên trên.

“Tình đẹp duyên Trời cảm giao liền”:

Chúng ta nhìn cảnh Trời tươi đẹp, duyên Trời cảm giao liền, có Trời mới có ta, có sự thanh cao của Bề Trên mới có trí thức để tiến hóa.

“Trí tuệ không còn tâm thức giác”:

Trí tuệ không còn lo lắng, không còn phán xét, nhưng mà tâm thức giác là đầy đủ rồi, ổn định.

“Hành thông chơn pháp lại càng yên”:

Cái pháp mà chúng ta đang nắm, từ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định phải thông cảm, thông suốt cái đó và hành triển, thì càng yên vui khỏe mạnh, mà không bỡ ngỡ trên đường đời, cũng chẳng bỡ ngỡ trên đường đạo, mới thật sự là đời đạo song tu sửa tiến, chứ không còn thụt lùi, cứ liên tục như vậy, là chúng ta “*ngựa hay không ăn cỏ cũ*” chỉ phát triển tới lãnh vực mới, tức là trở về với thanh tịnh và sáng suốt của chính mình.

Người thế gian lo âu, cho bạc triệu bạc tỉ kêu họ tịnh năm phút, tịnh cũng không nổi. Vì sao? Tâm hồn họ hướng về tiền bạc, hướng về địa vị, trong chấp mê mà không có giải quyết được. Cho nên bạc tỉ cuối

cùng nhiều người buôn bán stock này kia, kia nợ rớt cuộc cũng tự tử chết. Cái tham muốn mình không bao giờ đạt được, bực bội mới tự tử chết.

Những chuyện đó chúng ta thấy trước mắt, còn không ăn năn sám hối mà đâm đầu đi làm giàu, tức là gia tăng cái khổ ở tương lai. Mà bằng lòng tu sửa, gọt rửa tâm thân an nhẹ, thì thật sự lo cho phần hồn ở tương lai. Lúc lìa xác thanh nhẹ, không còn bị lôi kéo xuống vùng ô trược âm phủ nữa. Càng sửa càng yên, càng sửa càng quý Trời Đất, càng thấy lãnh vực thanh tịnh là hào quang sáng chói, từ khối óc trở lên mới thật là người tu. Tu mà lý luận chuyện cơ tang, không phải là người tu, lý luận chuyện bề ngoài cũng không phải người tu. Làm sao tu phát triển được khối óc, mới thật là tu. Phải có thông mới có minh, luồng điện tâm trụ ngay trung tâm bộ đầu thông suốt thì nó mới minh cảm lấy hành động của chính nó, và bằng lòng sửa chữa tu tiến, mới có kết quả ở tương lai.

Bày biểu đủ chuyện ở thế gian, nhưng mà cuối cùng không có kết quả, cho nên người đời phải phát triển cái óc để xét sự thật là cái gì. Chúng ta bằng lòng tu để trở về với sự thật, phát triển tâm linh sẵn có của chính mình, thì cuộc sống nó mới an vui. Cuộc sống phát triển được tâm linh là không còn biên giới nữa. Thực hiện tình thương và đạo đức làm gì có biên giới nữa! Xây dựng trong xây dựng, vui hòa với các giới. Trong lúc sanh tiền ở thế gian cũng như trong lúc lìa xác, bằng lòng tu tiến, bằng lòng khai triển xây dựng tâm thức, luồng điện bất diệt, tiến hóa tới vô cùng, hội nhập với diệu thanh của đại bi bên trên là chúng ta thoát nghiệp trần rõ ràng.

Tự tu tự tiến là tu cho chính mình, sửa lấy chính mình, mà sửa được chính mình là hiểu được tất cả Trời Đất. Chứ cái Tiểu Thiên Địa này đâu có nhỏ, cái xác này không có nhỏ trong đó có lục căn lục trần, vạn linh chung sống tiến hóa với chính chúng ta. Bên trên không có đàng hoàng, không sáng suốt, thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, bên dưới nó phải loạn! Cái óc không tu, thì cái xác không tiến được. Cái óc hiểu được đường tu rõ ràng, cái xác mới bằng lòng tiến. Nhiều người đọc này kia kia, hiểu chút chút thì tiến không được. Nó phải hiểu, cái óc nó phải hiểu nguyên lý của Trời Đất rõ ràng, vô sanh bất diệt nó bằng lòng tiến trong vui hòa sống động và sáng suốt.

Thượng bất chánh, hạ tắc loạn, cái xác của chúng ta là chỉ lệ thuộc thôi, mà nếu cái óc không tu, thì cái xác cũng vô dụng. Không tiến được, không tiến nổi, tranh chấp đấm đá rồi chết bật ngựa đó, đâu có biết cái gì đâu, cũng như một con thú dữ vậy thôi. Làm người không hiểu được chính mình là không phải là con người, chạy đồng đồng đi chơi, đó là con thú cũng biết chạy đồng đồng đi chơi. Nhưng mà con người nó khác ở chỗ nào, nó khác là nó có lãnh vực thanh tịnh, tự khai sáng với chính nó, thần kinh khối óc nó được khai triển trong thanh nhẹ, thức giác triền miên, thì hồn nó mới được ngự trong chỗ sống động. Biển yêu của Thượng Đế là vô cùng tận.

Không hành thì đời nào mới tiến được, không hành làm sao biết được mình? Cứ lý luận hoài, hện hò hoài, rồi quỳnh ra buồn đời uống rượu cho nó vui, đó là tự sát đó, hút thuốc cho nó vui, cũng là tự sát, đâm dục cho nó vui, cũng là tự sát. Tất cả làm những chuyện không cần thiết, làm sao phần hồn được tiến hóa tốt? Người tu nó khác, nó ngược lại, nó làm những chuyện cần thiết cho phần hồn. Phần hồn tôi cần sự thanh nhẹ, cần sự an hòa, cần sự phát triển tới sáng suốt. Những chuyện đó tôi làm hằng ngày, nay chút mai chút, cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng hình thành được một duyên tốt đối với Trời Phật.

Chúng ta may mắn lắm, có cơ hội đọc lịch sử, có cơ hội hiểu được giá trị của Trời Phật, mà không chịu hành triển làm sao hòa hợp với nguyên lý của Trời Phật mà sống? Cứ xuyên qua xuyên lại, rồi giáng hạ xuống cõi thấp âm u, không tiến hóa nổi. Thành ra con người có thể giận hờn, có thể làm bất cứ những điều ác để bảo vệ mình mà thôi, mà không chịu thanh tịnh để thấy rõ chính mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu?

Càng tu càng hiểu chính mình, càng thấy rõ nguyên lý của Trời Đất là sống động, đang ân độ quần sanh rõ ràng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới nhận được những gì đại bi quang chiếu cho tâm thức tiến

hóa. Dũng mãnh hành triển như vậy thì đời ta cũng yên, đạo cũng thông suốt, mới đời đạo song tu. Đời là thể xác này, nó nghe chủ nhân ông xây dựng tốt đẹp, vui mừng mà theo một nhịp sống hưởng thượng để tiến hóa, thì cái xác là cái đời, xác cho chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng mạnh khỏe. Đó là cái xác đã hưởng ứng nguyên lý của Trời Đất, hành sự tốt đẹp cho tâm lẫn thân. Sanh, trụ, hoại, diệt, là luật tự nhiên nó như vậy.

Còn chúng ta hành triển phải thoát ly sức hút của ngũ hành và sức hút của hồng trần, mới là người tu. Dốc lòng thì nó phát triển đi lên, thì nó mới dứt khoát được ngũ hành kích động và phản động, hồng trần tạo mê và không tiến. Chúng ta dứt khoát tu như vậy, ngày nay được thanh tịnh một chút, cảm ơn Trời Phật, và tiếp tục nay chút mai chút, chúng ta sẽ có toàn diện thanh tịnh, tức là có cơ hội về được quê xưa chốn cũ. Vốn chúng ta là thanh tịnh, giáng lâm xuống thể xác động loạn tới ngày hôm nay, không gặt hái được cái gì. Phải tu trở về với thanh tịnh mới thật là người tu, tu còn ôm chấp, còn ôm hình ảnh, nắm bắt chùa chiền, đâu có lợi lộc gì tâm thân!

Chùa của chúng ta là càn khôn vũ trụ, có cái chùa của càn khôn vũ trụ mà không chịu ở nơi đó học tu. Ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động, kích động thần kinh khối óc của chúng ta thức giấc để tiến hóa đi lên. Cái chùa càn khôn nhiệm màu như vậy mà thể gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhọc, tranh đấu, giết chóc, không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương. Vì hôn bắt diệt mà, giết ai? Một ngày nào tương ngộ ở âm phủ nó mới kiện thưa.

Chứ người ở thể gian làm điều ác, giết dân nhiều. Chết thì bị tra khảo, khổ ghê lắm, phải chấp nhận cái cảnh luân hồi làm thú vật. Có nhiều vị lãnh đạo chết rồi xuống làm con bò mấy kiếp mới trả hết nợ. Vì một chữ ký của người lãnh đạo quan trọng lắm, giết biết là bao nhiêu mà có thể cứu biết là bao nhiêu. Nhưng mà không hướng về thanh, mà không hiểu lấy chính mình mà lãnh đạo cái gì? Chỉ có giết dân hại dân mà thôi, vì sự tranh chấp không tiến thân nổi!

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy và Khóa Sống Chung Niệm Phật Tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 11-13 tháng 9, 2015

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo khóa Sống Chung Niệm Phật và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên được tổ chức như sau:

- Khóa Sống Chung Niệm Phật được tổ chức vào hai ngày thứ Sáu (11/9/2015) và thứ Bảy (12/9/2015).
- Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy được tổ chức vào ngày Chủ Nhật (13/9/2015).

Kính mời tất cả quý bạn đạo khắp nơi đến tham dự để có dịp hội ngộ chung vui và tưởng nhớ đến Đức Thầy, Người đã đem nguồn đạo pháp đến cho nhân loại. Sự đồng đủ của mọi người sẽ nói lên tinh thần đoàn kết của anh em Vô Vi trên toàn thế giới cùng nhau phục vụ đạo pháp.

Mọi liên lạc xin gọi về:

Quý Lê: 909-338-6691
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388
Bảo Khanh Châu: 714-489-7767

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
Hội Trưởng: Võ Thanh Chí.

KHÓA SỐNG CHUNG NIỆM PHẬT

11 – 12/09/2015

Thứ Sáu (11/09/2015)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - 6:00 – 7:30 am: | Thiền sáng |
| - 7:30 – 9:00 am: | Vệ sinh và ăn sáng |
| - 9:00 – 11:00 am: | Niệm Phật |
| - 11:00 – 12:00 noon: | Trao đổi kinh nghiệm tu học |
|
 | |
| - 12:00 noon – 1:00 pm: | Thiền trưa |
| - 1:00 – 3:00 pm: | Ăn trưa và nghỉ ngơi |
| - 3:00 – 5:00 pm: | Niệm Phật |
| - 5:00 – 6:00 pm: | Trao đổi kinh nghiệm tu học |
| - 6:00 – 7:00 pm: | Ăn chiều |
| - 7:00 – 9:00 pm: | Sinh hoạt cá nhân |
| - 9:00 – 10:00 pm: | Niệm Phật |
| - 10:00 pm – 12:00 am: | Nghỉ ngơi |
|
 | |
| - 12:00 am: | Thiền khuya |

Thứ Bảy (12/09/2015)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - 6:00 – 7:30 am: | Thiền sáng |
| - 7:30 – 9:00 am: | Vệ sinh và ăn sáng |
| - 9:00 – 11:00 am: | Niệm Phật |
| - 11:00 – 12:00 noon: | Trao đổi kinh nghiệm tu học |
|
 | |
| - 12:00 noon – 1:00 pm: | Thiền trưa |
| - 1:00 – 3:00 pm: | Ăn trưa và nghỉ ngơi |
| - 3:00 – 5:00 pm: | Niệm Phật |
| - 5:00 – 6:00 pm: | Trao đổi kinh nghiệm tu học |
| - 6:00 – 7:00 pm: | Ăn chiều |
| - 7:00 – 9:00 pm: | Sinh hoạt cá nhân |
| - 9:00 – 10:00 pm: | Niệm Phật |
| - 10:00 pm – 12:00 am: | Nghỉ ngơi |
|
 | |
| - 12:00 am: | Thiền khuya |

LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY 13/09/2015

8:00 AM – 10:00 AM	Chào đón bạn đạo và chụp hình lưu niệm.
10:00 AM – 10:30 AM	Bạn Đạo đi Niệm Hành
10:40 AM – 11:55 AM	Lễ Tưởng Niệm
12:00 Noon – 1:00 PM	Chung Thiễn
1:00 PM – 2:30 PM	Cơm Trưa
02:35 PM – 4:30 PM	Sinh hoạt cá nhân và xuống núi

* **Xin lưu ý:** Quý bạn đạo đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy (Chủ Nhật: 13/09/2015) xin vui lòng ăn mặc nghiêm trang và tề chỉnh, nên mặc y phục trắng cho buổi lễ thêm phần long trọng. Ban Chấp Hành chân thành cảm ơn.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho b đ HUỖNH THỊ LĨNH. Sinh năm 1946. Mất ngày mùng 09.07 năm Ất Mùi. Tại Xã Mỹ Lệ. H. Cần Đước tỉnh Long An. Thọ 70 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
Trần Thủy Tần (Cần Giuộc) kính báo.

THƠ BẠN ĐẠO

Thương Thầy

Thương Thầy con để trong tâm
Nhớ Thầy con gắng âm thầm lo tu
Tu cho tan đám mây mù
Tu cho tâm được hết ngu hết khờ
Nhờ Thầy con bỏ bần mê
Con theo bên giác đường về mai sau
Ngày ngày tháng lại qua mau
Con đường thanh nhẹ nhờ Thiên Vô Vi
Vô Vi nguyên lý Không Không
Không mê không chấp mới mong trở về
Không chờ cái chết cận kề
Cầu xin hộ độ không về được đâu
Sống đời nên hiểu lý sâu
Thương Thầy mến bạn cùng nhau tu Thiền
Thế gian quý trọng bạc tiền
Tu hành dứt khoát về miền thanh cao .
Huệ Thái (GA)

hương nhớ Thầy

Thương Thầy niệm phật lo tu
Nhớ Thầy hạ thủ công phu siêng thường
Thương Thầy trăm nhớ, ngày thương
Nhớ Thầy thiên giác, tìm đường về quê
Thương Thầy nhớ lối đi về
Nhớ Thầy chớ rớt bần lễ thiên cơ
Thương Thầy đừng có thờ ơ
Nhớ Thầy khuyên nhủ, giác giờ chớ sai
Thương Thầy giờ tí mười hai
Nhớ Thầy thiên thổ, điển khai bộ đầu
Thương Thầy thường chuyên chậm sâu
Nhớ Thầy thờ để đỉnh đầu điển qui
Thương Thầy thương thật hồn ni
Nhớ Thầy thiên giác, để qui về nguồn
Kính bái,
Lê Thị Nhạn
Thiền Viện 00, Cali 21-6-2015

Quán Café Thiền Viện

Từng bước quanh co đã mấy vòng
Niệm hành thanh tịnh hướng về không
Chợt nghe mệt, khát, mời vào quán
Đắng giọt café, ngọt mát lòng.

Kính bái,
Lê Thị Nhạn
Cali ngày 28-7-2015

===

TÌM VỀ

Đã thấu hiểu, hồng trần tạm cảnh
Xác thân này, ảo ảnh đó thôi!
Hôm nay có đó, để rồi,
Ngày mai cũng sẽ xa rời thế gian
Luật luân hồi, tuần hoàn vũ trụ
Đời vô thường, nay tụ mai tan
Có không, không có rõ ràng
Mê chi sắc tướng, lạc đàng tâm linh
Hãy thức tỉnh, tự mình tu sửa
Pháp tu thiền, tẩy rửa tâm thân
Soi hân, thường chuyển pháp luân
Bước vào thiền định, lâng lâng nhẹ nhàng
Thanh khí điện, Trời ban cho đó
Biết dụng thì dùng nó luyện đi
Soi hân tinh khí thần qui
Trung tâm giữa trán, nặng trĩu điện quang

Mô ni châu, sáng choang xuất hiện
Điện đủ đầy, kết chuyển thánh thai
Pháp luân thường chuyển huệ khai
Điện thanh ngũ tạng, trụ ngay đỉnh đầu
Thường chuyển hít thật sâu và chậm
Đến tận cùng, mới thậm và thâm
Điện lực bản thể lặng thầm
Chạy đều nghịch chuyển trung tâm bộ đầu
Vào thiền định, lo âu buông bỏ
Vọng tưởng đừng để nó đầu vô
Tâm yên như nước trong hồ
Giai không ngũ uẩn, ấy vô định thiền
Hành thân pháp, luôn siêng mới đạt
Còn trệ trì, sao thoát sông mê
Dầy công tu để trở về
Biếng lười sao được, cận kề Mẹ Cha
Niệm phật, để mở ta đại trí
Tâm pháp là dùng ý niệm thôi
Tâm thân hai pháp đi đôi
Như xe hai bánh, đạo đời song tu
Nếu tinh tấn, công phu luyện đạo
Thì có ngày sẽ tạo phước duyên
Gần Trời, cạnh Phật, bên Tiên
Phần hồn thanh nhẹ, an yên bên Thầy
Kính bái,
Lê Thị Nhạn
Cali ngày 18-7-2015

BẠN ĐẠO VIẾT

Thủ Đô Washington, August 28-2015

Phóng Sự Đặc Biệt

UTAH Du Ký (1 of 2)

Cuộc Du Ngoạn tuyệt vời của bạn đạo Vùng Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ
18/08/2015 đến 25/08/2015

Utah là một [tiểu bang](#) miền tây của [Hoa Kỳ](#). Đây là bang thứ 45 được gia nhập vào hiệp chúng quốc vào ngày [4 tháng 1](#) năm [1896](#). Khoảng 88% dân số của tiểu bang Utah sống trong một khu vực đô thị lớn là Wasatch Front với thành phố Salt Lake là trung tâm. Trong khi đó, một phần lớn diện tích tiểu bang không có dân cư sinh sống đã biến Utah trở thành bang có mức độ đô thị hóa cao thứ 6 tại Hoa Kỳ^[1]. Cái tên "Utah" được bắt nguồn từ ngôn ngữ của người da đỏ Ute bản địa, có nghĩa là "những con người của vùng núi".

Utah được biết đến như một tiểu bang rất đa dạng về địa hình, từ những dãy núi cao tuyết phủ cho đến những thung lũng sông và các sa mạc đá khô cằn, khắc nghiệt. Tiểu bang này còn được biết đến với tỉ lệ tương đồng về tôn giáo cao nhất liên bang. Khoảng 61% người trưởng thành ở Utah là thành viên của [Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô](#) (hay còn gọi là đạo Mormon), một tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến văn hóa và đời sống thường nhật của tiểu bang này.

Tiểu bang Utah là một trung tâm về giao thông vận tải, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, khai thác khoáng sản và du lịch, đặc biệt là những khu trượt tuyết. [Thành phố Salt Lake](#), thủ phủ của tiểu bang Utah là nơi đăng cai [Thế vận hội Mùa đông 2002](#)

[Sơ lược về cộng đồng người Việt tại tiểu bang Utah, Hoa Kỳ](#)

Posted on | November 12, 2013 | [No Comments](#)

(Tầm Nhìn) Nằm ở vị trí khiêm tốn về địa lý và dân số, tiểu bang Utah tọa lạc tại vùng trung tây Hoa Kỳ, giáp giới cùng các bang Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona và Nevada, với thủ phủ là thành phố Salt Lake City.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI UTAH:

Bắt đầu từ thập niên 1970, ngay sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, hàng trăm người Việt đã đến Utah định cư, và nay, khoảng 9,200 cư dân Utah nhận có nguồn gốc Việt Nam, theo kết quả của kỳ kiểm tra dân số U.S. Census 2010.

Đa số dân cư gốc Việt sống tập trung tại vùng thung lũng Salt Lake, ở các thành phố chính là Salt Lake City, West Valley City, Kearns, South Jordan, và West Jordan. Một số lượng nhỏ hơn sống tại các thành phố kề cận, như Logan, Ogden, Layton và Roy ở phía bắc, Lehi, Provo, American Fork ở phía nam tiểu bang.

Một số lượng lớn di dân gốc Việt hiện đang làm việc tại các nhà máy sản xuất các phụ kiện y khoa, như Merritt Medical, Clinical Innovation, Utah Medical, Edwards Lifescience ... Một số lượng lớn hơn, là các Nails technicians, thì miệt mài tại hơn 115 tiệm Nails do người Việt làm chủ tỏa khắp tiểu bang.

Di dân gốc Việt tại Utah làm việc rất cần cù, chịu khó. Nhiều người làm 2 công việc, tại hãng g những lý do giúp người Việt tại Utah ổn định và làm chủ căn hộ khá nhanh, chỉ trong vòng 1 – 3 năm kể từ ngày định cư, và là điều cư dân Việt – Utah nên hãnh diện.



trường University of Utah nằm thơ mộng sát sườn núi Wasatch, là nơi hơn 141 sinh viên gốc Việt đang tu học

Điểm đáng chú ý khác nữa là, chuỗi thành phố Logan – Salt Lake City – Provo là nơi tập trung nhiều trường Colleges và Universities có tên tuổi, với Utah State University, University of Utah, Westminster College, Brigham Young University (***) ... khoảng hơn 1,500 sinh viên gốc Việt đã tốt nghiệp từ đây trong nhiều năm qua, cùng hơn 300 sinh viên gốc Việt đang miệt mài học tập trong niên khóa 2013 – 2014. Đa phần sinh viên Việt học tập trung trong các phân khoa Engineering, Business, và Medical.



thường xuyên của nhiều cư dân

thư viện cộng đồng, nơi lui tới



Cơ sở thương mại Việt khá nhiều và trải rộng. Đứng đầu là hệ thống 5 chợ chính do người Việt làm chủ: Kim Long, Tây Đô, Tài Lợi, Ocean Market, Hồng Phát, chưa kể 1 số chợ khác do người Hoa – Việt làm chủ. Sau đó là hệ thống các nhà hàng như Phở Cali, phở Hòa, phở Sài Gòn, La Cai Noodle House, Phở Tây

Hồ, Mỹ Tiên, Phở Biên Hòa, Green Papaya ... cùng một số tiệm ăn nhanh như Thảo Mi café, Mimosa, Oh-Mai ...



khen thưởng học sinh giỏi trong dịp Tết Nguyên Đán là hoạt động thường niên của người Việt tại Utah

7 văn phòng Bác Sĩ, Nha Sĩ, chuyên khoa Xương, 14 văn phòng dịch vụ đa dạng, 115 tiệm Nails cũng là con số cơ sở thương mại Việt tại Utah nên nhắc đến.



chùa Liên Hoa, ngôi chùa Phật Giáo lớn nhất tại Utah

Hội đoàn Việt tại tiểu bang thì khá nhiều. Đầu tiên là các tổ chức sinh hoạt tôn giáo chính như: nhà thờ Công Giáo Việt Nam tại thành phố Kearns, nhà thờ Tin Lành tại Salt Lake City, phân hội Thánh Thất Cao Đài, chùa Tam Bảo, chùa Phổ Quang, chùa Liên Hoa.

Sau đó, là các hội đoàn sinh hoạt như: Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên, Hội Các Cựu Quân Nhân VNCH, Hội Á Hữu Huê ...

Dù người Việt tại Utah có trình độ học thức cao, cần cù, chịu khó làm việc, nhưng chưa có ai tham gia vào dòng chính trị chính, cũng như chưa nắm giữ các trọng trách quan yếu trong hệ thống chính quyền và tại các văn phòng, hãng xưởng, ngoại trừ 1 cư dân đang là nghị viên hội đồng thành phố West Valley.

(***)Nhóm nghiên cứu kinh tế “The 2009-2010 College Destinations” xếp hạng thành phố Salt Lake và Logan đứng hạng 6 và 13 trong số các đô thị có trường Cao đẳng (colleges) và Đại Học (university) tại Hoa Kỳ. Bảng nghiên cứu trên 360 đô thị tại Hoa Kỳ, là nơi lưu trú các trường Cao Đẳng và Đại Học, xếp hạng dựa vào Môi Trường Đào Tạo, Chất Lượng Cuộc Sống, cùng các Cơ Hội Thăng Tiến Chuyên Nghiệp.

Thưa quý bạn ,

Bạn đạo vùng Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ vừa mới hoàn thành cuộc du ngoạn kỳ thú đến Utah để viếng thăm thắng cảnh và bạn đạo Vô Vi tại đây.

Chúng tôi gồm có 9 người đến phi trường Salt Lake City vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 18/08/2015 .Sau đó dùng xe Van 12 chỗ ngồi về Comfort Inn & Suite Layton, sau khoảng 30 phút lái xe.

Chúng tôi có 2 phòng ngủ,một phòng 4 người ,một phòng 5 người.Nơi đây rất thoải mái.Có Hồ bơi,Jacuzzi, và buổi ăn sáng ngon, đầy đủ.Nhất là có món bánh kẹp tự làm rất thú vị.

Từ Conmfort Inn đến biển mặn (Antelope Island State Park) khoảng 30 phút. Đến hồ tắm nước suối thiên nhiên và mặn (Crystal Hot Springs,Honeyville) khoảng 45 phút. Thật là lý tưởng cho cuộc du ngoạn này .

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của anh chị Thuần ở phía Nam và lòng nhiệt thành của anh chị Tuấn ở phía Bắc của thủ phủ Salt Lake City. Chúng tôi được những ngày du ngoạn thật đẹp và nhiều kỷ niệm đầm ấm với bạn đạo Vô Vi Utah.

Vì mới về đến nhà tối thứ ba, mà thứ năm phải gửi bài đến TBPTDN , nên không thể tường trình đầy đủ đến với bạn đạo được.

Xin hẹn với bạn đạo vào tuần tới,trên TBPTDN ,quý bạn sẽ có bài phóng sự đầy đủ từng ngày một với nhiều hình ảnh tuyệt vời. Quý bạn sẽ thích thú và yêu thích những buổi vui chơi nơi biển mặn và suối nước nóng,mặn.Cũng như những cảnh tuyệt đẹp của thành phố và khu vườn của giáo phái Mormon.

Một lần nữa ,xin nhắc quý bạn ,nhớ đón đọc và xem bài Phóng Sự Đặc Biệt “ UTAH DU KÝ “ với đầy đủ chi tiết sinh hoạt từng ngày của chúng tôi. Và những cảnh đẹp tuyệt vời khi tắm biển mặn,suối nước nóng-mặn và nhiều cảnh đẹp nhiều màu sắc của thành phố ,công viên ,v.v...cũng như buổi sinh hoạt đầm ấm tình bạn đạo ở nhà hàng VINA Phở của anh chị Tuấn (mới mở 9 tháng nay) và buổi thiên chung tại nhà anh chị Thuần. Rất hấp dẫn , rất hấp dẫn.

Tạm dừng bút và chân thành gửi đến quý bạn lời kính chúc :

Tu Hành Tinh Tấn – Thân Tâm An Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Vạn Vật Thái Bình

Kính bái ,

Võ Quang