



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1091 5 tháng 6 năm 2016

*Thơ ngỏ
Dấn Thân*

*Dấn thân độ đời tâm thân giác
Khai triển qui nguyên tự cảm hiện
Tâm dục hại mình không lối thoát
Bình tâm xây dựng đạt bình duyên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thị phi là gì?
- 2) Đạo là gì?
- 3) Còn bệnh hoạn thì sao?
- 4) Dâm loạn là sao?
- 5) Còn người tu thiền luôn luôn nghĩ sai về người khác thì sao?
- 6) Nếu người tu thiền nghĩ sai về người khác thì sao?
- 7) Người tu thiền mà còn buồn hờn thì sao?

<p>1) <i>Hỏi: Thị phi là gì?</i></p> <p>TL: Thị phi là tự mình phóng ra những lời không đúng sự thật cộng với ác ý mà không hay. Cho nên ở đời này Bé thường khuyên mọi người nên tự hiểu mình hơn là lo chuyện của người khác, rất nguy hiểm và rất dễ bị lạc đường đi như khùng điên mà không hay</p>	<p>2) <i>Hỏi: Đạo là gì?</i></p> <p>TL: Đạo là hồn nhiên và tự nhiên, đó là ánh sáng từ bi lóe ra từ trong chơn tâm của vạn linh. Ở đời này có tám vạn bốn ngàn pháp môn nhưng qui về từ quang chỉ là một mà thôi, nằm trong định luật vay và trả, đến và đi, hiểu được điều này thì có thể sống theo luật tự nhiên và hồn nhiên, thân tâm lúc nào cũng được vui hòa và mạnh khỏe.</p>
<p>3) <i>Hỏi: Còn bệnh hoạn thì sao?</i></p> <p>TL: Thừa bệnh hoạn là tâm trí lo âu bất chánh và làm những chuyện không cần thiết, phần hồn lúc nào cũng bị trói buộc bởi ngoại cảnh như là tình, tiền và dâm loạn.</p>	<p>4) <i>Hỏi: Dâm loạn là sao?</i></p> <p>TL: Dâm loạn là muốn mà muốn không được nảy ra một ý nghĩ sai mà tự cho là đúng.</p>
<p>5) 06-08-91</p> <p><i>Hỏi: Còn người tu thiền luôn luôn nghĩ sai về người khác thì sao?</i></p> <p>TL: Thừa người tu thiền thì luôn luôn nghĩ mình là sai, để có cơ hội tự thức, không nên nghĩ sai về người khác.</p>	<p>6) <i>Hỏi: Nếu người tu thiền nghĩ sai về người khác thì sao?</i></p> <p>TL: Thừa người tu thiền nghĩ sai về người khác thì điện năng trong cơ tạng không được phát triển và càng ngày càng u tối thêm. Thiền đúng nghĩ sai về mình thì có cơ hội hường thượng hơn, thức hòa đồng sẽ được mở sớm hơn vì nguyên lý của một tâm linh là vô sanh cho nên phải tự thức, khi tự thức thì mới thay rõ ánh sáng từ bi là sức mạnh.</p>
<p>7) <i>Hỏi: Người tu thiền mà còn buồn hờn thì sao?</i></p> <p>TL: Thừa người tu thiền mà còn buồn hờn là người tự bỏ quên nguyên lý vô sanh của người ấy mà thôi.</p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

CHÔNG TUI

Chông tui điều luyện rèn trui
Khai tâm mở trí tạo mùi đạo tâm
Tâm tui lại được mừng thâm
Người không ghen ghét không tầm đường hư
Người không buồn bực lại cười
Xem đời là tạm người người chung vui
Thế gian tạm cảnh tạm mùi
Đạo đời qui một rèn trui thức hồn
Điển thanh qui hội sanh tồn
Chông tui nhập định qui hôn về quê
Chông tui chẳng có khen chê
Chông tui học hỏi muôn bề quán thông
Chông tui chẳng nguyện ước mong
Chông tui thực triển giải vòng ước mơ
Mong sao lại đến được giờ
Hòa tan các giới giấc mơ đạt thành
Tâm lành giữ lấy điển thanh
Thực hành đến đích đạt thanh hoài hoài
Chông tui chẳng có tranh tài
Thực hành tự sửa, sửa hoài không ngưng
Chông tui đắc pháp tui mừng
Chông tui trẻ đẹp tiến từng phút giây
Chông tui chẳng thuyết gió mây
Vui hòa thanh đạm đó đây chung nhà
Quý thương chơn lý của Cha
Bình tâm gánh vác chung hòa càn khôn
Dù cho thế cảnh dập dồn
Tâm người sáng suốt giải cõn si mê
Chẳng dùng luận thuyết khen chê
Không mê không chấp không bê bối đời
Tu tâm dưỡng tánh hợp thời
Tự mình thức giác rõ đời là hay
Thế sanh diễn tiến muôn màu
Trước sau như một chung nhau hợp bàn
Tâm người tự cảm thấy an
Chông tui

Kính thư,
Lương Sĩ Hằng.
Montreal, 01-09-1985

RÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Khóa Tĩnh Khẩu Tại Big Bear (3 tháng 5 1993) - Cuốn 1

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, tức là, Thầy nói là quý bạn đạo là sẽ nói ra chung ở đây, hay là nói với Thầy, hay là...

Đức Thầy: Nói ở đây.

Bạn đạo: Nói ngay ở đây. Dạ vâng, tức là mỗi một ngày đều như vậy thưa Thầy, hay sao?

Đức Thầy: Không!

Bạn đạo: Chỉ tối nay thôi thưa Thầy?

Đức Thầy: Bữa nay nói cho hết rồi để bắt đầu thiền mấy đêm, cho cái linh khí nó lên.

Bạn đạo: Thưa vâng.

Đức Thầy: Mặt mày hết u ám đi.

Bạn đạo: Vâng. Thưa, tức là con xin..

Đức Thầy: Giải bỏ nó ra, thì tôi rút hết; rồi tôi thiền nó nhẹ, không có gì đâu.

Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy, tức là từ giờ,

Đức Thầy: Được cơ hội này quý lắm!

Bạn đạo: Dạ. Từ giờ cho tới tối nay còn được nói với những cái đi trong tâm thức, nói được, chứ không có nói những cái chuyện lung tung ở bên ngoài?

Đức Thầy: Không.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Sau cái hỏi han đây rồi là cảm khẩu luôn.

Bạn đạo: Dạ vâng, dạ.

Đức Thầy: Lo thực hiện cái pháp môn của mình, nhất quyết, quyết tâm thực hiện cái pháp môn của mình để thấy rõ nó quý ở chỗ nào, nó phát triển ở chỗ nào.

Bạn đạo: Vâng, thưa, có bạn đạo nào hiện có những điều thắc mắc để xin mời.

Thưa Thầy, anh Kiệt có hỏi là như vậy thì chương trình mà bạn đạo xin để gặp riêng Thầy đó, mình còn áp dụng không, thưa Thầy?

Tức là hôm qua là tôi có được biết là có một số..

Đức Thầy: Riêng của cá nhân nó muốn nói về chuyện riêng, khác.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái này là ở đây giải trước khi tối nay nhập định luôn.

Bạn đạo: Dạ, tức là cái chương trình vẫn còn.

Đức Thầy: Tối nay là nói đạo.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Nói những cái chuyện uất ức, giải nó ra hết đi rồi tối nó nhập, cho nhập khóa tối nay nó thiền.

Bạn đạo: Dạ. Vâng. Dạ thưa, chị Phụng đã xin trước, mời chị Phụng; sau đó thì để xin mời anh Vinh.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả bạn đạo, đối với tôi thì không có cái gì thắc mắc nhưng mà quý vị bạn đạo mới cũng rất nhiều nhưng mà biết đâu là những cái linh căn lớn hơn tôi. Nhưng mà tôi thấy gần đây có một số bạn đạo cũ thường thường hay đến Thiên Đường nói về những cái ấn chứng của mình, thành ra hôm nay,

mà ấn chứng này tôi thấy nó có hơi lạ, hình như là ngược lại đối trong cái Vô Vi, và sẵn đây có Thầy về thành ra tôi muốn đưa ra những cái điều kiện đó để sẵn đây Thầy minh luận; rồi các bạn đạo phải tự tu và tự tiến, tự hiểu trong con người của mình chứ không có thể mà nghe những cái người khác người ta nói như vậy rồi phải chạy theo làm như vậy. Thành ra tôi có ghi số nhưng mà đầu óc tôi cũng hơi đỡ đỡ, cũng còn nhớ một vài chút. Thành ra bây giờ con thưa với Thầy, có một bạn đạo nói là Thầy được mở Nhâm Đốc cho ông ta, và đồng thời được có một cái sâu chuỗi chạy vòng vòng và quay rất là nhanh, nhưng mà về tình dục giữa vợ con thì vẫn sống như thường lệ. Thì Thầy có nói cho con là chữ nhẫn, thành ra là con cũng không dám mà nhảy vào miệng người ta, sợ mai một người ta không dám nói nữa không có cái gì để học. Thành ra con xin Thầy minh luận để cho các bạn đạo hiểu về cái chuyện đó nó có ngược đi với Vô Vi hay không?

Đức Thầy: Ấn chứng thiệt và ấn chứng của đôi miệng; ấn chứng nghe và đức kết lại nói thành cái việc đó, không có thật. Cái ấn chứng mà mình tu trong thanh tịnh, thanh nhẹ, tiếng nói nó cũng thay đổi, sáng suốt và khiêm nhường chứ không nói theo những lời mà nói là sâu chuỗi mà chạy vòng vòng, cái đó là không có Thầy nào mà dạy hết! Mình phải có cái từ tâm mình niệm Phật, từ từ để mình thấy từ hột chuỗi chuyên chạy như vậy, chứ không phải là sâu chuỗi mà chạy vòng vòng, không có phải! Cái đó là phải ma hóa phép hay là nói láo, nó không có sự thật.

Bạn đạo: Dạ, cũng đồng thời có một bạn đạo nữa nói rằng ông tu tới bây giờ, niệm Bát Chánh Đạo, thì mỗi lần niệm thì tám bóng đèn đều bật sáng như là đèn neon. Còn giữa Nhâm Đốc và tương thông Hồn Vía thì tương hội làm đám cưới đồ vui vẻ, sung sướng lắm; nhưng mà về vấn đề tình dục giữa vợ con thì vẫn như thường. Con thấy sao nó lạ quá, đồng thời cũng, Thầy minh giải giùm cho để các bạn đạo hiểu.

Đức Thầy: Cái đó nằm chiêm bao chứ đâu có vậy. Cái đứng đắn nó không phải vậy. Nằm chiêm bao rồi nói vậy, không được, không có thực trạng tham thiền. Vô Vi rất rõ ràng, chớ bây giờ, gần đây có cái bản Tiểu Thiên Địa để nhìn thấy, để

mọi người tu tự thấy thôi. Thấy cái sự nói láo, nói bậy, nói không đúng của chính mình mà ăn năn sửa đi; chứ còn cái gì cũng nói Thầy chuyên, Thầy chuyên! Cái đó ba láp không đúng, nằm chiêm bao nói tầm bậy! Người tu phải thành thật, mình rõ ràng. Người ta đã nói Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, phải cho rõ rệt. Cái gì nó chuyên chạy được? Tinh ba mình không hòa hợp với tinh ba Vũ Trụ, rồi tham dục hủy hoại cơ thể, rồi mượn có nói đạo, cái đó trật lất, không đúng, tuyệt đối không đúng! Bây giờ, từ rầy về sau Vô Vi sẽ lộ, người nào đang hoàng thì có thể theo Vô Vi tu được; lời thôi tự nó sa thải. Nói trước rồi. Khổ thôi! Còn muốn theo Vô Vi thì phải cương quyết làm đứng đắn. Những cái bản đồ Tiểu Thiên Địa mà tôi đã đề ra đó, gởi cho, chính ông Tư ghi chép để cho bạn đạo thấy rõ là cái hành khổ của người tu sẽ có sự sáng suốt, rõ ràng như vậy nó mới được. Còn nói tầm lum đó, không được. Nói, có thể nói rằng tôi tu bây giờ tôi thanh nhẹ, luồng điển thanh nhẹ, khối óc tôi nó mở như thế nào, nó nhẹ nhàng là tôi không có luồng gạt người ta. Hồi trước tôi chuyên môn luồng gạt ăn cướp người ta, bây giờ tôi không luồng gạt nữa, và tôi không có dối trá, tôi thật thà. Cái đó có thể nói được, còn cái mà ấn chứng mà nói tầm bậy, cái đó là bị phạt nặng lắm đó, không có đúng đâu!

**Thông Báo Bầu Địa Điểm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36, năm 2017
Tại Đại Hội “Tâm Giao Bình Đẳng” năm 2016**

03.06.2016

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi có nhận đơn xin tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36, năm 2017, tại 4 địa điểm sau đây:

- 1/ Honolulu, Hawaii, USA
- 2/ Las Vegas, Nevada, USA
- 3/ Clearwater, Florida, USA
- 4/ Malaysia, Á Châu

Các vị đại diện của mỗi địa phương, sẽ trình bày về các địa điểm kể trên tại Đại Hội “Tâm Giao Bình Đẳng”, trước khi quý bạn đạo tham dự Đại Hội bầu chọn.

Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Tâm Giao Bình Đẳng”.

Kính thư,

BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN BAN CALIFORNIA

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin trân trọng thông báo vừa qua Hội đã tổ chức được 3 khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Nhờ có sự tham gia tu học đông đảo của các bạn ở Nam California và các bạn ở phương xa đã giúp cho khóa tu học ngày càng thành công. Nhằm tạo cơ hội cho các bạn đạo muốn tiếp tục tham gia khóa tu học Tịnh Khẩu Niệm Phật, mùa Hè 2016 Hội sẽ tổ chức thêm 2 khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên:

- Khóa tháng 7 năm 2016: Thời hạn là ngày 1, 2, và 3.
- Khóa tháng 8 năm 2016: Thời hạn là ngày 5, 6, và 7.

Mọi sự liên lạc xin gọi về:

Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388

Bảo Khanh Châu: 714-489-7767

Vì cần có chi phí để tổ chức khóa tu học Tịnh Khẩu Niệm Phật được thường xuyên hơn, nên mỗi bạn đạo muốn tham gia xin vui lòng đóng \$60 cho mỗi một khóa.

Nhân tiện chúng tôi xin thông báo đến quý bạn đạo trong chương trình lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên vừa qua đã có phim do đài truyền hình thực hiện được đăng trên YouTube. Xin đánh vào: “Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi” sau đó vào đường link “Thiền Viện Vĩ Kiên – Đại Lễ 30 Năm”.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đạo. Chúc các bạn tham dự khóa tu học tinh tấn, ngày càng thanh nhẹ.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ chúng tôi là Trần Thị Liễu sinh ngày 6 tháng 3 năm 1927 được mau bình phục.

Chúng tôi xin thành kính cảm ơn:

- 1) Nguyễn Thị Lan
- 2) Nguyễn Thị Kim Cúc
- 3) Nguyễn Thị Thanh Thủy
- 4) Nguyễn Thị Thu Hương
- 5) Nguyễn Thị Kim Mào

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ, June 03-2016

Phóng Sự Đặc Biệt

Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm
Ngày thành lập Thiền Viện VĨ KIÊN
15 tháng 5 -2016

Thiền Tâm thức giác tự truy tâm
Viện ngự tâm thần diễn giải tâm
Vĩ đại trường kỳ hòa thanh giới
Kiên trì nhập định ngộ diệu thâm
Lương Sĩ Hằng
14-04-1986

Thưa quý bạn ,

Ba mươi năm về trước ,vào ngày 14 tháng 4 năm 1986,một ngày trọng đại của pháp Thiền “ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp “,với sự chứng kiến của vị Thầy Truyền Pháp: Đức Thầy Vĩ Kiên ,và chính Ngài đã chánh thức cắt băng Khánh Thành Thiền Viện Vĩ Kiên.Một Thiền Viện mang tên Người, Vĩ Đại và Kiên Cường ,một Hạnh Phúc lớn cho nhân loại xuất hiện từ đó.

Ngay sau đó,Đức Thầy đã Từ Bi xuất khẩu khai mạc bài thuyết giảng đặc biệt với nhiều thanh quang diễn lành.Và tiếp tục nhiều khóa tu học Điển Quang sơ cấp và cao cấp được Đức Thầy hồng ân thực hiện nơi Thiền Viện Vĩ Kiên này liên tục qua nhiều năm tháng.Những linh căn may mắn được tham dự những khóa tu học đặc biệt này , nay là những sư huynh gương mẫu ,hướng dẫn những thế hệ Vô Vi sau này đang phát triển tốt đẹp khắp nơi.

Ngày 15 tháng 5-2016,Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California long trọng tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên,với sự tham dự của khoảng 200 bạn đạo từ khắp nơi quy hội chung vui hạnh ngộ.

Tại Thiền Viện Vĩ Kiên, từ 8 giờ sáng, bạn đạo lần lượt lên núi. Ban trật tự nhanh chóng thu xếp chỗ đậu xe cho hơn 30 chiếc xe lớn nhỏ vào đúng chỗ quy định.

9 giờ 30 ,ban nghi lễ với sự hướng của ban đạo Phạm Văn Đước (Thiên Tạo), lần lượt cung kính làm lễ trước Kính Vô Vi, Giếng nước Trời và Sơn Thần Thổ Địa.

Nước Trời
Hón hờ xinh tươi nhiều điển giới
Tĩnh Tâm thanh tịnh uống nước Trời
Bình An khỏe mạnh tâm thành thật
Uống nước Trời ban ý thành thợi
Vĩ Kiên
California 31-10-1987

Ban nghi lễ bao gồm đại diện Hội Trưởng và cựu Hội trưởng ,ban quản trị Hội,ban quản lý Trụ Sở Xây

Dụng Vô Vi, ban quản lý Thiền Viện Vĩ Kiên, và vài bạn đạo lão thành thuộc Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California. Ngoài ra còn có đại diện ban quản lý Thiền Viện Hai Không và Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California.

10 giờ sáng, sau khi các nghi lễ hoàn tất, ban nghi lễ cùng với toàn thể bạn đạo chụp những tấm hình kỷ niệm tại công viên Vĩ Kiên bên tay phải Thiền Viện. Công viên Vĩ Kiên vừa mới tân trang lại khang trang, rộng rãi và thoải mái hơn để có thể lưu lại những tấm hình đẹp với số đông bạn đạo hơn 200 người.

Theo chương trình, tiếp theo là một buổi Niệm Hành dâng lên lòng thành kính với Đức Thầy trước khi vào buổi lễ chánh. Buổi Niệm Hành diễn ra thật đẹp với dòng người đồng phục trắng, khi ẩn khi hiện trên sườn núi, hòa lẫn những cụm bông rừng trắng, tạo nên một bức tranh thật sống động như là cõi Tiên nhà Phật.

Niệm Hành

Niệm Hành phát triển tâm linh
Niệm Hành thức rõ hành trình tự tu
Niệm Hành tâm trí ngạo du
Niệm Hành thơ thới tiếp thu khí trời
LSH – Vĩ Kiên

Đường Niệm Hành tại Thiền Viện Vĩ Kiên là một công trình tâm linh đầy sáng tạo. Đường lên núi vòng qua vòng lại như Ông Rồng đang uốn quanh châu phục Cốc Đức Thầy. Như Thiên Thần bảo vệ Thiền Viện. Tôi cố thăm hỏi để được biết ai và lý do tạo nên đường Niệm Hành tuyệt vời như vậy. Sau một thời gian, câu trả lời là tự nhiên và hồn nhiên mà có được. Thưa đúng vậy, khi gia công làm việc, bạn đạo được sự hướng dẫn tự động làm theo thiên ý. Cứ làm từ từ diễn biến như vậy. Mà bạn đạo năng nổ nhất là anh Marc, một bạn đạo người Pháp. Đức Thầy rất thương quý anh Marc. Anh nhẫn nại, vui tánh, có sức khỏe, làm việc nhiều nhất, gánh vác những việc nặng nhất trong những ngày đầu xây dựng Thiền Viện Vĩ Kiên. Tánh anh Marc hiền lành, ai cũng mến thương. Thành thật ngưỡng mộ và biết ơn anh Marc rất nhiều. Ngày nay anh Marc đang sống ở Pháp. Mong có ngày gặp lại anh trong những ngày lễ hội Vô Vi.

Sau một vòng Niệm Hành, trên đường đi vào cửa chánh của Thiền Viện, mỗi bạn đạo được Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California kính tặng một chiếc áo trắng rất đẹp với logo Thiền Viện Vĩ Kiên, và một DVD nguyên thủy ghi lại buổi lễ Khánh Thành Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 14-4-1986 với Đức Thầy cắt băng Khánh Thành và chủ lễ.

Phòng thiền giờ đây ấm cúng đầy áp bạn đạo đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ như: Tiểu bang Washington, California, Texas, Arizona, New Mexico, Nevada, vùng Thủ Đô Washington với Virginia, Maryland, và tiểu bang Pennsylvania. Ngoài ra còn có bạn đạo từ Canada, Pháp quốc và Việt Nam. (Bạn đạo VN là chị Lý ở Cần Thơ và anh Cao Phước Cồn ở Mỹ Tho).

Sau lời phát biểu khai mạc của anh Hội Trưởng, là phần trình chiếu một đoạn phim ngắn tóm lược quá trình thành lập Thiền Viện và buổi lễ Đức Thầy cắt băng khánh thành Thiền Viện Vĩ Kiên.

Trong chương trình buổi lễ, một bạn đạo có mặt từ những ngày đầu thành lập Thiền Viện là anh Phạm Văn Quát, xúc động kể lại vài kỷ niệm màu nhiệm với Đức Thầy, từ việc xin giấy phép, tạo dựng giếng nước Trời, và vài điều kỳ thú như màu đỏ của Thiền Viện, màu xanh những tấm thảm, v.v.. mà bạn đạo rất thích thú, chú tâm lắng nghe. Nhưng thời gian có hạn. Anh Quát xin hẹn một dịp khác tâm tình tiếp. Những kỷ niệm tuyệt vời với Đức Thầy mãi mãi là những hình ảnh thật đẹp trong lòng của mỗi bạn đạo Vô Vi.

Đặc biệt trong buổi Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm này, hầu hết các cựu hội trưởng hội ái hữu Vô Vi Nam California đều có mặt tham dự, như chị Nguyễn Thị Xuân An, anh Đoàn Ngọc Toàn, anh Nguyễn Văn Minh, anh Huỳnh Tấn Lộc, cô Trần Mỹ Quyên, và hội trưởng hiện tại là anh Võ Thanh Chí (anh Tươi). Có ba cựu hội trưởng vắng mặt, là anh Lê Văn Lạc, anh Bùi Toán và anh Dương Như Tùng..

Anh Lê Văn Lạc, là một cựu hội trưởng xuất sắc nhất. Là một người nhiều tài năng, thiện tâm, đã đóng góp nhiều công sức rất lớn cho việc thành hình và lớn mạnh của hội ái hữu Vô Vi Nam California.

Cựu hội trưởng Dương Như Tùng cũng là một trường hợp đặc biệt. Lúc còn trẻ anh là một người bụi

đời, có liên quan đến những bạn bè không được tốt. Nhờ căn cơ tu hành, phước đức của cha mẹ, mà đột nhiên anh ngộ đạo và trở nên một bạn đạo Vô Vi xuất sắc. Anh tốt nghiệp đại học và đã có một đời sống khả quan hiện nay. Mỗi lần Đức Thầy về thăm Nam California, anh Tùng nhiều lần làm tài xế cho Đức Thầy, và Đức Thầy đã nói trước một năm ngày anh Tùng được bầu làm hội trưởng.

Anh Bùi Toán làm hội trưởng trong thời gian Vô Vi có nhiều chuyện sôi nổi. Là thời gian anh Trần Trường xuất hiện tạo nên nhiều bài học thật hay cho bạn đạo Vô Vi. Chị Kim Khanh vợ anh Trần Trường là em vợ anh Bùi Toán.

Hơn 30 năm qua, bạn đạo Vô Vi Nam California trưởng thành và vững vàng trên con đường tâm linh. Nhờ sự hỗ trợ, thương yêu của bạn đạo toàn thế giới, nhất là niềm ưu ái quan tâm của Đức Thầy, Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California hạnh phúc có được hai cơ sở tâm linh độc đáo, đó là Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và Thiền Viện Vĩ Kiên.

Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm là một ngày hội lớn, được tổ chức chu đáo, thành công tốt đẹp. Bạn đạo được hưởng nhiều thanh quang điển lành. Được chung vui hội ngộ nhiều bè bạn phương xa. Và nhất là tha hồ tận độ với quá nhiều thức ăn ngon tuyệt. Không thể nào bạn có thể thưởng thức hết các món ăn thơm ngon trong ngày hôm nay. Có gần 30 món ăn và thức uống, mà chỉ thưởng thức khoảng 6,7 món là đã no rồi. Rất cảm ơn quý bạn đạo đã thành tâm ủng hộ những thức ăn thật ngon và dưỡng sinh trong ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên.

Thời tiết trong thời gian này lại thật đẹp. Với những cơn gió nhẹ lạnh như mùa Thu Paris. Những vườn cây anh đào và những hàng cây rừng quanh đường Niệm Hành nở đầy những bông hoa trắng, như chào mừng, như hát vang, chung vui cùng chúng ta. Cảnh núi rừng reo vang như ngày lễ Hoa Anh Đào ở vùng thủ đô Washington. Khung cảnh lãng mạn được trang điểm thêm với lớp sương mù mỏng, Thiền Viện trở nên mờ ảo như hiện diện trên cảnh thiên đàng. Nhưng quả thật là những vị tiên đang hội ngộ, đang chung vui kỷ niệm cho 30 năm nhớ lại công ơn của Đức Thầy.

Ban tổ chức đã chuẩn bị từ một tuần trước các lều trại, bàn ăn, ghế ngồi. Nên bạn đạo thoải mái hiện diện khắp các lều trại, tự do ăn uống, trò chuyện thoải mái.

Mới đây mà đã 30 năm rồi. Đức Thầy cũng đã rời bỏ xác phàm 7 năm. Nhân buổi lễ năm nay, bạn đạo Vô Vi, chúng ta hãy đồng lòng quyết tâm dâng lên Đức Thầy tinh thần đoàn kết, tha thứ và thương yêu. Vô Vi lớn mạnh và thống nhất.

3 giờ chiều, bạn đạo lần lượt xuống núi. Tôi cũng theo đoàn người lưu luyến chia tay. Đường xuống núi có sương mù như những đám mây non, thật đẹp và quyến rũ.

Cám ơn Đức Thầy lúc nào cũng lo lắng cho đoàn con dại. Luôn luôn chung vui và khuyến khích, hỗ trợ cho mọi sinh hoạt của bạn đạo Vô Vi. Đức Thầy sống mãi trên thế gian và trong lòng của mỗi bạn đạo Vô Vi.

Cám ơn quý bạn đạo đã cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm vừa qua.

Kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc, vạn sự may mắn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Vạn Vật Thái Bình

Kính bái,
Võ Quang

TB: Nếu có duyên, xin hẹn gặp quý bạn trong ngày
Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa
Được tổ chức tại Thiền Viện Nhẫn Hòa vào ngày 4 tháng 7 năm 2016

**Khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên
vào tháng năm 2016**

Lúc nào tôi cũng ao ước được dự một khóa tu học Vô Vi ở thiền viện hay ở đâu cũng được. Tôi còn mong mỗi sao cho Đại Hội được nhiều ngày như là đại hội ở Úc Châu. Một ngày cuối tuần, sau khi có ý nghĩ than phiền đó, tôi đọc LED Weekly, thấy ngay tin về khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật, sau 3 ngày đó là Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên - đúng là tâm tưởng sự thành, vì tôi cho rằng dự một khóa học ngắn và một đại hội ngắn cũng bằng đi đại hội hơn một tuần!

Trời Vĩ Kiên và cảnh Vĩ Kiên thật đẹp như trong mơ ước của tôi - rừng thông xanh ngắt cao chọc trời, thiền viện đứng oai nghiêm cao, đồ chói; đường niệm hành quanh co theo triền núi, có những cây Sen Gió bông màu trắng tuyết làm dù che mát. Tên hoa trắng này là Pacific Dogwood, tạm dịch là hoa Thái Bình hay là Người Yêu Hòa Bình (Peace lover), tôi gọi nó là Sen Gió – hoa trắng to, cánh hoa giống như hoa Sen, nhúng nháy và đong đưa trong gió. Sáng sớm trong rừng có con chim “bạn đạo” cất tiếng thật trong và thật dễ thương, nó hát: “Tôi tu thiền ... tôi tu thiền” vang dội cả khu rừng quanh thiền viện Vĩ Kiên.

Bên đỏ bên xanh gói cảnh trời
Gió sáo rạt rào những khúc vui
Đong đưa từng nhánh, ngàn thông hát
Gió lùa như sóng biển vờn trôi
Thiền Đàng, trần thế, giữa Vĩ Kiên
Thở hít khí thanh giải trực duyên
Chim hót yêu đời trong nắng sớm
Thì ra nó nói: “Tôi ... tu ... thiền”
Hoa trắng đường rừng hoa cánh sen
Chập chờn cánh mỏng lá loi thêm
Ở đây đâu có duyên trần trực
Tiên cảnh ngàn hoa đón bạn thiền.

Ba ngày tịnh khẩu và niệm Phật rất dài và rất lạ. Lịch trình tu học, ăn, ngủ, thiền, lạy kiếng, thở, niệm Phật, liên tục và được diễn tiến một cách hết sức mới mẻ, khó mà diễn tả hết được. Tôi xin ghi lại thời khóa biểu này:

Thức dậy liền thở Chiêu Minh
Sáu giờ đến bảy thì mình Thiền Chung
Tiếp là lạy kiếng cộng đồng
Ăn sáng, Bát Nhã, thông dong Niệm Hành
Gần trưa Niệm Phật, Chiêu Minh
Đúng ngay giờ Ngọ chúng mình thiền chung
Xong rồi lạy kiếng ung dung
Ăn trưa, Bát Nhã, sau cùng tự do
Thở và Niệm Phật – gọi loa!
Ăn chiều, Bát Nhã, đủ ba niệm dài
Sinh hoạt an nhiên tự tại
Niệm Phật, Bát Chánh, cả hai đến giờ
Xong rồi cứ ngủ, cứ mơ
Nửa đêm loa gọi – đến giờ thiền khuya.

Trong ba ngày này tôi có bị phạm lỗi vì đã mở miệng nói ba lần, có lần tôi nói một tiếng và có lần nói hai tiếng, ví dụ: “không”, “phải”, và “đừng nói”. Thành thật mà nói, đây là những giây phút thanh tịnh hiếm có mà tôi chưa từng được trải qua, cũng như chưa bao giờ được chứng kiến trong các thiền viện Vô Vi – nghe tiếng Niệm Phật từ trên không và từ bản thân ở giữa đỉnh đầu không ngừng nghỉ.

Tịnh khẩu thấy rõ mình sai

Sai trong cho đến sai ngoài đủ phương
Ra vô động tịnh nhiều đường
Đại nhiều khôn ít, thiếu thương thiếu hòa
Âm thanh vang động gần xa
Thấy mình đáng chán ngẫm ra thật buồn
Lặng im là để soi gương
Tâm tâm tương ứng mở đường khai minh
Soi trong động, trong lặng thình
Thấy hồn ai cũng đang trình về quê
Tại sao mình vẫn khen chê
Cho con đường đạo lê thê dậm dài
Màu hoa có một không hai
Mỗi hồn mỗi vẻ mỗi ngày quán thông.

Tôi nghe lời giảng trong băng Thầy rất là khác lạ, tâm trí của tôi lại thấu nhận rất nhanh và rõ rệt. Đêm ngày thiền thờ và Niệm Phật, cũng như Niệm hai Bát, đều không cảm thấy giống như bao nhiêu năm mình đã từng làm – tâm thật yên, trí óc thật sáng suốt, và tu thiền trong sự bình thản của một thiền sinh. Tất cả mấy mươi người chúng tôi nhờ vào sự đánh thức và ra lệnh của một tu sinh khả kính – người đã nghĩ ra chương trình cho khóa học, người lo toan tất cả những việc cần thiết cho các khóa sinh, và cũng là người ban chỉ thị cho mỗi mỗi sinh hoạt tuần tự xảy ra. Đây thật sự là một ngạc nhiên đầy thích thú của chính tôi. Nhưng không có gì sánh bằng lòng hy sinh vô bờ bến của người tổ chức và nhóm làm việc – họ chỉ muốn chúng tôi dồn hết thời gian ngắn ngủi và quý báu này chỉ để tu học cho thật nhiều, sau nữa là đem về nhà để tiếp tục thực hành thêm thăng tiến. Còn những cần thiết khác như là ăn uống và giặt đồ, họ đều sốt sắng giúp đỡ rất chu đáo – họ muốn chúng tôi tiết kiệm thời gian cũng như tâm sức để Thở Thiền và Niệm Phật. Họ làm việc rất hăng say và trong im lặng, nhưng rất ân cần và thành tâm. Tôi cảm nhận một tình thương mới lạ chưa từng có trong đời mình – nó giống như lời hát trong bài Kỷ Nguyên Di Lạc mà Thầy đã hát năm xưa – Yêu yêu yêu thật là yêu, thương thương thương thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình.

Tôi đã khóc trong sự xúc động ngập tràn khi cảm nhận tấm chơn tình trân quý này! Thật cảm kích và biết ơn, tôi đã đọc đủ mười điều tâm đạo ở Vĩ Kiên trong khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật này.

Tôi học mười điều ở Vĩ Kiên
Cần mẫn vô cùng, hạnh vô biên
Sáng trưa chiều tối không giờ nghỉ
Thương yêu chăm chút mỗi bạn thiền
Phục vụ tối đa những tối cần
Ăn ngủ thờ thiền mỗi cá nhân
Thẻ xác tâm linh đều tận độ
Thực tâm lễ độ dãi muôn phần
Mỗi mỗi giúp người tu thăng tiến
Thanh tịnh hết tâm rất diệu hiền
Nhắc nhở niệm trì hai Bát đủ
Hòa trong cực khổ giúp bạn thiền
Hạnh lớn đã làm tôi thức tâm
Duyên may trời độ để xuyên tâm
Giải mở mê lầm trong tịnh khẩu
Một khóa lên Tiên bỏ nghiệp trần.

Giống như một biến cố lớn trong cuộc đời của một thiền giả. Chỉ có ba ngày mà thay đổi tất cả những suy tư và hành động cũng như sự thực hành của tôi trong nhiều năm qua. Tôi hiểu ra câu Thầy đã nói: “ Sự thấy nó thấy cái thấy”, “ Trăm hoa đua nở”, cũng như “Thanh điền” và “Sự ban chiếu”. Thật là một sự tởn nã! Tất cả đều thay đổi – hiểu biết khác, cảm nhận khác, và tâm ý khác. Tôi thật sự nhận ra sự lợi ích vô biên của khóa học này:

Cắm khẩu trùng tu chất thực thà
Nghe mà không thấy, chẳng gì nghe
Đúng sai thực chất là vô nghĩa
Tịnh tâm tịnh ý, sáng chan hòa.

Tôi đã không tránh khỏi bị nhập tâm bởi sự liên tục tu học – thờ, thiền, lạy kiếng, và niệm, cho nên sau khóa học tôi vẫn tưởng rằng mình còn tịnh khẩu, nên không dám nói hay hỏi han gì. Lặng yên hoài, có nói cũng thật là ít. Tôi thấy thương người khuyết tật nhiều hơn và cảm thông vô cùng nỗi khó khăn của họ, đồng thời nhận ra mình đã nói một cách thừa thãi lâu quá rồi!

Mỗi ngày đầy đủ sáng, chiều, đêm
Đánh thức, mời ăn, lạy kiếng, thiền
Mai một về nhà mơ thấy tiếng
Giật mình nghe gọi dậy thiền đêm.

Vì không nói nên nghe nhiều, thức nhiều, hiểu nhiều và thông cảm nhiều, thành ra sự nói thật không có ích lợi gì cho lắm! Nói nhiều sanh khẩu nghiệp và mất đi nhiều cơ hội để học hỏi ở người khác. Tôi lại chợt nhớ đến lời Thầy đã nói với riêng tôi: “Nói ít để phục hồi nguyên khí. Đàn bà sanh đẻ nguyên khí mất đi rất nhiều.”

Nếu không nói lời tri ân đối với ban chuyên vận – những người đã thu xếp giờ giấc đưa rước người lên núi và xuống núi bằng con đường thật là quanh co và rất dễ lạc, nhất là vào ban đêm, lại có sương mù! Ban nhà bếp – những người thật dễ thương và làm việc quá cực khổ để chúng tôi có những bữa ăn thật sang trọng, bổ dưỡng, và rất ngon miệng. Ban y tế--thật nhiều kinh nghiệm và rất tận tâm trị bệnh cho nhiều bạn đạo, có cả giác hơi và cạo gió! – thì điều đó thật là một thiếu sót lớn.

Dốc đá hoa vàng, đây cảnh Tiên?
Quanh co đòi lượn, khói sương lên
Đêm phở rục đèn như châu báu!
Phước lớn được về lại Vĩ Kiên?

*

Chi được lên Tiên có mấy ngày
Thờ Thiền, hai Bát niệm lai rai
Thực đơn xuất sắc, đầy dinh dưỡng
Về phở còn mơ ... nhớ nhớ hoài.

*

Lên chùa giác ngộ, giác tha
Vĩ Kiên cô Bích giác da (hơi) cứu người.

Sau ba ngày tịnh khẩu, tôi đi lên những bậc thang gần chiếc cầu dẫn đến phòng Thầy, tôi nghe như có tiếng ai than đó, Tôi nhìn qua phía tay mặt thì thấy cây Sen Gió đáng nghiêng nghiêng về phía phòng Thầy trông thật đẹp. Nhưng trên đỉnh cao nhất, mấy nhánh cây đã bị chết khô rồi! Khoảng giữa cây nhiều nhánh cũng bị mất sức sống, không còn tươi tốt nữa. Lá đèo đẹt, trông không đẹp như những cây khác trong rừng. Tôi nhìn xuống gốc cây – thật đáng buồn, thật đáng tội nghiệp! Cây Sen Gió xinh đẹp này, ở ngay lối vào phòng Thầy, da của nó bị trám xi măng và gạch – thân cây gần gốc bị nghẹt thở vì bị chôn sống một phần thân thể và nó đang chết từ từ!

Các bạn ơi, em cần hơi để sống
Cần nước mưa và gió nắng – thờ thiền
Em rất cần chút đất để làm duyên
Che chở hạ thừa em – không “mắc cỡ”
Em van xin đừng lấy đi tất cả
Sự sống còn, những cần thiết đời em
Đừng chôn vùi, cắt đứt nhịp thở em
Và chôn sống hạ thừa bên dưới đá
Từ lưng quần dấu sâu trong lòng đất

Là nơi em tìm sự sống hằng ngày
Nay cạn rồi, nhịp sống của ngày mai
Em sắp chết, rủ lòng thương cứu giúp
Cho hoa đẹp, lá xanh, thân ẻo lả
Em dâng đời một tác phẩm mê say
Trước cốc Thầy em tạo dáng đêm ngày
Cho cảnh đẹp như thiên đường dưới thế
Em van xin, đừng giết em vô tội
Đừng phá đi nét tuyệt mỹ của đời
Bên cốc Thầy, em hãnh diện, xinh tươi
Cho bạn đạo ngắm nhìn khen rồi rít
Ai cũng có hạ thừa gìn sự sống
Từ lưng quần trở xuống phải tồn sinh
Bạn đạo ơi, xin nghĩ lại chút tình
Cho em sống để đời sau chiêm ngưỡng.

Sau khi ghi lại lời cây Sen Gió, tôi đã cố gắng đập vỡ phần xi măng và gạch đỏ thật dầy nằm ngay trên da và gốc của nó. Mở ra một khoảng trống vừa đủ cho cây có thể thở và hấp thụ nước mưa. Quanh gốc cây còn được phủ một lớp vỏ cây thông để bảo vệ phần đất đó. Tôi rất vui và tôi nghĩ cây Sen Gió chắc còn vui hơn nữa, và hai chúng tôi cùng niệm Phật, cầu xin cho nó mau phục hồi và khỏe mạnh như xưa. Cây Sen Gió trắng đang chết dần đó tôi hy vọng thật nhiều là nó sẽ sống lại bình thường, và rồi sẽ khỏe mạnh và tươi đẹp hơn xưa. Bản thân và tâm linh tôi như đang hồi sinh sau khóa Tĩnh Khẩu và Niệm Phật này. Mong sao kinh nghiệm học hỏi của tôi sẽ làm cho các bạn sốt sắng ghi danh tham dự những khóa học ở Vĩ Kiên sau này và sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua ở Vĩ Kiên. Cảm ơn các bạn.

Kính Bái,
Tuyết Nguyễn, WA

THƠ BẠN ĐẠO

Kỷ niệm Thiên Viện Vĩ Kiên

Ba mươi năm đã nối liền tình thương
Thương Thầy khai sáng mở đường
Dắt dìu già trẻ tỏ tường để tu
Tu cho tan đám mây mù
Tu cho tâm được hết ngu hết khờ
Sống đời tạo nghiệp bơ vơ
Tình thương Trời Phật vô bờ cao thâm
Đêm đêm tu luyện thì thâm
Diễn tâm thanh nhẹ bao năm mãi còn
Thương Thầy lòng dạ sắt son
Ban nhiều thanh diễn cho con Ngài truyền
Thương Thầy chỉ rõ con thuyền
Dững hành tiến tới tạo duyên sống đời
Thương Thầy đã giảng nhiều lời
Chơn lý khai sáng cho đời thức tâm
Gắng công tu luyện âm thầm
Hòa cùng diễn giới ngàn năm vẫn còn .
Huệ Thái

Tự Tâm Chơn

Tiếng than ai oán khắp mọi nơi
Vang lên xung quanh trong cuộc đời
Niệm Phật trụ tâm lia ngoại cảnh
Cõi lòng thanh nhẹ và thanh thoi

Tu hành chính mình tự cứu ta
Vô Vi pháp Lý giúp dung hòa
Cảnh Đời tâm Đạo qui một mối
Trở về chơn tâm của chính ta

Ta tự tâm chơn hành mỗi ngày
Quay vào nội thức thanh lọc ngay
Không còn chông chất bao động loạn
Hồn ta an tịnh cảnh thiên thai

Thủy Bùi. Missouri 2/6/2016